

106E JAARGANG NUMMER 10 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • OKTOBER 2006

# Liahona



**SPECIALE UITGAVE:**  
Welkom in de Kerk  
van Jezus Christus

Het advies van de profeet  
aan nieuwe leden, p. 2

Wat ieder nieuw lid  
dient te weten, p. 10

Tien nieuwe tradities, p. 26



Oktober 2006 106e jaargang Nummer 10  
LIAHONA 26990-120

Officiële Nederlandstalige uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

**Het Eerste Presidium:** Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust

**Raad der Twaalf:** Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar

**Verantwoordelijk redacteur:** Jay E. Jensen  
**Adviseurs:** Gary J. Coleman, Yoshihiko Kikuchi, Gerald N. Lund, W. Douglas Shumway

**Hoofdredacteur:** David L. Frischknecht

**Directeur redactie:** Victor D. Cave

**Senior redacteur:** Larry Hiller

**Directeur grafische vormgeving:** Allan R. Loyborg

**Hoofdredacteur:** R. Val Johnson

**Assistent-hoofdredactrice:** Jennifer L. Greenwood

**Mederedacteurs:** Ryan Carr, Adam C. Olson

**Assistent-redactrice:** Susan Barrett

**Redactiemedewerkers:** Linda Stahle Cooper, David A. Edwards, LaRene Porter Gaunt, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekerk, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Richard M. Romney, Jennifer Rose, Christy Rusch, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb

**Directiesecretaresse:** Monica L. Dickinson

**Marketing manager:** Larry Hiller

**Leidinggevend art-director:** M. M. Kawasaki

**Art-director:** Scott Van Kampen

**Productiemanager:** Jane Ann Peters

**Medewerkers ontwerp en productie:** Cali R. Arroyo, Collette Nebeker Aune, Brittany Jones Boehm, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen Howard, Eric P. Johnson, Denise Kirby, Randall J. Pixton

**Directeur drukwerk:** Craig K. Sedgwick

**Directeur distributie:** Kris T. Christensen

**Vertaling:**

CPB Vertaalsbureau

Heschepad 1, NL-5341 GS Oss

Telefoon: 0412-690490; Fax: 0412-690266

**Nieuwsredactie:**

Nieuwsredacteur: Frans Heijdemann

Grovestins 64

NL-7608 HN Almelo

Telefoon: 0546 865984

Kopij liefst op diskette, of per e-mail naar

nieuws@liahona.nl

**Abonnementenadministratie:**

Klantenservice distributiecentrum Frankfurt

Tel. 00800 34783388

Fax 0049 6172 492860

**Abonnementsprijs:**

EUR 16,00. Het jaarabonnement kan elk gewenst moment

ingaan. Bij voorkeur bestellen via uw unit. Bij rechtstreeks

bestellen uw creditcardnummer vermelden.

**Bijdragen:**

Stuur manuscripten en vragen aan:

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; of per e-mail naar:

liahona@ldschurch.org

De Liahona (een woord uit het Boek van Mormon dat 'kompas' of 'aanwijzer' betekent) wordt gepubliceerd in het Albanees, Armeens, Bulgaars, Cambodjaans, Cebuano, Chinees, Deens, Duits, Engels, Ests, Fijisch, Fins, Frans, Grieks, Haitiaans, Hindi, Hongaars, Indoneesisch, Italiaans, Japans, Kiribati, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagassisch, Marshallelands, Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Samaraans, Samoaans, Singalees, Sloveens, Spaans, Tagalog, Tahitiaans, Tamil, Telugu, Thai, Tongaans, Tsjechisch, Urdu, Vietnamese, Uslands en Zweeds. (Frequente verschild per taal.)

**Uitgever:**

© 2006 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbe-

houden. Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika.

Tekst- en beeldmateriaal in de Liahona mag gereproduceerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis. Beeldmateriaal mag niet gereproduceerd worden als de bronvermelding dat aangeeft. Voor vragen over het auteursrecht kunt u zich richten tot het Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; e-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

U kunt de Liahona in vele talen terugvinden op het internet onder [www.lds.org](http://www.lds.org). Engelstalige lectuur staat onder 'Gospel Library'. Voor andere talen, klik op de wereldkaart.

**For Readers in the United States and Canada:**

October 2006 Vol. 106 No. 10. LIAHONA (USPS 311-480)

Dutch (ISSN 1522-9173) is published monthly by

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East

North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription

price is \$10.00 per year; Canada, \$12.00 plus applicable

taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty

days' notice required for change of address. Include address

label from a recent issue; old and new address must be

included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake

Distribution Center at address below. Subscription help line:

1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard,

American Express) may be taken by phone. (Canada Post

Information: Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake

Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368,

Salt Lake City, UT 84126-0368.

## LIAHONA OKTOBER 2006

### VOOR VOLWASSENEN

- 2 Boodschap van het Eerste Presidium: met volmaakt stralende hoop — aan de nieuwe leden van de kerk *president Gordon B. Hinckley*
- 6 Vreugde in het evangelie
- 10 Wat ieder nieuw lid dient te weten — en ieder ander lid nooit mag vergeten *ouderling Jeffrey R. Holland*
- 17 Zelfde familie, ander geloof *ouderling Walter F. González*
- 25 Huisbezoekboodschap: de zegeningen van het priesterschap ontvangen
- 26 Nieuwe leden, nieuwe tradities *ouderling F. Melvin Hammond*
- 30 Begrijpen hoe de kerk werkt en hoe u uw weg erin vindt *Jan Pinborough*
- 36 De uitdaging aangaan *Larry Hiller*
- 40 Ervaringen van heiligen der laatste dagen  
Geloof onder het viaduct  
*Greg Carlson*  
Ik zet geen voet meer in de kerk  
*Oleg Barabasj*  
De juiste plek voor mij  
*Francisco Javier Lara Hernández*
- 44 Hoe moet het nu verder?  
*Richard M. Romney en Victor D. Cave*
- 48 Uitleg van termen



10 Wat ieder nieuw lid dient te weten — en ieder ander lid nooit mag vergeten

### BIJ DEZE UITGAVE VAN DE LIAHONA

#### Als u zich onlangs heeft laten dopen...

Deze uitgave is speciaal voor u bestemd. Zij bevat geïnspireerde en liefdevolle raad van apostelen en profeten. Ook vindt u er adviezen in van gewone leden die ook eens nieuw lid waren. We hopen dat de informatie en inspiratie in deze uitgave u nu en in de toekomst van nut zal zijn.

U hebt een getuigenis ontvangen dat de kerk waar is, maar tegelijk beseft u dat u nog veel te leren hebt en nog wat aanpassingen hebt

te maken. Met behulp van deze uitgave kunt u dat alles in perspectief plaatsen en daar oplossingen voor vinden. Het zal u lukken, omdat God werkelijk uw Vader is *en* u alle hulp zal bieden.

#### Als u al geruime tijd lid bent...

Wellicht vindt u het vreemd dat we ons in deze uitgave richten tot de nieuwe leden. Maar deze uitgave kan voor u, doordat u zich meer bewust wordt van de problematiek waar nieuwe leden mee te maken te krijgen, een stimulans zijn om



## VOOR JONGEREN

- 20 De moeite waard!  
*Veronica Garcia Walker*
- 22 Vraag en antwoord: nu ik lid van de kerk ben, zeggen mijn familie en vrienden dat ik daar verkeerd aan heb gedaan. Wat kan ik daarop antwoorden?
- 35 Thuis *Megan Walker*
- 39 Ideeënlijst: een mormoonse tiener worden
- 49 Poster: kom tot Mij



Ga op zoek naar de KGW-ring die in deze uitgave verborgen is, en denk aan de zegeningen die je ontvangt omdat je de geboden onderhoudt.



uw kerkervaring en evangeliekennis als vriend en begeleider ten dienste te stellen van een nieuw lid.

Als u iemand kent die geholpen zou zijn met dit tijdschrift, al is het maar met een artikel of twee, raden we u aan naar hem of haar toe te stappen. Extra exemplaren van dit tijdschrift zijn verkrijgbaar bij uw distributiecentrum, en in de Verenigde Staten en Canada op [www.ldscatalog.com](http://www.ldscatalog.com). Doe wel eerst navraag bij uw wijk- of gemeenteleiders; misschien hebben zij al extra exemplaren besteld en zijn

zij van plan die persoon dit tijdschrift te geven.

### Als u een zending bent...

De artikelen in dit tijdschrift kunnen een steun in de rug zijn van nieuwe leden en ze een idee geven van wat hun te wachten staat. Laat het de wijk- of gemeenteleiders weten wanneer u van plan bent deze uitgave te geven aan nieuwe leden en onderzoekers die op het punt staan om zich te laten dopen en bevestigen.

— De redactie

## DE KINDERVRIEND: VOOR DE KINDEREN

- K2 Luister naar de stem van een profeet: hedendaagse profeten spreken
- K4 Participatieperiode: ik kan nu de profeet volgen  
*Elizabeth Ricks*
- K6 De reis naar de doop
- K8 Ons doopverbond nakomen *Jennifer Rose*
- K10 Weer schoon  
*Anne Bentley Waddoups*
- K13 Lied: mijn tiende  
*Lonnie Dobson Adams*
- K14 Van vriend tot vriend: uitkomen voor je geloof  
*ouderling Wolfgang H. Paul*
- K16 Wat nu te doen?

K10 Weer schoon



### OP DE OMSLAG

Foto's John Luke en Christina Smith, geënsceeneerd.

### OMSLAG VAN DE KINDERVRIEND

Foto Christina Smith, geënsceeneerd.

## ONDERWERPEN IN DEZE UITGAVE

K=De Kindervriend	Hulpbronnen, 44
Avondmaal, 44	Liefde, 17
Begeleiding, 2, 10, 30, 36, 42	Patriarchale zegen, 44
Bekering 10, 41, K10	Pioniers, 42
Beproevingen, 10, 36	Priesterschap, 6, 25, 30
Dienen, 10	Profeten, K2, K4
Doop, K6, K8, K10	Respect, 17
Eenheid in het gezin, 17, 20, 22	Roepingen, 2, 26, 30, 44
Familiegeschiedenis, 44	Schriftstudie, 26
Gebed, 17, 26, 40, K14, K16	Tempel, 10, 26, 44
Gehoorzaamheid, K8	Tiende, 26, K13
Geloof, 40	Tradities, 26
Getuigenis, 6, 36	Twijfel, 36
Gezinsavond, 26	Vasten, 26
Huisbezoek, 2, 44	Verbonden, 10, K8, K16
Huisonderwijs, 2, 5, 44	Voorbeeld, 20
	Woord van wijsheid, 7, 26, 41
	Zustershulpvereniging, 25



Res  
Book Area  
M205.5  
S838DUT  
2006  
October



CHRISTUS EN DE RIJKE JONGEING (DETAIL), HEINRICH HOFMANN, MET DANK AAN C. HARRISON CONROY CO.



# Met volmaakt stralende hoop

## AAN DE NIEUWE LEDEN VAN DE KERK

PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY

**W**ij feliciteren u met uw doop en verwelkomen u allerhartelijkst. U hebt met uw doop een fantastische stap gezet! We zullen u helpen zoveel we kunnen.

Misschien voelt u zich in deze kritieke periode van uw leven als de schrijfster van deze brief:

‘Mijn tocht naar de kerk was uniek en erg moeilijk. Dit afgelopen jaar was het moeilijkste van mijn hele leven. Het is ook het meest lonende geweest. Voor mij, als nieuw lid, is elke dag nog steeds moeilijk.’

Zij vervolgt: ‘Wanneer wij, onderzoekers, lid worden van de kerk, ontdekken we tot onze verbazing dat we een volledig vreemde wereld binnengegaan zijn, een wereld met zijn eigen tradities, cultuur en taal. We ontdekken dat er niemand of niets is aan wie of waar we om leiding kunnen vragen op onze tocht in deze nieuwe wereld.’<sup>1</sup>

Op deze nieuw ingeslagen weg zou u zich vooral moeten verblijden. Uw geloof in de Heiland is groot. U bent oprecht geïnteresseerd in het hoe en wat van het herstelde evangelie. Maar het valt soms niet mee om grip te krijgen op al die nieuwe woorden, nieuwe bijeenkomsten, nieuwe leringen en nieuwe ervaringen. Om nog maar te zwijgen

van al die nieuwe gezichten. Misschien vraagt u zich af of het u wel zal lukken om een ware heilige der laatste dagen te worden. Ik heb een eenvoudige boodschap voor u: natuurlijk lukt u dat! Geef niet op!

### Op het pad

Denk aan wat Nephi heeft gezegd:

‘Gij zijt door de poort naar binnen gegaan; gij hebt gehandeld naar de geboden van de Vader en de Zoon; en gij hebt de Heilige Geest ontvangen, die van de Vader en de Zoon getuigt (...).

‘En nu, (...) wanneer gij dat enge en smalle pad hebt betreden, wil ik vragen of daarmee alles is gedaan? Zie, ik zeg u, neen; want zover zijt gij alleen gekomen dankzij het woord van Christus, met onwrikbaar geloof in Hem, u geheel verlatend op de verdiensten van Hem die machtig is om te redden.

‘Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakte stralende hoop, en liefde voor God en alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben’ (2 Nephi 31:18–20).



*Dit is Gods heilige werk. Dit is zijn kerk en koninkrijk. Ik geef u dit getuigenis en nodig u uit deel te blijven uitmaken van dit grote wonder in de laatste dagen, dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is.*





**W**ij hebben u nodig. We zullen ons best doen om bet u naar de zin te maken, u welkom en gewaardeerd te doen voelen. We hebben u lief en weten dat de Heer u liefheeft. Kom en laat ons zij aan zij werken en samen leren en groeien.

Lid worden van de kerk is een ernstige zaak. Elke bekeerling neemt de naam van Christus op zich, wat een belofte inhoudt om zijn geboden na te leven. Maar lid worden van de kerk kan een hachelijke onderneming zijn. Tenzij u warme, sterke handen krijgt toegestoken, tenzij u liefde en zorg ondervindt, zal u er wellicht aan gaan twijfelen of u wel de juiste stap hebt gezet. Als u geen vriendschap en hartelijkheid ondervindt en niet goed begeleid wordt, kunt u wegvallen. Aan ons de uitdaging om u zo bij te staan dat u uw getuigenis dat dit werk waar is, kunt vergroten. We willen niet dat u door de voordeur binnenkomt en door de achterdeur weer vertrekt. Ieder van u is ons dierbaar. Ieder van u is een zoon of dochter van God.

Ik heb al eerder gezegd, en ik herhaal dat, dat iedere bekeerling drie dingen nodig heeft:

1. Een vriend in de kerk tot wie u zich steeds kan wenden, die naast u loopt, die uw vragen beantwoordt, die

uw problemen begrijpt. Ook krijgt u hulp van uw huisonderwijzers, huisbezoeksters en andere leden op uw geweldige geloofsreis.

2. Een taak. Actief betrokken zijn is het kenmerk van deze kerk. Daardoor kunnen we ons ontwikkelen. Geloof en liefde voor de Heer zijn als de spieren van mijn arm. Als ik ze gebruik, worden ze sterker. Als ik mijn arm in een mitella doe, worden ze slapper. Ieder van u verdient een taak.

Bij de uitvoering van die taak maakt u misschien fouten. Wat dan nog? We maken allemaal fouten. Belangrijk is de groei die uit die taak voortvloeit. Uw leiders zullen een geschikte taak voor u vinden. Sta open voor nieuwe uitdagingen en vertrouw erop dat de Heer u zal helpen, zodat u ze aankan. En als u ontmoedigd raakt, vraag dan om hulp. Maar geef niet op. U zult merken dat u beter in uw taak wordt als u zich er op blijft toelagen.

3. U moet zich voortdurend voeden met 'het goede woord Gods' (Moroni 6:4).

U bent gaan behoren tot een priesterschapsquorum of de zustershulpvereniging, de jongevrouwen, de jongemannen, de zondagsschool of het jeugdwerk. Woon de avondmaalsdienst bij om aan het avondmaal deel te nemen, om de verbonden te hernieuwen die u bij uw doop gesloten hebt. Lees dagelijks in de Schriften. Bid elke morgen en elke avond, zo zult u dicht bij de Heer blijven.

U weet en wij weten dat veel goede mensen naar andere kerken gaan. Die hebben veel goeds in zich. Het gezin waaruit u komt en de kerk waar u voorheen naartoe ging, hebben u wellicht veel goeds bijgebracht





en u veel goede gewoonten opgeleverd. De apostel Paulus heeft gezegd: 'Toetst alles en behoudt het goede' (1 Tessalonicenzen 5:21). Breng dus de goede gewoonten mee, houd die vast en gebruik ze in dienst van de Heer.



### Ons samen verheugen

Wij verheugen ons met u in het evangelie van Jezus Christus. Er liggen veel zegeningen voor u klaar. We weten dat het soms verschrikkelijk eenzaam kan zijn. Dat het teleurstellend kan zijn. Dat het beangstigend kan zijn. Wij, de leden van de kerk, verschillen in veel sterkere mate van de wereld dan we geneigd zijn te denken. Maar we hoeven ons echt niet te schamen voor het evangelie. We kunnen er juist trots op zijn. 'Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here', schreef Paulus lang geleden aan Timoteüs (2 Timoteüs 1:7-8).

U die nieuw bent in de kerk, druk ik op het hart om bij ons te blijven. Wij hebben u nodig. We zullen onze arm om u heenslaan en uw vriend zijn. We zullen ons best doen om het u naar de zin te maken, u welkom en gewaardeerd te laten voelen. We hebben u lief en weten dat de Heer u liefheeft. Vergeef ons onze fouten en zwaktes. Kom en laat ons zij aan zij werken en samen leren en groeien.

Dit is Gods heilige werk. Dit is zijn kerk en koninkrijk. Het visioen dat Joseph in het heilige bos heeft gekregen, heeft echt zo plaatsgevonden. Ik weet volkomen zeker dat wat daar gebeurd is van groot belang is. Het Boek van Mormon is waar. Het getuigt van het evangelie van Jezus Christus. Zijn priesterschap is hersteld en is onder ons. De sleutels van het priesterschap, die van

hemelse wezens afkomstig waren, worden voor ons aangewend, tot onze eeuwige zegen. Dat is ons getuigenis — van u en van mij — een getuigenis waaraan we trouw dienen te blijven, waarover we anderen moeten vertellen. Ik geef u dit getuigenis, mijn zegen, en mijn liefde aan ieder van u, en nodig u uit deel te blijven uitmaken van dit grote wonder in de laatste dagen, dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is. ■

### NOOT

1. 'Zoek de lammeren, hoed de schapen', *De Ster*, juli 1999, p. 122.

## VOOR DE HUISONDERWIJZERS

Nadat u dit artikel met een gebed in uw hart hebt bestudeerd, bespreek u het zo dat iedereen aan de bespreking wil deelnemen. Hieronder enkele voorbeelden.

1. Breng drie voorwerpen mee die staan voor de drie in het artikel genoemde zaken waaraan elke nieuw lid behoefte heeft. U kunt bijvoorbeeld een geschenk van een vriend, een kerkelijk handboek, en de Schriften meenemen.

- Als u uw boodschap brengt aan nieuwe leden kunt u bespreken hoe deze zaken ertoe leiden dat ze zich verheugen in hun lidmaatschap van de kerk. Bespreek ook met ze welke bijdrage ze als nieuw lid kunnen leveren.

- Als u uw boodschap brengt aan leden die al geruime tijd lid zijn, bespreek u waarom een vriend, een taak en het woord van God zo belangrijk zijn voor een nieuw lid. Nodig hen uit om de behoeften van de nieuwe leden in hun wijk of gemeente te lenigen.

2. Laat het gezin zich voorstellen dat ze net zijn aangekomen in een ander land waar ze de taal, tradities of cultuur niet van kennen. Vraag ze hoe ze zich voelen. Wat willen ze of missen ze als eerste? Vergelijk dat met de ervaring van een nieuw lid. Lees de laatste paragraaf van president Hinkleys boodschap en getuig van de zegeningen die u hebt ontvangen, omdat u deel uitmaakt 'van dit grote wonder in de laatste dagen.'



*Heiligen der laatste dagen uit alle boeken van de wereld  
geven hun getuigenis van het evangelie van Jezus Christus.*



# Vreugde in het evangelie

## **De kracht van het priesterschap**

'Op zekere ochtend werd mijn moeder ernstig ziek. Alleen ik was bij haar. Haar toestand verslechterde zienderogen. Mijn lieve moeder had veel pijn. Haar tranen en kermen gingen mij door merg en been.

'Onze burens kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze zeiden dat ze naar het ziekenhuis moest, maar niemand kon mij daarbij helpen. Mijn ringpresident en bisschop waren niet thuis. Ik was totaal van streek.

'Ik vroeg mij vertwijfeld af wat ik kon doen. Ik vroeg mijn hemelse Vader uitkomst te bieden. Toen riep mijn moeder mij en vroeg: 'Ben je tot het hogepriesterschap geordend?'

'Ik antwoordde bevestigend.

''Geef me dan een zegen'', zei ze.

'Ik was heel verrast, want toen de zendelingen haar over het priesterschap hadden verteld, had ze er niet in geloofd. En nu was ik de enige bij haar die door Jezus Christus gemachtigd was om in de naam van God te handelen. Ik ging snel bij mijzelf na of ik wel waardig was om zo'n gewichtige taak te vervullen. Ik zonderde mij een ogenblik af en zond een kort gebed op naar mijn hemelse Vader om mijn moeder te genezen.

'Na mijn gebed voelde ik iets over mij komen. Ik wist instinctief dat het de macht van God was. Ik ging terug en hielp mijn moeder rechtop zitten. Ik legde mijn handen op



**Amos Kwame Tofah**

haar hoofd en zegende haar. Kort na de verordening viel ze in slaap. Ze heeft ruim acht uur geslapen. En ze heeft daarna niet één keer gegild of gekermd.

'Ik kon mijn geluk niet op toen mijn moeder wakker werd. Ik vroeg haar hoe ze zich voelde. Ze antwoordde: "Ik voel mij prima, zoon van me. Ik geloofde niet in het priesterschap, maar toen ik zo'n pijn had en om hulp bad, besepte ik plots dat het priesterschap waar is. Daarom vroeg ik om een zegen en ben daarna in slaap gevallen."  
— Amos Kwame Tofah (Ghana)





Het gezin van Sunil Massey

### Veranderde houdingen

'De Heiland volgen maakt me blij. Mijn houding is erdoor veranderd en ook die van mijn gezin jegens andere mensen. We zijn tegen iedereen beleefder en hoffelijker. We zijn opener en vriendelijker geworden.' — *Sunil Massey (India)*

### Zes kinderen opvoeden

'Zes jaar geleden is mijn vrouw, Sachiko, aan kanker overleden. Er waren mensen die zich bezorgd afvroegen of ik in mijn eentje mijn zes kinderen wel bij elkaar zou kunnen houden, maar zo wordt er in de wereld gedacht. We wisten dat er grote kracht in het evangelie schuilt. Daarom bleven we gezinsavond, gezinsgebed en schriftstudie hebben. Dat heeft de gezinsband veel goed gedaan.

'Omdat we het evangelie hadden, wisten onze kinderen waar hun moeder heen was

gegaan. Het evangelie was hun leven tot zegen en ze wilden anderen over die zegeningen vertellen. De kinderen zijn allemaal, een voor een, op zending gegaan.' — *Masabiro Yonamine (Japan)*

### Een carrière op het spel

'Toen ik een gesprek had voor mijn huidige positie van senior vice-president van een groot internationaal bedrijf, heb ik mijn superieur gelijk verteld dat ik uit geloofsovertuiging geen alcohol dronk. Ik liet hem weten dat ik de positie niet zou aanvaarden als er van mij verwacht werd dat ik meedeed aan het borreluurtje.

'In die tijd vond men sociaal drinken in de zakenwereld erg belangrijk en werd het gezien als een goede stresstherapie. Als je carrière wilde maken dan moest je geregeld het glas heffen. Mijn manager, hoewel hij teleurgesteld was dat ik hem niet zou vergezellen naar zakenfeestjes voor een borrel, bood mij toch de baan aan, met respect voor mijn geloofsovertuiging.

'Sinds mijn toetreding tot het bedrijf is de



Het gezin van Masabiro Yonamine





**Darla Lauer**

#### **Tot Christus komen**

'De grootste verandering die ik in mijzelf zie sinds ik lid ben van de kerk is hoe ik met anderen omga. Ik ben niet cynisch meer. Ik ben aardiger, zachter. Ik praat meer met anderen. Ik heb voor niemand meer kwade gevoelens. Zo eenvoudig is het. Leef je leven en geniet ervan, en dat kan omdat Christus in je leven is.

Ik verheug mij in het evangelie, omdat het een genezende werking op mijn ziel heeft. En ik weet dat Christus leeft.'  
— *Darla Lauer*  
(Utah, VS)

bedrijfscultuur er veranderd, zodat het zelden nog een probleem is als iemand niet drinkt. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn leven

beter verloopt, inclusief mijn carrière, wanneer ik mij houdt aan de waarden van Jezus Christus.' — *Yong-In S. Shin* (Zuid-Korea)



**Het gezin van Jeffrey en Analili Burrows**

#### **Antwoord op levensvragen**

'Wij zijn blij met het evangelie, omdat het antwoord geeft op levensvragen. Toen we, na alle misère van twee miskramen, ons kleine dochtertje in onze armen hielden, schonk ons dat ongelooflijke blijdschap. Wij hadden hoop geput uit het priesterschap toen ons geloof beproefd werd.

'De kerk zet jonge gezinnen zoals dat

van ons op het goede pad, doordat zij ons voorziet van materiaal waaruit we kunnen leren hoe we onze kinderen het beste kunnen opvoeden. Waar anders kunnen we die soort hulp krijgen? Het evangelie biedt ons een eeuwig perspectief op leven en dood, ziekte en gezondheid, en op liefde oneindig.' — *Jeffrey en Analili Burrows*  
(Guatemala)





Het gezin van Garry en María Guanilo

### Eeuwig samen

'Op zekere dag stapten er twee zendelingen in mijn taxi', zegt Garry Guanilo uit Peru. 'Zij vroegen mij of ik wist dat gezinnen eeuwig konden zijn. Die vraag trof mij diep. En ze spraken over de profeet Joseph Smith. Ik ging naar huis en vertelde mijn vrouw, María, erover. We nodigden de zendelingen bij ons uit. Tijdens de eerste les zongen ze "Ons gezin kan eeuwig zijn" (lofzang 204) voor ons.'

María voegt eraan toe: 'Sinds onze doop maken we op veel manieren vooruitgang. Het is als een trap die we oplopen, we komen steeds hoger, en minder belangrijke zaken verdwijnen uit ons leven.'

Garry vervolgt: 'Ik wil mijn vrouw voor eeuwig in de tempel trouwen en onze dochters aan ons verzegeld hebben. We wisten niet dat er zo'n wereld bestond!' — *Garry en María Guanilo (Peru)*

### Moed uit een lofzang

'Ik ontving in februari 1945, toen ik 13 was, een groot getuigenis. We bevonden ons aan het eind van de Tweede Wereldoorlog tussen twee oorlogsfronten, waardoor er voor ons en vier andere gezinnen een levensbedreigende situatie ontstond. Ongeveer vijftien soldaten richtten hun geweren op ons en wilden ons doodschieten. In deze gevaarlijke situatie ging mijn moeder tussen de wapens en haar vijf kinderen staan. Ze zei: "Kinderen, houd elkaars hand vast." Toen begon ze de lofzang "Blijf bij mij, Heer" (lofzang 112) te zingen!

'Zestig jaar later zit die lofzang nog steeds in mijn hoofd. Op dat moment bad ik tot mijn hemelse Vader en beloofde Hem dat ik zijn wetten en geboden zou onderhouden als mijn leven gespaard bleef. Deze belofte heeft mij de kracht gegeven om mij af te keren van wereldse zaken en mijn leven op één lijn te brengen met het evangelie van Jezus Christus.' — *Erich Stank (Duitsland)*



Erich Stank



Franklin M. Konduah

### Ik ben huisonderwijzer

'Ik wil alles over de leringen van het evangelie weten. Ik zing graag de lofzangen, omdat ik er veel van leer. Ik wil op zending en ik ben huisonderwijzer. Ik doe dat met mijn vader, en met Gods hulp hebben we twee gezinnen geheractiveerd.' — *Franklin M. Konduah, Ghana)*



# Wat ieder nieuw lid o en ieder ander lid n



**OUDERLING JEFFREY R. HOLLAND**  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

*Het is belangrijk dat we er een actieve reis van maken — we moeten niet schoorvoetend de loop ten einde brengen, maar onze 'loop met blijdschap [...] volbrengen.'*

**W**anneer mannen, vrouwen en kinderen zich laten dopen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beginnen zij een wonderbaarlijke reis, gekenmerkt door (figuurlijk gesproken) majestueuze bergen, groene dalen en schitterende vergezichten. Bij tijd en wijle is het een veeleisende reis, die niettemin absoluut noodzakelijk is, want dit is de reis terug naar onze Vader in de hemel. Gelukkig heeft de Heer Jezus Christus beloofd ons te leiden:

'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gij zijt kinderkens, en gij hebt nog niet begrepen welke grote zegeningen de Vader in zijn handen houdt en voor u heeft bereid;

'(...) Weest goedsmoeds, want Ik zal u voortleiden. Van u is het koninkrijk en van u zijn de zegeningen daarvan, en van u zijn de rijkdommen der eeuwigheid.'<sup>1</sup>

Alle leden van de kerk maken deze reis. En uiteraard is er verschil in leeftijd en ervaring, evenals in taal, cultuur en begrip van het evangelie. Maar wat uw omstandigheden ook zijn, de deur staat voor u open. De apostel Paulus heeft gezegd: 'Zo zijt gij (...) [nu] medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods'<sup>2</sup> en dat betekent dat we op elkaar zijn aangewezen.

Er zijn een paar zaken die ik wou dat u en ieder lid wist, zaken die u geestelijk zullen voorbereiden op de weg die voor u ligt. Het is belangrijk dat we er een actieve reis van maken — we moeten niet schoorvoetend de loop ten einde brengen,<sup>3</sup> maar onze 'loop met blijdschap [...] volbrengen.'<sup>4</sup> *Voor een celestiale beloning is het volstrekt*





# dient te weten — nooit mag vergeten

*noodzakelijk dat we tot het einde getrouw blijven.* Er is niets in de kerk dat gericht is op het telestiale of terrestriale koninkrijk. Ons doel moet in alle opzichten celestiaal zijn. We kunnen niet verflauwen of verslappen of halwege ophouden. Christus heeft zelf gezegd:

'Wie zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen, (...) indien hij tot het einde volhardt, zie, hem zal Ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn Vader ten dage dat Ik zal staan om de wereld te oordelen.

'(...) Daarom gaat niemand tot zijn rust in behalve zij die hun klederen in mijn bloed hebben gereinigd, wegens

hun geloof en de bekering van al hun zonden en hun getrouwheid tot het einde.'<sup>5</sup>

## De weg van het verbond

Deze weg die ieder van ons heeft gekozen, de weg waarop onze Heiland ons bijstaat, is de weg van het verbond. Op deze weg naar het eeuwige leven, die we bij onze doop zijn opgegaan, sluiten wij verbonden en blijven op de weg door die verbonden na te komen. Zijn licht is een van de beloningen van nagekomen verbonden. 'Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben',<sup>6</sup> verzekert Jezus ons.

In zijn licht leven we geestelijk, elke dag onderscheiden we het licht beter,





**H**et leven van de Meester werd gekenmerkt door liefdevolle hulp aan en aandacht voor anderen, en dat geldt ook voor zijn volgelingen.

waardoor we in steeds meer licht gaan wandelen. Bovendien ontvangen we bij onze bevestiging de gave van de Heilige Geest, de eerste van vele gaven die bestemd zijn voor de leden van de ware kerk. De influisteringen van de Heilige Geest zullen ons altijd begeleiden als we op de verbondsweg blijven. Onze weg is bijna altijd opwaarts, maar de hulp die we bij de klim krijgen is letterlijk goddelijk. Er zijn drie leden van de Godheid — de Vader, de Zoon en de Heilige Geest — die ons zullen helpen vanwege de verbonden die we hebben gesloten.

We nemen wekelijks deel aan het avondmaal om ons aan die verbonden te herinneren. In het gebed voor het brood 'betuigen [wij] voor U, o God, eeuwige Vader, dat [wij] gewillig zijn de naam van uw Zoon op [ons] te nemen, Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden, die Hij [ons] heeft

gegeven, opdat [wij] zijn Geest altijd bij [ons] mogen hebben.<sup>7</sup>

#### Het heilige dienen

Een van de verbonden die wij bij de doop sluiten is dat we willen dienen. Misschien wel de meest kenmerkende eigenschap van Jezus was zijn liefdevolle hulp aan en aandacht voor anderen. Dat zal altijd het kenmerk zijn van de volgelingen van de Meester. Bij de wateren van Mormon klapte een groepje gelovigen uit vreugde in de handen toen zij door hun doop een verbond konden aangaan om elkaars lasten te dragen en vertroosting te bieden aan wie dat nodig hebben.<sup>8</sup>

In onze tijd heeft de Heiland deze raad gegeven: 'Allen, die zich voor God verootmoedigen, en verlangen te worden gedoopt, en met gebroken hart en verslagen geest komen, en (...) gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te nemen, en





*vastbesloten zijn om Hem tot het einde toe te dienen, en waarlijk door hun werken bewijzen*, dat zij van de Geest van Christus hebben ontvangen ter vergeving van hun zonden, zullen door de doop in de kerk worden opgenomen.<sup>9</sup>

Dienen is onze plicht — maar het is meer dan een plicht; het is een kans om meer als Christus te worden. Hij heeft onze lasten gedragen, en als wij elkaars lasten dragen, gaan we meer op Hem lijken. Dienen in de kerk kan soms een last zijn, maar die last is wel 'licht'<sup>10</sup> — en wel omdat we schouder-aan-schouder samenwerken met de Heiland van de wereld.

#### **De heilige tempel**

Als er op aarde een symbool is dat staat voor ons verbondspad met een eeuwige bestemming, dan is dat het huis des Heren, de heilige tempel. Daar sluiten we verbonden die ons eeuwig samenbinden met God en onze dierbaren. Buiten de tempel spreken we zelden over deze verbonden, maar binnen kan de Heilige Geest er volop tot de reinen van hart van getuigen. Die aangename bevestiging van de Geest, die u keer op keer ontvangt bij uw bezoek aan het huis des Heren, is een zegen die alle volwassen leden, naar ik hoop, met vreugde zullen ontvangen.

Een nieuw lid kan het gevoel hebben dat de tempel een ver en onbereikbaar doel is, maar dat is het echt niet. We hoeven de weg naar de tempel niet in één korte spurt af te leggen. Elke geloofsdaad, elke stap tot bekering, elke stille zege door de geboden na te leven brengt ons elke maand, elke week, elke dag en elk uur dichterbij de tempel. 'Wordt niet moede goed te doen', heeft de Heer gezegd, want 'uit het kleine komt het grote voort.'<sup>11</sup>

Eigenlijk is het pad naar de tempel gemakkelijker dan het op het eerste gezicht lijkt, omdat u, al wandelend op dat pad, geluk zult ervaren en ook hulp bij de tocht zult krijgen. Zij die de zegeningen van de tempel kennen zullen graag — heel graag zelfs! — met u opwandelen terwijl u zich voorbereidt op uw eigen ervaring met de tempel.

Misschien is er een lid uit uw wijk of gemeente die de eerste stap zet en u de steun biedt die hij of zij zelf van iemand anders heeft gekregen. Maar hij of zij moet niet



de enige zijn die het initiatief neemt. Doe zelf ook wat en sluit vriendschap met andere leden. Denk eraan, ook u heeft een verbond gesloten om te dienen, en ook u kan anderen tot zegen zijn, zelfs vanaf het allereerste uur na uw doop in de kerk.

En beter nog dan mensenhulp is de milddadige hulp die u uit de hemel kunt krijgen. Er is stellig niets dat God of zijn engelen liever willen

doen dan het ons mogelijk maken dat ieder van ons heilige verbonden sluit en nakomt. In afdeling 76 van de Leer en Verbonden staat:

'Ik, de Here, ben barmhartig en genadig jegens hen, die Mij vrezen, en Ik schep er behagen in hen te eren, die Mij in gerechtigheid en waarheid tot het einde toe dienen. (...)

'En groot zal hun wijsheid zijn, en hun kennis zal tot de hemel reiken, en voor hen zal de wijsheid der wijzen vergaan, en het verstand van de voorzichtigen zal worden tenietgedaan.

'Want Ik zal hen door mijn Geest verlichten, en door mijn macht zal Ik hun de verborgenheden van mijn wil bekendmaken — ja, de dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch zelfs in het hart van de mens zijn opgekomen.'<sup>12</sup>

Die belofte geldt net zozeer voor u als voor wie dan ook in de kerk. Zij is niet alleen bestemd voor mensen met pioniers in de stamlijn. Die belofte is bestemd voor ieder gelovig en gehoorzaam lid, waar u ook woont en hoe nieuw u zich ook in de schaapskooi mag voelen.

#### **Het verleden achter u laten**

Nu u zich hebt begeven op het pad dat wordt verlicht door onze Verlosser en u wordt geholpen door engelen, moet u niet tersluiks spijtig achterom lopen kijken naar de duisternis in uw oude leven.<sup>13</sup> Ware bekering biedt u de kans om die duisternis ver achter u te laten. In een van de bemoedigendste teksten die ik ken, staat: 'Daarom moet gij standvastig in Christus *voorwaarts streven*, met volmaakt stralende hoop.'<sup>14</sup> Streef dus voorwaarts. Laat het verleden rusten. President Spencer W. Kimball (1895–1985), de twaalfde president van de kerk, heeft



gezegd: 'De Heiland heeft er bij ons op aangedrongen de hand aan de ploeg te slaan en niet om te zien. In diezelfde geest wordt ons gevraagd om nederig te zijn, een diep en bestendig geloof in de Heer te hebben en voorwaarts te gaan — vertrouw op Hem en laat u door niets van uw koers afbrengen, niet door de *bevliegingen* van de wereld, noch door de *bewieroking* van de wereld.<sup>15</sup> Of door, zo zouden we er wellicht aan toe kunnen voegen, eerdere ervaringen in de wereld.

Maar kijk niet gek op als het verleden zo nu en dan heel hard aan u trekt. Dat kan zijn in de vorm van oude vrienden en oude gewoonten — hardnekkige gewoonten die zich diep hebben verschanst in uw gedrag, zoals verslaving aan tabak, sterkedrank, drugs, pornografie, gokken, seksuele overtredingen, of oneerlijkheid, om er een paar te noemen. Die gewoonten stompten u toen af voor de invloed van de Heilige Geest, en er nu naar terugkeren zou u zelfs nog meer schade berokkenen. *Maar de invloed van uw verbonden is groter dan de invloed van verleidingen.* De angst om in eerdere overtredingen te vervallen speelt u wellicht nog parten, maar dat betekent niet dat u uw bekering op de lange baan kunt schuiven. Denk eraan! God heeft beloofd u te verlossen 'uit de macht van de hater, [te bevrijden] uit de macht van de vijand.'<sup>16</sup>

Misschien voelt u zich weerloos tegenover de verslavingen of problemen die u uit het verleden heeft overgehouden, maar u hoeft die problemen niet alleen het hoofd te bieden. God heeft ieder lid een priesterschapslider met sleutels, ofwel bevoegdheid, gegeven, die hulp kan bieden bij het bekeringsproces en het vinden van nieuwe kracht. Vraag om die hulp. Ga naar die priesterschapslider toe — doorgaans de bisschop of gemeentepresident als u met iemand wilt spreken over uw innerlijke strijd met zonden — en zij zullen u op de weg naar geestelijke genezing zetten, een genezing die uiteindelijk van de Heelmeester komt. In kwesties waarbij geen belijdenis komt kijken, kunnen anderen helpen — een vriend, een familielid, een huisonderwijzer of huisbezoeker, een deskundige zorgverlener, of een goed lid — afhankelijk van de kwestie. Nogmaals wil ik benadrukken

dat we deze reis samen maken, en 'als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.'<sup>17</sup>

Als u al uw geestelijke kracht aanspreekt om zwaktes te overwinnen, als u oprecht de hulp van onze Heiland en uw priesterschapsliders zoekt, kunt u met behulp van de Heilige Geest uw vaste overtuiging weer terugkrijgen die u bij uw doop heeft gevoeld. Hij kan u weer bezielen met de zekerheid dat de koers die u volgt, de koers is die uw hemelse Vader wil dat u volgt in tijd en eeuwigheid.

Vraagt u zich af of de Heilige Geest wel tot u zal spreken? Jazeker, dat heeft Hij al vaak gedaan. Misschien bent u nog niet helemaal vertrouwd met die hemelse leiding, maar ieder lid van de kerk heeft de gave van de Heilige Geest en heeft vele influisteringen en veel hulp gekregen dankzij die gave, zelfs als we die niet bewust gezocht hebben. God is onze Vader, en een ouder doet al het mogelijke om zijn kinderen te helpen, inclusief (en soms in het bijzonder) de afgedwaalde kinderen. Deze hulp uit de hemel door middel van de Heilige Geest komt doorgaans als een gevoel en niet zo zeer via de zintuigen.

President Boyd K. Packer, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft het zo uitgelegd: 'De Heilige Geest communiceert meestal niet met ons door fysieke zintuigen, maar door onze geest. Deze leiding komt dan in de vorm van gedachten, gevoelens, indrukken en

ingevingen. Het is niet altijd gemakkelijk om inspiratie te beschrijven. In de Schriften lezen wij dat we geestelijk overgebrachte woorden niet zozeer horen maar "voelen", en dat we dan niet met fysieke ogen zien, maar met geestelijke.'<sup>18</sup>

#### **Dagelijkse overwinningen**

Op deze opwaartse en soms gevaarlijke reis, hebben we







**D**e tempel is symbolisch voor ons celestiale doel en elke geloofsdaad en elke blij van gehoorzaamheid brengt die zegeningen dichterbij.

allemaal een portie pech in de knapzak. Als we niet voorzichtig zijn en ons overgeven aan navelstaren, kunnen we het gevoel krijgen dat het leven niet eerlijk verdeeld is, dat anderen op onverklaarbare wijze een gemakkelijker leven hebben.

Maar ieder heeft een route af te leggen die het beste bij hem past, en ieder krijgt met hindernissen te maken die het beste aansluiten bij zijn levensreis. Uiteindelijk zullen we beseffen dat God barmhartig én rechtvaardig is en dat alle regels billijk zijn. We krijgen, zoveel is zeker, de moeilijkheden die *wij* nodig hebben, en als we daar goed mee omgaan, levert dat zegeningen op die we op geen andere manier hadden kunnen krijgen.

Als we alleen maar oog hebben voor de rotsen op ons levenspad, zullen we vast en zeker de prachtige bloem of het koele beekje missen waar de liefdevolle Vader ons reis lang leidt. Elke dag kan meer vreugde dan verdriet baren als onze sterfelijke en geestelijke ogen gericht zijn op Gods goedheid. Evangelievreugde is niet exclusief voorbehouden voor het hiernamaals. Zij is ons voorrecht, en wel nu. Sta niet toe dat uw zorgen uw zegeningen overschaduwden. Er zullen *altijd* meer zegeningen dan zorgen zijn — zelfs als dat soms niet zo lijkt. Jezus heeft gezegd: 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.'<sup>19</sup> Geniet hier en nu van die zegeningen. Ze zijn van u en dat zal altijd zo blijven.

Ik wil een paar van die zegeningen aanstippen. Er zijn er nog veel meer.

**Kennis van de waarheid.** In tegenstelling tot deze gissende, speculerende en zwalkende wereld weten wij met zekerheid wie onze Vader is, wie we zijn, en wat onze bestemming is als we het pad volgen dat Hij voor ons heeft uitgezet. We kunnen genieten van het hoogste onderwijs — onderwijs dat tot ons komt, in zowel geestelijke als stoffelijke aangelegenheden, wanneer onze geest en ons verstand zich openstelt voor het licht



dat de getrouwen uit de hemel toestroomt.

**Gemoedsrust.** Ondanks de zorgen en hindernissen die ons pad kruisen, staat ons dagelijks troost, hoop en leiding ter beschikking. En dat komt omdat onze Heiland onze bron van kracht is — Hij die onder 'alles [is] afgedaald'<sup>20</sup> en alle moeilijkheden heeft overwonnen. Als we ons geloof in Hem stellen, verlaten we ons op zijn kracht en onze beloning zal dan, onder andere, 'vrede in deze wereld'<sup>21</sup> zijn.

**Kracht door deugdzaamheid; zelfvertrouwen door onkreukbaarheid.** De wereld mag zich dan afvragen welke zedelijke gedragscode er geldt en wegdrijven op politiek correct wrakhout of grillige modegolven, wij hebben een vaste rots<sup>22</sup> waarop we kunnen bouwen en waaraan wij ons vastklampen, een zeker fundament waarop wij ons moreel oordeel baseren. 'Laat deugd onophoudelijk [onze] gedachten sieren', staat er geschreven, dan zal de Heilige Geest voortdurend onze metgezel zijn. Wanneer we ons daarop richten 'dan zal [ons] vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden.'<sup>23</sup>

**Het gezelschap van goede vrienden.** Een van de grootste zegeningen en genietingen van het lidmaatschap van de kerk is het gezelschap van goede mannen en vrouwen, nieuwe vrienden met wie we zoveel gemeen hebben. De kerk is een gemeenschap — een gemeenschap van gelovigen, een gemeenschap van getrouwen, een gemeenschap van heiligen. Omgang met mensen met dezelfde hoop als wij is een steun in de rug op onze reis en maakt de reis zoveel aangenamer. 'Een vriend heeft te allen tijde lief'<sup>24</sup> zegt de schrijver van Spreuken, en veel van onze dierbaarste vrienden zullen, dat kan niet anders, lid van de kerk zijn.

Wandel met ons op. Blijf bij ons. We kunnen niet zonder uw gezelschap en unieke kracht. Wij verwelkomen u in een gemeenschap die is gebaseerd op verbonden, 'met



**De gave van de Heilige Geest, die ieder lid bij zijn bevestiging ontvangt, is een van de vele gaven die onze Vader schenkt om zijn kinderen te helpen op het pad dat Hij heeft uitgezet.**

een voornemen dat vast, onwrikbaar en onveranderlijk is.' Wij beloven plechtig dat we uw vrienden zullen zijn, uw broeder of zuster, 'door de genade Gods in de banden der liefde, om naar alle geboden van God te wandelen, onberispelijk, met dankzegging, voor eeuwig en altijd. Amen.'<sup>25</sup>

Welkom in de kerk. Welkom tot de zegeningen. Welkom op de celestiale reis. Vat moed en vat hoop. U krijgt hulp uit de hemel en op aarde. Wat de Heer tot de zendelingen heeft gezegd (met inbegrip van de zendelingen die u les hebben gegeven), zegt Hij tot ons allen: 'Ik zal voor uw aangezicht uit gaan. Ik zal aan uw rechter- en aan uw linkerhand zijn, en mijn Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen.'<sup>26</sup>

En denk eraan, het belangrijkste bewijs dat u vooruitgang boekt op uw reis is niet zozeer de afstand die u hebt afgelegd, maar eerder de richting die u opgaat. Wanneer u aan het eind van uw leven komt, is daarmee nog geen eind gekomen aan uw vervolmakingsproces — noch aan dat van iemand anders — maar als u hebt liefgehad en gediend, hebt geofferd en tot het einde getrouw bent gebleven, zult u deze heerlijke woorden horen: 'Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, (...) ga in tot het feest van uw heer.'<sup>27</sup> Uw reis zal zich daarna voortzetten in onuitsprekelijk heerlijkheid in het gezelschap van dierbaren die u zijn voorgedaan en de engelen der hemelen. Welkom tot 'de weg en de waarheid en het leven.'<sup>28</sup> ■

#### NOTEN

1. LV 78:17–18.
2. Efeziërs 2:19.
3. Zie 2 Timoteüs 4:7.
4. Handelingen 20:24.
5. 3 Nephi 27:16, 19.
6. Johannes 8:12.
7. LV 20:77.
8. Zie Mosiah 18:8–11.
9. LV 20:37; cursivering toegevoegd.
10. Matteüs 11:30; zie ook vss. 28–29.
11. LV 64:33.
12. LV 76:5, 9–10.
13. Zie Lucas 9:62.
14. 2 Nephi 31:20; cursivering toegevoegd.
15. 'Let Us Not Weary in Well Doing', *Ensign*, mei 1980, p. 81.
16. Psalmen 106:10.
17. 1 Korintiërs 12:26.
18. 'Revelation in a Changing World', *Ensign*, november 1989, p. 14; zie ook 1 Nephi 17:45.
19. Johannes 10:10.
20. LV 122:8.
21. LV 59:23.
22. Zie Helaman 5:12; 3 Nephi 11:39–40.
23. LV 121:45; zie ook vers 46.
24. Spreuken 17:17.
25. LV 88:133.
26. LV 84:88.
27. Matteüs 25:21, 23.
28. Johannes 14:6.



# Zelfde familie, ander geloof

*Ik heb met eigen ogen gezien hoe die beginselen — vooral respect, liefde en gebed — mijn familie tot zegen zijn geweest.*

**OUDERLING WALTER F. GONZÁLEZ**  
van de Zeventig

Voor veel heiligen der laatste dagen, in het bijzonder nieuwe leden, is het van belang dat ze leren omgaan met familieleden die een ander geloof hebben.

Zelfs de Heiland kwam uit een gezin waarin men niet hetzelfde geloofde. In de Bijbel lezen we: 'Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem' (Johannes 7:5).

Het komt nogal eens voor dat familieleden verkeerde ideeën hebben over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat zou tot spanningen kunnen leiden. Een begripvolle en heldere uitleg kan veel van die spanningen wegnemen. Ik ben in mijn tienerjaren lid van de kerk geworden. Kort na mijn doop hoorde ik dat mijn katholieke grootmoeder dacht dat ik niet langer haar kleinzoon wilde zijn, omdat ik een ander geloof had aangenomen. Het was een hele opluchting voor haar toen ik die misvatting uit de wereld hielp!

We kunnen de onderlinge band

verstevigen door te laten zien dat de leringen van het evangelie bedoeld zijn om *alle* gezinnen, ongeacht welke geloof iemand aanhangt, hechter te maken. Veel van die leringen komen aan de orde in 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', waarin staat: 'Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.'<sup>1</sup>

Elke familie die deze beginselen nastreeft, plukt daar de vruchten van. Ik heb met eigen ogen gezien hoe die





**O**nze huisgenoten zullen zich verdraagzamer opstellen en meer openstaan als wij respect tonen voor hun geloofsovertuiging.

beginselen — vooral respect, liefde en gebed — mijn familie tot zegen zijn geweest.

#### **Respect**

Nadat de schok die mijn bekering tot de kerk thuis teweeg had gebracht, was weggebed, begonnen mijn familie en ik verdraagzaamheid en respect voor elkaar te hebben. Toen ik bijvoorbeeld lid van de kerk was geworden, ging mijn zondag er anders uitzien. Ik ging niet meer voetballen, maar bezocht de kerk. Toen het ze thuis duidelijk werd

waarom ik veranderingen had aangebracht in mijn zondag, toonden ze begrip en respect. En ik had op mijn beurt respect voor hun tradities. Zo had ik geen kritiek op mijn ouders, omdat we geen gezinsgebed hielden. Er was altijd wederzijds respect bij ons thuis.

In het Boek van Mormon wordt nadruk gelegd op de beginselen van verdraagzaamheid en respect. In Alma 1:21 lezen we: 'Nu was er een strenge wet onder het volk der kerk dat niemand die tot de kerk behoorde, hen mocht gaan vervolgen die niet tot de kerk behoorden, en dat er geen onderlinge vervolging mocht zijn.'

Alma verkondigde het volgende beginsel in de grote stad Zarahemla. Hij stelde de vraag: 'Is er iemand onder u die de spot drijft met zijn broeder, of die hem met vervolgingen overstelt?' (Alma 5:30.) Daarna verklaarde hij dat wie zich daaraan schuldig maakte zich diende te bekeren: 'Wee zo iemand, want hij is niet gereed, en de tijd is nabij dat hij zich moet bekeren







**W**e spreiden thuis christelijke liefde ten toon door ons te concentreren op het goede in onze huisgenoten en hun geloofsovertuiging te respecteren zonder die van ons geweld aan te doen.

of hij kan niet worden gered!' (Alma 5:31.) Respect voor bloedverwanten met een andere geloofsovertuiging is van essentieel belang.

#### Liefde

Het beginsel liefde draagt ook enorm bij tot een goede sfeer in het gezin. In het Boek van Mormon staat: 'De naastenliefde vergaat nimmermeer. Houdt daarom vast aan de naastenliefde, die het voornaamste van alles is' (Moroni 7:46).

We spreiden thuis christelijke liefde ten toon door ons te concentreren op het goede in de anderen. Ik voel diepe liefde en dankbaarheid voor mijn ouders, die geen lid van de kerk zijn. Zij hebben mij met hun onderwijs en voorbeeld rechtvaardige beginselen bijgebracht, waarmee ze mij in feite hebben voorbereid op de boodschap van de zendingen. Toen ik dat inzag, is mijn liefde voor mijn ouders alleen maar toegenomen.

Wij kunnen onze huisgenoten tot zegen zijn door ze te vertellen over de beginselen die ze kunnen toevoegen aan het goede wat ze al hebben. Als ze het niet eens zijn met bepaalde leringen, moeten we respect hebben voor hun denkbeelden zonder die van ons geweld aan te doen. Laten we in geval

van meningsverschillen geen ruzie gaan zoeken, want 'een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op' (Spreuken 15:1). Boosheid is schadelijk voor de onderlinge band, terwijl liefde en vriendelijkheid het hart verzachten. (Zie 3 Nephi 11:29.)

#### Gebed

Soms is bidden het enige wat we voor onze dierbaren kunnen doen — zoals zij ook voor ons kunnen bidden. We blijven uiteraard hopen dat onze dierbaren lid van de kerk worden. We begrijpen de gevoelens van Alma de oude, die bad voor zijn ongelovige zoon. Toen er een engel aan zijn zoon verscheen, legde de hemelse boodschapper uit dat zijn vader 'met veel geloof aangaande u [had] gebeden, dat gij tot de kennis der waarheid zoudt worden gebracht' (Mosiah 27:14). Gebed is een machtig instrument tot zegen van uw dierbaren. Soms is dat het enige wat we kunnen doen.

De beginselen liefde, respect en gebed zijn maar een paar van de vele evangeliebeginselen waarmee we onze dierbaren tot zegen kunnen zijn. De leringen van het evangelie kunnen alle kinderen van onze hemelse Vader tot zegen zijn, of ze nu lid van de Kerk van Jezus Christus zijn of niet, want Hij heeft al zijn kinderen zeer lief. ■

#### NOOT

1. *Liabona*, oktober 2004, p. 49. In deze profetische proclamatie aan de kerk en de wereld, geschreven door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, wordt de leer over het gezin uiteengezet. Zij is in september 1995 in de algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging door president Gordon B. Hinckley openbaar gemaakt.

**G**ebed is een machtig instrument tot zegen van onze dierbaren.





# De moeite waard!

VERONICA GARCIA WALKER

**I**k ben op mijn zestiende lid van de kerk geworden. Ik kreeg toestemming van mijn ouders, maar verder wilden ze er niets van weten. Op de dag van mijn doop zei mijn moeder dat ik er nog steeds van kon afzien als ik dat wilde. Maar ik wilde er niet van afzien; ik wilde ermee doorgaan en een nieuw leven beginnen. Ik wist dat het evangelie waar was.

Daar mijn ouders niet met mij mee naar de kerk gingen, voelde ik mij vaak eenzaam op zondag. Maar het hielp als mensen uit de wijk mij een lift naar de kerk aanboden en bij mij kwamen zitten. Ook een roeping hielp. Toen ik geroepen werd als leerkracht van de driejarigen, voelde ik mij al veel meer deel van het wijkgezin.

Ik wilde niet dat mijn doop thuis onenigheid teweeg zou brengen. Toch ging alles niet van een leien dakje. Bij ons thuis werden er op zondag veel klusjes gedaan en men keek er mij op aan dat ik mijn handen niet uitstak. Ze zeiden dat ik lui was. Ik antwoordde dan dat ik probeerde de sabbat te heiligen. Ook gingen ze op zondag vaak uit eten, en dan ging ik niet meer mee. Ze zeiden dat ik de domper op het gezin was, maar ik wilde mij slechts aan de geboden te houden.

Waar ik kracht uit putte, was de Geest van de Heer. Ik voelde Hem intens. Ik voelde Hem als ik mijn getuigenis gaf, als ik in de Schriften las, en als ik aan het bidden was. Allemaal zaken die mij waren geleerd door de leerkrachten in de kerk. Ik luisterde goed naar hen en probeerde datgene te doen wat mij ten goede zou komen.

Maar ik voelde mij vaak niet op mijn plaats in de kerk, omdat zoveel nog zo vreemd voor mij was. Ik kocht een paar lange rokken om mijn korte te vervangen. Maar zondags in de kerk zag ik dat ze, naar kerkelijke maatstaven, nog te kort waren. Ik had geen flauw idee waar mijn

vrienden het over hadden als ze bepaalde kerkelijke termen gebruikten. Ik was te nerveus en te verlegen om ze naar de betekenis te vragen.

Wat mij enorm heeft geholpen, was dat de andere tieners in de wijk mij opnamen in hun groep. Ze waren altijd heel aardig voor nieuwe leden, het leek de normaalste zaak van de wereld voor ze te zijn. Wat mij ook geholpen heeft, is dat ik mij mijn familie in het volgende leven voorstelde. Ik wilde niet dat zij teleurgesteld in mij zouden zijn, omdat ik het evangelie dat ik waar achtte niet naleefde. Hoewel mijn tienertijd niet gemakkelijk was, probeerde ik aan de toekomst te denken en wat ik voor mijn familie kon doen. Als ik het evangelie niet naleefde, hoe zou mijn familie er dan ooit toe gebracht worden om het te aanvaarden?

Ik ben nu volwassen en inmiddels getrouwd. Ik heb nu zelf tieners. Ze zijn actief in de kerk en zijn vertrouwd met alle kerkzaken die ik op eigen kracht heb moeten leren. Ze horen er helemaal bij en vervullen een functie in het presidium van hun klas. Toen ik tiener was probeerde ik een goed voorbeeld voor mijn vader en moeder te zijn. Zij zijn helaas nooit lid van de kerk geworden. Maar wat ik toen niet beseftte, was dat het goede doen doorslaggevend zou zijn voor de tieners met wie ik later in mijn leven kennismaakte, die mij dierbaarder werden dan het leven zelf — mijn eigen kinderen.

Waar je nu voor kiest, zal van invloed zijn op de mensen die je nu kent. Maar er zijn ook een paar bijzondere mensen in jouw toekomst, die hopen dat je het goede zult doen. Hun toekomst zou wel eens kunnen afhangen van de keuzes die jij nu maakt. Hoe vreemd anderen je ook mogen aankijken als je de juiste keuzes maakt, uiteindelijk zal blijken dat het moeite waard is. ■





**M**aar er zijn ook een paar bijzondere mensen in jouw toekomst, die hopen dat je het goede zult doen. Hun toekomst zou wel eens kunnen afhangen van de keuzes die jij nu maakt.



# Vraag en antwoord

*'Nu ik lid van de kerk ben, zeggen mijn familie en vrienden dat ik daar verkeerd aan heb gedaan. Wat kan ik daar op antwoorden?'*

## L I A H O N A

**D**e eerste schreden in de kerk vormen op zich al een pittige uitdaging voor een nieuw lid, dat hij of zij niet zit te wachten op familie of vrienden die kritiek hebben of tegengas geven. Maar je hebt er goed aan gedaan om je te laten dopen en bevestigen, want het lidmaatschap van de kerk is een grote zegen. Wie daar vraagtekens bij plaatsen, begrijpen dat gewoon niet — nog niet. Maar als je de helpende hand toesteeft, geduld hebt en het goede voorbeeld geeft, kunnen ze het wel gaan begrijpen. En zelfs als ze niet achter jouw beslissing staan, zullen ze er toch op zijn minst respect voor hebben.

Bedenk van tevoren hoe je de vragen van je familie en vrienden zult beantwoorden. Zo kun je bovendien helder krijgen waarom je lid van de kerk bent geworden. Je zult je herinneren dat je antwoord op je gebeden hebt gekregen en dat je geestelijke ervaringen hebt gehad. Wanneer je dan je getuigenis geeft en je bekeringsverhaal vertelt aan de mensen die vraagtekens bij je beslissing plaatsen, zullen jij en zij de Geest voelen.

Als ze je beslissing afkeuren, omdat ze niets van de kerk afweten, kun je ze zeggen

*Lid worden van de kerk was de juiste beslissing. Maar het kan even duren voordat je familie en vrienden dat door hebben.*

*Geef ze je getuigenis en vertel ze hoe je bekering in zijn werk is gegaan. Vertel ze over je geestelijke ervaringen, dat zal zowel hen als jou goeddoen.*

*Nodig ze uit voor de kerk en de kerkelijke activiteiten. Stel ze voor aan andere leden.*

*Blijf zo leven dat de Heilige Geest in jouw gezelschap wil zijn, dat zal je kracht geven en inspiratie.*

wat Jezus tegen de mensen in zijn tijd heeft gezegd: 'Komt en gij zult het zien' (Johannes 1:39). Nodig je vrienden en familie uit voor de kerk, voor de wekelijkse activiteitenavond, voor de gezinsavond, voor een kerkactiviteit. Zeg ze dat ze gerust kunnen komen kijken naar wat de kerk is en doet. Op die activiteiten zullen ze kennismaken met andere kerkleden en de vredige invloed van de Heilige Geest voelen. Dan zullen ze ook gaan inzien waarom je lid van de kerk bent geworden. Wanneer ze de Geest voelen en antwoord krijgen op hun vragen, zouden ze later misschien wel eens lid kunnen worden, en daar hebben jouw getuigenis en goede voorbeeld dan toe bijgedragen.

Hoewel je misschien vanwege je kerklidmaatschap een paar vrienden bent kwijtgeraakt, dien je ook te bedenken dat je er, nu je lid bent, een heleboel nieuwe vrienden hebt bijgekregen. Leer je broeders en zusters in het evangelie kennen. Zij kunnen je steun bieden. Misschien hebben zij wel hetzelfde doorgemaakt als jij.

Je hoeft al die vragen van je familie en vrienden niet helemaal alleen te





beantwoorden. De voltijdzendingen, vrienden en familie, huisonderwijzers en andere leden uit de wijk of gemeente kunnen je helpen.

In het artikel van ouderling Walter F. González op pagina 17 staan ook goede adviezen voor dit probleem. Soms, zegt hij, is bidden het enige wat je kunt doen voor mensen die een ander geloof hebben. Eerbiedig hun geloofsovertuiging, blij hoffelijk en maak er geen probleem van dat je niet hetzelfde gelooft.

En het belangrijkste is dat je dicht

bij de Heer blijft door dagelijks de Schriften te bestuderen en te bidden, en wekelijks naar de kerk en de activiteitenavond te gaan. Daar zul je troost en kracht in vinden, zodat het probleem niet zo groot lijkt. De Heilige Geest kan je ingeven wat je moet zeggen en doen.

De Heer weet dat je met dit probleem kampt en Hij weet dat je het aankunt. Met zijn hulp kan je een positieve invloed hebben op de mensen die moeite hebben met jouw beslissing.

## LEZERS



*Ik zou ze zeggen dat ik aanvankelijk enige twijfel had, maar dat ik al gauw merkte dat al het slechte wat ik had gehoord niet waar was en al*

*het goede dat ik gehoord had wel. Hoe meer ik met de zendingen van gedachten wisselde, des te meer deze godsdienst mij ging aanstaan. Ze konden al mijn vragen beantwoorden. Ik ben blij dat ik lid van de kerk geworden ben.*

Cody D. (14), Texas (VS)





*Nou kijk, ik was degene die aanvankelijk vraagtekens zette. Ik was een tiener toen mijn moeder en broer les kregen van de zendelingen. Maar ik had er geen oren*

*naar. Maar toen ze tot de kerk toetraden, zag ik dat wat ze geleerd hadden overeenkwam met wat ik diep in mijn hart ook geloofde. Toen ik de militaire dienst was ingegaan, heb ik contact opgenomen met de zendelingen, de kerk bezocht, en gelezen en gebeden, waarna ik naar huis ben gegaan om mij te laten dopen. Het evangelie maakte me blij, en de Geest liet me weten dat het waar is.*

Nicole V. (20) Georgia (VS)



*Ik vertel mijn vrienden dat ik lid van de kerk ben geworden, omdat ik in de kerk de invloed van de Heilige Geest voel. Daardoor groei ik niet alleen geestelijk, maar krijg ik ook*

*inspiratie voor mijn dagelijkse leven en schoolwerk. Ik ben dankbaar dat de zendelingen mijn ouders tot de kerk hebben gebracht. Door ons leven te bouwen op het fundament van het evangelie van Jezus Christus ervaren we het geluk dat nergens anders te vinden is.*

Fan J. (17) Taiwan



*Het is natuurlijk niet leuk als mensen je beslissing afkeuren. Toch is het beter dat zij twifelen dan dat jij twijfelt aan je getuigenis. Laat ze zien dat je getuigenis solide is, dat*

*is het beste wat je kunt doen. Soms laat hun reactie te wensen over, maar de waarheid zal altijd de overhand krijgen.*

Michael W. (17) Alabama (VS)



*Ik zou ze vertellen dat ik mij heb laten dopen, omdat het voor mij zo klaar als een klontje is dat dit de ware kerk is en dat Vader in de hemel en Jezus Christus van me*

*houden en willen dat ik bij Hen terugkeer. Ik geloof in het eeuwige leven en dat mijn familie*



**W**ie uit de wereld in Gods koninkrijk komen, laten veel achter. Ook zij moeten vaak vrienden, familieleden zelfs, en sociale contacten en gewoonten loslaten die niet stroken met de normen van de kerk.

*'Na de doop moet het nieuwe lid van de kerk leren hoe het, door studie, gebed, vorming, en het voorbeeld van de leden, medeburger van de heiligen in Gods koninkrijk kan worden.'*

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen', De Ster, juli 1997, p. 80.

*eeuwig samen kan zijn. De doop is de eerste stap op het pad dat ons terugvoert naar onze hemelse Vader en eeuwig gezinsgeluk. Ik word helemaal blij als ik eraan denk dat ik gevraagd heb en antwoord heb gekregen dat dit waar is.*

Ignacio R. (17) Chili



*Vertel hoe je voelde — en nog voelt — toen je je liet dopen, en wanneer je in de Schriften leest en bidt.*

*Probeer uit te leggen hoe je leven ten goede veranderd is. En mis-*

*schien worden ze dankzij jou op een goede dag wel lid van de kerk. Sterk zijn dus.*

Jasmyn S. (16) New South Wales (Australië)



*Reageer vooral niet bot. Praat erover en probeer in elk geval een vredestichter te zijn. Zeg dat je van ze houdt. Ze mogen dan wel niet exact hetzelfde als jij geloven, maar*

*dat is nog geen reden voor ruzie. Ze zullen de juistheid van je beslissing uiteindelijk laten afhangen van je daden. Na verloop van tijd zullen ze zien dat je ten goede verandert.*

Ricky J. (19) Idaho (VS)

*De antwoorden gelden als leidraad en niet als officiële uitspraak over de leerstellingen van de kerk.*

## VOLGENDE VRAAG

*'Onlangs las in 1 Nephi 7:12 dat de Heer in staat is om alle dingen voor ons te doen als we geloof in Hem oefenen. Hoe oefenen wij geloof in Christus?'*

*Stuur je antwoord, met je naam, geboortedatum, wijk en ring (of gemeente en district), en een foto (met schriftelijke toestemming van je ouders om de foto af te drukken), naar:*

Questions and Answers 11/06

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Of e-mail: [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org)

**Inzendingen moeten uiterlijk 15 november 2006 zijn ontvangen. ■**



VOOR DE KINDEREN • DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • OKTOBER 2006

# De Kindervriend





# Hedendaagse profeten spreken

**D**e eerste profeet in de laatste dagen, Joseph Smith, heeft gezegd: 'De kinderen Gods zijn gezegend dat ze tot God kunnen gaan en openbaring ontvangen.'<sup>1</sup> Een manier waarop we openbaring van onze hemelse Vader kunnen ontvangen en zijn wil leren kennen is naar zijn profeten te luisteren. Hieronder vind je verklaringen van vier hedendaagse profeten, met inbegrip van onze huidige leider: president Gordon B. Hinckley.

'Ik wil jullie aansporen en aanraden, jonge vrienden, om naar de stem van God te luisteren en die al jong te gehoorzamen, zoals Samuel, opdat je groot, goed en dienstig zult zijn, en geliefd door de Heer en je ouders en door alle goede mensen. Gehoorzaam je ouders en eer ze, want door dat te doen krijg je de grote zegeningen die de Heer aan jou heeft beloofd.'<sup>2</sup>

**Wilford Woodruff (1807-1898), vierde president van de kerk**

'Ik verhef vandaag mijn waarschuwendende stem tot de jeugd van Zion. Laat je niet misleiden wanneer vervolging boven je hoofd losbarst. Er zullen in de toekomst onaardige dingen over ons worden gezegd, zoals dat ook in het verleden het geval was. Zie erop toe dat je stevig op de rots bent gebouwd. (...) Als je rein, deugdzzaam en oprecht bent, zal de boze je niet kunnen vernietigen.'<sup>3</sup>

**George Albert Smith (1870-1951), achtste president van de kerk**

'Onze hemelse Vader (...) wil dat je elke dag tot Hem bidt. Hij wil je helpen, omdat Hij van je houdt. En Hij zal je helpen als je tot Hem bidt en Hem om hulp vraagt. Dank Hem in je gebeden ook voor je zegeningen. Dank Hem dat Hij onze oudste broer, Jezus Christus, in de

wereld heeft gezonden. Dankzij Hem kunnen we terugkeren naar ons hemelse thuis. Dank Hem voor je familie. Dank Hem voor de kerk. Dank Hem voor deze mooie wereld. Vraag Hem om je te beschermen. Vraag Hem om je te laten weten wat je met je leven moet doen. En als je een vergissing begaat, houdt je hemelse Vader nog steeds van je. Bid dus tot Hem, en Hij zal je helpen om voortaan het goede te doen.'<sup>4</sup>

**Ezra Taft Benson (1899-1994), dertiende president van de kerk**

'Ik hou van jullie, kinderen. Jullie zien er over de hele wereld hetzelfde uit. Wat je huidskleur ook is of wat je omstandigheden ook zijn, je hebt een innerlijke schoonheid omdat je onschuldig bent en omdat je nog niet zo lang geleden bij je hemelse Vader woonde. Jullie zijn zo lieflijk, waar je ook bent, dierbare kinderen!'<sup>5</sup>

'Ik weet dat dit werk waar is. Ik weet dat God onze eeuwige Vader leeft. Ik ben dankbaar voor de kennis dat Hij van ons, zijn kinderen, houdt. Ik ben dankbaar dat ik grote liefde voor Hem in mijn hart voel. Ik weet dat Hij leeft, mijn Vader in de hemel. Ik kan het wonder eigenlijk nauwelijks bevatten. De Schepper en Bestuurder van het heelal kent mij, kent jou en al zijn kinderen. (...) Hij kent je, Hij heeft je lief, Hij is begaan met je. Ik weet dat Jezus mijn Verlosser is, mijn Heer, mijn Redder.'<sup>6</sup> ●

**Gordon B. Hinckley (1910-), vijftiende president van de kerk**

## NOTEN

1. *The Words of Joseph Smith*, Andrew F. Ehat en Lyndon W. Cook (red., 1980), pp. 13-14.
2. *The Discourses of Wilford Woodruff*, samengesteld door G. Homer Durham (1946), p. 265.
3. Conference Report, oktober 1906, p. 48.
4. 'To the Children of the Church', *Ensign*, mei 1989, p. 82.
5. 'We Have a Work to Do', *Friend*, augustus 1997, binnenomslag.
6. 'Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley', *Ensign*, augustus 1996, p. 61.





De profeet volgen is hetzelfde als op een stevig fundament bouwen. Als we zijn raad opvolgen, krijgen wij de kracht om goed te leven en het geloof om niet meer bang te zijn.





a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_ c. \_\_\_\_\_

d. \_\_\_\_\_ e. \_\_\_\_\_

f. \_\_\_\_\_

**Welke foto's horen bij elkaar?**

*Hierboven staan foto's van het Eerste Presidium en enkele leden van het Quorum der Twaalf Apostelen. Eronder staan foto's van dezelfde mannen toen ze nog jong waren. Geef aan welke foto's bij elkaar horen. Geef op de bijbehorende regels aan waarover deze algemene autoriteiten in de algemene conferentie hebben gesproken.*

*Antwoorden: a1, b2, c4, d6, e3, f5*



# Ik kan nu de profeet volgen

**'Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, (...) hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde' (LV 1:38).**

ELIZABETH RICKS



Er zijn veel manieren waarop onze hemelse Vader met je kan praten. Hij kan door de Heilige Geest met je praten. Hij kan door de Schriften met je praten. Een heel belangrijke manier waarop onze hemelse Vader met zijn kinderen kan praten is door zijn levende profeten. Wanneer de profeet spreekt, vertelt hij ons wat onze hemelse Vader ons wil laten weten.

In het Boek van Mormon was het volk van koning Noach heel slecht. Onze hemelse Vader stuurde zijn profeet Abinadi om tot hen te prediken. De slechte priesters van koning Noach probeerden Abinadi te doden. Maar Abinadi zei: 'Raakt mij niet aan, (...) daar ik de boodschap die de Heer mij wil laten overbrengen, nog niet heb overgebracht' (Mosiah 13:3). Alma, een van de priesters, geloofde in Abinadi's woorden en leerde hoe hij de zegeningen kon krijgen die God beloofd had.

In de Bijbel lezen we over Gods beloften aan de kinderen van Israël. Door middel van de profeet Mozes leidde God hen uit Egypte. Mozes leerde de kinderen van Israël hoe zij Gods beloften en zegeningen konden krijgen.

Er was geen profeet op aarde toen Joseph Smith bad om te weten bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Joseph Smith werd Gods profeet en herstelde de ware Kerk van Jezus Christus. Joseph Smith leerde de mensen wat ze moesten doen om Gods beloften en zegeningen te krijgen.

En nu vertelt president Gordon B. Hinckley ons wat God wil dat we weten en doen. Als we naar de algemene conferentie luisteren, is het alsof God zelf tot ons spreekt. We kunnen Gods zegeningen in ons bezit krijgen als we naar onze profeet luisteren.

## Ideeën voor de participatieperiode

1. *Help de kinderen LV 1:38 uit het hoofd leren. Vraag de kinderen of ze weten waar de profeet in de laatste algemene conferentie over gesproken heeft. Zet hun antwoorden op het midden van het bord. Schrijf daarna Nu en Later aan beide kanten van de lijst. Zeg de kinderen dat ze nu al bepaalde dingen kunnen doen die de profeet ons gevraagd heeft te doen (tiende betalen, eerlijk zijn, naar de kerk gaan). Ze moeten ouder zijn om de andere dingen te doen die de profeet heeft besproken (in de tempel trouwen, het priesterschap ontvangen, onze kerkroeping grootmaken). Laat de kinderen 'Nu' of 'Later' aanwijzen wanneer u een van de punten in de lijst opnoemt. Leg uit dat hoewel we nu niet alles kunnen doen, we wel veel kunnen doen. Getuig van de zegeningen die u door het volgen van de profeet heeft ontvangen. Zing 'Wij danken U, Heer, voor profeten' (lofzang 17).*

2. *Laat een exemplaar zien van 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld' (Liahona, oktober 2004, p. 49; of bestelnummer 35602 120). Laat een kind de volgende zin uit de proclamatie voorlezen: 'Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.' Zeg de kinderen dat zij hun ouderlijk gezin sterk kunnen maken. Deel het jeugdwerk op in negen 'gezinnen'. Denk eraan dat er grote en kleine gezinnen zijn. Zet deze beginselen (geloof, gebed enzovoort) op blaadjes en doe die in een bakje. Laat elk gezin een woord trekken. Laat de gezinnen het beginsel uitbeelden. Geef de kinderen de tijd om zich voor te bereiden. Om bijvoorbeeld geloof uit te beelden, kunnen de kinderen doen alsof ze een zaadje zaaien en wachten tot het begint te groeien. Hang woordstroken op van de genoemde beginselen. Schrijf een lied dat verband houdt met het beginsel op de achterkant van de corresponderende woordstrook. Laat ze hun woord voor de andere jeugdwerk kinderen uitbeelden. Als het juiste beginsel is geraden, verwijdert u de woordstrook van het bord en zingt u het lied dat achterop staat. ●*



# De reis naar de doop

**A**ls mensen zich laten dopen en bevestigen, worden ze lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zij beginnen daarmee hun reis terug naar onze hemelse Vader en Jezus Christus. Er is een andere reis die kinderen onder de acht dienen te maken — de reis naar de doop.



*Lees alleen en met je huisgenoten in de Schriften.*



*In de kerk leer je over Jezus Christus en zijn evangelie. Probeer een goed voorbeeld te zijn voor de mensen om je heen.*



Ik keek heel erg uit naar mijn doop, maar hoe dichterbij de fontein kwam hoe enger ik het vond. Maar toen ik in het water stond, leek het wel of ik engelen hoorde zingen.

Naderhand was ik heel blij. Terwijl ik de gave van de Heilige Geest ontving, dacht ik: mijn hemelse Vader zal heel blij zijn.

Jacqueline E. (11), Quebec (Canada)

*Als je bidt kom je dichterbij je hemelse Vader. Vraag Hem of Hij je wil helpen om elke dag het goede te kiezen.*



Mijn leven is veranderd, omdat ik nu evangeliwaarheden ken die ik eerst niet kende: ik ben een kind van God, ik was voor dit leven in de geestenwereld, en ons gezin kan eeuwig zijn. We zijn heel gezegend met een levende profeet — hij houdt van ons en zegent ons. De profeet leert ons het woord van God. Hij zegt mij goed te zijn en leert me wat God wil dat ik doe.

Michael F. (9), Tonga

*Als je bijna acht bent, krijg je een gesprek met de bisschop of gemeentepresident. Wees niet zenuwachtig! Van hem krijg je hulp bij de voorbereiding op je doop.*







**Gefeliciteerd met je achtste verjaardag!**



Vóór mijn achtste verjaardag heb ik gevast en tot mijn hemelse Vader gebeden of ik mij moest laten dopen. Het antwoord was: ja! Na mijn doop voelde ik een heel warm geluksgevoel van binnen. Ik was dankbaar dat ik bevestigd werd en de gave van de Heilige Geest ontving. Sinds mijn doop probeer ik de geboden te onderhouden, aardig te zijn voor familie en vrienden en altijd een goed voorbeeld te zijn.

**Huia K. (8), Victoria (Australië)**



Nu ik gedoopt en bevestigd ben, heb ik de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hij zal me helpen om het goede in plaats van het verkeerde te kiezen. Wanneer je bidt, kan de Heilige Geest je antwoord op je gebeden geven.

**Emily S. (8), Louisiana (VS)**



**Het is jouw doopdag! Als je uit het water komt, ben je rein en schoon, net als de witte kleren die je draagt.**

**Na je doop word je door priesterschapsdragers tot lid van de kerk bevestigd en ontvang je de gave van de Heilige Geest. Als je een verbond sluit, ofwel belooft om de naam van Jezus Christus op je te nemen en altijd aan Hem te denken, belooft Hij je dat de Heilige Geest je altijd zal helpen. Elke keer als je van het avondmaal neemt, kun je aan dit verbond denken. ●**



# DOOP

Ik lees elke dag in het Boek van Mormon. Twee vakjes vooruit.

Na een ruzie met mijn vrienden, bied ik hun mijn excuses aan. Een vakje vooruit.

Ik ga elke week naar de kerk, hoewel die ver weg is. Twee vakjes vooruit.

## Ons doopverbond nakomen

JENNIFER ROSE

Kerkelijke tijdschriften

Mijn broer vraagt of ik hem wil helpen. Ik zeg nee. Twee vakjes achteruit.

Een klasgenoot vraagt of ze mijn huiswerk mag overschrijven. Ik zeg nee. Twee vakjes vooruit.

Ik heb een bord gebroken en zeg tegen mijn vader dat mijn zusje dat gedaan heeft. Twee vakjes achteruit.

**A**ls we ons laten dopen, sluiten we een verbond met God (we doen God een belofte). We beloven de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, op ons te nemen, Hem altijd te gedenken en zijn geboden te onderhouden. Als we ons deel van het verbond nakomen, zullen wij de Heilige Geest bij ons hebben om ons te inspireren en te troosten.

Het verbond dat we bij onze doop sluiten is de eerste stap op onze reis naar de tempel. Er zijn andere stappen waarmee we ons doopverbond kunnen nakomen en die ons voorbereiden op de verbonden in de tempel.

Voor dit spel heb je voor elke speler een stukje gekleurd papier en een dobbelsteen nodig.  
**Vorbereiding:** (1) Haal deze bladzijden uit het tijdschrift. (2) Knip de puzzel uit, plak die op dik papier, knip de stukjes uit en leg ze apart. Plak daarna het spelbord op karton. (3) Verdeel de spelers in twee teams en geef iedere speler een stukje gekleurd papier om zijn of haar naam op te schrijven. Elk team dient een andere kleur papier te hebben. (4) Leg de papiertjes op het vakje 'DOOP'.

Ik help wanneer ik maar kan. Een vakje vooruit.

Ik lees niet in de Schriften. Twee vakjes achteruit.

Ik luister naar de algemene conferentie, ik verleen steun aan de algemene autoriteiten. Twee vakjes vooruit.

Mijn vriend vraagt of ik op zondag bij hem kom spelen. Ik nodig hem uit voor het jeugdwerk. Twee vakjes vooruit.



In plaats van met de gezinsavond mee te doen, kijk ik televisie. Twee vakjes achteruit.

Ik help wanneer ik maar kan. Een vakje vooruit.

Ik luister niet als mijn moeder vraagt of ik haar met het eten wil helpen. Een vakje achteruit.

Ik verdien wat geld en betaal mijn tiende. Twee vakjes vooruit.

Ik doe een klusje voor een zieke buurman. Een vakje vooruit.

Ik hang een foto van de tempel in mijn kamer en neem mij voor daar naartoe te gaan. Een vakje vooruit.

Ik bid in 's morgens en 's avonds. Een vakje vooruit.

Ik heb vandaag heel veel gedaan. Ik ben moe en daarom bid ik niet. Twee vakjes achteruit.

Ik vraag mijn vriend de harde muziek af te zetten. Een vakje vooruit.



Cardstontempel (Alberta)

**Spelen:** Een speler gooit de dobbelsteen en verschuift zijn stukje papier. Als je 2 of hoger gooit, kun je die punten delen met je teamgenoten, zodat ook zij op kunnen schuiven (als je bijvoorbeeld een 3 gooit, kunnen jij en twee teamgenoten elk een vakje opschuiven). Als je op een vak met woorden

terechtkomt, lees je die op en volg je de aanwijzingen. Als je vooruit mag, leg je een puzzelstukje op zijn plaats.

Het volgende team is dan aan de beurt, een speler gooit de dobbelsteen en verschuift zijn papier.

Het spel is uit als de puzzel voltooid is.

**Noot:** Als je deze pagina's niet uit dit tijdschrift wilt halen, dan kun je de activiteit ook kopiëren of overtrekken. Of ga op het internet naar [www.lds.org](http://www.lds.org). Klik op het wereldkaartje en kies een taal.

raagt  
ag bij  
len. Ik  
t voor  
k.  
vooruit

Ik pak een reep chocola in de winkel zonder er voor te betalen. Twee vakjes achteruit.



'Uw klederen zijn gezuiverd en witgemaakt door het bloed van Christus' (Alma 5:27).

# Weer schoon

ANNE BENTLEY WADDOUPS

Gebaseerd op een waar verhaal

**H**et water voelde warm en soepel toen ik in de fontein stapte. Papa liep de treden tegenover mij af en grinnikte. Ik keek naar alle mensen die zich om de doopvont hadden opgesteld: mensen die van mij hielden en speciaal voor mij waren gekomen! Papa sprak het doopgebed uit en duwde mij onder water. Ik zal nooit vergeten hoe ik mij voelde toen ik uit het water kwam — blij en rein. Bovenaan het fonteintrapje stond mijn moeder al klaar met een grote handdoek die ze om me heen sloeg, waarna ze me een dikke knuffel gaf.

Ik droogde me af en schoot in de nieuwe witte jurk die we voor deze dag hadden uitgekozen. Toen ging ik naar de kamer waar mijn familie en vrienden zaten te wachten. Mijn papa, beide opa's en mijn oom legden hun hand op mijn hoofd en bevestigden mij tot lid van de kerk.

Naderhand kwam iedereen naar me toe om me te knuffelen of een hand te geven. Mijn huisonderwijzer zei: 'Je bent nu helemaal rein! Je bent vrij van zonden!'

Daar had ik nooit eerder aan gedacht. Ik besepte dat ik





op dat moment praktisch volmaakt was. Ik besloot dat zo lang mogelijk te blijven.

Iedereen ging buiten op het gazon zitten, wat praten, wat eten en uitkijken over die mooie rivier de Potomac.

Na een tijdje stonden mijn nichtjes, vriendinnetjes en ik op om een beetje rond te rennen. 'Wees voorzichtig', riep mama. 'Denk aan je nieuwe jurk.'

We speelden verstopper-tje en zaten elkaar na onder de bomen. Ik vond het gaaf zoals mijn jurk bol stond als ik mij ronddraaide.

Toen gebeurde er iets vreselijks. Ik gleed uit en viel in een regenplas. Ik hoorde veel kreten en wat halfge-smoorde lachjes, terwijl ik opstond. Mijn witte jurk zat onder de modder! En erger nog, ik had zo snel al iets fout gedaan, want ik had niet naar mijn moeder geluisterd. Ik rende naar binnen naar de toiletten, en nog voor ik daar was, liet ik mijn tranen de vrije loop. De jurk moest weer schoon worden. Ik zou niet eerder ophouden met boenen. Ik hield mijn jurk onder de kraan en liet het water over de modder stromen. De modder spoelde weg, maar er bleef een vlek achter op mijn nieuw witte jurk.

Ik ging via de achterdeur van de kerk naar buiten en ging op de stoeprand bij de parkeerplaats zitten. Ik ging zitten kijken naar het asfalt dat door de warmte vloeibaar leek. Achter mij hoorde ik de deur open- en dichtgaan. Mam kwam naast me zitten en sloeg haar arm om me heen.

'Je bent dus in de modder gevallen.'

Ik knikte.

'We zullen de jurk thuis wassen, dan wordt hij weer als nieuw.'

Ik schudde mijn hoofd. 'Dat heb ik al op het toilet geprobeerd en het lukte niet. Het spijt mij. Ik denk niet

dat de vlek er ooit nog uitgaat. Zal ik hem ooit weer kunnen dragen?' Terwijl ik dat zei, begon ik weer te huilen.

Ik dacht dat ik een standje van mijn moeder zou krijgen, maar ze zei: 'Ik denk dat je je deze dag altijd zult herinneren.'

Dat stond vast. Hoe zou ik zo'n misser op mijn eigen doop kunnen vergeten!

'Weet je, je zult in je leven zo nu en dan een vergissing begaan', zei mama. 'Dat doen we allemaal. En hoe hard je ook je best doet, je zult hem alleen niet helemaal kunnen uitwissen. Weet je wie dat wel kan?'

'Jezus Christus?'

Mam knikte. 'Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen ons vergeven. Als we ons bekeren en nederig om vergeving vragen, kan Jezus ons weer rein maken — zo rein als toen je uit de doopvont stapte. Christus' verzoening is de grootste gave die onze hemelse Vader ons kan schenken. En weet je wat we elke week kunnen doen om weer rein te worden?'

Ik knikte langzaam. 'Van het avondmaal nemen.'

'Inderdaad. Als wij aan het avondmaal deelnemen, hernieuwen we de verbonden die we bij onze doop





hebben gesloten.' Mama leunde even op mijn knie om op te staan. 'Ik denk dat een beetje bleekmiddel wonderen doet. Dit is niet onze eerste vlek en hoogstwaarschijnlijk ook niet onze laatste.'

Ik zuchtte. Het zou ook niet mijn laatste vergissing zijn. Maar ik begreep nu wel wat meer van de doop en bevestiging. Daardoor



'Niemand van ons (...) is volmaakt gehoorzaam, en daarom vertrouwen we op ons doopverbond om

vergeving van zonden teweeg te brengen, na onze doop (...) even goed als bij onze doop. We vertrouwen op bekering om (...) de Heilige Geest te krijgen en, daarmee, verzoenende genade.'

**Ouderling D. Todd Christofferson van het Presidium der Zeventig, 'Justification and Sanctification', Ensign, juni 2001, p. 24.**

waren niet alleen mijn oude fouten weggenomen. Ik zou er rein door kunnen blijven — niet door altijd volmaakt te zijn, maar door me te bekeren en mijn best te doen. ●





# Mijn tiende

Opgewekt ♩ = 104-112



1. Wan - neer ik God mijn tien - de geef, dan voel ik me heel blij. — Ik  
2. Naast al dat moois is mijn ge - schenk mis - schien wel heel erg klein. — Maar



denk er aan hoe - veel Hij al - tijd geeft aan jou en mij.  
daar - door toon ik vol ge - loof hoe dank - baar ik kan zijn.



Tekst: naar Lonnie Dobson Adams (1942-) © 1969, 1989 IRI

Muziek: Lonnie Dobson Adams (1942-) © 1969, 1989 IRI

Het kopiëren voor eenmalig, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk is toegestaan.

Maleachi 3:10





# Uitkomen voor je geloof

*'Staat door het geloof' (Romeinen 11:20).*



**Uit een interview dat Kimberly Webb van de kerkelijke tijdschriften had met ouderling Wolfgang H. Paul van de Zeventig, momenteel werkzaam in het presidium van het gebied Europa-Midden.**

**T**oen ik opgroeide in Duitsland waren er behalve ons gezin geen andere leden van de kerk in onze stad met ongeveer 60 duizend inwoners. We konden niet naar de avondmaalsdienst, de zondagsschool of het jeugdwerk, omdat het dichtstbijzijnde kerkgebouw een paar uur reizen was. We kregen toestemming om thuis kerk te houden. Mijn vader leidde de bijeenkomsten, zegende het avondmaal en gaf vaak de les.

Ik ben altijd het enige lid van de kerk op school geweest. Soms staken mijn klasgenootjes de draak met mij omdat ik geloofde, en daar was ik eerst niet zo blij mee. Maar ik wist dat zij niet het evangelie hadden waarmee ik gezegend was, en als ik daar aan dacht was ik dankbaar voor de kerk en voelde ik me niet meer opgelaten.

Op een keer werd ik door een van de leraars geplaagd met de kerk. Ik zei tegen hem: 'Dat is niet leuk. Ik geloof er echt in.' Daarna heeft hij mij nooit meer geplaagd. Toen mijn

klasgenoten zagen dat ik opkwam voor wat ik geloofde, kregen ze respect voor mij en ik werd zelfs tot klaspresident gekozen. Ik leerde dat het beste is wat je kunt doen, is uitkomen voor je geloof.

Die les kwam mij van pas toen ik als jonge man het Duitse leger in moest. En





weer werd ik uitgelachen, nu door mijn medesoldaten. Maar toen ze zagen dat ik mijn geloof serieus naleefde, namen ze mij in bescherming. Ze zagen erop toe dat niemand mij sterkedrank aanbood. Als ik ooit iets had gedaan dat niet in overeenstemming was geweest met mijn geloof, zouden ze heel teleurgesteld zijn geweest.

Kinderen, soms zul je geplaagd worden of verkeerd begrepen worden om je geloof. Ook jij kunt uitkomen voor je geloof. Misschien zullen de mensen die je nu plagen jou eens tot voorbeeld nemen en respect voor je hebben. Wat anderen ook kunnen denken, onze hemelse Vader is blij als je je aan de geboden houdt. Hij zal je helpen.

Mijn getuigenis is grotendeels gebaseerd op de vele antwoorden die ik op mijn gebeden heb gekregen. Toen ik vijf of zes jaar was, had ik vreselijk pijn in mijn oor. Ik kreeg een priesterschapszegen, en het verbaasde mij dat de pijn verdween. Dat was de eerste keer dat ik mij kan herinneren de macht van het gebed en het priesterschap in mijn jonge leven te hebben gevoeld.

Ook toen ik volwassen was, bleef ik antwoord op mijn gebeden krijgen. Een keer moest ik een presentatie geven, waarvoor ik een heel belangrijk dossier nodig had. Ik zocht overal naar dat dossier, maar kon het niet vinden. Ik had geen tijd meer. Ik was nerveus.

Ik sloot mijn deur, knielde neer en bad. Toen ik de kast opende waar ik al een paar keer eerder in had gekeken, zag ik dat in een stapel twee dossiers in elkaar waren geschoven. Daarom had ik het dossier niet kunnen vinden.

Ik verlaat mij vaak op de hulp van mijn hemelse Vader. Jonge vrienden, ook jij kunt op de Heer vertrouwen. Vergeet nooit de antwoorden die jij al op gebed hebt ontvangen. Als je eenvoudig geloof hebt in onze hemelse Vader en Jezus Christus, zullen er wonderen gebeuren, waardoor je je problemen kunt oplossen en pal kunt staan voor je geloof. ●



**Rechts: Op zesjarige leeftijd. Uiterst rechts: Op veertienjarige leeftijd.**





# Wat **nu** te doen?



**J**e bent lid geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat is een hele goede keuze geweest! En wat nu? Er zijn een aantal dingen die je dagelijks kunt doen om blij te zijn, een groter getuigenis en meer begrip van het evangelie te krijgen, en je hemelse Vader en Jezus Christus beter te leren kennen. (Op p. 39 staan ideeën voor tieners.)

**Bidden.** Probeer 's morgens en 's avonds op je knieën te bidden. En denk eraan, je kunt altijd en overal een schietgebedje naar je hemelse Vader opzenden.

**In de Schriften lezen.** Bid dat je ze zult begrijpen en probeer de goede voorbeelden te volgen die erin staan.

**De Kindervriend lezen.** In dit tijdschrift kun je verhalen lezen, spelletjes doen en de verborgen KGW-ring opzoeken!

**Lief zijn voor je familie.** En vergeet niet elke week mee te doen aan de gezinsavond. Dan leren jullie elkaar beter kennen, jullie leren meer over het evangelie, jullie doen spelletjes, en eten iets lekkers.

**De geboden onderhouden.** De geboden staan in de Schriften en worden aan de hedendaagse profeet gegeven, die uit naam van onze hemelse Vader spreekt.

**Leer de Evangelienormen kennen** (afgedrukt in het boekje *Geloof in God*; zie ook *De Kindervriend*, juni 2006, K4) en leef ze na. Zo kun je het goede kiezen.

**Je verbonden nakomen** — de beloften die je bij je doop hebt gedaan (zie Mosiah 18:8–9). Ga naar de kerk, zodat je je verbonden kunt hernieuwen, nog meer kunt leren en vrienden kunt maken.

**Wees vriendelijk voor anderen en help ze.** Je zult de invloed van de Heiland voelen als je zijn voorbeeld volgt.

**Wees blij!** Vader in de hemel en Jezus Christus houden van je en hebben een plan voor je. Dat is iets om blij over te zijn! ●



## De zegeningen van het priesterschap ontvangen



*Kies onder gebed de teksten en leringen uit deze boodschap die aansluiten bij de behoeften van de zusters die u bezoekt. Vertel over eigen ervaringen die ermee verband houden en geef uw getuigenis. Nodig de zusters die u bezoekt uit om dat ook te doen.*

**Zegeningen van het ZHV-lidmaatschap:** De zustershulpvereniging leert de zusters hoe belangrijk het is de priesterschapdragers te helpen en te steunen, en in harmonie met hen samen te werken. De zustershulpvereniging bereidt de zusters ook voor op de verordeningen van het evangelie en het sluiten van de tempelverbonden.

### Hoe kunnen nieuwe en oude leden de zegeningen van het priesterschap ontvangen?

**LV 84:35–38:** 'Allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen Mij, zegt de Heer; want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader; en wie mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk;

daarom zal alles wat mijn Vader heeft, hem gegeven worden.'

**Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen:** 'Als we, als pasgedoopt lid, eenmaal in het koninkrijk van God zijn, eren we het herstelde priesterschap. Het priesterschap eren en de geboden naleven zijn belangrijke elementen van het bekeringsproces. Volwassen mannelijke leden ontvangen kort na hun doop het Aäronisch priesterschap. Na een bepaalde tijd ontvangen zij, als zij dat waardig zijn, het Melchizedeks priesterschap; en alle leden van het gezin delen in alle zegeningen van het priesterschap. Vrouwen worden verwelkomd en genieten het zusterschap in de zustershulpvereniging. (...)

'Na onze doop gaan we minstens een jaar in getrouwheid voort ter voorbereiding op ons bezoek aan de tempel van de Heer. In de heilige tempel ontvangen we onze begiftiging, waaruit wij leren hoe we moeten leven om in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, terug te keren. Vervolgens worden we voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld' ('Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broeders', *De Ster*, juli 1997, p. 80).

### Hoe geven de zusters in de ZHV en de broeders in de priesterschap elkaar steun?

**Filippenzen 1:27:** '(...) dat gij vaststaat in één geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie.'

### President Gordon B. Hinckley:

'De vrouwen in de kerk werken nauw samen met hun broeders in dit machtige werk des Heren. (...) Zij staan naast de priesterschap (...) om het koninkrijk Gods overal op aarde op te bouwen. Wij eren en respecteren u voor uw bekwaamheid. Wij verwachten dat u de organisaties waar u verantwoordelijk voor bent op krachtige wijze bestuurt en met indrukwekkende resultaten komt. Wij schragen en steunen u als dochters van God, die op een grootse wijze met Hem samenwerken om zo de onsterfelijkheid en het eeuwige leven teweeg te brengen van alle zoons en dochters van God' ('Indien gij getrouwd zijt', *De Ster*, verslag van de oktoberconferentie 1984, p. 74).

**Kathleen H. Hughes, eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium:** 'De zustershulpvereniging is door God opgericht, door middel van een profeet en door het gezag van het priesterschap. Haar bestaan is een noodzakelijk onderdeel van de organisatie van de kerk. Man en vrouw staan in de priesterschap en de ZHV naast elkaar en streven ernaar om gezinnen tot Christus te brengen. Wij vrouwen mogen nooit denken dat onze rol in de kerk minder is dan de rol van de man. Net zoals we als rechtschapen vrouwen het priesterschap eren, moeten we ook onze eigen roeping als vrouw heilig houden. (...) De zustershulpvereniging is voortgekomen uit onze goddelijke roeping en ons verlangen om te dienen, lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Net als de verordeningen en de instructies van de priesterschap noodzakelijk zijn voor het werk van de Heer, is onze dienstverlening dat ook' ('Ons verbond met Hem', *Liabona*, november 2003, p. 108). ■





# Nieuwe leden, nieuwe tradities



*Wanneer we toetreden tot het koninkrijk van God op aarde doen we afstand van oude tradities die niet in overeenstemming zijn met het evangelie en omarmen wij nieuwe tradities.*

**OUDERLING F. MELVIN HAMMOND**  
van de Zeventig

**D**e Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal nooit te klein worden. Zij is springlevend en breidt zich uit. De Heer verwelkomt elke ziel die zich wenst te bekeren, de poort van de doop en bevestiging wil binnengaan, en zijn koninkrijk wil betreden. Hij heeft gezegd: 'Allen die zich voor het aangezicht van God verootmoedigen, en verlangen zich te laten dopen, en naar voren treden met een gebroken hart en een verslagen geest, en aan de kerk laten blijken dat zij zich waarlijk van al hun zonden hebben bekeerd, en gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te nemen, met het vaste voornemen Hem tot het einde te dienen, en waarlijk door hun werken tonen dat zij van de Geest van Christus hebben ontvangen ter vergeving van hun zonden, zullen door de doop in zijn kerk worden ontvangen' (LV 20:37).

Wie aan die eisen voldoen, laten zich dopen, ondergaan een geestelijke wedergeboorte en worden zo kinderen van God. 'Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus' (Romeinen 8:17).

We gaan deel

uitmaken van het voortreffelijkste gezin op aarde, en de 'Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn' (Romeinen 8:16). Petrus noemde dit gezin 'een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom' (1 Petrus 2:9). Het maakt niet uit of we arm of rijk zijn, geleerd of ongeletterd, oud of jong, ziek of gezond — iedereen wordt gevraagd zich te bekeren, zich te laten dopen en bevestigen en deel te gaan uitmaken van dit unieke gezin.

Wanneer we tot dit nieuwe gezin gaan behoren, dienen we te bedenken dat 'hierbij [...] geen sprake [is] van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus' (Galaten 3:28). Er zijn in deze kerk geen sociale lagen. Niemand is beter dan de ander, want God is 'geen aannemer des persoons' (IV 1:35).

Wat dit gezin tot stand kan brengen, wordt na het bezoek van de Heiland aan Amerika mooi door Mormon omschreven: 'En het geschiedde dat er geen twist in het land was wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden.

'En er was geen afgunst, noch strijd, noch opschudding, noch hoererie, noch leugen, noch moord, noch enigerlei wellust; en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder









alle volken die door de hand Gods waren geschapen.

'Er waren geen rovers of moordenaars; evenmin waren er Lamanieten of wat voor -ieten dan ook; integendeel, zij waren één, kinderen van Christus en erfgenamen van het koninkrijk Gods' (4 Nephi 1:15-17).

Wanneer we toetreden tot het koninkrijk van God op aarde doen we afstand van oude tradities die niet in overeenstemming zijn met het evangelie en omarmen wij een nieuwe cultuur met nieuwe tradities. Wij beloven trouw aan Jezus Christus en zijn profeten. We laten de oude zaken achter die lichaam en geest schade toebrengen, en omarmen een betere manier van leven. Er zijn heel wat voortreffelijke tradities die we als nieuw lid overnemen, bijvoorbeeld:

**1. We zingen de lofzangen mee.** Te veel leden deinen ervoor terug om de lofzangen van de kerk mee te zingen, omdat ze denken dat ze niet goed bij stem zijn of dat het hen te veel zal vermoeien. Denk eraan: 'Het gezang der rechtvaardigen is Mij een gebed', zegt de Heer (LV 25:12). Tot zowel jongeren als ouderen zeg ik: doe open die mond en zing uit volle borst! Daardoor zult u zich meer thuis voelen in het kerkgezin en zal de Geest in uw leven komen.

**2. We wonen alle bijeenkomsten bij.** Op zondag wonen we onze bijeenkomsten bij, inclusief de avondmaalsdienst, en doordeweeks gaan we naar elke vergadering waarvoor we zijn uitgenodigd. We doen dat om meer over de Heiland te weten te komen, om middels deelname aan het avondmaal de verbonden te hernieuwen die we bij onze doop hebben gesloten, en om de belangrijke waarheden van het evangelie te bespreken en te leren. Ook biedt het ons de kans om om te gaan met onze broeders en zusters in dit nieuwe gezin en eeuwige vriendschap te sluiten.

**3. We vasten en betalen vastengaven.** Met de wet van vasten wil God ons naastenliefde, de reine liefde van Christus, leren, doordat wij zorgen voor de armen en behoeftigen onder ons. Het is de bedoeling dat ieder lid dat daar lichamelijk toe in staat is eenmaal per maand, op vastenzondag, twee maaltijden overslaat, waarna het de tegenwaarde van die twee maaltijden aan de kerk afdraagt om behoeftige broeders en zusters te helpen.



Er zijn maar weinig zaken die ons meer verootmoedigen en dichter tot de Heer brengen dan bidden en vasten.

**4. We betalen tiende.** Tiende is een tiende deel van ons inkomen. Dit geld wordt aan de Heer teruggegeven, omdat Hij ons veel schenkt. Dit geld wordt gebruikt om het werk Gods te bekostigen, bijvoorbeeld de bouw van kerken en tempels, de uitzending van zendelingen, de druk van kerkelijke materialen, en een heleboel andere zinvolle zaken. Ieder lid, oud en jong, dient tiende te betalen.

We zeggen vaak: 'Tiende draait niet om geld, het draait om geloof.' De Heer heeft gezegd: 'Beproeft Mij toch daarmee, (...) of Ik dan voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten' (Maleachi 3:10). We kunnen het ons niet veroorloven om God onze tiende te onthouden, want Hij geeft ons alles.

**5. We houden gezinsgebed en persoonlijk gebed.** De Heiland gebod ons altijd te bidden. Het gebed stelt ons in staat om persoonlijk met onze hemelse Vader te communiceren in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. God hoort en verhoort alle gebeden, maar wel op zijn manier en op zijn tijd, en zelfs als het antwoord niet is wat we wilden of verwachtten, is het ons altijd tot zegen. Het is goed als we voor elke maaltijd een dankgebed uitspreken en elke ochtend en avond persoonlijk en in gezinsverband bidden. Door te bidden leren wij onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, kennen. En Hen te kennen is het eeuwige leven te hebben (zie Johannes 17:3).

**6. We houden op maandagavond gezinsavond.** De maandagavond wordt niet besteed aan andere activiteiten, maar dan zijn we als gezin bij elkaar. We grijpen die tijd samen aan om de Schriften te onderzoeken, pret en boeiende activiteiten te hebben, bepaalde gezinszaken te plannen, en op die manier samen geestelijk vooruitgang te boeken.

Pas de gezinsavond aan aan de omvang en behoeften van uw gezin. Als u alleenstaand bent, informeer dan bij uw bisschop of gemeentepresident of er een gezinsavondgroep bestaat. Zelfs als u geen partner of kinderen hebt, kunt u toch uw voordeel doen met een aan uw situatie aangepaste gezinsavond.

**7. We hebben een roeping in de kerk.** Ieder lid zou een roeping of taak moeten hebben, waarmee hij of zij zijn of



haar broeders en zusters in de kerk tot zegen kan zijn. President J. Reuben Clark jr. (1871–1961), eerste raadgever in het Eerste Presidium, heeft ooit gezegd: 'In de dienst van God doet het er niet toe waar u dient, maar hoe.'<sup>1</sup> We azen niet op een roeping, noch weigeren we er een, zelfs niet als we ons niet capabel achten. Wanneer we elkaar dienen, dienen we God en groeien wij in liefde voor onze medemens en onze hemelse Vader.

President Gordon B. Hinckley heeft vaak gezegd dat ieder nieuw lid van de kerk een vriend nodig heeft, een taak, en onderwijs in het goede woord Gods.<sup>2</sup> Elkaar dienen is een van de beste tradities die we in de kerk hebben.

**8. We bereiden ons voor op de tempelgang.** Alleen wie dat waardig zijn mogen de tempel, het huis des Heren, betreden. In de tempel verrichten we verordeningen en sluiten wij verbonden voor onszelf en voor onze voorouders. Niets onreins kan in Gods tegenwoordigheid komen. Voor toegang tot de tempel is een aanbeveling nodig die is ondertekend door de bisschop en de ringpresident (of door de gemeente- en zendingspresident). De tempel bereidt ons voor op de grootst mogelijk zegen: ingaan in het celestiale koninkrijk, waar God en Christus toeven. Inderdaad, 'ons gezin kan eeuwig zijn', maar dan wel door middel van de tempelverbonden en -verordeningen.<sup>3</sup>

**9. We onderzoeken de Schriften dagelijks.** Ons is geadviseerd om de Schriften dagelijks te onderzoeken. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat 'het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dicht bij God komt door zich aan de leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook' (Inleiding tot het Boek van Mormon). Wij behoren de Schriften dagelijks te onderzoeken, en elke dag in het Boek van Mormon te lezen.

**10. We leven het woord van wijsheid na.** God heeft zijn kinderen gezegd dat ze gezond naar lichaam en geest kunnen zijn als ze zich aan zijn gezondheidswet houden. We hebben de raad gekregen om geen sterkedrank te drinken of tabak te roken, snuiven of pruimen. Ook zijn thee en koffie schadelijk voor ons lichaam. Drugs zijn verslavend. Ze hebben een vernietigende uitwerking op ons gestel. Regelmatige lichamelijke oefening, mits niet overdreven, is goed voor de gezondheid en kan ons leven verlengen. Wie dit gebod

gehoorzamen 'zullen gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen; en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten; en zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden' (LV 89:18–20).

Er zijn nog veel meer tradities in die nieuwe levenscultuur, maar met deze tien blijven we dicht bij elkaar en de Heer. Ik ben er zeker van dat wij deze tradities, naarmate we meer gaan begrijpen, geestelijk volwassen worden en gehoorzamer aan de wil van de Vader en de Zoon, enthousiast zullen omarmen en erfgenamen van de Vader in zijn prachtige gezin zullen worden. Petrus heeft het goed onder woorden gebracht: 'Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God' (1 Petrus 2:17). Deze bijzondere tradities zullen de eeuwige verbondenheid in het nieuwe gezin waartoe we allen behoren, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, bevestigen en verduurzamen. ■

*Ouderling F. Melvin Hammond was van 1989–2005 lid van de Zeventig.*

#### NOTEN

1. 'Not Where You Serve, but How', *Improvement Era*, juni 1951, p. 412.
2. Zie 'Zoek de lammeren, hoed de schapen', *De Ster*, juli 1999, pp. 122–123.
3. Zie lofzang 204.





**D**e organisatie en programma's van de kerk zijn voortreffelijke gaven. Al lerend boe de organisatie werkt, wordt het ons duidelijk dat de Kerk van Jezus Christus 'goed ineenluitend' is, om ons bij te staan op ons pad van discipelschap.



# Begrijpen hoe de kerk werkt en hoe u uw weg erin vindt

JAN PINBOROUGH

Kerkelijke tijdschriften

**D**e eerste keer dat Lori Solomon op zondag naar de kerk kwam, viel haar direct iets op. De mensen die zij ontmoette waren niet alleen heel aardig, maar ze hadden ook allemaal hun eigen exemplaar van de Schrift bij zich. In de bijeenkomsten lazen zij eruit voor, bespraken dat en probeerden het een plekje in hun leven te geven. Daar was Lori van onder de indruk, omdat het haar nooit gelukt was om de Thora te doorvorsen als die in haar hervormde joodse gemeente in het Hebreeuws werd voorgelezen.

Toen Lori de daaropvolgende keer in de kerk was,

kwam er zo'n krachtig gevoel over haar in de vasten-en-getuigenisdienst dat ze niets anders kon doen dan naar de microfoon lopen. Daar, voor een zaal vol vreemden, probeerde ze het

gevoel onder woorden te brengen dat je gerust al een getuigenis kon noemen. 'Ik ben thuis', zei ze. Lori heeft zich in 2001 in Chicago (Illinois, VS) laten dopen.

De apostel Paulus vergeleek de bekeringservaring met het vinden van een geestelijk thuis: 'Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen.

(...) Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods' (Efeziërs 2:13, 19).

Weten dat de kerk waar is, is echter niet hetzelfde als begrijpen hoe de kerk werkt, zoals Lori spoedig zou ontdekken. Evenals de meeste nieuwe leden, was Lori niet vertrouwd met de procedures, het protocol en het kerkjargon dat zo vanzelfsprekend is voor de leden die al een tijdje meelopen. Zo wist zij bijvoorbeeld niet dat kerkleden geen opmerkingen plaatsen in de avondmaalsdienst. En de eerste keer dat ze iemand hoorde praten over de 'bijeenkomst ter verrijking van het persoonlijk en huiselijk leven' dacht ze dat ze daar financiële tips zou krijgen. Het vergt tijd om zich deze en andere ongeschreven 'regels' eigen te maken.

Voor ieder van ons bestaat bekering uit minstens twee delen. Het eerste deel is een heel individueel leerproces, waarin wij de herstelde waarheden van het evangelie van Jezus Christus leren en aanvaarden, en een geestelijke verandering of bekering tot ons nieuwe geloof ervaren. Het is een proces waar we ons hele leven mee bezig zijn, dat inhoudt dat we ons blijven bekeren, verbonden met God sluiten en nakomen, en zijn wil doen. Aangezien ieder van ons daar wel wat hulp bij kan gebruiken, is het tweede deel meer een vormingsproces — gemeenschapsvorming met andere heiligen der laatste dagen. Dat houdt in dat we deel uitmaken van een nieuwe gemeenschap, bijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan activiteiten, dienen en gediend worden. En elk aspect van de kerkelijke organisatie kan ons onmisbare hulp aanreiken bij onze geestelijke bekering.

## Dienen in een 'actieve' kerk

Jean Gardner, praktiserend katholiek uit Maryland (VS), wist niet beter of een bisschop was iemand die daar voor het leven toe was aangesteld. Toen ze dus naar Utah (VS)



FOTO'S JOHN LUKE EN CHRISTINA SMITH, GEËNCENEERD



## EEN PLEK VOOR IEDER LID



Binnen de kerk hoort elk lid bij een groep waar hij of zij kan dienen en gediend worden.

**Mannen** — vanaf twaalf jaar behoort elk mannelijk lid van de kerk dat is geordend tot het priesterschap tot een *Aäronisch of Melchizedeks priesters-*

*schapsquorum*. (Zie LV 20; 107.)

- De *diakenen* in de Aäronische priesterschap zijn bevoegd om, op aanwijzing van de bisschop of gemeentepresident, vastengaven in te zamelen en het avondmaal rond te dienen; de *leraren* bereiden het avondmaal voor en gaan op huisonderwijs; en de *priesters* zegenen het avondmaal, dopen, en ordenen andere priesters, leraren en diakenen. Leraren kunnen ook de taken van de diakenen doen, en priesters de taken van leraren en diakenen.

- In de Melchizedekse priesterschap kunnen de *ouderlingen* (die achttien of ouder zijn) de taken van de diakenen, leraren en priesters uitvoeren. Bovendien kunnen ze de gave van de Heilige



Geest verlenen en de zieken zalven. De *hogepriesters* kunnen dat eveneens en ze kunnen ook werkzaam zijn als lid van de bisschop, in de hoge raad en het ringpresidium.

De jongens tussen de twaalf en zeventien behoren ook tot de *jongemannenorganisatie*, waarin ze het evangelie leren en meedoen aan opbouwende activiteiten.

**Vrouwen** — iedere jonge vrouw in de kerk tussen de twaalf en zeventien behoort tot de *jongevrouwenorganisatie*. In deze organisatie leren de jongevrouwen evangeliebeginselen, doen mee aan opbouwende activiteiten en oefenen zich in hulpbetoon en leidingvaardigheid. Iedere volwassen vrouw vanaf 18 jaar valt onder de *zustershulpvereniging*, waar ze zich geestelijk kan ontwikkelen en hulp bieden aan behoeftigen.

**Kinderen** — de kinderen van drie t/m elf jaar behoren tot de *jeugdwerkorganisatie*, waarin ze evangeliebeginselen leren en meedoen aan leuke activiteiten. De kinderen van anderhalf t/m twee jaar kunnen de kinderkamer bezoeken.

verhuisde, was ze nogal verrast dat haar buurman aan de overkant van de straat niet alleen vrachtwagenchauffeur was, maar ook de bisschop van de plaatselijke mormoonse kerk. Na haar doop in 2005 is zuster Gardner gaan waarderen dat ze nu tot een kerk met een lekenbediening (mensen die deeltijds en onbezoldigd dienen) behoort.

Dankzij de roepingen die Madhu Menon heeft vervuld, is hij beter gaan begrijpen hoe de organisatie van de kerk in elkaar steekt. Broeder Menon, geboren in India en hindoe van origine, is in 1984 tot de kerk toegetreten. Hij merkt op: 'Wanneer ik een roeping aanvaard en mij actief inzet voor het welzijn van anderen, krijg ik van mijn leiders altijd de nodige uitleg over de kerkelijke organisatie en welke verantwoordelijkheid ik draag in de functie waarvoor ik geroepen ben. Of het nu huisonderwijs betreft of een welzijnstaak, bij elke roeping of taak leer ik weer wat meer over de kerkelijke organisatie.' Tegenwoordig maakt hij deel uit van de hoge raad van de ring, en ook in die functie krijgt hij meer grip van de kerk.



### Anderen benaderen

Lid worden van een kerk waarin de leden lesgeven, toespraken houden en gebeden uitspreken, kan intimiderend zijn voor iemand die nooit meer gedaan heeft dan naar de preek luisteren. Tegenwoordig maakt Aileen Figuerres deel uit van het algemeen ZHV-bestuur en instrueert zij veel ZHV-leidsters. Zij is op 21-jarige leeftijd in Hawaï lid geworden. Ze weet nog goed hoeveel zorgen ze zich maakte toen ze gevraagd werd een gebed uit te spreken en een les te geven in de cursus Onderwijsverbetering. In de boeddhistenkerk die ze gewoon was te bezoeken toen ze opgroeide, 'deed de geestelijke alles zelf, we zaten en luisterden', herinnert ze zich. Met haar niet-christelijke achtergrond begreep ze aanvankelijk ook niet veel van de Schriften. Dat vertrouwde ze een vriend toe, die haar aanbod om samen met haar de Schriften te bestuderen. Ook heeft ze van vrienden geleerd hoe ze moest bidden.

Zuster Figuerres onderstreept hoe belangrijk het voor nieuwe leden is om andere leden van de kerk beter te leren kennen. Ze zegt dat het belangrijk is om de moed te hebben om anderen te laten weten wat je behoeften zijn, zodat ze je kunnen helpen.

Achteraf gezien beseft zuster Figuerres ook dat ze zich toen niet zo had moeten bezighouden met de 'vorm', maar meer met de 'inhoud' van haar dienstbetoon. Zuster Figuerres geeft nieuwe leden de raad om nieuwe taken

waar ze een beetje tegen opzien met blijdschap tegemoet te zien, omdat ze er weer wat nieuws bij gaan leren. 'Aangezien ik de Geest en Gods liefde genoeg keren in mijn leven had gevoeld, kon ik mijn bekeringsproces vervolgen ondanks dat ik mij soms incapabel en bang voelde', herinnert ze zich.

### 'Hier wat, daar wat'

Zoals voor alle nieuwe leden is het wegwijs worden in de kerk ook voor Jana Riess een 'hier wat, daar wat'-ervaring (zie Jesaja 28:10). In 1991 stond ze op het punt om predikant te worden in de presbyteriaanse kerk, toen ze de zendingslessen ging nemen. Op een zondag nodigde ze de zendelingzusters uit voor een lunch in een restaurant, omdat ze haar waardering wilde laten blijken. De zusters legden haar uit dat ze op zondag liever niet buiten de deuren. Vijftien jaar en vele roeping later is zuster Riess van mening dat haar bekering nog steeds een 'werk in uitvoering' is. 'Het discipelschap duurt een heel leven, het eindigt niet wanneer iemand de doopvont uitkomt', zegt ze. 'Ik blijf mij bekeren.'

Terugkijkend ziet zuster Riess dat ze als nieuw lid enorm gebaat is geweest bij leden die belang in haar en haar geestelijke ontwikkeling stelden. En het geeft haar dan ook grote voldoening dat ze nu op haar beurt andere bekeerlingen op het pad van discipelschap kan begeleiden

## KERKBESTUUR: 'GEBOUWD OP HET FUNDAMENT VAN APOSTELN EN PROFETEN'

Jezus Christus is het Hoofd van de kerk. Hij verleent zijn bestuursgezag aan priesterschapsquorums, elk met specifieke verantwoordelijkheid. De mannen in de volgende functies dragen het Melchizedeks priesterschap en zijn algemeen autoriteit (uitgezonderd de leden van het derde t/m het achtste Quorum der Zeventig, die gebiedszeventigers worden genoemd).

**Het Eerste Presidium** is een quorum dat bestaat uit de president van de kerk en zijn raadgevers, die de hele kerk presideren.

**Het Quorum der Twaalf Apostelen** geeft leiding aan het kerkwerk wereldwijd, en houdt toezicht op het

zendingswerk en de uitvoering van de kerkelijke programma's. De apostelen zijn 'bijzondere getuigen van de naam van Christus in de gehele wereld' (LV 107:23).

**The Quorums der Zeventig** werken onder leiding van de Twaalf wereldwijd aan de opbouw van de kerk. De kerk heeft nu acht quorums der Zeventig. (Zie Numeri 11:16; Lucas 10:1.)

**De Presiderende Bisschop** is het presidium van de Aäronische priesterschap en houdt toezicht op materiële zaken, zoals beheer van gebouwen, inzameling van tiende, en welzijnszorg.



door met hen te praten, voor en met hen te bidden, en ze nuttig materiaal aan te reiken. Ze weet uit ervaring dat de overstap naar de kerk vaak moeilijker is dan veel mensen zich realiseren. En hoewel haar officiële kerkfunctie op dit moment dirigente in het jeugdwerk is, ziet ze het ook als haar roeping om kersverse bekeerlingen op te vangen en ze van lieverlee te leren hoe de leringen en programma's van de kerk een goede discipel van Christus van hen kunnen maken.

#### Hoeveel zij toevoegen

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende gezegd tot hen die de kerk beter willen leren kennen:

'Neem alles mee wat u hebt dat goed en waar is, dat u hebt ontvangen uit welke bron dan ook, en laten we kijken of wij er iets aan toe kunnen voegen.'<sup>1</sup> Hoewel het herstelde evangelie de bekeerling nieuw begrip geeft, voegen nieuwe bekeerlingen ook toe aan de kracht van de herstelde kerk.

'Ik maak bekeerlingen graag duidelijk hoeveel ze met hun ervaring, achtergrond en talenten eigenlijk wel toevoegen aan de rijkdom en schoonheid van de kerk', zegt zuster Riess. 'Nieuwe leden dragen, met hun verse en krachtige getuigenis, vaak uit veel hartzeer geboren, bij tot de geestelijke vitaliteit van de kerk. In feite zijn we allemaal bekeerling. Zelfs wie vanaf hun prille kindsheid in het evangelie zijn onderwezen, komen op een zeker punt met hun rug tegen de geloofsmuur te staan.'

#### ANDERE BELANGRIJKE TERMEN

Hieronder volgen enkele belangrijke organisatorische termen (zie ook p. 48).

**Wijk:** Een groep kerkleden die in hetzelfde geografische gebied wonen.

**Gemeente:** Zoals een wijk, maar met minder leden en een minder uitgebreid programmapakket.

**Bisschop of gemeentepresidium:** Een bisschop of gemeentepresident en zijn twee raadgevers, die de wijk- of gemeenteleden presideren en toezien op de programma's.

**Ring:** Een administratieve unit die uit verschillende wijken bestaat.

**District:** Een administratieve unit die uit verschillende gemeenten bestaat.

**Ring- of districts-presidium:** Een ring- of districts-president en zijn twee raadgevers, die de ring- of districtsleden presideren en toezien op de programma's.

**Ringgebouw:** Het gebouw dat onderdak biedt aan de kantoren van het ringpresidium en een of meerdere wijken.

**Hoge raad van de ring:** Een groep van twaalf mannen die op aanwijzing van het ringpresidium toeziet op het werk van de Heer in hun ring.

Na zijn eigen bekering gebruikte de apostel Paulus een metafoer waarmee hij zowel het leven van elk kerklid als de organisatie van de kerk zelf treffend omschreef: '[Gij zijt] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here' (Efeziërs 2:20–21). De organisatie en programma's van de kerk zijn voortreffelijke gaven. Daardoor kunnen wij allemaal — of we nu nieuw zijn in de kerk of al geruime tijd lid — plezier beleven aan het verenigd geloof in de gemeenschap van de heiligen, bouwen aan ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus en vorderen op het pad van discipelschap. ■

#### NOOT

1. 'Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof', *Liabona*, november 2002, p. 78.







# Thuis

MEGAN WALKER

**I**k stapte uit de auto in mijn zondagse kleding en zette mijn paraplu op. Mijn gastvader glimlachte slechts en wees naar een gebouw dat opgetrokken was uit rode bakstenen, en zei: 'Das Gebäude dort drüben.' Ik dankte hem en keek hoe hij wegreed.

Toen ik van huis ging in de Verenigde Staten om naar Duitsland te gaan, dacht ik de kerk niet te zullen missen, dat ik niets zou merken van twee weekjes zonder de avondmaalsdienst. Maar de afgelopen twee weekeinden had ik het wel gemerkt. Ik had gemerkt dat er iets ontbrak, vandaar dat ik nu vlug in de richting van het gebouw liep, dat mij de

avond tevoren door de twee zendelingen in dit kleine Duitse stadje was aangewezen.

Toen ik voor de deur stond, ging die open en werd ik door een zending binnengelaten. De kamer was ongeveer zo groot als mijn slaapkamer en had witte kalkmuren. Vier rijen stoelen en een eenvoudige houten tafel, waarop een schaal voor het brood en een schaal voor het water stonden, waren het enige meubilair in deze kleine kamer. Er hing witte vitrage voor de ramen.

Hoewel de kamer klein was en ik de mensen niet kende, was de eerste gedachte die bij mij opkwam: 'Ik ben thuis. Ik ben thuis.'

Ik ging zitten, waarna de dienst aanving. We zongen 'Gods Geest brandt in 't harte' (lofzang 2) luid en duidelijk in het Duits. Mijn hart zong mee van geluk. Nooit had die lofzang zo mooi geklonken als nu.

Ik wilde lachen en dansen en tegen de mensen die op straat in de regen liepen zeggen: 'Beseft u het niet? Beseft u niet dat deze kerk waar is? Is het niet heerlijk?'

Het avondmaalsgebed werd voorgelezen. Ik boog mijn hoofd en luisterde naar het bekende gebed in het Duits. Ik luisterde aandachtig, hield van elk woord. Ik ben thuis. Ik ben thuis.

Terwijl de plastic avondmaalsschaal werd doorgegeven, kreeg ik tranen in mijn ogen. Hoewel de gemeente klein was, was de Geest sterk aanwezig. Ook bij anderen vielen tranen. Ik voelde de Geest bezit van mijn hart nemen, zoals ik nog niet eerder had gevoeld.

Ik keek door de vitrage naar de sombere wereld buiten en glimlachte door mijn tranen heen. Duizenden kilometers verwijderd van mijn familie wist ik in de kerk thuis was. ■



# De uitdaging aangaan

LARRY HILLER  
Kerkelijke tijdschriften

**T**oen ik dertig jaar geleden met Judy kennismakte, had ik geen idee dat ze nog maar vier jaar lid van de kerk was. Ze vervulde een belangrijke roeping in de kerk en dat was voor mij reden om te denken dat ze al haar hele leven lid was.

Drie jaar geleden sprak Laura een bijzonder fijn openingsgebed uit in onze ringconferentie. Na het gebed kregen we te horen dat Laura zich een paar maanden daarvoor had laten dopen. Zo, dacht ik, die heeft in korte tijd veel geleerd.

Maar toen ik met Judy en Laura over hun ervaringen als nieuw lid sprak, bleken beiden toch gemengde gevoelens te hebben over hun eerste kennismaking met de kerk. Dat is iets wat ze gemeen hebben met vele, zo niet alle, nieuwe leden.

## Het blijft een uitdaging

Judy zegt: 'Het is niet alleen dat je van *kerk* verandert. Je verandert van *leven*. Na mijn doop begon ik mij af te vragen of ik dat wel wilde?'

Laura beaamt dat: 'Ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn.'

Het is goed dat u inziet dat u niet de enige bent die zich even achter de oren krabt of even niet weet wat u ermee aan moet. En dat is wel zo prettig, want dat schept een band. U kunt om hulp vragen — aan uw bisschop of gemeentepresident, aan uw huisonderwijzers of andere leden — en daar hoeft u zich niet voor te schamen. En het belangrijkste van alles



*Bekering is een proces, niet een eenmalige gebeurtenis. Een nieuw getuigenis is als een jonge zaailing, het draagt grote beloften in zich, maar heeft wel behoefte aan tijd en goede voeding.*

is wel dat u ervan op aankunt dat de Heer u daarbij alle hulp *zal* geven die u nodig hebt. Hij heeft u niet naar deze kerk geleid om u vervolgens aan uw lot over te laten. 'Ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat Hij hun gebiedt' (1 Nephi 3:7).

## Wat niet weet, wat niet deert

Wat u niet weet, kan u ook niet deren. U mag zich best een beetje ontheemd voelen met al die nieuwe woorden en termen. (Tiendevereffening?) De organisatie van de kerk is in meer dan één opzicht uniek. (Hoge raad van de ring?) Uw weg vinden in de Schriften kan een geheel nieuwe ervaring zijn. (Waar vind ik het boek Omni?) Er zijn taken, ofwel roepingen, in de kerk waarvan u niet wist dat ze bestonden, en plotsklaps wordt u gevraagd om zo'n roeping op u te nemen. (Wat doet een secretaresse in de jongevrouwen eigenlijk?)

Maak u zich geen zorgen. De Heer veroordeelt u heus niet voor wat u niet weet. Maar Hij is wel de enige die uw gedachten kent. Anderen niet, stel dus gerust vragen. Overwin uw schroom en maak vrienden in de kerk, zoek een begeleider — een lid met wie u goed overweg kunt die antwoord heeft op uw vragen. Als u niet zo snel een vriend en begeleider kunt vinden, vraag uw bisschop of



**S**tormen maken de boom sterker.  
De beloning van een goede verzor-  
ging is een overvloedige oogst  
die 'zoet is boven alles wat zoet is' (zie  
Alma 32:42).

gemeentepresident dan of hij u daarbij kan helpen. Als u voor een roeping geroepen wordt, vraag dan of iemand die aan u kan uitleggen. Vraag of u een handboek of ander materiaal kunt krijgen.

Volg vervolgens de raad van Judy op: 'Leer er regel op regel bij. Begin bij de basis.' En denk eraan dat u reeds de basis voor alle verdere evangeliekennis hebt: u weet dat de kerk waar is.

#### **Omgaan met teleurstelling**

Soms zult u uzelf teleurstellen. De doop en bevestiging hebben u rein gemaakt, niet volmaakt. Dat geldt ook voor de andere leden van de kerk. We begaan allemaal vergissingen, en we moeten ons allemaal bekeren en onze doopverbonden hernieuwen door van het avondmaal te nemen. (Zie het artikel van ouderling Jeffrey R. Holland op p. 10 voor meer informatie over die verbonden.) We kunnen ons het beste blijven bekeren en verbeteren, dan zal de Heilige Geest u zuiveren. We verlangen dan niet meer te zondigen (zie Mosiah 5:2). De kracht van de verzoening begint ons innerlijk te veranderen.

Laura zegt: 'Het valt mij nu lichter om lid te zijn. Vader in de hemel heeft mij een groter verlangen gegeven om het goede te doen. Het gaat me nu gemakkelijker af.'

En over die keren dat andere leden van de kerk zich niet van hun beste kant laten zien, zegt Laura dat de onvolmaaktheden





van anderen haar niet hinderen. 'Ik werk er hard aan om geen oordeel te vellen', zegt ze 'Ik probeer anderen te aanvaarden zoals ze zijn. We doen allemaal ons best.'

### Een makkelijk juk, een lichte last

De Heiland heeft iedereen deze uitnodiging gegeven:

'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

'neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

'want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matteüs 11:28-30).

Een juk is een werktuig waarmee twee trekdiereen vrij eenvoudig een last kunnen dragen of trekken dat voor maar één dier moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn. Het wordt in veel landen van de wereld nog gebruikt om een akker te ploegen of wagens te trekken.

President Howard W. Hunter (1907-1995), veertiende president van de kerk, heeft het volgende over het juk van Christus gezegd: 'Voor zijn juk is grote, geconcentreerde inspanning vereist, maar voor hen die zich echt bekeerd hebben, is het juk zacht en wordt de last licht. (...)

'Het is duidelijk dat de lasten die men draagt van persoon tot persoon verschillen, maar iedereen heeft ze. (...) Christus heeft in feite het volgende tegen iedereen gezegd: Daar we toch allemaal de een of andere last moeten dragen en een juk op ons moeten nemen, waarom dan niet mijn juk genomen? Mijn belofte aan u is dat mijn juk zacht is en mijn last licht.'<sup>1</sup>

Bekering is een proces, niet een eenmalige gebeurtenis. Onze Vader in de hemel is geduldig, liefdevol en mild. Hij schenkt niet alleen gaven van de Geest aan 'hen die [Hem] liefhebben en *al* [zijn] geboden onderhouden' maar ook aan 'hem die *ernaar streeft* dat te doen' (LV 46:9; cursivering toegevoegd). Leef na wat u weet, dan zal meer kennis en kracht volgen. Laat de Heer u omvormen tot wat uzelf nooit zou kunnen. Hij belooft u: 'Mijn genade is voldoende voor allen, die zich voor Mij vernederen; want indien zij zich voor Mij vernederen, en

geloof in Mij hebben, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen doen worden' (Ether 12:27). ■

### NOOT

1. 'Komt tot Mij', *De Ster*, januari 1991, p. 16.

## BIJ TWIJFEL...

Twijfelen is normaal. Soms hebben we van onszelf twijfel, soms komen ze van anderen. Wat de bron ook is, er zijn een paar beproefde manieren om twijfel de kop in te drukken.

**1. Denk aan de geestelijke ervaringen die u al hebt gehad.** Oliver Cowdery was voor het overgrote deel van de vertaling van het Boek van Mormon de schrijver van Joseph Smith. Hij had al een getuigenis ontvangen dat wat de profeet Joseph had gezegd over de gouden platen waar was. Maar kennelijk wilde hij daarover meer zekerheid van de Heer. Bij monde van de profeet gaf de Heer deze raad aan Oliver:

'Indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u Mij in uw hart aanriep om de waarheid van deze dingen te mogen weten.

'Heb Ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God?' (LV 6:22-23.)

De Heer verwacht van ons dat we terugdenken aan het getuigenis dat we al van de Geest hebben ontvangen.

**2. Wees geduldig.** Heb geduld als u op iets stuit dat u niet begrijpt. Val terug op wat u al weet (met andere woorden, 'terugdenken'). Laura zegt bijvoorbeeld: 'Ik houd mij vast aan wat ik al weet en maak me niet druk over vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik blijf er in gebed naar vragen, omdat ik weet dat de Heer antwoord geeft wanneer ik er klaar voor ben.'

**3. Voed uw geloof; hongert uw twijfel uit.** Wanneer u blijft bidden, de Schriften onderzoekt, en de geboden naleeft, zal uw getuigenis sterker worden. Alma vergelijkt dit proces met het verzorgen van een zaadje, dat uitspruit en tot een boom uitgroeit, die zoete, kostbare vruchten voortbrengt (zie Alma 32:28-43). De koestering van twijfel levert het tegenovergestelde resultaat op, omdat je getuigenis dan verdort.



# EEN MORMOONSE TIENER WORDEN

**W**at een goede beslissing om je te laten dopen en bevestigen. Je zult erachter komen dat je in de kerk veel leuke zaken vindt waarmee je je leven kunt vullen. Als je meedoet aan de volgende activiteiten zul je meer leren en gesterkt worden in alle aspecten van je leven. (Op p. K16 staan ideeën voor kinderen.)

**Woon de Aäronische priesterschap of jongevrouwen bij.** Elke zondag kom je samen met de andere tieners in je wijk of gemeente, de jongens in de Aäronische priesterschap en de meisjes in jongevrouwen. Elke week is de les afgestemd op jouw leeftijdsgroep.

**Doe thuis mee met de gezinsavond.** Een heilige der laatste dagen probeert zich altijd te verbeteren. In de gezinsavond leer je, doordat je je samen in het evangelie verdiept, aardiger en liefdevoller te zijn voor je huisgenoten.

**Ga naar de wekelijkse activiteitenavond.** De jongeren en je leiders komen op een doordeweekse dag bij elkaar om in groeps- of klasverband allerlei activiteiten te doen, zoals dienstbetoon of sport. Dat is de plek waar je goede mensen tegenkomt, vriendschap sluit en heel veel pret hebt.

**Volg het seminarie.** Je kunt het seminarie volgen als je tussen de 14 en 18 jaar bent. Daar krijg je de kans om onder leiding van een docent, en samen met andere jongeren, op een interessante manier wegwijs te raken in de Schriften. Je moet er waarschijnlijk wel vroeg voor opstaan, maar je leert er meer dan je je kunt voorstellen.

**Werk aan Persoonlijke vooruitgang of Plicht jegens God.** Je jongevrouwenleidster of Aäronische-priesterschapsleider zal je een boekje over Persoonlijke vooruitgang of Plicht jegens God geven en het programma

aan je uitleggen. In samenspraak met je ouders en leid(st)ers kun je doelen en ervaringen kiezen waaraan je kunt werken. Deze programma's duren een paar jaar en bieden je de kans om doelen te stellen en te halen, en belangrijke nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

**Bestudeer de Schriften dagelijks en bid vaak.** Door gebed en schriftstudie kun je antwoord op je vragen krijgen en troost in moeilijke tijden. Dank altijd voor de zegeningen die je ontvangt.

**Leer naar de influisteringen van de Heilige Geest luisteren.** Je hebt de gave van de Heilige

Geest ontvangen toen je werd bevestigd. Wanneer je de ingevingen van de Heilige Geest leert begrijpen en opvolgen, zul je Gods liefde voor jou voelen en zul je geestelijk groeien. ■

2.00 m-



1.80 m-







## *Geloof onder het viaduct*

Greg Carlson

**I**k ben opgegroeid in een klein dorpje onder de rook van Seattle (Washington, VS). En hoewel ons dorp dicht bij de grote stad lag, was het toch zo landelijk dat er niet

voldoende werkkansen voor ons waren om te kunnen sparen voor een zending. Er waren in de streek echter wel een groot aantal boerderijen, vandaar dat mijn broer en ik besloten alfalfahooi te gaan vervoeren van de grote boerderijen in het oostelijke deel van de staat, over de Cascade Mountains, naar de kleine boerderijen in ons dorp. We knapten een oude, gammele vrachtwagen op, waarmee we in één keer wel 9.000 kg hooi

konden vervoeren. De eerste paar keer ging onze pa met ons mee om te kijken of we het helemaal doorhadden.

De eerste keer dat mijn broer en ik er alleen voor stonden, vertrokken we vroeg. We reden zonder problemen door de bergen, maar hadden moeite het hooi op te laden. Eindelijk begonnen we met een volle lading aan de terugreis.

De reis verliep zonder incidenten, totdat we opeens zagen dat er grote



regendruppels begonnen te vallen. Gelukkig waren we dicht bij een viaduct en parkeerden daar onze truck onder voordat het harder begon te regenen. We hadden nog geen kans gekregen om dekzeil te kopen, en geen dier kan alfahooi eten als het nat wordt, omdat het dan begint te rotten en te beschimmelen. We

**M**ijn broer bad, maar het bleef regenen. Toen bad ik, het ging nog harder regenen.

wisten dat als we deze balen hooi zouden verliezen, onze onderneming zou mislukken.

We zaten geruime tijd onder het viaduct te wachten totdat het ophield met regenen. Uiteindelijk drong het tot ons door dat de Heer ons zou helpen als we baden. Mijn

broer sprak een gebed uit, waarna we afwachtten. Het bleef regenen. Misschien moest ik, de oudste, een gebed uitspreken. Het ging nog harder regenen. We zaten daar voor ons gevoel minstens een eeuwigheid. Doorrijden was geen optie, want dan konden we pas een uur verder weer schuilen, en nog eens een uur later zouden we pas thuis zijn.

Toen schoot het een van ons te binnen dat een wonder vooraf moet worden gegaan door geloof en dat we dus ons geloof moesten oefenen. We stelden ons

vertrouwen in de Heer en besloten onder het viaduct weg te rijden. Tot op vandaag herinner ik me elke regendruppel die ik op de motorkap uit elkaar zag spatten terwijl we centimeter voor centimeter onder het viaduct vandaan kropen. Het was een zware beproeving van ons geloof, maar tegen de tijd dat de cabine van de truck in de openlucht was, regende het niet meer. De volgende twee uur vulden we met veel gebed en dankzegging.

We wisten de balen droog thuis te krijgen, en we hadden de truck nog maar net de schuur ingereden, of de uitgestelde stortbui begon uit de hemel te vallen. Zo werd onze onderneming gered, waardoor we beiden onze zending bij elkaar konden sparen.

Niet al mijn gebeden zijn op een dergelijke manier beantwoord, maar ik ben dankbaar voor de les in geloof die mijn broer en ik daar onder het viaduct kregen. ■

## Ik zet geen voet meer in de kerk

Oleg Barabasj

**I**k zet geen voet meer in die kerk, dacht ik. Ik was dan ook al in geen twee maanden meer in de kerk geweest. Ik was onlangs bekeerd in Lviv (Oekraïne), maar ik ging niet meer naar de kerk omdat ik mij er erg eenzaam voelde. Ik had geen vrienden in de kerk en bijna altijd als ik de kerk bezocht zat ik alleen. Ik dacht dat niemand om mij gaf, dus werd ik 'inactief'. Mijn enige vrienden waren geen lid van de kerk, en al spoedig trad ik in hun voetsporen. Ik begon te drinken, te roken en ruwe taal te gebruiken.

Toen mijn vrienden en





ik op een zondagmiddag aan de drank zaten en grove taal uitsloegen, kwam mijn broer mij zeggen dat er thuis twee zendelingen voor de deur stonden. Ik kon me niet voorstellen dat er iemand uit de kerk interesse in mij had. Ik was intussen wel dronken en ik wilde niet dat de zendelingen mij zo zagen, maar aan de andere kant wilde ik hen toch wel zien. Na enige aarzeling besloot ik ze te ontvangen. Ouderling Shumway en ouderling Hristov waren blij mij te zien. Ik wilde voor hen niet weten dat ik dronken was, maar ze hebben het vast gezien. Toen ze weg waren, zei iets in mij dat ik op de verkeerde weg was. Ik voelde me afschuwelijk. Ik dacht dat ik de zendelingen nooit meer zou zien.

Een paar dagen later zat ik weer bij mijn vrienden. Ik voelde me verloren en hopeloos, en zocht mijn heil in nog maar een fles en ongepast gedrag. Ik wist niet wat mij overkwam toen mijn broer weer voor mijn neus stond om te zeggen dat de zendelingen weer waren verschenen. Deze keer voelde ik er niets voor om naar huis te gaan. Ik schaamde me. Maar mijn vrienden vonden dat ik moest gaan. De zendelingen waren blij mij te zien. We praatten kort met elkaar, waarna ze zeiden dat ze weer langs zouden komen.

De week vloog voorbij. Dit keer ging ik niet uit met mijn vrienden, omdat ik wist dat de zendelingen zouden langskomen. Ik zat ongeduldig op hen te wachten. Toen ze kwamen, voelde ik iets wat ik niet bij mijn vrienden voelde. Toen ze weggingen, zei ouderling Shumway: 'Oleg, aanstaande vrijdagavond komt

de zendingspresident naar onze gemeente. Hij zal beslist een interessante toespraak houden. Als je wilt, kun je ook komen.'

'Ja, ik kom', zei ik. Toen ze weg waren, begon ik me af te vragen of ik wel naar de kerk kon na wat ik allemaal gedaan had. Maar ik had de zendelingen mijn woord gegeven.

Toen ik de kerk binnenkwam, was iedereen blij om mij te zien. Ik beseftte dat ze me niet vergeten waren. De zendingspresident besprak hoe we rechtschappen konden zijn en alle geboden konden onderhouden. Terwijl ik zat te luisteren, daalde er iets in mijn ziel neer, iets wat ik al heel lang niet had gevoeld. Het was een vredig en veilig gevoel. Ik voelde de Geest. Ik kreeg tranen in mijn ogen en mijn ziel hunkerde naar bekering. Ik begreep waaraan het mij zo lang ontbroken had. Ik beloofde mijzelf dat ik terug naar de kerk zou gaan, omdat ik het gezelschap van de Geest heel hard nodig had.

Een paar weken later riep de gemeentepresident mij bij zich. Hij vroeg hoe het met mij ging. Ik begon te huilen en legde uit wat er was gebeurd. Hij was heel vriendelijk en vroeg of ik een priesterschapszegen wilde. In die zegen kreeg ik grote beloften als ik mijn best zou doen om de geboden na te leven.

Later dat jaar werd ik tot adviseur van de jongemannen geroepen. Een jaar daarna werd ik op zending naar Engeland geroepen. Ik studeer nu aan de Brigham Young University en werk in het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo (Utah, VS). Zegeningen die ik niet voor mogelijk

had gehouden. Ik ben blij en dankbaar dat ik de kans kreeg om naar de kerk terug te keren. Ik ben dankbaar voor het evangelie van Jezus Christus, omdat het mijn leven veranderd heeft. ■

---

## *De juiste plek voor mij*

Francisco Javier Lara Hernández

Vaak heb ik het verhaal van de intocht van de pioniers in de Salt Lake Valley onder leiding van Brigham Young gehoord. Hoewel ik in Mexico woon, heeft mijn verhaal er veel van weg. Ik had gebeden of ik de ware kerk mocht vinden en het doel van het leven te weten mocht komen. Sandro, een vriend van mij, stelde mij voor aan de zendelingen en kort daarop luisterde ik naar hun boodschap. Toen zij mij op een dag les gaven in de herstelling van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voelde ik grote vreugde in mij opkomen. Ik wist dat ik was gearriveerd, of zoals president Young had gezegd: 'Dit is de juiste plek. Rij maar verder.'

Maar net als de pioniers moest ik mij aanpassen aan de plek waar ik was gearriveerd. Het was een onbekende wereld voor mij — wonder-schoon, maar onbekend. Zoals de mensen zich kleedden, zoals ze spraken, zoals ze handelden, dat was allemaal nieuw voor mij. Ik begreep niet altijd waar ze het over hadden. Als er bijvoorbeeld gesproken werd over



leden die al een tijdje lid van de kerk waren, dan hadden ze het over een 'sterk lid', met andere woorden iemand die rechtschapen was en een goed voorbeeld was. Bij sterk stelde ik mij heel wat anders voor. Voor hen was het de gewoonste zaak van de wereld, maar ik moest het wel leren.

Deze overgangperiode van onderzoeker naar actief lid was niet gemakkelijk. Gelukkig stond ik er, evenals de pioniers, niet alleen voor. Sandor en andere begripvolle leden stonden altijd voor mij klaar om mijn, meest simpele, vragen te beantwoorden en me te begeleiden op het pad dat ik was opgegaan. Mijn leiders zorgden ervoor dat ik actief bleef en het priesterschap ontving, en later was ik werkzaam als raadgever in de bisschop. Mijn leerkrachten

zorgden ervoor dat ik door het goede woord van God werd gevoed. Ik besef nu dat de Heer mij door middel van die goede mensen actief in de kerk heeft gehouden.

Ik ben niet meer het enige lid van de kerk thuis. En mijn jaren in de kerk — waarvan twee als zending — zijn voortreffelijke jaren geweest.

Dankzij de Heer en zijn profeet, president Young, konden de pioniers zich in de Salt Lake Valley vestigen en een machtig

volk in de bergen worden. Grote mannen en vrouwen maakten dat mogelijk. Op gelijke wijze heb ik ontvangen wat ik nodig had om sterk in de kerk te blijven, vooruitgang te maken, en de kans te hebben om in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren. ■

**E**venals de pioniers stond ik er niet alleen voor. Sandor en andere begripvolle leden waren bereid om mijn vragen te beantwoorden.





# Hoe moet het nu verder?

*Iemand die heilige der laatste dagen wordt, krijgt te maken met grote veranderingen. Maar er staan u veel mensen en hulpbronnen ter beschikking. Hieronder volgen enkele vragen die nieuwe leden vaak hebben.*

**RICHARD M. ROMNEY EN VICTOR D. CAVE**  
Kerkelijke tijdschriften

**Ben ik de enige die zich alleen voelt in deze situatie?**

Misschien bent u het enige nieuwe lid in uw wijk of gemeente, maar wereldwijd treden er jaarlijks ruim tweehonderdduizend mensen toe tot de kerk. De leden in uw wijk verheugen zich met u in uw bekering. Sommigen zult u in lessen en diensten hun gevoelens over hun bekering horen verwoorden. U kunt dergelijke ervaringen ook in de *Liabona* lezen.

**Zal ik aan alle verwachtingen kunnen voldoen?** Er is veel te doen in de kerk, en dat kan heel intimiderend zijn, vooral als u een niet-kerkelijke achtergrond heeft. Maar de Heer wil dat we slagen. Daarom heeft Hij ervoor gezorgd dat er veel mogelijkheden tot het leiden van een christelijk leven zijn. Neem actief deel, en dan zult u ervan staan kijken hoeveel u in de loop van de tijd tot stand brengt.

**Hoe bereid ik mij voor op de tempel?** Een van de belangrijkste doelen die u zich als nieuw lid kunt stellen, is naar de tempel te gaan en daar uw begiftiging te

ontvangen en aan uw gezin te worden verzegeld. De begiftiging houdt, kort gezegd, in dat u uw hemelse Vader heilige beloften doet, waarna u de daarbij behorende zegeningen ontvangt. Verzegeld worden betekent dat een gezin, door het priesterschapsgeslag en naleving van de kerkelijke normen, voor eeuwig bij elkaar kan zijn.

De tempel is heilig. Daarom moeten we waardig zijn om er binnen te gaan en klaar zijn voor wat we daar gaan leren. Uw bisschop of gemeentepresident kan u vragen de cursus Voorbereiding op de tempel te volgen. Om naar de tempel te kunnen gaan, dient u uw tiende te betalen, de kerkkleders te steunen, u te bekeren van uw zonden, regelmatig naar de kerk te komen, het woord van wijsheid en de wet van kuisheid na te leven en uw getuigenis te vergroten.

Kerkleden die twaalf of ouder zijn, kunnen al vlug na hun doop en bevestiging, na een gesprek met hun bisschop of gemeentepresident, een aanbeveling voor beperkte toegang krijgen, waarmee zij zich voor de doden







*Een van de belangrijkste doelen die u zich dient te stellen, is naar de tempel te gaan om aan uw gezin te worden verzegeld.*

kunnen laten dopen en bevestigen. Een jaar na hun doop kunnen de volwassen leden aanvullende verbonden sluiten en zegeningen ontvangen in de tempel. Voorafgaand krijgt u een gesprek met uw bisschop of gemeentepresident, en de ring- of zendingspresident. Als blijkt dat u zich aan de kerkelijke normen houdt en u er klaar voor bent, ondertekenen zij een aanbeveling waarmee u de tempel kunt betreden.

**Wat is familiegeschiedenis?** Daarmee documenteert u in feite uw geslachtslijn en uw eigen leven. De leden van de kerk wordt gevraagd hun persoonlijke geschiedenis, bijvoorbeeld een dagboek, bij te houden en onderzoek te doen naar hun voorgeslacht. Dergelijke documenten zijn nodig om de zegeningen van de tempel beschikbaar te stellen aan overledenen. Door een familiegeschiedenis bij te houden zullen u en uw

kinderen het eeuwige karakter van de gezinsbanden gaan waarderen. U kunt daar ook geestelijke ervaringen in opschrijven. Denk bijvoorbeeld eens aan uw doop en bevestiging. Schrijf daarna uw gedachten en gevoelens op. Dergelijke ervaringen zullen ertoe leiden dat u en uw kinderen uw eigen geestelijke kroniek zullen koesteren.

De consulenten familiegeschiedenis in uw wijk of gemeente zullen u daar graag bij helpen. U kunt ook de website van de kerk voor familiegeschiedenis, [www.familysearch.org](http://www.familysearch.org), raadplegen.

**Waar vind ik vrienden in de kerk?** U bent al omringd door vrienden. U bent in de kerk in een grote kring van liefde en verbondenheid terechtgekomen. Uw bisschop of gemeentepresident, zijn twee raadgevers, en andere leiders en leden zullen u alle mogelijke hulp bieden om vreugde in het evangelie te vinden.

#### **Uw bisschop, uw vriend**

Het is belangrijk dat u uw bisschop of gemeentepresident leert kennen. Hij is de presiderende priesterschapsleider van de wijk of gemeente en is in het bijzonder verantwoordelijk voor de jongeren. Hij voert gesprekken met de leden en kan u vertellen hoe u zich kunt voorbereiden op de tempel of een patriarchale zegen. Hij zal een geschikte taak voor u vinden, en hij of een andere leider kan u voorzien van evangelisch studiemateriaal.

#### **Algemene conferentie**

In het eerste weekend van april en oktober houdt de kerk elk jaar een algemene conferentie, die is gevuld met toespraken van de kerkleiders. De conferentie wordt op radio en tv uitgezonden (voornamelijk in Noord-Amerika), via de satelliet naar kerkgebouwen overal ter wereld, en op het internet op [www.lds.org](http://www.lds.org). De toespraken verschijnen in mei en november in de *Liahona*.



### Op reis?

U kunt de vergadertijden en adressen van wijken en gemeenten waar ook ter wereld vinden. Gebruik daarvoor de *Meetinghouse Locator* onder 'Other Resources' op [www.lds.org](http://www.lds.org). U kunt waarschijnlijk ook inlichtingen krijgen van uw bisschop of gemeentepresident, het gebiedskantoor, op de landelijke website, of uit het telefoonboek.

### U gaat verhuizen?

Toen u lid werd van de kerk werd er een lidmaatschapskaart voor u opge maakt die met u mee verhuist. Daarop staan niet alleen uw naam en geboortedatum, maar ook andere belangrijke datums en gebeurtenissen in uw kerkleven, zoals uw doop en bevestiging. Geef uw nieuwe adres aan de wijk- of gemeenteadministrateur door, zodat hij uw kaart naar uw nieuwe wijk of gemeente kan sturen.



**U zult al gauw weer nieuwe vrienden hebben in uw nieuwe wijk of gemeente.**

Twee mannen die het priesterschap dragen zullen uw huisonderwijzers zijn. Zij zullen u minstens eenmaal per maand bezoeken en een evangelieboodschap brengen. Als u een vrouw bent, krijgt u ook bezoek van uw huisbezoeksters. Na verloop van tijd zult u veel vrienden onder de heiligen der laatste dagen hebben.

Denk eraan, de beste manier om een vriend te hebben is er een te zijn. Wees dus niet bang om andere leden te benaderen.

**Hoe raak ik betrokken?** De leden van de kerk krijgen een taak toegewezen, zodat ze kunnen dienen, leren en groeien, en hun tijd en talenten kunnen gebruiken tot zegen van anderen. U kan gevraagd worden een toespraak te houden of een gebed uit te spreken, een schriftuurplaats voor te lezen, lid te worden van het koor, of een specifieke taak te vervullen, die roeping wordt genoemd. Wees niet bang. U wordt eerst opgeleid en zult hulp krijgen van leden en leidinggevend. Wellicht zult u fouten maken, u bent niet de enige. Doe gewoon uw best en vertrouw erop dat de Heer u zal helpen.

Het is zijn werk; Hij zal u zegenen.

**Hoe zit het met hulp aan anderen?** In de kerk zult u geregeld in de gelegenheid zijn om anderen de helpende hand toe te steken. Hoewel bepaalde hulp in de vorm komt van vrijwilligerstaken en hulpprojecten onder auspiciën van de kerk, kunt u ook veel goeds doen door het voorbeeld van de Heiland te volgen: zieken bezoeken, treurende opbeuren, verlichting brengen waar dat kan. Vraag u af: 'Wat zou de Heiland doen?' Doe het dan zo goed mogelijk.

**Blijft er tijd over voor plezier?** De meeste wijken en gemeenten organiseren geregeld feestjes, wat de leden zeer weten te waarderen. Als u verlegen bent en niet weet wat u moet doen, gaat u er gewoon naartoe. Leer de mensen om u heen beter kennen. Vraag of u stoelen kunt klaarzetten of kunt helpen opruimen. In de kerk hebben we niet alleen pret, we pakken ook aan.

**Hoe leer ik verder in het evangelie?** Daarvoor kunt u het beste elke dag gebedvol in de Schriften lezen. Uiteraard kunt u in de zondagse bijeenkomsten ook meer leren uit



de Schriften en de leringen van de hedendaagse profeten. Voor tieners is er doorde-weeks het seminarie en voor jongvolwassenen het instituut voor godsdienstonderwijs. Vraag ernaar bij andere leden, zij weten wat er beschikbaar is.

**Wat is een patriarchale zegen?** Het is een zegen met raad en wijsheid tot leidraad voor uw leven, die u onder inspiratie van de Heilige Geest gegeven wordt door een man die het ambt van patriarch in het Melchizedeks priesterschap draagt. Uw bisschop of gemeentepresident kan u vertellen hoe u zich kunt voorbereiden op een patriarchale zegen.

**Welke andere donaties worden er behalve tiende van mij verwacht?** Eenmaal per maand (doorgaans de eerste zondag) vasten de leden 24 uur en doneren daarna een vastengave — het geld dat ze hebben



uitgespaard door niet te eten — om de armen te helpen.

Zo mogelijk kunt u ook bijdragen aan andere fondsen die de kerk overal ter wereld aanwendt, zoals humanitaire hulp, tempelbouw en zendingswerk. Gebruik hetzelfde bijdragenenvelopje dat u gebruikt om uw tiende en vastengaven te betalen.

**Hoe kan ik het evangelie aan anderen uitdragen?** Laat uw voorbeeld een lamp voor hen zijn. Vertel ze hoe blij u bent dat u lid van de kerk bent geworden. Nodig ze uit om eens kennis te maken met de voltijdzendingen. Geef ze het Boek van Mormon. Geef uw getuigenis als u zich daartoe gedreven voelt, maar wees wel voorkomend en vriendelijk, niet confrontierend. Zowel leden als zendingen zullen u graag laten zien en vertellen hoe het evangelie het beste uitgedragen kan worden.

**Hoe kan ik dicht bij mijn hemelse Vader en Jezus Christus blijven en de invloed van de Heilige Geest blijven voelen?** Daarvoor kunt u het beste elke week waardig aan het avondmaal deelnemen. De avondmaalsgeboden zullen u herinneren aan wat u uw hemelse Vader beloofd heeft toen u zich liet dopen en bevestigen — dat u bereid bent om de naam van Jezus Christus op u te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Door dat te doen, krijgt u de belofte dat u altijd zijn Geest bij u zult hebben. U wordt ook gezegend als u de sabbat heiligt.

U nodigt de Geest ook uit om bij u te toeven door vaak te bidden, in de Schriften te lezen en de geboden van God te onderhouden.

**Is er nog iets anders wat ik moet weten?** Houd vooral in gedachte dat het evangelie van Jezus Christus waar is. Onze hemelse Vader is genadig en mild, en Hij is blij dat u ervoor gekozen hebt om lid van de kerk te worden. Wees goedsmoeds, en onthoud dat bij God alles mogelijk is. ■

### **Kerkelijk materiaal nodig?**

Bezoek een distributiecentrum als er een is in het gebied waar u woont. Bij het distributiecentrum kunt u redelijk geprijsde of gratis brochures, lesboeken, tijdschriften, posters, videobanden en ander kerkelijk materiaal bestellen. In de Verenigde Staten en Canada kunt u artikelen bestellen op [www.ldscatalog.com](http://www.ldscatalog.com).

### **U weet niet wat een kerkterm inhoudt?**

Er zijn vele hulpbronnen: vraag andere leden. Lees kerkelijke publicaties zoals *Evangeliebeginselen* (31110 120) en *Trouw aan het geloof* (36863 120). U kunt ook de woordenlijst raadplegen op [www.mormon.org](http://www.mormon.org) of pagina 48 van dit tijdschrift.



# UITLEG VAN TERMEN

In deze uitgave zijn al veel termen uitgelegd. Hieronder hebben we de meest gebruikte nog eens voor u op een rijtje gezet.

**Aanstellen:** Leden van de kerk de plichten en zegeningen geven die verband houden met een kerkroeping door handoplegging van een Melchizedeks-priesterschapsdrager.

**Aäronisch priesterschap (zie ook priesterschap):** Dit priesterschap wordt gedragen door jongemannen tussen de 12 en 18 jaar en nieuwe volwassen leden van de kerk die dat waardig zijn. De ambten in het Aäronisch priesterschap zijn bisschop, priester, leraar en diaken. Dit priesterschap bedient het voorbereidende evangelie, 'het evangelie (...) van bekering en van doop en vergeving van zonden' (IV 84:27).

**Algemene autoriteiten:** Melchizedeks-priesterschapsdragers die de gehele kerk besturen. Zij bestaan uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen, het Presidium der Zeventig, het Eerste en Tweede Quorum der Zeventig, en de Presiderende Bisschop.

**Broeder/zuster:** Aangezien wij allen kinderen van onze hemelse Vader zijn, spreken de leden van de kerk elkaar aan met de titel *broeder* of *zuster* gevolgd door de achternaam.

**Diaken:** Een ambt in het Aäronisch priesterschap dat doorgaans door jongens van 12–13 jaar wordt gedragen.

**Doop voor de doden:** In de tempel kan iemand zich laten dopen voor iemand die overleden is. Dankzij deze verordening kunnen overledenen die in dit leven niets van het evangelie van Jezus Christus wisten de zegen van de doop aanvaarden.

**Getuigenis:** De geloofsbevestiging die door de Heilige Geest wordt geopenbaard, namelijk dat God de Vader en Jezus Christus leven en dat hun leringen en de herstelling van het evangelie waar zijn. Als iemand zijn getuigenis geeft, verwoordt hij of zij kort zijn of haar overtuiging aan anderen.

**Handoplegging:** Een handeling waarbij priesterschapsdragers hun handen op iemands hoofd leggen om die persoon een kerkelijke ordening of zegen te geven.

**Heiligen der laatste dagen:** Verkorte titel of naam die verwijst naar de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

**Jeugdwerk:** De kerkorganisatie voor kinderen van drie tot en met elf jaar.

**Leraar:** (1) een ambt in het Aäronisch priesterschap dat doorgaans door jongens van 14–15 jaar wordt gedragen; (2) iemand die in de kerk lesgeeft.

**Melchizedeks priesterschap (zie ook priesterschap):** Volwassen mannelijke leden (18 jaar en ouder) die zich aan de kerkelijke normen houden, kunnen dit priesterschap op aanwijzing van de plaatselijke priesterschapsleiders ontvangen. Wie dit priesterschap dragen leiden de kerk en bedienen verordeningen zoals het zegenen van kinderen, het verlenen van de Heilige Geest en het geven van andere priesterschapszegenen. Dit priesterschap wordt gedragen door ouderlingen, hogepriesters, patriarchen, zeventigers en apostelen.

**Ontheffing:** Iemand die geruime tijd een taak of functie in de kerk heeft vervuld, wordt daarvan met waardering voor de verrichte diensten ontlast.

**Ordenen:** Door handoplegging priesterschapsgezag geven aan een waardig mannelijk lid van de kerk.

**Priester:** Een ambt in het Aäronisch priesterschap dat doorgaans door jongens van 16–18 jaar en nieuwe volwassen leden van de kerk wordt gedragen.

**Priesterschap:** Het gezag en de macht om in Gods naam te handelen. Alle waardige mannelijke leden van 12 jaar en ouder kunnen priesterschapsgezag ontvangen.

**Priesterschapszegen:** Een gebed voor genezing, troost of raad dat wordt uitgesproken door een Melchizedeks-priesterschapsdrager, die zijn handen op het hoofd legt van de persoon die de zegen ontvangt.

**Quorum:** Een bepaalde groep jongemannen of mannen die hetzelfde ambt in het priesterschap dragen, zoals diaken, ouderling of zeventiger.

**Roeping:** Een taak of functie in de kerk. Elke roeping heeft specifieke plichten, die een lid nakomt totdat hij of zij van die roeping wordt ontheven, vaak om een nieuwe taak te krijgen.

**Steunverlening:** Steun te verlenen aan hen die een roeping in de kerk vervullen of goedkeuring te hechten aan een kerkelijke handeling. Dit wordt doorgaans gedaan door de rechterhand op te steken als een kerkleider daar in een kerkdienst om verzoekt.

**Tempel:** Een gebouw van de kerk dat is ingewijd voor het verrichten van heilige verordeningen, zoals de doop voor de doden, de begiftiging en de verzegeling van gezinnen.

**Tiende:** De donatie van tien procent van iemands inkomen aan de kerk.

**Verbond:** Een heilige belofte, of overeenkomst, tussen God en een persoon of een groep mensen.

**Verordening:** Een gewijde rite of ceremonie waarmee de leden verbonden sluiten met God, zoals de doop, het avondmaal, en de tempelverordeningen.

**Wekelijkse activiteitenavond:** Een wekelijkse bijeenkomst of activiteit voor jongeren van 12–17 jaar.

**Zendingsgebied/zendingspresident:** Een bepaald geografisch gebied waarin voltijd-zendingen werken. Het hoofd van een zendingsgebied is de zendingspresident.

**Zuster:** Zie Broeder/zuster.

**Zustershulpvereniging (ZHV):** De kerkorganisatie voor vrouwen van achttien jaar en ouder.

## NOG VRAGEN?

U vindt meer informatie over deze en andere termen in de Gids bij de Schriften en in *Trouw aan het geloof* (36863 120), die beschikbaar is op [www.lds.org](http://www.lds.org). Klik rechtsboven het wereldkaartje aan. Klik daarna Nederlands aan. U vindt deze publicatie onder Materiaal voor jongeren.



# KOM TOT MIJ

OPDAT IK U KAN GENEZEN.  
(Zie 3 Nephi 9:13-14.)







*'Wij feliciteren u met uw  
doop en verwelkomen u  
allerhartelijkst', schrijft  
president Gordon B. Hinckley.*

*'U hebt met uw doop een  
fantastische stap gezet! We  
zullen u helpen zoveel we  
kunnen.' Zie 'Met volmaakt  
stralende hoop — aan  
de nieuwe leden van  
de kerk', p. 2.*

DUTCH



4 02269 90120 1