

✻ DE STER. ✻

Half-Maandelijch Tijdschrift van de Heiligen
der laatste Dagen.

(OPGERICHT IN 1896.)

Die mij verwerpt, en mijne woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat ik gesproken heb, dat zal hem oordeelen ten laatsten dage.

JOHANNES 12 : 48.

No. 17.

1 September 1907.

12de Jaargang.

GEHOORZAAMHEID.

„Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer en opmerken dan het vette der rammen,” 1 Samuel 15 : 22. In een tijdperk van de wereld wanneer onafhankelijkheid de trots der natiën is, wordt gehoorzaamheid door de vrijheidsbegrippen verkeerd opgevat en beschouwd als een stempel van vernedering. Aan den lezer wil ik zeggen, dat ware gehoorzaamheid aan de geboden Gods een kenmerk van zedelijke werkelijkheid, moed, eenheid en macht is. Het is niet blinde gehoorzaamheid waarvan ik spreek en die ik verdedig, maar die soort, die de oude Zieners en Heiligen kenmerkte, die evenals de Messias gereed waren om met woord en daad te zeggen: „Ik ben niet gekomen mijn eigen wil te doen, maar den wil van mijn Vader die mij gezonden heeft.”

De Heiligen der laatste Dagen staan bekend als gehoorzaam en onderworpen aan autoriteit, en dit feit wordt hun dikwijls door hunne tegenstanders als een verwijt voorgelegd. Zij die zoo spreken zullen zeker vergeten, dat God gehoorzaamheid verlangt, en dat de beste belichaming van dit beginsel en het nederigste en meest onderworpen aan den goddelijken wil, het beste en reinste Wezen was dat ooit op aarde gewoond heeft, n.l. de Heere Jezus Christus, in Wiens mond geen bedrog gevonden is, die volmaakt was en zonder smet in Zijn levenswandel. Terwijl Hij gehoorzaam was aan den wil van Zijnen Vader en nederig tot het uiterste, was Hij onafhankelijk van den invloed en de overredingskracht van booze menschen.

De stand van de Heiligen der laatste Dagen is in overeenstemming met dit voorbeeld. Zij zijn gehoorzaam aan het geweten, aan oprechte overtuigingen, aan goddelijke autoriteit en aan God, in Wien zij vertrouwen.

Terwijl zij aldus onderworpen zijn, hebben hunne vervolgers hen even onachtzaam gevonden tegenover de bevelen van goddelooze menschen,

hetzij hoog of laag. Mannen in de fabrieken van de oude wereld, naast elkaar werkende aan het weefgestoelte, in de kolenmijn of elders in de verschillende roepingen van het leven — daar heeft het Evangelie, door de ouderlingen Israëls gepredikt, hen bereikt. Velen hunner hebben op dezelfde wijze een overtuiging van de waarheid ontvangen. Zij hebben gezegd: „Dit is de waarheid; ik moet ze gehoorzamen of ben vervloekt.” Andere menschen hebben gezegd: „Het is waar, maar wanneer ik gehoorzaam zal ik door de menschen verworpen worden, misschien mijne betrekking verliezen en uit mijn vaders huis weggezonden worden. Het is beter dat ik de waarheid verwerp en in vrede leef, dan dit kruis van gehoorzaamheid aan onpopulaire waarheid op mij te nemen.”

De moedigen gehoorzamen het Evangelie, lijden vervolging, betoonen zich als mannen en zullen het eeuwige leven verkrijgen. De andere menschen waarvan wij spreken, zijn slaven van hun eigen vrees der openbare meening en van de onzichtbare machten der duisternis die de menschen er toe leiden het plan van zaligheid te verwerpen. Van de eerstgenoemde soort zijn de Heiligen der laatste Dagen, een leger van mannen en vrouwen die hun tehuis, familie en land om des Evangelies wil verlaten hebben. Zij hebben vervolging tot den dood toe, gebrek en lijden van iederen aard doorstaan, hebben een woestijn herschapen tot een gebied zoo vruchtbaar in opvoeding, vlijt en onderwerping, dat iedere natie onder de zon wel trotsch op hen mocht zijn. Hun gehoorzaamheid en zedelijke moed die zij op hunne nakomelingschap hebben overgebracht, is een betere erfenis dan die van diamanten of de lof van een gevallen wereld. Zij zien terug op hunne vroegere vrienden, die uit vrees de waarheid verwerpen, en zij vinden dat die, hetzij levend of dood, in de meeste gevallen ongeëerd en onbekend zijn.

De gehoorzaamheid door de Heiligen der laatste Dagen aan de autoriteit van het priesterschap geschonken, is niet verkregen door eenige plechtige verbintenis door de geloofsgenoten aangegaan om de voorschriften van degenen die hoogere ambten bekleeden, te gehoorzamen, maar volgt uit den aard van het Evangelie, dat aan een ieder aanhanger de gemeenschap van den Heiligen Geest verzekert, en deze Geest geeft aan ieder getrouw persoon een levende getuigenis aangaande de waarheid of valsheid van ieder voorstel voor zijne overweging aangeboden.

Want door éénen Geest hebben wij toegang tot den Vader.” (Efeze 2:18). Dus alle mannen en vrouwen die het Evangelie omhelzen, maken aanspraak op een persoonlijke getuigenis van de waarheid, dezelfde Geest leidt in alle waarheid, openbaart de dingen van den Vader en verleent de noodige inspiratie om het menschedom van blinde gehoorzaamheid aan dwalende beginselen en valsche leidlieden te vrijwaren.

De verklaring van den Zaligmaker, in Johannes 7:17 opgeteekend, heeft betrekking op allen: „Zoo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of ze uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek.” Dit verzekert aan iederen waren Heilige, indien hij getrouw is, bescherming tegen bedrog, het misbruik van macht en de valsche bepalingen van de door menschen opgerichte raden. In deze bijzonderheid verschilt de Kerk van Christus van alle andere stelsels en genootschappen. Hij heeft beloofd ons te leiden en dat Hij „geen ding doet tenzij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne dienstknechten de Profeten openbare.” Amos 3 : 7. Dit wijst niet op een onfeilbaarheid van den mensch, maar het behelst de belofte dat geen mensch of raad van menschen die aan het hoofd van de Kerk staan, de macht zal hebben om de Heiligen op het dwaalspoor te leiden. Met deze verzekering dan was het volk van God in iedere bedeeing gerechtvaardigd voor het volstreckte, doch intelligente gehoorzamen aan het bestuur van de heilige profeten. Het is een onloochenbaar feit in de geschiedenis van de Heiligen, dat gehoorzaamheid aan wat ook, door geschreven document of mondeling van de Presidenten van de Kerk gekomen is, met goede gevolgen is gepaard gegaan; bij hem die zulken raad echter heeft weerstaan, zonder zich te bekeeren, zijn daarentegen bewijzen van een vloek gevolgd.

Laat ons dit beginsel van gehoorzaamheid op civiele of handelsgenootschappen toepassen; verwarring en zwakheid volgen wanneer de menschen hunne ondersteuning weigeren te geven aan het besluit van de presideerende autoriteit, of van de meerderheid waar de beslissing overgelaten wordt aan de algemeene stemmen. Carlyle, de groote Engelsche schrijver, zegt: Alle groote geesten zijn eerbiedig gehoorzaam aan allen die over hen geplaatst zijn; alleen slechts kleine zielen zijn anders.

De gehoorzaamheid aan God bewezen, is gegrond op een overtuiging dat Hij in al Zijne wegen volmaakt is en de eigenschappen van rechtvaardigheid, oordeel, kennis, macht, genade en waarheid in hare volheid bezit. Gehoorzaamheid aan Zijn vastgestelde autoriteit op aarde, is gehoorzaamheid aan Hem, en werd aldus verkondigd door den Heiland. „Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.” (Mattheüs 10 : 40). „Wie u hoort, die hoort Mij, en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, die Mij gezonden heeft.” (Lukas 10 : 16). „Voorwaar, Voorwaar zeg ik u: zoo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.” (Johannes 13 : 20).

Het zijn niet de aantrekkelijke hoedanigheden van den persoon, hoe groot die ook mogen zijn, die aan de onderdanigheid van Zijn bestuur kracht verleent, maar de autoriteit van God die hij draagt.

De handelingen van Philippus, Stefanus, Paulus en Jakobus zijn juist zoo geldig en bindend als die van den Messias zelf, wanneer zij door Zijne autoriteit en in Zijnen naam volbracht werden. Het verwerpen van de persoonlijke onderwijzingen en van de bediening van den Heiland konden geen grootere veroordeeling brengen dan het verwerpen van leeringen van eenig man door God gezonden, die de autoriteit en de inspiratie van den Heiligen Geest heeft om in den naam van den Heere te spreken en te handelen. Deze groote waarheid werd door den Heiland bij meer dan ééne gelegenheid geleerd, maar misschien nergens met meer kracht of in schonere bewoordingen dan in het volgende: „En wanneer de Zoon des menschen komen zal in Zijne heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid; en voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt; En Hij zal de schapen tot Zijne rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijne linkerhand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd; Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd? of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een' vreemdeling gezien, en geherbergd? of naakt, en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zooveel gij *dit* een' van deze Mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij *dat* Mij gedaan.” (Mattheus 25 : 31—40).

Het is niet de persoonlijkheid van den man, die tot eerbied en achting aanmaant, maar het beginsel dat er in opgesloten is. God heeft Zijne autoriteit op eenvoudige mannen overgedragen. Door hunne bediening kan men de voordeelen en zegeningen verkrijgen die volgen op gehoorzaamheid aan de verordeningen van het Evangelie. Stipte gehoorzaamheid moet betoond worden. De opdrachten van Jehovah zijn gebiedend. Iets er voor in de plaats voldoet niet. De voorwaarde is volmaakt volgens het plan van zaligheid zooals door den Almachtigen God gesteld.

Saul werd geboden om Agag en zijn leger, mannen en beesten te verwoesten. Hij nam het beste van de kudde, zoo hij zeide, om een offerande te brengen, maar God had hem anders bevolen, en Saul's ongehoorzaamheid was de oorzaak dat hij het koninkrijk verloor, en

ontstoken was van de openbaringen welke door droomen, vizioenen en de Urim en Thummim kwamen. „Gij zult de ark niet aanraken: en zij die ongehoorzaam waren, werden door den Heere geslagen. Israël verloor door ongehoorzaamheid de leiding van den Almachtige, viel in geestelijke duisternis, en werd verstrooid tot de vier deelen der aarde, „een smaad en een spreekwoord in den mond van alle natiën.”

Gehoorzaamheid is noodzakelijk tot de zaligheid, noodzakelijk tot weislagen in iedere menschelijke poging. Hetzij gehoorzaamheid direkt geschonken wordt aan de wetten Gods, als zedelijke en geestelijke krachten, of aan Zijne autoriteit overgebracht op de menschen, zij moet stipt zijn. De trotsche mensch pocht op onafhankelijkheid. Hij bespot de eenvoudige volgelingen des Heeren, maar terwijl hij over vrijheid klapt, is hij slaafsch gehoorzaam aan zijne eigene grillen en verkeerde denkbeelden of aan den geest van het kwade, of aan de meeningen van het volk of aan andere invloeden, die gevaarlijk voor het welzijn der menschenkinderen zijn

De Heiligen zijn beschuldigd geworden van onder den dwang der geestelijkheid te zitten en bevreesd te zijn hun eigen oordeel te gebruiken. Wat toont echter de werkelijkheid aan? Zij worden alleen gevraagd om recht te doen, een zuiver leven te leiden, aan alle menschen goed te doen, niemand kwaad te doen, en de orde van Gods Koninkrijk te eerbiedigen, opdat de zaligheid tot hen moge komen en door de geheele wereld verspreid moge worden. Hunne gehoorzaamheid heeft hen tot het beste en reinste volk op aarde gemaakt. Wat is het karakter van diegenen, welke hen bespot hebben? Zij zijn slaven van een bekrompen en prikkelachtig gevoel, of van ondeugd en het kwade, gehoorzaam aan hunne lusten en goddelooze gewoonten. Vergeleken met hen die zij verkeerd beoordeelen en voorstellen, staan zij achter in bijna iedere hoedanigheid die een nobel mannelijk karakter eigen is. Door gehoorzaamheid aan God en Zijn priesterschap hebben de Heiligen in dezen tijd gezegenvierd over hindernissen in hun midden en vijanden daar buiten. Door gehoorzaamheid aan God en Zijne geboden zullen zij immer blijven de gezegenden en begunstigden des Heeren. Zij hebben de bewijzen ontvangen dat de woorden van Samuël aan Saul waarheid waren: „Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer en opmerken dan het vette der rammen.”

(Cowley's Talks on Doctrine).

VERPLAATST.

Ouderling Joseph A. Kingdon, van de Rotterdamsche naar de Luiksche Conferentie, om te Brussel te arbeiden.

Ouderling Friedrich Tadge van Brussel naar de Rotterdamsche Conferentie, waar hij de leiding der Gemeente te Dordrecht op zich zal nemen.

Ouderling Orson G. Cardon, van Haarlem, is beroepen om in het Zendingskantoor te arbeiden.

KEN UW KRACHT IN GOD.

Ieder mensch heeft onsterfelijke waarde voor God. Het is niet de wil uws Vaders in den hemel, dat een dezer kleinen verloren ga. Als deze waarheid de uwe wordt, dan licht daardoor het leven op, wordt het rein en gezegend, gebonden aan God die het zonlicht is en de onverflauwde liefde.

Zie langs den wijzenden vinger van Christus; ga met hem en zie het leven door Zijn oogen, luisterend naar Zijn woord, tot in de diepte getroffen door Zijn leven en ook door Zijn dood. Wat ziet ge? Twee levensbeelden trekken voor alles uwe aandacht: de Verloren Zoon en de Barmhartige Samaritaan.

In den Verloren Zoon is de mensch geteekend in zijn vernedering en zijn vereenzaming door eigen schuld. Moedwillig in zijn zucht naar vrijheid heeft hij het huis zijns vaders verlaten en heeft zijn geluk gezocht waar 't niet te vinden was, in overdaad en zonde — de eerste bittere vrucht van alle zonde is dat zij geluk ontroof! — en hij is in ellende neergezeten. Maar in hem leeft met dat al 's vaders geest, en deze laat hem niet met rust en dwingt hem terug te keeren naar huis en legt de schuldbelijdenis op de lippen: „Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u . . .” En terugkeerend vindt hij daar den vader, die hem den ring en de schoenen van vrij man en 't kleed der reinheid geeft. Hoe diep ook gevallen, de mensch blijft kind van God; in hem blijft het onverwoestbaar verlangen leven naar het vaderhuis. 't Moge verborgen zijn, verstikt bijna, het groeit weer uit, zooals uit den wortelstok in donkeren grond de nieuwe loten spruiten als 't lente wordt.

En naast deze gelijkenis heeft Jezus aan het verbaasde volk den barmhartige Samaritaan verteld, met zijn eisch om lief te hebben den naaste, onverschillig uit welk volk, of van welken goddienst of stand hij zij; of hij u aantrekt of niet, of ge goed of kwaad van hem hebt ondervonden. Een gelijkenis waarin zooveel geloof in den mensch ligt, zooveel idealisme als in geen ander. De mensch is inderdaad beter dan hij schijnt; in ieder mensch is iets goeds, oordeel dan niet over elkander maar heb uw naaste lief als uzelf.

Naarmate wij ons doordringen van Christus' geest, van Zijn geduld, Zijn zachtheid, Zijn wilskracht, met Zijn strenge plichtsbetrachting en moed, en wij zoo in den geest met Hem één worden, naar die mate zullen wij ook gesterkt worden en opgroeien tot onze wezenlijke bestemming. Zoo, zoo alleen zullen wij navolgers van hem kunnen worden. Navolgers? Maar al zoekend en strevend zullen wij ervaren dat „onze hulpe komt van God.” Evenmin als een plant kan groeien en gedijen en vrucht voortbrengen zonder een bodem waarin zij geworteld is, zonder regen en zonneschijn en dauw, evenmin kan 's menschen geest zich ontplooiën zonder hulp van God.

Voor hoevelen intusschen is het moeilijk te gelooven in God en Zijn invloed te erkennen. 't Valt geen mensch moeilijk om in natuurkrachten te gelooven; men neemt ze aan als iets dat vanzelf spreekt. Zonder verbazing neemt men de vreeselijke werking van sommige stoffen waar, die de chemist heeft vervaardigd uit op zichzelf onschadelijke bestanddeelen, kruit, dynamiet, lyddiet, omdat men de verwoestende uitwerking kan zien. Men twijfelt niet aan die wonderbaarlijke kracht, die wonderbaarlijk ijle kracht, die wij electriciteit noemen, die bijna oogenblikkelijk gedachten van een mensch overbrengt van het eene werelddeel naar het andere, langs bergen en onder zeeën door, omdat men de onmiddellijke gevolgen van deze werking voor zijn oogen ziet. Men twijfelt niet aan den onmiddellijken invloed van warmte en licht afkomstig van een hemellichaam dat vijf en negentig millioen mijlen van onze planeet verwijderd is, omdat men dat ziet en gevoelt.

Maar de hoogste Wijsheid erkennen velen niet en zij aanbidden niet den levenden Geest, wiens macht en grootheid blijkt uit het bestaan dier wetten en der zedelijke wereldorde.

Of indien zij Hem al erkennen — redelijkerwijs valt Hij wel niet te ontkennen: 't heeal kan niet uit toeval geworden zijn, en een hoogste, alwijze oorzaak moet er wel wezen! — dan toch is Hij voor velen een God van verre, wiens bestaan zij aanvaarden, maar die veel meer een zekere onbekende kracht is, dan hun levenskracht, veel meer een Algeest dan de Heilige Geest met wien zij in gemeenschap staan. God is voor menigeen een begrip, een idée, maar niet een troost in leven en sterven. Zij verstaan niet het woord van Paulus aan de Atheners: God is niet verre van een iegelijk onzer. En eerst als men dat verstaat, als men God kent als een kind dat zijn vader lief heeft en diens liefde ervaart, is daar godsdienst, het grootste, het meest beteekenis volle van geheel ons leven, waarvan een bepaalden, gezegenden invloed uitgaat.

's Menschen lichaam heeft zon noodig gelijk dieren en planten, maar 's menschen ziel heeft noodig dat andere zonlicht, dat uit God is. Vaak schijnt de zon aan den hemel droevig, als spottend met het groote land, maar zo is het niet met de zon van 's menschen ziel. Zij geeft blijdschap en vertroosting en brengt licht in de donkerste dagen en de langste nachten. Stel uw hart voor Hem open, die meer is dan uw hart.

Hij is de Liefde die in den mensch scheidt liefde en zachtheid en kracht en die den mensch met zichzelf verzoent. Even wonderlijk, even onnaspeurlijk is deze werking als die andere die wij natuurkracht noemen, maar niet minder werkelijk en ten slotte nog meer onze belangstelling en studie waardig. Zij is de bron van al wat goed en schoon is; uit haar is onze zedelijke verantwoordelijkheid en tevens ons groot vertrouwen, ons plichtsbef en ons overlaten aan de voorzienigheid, ons noodgevoel en onze verlossing.

In gemeenschap met die liefde zijt gij sterk.

In God is uw kracht.

Met het christendom bedoel ik dat wat door Jezus Christus aan de wereld is gegeven, waartoe wij langzamerheid schijnen terug te keeren en waarvan wij het stof verwijderen, dat er door de eeuwen overheen is gekomen. Met christendom bedoel ik niet alles wat dat opschrift draagt, niet alles wat in allerlei kerken wordt geleerd, en dat vaak een droevige ontarding daarvan is. Geschiedkundig kunnen wij niet meer volkomen juist bepalen, wat Jezus heeft gepredikt en wat reeds in de eerste overleveringen zijner woorden, in de evangelieën is toegevoegd en gewijzigd, maar is het duidelijk, dat allerlei dogma's en kerkevormen niet behooren bij de voornaamste woorden en gelijkenissen die het stempel der machtige persoonlijkheid dragen. Reeksen zouden wij willen noemen. Drie woorden, even eenvoudig als lichtend, schrijven wij neer:

Zalig de reinen van harte, want zij zullen God zien.

Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden.

Het is niet de wil uws Vaders, die in de hemelen is, dat een dezer kleinen verloren ga.

Houdt dien godsdienst hoog in uw leven! Steun de kerk waartoe ge u het meest voelt aangetrokken, die u het zuiverst Christus' blijde boodschap schijnt te verkondigen en voor te dragen. Laat een godsdienstige toon heerschen in uw huiskamer, niet alleen een goede toon maar ook zeer beslist een woord, een lied van godsdienst, een gebed! En laat bovenal uw eigen hart vervuld zijn van de begeerte om Gods aangezicht te zoeken en in Hem te vinden uw kracht.

(Goede Raad.)

WAT TE VERGETEN.

Wilt gij UW GELUK VERMEERDEREN en uw leven verlengen, vergeet dan de fouten van uwe naasten. Vergeet de verzoeken. Vergeet het foutvinden en laat uwe gedachte niet bij de oorzaak er van stilstaan. Vergeet de eigenaardigheden van uwe vrienden, en herinnert u alleen hunne goede eigenschappen, waardoor gij ze liefhebt. Vergeet alle persoonlijke twisten of geschiedenissen welke gij door toeval mocht gehoord hebben, en die indien zij herhaald worden, duizendmaal erger zouden schijnen dan zij werkelijk zijn. Wischt uit uw geheugen zooveel mogelijk al de onaangename gebeurtenissen van het leven; zij zullen voorkomen, maar zij worden erger wanneer gij u er aan herinnert, en het vele denken aan lage of nijdige daden zal ze slechts een dieperen indruk doen maken. Wischt alle ongeaanne dingen van gisteren uit het boek van uw geheugen; begint vandaag met eene nieuwe bladzijde, en schrijft daarop alleenlijk die dingen welke liefelijk zijn.

IMPR. ERA.

DE STER.

Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie:
SYLVESTER Q. CANNON.

Assistent:
PAUL ROELOFS.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Sedert het verschijnen van ons bericht van 15 Aug., van het doopen van 12 personen gedurende de eerste dagen dier maand, zijn in deze Zending nog gedoopt 24 personen, waarvan 4 te Rotterdam, 4 te Verviers, België, en 16 te Amsterdam. Van deze laatste 16 personen zijn er 14 die van de „Gemeente der Geloofsgenezing” tot de Kerk zijn overgegaan. Dit was inderdaad een gezegende maand voor de Zending.

GRONINGEN. — Den 20en Aug. werd ter eere van Pres A. H. Cannon, van de Groninger Conferentie, een goed geslaagd feestje gegeven, als bewijs van de waardeering welke de broeders en zusters hunnen Conferentie-President, die nu gereed stond om hen te verlaten en naar zijn tehuis in Zion terug te keeren, hebben toegedragen. Het feestje ging uit van de leden der Zuster-Vereeniging, die gezorgd hadden voor een goed program, en versnaperingen na afloop van het program. Een genoegelijke tijd werd doorgebracht, waaraan ook eenige vreemdelingen deelnamen.

Te Dordrecht werden Zondag 18 Aug. twee buitengewone vergaderingen gehouden, ter gelegenheid van het bezoek van het Zangkoor der Rotterdamsche Gemeente, met Ouderling Paul Roelofs als dirigent en Joost de Haan als organist. Het gezelschap van Rotterdam bestaande uit 50 personen, waarvan een 40tal koorleden, werd door de Dordtsche Gemeente zeer hartelijk ontvangen.

Eenige broeders en zusters van Dordrecht hadden voor een goede lunch gezorgd, waarop het Koor door de vriendelijke en gewillige pogingen van eenige zusters in den namiddag in de zaal werd onthaald. Het gezelschap maakte de heenreis per s.s. „Pres. Steijn”, een der beste salonbooten der geregelde lijn, en keerde in den avond per trein naar Rotterdam terug. Het zingen in de vergaderingen bestond voornamelijk uit Engelsche lofzangen, waarvan het Koor goed voorzien is.

TO THE ELDERS. — With reference to the last paragraph in a notice in our last number of the *Ster*, concerning the new hymnbooks, the presiding Elders are requested to make a thorough canvas and report to this office the number of books of the last edition the people want to dispose of in that way; also get and send in orders for books of the new edition.

MERKWAARDIGE GEESTES-WERKINGEN IN BEIËREN IN 1827—1828.

De volgende uittreksels uit een werk in de Duitsche taal getiteld: „*Stimmen aus der Kirche über die Wiederkunft des Herrn*”, zullen de Heiligen veel belang inboezemen. Zij toonen de invloeden aan die in de wereld in werking waren toen de Heere het Evangelie op aarde herstelde door den Profeet Joseph Smith.

„Ten tijde waar onze geschiedenis begint, was er overal een merkwaardige opwekking van den profetischen geest; deze openbaarde zich gedurende het begin van de 19de eeuw. In Deutschland had Johann Gottfried Herder (1744—1803) op zijn talrijke hoorders den ernstigen indruk gemaakt, dat zonder de verschijning van Jezus Christus te verwachten, de kerk hare ware plaats niet innam, welke theorien of leeringen zij ook mochten nahouden; haar licht moest zonder dit geheel duister zijn. Maar de hoop op Zijne nabijzijnde verschijning was reinigend voor de harten en boezemde beiden, goddelijke vrees en liefde in. Ongeveer op denzelfden tijd schreef Heinrich Jung Stilling (1740—1817) een belangrijk opstel over den toestand van de Kerk en hare ware hoop. Zijne korte samenvatting is bijzonder krachtig. Hij zegt: „De bazuin des Heeren schalt door de geheele Christenwereld; alle getrouwe Christenen (zoo is het geroep) van welke richting ook, streeft en dringt voort naar het doel van uwe volmaking, waakt en bidt met veel ernst en vuur; en laat een ieder die zich van eenige kracht of aandrang bewust is, den Heere vragen om hulp zoodat hij veilig moge zijn, want het is nu de elfde ure, wanneer de Heere Zijne laatste dienstknochten in Zijnen wijngaard zal zenden.”

„In Engeland waren omstreeks denzelfden tijd de harten en gedachten van vele godsdienstige menschen vervuld met dezelfde onderwerpen, en ontelbare brochures over profetische onderwerpen verschenen. In Zuid-Amerika nam de Jezuiet, die onder den naam van Ben-Ezra schreef, de moeite om het bestaan van de hoop op de verschijning van onzen Heer na te speuren, zooals die door alle eeuwen heen in de geschriften van de vaders en in de besluiten van de conciliën uitgedrukt is. Frankrijk, dat de kolossale veranderingen van de laatste dertig jaren juist te boven kwam, was niet zonder navorschers der profetie, die hunne hoop op de beloofde wederkomst van Christus stelden. In Rusland gaven in 1820 twee voorname godgeleerden geschriften uit, die aan de Christenen gericht waren, en die geheel met het volle en ware licht bezielde waren en op deze zelfde dierbare hoop zagen. Een van deze was getiteld: „De wederkomst van onzen Heere”, of een overzicht op de gezamentlijke kudde van den Eenen Herder — Christus, onze Wijsheid”. In dit werk legt de schrijver nadrukkelijk zijnen lezers de leer voor, die uit de gelijkenissen van

onzen Heer Zelfen kan getrokken worden en op Zijne wederkomst doelt, en ook zijn vast geloof dat de Kerk toen op het punt stond om de gebeurtenissen te zien, waardoor de woorden van Christus en die van Zijne Apostelen vervuld zouden worden."

Op den rechteroever van den Donau, zoowat 250 mijlen boven Weenen, in Beïren, woonde een volk dat verschrikkelijke armoede leed wegens de landstreek waarin het zich had gevestigd. Deze menschen hadden ellendige hutten tot huisvesting, en in de meeste gevallen niet gemeubileerd. Tarwe brood was zeldzaam bij hen te vinden, aard-appelen was hun hoofdschotel. Toen zij gedurende eenigen tijd geen geestelijke onder zich hadden, werden zij roekeloos in hunne gewoonten. Op Zondag brachten zij hun tijd door met drinken, spelen en ruzie-maken. Toen de katholieke Bisschop van Augsburg hen daar in 1826 bezocht, vond hij hen in voornoemden staat. Hun toestand nagaande en betere dingen verlangende, vroegen zij hem om hun een geestelijke te zenden. Dit werd gedaan en een jonge man met den zendingegeest beziel, werd tot hen gezonden om onder hen te arbeiden. Hij vond dat zij van verschillende natiën waren en van verschillende geloofs-belijdenissen n.l. de Roomsch-Katholieke, de Luthersche en de Doopsgezinde.

Genoemd boek verhaalt verder:

„Tegen het einde van het jaar 1827 waren vele parochieleden opgewekt tot een oprecht zoeken naar God. En eerlang vermeerderde het aantal dorpsbewoners dat tot schuldbekentenis kwam en de vergevende genade van God door Jezus Christus verkreeg, aanmerkelijk.

„Op den laatsten dag van December legde de priester in de avondvergadering om 5 uur, het volk met veel liefde en machtige inspiratie van den geest, deze drie gedachten voor:

a. „Wat ontelbare gunsten hebben wij gedurende het verlopen jaar van onzen Hemelschen Vader ontvangen."

b. „Hoe onredelijk hebben wij ons tegenover Zijne milddadigheid gedragen."

c. „Laat ons in het laatste uur van dit jaar nader bij komen en met berouwvol hart en met verslagen geest onze zonden bekennen en dit jaar in vrede eindigen door het bloed van Christus".

„De uitwerking van deze vermaning was spoedig zichtbaar. Vele konden dien nacht niet slapen. Hunne harten waren bewogen tot zelfonderzoek en zij konden niet rusten totdat zij door de bediening der absolutie vergiffenis hadden gezocht. Zij wachtten tot kwartier over drie en toen wekten zij den priester en smeekten hem om in de kerk te komen en hunne belijdenis van zonde te hooren. Hij stond op kleepte zich aan, en vond een groot aantal van de kudde den biechtstoel omsingelende. Hier zat hij vijf uren lang om hun woorden van raad en vertroosting en vergiffenis van den Heere te geven.

„Om acht uur begon hij de gewone godsdienstoefening. In zijne predikatie over het Evangelie (Lukas 2 : 11), was zijn onderwerp de prijzenswaardige naam van Jezus, de Zaligmaker van Zijn volk uit hunne zonden, en te midden van het zuchten dezer vergadering van landbewoners werd hij ertoe geleid om den vorm van zijne toespraak te veranderen in een zeer eenvoudig en ernstig gebed.

„De lentetijd, die vroeg in het jaar 1828 begon, was een bijzonder indrukwekkende tijd, zoowel voor de geestelijk ontwaakten als voor de parochianen in het algemeen. Voor de opgewondenheid waarmede de opwekking gemengd was geweest was een kalme en bestendige geest van vereering en nederigheid in de plaats gekomen. Tegen het einde van 1828 begonnen drie personen profetiën uit te spreken. Het was een man en twee vrouwen, die tot de meest consequente Christenen der parochie behoorden. De priester vroeg hen, wat hunne ondervinding ten tijde van de uiting was. Zij zeiden: „Wanneer wij beginnen te spreken, weten wij niet wat wij zullen zeggen. Een macht komt dan op ons, en de woorden die wij uiten, worden ons gegeven.” Hij wist dat deze menschen geloofwaardig en oprecht waren, en noteerde de woorden door hen gesproken, ofschoon hunne meening buiten zijn bereik was, aangezien hij eerst veertien jaren later de oplossing verkreeg.

„Het eerste woord was als volgt: „Weet gij niet, dat gij kinderen Gods zijt, dat gij in de laatste tijden leeft, de tijd van de komst des Heeren? Weet gij niet, dat de Heere voor Hij wederkomt, u zal geven Apostelen, profeten, evangelisten en herders, en kerken zooals in den beginne?”

„Andere woorden waren als volgt: „Gij leeft in den tijd wanneer Jezus degenen die slapen, zal doen ontwaken. De eerste opstanding is op handen. Dit geslacht zal te dien tijde leven.” Deze woorden werden dikwijls herhaald, en ook deze: „De Heere geeft weder apostelen, en kerken zooals in den beginne”. Andere uitdrukkingen waren „Omhelst en gelooft wat de Heere Jezus en Zijne Apostelen gesproken hebben. Geloof in Gods beloften. Onderzoek en leest, en ziet of gij niet in den tijd zijt, waarvan de profeten lang geleden gesproken hebben. De Heere zal Zijnen Geest, zooals in den beginne, uitstorten. Vele van Gods belofte werden in het geheugen gebracht, en de aandacht werd getrokken op verscheidene teksten in het bijzonder van het Oude Testament, welke den hoorders werden aanbevolen om te onderzoeken; en wanneer die gedeelten gelezen waren, gaf het gesproken woord hun licht.

„De woorden door den Heiligen Geest gesproken door deze geïnspireerde personen, legde nadruk op de sacramenten. De heilige doop werd genoemd als een nieuwe geboorte, en zij die tot de heilige communie wenschten te komen, werden aangemaand om hunne geloften

van den doop te vernieuwen. Verder werd voorspeld dat God uit alle verschillende sekten en belijdenissen een volk zou vergaderen door hetwelk Hij al Zijne goede plannen zou uitwerken. Tot zoolang moesten zij geduldig zijn en wachten.

„Er waren ook merkwaardige vizioenen en droomen. Aan den priester zelf werd in een vizioen getoond, dat de Heere spoedig wederom Apostelen tot zijn Kerk zou zenden.”

DE ZENDING IN DEN VREEMDE.

AALBORG, DENEMARKE. — Voor de gemeente te Aalborg, Denemarken, is een eigen Kerkgebouw opgericht. De grond er voor werd in 1906 aangekocht, en het gebouw werd in den zomer van 1907 voltooid en op Zondag 7 Juli door Pres. Chas. W. Penrose ingewijd. Het bevat behalve de groote vergaderzaal — waarvan de muren en de zoldering met smaak gedecoreerd zijn, ook een vertrek voor het houden van kleinere vergaderingen, een kantoor, een eetkamer, een keuken en slaapkamers; er zijn ook badkamers, een doopvont en kleedkamers. Bij de inwijding waren omtrent 300 menschen tegenwoordig, waaronder zich een zestigtal Zendingen bevond.

DE ZENDING DER NOORDELIJKE STATEN. — Het Boek van Mormon geniet in sommige deelen der Vereenigde Staten een zeer wijde verspreiding. Den 25en Juli j.l. is van de pers gekomen een oplaag van 25.000 exemplaren, door de Zending der Noordelijke Staten uitgegeven. Dit is de derde oplaag in die Zending gedurende de laatste twee jaren gedrukt, n.l. de eerste van 10.000, en de tweede van 12.000 exemplaren.

Gedurende de maand Juli j.l. werden door de Zendingen in genoemde Zending 1431 ex. van het Boek van Mormon verspreid, en 4749 kleinere boeken, o.m. de Stem tot Waarschuwing, en verder 78.000 traktaten. 141 nieuwe intekenaren op de *Liahona* werden in dit Zendingsveld in die maand verworven, en 62 personen werden gedoopt.

INDEPENDENCE, MISSOURI. — Wij ontvingen onlangs een brief, van Ouderling B. F. Cummings, redacteur der „Liahona, The Elders Journal,” het tijdschrift uitgegeven te Independence, Missouri, U. S. A. in het belang van de Zendingen der Kerk in de Vereenigde Staten.

Hij schrijft o.m.:

Het zal u ongetwijfeld genoeg doen, te vernemen dat de vooruitzichten in deze plaats buitengewoon gunstig en bemoedigend zijn. De gemeente hier neemt snel toe, en er is reden om te gelooven dat het opbouwen van den Centralen Ring van Zion, van nu afaan zal voortgaan tot eene heerlijke voltooiing. Ik hoop en bid dat, in uw gedeelte van den wijngaard des Heeren, U en uwe medearbeiders vreugde en succes zult genieten in uwe werkzaamheden.

EEN BEHULP TOT DEN BIJBEL.

De Bijbel, zooals wij dien vandaag in ons bezit hebben, verschilt veel van de gezegden door de mannen Gods gesproken toen zij op aarde leefden. Als wij slechts de heilige woorden in haar zuiverheid in ons bezit hadden, zou het een groot deel van den strijd vermijden die nu bestaat over de dingen Gods.

De menschen hebben, in hun verlangen om hetgeen voor hun beperkt verstand verkeerd scheen te zijn, te wijzigen, veranderingen in den Bijbel gemaakt. De geschriften zijn vertaald en wederom vertaald geworden door mannen die niet onder de inspiratie van God waren en daarom is de Heilige Schrift niet geheel vrij van de fouten van menschen.

Maar God, die begreep welke toestand zou bestaan en die verstond dat menschen Zijn Woord zouden verdraaien, heeft in een duplikaat verslag van de belangrijkste deelen van de leeringen van Christus en de oude profeten hierin voorzien.

Christus zeide bij zekere gelegenheid: „Ik heb nog andere schapen die van dezen stal niet zijn (de stal in Palestina): deze moet Ik ook toebrengen, en zij zullen Mijne stem hooren, en het zal worden ééne kudde en ééne herder.” Wij vernemen hier uit, dat Christus nog andere schapen had, die Zijne stem zouden hooren; en voor welk doel? Was het niet om hen te onderrichten en hun het plan van zaligheid bekend te maken? Nu, wanneer Jezus in andere landen andere schapen bezocht, kunnen wij dan niet veilig zeggen dat een verslag van Zijne onderwijzingen voor latere geslachten zou bewaard worden?

Wij hebben een verslag, dat de geschiedenis beschrijft van de handelingen Gods met het volk, dat eens op het westelijk halfmond woonde, en waarvan de Amerikaansche Indianen een overblijfsel zijn. Deze geschiedenis is bekend onder den naam van het „Boek van Mormon”. Aldus weten wij wat de „andere kudde” was.

Misschien zullen wij door dit „boek” te lezen een beter begrip verkrijgen van hetgeen God van Zijne kinderen verlangt, en sommige beginselen vinden die duidelijker beschreven zijn dan in het „hout van Juda”. De Nephietische schrift heeft Gods goedkeuring ontvangen, en wij zullen door dezelve te lezen hare goddelijkheid erkennen, want zij bevat de volheid van het Evangelie, zooals het door den Heiland aan de oorspronkelijke bewoners van het land is overgegeven. Zij is een nieuwe getuige van Jezus Christus. Zij werd geschreven door personen welke door den Geest gedreven waren en is in het Engelsch vertaald door de gave en macht Gods. Zij is van het begin tot het einde eene getuigenis van den Messias, en de oprechten van hart worden door het lezen ervan onvermijdelijk in hunne harten getroffen. Zij is gelijk één die uit het stof piept, zooals de Psalmist zeide.

Het Boek van Mormon bewijst zijn eigen echtheid en honderden zullen zich nog verheugen over de beginselen die hetzelfde bevat. Wij bevelen het aan alle menschen aan en zeggen met Moroni: „Geeft acht op de goede gave; zij is waarachtig en gij zult dit weten, indien gij den Vader vraagt met een oprecht hart, een waar voornemen en geloof in Jezus Christus.

B. F. TANNER.

ONTSLAG EN AANSTELLING.

27 AUGUSTUS. — Pres. Abraham H. Cannon, van de Groninger Conferentie is eervol van zijne zending ontslagen. Hij kwam te Rotterdam aan den 13den April 1905. Tot 7 Nov. 1905 heeft hij in de Groninger Conferentie, en daarna 6 maanden in de Rotterdamsche Conferentie gearbeid. Den 15en Januari 1907 werd hij benoemd tot President der Groninger Conferentie. Wij hopen dat hij zijne vroegere gezondheid weder spoedig terug zal krijgen.

Ouderling John. K. Meibos, van de Rotterdamsche Conferentie, is aangesteld als President der Groninger Conferentie.

GOD MINT REINE HARTEN.

Dierbre kindren, God is bij u,
Hij houdt dag en nacht de wacht,
En Hij wil u gaarne zegnen,
Als gij 't goede steeds betracht.
Stelt vertrouwen
In Zijn lief' en in Zijn macht.

Dierbre kindren, heilge englen
Letten altijd op uw daân;
Trouw wordt alles opgeschreven,
Nooit kunt gij hun oog ontgaan.
Reine harten
Mint God — kweekt dan deugden aan.

Kindren, God wil graag u leeren,
En u sterken, als gij streeft
Steeds de wenken op te volgen,
Die Hij door Zijn Geest u geeft.
Weest standvastig
Aan Zijn Kerk en Rijk verkleefd.

(Een der liederen voor het nieuwe liederenboek.)

F. I. KOOYMAN.

UTAH-NIEUWS.

Volgens een volkstelling, dit jaar gehouden, heeft Salt Lake City, de hoofdstad van Utah, omtrent 83000 inwoners. Die van de stad van Ogden wordt aangegeven als 23300. De bevolking van den Staat Utah wordt gesteld op omtrent 347000, een toename van 70000 sedert het jaar 1900. Deze bevolking van den Staat telt 730 negers.

„DE HOLLANDER.” — Wij waren verrast door het ontvangen van het eerste nummer van een nieuw blad, „De Hollander”, te Salt Lake City uitgegeven in de Hollandsche taal. De redacteur is Frank I. Kooyman die ook onze Ster-agent voor Salt Lake City en omstreken is — en de uitgevers, Gebroeders Dee, die hun voornemen aankondigen, om het blad wekelijks te doen verschijnen. Het nummer dat wij ontvingen, doet meer bepaald dienst als prospectus, waarin het doel en de richting van het nieuwe blad wordt omschreven. Wij wenschen der nieuwe onderneming succes, dat zij voor het Hollandschsprekende gedeelte van de bevolking in Zion tot groot nut moge zijn en door haar algemeen ondersteund zal worden, en dat het blad ook in andere gewesten een leeskring moge vinden.

CORRESPONDENTIE. — Wij ontvingen van Ouderling Herman van Braak, uit Ogden, een brief, waarin hij het volgende schrijft: Ik stel altijd groot belang in de Zending, en in den vooruitgang welke daar gemaakt wordt. Groot uwe medearbeiders in het zendingsveld voor mij. Ik wensch hun allen veel succes in hunne pogingen om de menschen tot de kennis der waarheid te brengen, en ik weet dat, indien zij zich onderwerpen aan de leiding van den Heiligen Geest, zij succes zullen hebben. Ik stel ook veel belang in het lezen der *Ster*, in zonderheid het zendingsnieuws, het aankomen der zendelingen, het openen van nieuwe velden enz., wetende dat er vele oprechte menschen in Holland zijn, en ik doe poging om nieuwe intekenaren voor de *Ster* te verkrijgen.

I N H O U D :

Gehoorzaamheid	Blz. 281	De Zending in den Vreemde	Blz. 293
Verplaat	„ 285	Een Behulp tot den Bijbel	„ 294
Ken uw Kracht in God	„ 286	Ontslag en Aanstelling	„ 295
Wat te vergeten	„ 288	God mint reine Harten	„ 295
In ons eigen Zendingsveld	„ 289	Utah-Nieuws	„ 296
To the Elders	„ 289	Correspondentie	„ 296
Merkwaardige Geestes-Werkingen in Beïeren in 1827—1828	„ 290		

Uitgegeven door de NEDERL.-BELG. ZENDING, Boezemsingel 116, Rotterdam.
Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending in Nederland en België.

Abonnementsprijs per jaar:

Nederland f 1.80, België fr. 4.50, Buitenland f 2.50, Amerika \$ 1.00.

Per exemplaar 10 cent.