

✻ DE STER. ✻

Half-Maandelijksch Tijdschrift van de Heiligen
der laatste Dagen.

(OTGERICHT IN 1896.)

De vrees des Heeren is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

SPREUKEN 9 : 10.

No. 13.	1 Juli 1910.	15de Jaargang.
---------	--------------	----------------

GODS BEPERKING VAN GEOPENBAARDE WAARHEID.

Door Ouderling JOSEPH E. TAYLOR

In onzen tegenwoordigen gevallen staat is er een grens gezet aan de vermogens van het menschelijk verstand, met betrekking tot het maken van juiste gevolgtrekkingen, zelfs in de richting van beginselen en leerstellingen welke in onzen tijd geopenbaard zijn. De beperking is zeker grooter met betrekking tot die dingen die verborgenheden genoemd worden.

Deze beperking wordt alleen verminderd in verhouding tot het licht des Geestes dat het verstand van den mensch verlicht, want de diepzinnige wijsbegeerte die de grondslag is van iedere openbaring over een beginsel, leerstelling, of verordening, kan niet verstaan worden tenzij het duidelijk gemaakt wordt door het licht des Geestes, wiens taak het is de dingen van God te nemen en die te openbaren — duidelijk te maken — aan ons.

Het kan voegzaam zijn te vragen, is deze Groote Openbaarder — de Geest — beperkt met betrekking tot den tijd waarin Hij openbaringen zal geven in verband met de doeleinden van onzen Vader aangaande den mensch, zoowel met betrekking tot zijn tegenwoordigen als toekomstigen staat; ook met betrekking tot de aarde welke wij bewonen als tot de hemelen? Wij antwoorden, Ja. De openbaring zegt: „Onze voorvaderen hebben met angstige verwachting verbeid, een tijd waarin niets zal onthouden worden.”

De Heere heeft gezegd: „Want Ik verwaardig mij, om aan Mijne Kerk dingen te openbaren welke verborgen zijn geweest

van voor de grondlegging der wereld; dingen die in verband staan met de bedeeing van de volheid der tijden. Waarom dat stilzwijgen des hemels en de weerhouding dezer kennis voor een tijdruimte van zesduizend jaren? is tevens een vraag die in verband staat tot het onderwerp in behandeling. Onder de vele redenen die opgegeven kunnen worden, is de volgende voldoende:

In geen bedeeing aan deze voorafgegaan, is er een volk gevonden dat toebereid was, om deze kennis te gebruiken voor de volbrenging van de doeleinden des hemels, allen waren geheel ontoebereid om de noodige arbeid voor de voltooiing van het werk te aanvaarden. De aarde, wier stem door Enoch gehoord werd, zeggende: „wee is mij de moeder van den mensch, enz. (Paarl van Groote Waarde), moet de tijd van hare verlossing afwachten, welke niet kan plaats hebben totdat de mensch, de heer der schepping, volkomen instaat en waardig is een verlostee aarde te bewonen. Door den mensch werd de aarde besmet, en door hem, onder de leiding en aanwijzing des hemels, mogelijk gemaakt door de verzoening van onzen Heer en Zaligmaker, zal de aarde gereinigd worden. Met andere woorden, een geheiligde aarde kan alleen mogelijk gemaakt worden door bemiddeling van geheiligde menschen. Naar mate de mensch zichzelf zal heiligen volgens de wetten die God ons gegeven heeft, zal hij bereid zijn deze hoogere kennis te gebruiken, waarvan het doel is de mensch en de aarde voor verlossing en verhooging toe te bereiden.

Het is waar, dat Enoch, zoowel als Mozes, de geheele aarde en al de inwoners daarvan in een visioen zag; alles vanaf het begin tot aan het einde. Het gelukte Enoch zijn volk voor verheerlijking toe te bereiden, wat slechts een toestand van gedeeltelijke verlossing is. Maar aldus bereid zijnde, kwam de aarde door hen bewoond — hunne stad — in overeenstemming met hunne toestand en voerde hen weg naar „ver verwijderde streken”.

Mozes zoude gaarne gehad hebben, dat zijn volk uit Gods eigen mond Zijn wil aangaande hen vernomen had, maar zij konden Zijne stem niet verdragen, veel minder Zijne tegenwoordigheid, en deze mensch — Mozes — was gedwongen de schepping van den mensch met geheimzinnigheid te omhullen. En tot op dezen tijd is dat een verborgenheid gebleven, alleen aan enkelen, die in het bijzonder bevoorrecht werden op zekere tijden, werd van wege hun geloof en waardigheid toegestaan de sluier op te lichten, maar hun werd niet toegestaan te zeggen wat zij aan de andere zijde zagen.

Johannes de Openbaarder was zeer bevoorrecht de tafereelen te aanschouwen die hem als een panorama werden voorgesteld

en toonden wat vooraf is gegaan zoowel als tot op den tijd van de geheele verlossing der aarde. Maar in het verhaal dat hij daarvan geeft, heeft hij grootendeels met verborgenheden omgeven hetgeen hij zag, door een taal te gebruiken die bijna geheel figuurlijk is. Het vereischte de profeet Joseph Smith om de sleutel te geven tot het verklaren van vele dezer geheimzinnige symbolen en zinnebeelden (Leer en Verbonden, afd. 77).

De profeet Jesaja doet deze vraag: „Wien zou Hij dan de kennis leeren? en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven?” Want zegt hij: „Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.” En dan zegt hij: „Zoo zal hun het woord des Heeren zijn gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.” Jes. 28 : 9—13. Op deze wijze heeft de Heere ongetwijfeld aan Zijne bevoorrechte knechten de kennis gegeven die zij verkregen van het verleden, het tegenwoordige en de toekomst. Maar Hij heeft hen vaak weerhouden om datgene bekend te maken, hetzij in woord of in geschrift, voor toekomstige geslachten.

Het hoofd van iedere bedeeing moest door ondervindingen heengaan, in elk geval verschillend, in overeenstemming met bestaande toestanden en het werk noodig om volbracht te worden, om hem te bereiden zelfs een gedeelte te ontvangen van deze hoogere kennis, welke wij nu bespreken; voorbereiding is daarom het gewenschte middel. Maar met genoemde uitzondering — die van Enoch — welke een zichtbare nalatigheid is er geweest van de zijde des volks, om den weg te bewandelen welke door hen is aangewezen. Het schijnt als of het aan het volk der laatste bedeeing is over gelaten, om zich door getrouwe waarneming van Gods wet te volmaken, totdat zij den toestand bereiken waarvan wij gesproken hebben, zoodat zij waardig zijn deze hoogere kennis te ontvangen, toebereid zijnde om het te gebruiken tot de eer van God en tot hunne eigene verlossing zoowel als tot de verlossing der aarde.

De Zaligmaker Zelf was beperkt om iets meer bekend te maken dan wat genoemd wordt de eerste beginselen. Petrus, Jakobus en Johannes waren zeer bevoorrecht om Jezus te vergezellen naar den berg, waar Hij voor hun oog verheerlijkt en door Mozes en Elia bediend werd. Wat bij die gelegenheid meer werd gezegd en gedaan wordt door de geschiedenis niet vermeld, maar het was van voldoende gewicht, om de Zaligmaker deze drie discipelen duidelijk te bevelen niet te openbaren wat zij gezien en gehoord hadden, bij deze — voor hen — gedenkwaardige gelegenheid.

Vanaf het vroegste tijdperk tot op dezen tijd, als een gevolg

van volkomen gebrek aan toebereiding, met enkele uitzonderingen, is de hemel gesloten geweest en heeft toegestaan dat de geslachten kwamen en gingen zonder de kennis van hetgeen een volheid van heerlijkheid uitmaakt.

Dat de tijd nu gekomen is, dat deze hoogere kennis niet langer weerhouden zal worden, is door den profeet en ziener dezer laatste bedeeeling verklaard:

„God zal aan u (de heiligen) door Zijnen Heiligen Geest kennis geven, ja door de onuitsprekelijke gave des Heiligen Geestes, kennis welke niet geopenbaard is geworden van af de schepping der wereld tot heden toe;

Dewelke onze voorvaderen met angstige verwachting hebben verbeid, om in deze laatste tijden te worden geopenbaard, waarop hunne gedachten werden gericht door de engelen, als in bewaring gehouden voor de volheid hunner heerlijkheid;

Een toekomstige tijd waarin niets zal onthouden worden, of er één God is of vele Goden, zij zullen geopenbaard worden;

Alle tronen en heerschappijen, hoogheden en machten, zullen worden geopenbaard en geplaatst op allen die kloekmoedig volhard hebben voor het Evangelie van Jezus Christus;

En eveneens of er grenzen aan de hemelen gezet zijn, of aan de zeeën, of aan het drooge land, of aan de zon, maan of sterren;

Al de tijden hunner omwetelingen; al de aangewezenen dagen, maanden en jaren, en al den tijd hunner dagen, maanden en jaren, en al hunne heerlijkheden, wetten en gezetten tijden zullen in de dagen der bedeeeling van de volheid der tijden geopenbaard worden.

Overeenkomstig hetgeen verordineerd was te midden van den Raad des Eeuwigen Gods van alle andere Goden, voordat deze wereld was, hetgeen tot de voleindiging en het einde ervan zou bewaard worden, wanneer een iegelijk in Zijne onsterfelijke rust zal ingaan". (Leer en Verbonden afd. 121 : 26 - 32).

Maar wij moeten op de openbaring daarvan, door de levende orakelen, wachten. (Afd. 35 : 18; 43 : 2-14; 64 : 5; 90 : 2-6).

Dat er aan sommige personen, door visioenen of op andere manieren, een duidelijk beprijs kan geopenbaard worden van sommige dingen die nog niet bekend gemaakt zijn, zal niet tegengesproken worden; maar toch zou het goed zijn voor iemand die op die wijze bevoorrecht is, het bevel van den Zaligmaker; „Het aan niemand te verhalen," aan de drie discipelen gegeven, op zichzelf toe te passen. Wij zijn alleen veilig wanneer wij onszelven beperken binnen de grens die door openbaring in het bereik van allen is, en van de juiste bron is voortgekomen; want anders zouden het slechts bespiegelingen zijn en zijn dit ook, onverschillig hoe schijnbaar gerechtvaardigd door logische gevolgtrekkingen of redeneering.

Er zijn echter enkele personen die geneigd zijn zich buiten de hun gestelde grenzen te begeven, en zij worden alleen gered door de hulp gegeven en aangenomen door anderen. Vele jaren geleden sprak ik met eenen broeder waarvan ik gevoelde, dat hij te vrij sprak met de personen met wie hij omging, en leeringen verdedigde die niet door openbaring bewezen konden worden. Hij rechtvaardigde zich door eenige regelen aan te halen van een zegen, hem door een vroeger patriarch der Kerk — Oom John Smith — gegeven en die als volgt waren: „Uw verstand zal zich zoo wijd uitbreiden als de eeuwigheid; gij zult bekwaam zijn al de verborgenheden van het Koninkrijk van God te verstaan”. Ik antwoordde daarop door hem te vragen of de patriarch daarbij gevoegd had: „En gij hebt de vrijheid die bekend te maken?” Hij antwoordde: „Neen”. Ik vroeg hem toen: „Zijt gij tenvolle verzekerd, dat gij toebereid zijt deze zegening in alle opzichten vervuld te hebben?” — waaraan ik ernstig twijfelde. „Als gij dat zijt, zeg het dan aan niemand en nergens”. Deze man echter, ging voort op die manier en stierf in onbekendheid, ongewaardeerd, en niet erkend als zijnde rechtzinnig in een van zijne bespiegelingen.

De profeet Joseph Smith zeide: „In deze wereld zijn de menschen van nature eierzuchtig en strevende anderen te overtreffen,” en maakt dat duidelijk door het geval van Lucifer in de geestenwereld aan te halen, waar hij naar onwettelijke dingen strevende was en van daar zijn val. Zijn menschen die steeds bespiegelingen maken ook niet in gevaar te vallen, door in die richting voort te gaan.

De geest van nederigheid zal voeren tot een geduldig wachten, op den tijd des Heeren, voor het spreken van Zijn woord, en zal steeds aansporen tot toebereiding om dat woord te ontvangen in den juisten geest. Zij zal ook aansporen om het woord des Heeren te gehoorzamen, door nauwlettende toepassing van alles dat tot onze zaligheid en verhooging gegeven is.

Kinderen doen hunne ouders en anderen vaak vragen die geheel en al boven het begrip der ouders zijn. Om hunne onkunde niet te verraden geven zij vaak ontwijkende antwoorden, die het kind gedwongen wordt aan te nemen, inplaats van een juist en waar antwoord. Dit is een bewijs van het goddelijke dat in ons is. Wanneer de volwassen geest beïnvloed wordt door de geestelijke stof, dan strekt hij zich uit buiten het lichamelijk bereik en wij zijn gedwongen weder terug te keeren, zonder bevrediging te verkrijgen voor de vele vragen die zich voorstellen, hoe verdedigbaar die ook mogen zijn, en de reden is, dat het trage lichaam onbekwaam is gehoor te geven aan de hoogere gedach-

ten van den geest; en zooals wij gezegd hebben, moet er een overeenstemmende handeling volgen, anders is het waardeloos.

De eerste gedachte van den voorspoedigen geleerde, die een bestaand feit heeft ontdekt en bewezen, is: Hoe, waar en tot welk gebruik kan het aangewend worden? Want zonder aanwending is het waardeloos, maar wanneer het met juistheid gebruikt wordt, dan is het in vele gevallen onbetaalbaar.

Veel kostbare tijd gaat verloren en wordt vaak eerder door duisternis dan door licht gevolgd, in het bespreken van ideeën - geen beginselen - welke hunne oorsprong hebben in bespiegelende overdenkingen waarover wij gesproken hebben, terwijl die kostbare tijd met grooter voordeel gebruikt had kunnen worden, in het bespreken en verdedigen van het onderhouden van die dingen die God geopenbaard heeft, voor onze vooruitgang en welke Hij nu van Zijn volk verlangd.

Alleen op die manier zullen wij vooruitgaan naar het doel dat nog bereikt moet worden, en de hemel is met verlangen wachtende omdat duidelijk en gemakkelijk verstaanbaar te maken; maar voor welk voordeel zal hoogere kennis zijn zonder hoogere pogingen, en dat nog wel langs den weg die door onzen Vader en Zijn Zoon Jezus Christus is aangewezen?

Liahona.

AFSCHEIDSGROET.

De tijd is aangebroken dat ik de Broeders en Zusters in Nederland, die ik met mijn geheele hart lief heb, moet verlaten. Ik roep allen een hartelijk vaarwel toe, hen dankende voor de liefde en het vertrouwen mij betoond. Ik hoop dat wij allen zullen verstaan hoe de zegeningen van onzen Vader in den hemel deelachtig te worden. Ik roep u nogmaals toe, wees getrouw aan de geboden des Heeren, dan zal de tijd zeker komen, dat wij allen elkaar een welkom zullen toeroepen en te zamen vereenigd zullen zijn in het rijk van onzen Hemelschen Vader, om niet meer gescheiden te worden.

Ik ben niet uit de dienst des Heeren ontslagen, want ik zal mijne zwakke krachten ook in Zion gebruiken in den dienst des Heeren. Mijn stille hoop is, dat ik later nog eenmaal onder het Nederlandsche volk mag arbeiden als een dienstknecht des Heeren.

En nu, waarde Broeders en Zusters, gaat standvastig voort, wetende wat uw plicht is, en dan zal de Geest des Heeren in ruime mate met u zijn en gij zult de zegeningen des Heeren ontvangen.

Uw broeder in het Evangelie,

OSMOND OLSEN.

DE OUDSTE ZONDVLOEDOORKONDE.

De „Frankf. Ztg.” bracht onlangs het bericht dat Prof. Hilprecht, van de universiteit van Philadelphia, een nieuw fragment van het verhaal van den zondvloed had gevonden. Thans deelt Prof. Dr. Frits Hommel (München) in hetzelfde blad meer bijzonderheden mede uit een brochure die Hilprecht over zijn vondst in 't licht heeft gegeven. De weinige regels waaruit het steenen tafelfragment bestaat, luiden vertaald als volgt:

(De bronnen der diepte) wil ik openen,
(een vloed komen laten) die alle menschen op éénmaal grijpt.
(Gij echter zoeke redding), vóór de vloed losbreekt,
(want over alle levende wezens), zoo velen er zijn, wil ik brengen vernietiging, verwoesting, verderven.

(Neem hout en aardpek) en bouw een groot schip
(en ellen) als zijn hoogte voorwaar zij zijn bouw.

. Een huisboot zal het zijn, dragende degenen, die hun leven behouden (mogen);

. met een sterk dak bedak het

(. het schip), dat gij maakt,

(breng in hetzelve) de dieren des velds, de vogelen des hemels,

(en het gewormte, twee van elk) in plaats (van hun geheele) getal,

— en de familie der . . . ,

Niet minder belangwekkend is wat in Hilprecht's brochure gezegd wordt van de door hem nu 10 jaren geleden ontdekte oude tempel-bibliotheek van Nippur, waarvan het grootste deel reeds omstreeks 2100 v. C. door een Elamitischen inval verwoest werd. Wat er nu overgebleven is, bestaat uit circa 20.000 tafeltjes en fragmenten (waarvan een groot deel nog onder den grond ligt, in de puinhoopen van Nippur, een ander deel reeds door Hilprecht is gecatalogiseerd). Deze eerwaardige boekerij is niet minder rijk dan de zoo veel jongere bibliotheek van Sardanapalus. Ook zij bevat lijsten van spijkerschrift-teekens (zg. sylabaren) en ideogrammen, grammatische paradigmën, lijsten van plaatsnamen, goden en tempels, planten, steenen en dieren, huisraad, beroepsnamen, maten en namen der maanden, verder chronologische lijsten, geneeskundige voorschriften, bezweringen tegen alle mogelijke ongeluk, bouwinschriften, historische teksten, heldendichtfragmenten, wiskundige en astronomische tafels en een menigte lofzangen aan de goden, die van groote beteekenis kunnen worden voor de kennis der ontwikkeling van den Babylonisch-Assyrischen godsdienst.

Een der belangwekkendste vondsten in die Nippur-bibliotheek nu is het bovenaangehaalde zondvloed-fragment. Prof. Hommel gewaagt verder nog van een ongeveer 500 regels lange inscriptie over een ouden Koning van Gutium, ongeveer uit den tijd tusschen Sargon van Atkad en de koningen van Ur, derhalve om endebij 2500 v. C. Zijn naam is Erridu-jizir of En-ridu-jizir (d. i. de Heer heeft geformeerd een' nakomeling) en zijn titel luidt: „de geweldige, de koning der vier (heilige) rivieroevers”, waarmede het heilige wijnland beoosten de Tigris, tusschen het Hamringebirge en den Zagros of Pushti-kuh bedoeld wordt. Wonderlijk om het heilige gebied, dat ook „land der vier hemelstreken” heet, lag het land Gutium.

Wij hebben hier te doen met de oudste tot heden bekende semitisch-babylonische inscriptie van dien omvang. („N. C.”)

KERKNIEUWS.

Op 11 Juni 1910 vertrok Apostel Charles W. Penrose, vergezeld van zijne vrouw, van Liverpool naar New-York, met het stoomschip „Mauretania”. Wanneer hij in Salt Lake City zal aankomen, zullen er omtrent 3 jaren en 8 maanden verlopen zijn, sedert hij op zending naar Europa ging. Onder de zegen des Heeren is het zendingswerk in Europa veel vooruitgegaan, gedurende den tijd dat Apostel Penrose daarover presideerde, maar voornamelijk de Engelsche Zending, die onder zijn onmiddellijk toezicht stond.

In de „Millennial Star” van 9 Juni schreef President C. W. Penrose een afscheidsgroet aan al de Heiligen en Zendingen in de Europeesche Zending. Wij nemen de vrijheid die afscheidsgroet aan de Zendingen en Heiligen in Nederland en België, door middel van „De Ster”, over te brengen, en wenschen hun alle Gods zegeningen toe. Ook zuster Penrose zend hare afscheidsgroet door middel van „De Ster” aan de leden der Zustershulpvereniging.

Apostel Rudger Clawson schreef in de „Millennial Star” van 16 Juni eene groetenis aan de Zendingen en Heiligen in de Europeesche Zending. Hij vraagt aller hulp en steun, en verwacht allen te zien, wanneer hij gelegenheid zal hebben de verschillende Zendingen te bezoeken.

Wij wenschen Broeder en Zuster Penrose een lang leven toe en hopen, dat zij nog veel arbeid zullen verrichten voor de zaligheid der menschen. Wij roepen President Clawson en familie een hartelijk welkom toe in Europa en beloven hem onze hulp en steun in deze Zending.

DE STER.

Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie:
B. G. THATCHER.

Assistent:
W. M. J. DE BRIJ.

GEVOLGEN VAN DEN AFVAL.

Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leeraars opgaren naar hunne eigene begeerlijkheden.

II TIM. 4 : 3.

Wanneer wij een blik om ons heen slaan, de verdeelde toestand der Christenen beschouwen, en hunne onderscheidene leeringen met den Bijbel vergelijken, dan zal het al zeer spoedig blijken, dat de eenvoudige waarheden van het Evangelie verlaten en menselijke leeringen daarvoor in de plaats gesteld zijn. Ook de samenstelling der verschillende kerkgenootschappen, de manier waarop ambtenaren worden gekozen en aangesteld, ja verschillende dingen doen ons duidelijk zien, dat de voorspellingen van vroegere dienstknechten des Heeren vervuld zijn, en nog steeds worden, en de menschen „hun gehoor van de waarheid afwenden,” II Tim. 4 : 4.

Enkele dagen geleden trof het volgende berichtje in de „Nederlander” ons oog:

„Kerke lijk Rijswijk.”

„Men schrijft ons:

Nu in de vac-Verwey bij de Ned. Herv. Gem. te Rijswijk (Z.-H.) een modern predikant beroepen is, hebben de rechtzinnigen besloten een leeraar te benoemen, die aan hunne Godsdienstige behoeften kan voldoen.”

Dit zijn slechts enkele regelen, maar zij zijn vol beteekenis en zoude de volgelingen des Heeren met diepe droefheid vervullen. Wat is de inhoud? Eenvoudig dit: Te Rijswijk zijn er leden van de Nederduitsch Hervormde Kerk welke de moderne richting zijn toegedaan, en anderen zijn wat men noemt rechtzinnig, dat is orthodox. Er moest een predikant gekozen worden, in de plaats van den vroegeren predikant Verweij; en nu is de gekozene predikant de moderne richting toegedaan. Dit beteekent, dat de orthodoxe leden van dat zelfde kerkgenootschap geen geestelijk voedsel kunnen ontvangen, daar hunne leerstellingen geheel anders zijn dan die der modernen. Willen zij dus geestelijk

voedsel ontvangen, dan moeten zij naar een andere plaats gaan, waar een rechtzinnig predikant is, of zij moeten er zelf een beroepen, hetwelk in dit geval vermoedelijk zal gebeuren.

Dit is niet het eenige voorval van dezen aard in Nederland. Ook in andere plaatsen hadden dergelijke voorvallen plaats, en in sommige steden hielden rechtzinnige voorgangers in zalen godsdienstoefeningen wanneer alleen vrijzinnigen in de kerken predikten. Soms heeft dit tot moeilijkheden aanleiding gegeven en verdeeling en afscheiding is daarvan het gevolg geweest. De geestelijke toestand in sommige plaatsen is dan ook zeer treurig. Er zijn zelfs predikanten die men bijna geheel en al ongeloovig kan noemen, wat zij ten minste gelooven is zoo bedroefd weinig en in strijd met Gods Woord, dat men het gerust met den naam van ongelooft kan bestempelen. Als voorbeeld daarvan halen wij het volgende aan :

„Tegen den socialistischen predikant Ds. Boers te Roordahuizen (Fr.) zijn bij het Classicaal kerkbestuur klachten ingebracht wegens het afkondigen van den kansel, dat hij niet meer kan bidden bij de godsdienstoefeningen, wat hij ook nalaat, wegens het verzaken zijner kerkelijke plichten. Een ouderling is bij het bestuur aangeklaagd wegens belediging van Ds. B.”

N. R. Ct.

Wij zullen geen verdere voorbeelden aanhalen en er niet over uitwijden, daar wij niet als rechter over eenig kerkgenootschap of richting wenschen op te treden. Wij willen alleen aanhalen, dat dit een gevolg is van het verlaten van den weg der waarheid. Voorwaar wij kunnen duidelijk zien, dat de tekst boven dit artikel aangehaald duidelijk in vervulling is. Het schijnt niet de vraag te zijn, wie volgens Gods woord spreekt, maar wel of de leeraars spreken volgens het verlangen der menschen. Het is dan ook zoo ver gekomen, dat iedere week in de steden lijsten uitgegeven worden, waarin de predikbeurten der onderscheidene predikers vermeld worden. En ieder heeft daardoor gelegenheid te gaan hooren, wie het beste volgens zijne gedachten en gevoelens spreekt.

Wij zien hier in een Christelijke kerk de verordeningen van het Evangelie bedienen door mannen die niet gelooven, dat Jezus de Zoon van God, de Verlosser en Zaligmaker der wereld is. Voorwaar er is genoeg gelegenheid om schoone redevoeringen te hooren, maar den weg tot het eeuwige leven, waar wordt die aangewezen ?

Wij willen ook eenige woorden voor de Heiligen der laatste Dagen aan dit artikel toevoegen. Zij hooren misschien soms niet die schoone woorden die door de geleerden en redenaars der

wereld gesproken worden, zij kunnen geen leeraars volgens hunne eigene begeerlijkheden opgaderen, maar zij hooren eenvoudige woorden der waarheid. Hun wordt steeds voorgehouden wat noodig is tot zaligheid en er is geen twijfel aan, maar als de leden der Kerk daaraan gehoor geven en daarin volharden, dan zullen zij in de eeuwigheid veel verder vooruit zijn, dan zij die schoone woorden gehoord hebben welke niet op het woord van God gegrond waren.

De Heere is aan het hoofd van dit werk. Dankbaar te zijn voor de eenvoudige waarheden welke ons geschonken zijn en nog steeds worden, en gehoorzaam daaraan te blijven is de veiligste weg.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Het verheugd ons te kunnen melden, dat het werk des Heeren in de stad Rotterdam goed vooruitgaat. Vanaf Zondag 12 Juni tot en met Zondag 19 Juni, werden er aldaar 16 nieuwe leden bevestigd en 7 kinderen ingezegend. Wij hopen en wenschen, dat al de Heiligen der laatste Dagen in deze Zending door woord en daad zullen toonen, dat zij volgelingen des Heeren zijn en zullen beseffen, dat alleen zij die volharden tot het einde, de kroon der overwinning zullen ontvangen.

Ook uit den Helder ontvangen wij goede berichten, zoo ook uit enkele andere plaatsen waar de zendelingen begonnen zijn te werken. Met ernst wordt door sommigen onderzoek gedaan naar het Evangelie.

AAN ONZE LEZERS EN VRIENDEN IN AMERIKA.

Wij nemen de vrijheid onze lezers en vrienden in de Vereenigde Staten van Amerika bekend te maken, dat wij voortaan aldaar geen nieuwe intekenaars meer aannemen, tenzij de prijs voor 1 jaar, zijnde één Dollar, wordt vooruitbetaald, aangezien dit volgens een wet der Posterijen in de Vereenigde Staten is, dat alle tijdschriften enz, welke per post verzonden worden, vooruitbetaald moeten zijn. Intekenbiljetten zijn bij onze agenten, F. I. Kooyman te Salt Lake City en H. B. Denkers te Ogden City, verkrijgbaar. Betalingen kunnen ook aan hen gedaan worden. Ook vestigen wij de aandacht der oude intekenaars op bovenstaand.

MORMONISME EN WETENSCHAPPELIJKE GEDACHTEN.

Door Apostel C. W. PENROSE.

Vele onjuiste begrippen zijn voortgekomen onder de lezers van den Bijbel, vanwege de korte maar welsprekende en indrukwekkende verklaringen omtrent de schepping, in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. Om te beginnen willen wij opmerken, dat gedurende een geruimen tijd het denkbeeld gekoesterd werd, dat de groote gebeurtenis, die in het eerste vers wordt medegedeeld, vier duizend en vier jaren voor de komst van onzen Zaligmaker plaats had. Dit denkbeeld werd ondersteund door de tijdrekening welke geplaatst is geweest, en nog is, aan het hoofd der kanteekeningen der geautoriseerde vertaling van den Bijbel uit den tijd van koning Jakobus. De mededeeling is: „In den beginne schiep God den hemel en de aarde”. Er is niets in den tekst dat eenige inlichting geeft met betrekking tot den tijd van „den beginne”. Het kan vele duizenden of zelfs millioenen jaren geweest zijn alvorens de aarde, welke „woest en ledig was”, tot een planeet gevormd was, om rond haar eigen as te wentelen en in haar aangewezen loopbaan om de zon te loopen. Noch is er iets in den tekst dat zegt, welke tijdruimte is verlopen alvorens „God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht” Het kan eeuwen en eeuwen van onzen tijd geweest zijn.

De volgorde der in dit hoofdstuk genoemde tijdperken, was ongetwijfeld zooals het door den profeet Mozes is voorgesteld, aan wien God het heeft geopenbaard, zooals wij door nieuwere openbaring hebben vernomen. Geologen (aardleerkundigen) hebben met betrekking tot den ouderdom der aarde, voornamelijk bespiegelingen gemaakt op grond van wat zij als een wetenschappelijke grondslag beschouwen, en hebben den ouderdom dezer aarde berekend volgens berekeningen, naar wiskundige beginselen, in verband met zekere gesteenten en andere formaties, zonder in aanmerking te nemen de vele andere zaken die misschien geheel en al hunne berekeningen en gevolgtrekkingen kunnen omver werpen. Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat deze aarde van ons, in hare oorspronkelijke samenstelling, fragmenten van andere werelden bevat, of meteoren (luchtsteen) of lichamen die zich in de ruimte voortbewogen gedurende eeuwen en door aantrekking met de grootere massa verbonden werden, waardoor voorwerpen gevormd werden die de wijsgeeren en geleerde denkers der laatste dagen in verwarring brengen.

De profeet Joseph Smith heeft inderdaad de zekere verklaring gemaakt, dat in de samenstelling dezer aardbol, fragmenten van

verbrokkelde werelden waren opgenomen. Dit is door sommige personen, die zich als wijze bestrijders wilden voordoen, weersproken geworden en door spotters bespot. Zoo is het met vele andere groote waarheden gegaan, welke de ongeleerde en jeugdige ziener voortgebracht heeft, door de inspiratie van den Almachtige. Maar later zijn die ideeën in de gedachten opgekomen van ernstige denkers en geleerde mannen, en zijn aangenomen als wetenschappelijke waarheden of tenminste als wijsgeerige mogelijkheden. De overleden Lord Kelvin was een van de grootste geesten dezer eeuw en wordt als zoodanig door zijne tijdgenooten beschouwd. Hier is een van de gedachten die hij waagde uit te spreken, niettegenstaande veel tegenstand, omdat verondersteld werd, dat het in tegenspraak was met de bekende stelsels van godgeleerdheid. Hij zeide:

„De onderstelling dat eenig leven inderdaad op deze aarde ontstaan is van met mos begroeide fragmenten van eene andere wereld, moge onredelijk en fantastisch schijnen. Alles wat ik volhoud is, dat het niet onwetenschappelijk is en met redelijkheid niet als onmogelijk beschouwd kan worden.” Dit bracht de toorn van vele godsdienstige zielen over hem, omdat zij veronderstelden, dat het in tegenspraak was met de leer van de goddelijke oorsprong der wereld. Tot verdediging zijner stelling verklaarde Lord Kelvin vele jaren later: „De theorie dat de levenskiemen van andere sterren gekomen zijn, die ik als een mogelijkheid heb voorgesteld, stelt in het minste niet voor, dat het leven zonder een scheppende macht georganiseerd is, en is in geen enkel opzicht vijandig of in strijd met het christelijk geloof.” Hetgeen de geleerde slechts als een „mogelijkheid” voorstelt, was vele jaren voor dien tijd als een feit bekend gemaakt, door den ongeleerden maar van den hemel geïnspireerde profeet Joseph Smith. Want de Heere zeide: „Er zijn vele werelden die vergaan zijn door het woord Mijner macht * * * en wanneer eene aarde vergaan zal zijn, dan zal eene andere komen; en er is geen einde aan Mijne werken noch aan Mijne woorden”.

Een ander punt met betrekking tot dit onderwerp is de verklaring, door den ziener der negentiende eeuw gegeven, en welke is, dat het woord schepping, zooals het in de Schriften vermeld wordt, in werkelijkheid vorming beteekent. Hij toonde het onredelijke aan van de bekende godsdienstige stelling, dat God de wereld uit niets gemaakt heeft. Door openbaring had hij de groote waarheid geleerd, dat „de stof eeuwig is”. Zooals God de mensch uit „het stof der aarde” vormde, zoo vormde Hij de aarde zelf uit hetgeen de oorspronkelijke stof daarvan genoemd kan worden, die geen begin had en geen einde kan hebben.

Een wereld kan geschapen worden uit stof die van eeuwigheid bestaan heeft, zooals een standbeeld gevormd kan worden uit marmer dat voorheen bestaan heeft, en zooals andere scheppingen in de gedachten der menschen bedacht worden, in werkelijkheid uit stoffelijke dingen gemaakt kunnen worden. Het gezegde „uit niets komt niets”, is een vast beginsel geworden onder de groote denkers der wereld, die in dit opzicht eenstemmig zijn. De eeuwigheid der stof is een vastgestelde leerstelling in het zoogenaamde Mormoonsche geloof.

Zoo is het ook met de eeuwigheid van het licht. Toen God zeide: „Daar zij licht! en daar werd licht,” zooals in Genesis gezegd wordt, volgde hier niet uit, dat het licht voor de eerste maal in de eeuwigheid scheen, als oorspronkelijke verlichting. Zooals verhaald is, straalde het licht in de duisternis door in de volgorde van de ontwikkeling der aarde, maar het was reeds eeuwen voor dien tijd in de zon flikkerende. Als er gezegd wordt: „God dan maakte twee groote lichten; dat groote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts”, dan volgt hieruit nog niet, dat deze lichten in werkelijkheid op den „vierden dag”, of tijdperk, gevormd werden, maar dat het uitpansel in dien toestand kwam, dat hun licht gezien kon worden, en de toestanden waren zoo, dat zij „op den dag en in den nacht konden heerschen” op deze aarde.

De sterrenkunde heeft het feit vastgesteld, dat de zon en de groote sterren die in het uitpansel schijnen, bestonden lang alvorens deze aarde in hare aangewezen en noodige plaats wentelde, onder de wentelende hemellichamen, om het evenwicht te behouden van het heelal. De moderne wetenschap heeft de theorie vastgesteld, dat de zon en het geheele zonnestelsel, om andere hoogere hemellichamen wentelt, maar heeft het standpunt nog niet bereikt waarop den geïnspireerden profeet der laatste dagen stond, in zijne verklaring van de besturende hemellichamen in de zonnestelsels die andere zonnestelsels omringen, totdat de machtige hemelbol bereikt is die „het dichtste nabij den troon van God” is, waarvan de dagelijksche omwenteling duizend van onze jaren duurt.

Het is bevredigend de ontwikkeling van den tegenwoordigen tijd en de verruiming van gedachten van moderne denkers, die niet gebonden zijn door de vastgestelde leerstellingen der zoogenaamde godgeleerdheid, te zien. En ook om gade te slaan hoe door de wijze mannen dezer eeuw, langzamerhand de beginselen aangenomen worden, die door een onbekend maar door God geïnspireerd jongeling in de wouden der Vereenigde Staten van Amerika verkondigd werden in den aanvang der negentiende

eeuw. Godsdienstleeraars, hoogmoedig zijnde in hunne geringe wereldsche geleerdheid en voorgevende dienstknechten van den Allerhoogste te zijn, verwerpen Joseph Smith als een bedrieger of een waanzinnige dweeper, en waarschuwen de wereld tegen zijne leeringen, niet wetende wat zij in werkelijkheid zijn. Maar terwijl zij worstelende zijn in de mist der door menschen gemaakte leeringen der sekten, en bespotten mannen en vrouwen die in hun geloof de groote waarheden omvat hebben, die in deze laatste dagen van den Heere voortgebracht zijn door middel van Zijn geïnspireerde dienstknecht, verheugen zich de nederige Heiligen der laatste Dagen, of als zij lichtgeloovigen zijn, in de kennis der waarheid en in het ontvangen van licht en informatie in stoffelijke en geestelijke dingen, en zien met blijdschap hoe vele van die beginselen langzamerhand bezit nemen van de gedachten van vooruitstrevende mannen, en vinden een plaats in wetenschappelijke theorieën en verklaringen.

Laat deze waarheden voortgaan te verlichten en tot overwinning, zelfs al is de eer niet gegeven aan hen die ze eerst hebben verkondigd; want, niettegenstaande alles, behoort de eer en de heerlijkheid aan Hem die de wereld heeft voortgebracht uit chaos, die alle dingen bestuurt door het woord Zijner macht, en die de oorsprong is van het leven en het licht, van de eeuwige vreugde en eeuwige zaligheid.

Millennial Star.

„WEIB”.

Luther heeft in zijne bekende bijbelverklaring het oorspronkelijke woord, dat „vrouw” beteekent, slechts 12 maal door „Frau”. daarentegen wel meer dan 100 maal door „Weib” vertaald. — Waar aan zou het toch liggen, dat „Weib” in onze dagen voor ons niet zulk een goeden klank heeft als voor de menschen in vroegeren tijd? Zou het daaraan liggen, dat men zoo weinig aan den oorsprong van het woord denkt of in het geheel niet kent? Waar ligt de oorsprong? Zonder twijfel in het werkwoord „weben” Bladeren wij in de vroegste geschiedenis, dan vinden wij dit vermoeden bevestigd. Spinnen en weven, dat was de hoofdbezigheid van de vrouw. Zij had het geheele gezin van kleeding te voorzien, de koningin niet minder dan de vrouw van den landbouwer. Het ligt voor de hand daaruit te besluiten dat oorspronkelijk „Weib” „Weberin” beteekent. Ook aan het weven van goede, lieve en schoone gedachten in het leven van hare familie en ook in haar eigen leven mogen wij bij het woord „Weib” denken en daarbij aan het gedicht van Schiller: „Eere den vrouwen, zij vlechten en weven hemelsche rozen in het aardsche leven!”

R. Kerkbode.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

Op Zondag 24 Juli zal de Algemeene Conferentie der Nederlandsch-Belgische Zending gehouden worden. Er zullen drie vergaderingen gehouden worden, ten 10 v. m. en ten 7 uur des avonds in het „Verkooplokaal” Goudschesingel 33A, en des namiddags ten 2 uur in het gewone vergaderlokaal „Excelsior”, St. Janstraat 15.

Alle zendelingen, leden en vrienden worden beleefd verzocht deze Conferentie bij te wonen.

ONTSLAGEN.

Ouderling Louis Fetzer is ervol van zijne werkzaamheden in deze Zending ontslagen. Op 20 Dec. 1907 kwam hij te Rotterdam aan en is sedert dien tijd in de Luiksche, Rotterdamsche en Groningsche Conferentie werkzaam geweest.

AANGEKOMEN.

22 Juni. — Ouderlingen Oscar E. Thomas en Ray van Wagoner, van Provo, Utah. Hun is de Groningsche Conferentie als arbeidsveld aangewezen.

OVERLEDEN.

DE GRAAF. — Te Ogden City, Utah, is op 4 Juni overleden zuster Maria de Graaf. Zij werd geboren te Rotterdam, Nederland, op 9 April 1864, gedoopt door Geo. Hickenlooper op 15 Maart 1901 en bevestigd door Alex. Nibley.

INHOUD.

Gods beperking van geopenbaarde waarheid	Blz. 198	Mormonisme en wetenschappelijke gedachten	Blz. 204
Afscheidsgroet.	„ 198	„Weib”	„ 207
De oudste Zondvloedoorkonde	„ 199	Conferentie-Aankondiging	„ 208
Kerknieuws	„ 200	Ontslagen	„ 208
Gevolgen van den afval	„ 201	Aangekomen	„ 208
In ons eigen Zendingsveld	„ 203	Overleden	„ 208
Aan onze lezers en vrienden in Amerika	„ 203		

Uitgegeven door de NED.-BELG. ZENDING, Crooswijkschesingel 7 B,
Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der
Zending in Nederland en België.

Abonnementsprijs per jaar: Nederland f 1.80, België fr. 4.50.
Buitenland f 2.50, Amerika \$ 1.00. — Per exemplaar 10 cent.