

15 NOVEMBER 1926

No. 22

31e JAARGANG

# DE STER

HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT  
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OPGERICHT IN 1896

„De God, die de wereld gemaakt heeft, . . . heeft uit éénen bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt, om op den geheelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hunne woning”. Hand. 17 : 24, 26.

## DE DRIE GRADEN VAN HEERLIJKHEID. \*)

(Vervolg.)

Nu versta ik iets over die schoone verschijning van den Heiland aan de Nephieten. Zij hoorden een stem en ofschoon het niet een luide stem was en kwam vanuit de wolken, toch was het zóó scherp en doordringend, dat het elk hart binnendrong en hunne lichamen deed sidderen. Nu versta ik, dat God weet hoe. Hoewel afwezig kan hij toch spreken; en alle groepen van Zijn kinderen, die aanspraak hebben om Hem te hooren, zullen hooren en in hun uur en tijd en seizoen Zijn persoonlijke tegenwoordigheid en voor immer en altoos Zijn gezelschap — het gezelschap van Zijn geest en Zijn persoonlijke bediening door Zijn middelen van verbinding met zulke zielen — genieten.

Ik kan dezen avond niet beginnen u te vertellen wat dat beteekent om de zegeningen en voorrechten van in Christus' tegenwoordigheid te wonen voor immer en altoos, te genieten. Ik weet hoe de ziel geroerd is; ik ken het gevoel dat komt, door slechts voor een oogenblik in Zijn tegenwoordigheid te zijn. Ik zou alles geven wat ik ben, alles wat ik hoop te worden, om de vreugde te genieten van Zijn nabijheid; te wonen in Zijn liefde en Zijn mededoogen en in den gunst te zijn van den Meester van alle dingen voor eeuwig en altoos.

\*) Toespraak door ouderling M. J. Ballard, van den Raad der Twaalven, in Ogden Tabernakel, 22 September 1922.

„Deze zijn het, die Hij met zich zal brengen, wanneer Hij op de wolken des hemels zal komen, om over Zijn volk op de aarde te regeeren.

„Deze zijn het die deel zullen hebben in de eerste opstanding.

„Deze zijn het, die zullen voortkomen in de opstanding der rechtvaardigen.

„Deze zijn het die tot den berg Zion gekomen zijn, en tot de stad des levenden Gods, de hemelsche plaats, de allerheiligste.

„Deze zijn het die tot een ontelbaar gezelschap van engelen gekomen zijn, tot de algemeene vergadering en Kerk van Henoch, en van den Eerstgeborene.

„Deze zijn het wier namen in den hemel geschreven zijn, alwaar God en Christus de rechters van allen zijn.

„Deze zijn het die rechtvaardige mannen zijn, volmaakt gemaakt door Jezus den Middelaar van het nieuwe verbond, die deze volmaakte verzoening door het vergieten van Zijn eigen bloed bewerkte.

„Deze zijn het wier lichamen celestiaal zijn.”

Ik wensch u dit te herinneren, daar ik erop terug zal komen binnen een paar oogenblikken, en nu wensch ik te zeggen dat een Celestiaal lichaam geheel en al verschillend is van een Terrestriaal of Telestiaal lichaam.

„Deze zijn het wier lichamen celestiaal zijn, wier heerlijkheid die van de zon is, zelfs de heerlijkheid van God, den hoogste van allen, wier heerlijkheid bij de zon, als zinnebeeld, vergeleken wordt.”

Deze zijn de hoofdpunten, de groote voorrechten, en de termen en voorwaarden, waaraan voldaan moet worden.

Nu wensch ik mij voor een oogenblik af te wenden om deze heerlijkheid te vergelijken met de anderen, in een beknopte beschouwing van de groote zorg die gedragen is voor de tweede groote groep van kinderen van Onzen Vader en hier is een beschrijving ervan. Lezende van het 71ste vers:

„En wederom, wij zagen de terrestriale wereld, en ziet, deze zijn het die terrestriaal zijn, wier heerlijkheid verschilt van die der Kerk des Eerstgeborenen, die de volheid des Vaders ontvangen hebben, zooals de maan verschilt van de zon in het uitspansel.

„Ziet, deze zijn het die zonder wet stierven.”

Ik wensch te zeggen dat wij niet de bepalingen of voorwaarden kennen, waaraan candidaten der Telestiale of Terrestriale Heerlijkheid moeten voldoen. Alles wat ons gegeven is in de beginselen van het Evangelie, den doop door water, oplegging der handen voor de gave des Heiligen Geestes inbegrepen, zijn middelen om de menschen voor te bereiden en toe te laten in het Celestiale Koninkrijk. We bereiden geen candidaten voor voor de Terrestriale of Telestiale Heerlijkheid. Ik veronderstel dat na dit leven, in de geestenwereld, onder de groote scharen van de kinderen van Onzen

Vader die candidaten voor dit koninkrijk zijn, waarover ik nu spreek, ons duidelijk te kennen zal gegeven worden wat de beginselen zijn, waaraan voldaan moet worden. Wij weten echter wel, dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden, dat Jezus de Christus is. Volstrekte gehoorzaamheid zal vereischt worden. Mogelijk ook zullen zij doop hebben. Toch weet ik het niet; de Heere heeft het niet geopenbaard. Ik denk dat het goed is, dat wij uitsluitend strevende zijn voor het Celestiale Koninkrijk, niet voor het Terrestriale of Telestiale. Nu, dit is de plaats, bereid voor hen, die zonder de wet stierven.

Ik wensch nu uw aandacht te vestigen op andere openbaringen, welke de Heer gegeven heeft in deze bedeeling, in verband met hen, die gestorven zijn zonder wet.

Gij zult u herinneren hoe de Profet Joseph Smith grootelijks bezorgd was over zijn eigen broeder Alvin. Alvin Smith was een getrouw geloovige in Joseph's visioen, maar vòòr de herstelling van het priesterschap en de instelling van de leer van den doop stierf hij. Joseph was ten diepste bewogen over zijn dood en de Heer gaf Joseph een openbaring, waarin hij Alvin in het Celestiale Koninkrijk zag. Alvin was daar niet in werkelijkheid, het was Alvin's recht en voorrecht om daar te zijn, maar hij kon daar niet gaan zonder den doop. De Heer zeide, dat allen, die het Evangelie zouden ontvangen hebben, hadden zij het gehoord, eveneens candidaten zullen zijn voor de Celestiale Heerlijkheid. Wie zijn zij? Hoe kunnen zij vastgesteld worden?

Sommige lieden krijgen het idee, dat de vraagstukken van het leven ineens opgeklaard zullen worden en dat zij zullen weten dat dit het Evangelie van Christus is, wanneer zij sterven. Ik heb menschen hooren zeggen, dat wanneer zij sterven, zij Petrus zien en hij zal het alles duidelijk maken. Ik zeide: Gij zult Petrus nimmer zien, totdat gij het Evangelie van Jezus Christus aanneemt, onder de handen der ouderlingen van de Kerk, levend of dood. Zij zullen deze mannen ontmoeten aan wie het recht en de autoriteit gegeven is, want dit geslacht zal het ontvangen onder de handen van hen, die gekroond werden met het priesterschap van deze bedeeling. Levend of dood, zij zullen het niet hooren van iemand anders.

Dus, de menschen zullen niets meer weten wanneer zij dood zijn, dan wanneer zij leven, alleen zullen zij door de verandering dood geheeten, gegaan zijn. Zij zullen de waarheden van het Evangelie alleen verstaan door dezelfde bereidingswijze als hier gebruikt wordt. Dus wanneer zij het Evangelie hooren prediken in de geestenwereld, zullen zij juist zoo antwoorden als onze vaders en moeders gedaan hebben, met een blij hart. Zij zullen het beminnen en aannemen. Dan zal het gemakkelijk zijn om te weten wie zij zijn. Zij, die gestorven zijn zonder de kennis van de waarheid, zij,

die het met een blij hart zullen aannemen, zullen eveneens candidaten zijn voor de Celestiale Heerlijkheid. Wanneer gij sterft en naar de geestenwereld gaat, zult gij daar arbeiden voor jaren, trachten om personen te overtuigen, die hun eigen weg zullen bewandelen. Sommigen hunner zullen zich bekeeren, sommigen hunner zullen luisteren. Een andere groep zal wederspanning zijn, hun eigen wil en ideeën volgende en die groep zal kleiner en kleiner worden, tot elke knie nederig zal buigen en elke tong belijden.

Het zal ons misschien duizend jaren nemen om dat te doen. Maar zij, die van het bloed van Israël zijn, die, als zij in 't leven waren geweest, het evangelie hadden aangenomen en geen deelnemers aan de zegeningen zijn, zullen op een gelijke wijze dezelve ontvangen in de geestenwereld.

Nu wensch ik een weinig verder te gaan en ons en onze nazaten en voorvaderen vast te stellen, zoodat ik u kan vertellen waarom het is dat er een groot gedeelte van de kinderen van Onzen Vader sterven zonder de wet en waarom u en ik in het bezit en de kennis van de wet komen. De profeet Joseph Smith zeide — gij zult deze woorden vinden in het vierde deel van de „History of the Church”, blz. 231. Dit was ten tijde der voltooiing van het doopvont in den Nauvoo-Tempel. — De Profeet zeide:

„De Heiligen hebben het voorrecht om gedoopt te worden voor die gestorven familieleden, van wie zij gelooven dat zij het evangelie omhelsd hadden, als zij het voorrecht gehad hadden om het te hooren en die het evangelie in de geestenwereld ontvangen hebben door de bewerkstelling van hen, die aangesteld zijn om het aan hen in de gevangenis te prediken.”

De beperking, dus gegeven aan de Heiligen der Laatste Dagen toen destijds, was te doopen voor de dooden, die, volgens hun geloof, het evangelie zouden aangenomen hebben. Dat is alles. Geen anderen. Nu, daar wij geen oordeel kunnen vellen over gestorven voorouders, die wij niet kenden, is de Kerk een stap verder gegaan en heeft leden der Kerk toegestaan om het werk te doen voor al hun onmiddellijke voorouders, tenzij zij moordenaars waren. Er kan geen werk gedaan worden voor hen, die moord begaan hebben. Wij behooren het werk voor de dooden te doen, of wij weten dat zij het ontvangen of niet. Het laat geen twijfel, of een ieder zou het wel willen ontvangen, maar sommigen van hen mogen het niet waardig zijn en vele anderen zullen het ontvangen. Ik geloof met geheel mijn hart, dat meer van onze gestorven voorouders de voorrechten en zegeningen van het evangelie zullen ontvangen en genieten dan hun levende kinderen. Dat moge vreemd schijnen voor u, maar ik ben bevreesd dat het gedeelte van de levenden, die deze zegeningen willen ontvangen, kleiner zal zijn dan het gedeelte van onze gestorven voorouders, die er recht op hebben.

Veronderstel dat sommigen van hen het werk niet willen ontvangen wat gij gedaan hebt voor hen. Zou dat u belemmeren? Neen, dat zou het niet. De Heere zeide: „Het is beter om tien onwaardigen te voeden, dan een rechtvaardige af te keeren.” Zoo er maar weinigen zouden zijn van onze voorouders, die waardig zijn voor die zegeningen, zouden wij dan niet het werk doen voor de geheele groep om voor die weinigen te voorzien? Maar ik zeg u, dat er veel meer zullen zijn en zij zullen het allen gaarne wenschen te bezitten. Een groote meerderheid zal deze zegeningen ontvangen en zullen er blijde voor zijn en ze aannemen.

Nu, mijn broeders en zusters, ik wensch dat gij zult begrijpen dat lang vóór wij hier op aarde geboren waren, wij getoetst en beproefd werden in het voorbestaan en ook het feit, dat van de duizenden kinderen, die vandaag geboren worden, een zeker gedeelte Hottentotten van de Zuidzee zijn; duizenden naar de Chineesche moeders gingen, duizenden naar neger moeders en duizenden naar schoone moeders der Heiligen der Laatste Dagen. Waarom dit verschil? Gij kunt mij niet wijs maken, dat de geheele groep, slechts aangewezen of gekenmerkt was om daarheen te gaan; dat zij mannen en vrouwen waren van gelijke kansen. Er worden geen kindergeesten op aarde geboren. Zij hadden een bestaan eeuwen vóór zij in het leven kwamen. Zij verschijnen in kinderlichamen, maar zij waren getoetste en gelouterde zielen. Daarom zeg ik u, dat lang voordat wij in het leven kwamen, hebben alle groepen en klassen bestaan, zooals zij vandaag bestaan. Gelijken trekken elkander aan.

Waarom is het dat in deze Kerk het priesterschap niet gegund wordt aan negers? Het wordt beweerd — en ik heb geen reden om het in twijfel te trekken — dat het is vanwege de één of andere handeling, door hen bedreven in het voorbestaan. Het wordt beweerd, dat zij neutraal waren, zich niet scharende voor Christus, noch voor den duivel. Maar ik ben ervan overtuigd, dat het voor zekere dingen is die zij gedaan hebben vóór zij in dit leven kwamen, dat hun het priesterschap ontkend wordt. De rassen van vandaag oogsten grootendeels de gevolgen van een voorafgegaan leven.

Dat is waarom de Heere in staat was om zeer duidelijk te verklaren in de uitlegging aan Daniël van dien wonderbaren droom van Nebucadnezar, lang voordat zij geboren waren, wanneer de verschillende volken zouden opstaan en den scepter zwaaien over de aarde. Er was een menigte getoetste en gelouterde zielen alvorens zij geboren waren in de wereld en de Heer zorgde voor een geslacht voor hen. Dat geslacht is het huis van Israël, het geslacht van Abraham, Izak en Jacob en hun nazaten. Door dit geslacht zouden de getrouwe en beproefde zielen komen, die hun rechtvaardigheid in de geestenwereld hadden bewezen voordat zij hier kwamen. Wij kwamen door dat geslacht. Onze

aangewezen tak is het Huis van Israël door zijn zoon Ephraïm. Dat is de groep, waarvan de meerderheid der candidaten voor de Celestiale Heerlijkheid zal komen. Dat is waarom wij het werk doen voor onze voorouders en niet voor anderen.

Laat ons niet gaan denken dat wij het werk zullen doen voor de gestorven Chineezen of Hindoes. In het geheel niet. Ik verwacht dat het een duizend jaar zal duren om in onze tempelen de verordeningen te voltrekken, met het oog op de verlossing van het Huis van Israël. Het zal al de Heiligen der Laatste Dagen bezig houden met alles wat zij kunnen doen om voor onze eigen vertakking te zorgen — voor ons eigen huis. Terwijl wij het werk voor onze gestorven voorouders zullen doen, zullen wij een grens bereiken na verloop van tijd. Die grens zal zijn wanneer wij zoover teruggegaan zijn als de verslagen gehouden werden. Ik heb gezegd dat wanneer een man of vrouw zich ernstig in dit werk begeeft, de Heer in middelen en manieren voorzien zal, waardoor de informatie verkregen kan worden die zij zoeken. Ons verstand zal geopend worden en bronnen van kennis zullen geopenbaard worden. Waarom? Omdat de dooden veel meer weten over bestaande verslagen dan wij.

Waarom is het dat somtijds slechts één uit een stad of geslacht het Evangelie ontvangt? Het was mij bekend gemaakt dat het is vanwege de rechtvaardige dooden, die het Evangelie in de geestenwereld ontvangen hadden en in antwoord op hun bidden werden ouderlingen der Kerk gezonden naar de woningen van hun nageslacht, opdat het Evangelie hen geleerd mag worden en zij door hun rechtvaardigheid bevoorrecht mochten worden om een afstammeling in het vleesch het werk voor hun doode voorouders te laten doen. Ik wensch U te zeggen, dat de harten der vaders en moeders in de geestenwereld met grooter inspanning tot hun kinderen gekeerd worden dan onze harten tot hen.

En zoo is het dat de Heer den weg zal openen voor hen, die inlichting zoeken en kennis. Ik herinner een geval in de onderverinding van mijn eigen vader. Hoe zagen wij met verlangen uit naar de voltooiing van den Tempel van Logan! Spoedig zou hij toegewijd worden. Mijn vader had aan dat huis gearbeid van af het allereerste begin en mijn vroegste herinneringen zijn deze, dat ik elken dag zijn eten bracht naar hem, terwijl hij de steenblokken uit de groeve bracht. Hoe zagen wij uit naar die groote gebeurtenis! Ik herinner mij hoe in den tusschentijd vader alle mogelijke pogingen in het werk gesteld had om alle geboortedatum en inlichtingen te verkrijgen betreffende zijn familieleden. Het was de hoofdzaak van zijn gebed 's morgens en 's avonds, opdat de Heer den weg zoude openen, waardoor hij inlichtingen kon krijgen aangaande zijn dooden.

Den dag voor de inwijding, terwijl hij getuigschriften uitschreef

voor de leden van zijn wijk, die tegenwoordig zouden zijn bij den eersten dienst, liepen twee bejaarde heeren op de straten van Logan, naderden mijn twee jongere zusters en, vervolgens tot de oudste sprekende, plaatste hij in haar handen een courant, zeggende: „Neem dit naar uw vader. Geef het aan niemand anders. Ga er spoedig mee. Verlies het niet!” Het kind gaf behoorlijk antwoord en toen zij haar moeder ontmoette, wenschte haar moeder de krant te hebben. Het kind zeide: „Neen, ik moet het aan vader geven en niemand anders”.

Zij werd in de kamer gelaten en vertelde haar geschiedenis. Wij zochten vergeefs naar deze reizigers en konden ze nergens vinden. Niemand zag hen. Toen keken wij in de courant. Het nieuwsblad „The Newbury Weekly News”, was gedrukt in mijns vaders oude huis, Donderdag 15 Mei 1884, en kwam in onze handen 18 Mei 1884, drie dagen na datum van uitgave. Wij waren verbaasd, want door geen middel op aarde had het ons kunnen bereiken, zoodat het onze nieuwsgierigheid vermeerderde, terwijl wij het onderzochten. Dan bevonden wij dat een bladzijde er van gewijd was aan de verhalen van een berichtgever die met vacantie was geweest en onder meer, ook een oude begraafplaats bezocht had. De bijzondere opschriften leidden hem er toe om te schrijven wat hij op de grafzerken gevonden had, versjes inbegrepen. Hij voegde daar ook aan toe de namen, geboorte-datums, datums van overlijden enz., tezamen nagenoeg een geheele bladzijde beslaande.

Het was de oude begraafplaats waar de Ballard-familie vóór geslachten terug begraven was en vele van mijn vader's onmiddellijke familieleden en andere intieme vrienden werden vermeld.

Toen de zaak aan President Merrill van den Tempel van Logan voorgelegd werd, zeide hij: „Gij zijt gevolmachtigd om het werk voor hen te doen, want gij hebt het ontvangen door boodschappers des Heeren.”

Er is geen twijfel aan, dat de dooden, die het Evangelie ontvangen hadden in de geestenwereld, het in het hart van dien berichtgever gelegd hadden om deze dingen te schrijven en dus was de weg bereid, waardoor mijn vader de gewenschte inlichtingen kon verkrijgen en zoo is het met u, die ernstig in het werk zijn, de weg zal geopend worden en gij zult in staat gesteld worden om de benoodigde informatie te krijgen, ver boven uw verwachtingen. Ik zal u vertellen wat er gebeuren zal. Wanneer gij zoover gegaan zijt als gij kunt, zullen de namen van de rechtvaardige dooden, die het Evangelie in de geestenwereld aangenomen hebben, u gegeven worden door de bewerkstelling van uw doode voorouders. Maar slechts de namen van hen, die het Evangelie hebben aangenomen, zullen geopenbaard worden.

(Wordt vervolgd.)

## WILSVRIJHEID.

*Naar het Engelsch van William C. Gregg.*

Weet dit, dat iedre ziel, die leeft,  
 Volkomen haar wilsvrijheid heeft.  
 't Is eeuwig waar: met tegenzin  
 Voert God geen mensch ten hemel in.

Hij roept en overreedt en hoedt,  
 Schenkt wijsheid, liefde, zielslicht, moed,  
 Is goed en minzaam zonder grens,  
 Maar dwingen zal Hij nooit een mensch.

Wilsvrijheid maakt met redelicht  
 Den mensch, die spreekt van recht en plicht;  
 Ontneemt hem die: aan 't dier gelijk,  
 Denkt hij om hel noch hemelrijk.

Geen misbruik onzer macht voortaan!  
 Maar 't deugd- en waarheidspad begaan;  
 Gods liefde, nimmer uitgeput,  
 En heilsgenade wijs benut.

Met vrijen wil geloof 'k en streef,  
 Gods vrije wil neemt me aan, en 'k leef;  
 't Is àl genadé, Gods bestel,  
 Maar alles vrije wil zoowel.

Steeds dieper de versmader zinkt:  
 Zijn wilskracht, als hij volhoudt, slinkt;  
 De zonde krijgt hem in haar macht,  
 Wijl hem, die luistert, glorie wacht.

Maar gaan wij met halsstarrigheid  
 Den weg die ten verderve leidt,  
 Geen blaam op God dan: eigen schuld  
 Heeft ons in eindloos wee gehuld.



# DE STER

NEDERLANDSCH ORGAAN VAN DE  
HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

REDACTIE: JOHN P. LILLYWHITE - ASSISTENT: G. DOEZIE

## VERLOSSINGSWERK VOOR DE DOODEN. \*)

### *Stemmen uit de geestenwereld.*

Mijn tafel is bezaaid met boeken en papieren. Het verklarend Engelsche woord voor al die paperassen is „Genealogy”. Zoo juist heb ik de papieren in orde gemaakt voor een familie wier tempelwerk spoedig zal gedaan worden.

### *Stellen geesten belang?*

Sta mij toe u te vertellen wat mijn wedervaren was met deze familie die ik zoeven terzijde legde als compleet.

Dienzelfden avond ging ik vroegtijdig naar bed, slaperig als ik was. Het kan niet lang geweest zijn nadat ik in slaap viel, dat een mannelijke geest mij aansprak en mij zijn naam gaf en geboorte datum. Terzelfdertijd zag ik eenige malen een dame in de kleederdracht der zeventiende eeuw en in een zeventiende eeuwse omgeving. Beide beweerden te behooren tot de familie wier papieren ik in orde gemaakt had. Doch daar de jaren als gegeven door dezen man niet klopten met de datums die ik had van deze familie, wist ik niet wat nu aan te vangen. Evenwel een familielid mijnerzijds was bekend met deze familie, zoo ik schreef en verzocht om een complete informatie betreffende deze personen. Het antwoord was verrassend daar men mij mededeelde dat beide personen tot die familiegroep behoorden. De namen en datums als gegeven door de geesten waren absoluut correct en de jaren dat ik dacht de goede te zijn, waren verkeerd. De dame was de zuster van den man die mij aansprak en beide namen waren niet in mijn bezit en mij onbekend.

\*) Dit schrijven werd ons toegezonden door een werker in genealogy in Zion, met het verzoek zijn naam hieraan te onthouden. Wij achten het ten zeerste echt en waar, en opdat de lezers(essen) hieruit een opwekking mogen krijgen tot het verzamelen van hun geslachtsregisters, welk werk verricht zal moeten worden, geven wij het getrouwelijk weer. Schrijver dezes meldde dat hij vele dergelijke en even-betrouwbare ondervindingen had, maar slechts deze gaf daar zij aantoonen hoe geesten verlangend zijn om verder te gaan, en de verordeningen van de eerste beginselen voor hen voltrokken moeten worden, zooals in het hoofdartikel van deze uitgave beschreven is.

De Redactie.

*Waardeeren geesten tempelwerk?*

De Zusters-hulpvereniging van St. George vroeg om tweehonderd vrouwen-namen. Voor mij ligt een boek met ongeveer acht duizend namen van een Amerikaansche familie. Terwijl ik de gewenschte namen uitzoek en neerschrijf komt een lieflijke, zachte invloed over mij. Twee vrouwelijke geesten staan bij de leuning van mijn stoel en zingen een wonderschoon lied. Het is tien uur in den morgen en ik ben dus klaar wakker. Ik probeer door te werken daar het werk op tijd verzonden moet worden, maar de invloed is zoo sterk dat ik mijn pen moet laten rusten, bovendien zou het onbeleefd zijn geen aandacht te schenken aan zoo een schoone manifestatie. De gedachte komt in mij op uit te vinden wie de zangeressen zijn en langzaam beweeg ik mijn vinger over de vele namen, totdat mijn vinger stil houdt en een zachte stroom mij doortrilt van hoofd tot voeten. Op dezelfde manier vind ik den tweeden naam. Merkwaaardig is het feit dat het werk voor deze twee vrouwen al was volbracht en dus niets gemeen had met de namen waaraan ik werkte.

*Helpen geesten het werk voorwaarts?*

Voor een langen tijd had ik gewerkt aan het Amerikaansche gedeelte van een geslachtsregister en na verscheidene honderden namen in den tempel te hebben gegeven hield ik stop met het werk voor een tijd. Evenwel dienzelfden nacht kwam een flink gebouwde man uit de middeleeuwen in mijn kamer en vroeg mij kort en bondig waarom ik het werk gestaakt had. Hij verzocht mij te beginnen met het Engelsche geslacht van die familie in hetzelfde boek. Den volgenden morgen dacht ik er wel aan maar daar ik de namen niet spoedig kon vinden schonk ik er verder geen aandacht aan. Den nacht daarop kwam dezelfde persoon terug en was tamelijk bevelend in zijn toon van spreken. Hij herhaalde zijn verzoek en dezen keer bracht hij het boek mede en toonde mij waar ik de namen kon vinden. Toen ik den volgenden morgen zorgvuldig het Engelsche verslag doorlas vond ik een stamboom, bevattende ongeveer tachtig namen. X.

**ONKUISCHHEID, HET HEERSCHEND KWAAD. \*)***De schande van den dubbelen moraal.*

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verklaart de wet der persoonlijke reinheid als een Goddelijk gebod, de overtreding daarvan behoort tot een van de ergste zonden.

\*) Zondagsschoolles voor Ouders- en Theologieklassen.

Wij houden staande dat deze wet bindend is voor mannen zoo-  
wel als voor vrouwen, en dat een moraal die hem verontschul-  
digt en haar veroordeelt, schandelijk onrechtvaardig is. Het  
standpunt van de Kerk ten opzichte van deze zaak wordt krach-  
tig weergegeven door de volgende uittreksels, die aan een bro-  
chure zijn ontleend, die door wijlen President Joseph F. Smith,  
die tijdens het schrijven daarvan president der Kerk was, is uit-  
gegeven.

„Al hetgeen in de hedendaagsche lectuur bekend is geworden  
als het sociale kwaad is een onderwerp van onafgebroken discus-  
sie, en de voorgestelde middelen om het aan te vatten worden  
druk besproken en betwist. Dat het geweten des volks wakker  
wordt door den ernst van dezen treurigen toestand, tengevolge der  
sexueele immoraliteit is een veelbelovende aanwijzing van toe-  
komstige beterschap. Geen afschuwelijker kanker die het lichaam  
en de ziel der samenleving meer misvormt dan de vreeselijke  
ellende, die de sexueele zonde na zich sleept. Zij verkracht de  
levensbronnen en op de nog ongeborenen drukt zij haar onreinen  
stempel als een doodsgeschenk.

„Ontrouwheid aan huwelijksgeloften is een veel voorkomende  
aanleiding tot echtscheidingen, met hun langen treurigen nasleep,  
waartoe ook, en niet in 't minst, de schande en oneer behooren,  
die over de ongelukkige doch onschuldige kinderen komen. De  
verschrikkelijke gevolgen van overspel blijven niet tot de bedrij-  
vers beperkt. Of de zaak algemeen bekend is, of gedeeltelijk be-  
dekt wordt onder den mantel van schuldige geheimhouding, de  
gevolgen zijn van krachtig slechten invloed. De onsterfelijke gees-  
ten die naar de aarde gaan om een lichaam van vleesch op zich  
te nemen hebben het recht te worden geboren uit ouders die vrij  
zijn van de vlek der sexueele zonde.

„Het is een betreurenswaardig feit dat de gemeenschap nog  
steeds voortgaat de vrouw eerder verantwoordelijk te stellen voor  
eenige overtreding op sexueel gebied dan den man. Welke schijn  
van verontschuldiging, om van rechtvaardiging niet eens te spre-  
ken, kan men voor dit schandelijke en laffe onderscheid aan-  
voeren? Kan een moreele bezoedeling voor den man ook maar  
eenigszins minder vuil en pestilent zijn dan voor de vrouw? Be-  
hoeft men bij een mannelijke melaatsche minder bang voor bes-  
metting te zijn dan bij een vrouwelijke?

„O, de laagheid, de onrechtvaardigheid, de oneer van dit alles!  
Gelukkig dat de eerste verkondigers van deze schandelijke op-  
vatting van een dubbelen moraal voor de seksen aan de vergetel-  
heid zijn prijsgegeven. Laat de schande, waaraan zij rechtmatig  
deel moesten hebben, op de hoofden komen van hen die de gang-  
bare opvatting van zulk een laag onderscheid aannemen! Stel U

het schouwspel voor: De man, van nature een beschermer en verdediger van de vrouw, staat gereed om de overspeler maat-schappelijk dood te steenigen, aan wier zonde hij deel had!

Voor zoover een vrouw zondigt, zal zij daar onvermijdelijk voor boeten, want de vergelding komt zeker, zij het onmiddellijk, dan wel later. Doch in zooverre zij door de ongerechtigheid van den man de gevolgen ondergaat van zijn overtredingen, maakt hij zich aan een veelvoudige misdaad schuldig. En de man is in hooge mate verantwoordelijk voor de zonden tegen kuisheid en deugd, waarvan de last maar al te dikwijls op de schouders van de zwakkere partij in de misdaad wordt gelegd.

„Hoe schrikwekkend de toestand ook is, het is niettemin de zwarte werkelijkheid, dat scharen van vrouwen lichaam en ziel te koop aanbieden voor geld en geen gebrek vinden aan gretige koopers. Wie is het diepst gezonken, de verkooper of de koper van vrouweneer? In vele gevallen is een bovenmenselijke bekwaamheid om te onderscheiden of onderzoeken noodig voor een rechtvaardig oordeel, maar zeker is het, dat welke vergoelijking ook voor de vrouw door den drang der omstandigheden kan gevonden worden, lage hartstocht te algemeen de beweegreden van den man is.

„De geringschatting, waarmede men de strikte sexueele zedelijkheid gewoonlijk bejegt, is voor de natie een positief gevaar als een menschelijke instelling, om van het massale bederf der zielen als overtreding van een Goddelijk gebod niet eens te spreken. Met de voorbeelden, die de geschiedenis verschaft, voor oogen, moet het verwondering baren dat de regeeringen zoo weinig acht geven op de ontbindende machten, die het gevolg zijn van het verkrachten der zedelijke moraal onder hunne burgers.

„De grootheid van het oude Griekenland, de majesteit van Rome, eens de trotsche wereldheerschers, zijn vervlogen; en de geschiedenis wijst uit dat van de verwoestende krachten, die den val van deze machtige volken tengevolge hadden, onzedelijkheid een der voornaamsten was.

„Zal onze tegenwoordige natie den vloek der vernietigende ont-aarding over zich brengen? De werkingen der ontbindende krachten zijn door het geheele land kenbaar, en zij zijn even verraderlijk als het gif eener doodelijke besmetting. Het is een eisch des tijds dat een wijdverspreide ontwaking plaats zal hebben, voor de noodzakelijkheid van persoonlijke inachtneming van de hygiene en een levendige herziening der sexueele moraliteit.

„Het Evangelie van Jezus Christus is het goddelijk verordeneerde geneesmiddel tegen de ziekten die het menschdom bezoeken en als zoodanig voortreffelijk tegen het vreeselijk kwaad der sexueele zonde. Merk op wat de Meester leerde toen Hij op aarde

de menschen diende. Zijn leeringen maanden hoofdzakelijk aan tot een persoonlijk rechtschapen en eerlijk leven. De letter der Mozaïsche wet werd vervangen door den geest van persoonlijke toewijding aan al wat recht was. „Gij hebt gehoord”, zeide Hij, „dat door de Ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen, maar Ik zeg U, dat zoo wie een vrouw aanziet om haar te begeeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart met haar gedaan.” (Matth. 5:27, 28). De zonde kan zelfs ontstaan uit de zinnelijke gedachte, de begeerige blik; juist zooals een moord dikwijls het gevolg is van haat of hebzucht.

„Wij nemen zonder eenig voorbehoud of beperking de verklaring der Godheid, bij monde van een ouden Nephitischen profeet, aan: „Want Ik, de Heere God, verheug mij in de kuischheid der vrouwen. En hoererij is een gruwel in Mijn oogen. Alzoo zegt de Heere der heirscharen”.

Uit „Vitality of Mormonism”, J. E. Talmage, Vertaald door A. J.

## HET WARE MORMONISME.

Leer, Leven en Lotgevallen der Laterdaagsche Heiligen.

Door FRANK I. KOOYMAN.

Geschreven voor „Eenheid”, Weekblad voor Maatschappelijke en Geestelijke Stroomingen, Redactie J. Eigenhuis, Den Haag, die het onderwerp inleidde met een artikel over het Boek van Mormon: „Het Jongste Heilige Boek”.

## KERKLEIDERS.

(Vervolg.)

### II. Brigham Young.

Brigham Young! De man met zoo-en-zoo veel vrouwen! De man die zich tegen de landsregeering verzette en die zich in het openbaar „god” liet noemen!

Welk buitenstaander heeft dergelijke uitdrukkingen niet gehoord, wellicht zelf niet gebezigd?

Het vele-vrouwen-vraagstuk hebben wij reeds behandeld. De opvolger van Joseph Smith geloofde in den veelvouddecht als een godsdienstplicht en handelde dienovereenkomstig. Een oude van dagen, met wien ik onlangs sprak, noemde Brigham Young's naam met grooten eerbied en vertelde van huwelijksinstructies uit den mond van den kerkleider ontvangen, die een heel andere kijk geven op dezen veelbesproken man dan de doorsnee-buitenstaander heeft. Het betrof sexueele voorschriften, waarmee menig monogamist zijn voordeel zou kunnen doen.

Wat het verzet tegen de landsregeering aangaat, ook dat bespraken wij reeds in een vorig hoofdstuk. Bevoegde, beoordeelaars

hebben den stichter van Utah geprezen als een der grootste burgers der Unie: precies andersom dus als de kwaadsprekers hem teekenen. Brigham Young is dood, maar hij leeft nog in zijn werken. En die spreken boekdeelen in zijn voordeel.

Wat nu de bewering betreft, dat deze voorganger zich in het openbaar „god” liet noemen (nog maar enkele jaren geleden kwam de theologische medewerker der Haagsche Post daarmee voor den dag), daarvoor heb ik niet den minsten grond kunnen vinden. Trouwens, zulk optreden strijdt zoo geheel en al met den geest van het Mormonisme, dat deze bewering geen verdere aandacht verdient.

Over de gansche wereld is de naam van Brigham Young bekend. Overal wordt hij erkend als volksleider en koloniestichter. De kennis van zijn geestelijke zijde, zijn vriendelijkheid, zijn oprechtheid, zijn bezielende, profetische en hartwinnende eigenschappen bleef echter meer binnen de perken zijner naaste omgeving.

De schrijver heeft ettelijke redevoeringen van president Young gelezen, (toespraken, voor de vuist gehouden en stenografisch opgeteekend) en herhaaldelijk werd hij getroffen door waarlijk mooie gedachten. Als bijv.:

„De welsprekendheid der engelen kan nimmer iemand de overtuiging geven dat God leeft en van de waarheid Zijne troonwoning maakt, tenzij die welsprekendheid aangejord is met de macht des Heiligen Geestes. De afwezigheid daarvan zou het gesprokene tot een mengeling van nuttelooze klanken maken. Wat is het dat den mensch overtuiging geeft? Het is de invloed van den Almachtige: die verlicht hem, die onderricht zijn verstand. Als datgene wat dit lichaam bewoont, datgene wat uit de regionen van glorie kwam, verlicht wordt door den invloed, de macht en den Geest van den Vader des Lichts, overheerscht het de lichaamsorganisatie die tot deze wereld behoort. Zij, die geleid worden door dezen invloed verliezen wereldsche dingen uit het oog, zij worden geheel en al beïnvloed door de macht der eeuwigheid. Al de eer, de wijsheid, de kracht en al wat begeerenswaardig geacht wordt onder de menschen, ja, al wat niet één is met datgene wat van den Vader onzer geesten kwam, verdwijnt voor hen en zij hooren en verstaan door denzelfden geest waarmede de Godheid en de heilige wezens in haar tegenwoordigheid bezielde zijn. Alleen die invloed kan iemand overtuigen van de waarheid van het evangelie der zaligheid.”

En dit:

„De idee dat de godsdienst van Christus en de wetenschap twee verschillende zaken zijn, is een verkeerd idee, want er is geen wetenschap zonder godsdienst. God is de bron van alle

kennis en Hij schenkt haar aan Zijn kinderen zooals het Hem behaagt en naar gelang zij bereid zijn haar te ontvangen.”

En dit:

„Wij dwingen of drijven niemand. Ik ben sterk de meening toegedaan dat het nutteloos zijn zou als iemand zou willen probeeren mij naar hemel of hel te drijven. Mijn onafhankelijkheid is mij heilig: zij is een gedeelte van de eigen Godheid die regeert in de hemelen.”

Hier is een kenmerkende opvatting:

„Ge hebt heel wat gehoord omtrent uw namen geschreven te hebben in het Levensboek van het Lam. Ik zal u zeggen hoe dat is. De namen van iederen zoon en dochter van Adam zijn alreeds in het Levensboek van het Lam geschreven. Zal er ooit een tijd komen dat zij er uitgeschraapt zullen worden? Ja, als zij zonen des verderfs worden en niet eerder. Een ieder heeft het voorrecht, hem daar te behouden voor immer en altoos. Als hij dat voorrecht veronachtzaamt, dan wordt zijn naam geschraapt en niet eerder.”

Een blik op een bladzijde van zijn zendingsdagboek, (manuscript) waar de toekomstige opvolger van den stichter van het Mormonisme den arbeid van een enkel zendingsjaar overweegt, is interessant:

„Het was met een hart vervuld van dankzegging en erkentelijkheid tot God, mijn hemelschen Vader, dat ik nadacht over Zijne bemoeienissen met mij en mijne broederen van de Twaalven gedurende het afgelopen jaar mijns levens, dat in Engeland doorgebracht was. Het leek waarlijk een wonder, het verschil tusschen onze aankomst en ons vertrek van Liverpool. Wij landden in het voorjaar van 1840 als vreemdelingen in een vreemd land en platzak, maar door de genade Gods hebben wij vele vrienden gewonnen, gemeenten gesticht in bijna alle belangrijke steden in het Koninkrijk van Groot Brittannië, tusschen zeven en acht duizend zielen gedoopt, 5000 Boeken van Mormon gedrukt, 3000 Zangboeken, 2500 deelen van de Millennial Star en 60.000 traktaten en 1000 zielen geholpen naar Zion te Emigreeren, een permanent verschepingsagentschap gevestigd, wat een groote zegen blijken zal voor de heiligen, en hebben in de harten van vele duizenden achtergelaten het zaad der eeuwige waarheid, dat vrucht dragen zal ter eere en tot glorie Gods, en toch heeft het ons nooit aan spijs of drank of kleeding ontbroken. In al deze dingen erken ik de hand Gods. (M. S. 26, p. 7).

(Wordt vervolgd.)

### AANGEKOMEN.

Den zevenden November zijn hier te lande aangekomen als zendelingen en dienstknechten van God, ouderlingen J. H. McLaren, C. Henry en J. Hoekstra.

## ZONDAGSSCHOOLWERK.

Voor Vóór- en Naspel zie „De Ster” van 15 Augustus.

### AVONDMAALVERS.

Help ons nu Heer dat wij verstaan,  
’t Verzoeningswerk voor ons gedaan;  
Die gave vol van heilbetoon,  
Geschonken door Uw Heil’gen Zoon.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING VOOR DECEMBER 1926.

(Joh. 15: 12 en 13).

„Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkewijs Ik U liefgehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden”.

## UTRECHTSCH E CONFERENTIE.

27 en 28 November zal de halfjaarlijksche Utrechtsche conferentie gehouden worden, en allen worden vriendelijk uitgenoodigd deze vergaderingen bij te wonen, die gehouden zullen worden als volgt:

In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Maria Plaats,  
Openbare vergadering, voorm. 10.— en nam. 6.30.  
Voor leden in het lokaal Kruisstraat 7, nam. 1.30.

Een zendelingen-vergadering zal gehouden worden Zaterdag 27 November, des middags 12 uur, en een vergadering voor ambtenaren en ambtenaressen en het priesterschap des avonds 7 uur in de zaal Kruisstraat 7.

**KOMT ALLEN!**

**ZEGT HET VOORT!**

## ONTSLAGEN.

Ouderlingen Alfred J. Smith en R. B. Taft zijn eervol van hun zendingen alhier ontslagen. Het ontslag van Ouderling Smith was een weinig verspoedigd vanwege ongesteldheid, en Ouderling Taft is met hem vertrokken om hem op zijn weg naar huis te vergezellen. Zij verlaten ons met onze beden voor een voorspoedige overtocht en behouden aankomst.

## INHOUD.

De drie graden v. heerlijkheid . . . . .	blz. 337		Het ware Mormonisme . . . . .	blz. 349
Wilsvrijheid . . . . .	„ 344		Aangekomen . . . . .	„ 351
Verlossingswerk voor de dooden . . . . .	„ 345		Zondagsschoolwerk. . . . .	„ 352
Onkuisheid, het heerschend kwaad . . . . .	„ 346		Utrechtsche Conferentie . . . . .	„ 352
			Ontslagen . . . . .	„ 352