

1830

ONS JUBELJAAR

1930

Een Eenw geleden werd de Laterdaagsche Kerk gesticht

1 MEI 1930

No. 9

35e JAARGANG

DE STER

HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

— OPPERICHT IN 1896 —

"..... als zich hunne ziel uitstort in den schoot hunner moeders....."

Klaagliederen 2 : 12.

DE MOEDERS DER MENSCHEN.

Een waterstroom stijgt niet hoger dan zijn bron, zij de nood ook nog zoo groot. Maar gehoorzaamheid aan een onveranderlijke wet beheerscht loop en drangkracht van den stroom. Wordt een van beiden veranderd, dan is het wegens het inwerken van andere wetten of krachten, welke de oorspronkelijke oorzaak of versterken of afleiden.

De wereld weet heden dat het geheele leven van een kind afhangt van — en grootendeels gevormd wordt tijdens — de eerste vijf bestaansjaren. Tijdens deze periode dient de Moeder letterlijk de „Leid-Ster” te wezen van het lichamelijk en zedelijk welzijn van het kind. Het vroegste en grootste verlangen van elk natuurlijk meisje, van het ontwakend bewustzijn af tot de volwassenheid toe, is de hunkering, een goede moeder te worden voor de aanbiddelijke „droomkindertjes” die in gelukkige toekomstdagen tot werkelijkheid zullen worden in hare armen. Maar verlangen is niet genoeg; het moet gevormd worden door dagelijksch onderwijs in daadwerkelijk bekwaam-zijn voor de aangewezen en verwachte taak. Een veronachtzaamde onreine bron kan geen zoet water voortbrengen; zij moet bij haar oorsprong gereinigd worden en langs haar geheelen loop.

De toestand der hedendaagsche wereld kan aan de Moeders der

menschen geweten worden — niet enkel aan de hedendaagsche, maar tevens aan degenen die ons de erfenis van vroegere idealen gegeven hebben. Degenen die in de aller-eerste teedere kinderjaren goede indrukken gegeven hebben, of, zij het uit onverschilligheid of onwetendheid of bij ongeluk, toegelaten hebben dat kwade neigingen negatieve reacties deden voortduren in het gemoed en leven van het kind. Deze verklaring vermindert volstrekt niet het noodig-zijn van des vaders invloed en leiding; evenmin is het een aanval op de vaak heilige moeder van een nu en dan voorkomend eigenzinnig kind. Maar zij werpt in 's levens kolossale weegschaal het geheele programma van het dagelijksch bestaan, met een poging om het kaf van het toevallige gebeuren af te scheiden van de kiem van actueel leven en welvaart.



LEAH D. WIDTSOE

Als in de enkele pas voorbijgegane generaties iedere dochter van Eva in het levensweefsel van haar kind ingeweven had het mooie van het begrijpen van den medemensch, van vertrouwen in zijn ingeboren goedheid, van de zekerheid dat onze Hemelsche Vader daadwerkelijk Zijn kinderen leidt in paden des Vredes, dan waren zelfzucht en zonde verminderd en was oorlog onmogelijk geweest.

Het herstelde Evangelie van Jezus Christus heeft aan de vrouw opnieuw haar geboorterecht geschonken. Eerst aan den huiselijken haard, waar zij dient te werken als een verstandige, vol-erkende deelgenoot van haar echtgenoot in alles wat het huisgezin raakt; vervolgens in de maatschappij, die feitelijk niets anders is dan een heel groot huisgezin.

Als de verstandige vrijheidsvrouwen van heden ophouden wilden naar mannenwerk te streven en het na-apen van mannenloopbanen, en werken wilden — volhardend — voor de opvoeding en het onderwijs van jongemensen voor toekomstig ouderschap en het leven dat zij allen moeten uitleven, dan zou er waarlijk grooter vooruitgang gemaakt kunnen worden. Voor elk groot levenswerk moet er groote voorbereiding wezen. Voortreffelijkheid komt niet

„Deze ver-
eeniging
dient niet
alleen de
armen te
helpen, maar
ook zielen
te redden.
Ge dient
altijd met
barmhartig-
heid
gewapend
te zijn”.
De Profeet
Joseph Smith.



„De Zusters-
Hulpvereeni-
ging streeft
er naar, dat
de vrouw de
volle ont-
wikkeling
verkrijge van
hare hemel-
geboren
vermogens.”

President
John A.
Widtsøe.

LOUISE YATES ROBISON
Algemeen Presidente.

ALGEMEEN
PRESIDENTSCHAP
VAN DE
ZUSTERS-HULP-
VEREENIGING.

Een organisatie ge-
sticht voor de lichame-
lijke, intellectueele en
geestelijke ontwikkeling
van de vrouwen der
Kerk, en voor verstandig
liefdadigheidsbestuur.



JULIA A. CHILD
Tweede Raadgeefster.



AMY BROWN LYMAN
Eerste Raadgeefster.

bij toeval. Het behoorlijke vormen van de moeders der menschen
is onze verantwoordelijkheid, nu en voor immer.

LEAH D. WIDTSØE,
Presidente der Europeesche Vrouwen-
en Meisjes-organisaties.

HET EEUWFEEST EN ONZE KINDEREN.

Wat is het een heerlijk teeken des tijds, dat men al meer en meer zich rekenschap gaat geven van wat men aan het kind verplicht is. Dat men het kind al meer gaat beschouwen als een toevertrouwd pand, een kostelijk bezit, een dierbaar kleinood, ons ter bewaring gegeven om het rein te houden en onbesmet van de wereld.

Onze kinderen zijn van adel: ze dragen iets van den hemel in zich om. Zonen en dochters, geestelijke kinderen van onzen Vader in den hemel zijn ze. Die adeldom legt verplichting op: de taak der opvoeding is een helpen nakomen van die verplichting, een gedurig herinneren aan dien adel.

Het is niet genoeg, het kind te zeggen, hoe het leven moet. Het komt er bovendien op aan, het kind te laten zien, hoe het zijn moet; dagelijks te laten zien, hoe het wandelen moet, zijn hooge afkomst waardig. Heel de opvoeding dient niet anders te zijn dan één stuk aanschouwingsonderwijs. Het kind moet door-drongen worden van de schoonheid en macht van het goede.

Reeds lang is men het er over eens, dat geen macht zoo groot is en geen invloed zoo sterk als die van het voorbeeld. Eeuwen-

ALGEMEEN PRESIDENTSCHAP VAN DE JONGE DOCHTERS ONDERLINGE ONTWIKKELINGS VEREENIGING



LUCY
GRANT CANNON
Eerste Raadgeefster



RUTH MAY FOX
Algemeen Presidente



CLARISSE
A. BEESLEY
Tweede Raadgeester

oud is het spreekwoord: „Soo de ouden songhen, soo pypen de jonghen”. Vader Cats waarschuwt ons:

„O gij, die jonge kinderen voedt,
Let, wat gij zegt en wat gij doet;
Want, wat het zij en hoe het ga,
De jongen doet zijn vader na!”

Opvoeden — wat is het anders dan opheffen? Onze kinderen zijn als klimopplantjes. Ze hebben in zich den aanleg tot omhoog gaan, maar behoeven en zoeken daarbij naar steunsels, waaraan zij opgaand zich kunnen hechten. Vinden ze zulke steunsels niet, dan klimmen ze evenmin als het klimop dat den eik mist. Dan kruipen ze langs den grond, bezoedeld met het vuil der aarde.

Onze beste feestviering, naar mijn bescheiden meening, is dat wij laten opleven in onze ziel de eerbied voor het heilige, dat wij in woord en daad toonen, dat het goede door ons wordt nagestreefd, dat wij edele menschen zijn, die deugd en degelijke vroomheid liefhebben. Dat wij aankweken in onszelf en in onze kinderen den adel des gemoeds, dat wij ons bezig houden met de vorming van het hart.

ELISABETH J. KOOYMAN.



ELISABETH J. KOOYMAN

GEZIN EN GEZONDHEID.

Voor de Zusters-Hulpvereeniging — de 3e les der maand.

Gezondheidswenk: Honig als voedsel.

Het lichaam heeft een zekere hoeveelheid suiker noodig, maar die moet gebruikt worden als een natuurlijk en niet als een fabriekmatig voedsel. Gewone witte suiker is ontkracht: de gezondheid-bevorderende bestanddeelen zijn er uit. In dezen vorm genuttigd en overmatig, werkt suiker eerder als een prikkel dan als voedsel.

Proefnemingen van jongen datum (o.a. gehouden door de Medical Research Council van Groot Brittanje in het Greys Hospitaal) hebben bewezen dat het lichaam glucose of druivensuiker noodig heeft: een suikervorm die makkelijk verteerd en omgezet wordt

ALGEMEEN PRESIDENTSCHAP VAN DE
„PRIMARY“-VEREENIGING



ISABELLE S. ROSS
Eerste Assistente

MAY ANDERSON
Algemeen Presidente

EDNA H. THOMAS
Tweede Assistente

Het hoofddoel van deze organisatie is aan kinderen een leiddraad tot karakterbouw te verschaffen en ze te beschermen tegen booze invloeden.

door ons lichaam. Ontbreekt dit noodzakelijk bestanddeel in het bloed, dan geeft dit aanleiding tot galstoringen, asthma, ja zelfs eczeem of huidziekte. Volgens een rapport van jongen datum, door deze kliniek uitgezonden, volgden de meest streefende resultaten op het eten van druivensuiker — niet de gewone winkel-suiker — in sinaasappelsap of melk.

Honig is bijna zuivere druivensuiker en een natuurlijk voedsel, door Moeder Natuur bereid in haar eigen wondere werkplaats. Honig dient op iederen disch aanwezig te zijn om met mate genuttigd te worden en de kunstmatige jams en marmelade grootendeels te vervangen.

Voor hoest en verkoudheid: men drinke flink wat limonade, zoet gemaakt met honig. Grootmoeders ouderwetsche hoestmiddeltje van vlasthee en citroensap, zoet gemaakt met honig, rustte op goede gronden.

Gebruik zuivere honig in plaats van suiker!

Het Laterdaagsche Gezin. Les No. 2.

Het „Mormoonsche“ begrip v/d huiselijken haard: De Laterdaagsche heiligen gelooven dat de huiselijke

hard gevormd is naar ons hemelsch tehuis. Paulus zegt dat het aardsche een afschijnsel is van het hemelsche. In het rechtschapen gezin presideert de echtgenoot en vader. De vrouw en moeder staat hem in alles ter zijde en de kinderen volgen hen in het goede.

Het aardsche leven is een groot voorrecht, ons door onzen Vader geschonken. Ontwikkeling, groei, levensverrichting: heerlijke gaven Gods. Het aardsche leven is een voorbereidingsschool voor den geest.

De huiselijke kring: Geboorte-belemmering en kinderbeperking zijn onbekend in het hemelplan voor ons aardsche gezin. Ware Christusvolgers kunnen niet meedoen aan kunstmatige voortplantingsverhindering. God-alleen is de scheidsrechter van leven en dood. Als iemand zich van het leven berooft, snijdt hij zich af van Gods tegenwoordigheid. Mogen wij niet evengoed zeggen dat de vrouw, die geboorte belet, alle hoop op eeuwige verhooging afsnijdt? De grootste moderne zonde is kinderbeperking voor zelfzuchtige doeleinden. Die zonde wordt uitgekreten in het Boek van Jasher (het „boek des oprechten”, Jozua 10 : 13), een niet-kanoniek boek, als een van de hoofdoorzaken van den zondvloed.

Liefde en Dienstbetoon: De grondslag van alle vreugde en alle geluk is lief te hebben en te dienen. Als wij waarlijk liefhebben, zullen wij willen dienen. De vreugde van dienen is het diepst gevoelde hartsgenoegen. Geldwinnen, kennisgaren, faam najagen — ze geven allemaal een zeker plezier, maar dienstbetoon, voor anderen iets te doen, te streven, dat is het hoogste geluk: het is God-gelijk.

Gehoorzaamheid aan Gezondheidswetten: God inspireerde Mozes bij het schrijven van een groot wetboek voor dagelijksche handelingen voor de kinderen Israëls. Hij schreef de striktste zindelijkheid voor, gaf last dat besmette kleren verbrand moesten worden, dat huizen gewit werden, vaatwerk gereinigd en maakte persoonlijke reinheid een onderdeel van hunne plechtigheden. Hedendaagsche leeraars en geneeskundigen onderstrepen die voorschriften en geven ze in eenvoudiger woorden. Het Woord der Wijsheid en verzen 123-126 van Leer en Verbonden 88 bekrachtigen die wetten.

Lang Leven: De meeste menschen willen lang leven. Eenvoudig voedsel, een goede verscheidenheid, voldoende slaap, gehoorzaamheid aan Evangelie-wetten, welverdeeld werk en ontspanning, een geest vrij van getob — dat alles kan de jaren verlengen, jaren van nuttig leven. Een hooge ouderdom is geen onvermengden zegen. Als oude menschen nuttig bezig kunnen zijn, in den tempel of anderszins, bewijzen zij anderen en zichzelf goede diensten,

maar een werkloos en klagend oudje brengt maar één zichtbaren zegen: de discipline en geduldsoefening van de jongere gezinsleden.

(Vervolg op bl. 161).

MOEDERLIEFDE.

Daar brandt een huis! — De vlammen blaken;
 De stikwalm en het flakkrend kraken
 Doen de bewoners nauw bijtijds ontwaken,
 Om nog te ontsnappen aan den ijselijksten dood.
 Zij zoeken kermend in den nood
 Naar goud en schat en dierbre panden.....
 Vergeefs!..... de vlam omringt, omsluit
 Hen te allen kanten reeds, en hunne kleedren branden.
 Zij vluchten gillend en met opgeheven handen,
 Tenhalve schier verstikt, den heeten vuurkolk uit.
 Zij zijn gered..... Helaas niet allen.....
 Bij 't knetteren des vuurs, dat dak en wand verslindt,
 Bij 't klaaggeroep des volks, en 't huilen van den wind,
 Hoort men 't geschrei nog van een kind,
 Vergeten in der haast, en..... 't huis dreigt in te vallen!
 O God! daar kermt het weer!..... het is wellicht
 Ook nog te redden. — Maar op ieders aangezicht
 Staat angst en bleeke schrik. Ze omringen
 Het ramptooneel met raadloos handenwringen:
 Och, wie, wie redt het arme wicht?
 Wie zal er door de vlam in 't krakend huis weer dringen?
 Wie?..... ha! daar snelt een vrouw met losgeslingerd haar!
 Vergeefs is al 't gesmeek der sidderende schaar,
 Die door het toonen van 't gevaar
 Haar 't roekeloos besluit zoekt af te winnen.....
 Zij springt door vlam en gloed 't verlaten woonhuis binnen.
 Wat was zij heerlijk om te aanschouwen! Zij geleek,
 Zoo onverzetbaar en zoo moedig en zoo bleek,
 Aan een der vroegere krijgsheldinnen.
 Zij vliegt, zij ijlt..... ach, keert zij weder?
 Een ieder wacht..... en zwijgt..... en siddert; maar het huis
 Stort eensklaps met een daverend gedruisch
 Op vrouw en wicht, op beiden neder.
 Een pijnelijke gil komt uit het siddrend volk,
 En uit de rosse, gloënde wolk
 Van 't spranklend puin, een doodskreet opgerezen.
 Wie is zij, die zoo moedig en verblind
 Zich in de vlammen waagt, en zoo ontzind
 Den dood durft tarten?..... Wie mag die heldinne wezen?
 Wie anders dan de moeder van het kind!

MOEDERSDAG.

Zondag 11 Mei is Moedersdag. Geen enkele groep van Moedersdagsvierders zal het geestdriftiger doen dan de Laterdaagsche heiligen. Van den aanvang van het Laterdaagsche Werk af is het begrip Moeder een heilig en hoog begrip geweest.

„Zijn Omhoog geen ouderparen?
„O, dat schokt de rede zwaar!
„Waarheidslicht doet mij verklaren:
„Ik heb ook een Moeder daar!”

Zoo klinkt uit de vroegste jaren
Van het „Mormonisme” — klaar
Als de klank van zuiv're snaren —
’t Wondermooie lied van haar

Die wij Zion's Zangster heeten.
O, Eliza Snow, hoe 't lied,
Lang geleên door U geschreven,
Hoop en moed en troost mocht geven,
Aan hoevelen weet ik niet —
Heel de wereld zal 't eens weten!

De Zondagsscholen in de Nederlandsche Zending zullen, noodgedwongen, Moedersdag een week later vieren. Op Zondag 11 Mei a.s., den Groninger Conferentie-dag, hoopt President John A. Widtsoe het nieuwe vergadergebouw aldaar in te wijden en omdat er daarbij een groot aantal onzer zendelingen aanwezig zal zijn, is er besloten de Moedersdagsviering een week later te houden of wel op Zondag 18 Mei. In de meeste gemeenten toch zou het anders groote stoornis in het programma brengen. K.

GEZIN EN GEZONDHEID. (Vervolg van bl. 160).

Vragen.

1. Wat weet ge te vertellen over honig als voedsel? Als een hoestmiddel? Als een voorbehoedmiddel tegen kouvatten op de longen?
2. Wat leert de Kerk aangaande het gezin en den huiselijken haard? Wat ligt er aan ten grondslag?
3. Wat beschouwt ge als de grootste gaven Gods aan Zijn kinderen? Wat brengt ons de grootste vreugde?
4. Wat hebt ge uw dochters geleerd omtrent het voortbrengen van kinderen? Mogen vrouwen ooit weigeren kinderen te hebben?
5. Wat is de beteekenis van liefde? Wanneer dienen wij het best? Op welke wijze zal onze Hemelsche Vader ons helpen het goede te doen?

DE HERKENNING.

Een handwerksgezel met den staf in de hand
 Keert weer in zijn stadje uit het wildvreemde land.
 Verkleurd is zijn haar en verschroeid zijn gelaat —
 Wie zal nu het eerst hem herkennen op straat?.....
 De tolgaarder staat bij den slagboom op wacht —
 „Die zal mij herkennen” — zoo denkt hij en lacht.
 Met hem had hij vroeger den lust en de vreugd
 Der jonkheid genoten in eer en in deugd.
 De tolgaarder ziet hem een oogenblik aan,
 Herkent niet zijn vriend en laat achtloos hem gaan.
 De poort treedt hij binnen, na vluchtigen groet,
 En schudt ontevreden het stof van den voet.
 Daar schouwt uit het raam een vriendin op hem neer:
 Hij groet haar zoo hartlijk — zij kent hem niet meer.
 Weemoedig vervolgt hij zijn weg door de straat,
 Een traan rolt hem over 't verschroeiide gelaat.
 Daar treedt uit de kerksteeg zijn moedertje voort —
 „God zeg en u!” zegt hij, en anders geen woord.
 Maar zie, de oude moeder roept juichend: „mijn zoon!”
 Omarmt hem en drukt hem een kus op de koon.
 't Verschroeiide gelaat — wie het straks ook bedroog —
 Wordt aanstonds herkend door het moederlijk oog.

B. VAN MEURS.

WAT HET BETEEKENT, EEN WAARHEIDSZOEKER TE ZIJN.

Zondagsschoolles v/d Evangelieleer-klas, 27 April 1930.
 Tevens Huisbezoekers-boodschap voor Juni.

1. *„Waarheid is kennis van dingen zooals zij zijn, en zooals zij geweest zijn, en zooals zij zijn zullen”.* — Joseph Smith.

„Waarheid: de vastgestelde betrekking welke de feiten der natuur tot elkander hebben en tot het alleenstaande ikwezen of de menschenziel.

„In ons zoeken naar kennis trachten wij de feiten der natuur te ontdekken zooals zij bestaan.

„In ons zoeken naar waarheid trachten wij te weten te komen de betrekking die er tusschen deze natuurfeiten bestaat en tusschen die feiten en het individueel ikwezen”. — Richardson.

2. *Gewicht van een gestadig zoeken naar waarheid.*

„Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij maken”.

Joh. 8 : 32.

„Zij antwoordden Hem: wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt gij dan: gij zult vrij worden?”

„Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde”.

Joh. 8 : 33—34.

„Het is onmogelijk dat iemand in onkunde zalig wordt”. — Joseph Smith.

„En indien iemand meer kennis en intelligentie wint in dit leven door zijn ijver en gehoorzaamheid dan een ander, zal hij des te vroolijker zijn in de komende wereld”. Leer en Verb. 130 : 19.

3. *De Gouden Waarheidsdraad.*

Alle wetenschap, alle wijsbegeerte en alle godsdienst is één zoeken volgens een Gouden Waarheidsdraad die door allen heenloopt. Het is het ernstig zoeken naar deze Waarheid dat enkelingen tot een onderling begripen brengt en volkeren en rassen verenigt.

Een ernstig en eerlijk verlangen om de Waarheid te weten, onverschillig waar zij treft, zal de leden van verschillende coteriën, klassen en belijdenisgroepen in staat stellen, zonder vooroordeel bij elkaar te komen en te redeneeren en te studeeren totdat zij het koren van het kaf gescheiden hebben.

4. *De Waarheid maakt ons allen broeders.*

De hoop op een broederschap der menschen rust op een eerlijk en volhardend zoeken naar deze waarheid. Het is het diepgewortelde geloof in de idee dat de Waarheid, eenmaal ontdekt, broeders van alle menschen zal maken, dat een grondbeginsel is van de Onderwijsboodschap dezer Eeuw.

De zoste eeuw kenmerkt zich door de neiging om alle menschen te samen te brengen in één begripen van de fundamenteele levensproblemen.

Het omvangrijk reizen in vele landen, mogelijk gemaakt door de wonderbare vervoersontwikkeling, heeft van iedere natie een buurnatie van iedere andere natie gemaakt. Het zoeken naar waarheid door wetenschappelijk onderzoek heeft de middelen van mededeeling zoodanig ontwikkeld, dat alle naties nu gelijktijdig het gesproken woord van één mensch kunnen hooren.

Het nauwe contact en het omvangrijke verwisselen van denkbeelden scherpt in een iegelijk het verlangen om het leven van al de volken der aarde te kennen. Metterdaad wordt dit verlangen om de Waarheid te weten, los van vroegere idealen of vooroordeelen, zóó sterk dat men zeggen kan dat het de godsdienst, het gemeengoed der menschheid vormt. Op de keper beschouwd is het een verlangen, de feiten der natuur te kennen en te weten in welk onderling verband zij staan en in welke betrekking tot het welzijn van den enkeling.

„Ken de Waarheid en de Waarheid zal u vrij maken. Ken de Waarheid en de Waarheid zal ons allen broeders maken in één zoeken naar Leven en Licht. Ken de Waarheid en de Waarheid zal alle partij- en geloofsgroepen helpen de zwakke zoowel als de sterke punten van hun eigen stellingen te onderzoeken”.

Het daagt al meer en meer op het verlichte geweten dezer eeuw dat er geen stel feiten voor den eenen enkeling en een heel ander stel voor een ander zijn kan; dat de betrekking waarin deze natuurfeiten tot het eene leven staan, niet totaal verschillend kunnen zijn van de betrekking waarin zij tot een ander leven staan. Dat de natuurwetten en het verband dat zij houden met het ontwikkelen van het persoonlijk verstand, vast en onveranderlijk zijn, wordt meer en meer de werkstelling dezer eeuw.

5. De Waarheid zal iemand zoo nederig maken als een kind.

Men moet, als Newton, er toe komen dat men zich gevoelt als een klein kind dat op het zeestrand speelt: hij heeft enkele mooie keisteentjes opgeraapt, terwijl de gansche oceaan nog ondoorzocht vóór hem ligt. De geest van dit zoeken is derhalve geen geest van intellectuele ijdelheid, noch van wetenschappelijk dogmatisme, noch van godsdienstige schijnheiligheid. Het is een dorst naar feiten met het verlangen en doel om ons leven naar die feiten te schikken als ze ontdekt zijn.

6. De Waarheid zal ons onze betrekking tot de natuur en tot God aantoonen.

De Waarheid zal 's menschen betrekking tot de feiten en wetten der stoffelijke wereld uitduiden, tot de feiten en wetten van de wereld der biologie (levensleer; natuurleer der levende wezens) en der psychologie (zielkunde). Daarbij inbegrepen zijn betrekking tot zijn medemensch en tot zijn God. Feitelijk is er bij inbegrepen alles wat hij weten moet om zich te kunnen schikken naar de vaststaande feiten der wetenschap, der wijsbegeerte en van den godsdienst.

Dit nederig zoeken naar de waarheid luidt de doods-klok over verwaandheid, heerschzucht en schijnheiligheid. Het is de ééne godsdienst waartoe alle menschen kunnen behooren, en terzelfdertijd weten dat zij op den zekersten weg zijn naar Leven en Licht. Alle groote liefhebbers der filosofie kunnen en zullen er mee instemmen. Het is het ware wezen der wetenschap. Het is de grondslag waarop alle ware godsdienst staan moet.

Voor de Zondagsschoolles:

Problemen.

1. Wat is de beteekenis van waarheid?
2. In welk opzicht is het volgende waar: „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken”?

3. Welke verwantschap bestaat er tusschen een onbevooroordeeld zoeken naar waarheid en het erkennen van de broederschap der menschen?
4. Welke geesteshouding dient de ernstige waarheidszoeker aan te nemen?
5. Wat beteekent een verdraagzame houding voor u?
6. Dient een eerlijk zoeker naar waarheid gewillig te zijn, vragen te stellen en zijn liefste ideeën te laten varen in het licht van nieuwe feiten?
7. Wat heeft nederigheid te doen met een zoeken naar waarheid?
8. Noem de hoofdvijanden van ware nederigheid.
9. Welke houding dient de waarheidszoeker aan te nemen tegenover de meeningen van anderen?
10. Als er niets hoogers is dan waarheid, waarom is er dan zooveel dogmatisme, bijgeloof en onverdraagzaamheid?

„KOMT, HEILIGEN, KOMT!”



Het Eeuwfeest der Kerk roept o.a. den unieken trek der Laterdaagsche heiligen over de Amerikaansche prairiën voor den geest. Ons kiekje helpt ons, ons dien weergaloozen tocht in te denken, toen die volhardende baanbrekers en -breeksters met opgewekten geest zongen:

„Komt, heilgen, komt, geen werk of strijd gevreesd,
 Maar uw reis blij volbracht!
 Schijnt ook de tocht wat zwaar, zijt kloek van geest,
 Naar uw kruis krijgt gij kracht.
 't Is beter voor ons, vastberaân,
 Met moed en blijdschap voort te gaan,
 Dan dat de zorg ons harte kwell':
 Alles wel! Alles wel!

EEN FEESTCENTRUM.



Het Tempelplein te Salt Lake City is de vorige maand het tooneel der grootste feestviering geweest, die de Kerk totnogtoe gekend heeft. Een bijzondere aantrekkelijkheid voor de duizenden conferentie-bezoekers was de historische praalvertooning: „De Boodschap der Eeuwen”, in den Tabernakel, waarin voor de gelegenheid groote veranderingen aangebracht waren. Veertien dagen lang, volgens het laatste nieuws, werden er elken avond uitvoeringen gegeven. In de eerste week kregen 50.000 personen toegang. Het is zeer wel mogelijk dat de opvoeringen langer dan 14 dagen geduurd hebben. De Pathé Film-maatschappij heeft verschillende tafereelen op de klankfilm vereeuwigd.

GRONINGER CONFERENTIE.

Zoals wij reeds voorloopig vermeld hebben, hopen wij Zondag 11 Mei de Groninger Conferentie te houden. Drie openbare vergaderingen zullen belegd worden in het vergadergebouw der Kerk aan de Poelestraat 52 en wel om 10 uur v.m., 2 uur n.m. en 7 uur 's avonds. Zaterdagavond, 10 Mei, om 8 uur, vergadering van ambtenaren en ambtenaressen. President Widtsoe heeft nog niet bepaald of de Zendingen-bijeenkomst op Zaterdag of op Maandag zijn zal. Kennisgeving daaromtrent geschiedt per brief.

„Dat er mit meraokel veul plezair feest vierd zal worden, is wel boeten elke twiefel.”

Allen vriendelijk uitgenoodigd!

SOVJET-RUSLAND EN DE „CHRISTELIJKE KERK.”

Het kerken-christendom geen werkelijk Christendom.

De verontwaardiging in de wereld over de botte atheïstische terreur in Sovjet-Rusland, had allen grond en was louter door Christelijke liefde ingegeven, zullen we hopen, zegt E e n h e i d. Maar dr. J. Gunning J.Hzn. te Bilthoven, de onafhankelijke vrome, die nog al eens rake dingen zeggen kan, maant tot zelfinkeer. Hij schrijft in het Hbl.:

„De vervolging der christenen brengt veler bloed aan het koken. Ook het mijne. Ik kan van geen dwang, van geen inquisitie, van geen misbruik van geweld, van mishandeling van machtelozen lezen, zonder dat alles in mij in opstand komt. Sedert de dagen van den oorlog tegen de Boeren en van de gruwelijke rechtsverkrachting tegenover Dreyfus ben ik niet zóó innerlijk verontwaardigd geweest als in deze dagen.

Maar toch..... ligt er in die Russische hel niet een schrikkelijke aanklacht tegen de Christelijke Kerk, die nu 2000 jaren predikster is geweest van het evangelie des vredes en der verzoening? Hebben wij wel veel geleerd in den loop der eeuwen? Als men eens oplet hoe de verschillende afdeelingen van het protestantisme met haar belijdenissen en haar verklaringen van den bijbel, uitéénloopen en malkander bestrijden, verketteren en haten, is het dan wel een wonder dat er een geslacht opgroeit, dat van al zulke vromigheid niets hebben moet? Heeft de kerkelijke belijdenis, het kerkelijke dogma, het kerkelijk instituut voor de meerderheid van hen, die ze aanhangen, een reinigende, heiligende macht? Wordt de ongeloovige wereld haars ondanks gedwongen van al deze kerkmensen uit te roepen: „Ziet, hoe lief zij elkander hebben! Zullen ook wij niet beproeven dienzelfden zegen deelachtig te worden?”

Ik heb met aandoening naar verschillende protestvergaderingen tegen de inderdaad satanische vervolging der Sovjets geluisterd, maar moet toch eigenlijk het beste protest niet nog komen? Zou dit niet zijn de kracht der beleving van het christelijk geloof? Friedrich Nietzsche zegt ergens met toepassing op de christenen: „Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Angriffe”. M.a.w. gijzelven, o christenen, zijt door uw liefdeloos, hooghartig, onwaarachtig leven de grootste tegenstanders van uw eigen geloof! Komt er een echt schuldbesef uit alles, wat wij tegenwoordig over de Russische vervolging lezen ons tegemoet?

De anti-godsdienstige actie der sovjets is inderdaad satanisch. Ik wenschte wel dat er een woord was, nog duizendmaal afschuwelijker dan dit om mijn afgrijzen over dit onmenschelijk, beeste-

lijk, verachtelijk moorden en treiteren, dit geraffineerde tot wanhoopdrijven door deze dieven en tyrannen, eenigszins naar behooren uit te drukken. Maar is dit gedrag in den grond anders dan wat de zoogenaamde „Orthodoxe Kerk” in Rusland vóór den oorlog tegen Protestanten en Joden bestaan heeft. Indien het kerken-Christendom eens werkelijk christendom ware geweest, zou dan in deze tweeduizend jaren Israël niet uit den dood zijn verzezen en aan het hoofd der volkeren de wereld voor den Koning Israëls hebben veroverd? En indien de gansche christenheid de vurige activiteit, waarmede zij thans tegen deze gruwelijke misdadigers in woorden te velde trekt, eens betoonde in de evangeliseering, allereerst der eigen diepgezonken christenheid en dan der ongeloofigen buiten haar erf, zou dan de toestand niet grondiger veranderen dan men van een boycot van Russische waren (hoe gerechtvaardigd wellicht) en van een vlammend protest van „alle verlichte en weldenkende menschen” verwachten mag?

O God geve ons, die Zijnen naam belijden, den geest der verootmoediging en der gebeden!”

ZENDINGSNIEUWS.

Ontslagen.

Ouderling Adron V. King, president van het Utrechtsche District, Ouderling Ersel H. Beus, president der Utrechtsche gemeente, Ouderling Newel J. Mortenson, president der Rotterdamsche Overmaasgemeente, Ouderling P. B. J. Leeuwenburg, tot voor korten tijd president van het District Groningen, en Ouderling Warren H. Perry, assistent-Redacteur der Ster, zijn allen eervol ontslagen om binnenkort naar Amerika te vertrekken. Ouderling Leeuwenburg werd twee jaar geleden hier in Nederland op zending geroepen en verhuist nu met vrouw en kinderen naar het hoofdkwartier der Kerk.

Benoemd en Verplaatst.

Ouderling Bert H. Opheikens heeft Ouderling Ralph M. Davey opgevolgd als Overziener van het O. O. V. en Zondagsschoolwerk. Dit had eerder bericht moeten worden, maar is bij vergissing „in de pen gebleven”.

Ouderling Lynn N. Murdock is verplaatst van Rotterdam naar Den Helder als gemeente-president; Ouderling Archie L. Richardson van Den Helder naar Rotterdam-Overmaas als gemeente-president; Ouderling Edward H. Boyer van Apeldoorn naar Utrecht als gemeente-president; Ouderling Kenneth S. Hancock van Rotterdam naar Utrecht. Ouderling Lynn R. Webb is aangesteld tot gemeente-president van Apeldoorn. Ouderling Sylvester M. Dalebout is verplaatst van Utrecht naar Apeldoorn. Ouderling Warde M. Cameron is aangesteld tot District president van het Utrechtsche District, Ouderling Thomas F. Coppin tot gemeente-president der Arnheemsche vertakking. Ouderling Charles A. Lofthouse is verplaatst van Groningen naar Arnhem; en Ouderling Claire P. Fowler van Arnhem naar Amsterdam.
