

DE STER

HALFMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VAN DE
HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OPGERICHT IN 1896

De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken mijn woord is, die spreke mijn woord waarachtiglijk: wat heeft het stroo met het koren te doen? spreekt de Heere.
Jeremia 23:28.

1 NOVEMBER 1931

No. 21

36e JAARGANG

ZALIGHEID VOOR DE DOODEN.*)

(Vervolg van blz. 88).

Aanteekening: In verband met deze lessen leze men de artikelen: „Tempelplechtigheden — doode vormen of levensmuziek” op bl. 185 en „Tempelwerk” op bl. 187 in de Ster van 15 Juni 1931 en ons Genealogisch nummer van 1 Sept.

Uitwerking van Elia's komst op de wereld.

Het herstellen van Elia's priesterschap verrichtte meer dan het keeren van de harten der leden van de Kerk tot hunne vadersen, want de geest van zijn zending verspreidde zich en legde beslag op de harten van de eerbare mannen en vrouwen in de wereld, die geleid zijn geworden — hoe weten zij niet — hun tijd en middelen te besteden aan het klaarmaken van stamboomen, bevolkingsregisters en allerlei andere genealogische gegevens, welke zij publiceeren ten koste van ingespannen arbeid en hooge sommen gelds.

Het is een eigenaardig en interessant feit dat in het jaar, dat volgde op de komst van Elia, de Britsche regeering wetten uitvaardigde nopens nauwkeuriger registers van den Burgerlijken Stand en hunne bewaring op één centraal punt. In het jaar 1844 werd de New England Historische en Genealogische Vereeniging opgericht te Boston; in 1869 de Nieuw Yorksche Genealogische en Biografische Vereeniging ingeschreven te Nieuw York. Andere vereenigingen zijn van tijd tot tijd opgericht in Amerika, voornamelijk in de *New England* Staten, en zij publiceeren driemaandelijkse genealogische magazijnen en registers, familie-registers enz. en verspreiden voortdurend inlichtingen betreffende het voorgeslacht, die nuttig zijn voor de Laterdaagsche Heiligen. De New England Vereeniging publiceert de registers van den Burgerlijken Stand (geboorten, huwelijken en sterfgevallen) van steden in Massachusetts, waar die registers al niet reeds gedrukt zijn, van hun aanvang af tot op het jaar 1850. Dit is een reuzetaak, ettelijke boekdeelen zijn reeds uitgegeven en andere zijn in de pen. Andere vereenigingen zullen volgen. En behalve de talrijke vereenigingen die zich aan

*) Zie verdeeling in lessen op bl. 326.

deze edele taak wijden, is er een menigte enkelingen die op eigen kosten familie-stamboomen en stadhuisregisters publiceeren die honderden jaren teruggaan.

In Groot Brittanje wordt dit werk verricht door de Harleian Society, de Genealogist Society, Phillimore & Co., de Lancashire Parish Register Society, the Yorkshire Parish Register Society en gelijksoortige vereenigingen in haast alle graafschappen van het koninkrijk. Die vereenigingen publiceeren de kerkelijke registers van de onderscheiden parochies in Engeland en eenigermate in Schotland, Ierland en Wales. Deze en anderen die wij niet noemen, op wien de geest van Elia gevallen is, ten minste in deze mate, stellen deze doodenregisters samen, drukken en verspreiden ze veel sneller dan de Heiligen ze kunnen aanschaffen. Ze zijn ons ver vooruit en als wij soms eens zouden willen bogen op ons groote werk, dat wij voor de dooden doen, dan kunnen deze publicaties er ons aan herinneren dat ons werk maar een droppel aan den emmer is. Die menschen en vereenigingen zijn bezig ons te helpen. O, dat wij als een volk ons voordeel er mee doen en in de voorste gelederen staan, onze roeping hoog houdende en ons geboorterecht bewijzend als de kinderen van Ephraïm!

Zoo worden de harten der kinderen langzamerhand maar zeker tot hunne vaders gewend. De geest van dit werk legt beslag op de harten van het volk van Duitschland, Scandinavië en andere Europeesche landen, Holland niet uitgesloten. En waarom doen ze dit? Omdat hunne harten tot hunne vaders getrokken zijn, door de herstelling van de sleutels der zaligheid voor de dooden en ze zijn ijverig aan het werk, onbewust van de volle beteekenis van hunne werkzaamheden, louter omdat het werk hen aantrekt en boeit. Gewisselijk zullen ze hun loon vinden.

Verantwoordelijkheid van elk kerklid.

Terwijl vele eerbare mannen en vrouwen in de wereld een groot naspeuringswerk verrichten, is hun werk alleen maar een hulpwerk: het groote einddoel, het grootste werk, alles goed beschouwd, rust op de leden der Kerk die het priesterschap hebben en de macht en het voorrecht om de tempels binnen te gaan met de namen uit alle goede bronnen om de plechtigheden ten behoeve van hunne dooden te verrichten. Wij leven in de grootste be-deeling van de geschiedenis der wereld, die van de volheid der tijden, waarin alle dingen vergaderd en hersteld zullen worden waar ze thuis hooren: het inleiden van het duizendjarige vredesrijk van den Verlosser. Beseffen wij Laterdaagsche Heiligen ten volle het gewicht van de machtige verantwoordelijkheid, die ons opgelegd is met betrekking tot de zaligheid der wereld?

Wij doen heel wat aan de prediking van het Evangelie, wij zenden honderden zendelingen naar alle deelen der aarde en besteden jaarlijks groote kapitalen aan het bouwen van vergader-

huizen, scholen en andere gebouwen, en aan het onderwijzen van de jeugd, aan landontginning, aan stedenbouw en bedrijfsuitbreiding, aan het publiceren van tijdschriften en magazijnen — op allerlei wijze zijn wij ijverig bezig onze eigen leden te ontwikkelen en de evangelieboodschap uit te dragen. Maar wat doen wij voor de zaligheid van onze dooden? Het is waar, er zijn velen die dit grooter werk begrijpen en trouwhartig hunne plichten in de tempelen des Heeren volbrengen, maar dit kan niet van allen gezegd worden. De tempel te Salt Lake City is dikwijls zoo vol geweest van ijverige, ernstige werkers en werksters, dat het menigmaal noodig is geweest een groot aantal terug te laten gaan omdat er niet genoeg ruimte was. Dit is een goed teeken: het toont de gewilligheid en activiteit onzer leden aan. Maar deze toestand ontheft de anderen, de tragen en niet-werkers die niets doen voor hunne dooden, niet van hunne verantwoordelijkheid. Die menschen kunnen niet verwachten op anderer lauweren te kunnen bogen. De verantwoordelijkheid rust evenzwaar op allen. Onverschillig tot welk ander werk wij geroepen zijn of welke positie wij bekleeden, of hoe getrouw wij in andere opzichten in de Kerk hebben gearbeid, er is niemand ontheven van deze groote verplichting.

Het opsporen van namen. — Practische wenken.

Wij willen nu even onzen leercursus vooruitloopen en enkele practische wenken geven voor het opsporen van namen. Wij zijn aan hoofdstuk 3 van den cursus bezig, maar springen nu even over op hoofdstuk 6, zoodat de klassen al vast kunnen beginnen met het invullen der lijsten. Onze in het Hollandsch gedrukte één-gezinslijsten en geslachtskaarten zijn thans in aller bezit, vertrouwen wij.

Hoe beginnen wij nu?

De Ster van 1 September geeft goede wenken, maar menige genealogische naspoorder of -spoorster zal nog wel vragen: „Welke inlichtingen heb ik noodig?” „Waar zal ik de gegevens verkrijgen, die ik noodig heb?” „Hoe zal ik beginnen?” Voor hen geven wij de volgende korte wenken:

1. Begin met uzelf. Schrijf geboortedatum, doopdatum en trouwdatum op uw lijst of in uw boek. Alle namen voluit, precies zooals zij op het bevolkingsregister of het stadhuis geboekt staan. Schrijf ook verordineeringen tot het priesterschap op als het een of ander ambt bekleed wordt. Boekstaaf ook de dagteekeningen en feiten voor uw naaste familieleden. Het is goed het verslag dat u maakt zoo volledig mogelijk te maken, zelfs al verkrijgt ge een menigte gegevens, historische en andere, die niet noodig zijn voor het werk in den Tempel. Al die gegevens zijn van groote waarde als identiteitsbewijs. Bedenk bovendien dat ge geschiedkundige gegevens van uw familie vergadert, zoowel als informatie voor tempelwerk.

2. Schrijf eenerlei gegevens op met betrekking tot uw vader en uw moeder en hunne kinderen. Ga op deze wijze door voor uw grootouders, overgrootouders, bet-overgrootouders en elke generatie zoo ver terug als ge maar kunt, in uw vaders linie en in uw moeders linie, maar houd de informatie echter afzonderlijk. U dient één register of lijstenbundel te hebben voor uw vaders voorouders en een ander voor uw moeders voorouders, daar zij afzonderlijke geslachtsboomen vormen,

3. U kunt uw vaders moederlijke linie en uw moeders moederlijke linie op dezelfde wijze opsporen als ge dat wenscht. Dan hebt ge de vier linies waarvoor ge, onder gepaste beperking, in den tempel moogt werken. Wij dienen altijd te bedenken dat wij geen recht hebben ons te mengen in het werk dat op andere verwanten rust, die nauwer verwant zijn aan de overledenen, zonder hunne medewerking of toestemming.

4. Alle informatie dient *eerst* met potlood in een aanteekenboek opgeteekend te worden en dan, als alles nauwkeurig opgeschreven is, in een goed familie-register of op lijsten overgeschreven met inkt. Begin met de oudste voorvader als nummer 1 en zijn vrouw als nummer 2. Deze manier van boekstaven zal volledig omschreven worden in hoofdstuk 8.

5. De noodige lijsten zijn bij de zendelingen of aan het Zendingskantoor te verkrijgen. Notitieboekjes of groote aanteekenboeken dient men naar eigen oordeel aan te schaffen.

6. *Informatie van overlevering.* — Als ge al de informatie geboekstaafd hebt, die ge voorhanden hebt, zie dan bij bloedverwanten verdere inlichtingen te verkrijgen. Vraag uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder of andere familieleden, die informatie kunnen verschaffen. Schrijf alles op wat zij u kunnen vertellen. Op die manier kan men heel wat inlichtingen verkrijgen, die waardevol zullen blijken.

7. *Informatie van Bibliotheken, Archieven en Bevolkingsregisters.* De Ster van 1 Sept. geeft goede aanwijzingen voor archiefonderzoek. Wij willen hieraan toevoegen dat in stads- en provinciale bibliotheken vaak allerlei boeken (biografische en genealogische) te raadplegen zijn, die menigeen kunnen helpen. Een biografie is een levensbeschrijving.

8. Stuur geen lijsten naar den Tempel (dit geldt natuurlijk alleen voor onze leden in het zendingsveld) zonder er het Zendingskantoor over te raadplegen. Al het werk in de Tempels gedaan namens kerkleden die in de zendingen wonen, dient door het kantoor van den zendingspresident te gaan.

9. Bij het noteren van gegevens dient men altijd de bron van informatie in het aanteekenboek te vermelden, zooals, bij voorbeeld :

Uit het Rijksarchief te ;

Van den Burgerlijken Stand te ;

Uit den familiebijbel van

Op die manier kan men altijd naslaan of een en ander klopt. Het wordt o zoo gemakkelijk vergeten waar de informatie vandaan komt, tenzij de verwijfsbronnen behoorlijk genoteerd worden. Schrijf altoos alle namen voluit, nooit verkort, tenzij de registers het zoo aangeven.

10. U kunt naar ambtenaren van den Burgerlijken Stand in andere steden schrijven zoowel als naar oude vrienden en verwanten. Navraagbrieven dienen altijd beleefd en met tact geschreven te worden, want ge vraagt een gunst. Overweeg wel hoe ge uw brief aanvangt en opstelt. Een eenvoudig briefmodel is misschien niet ondienstig :

Den Edelachtbaren Heer
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
te

Edelachtbare Heer :

Volgens mij verstrekte gegevens werd te Uwer stede den geboren Gaarne vernam ik de namen van de ouders van deze benevens, zoo mogelijk, de geboortedata van deze ouders. Kunt u mij die verschaffen?

De onkosten hieraan verbonden worden u, na ontvangst van opgave, terstond toegezonden.

In afwachting verblijf ik,

hoogachtend,

Uw dw.

.

Het is niet noodig aan ambtenaren of familieleden te schrijven dat ge de inlichtingen wenscht om plaatsvervangend werk voor de dooden te laten doen in den Tempel. Dat zou eerder misverstand kunnen verwekken dan bevorderlijk wezen aan de goede zaak. Wilt ge een reden opgeven, zeg dan dat ge bezig zijt aan het maken van een stamboom en dat ge de genealogische gegevens noodig hebt om uw werk te voltooien. Dat is voldoende en zal doorgaans het gewenschte resultaat afwerpen.

Deze instructies zijn algemeen. Het is heel moeilijk, ijzeren voorschriften te geven, want de problemen verschillen, er zijn haast geen twee gevallen, die gelijk zijn. Men gebruike bij alles zijn gezonde verstand.

Genealogische klassen in de Zending.

Het wordt aanbevolen dat alle genealogische klassen zich organiseeren, waar dit althans nog niet heeft plaats gehad. Elke gemeente krijgt zodoende een Genealogische Vereeniging, die zelfstandig kan optreden, zooals alle andere hulporganisaties. En evenals alle andere hulporganisaties staat zij onder het toezicht van het gemeentebestuur.

In overleg met de zendelingen of het gemeentebestuur kieze men een president, een vice-president, een genealoog, een leeraar en een secretaris. Ook vrouwen en jongedochters kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wil men, ter bestrijding van de onkosten van porto etc. een contributie vaststellen, dan worde de secretaris(esse) tevens penningmeester(esse). In plaats van een genealoog kan men een genealogisch comité aanstellen van twee of drie personen. Door den genealoog of het genealogisch comité wordt het naspingswerk der leden gestuwd en vergemakkelijkt.

Op de avonden daarvoor aangewezen wordt van het O.O.V.-uur een kwartier opgeofferd en blijft men bovendien een kwartier langer bijeen, d.w.z. de genealogische klas blijft een kwartier langer bijeen. Van kwart over negen tot kwart voor tien dus. Men trede zakelijk en flink op, kort en bondig. Laat allen goed voorbereid tot de klas komen. Een ieder leze thuis de lessen en artikelen in de Ster goed na en werke er zich zoo goed mogelijk in. Heeft men een vraag, men probeere die eerst zelf op te lossen. Dat is de beste leerwijze. En waar dit plan gevolgd wordt, zal er geen tijd verloren gaan aan onnoodige discussie.

Lesverdeeling.

- Les 5. Tempelplechtigheden. De Ster, 15 Juni 1931, bl. 185.
- Les 6. Tempelwerk. De Ster, 15 Juni 1931, bl. 187.
- Les 7. Uitwerking van Elia's komst op de wereld. Dit Sternummer, bl. 321 en 322.
- Les 8. Verantwoordelijkheid van elk kerklid. Dit Ster-nummer bl. 322 en 323 (halverwege).
- Les 9. Het opsporen van namen, punten 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dit Sternummer, bl. 323 en 324.
- Les 10. Het opsporen van namen (vervolg), punten 7, 8, 9 en 10. Dit Sternummer, bl. 324 en 325.

ZENDINGSNIEUWS.

Verplaatsingen.

Ouderling Johannes van Katwijk van Groningen naar Almelo als gemeente-president; Ouderling Clyde Biddulph van Almelo naar Arnhem als gemeente-president; Ouderling C. Nicolaas Schaap van Arnhem naar Groningen; Ouderling James E. Houston van Apeldoorn naar Groningen; Ouderling Don F. Smith van Leiden naar Apeldoorn; Ouderling Nicolas Baker van Alkmaar naar Leiden; Ouderling Armand H. Thompson van Den Helder naar Utrecht; Ouderling Jesse K. Thorne van Leeuwarden naar Den Helder; Ouderling Max R. Warner van Leeuwarden naar Utrecht; Ouderling Carter E. Jones van Rotterdam-Overmaas naar Groningen; Ouderling Parley Bernards van Amsterdam naar Rotterdam-Overmaas; Ouderling James De Bry van Utrecht naar Rotterdam.

Aangekomen.

Uit Salt Lake City, Utah, kwamen op 2 October j.l. Ouderlingen Frederik Steenblik en Gabriel J. Neerings Jr. te Rotterdam aan, om zendingswerk in ons land aan te vangen. Ouderling Steenblik is Alkmaar en Ouderling Neerings is Utrecht als eerste arbeidsveld aangewezen.

PRIESTERSCHAPSLESSEN.

Er bestaat een verhaal van een man die een grooten parel vond aan het zeestrand, maar die hem — daar hij onbekend was met de waarde van parels — terugwierp in de golven. Wij, de dragers van Gods Priesterschap, verkeerden haast in denzelfden toestand. Wij bezitten iets van groote waarde, dat wij gevonden hebben op het strand der levenszee. Maar in één opzicht verschillen wij van den onwetenden parelvinder: wij weten er, althans eenigermate, de waarde van en waar het vandaan gekomen is. Daarom zijn wij niet zoo dwaas er van te scheiden of het te verwerpen.

Onze Priesterschapslessen helpen ons, de zegeningen en vreugden van onze Priesterschapserkenning uitgebreider en dieper te maken. Het programma voor November volgt hier:

Eerste avond. Openingsgebed en zang. Tien minuten rapport van plaatselijke werkzaamheden. Les: *Priesterschapsstudies*, hoofdstuk 2, bl. 14 en 15 tot „Ambten”. Lesdoel: de samenwerking van de twee priesterschaps-afdeelingen duidelijk te maken: de eene vult de andere aan.

1. Wat is het verschil tusschen een voorspoedig mensch in de wereld en een voorspoedig priesterschapsdrager?

2. Noem de „uiterlijke verordeningen” welke dragers van het lagere Priesterschap mogen verrichten. Kent ge de juiste manier waarop ze volvoerd moeten worden?

Tweede avond. Gebed en zingen. Tien minuten rapport van plaatselijke werkzaamheden. Twee toespraken van elk 12 minuten over „Redenen voor het geloof in een belichaamd Godswezen” en „Lessen uit de wonderen van Jezus”. Gebruik Talmage's *Artikelen des Geloofs* als bron in verband met de standaardwerken der Kerk. Vragen dienen gesteld en beantwoord te worden aan het slot van elke toespraak.

Derde avond. Gebed en zang. Tien minuten rapport van plaatselijke werkzaamheden. Les: *Priesterschapsstudies*, hoofdstuk 2, bl. 15 (beginnende bij „Ambten”) en 16 tot „De Bisschop”. Lesdoel: Duidelijk te maken dat orde en onderlinge verplichting van plichtsvervulling hoofdpunten zijn in het Aäronische Priesterschap.

1. Onder welke omstandigheden kan een man onmiddellijk verordineerd worden tot een van de hoogere ambten in het Aäronische Priesterschap zonder eerst verordineerd te wezen tot de lagere ambten? Verklaar dit en geef voorbeelden.

2. Wat trekt u het meest aan in het Aäronische Priesterschap? Hoe kunnen wij dit met profijt gebruiken in de wereld rondom ons?

3. Welk voordeel is er in quorum- of groepsorganisatie?

Vierde avond. Gebed en zang. Tien-minuten-rapport van plaatselijke werkzaamheden. Twee toespraken van twaalf minuten elk over „Satan en de Macht der Zonde” en „De Verzoening”, met gebruikmaking van Talmage's *Artikelen des Geloofs* en de Standaardboeken der Kerk als bronnen. Vragen te stellen en af te handelen aan het slot van elke toespraak.

ZOO ZEGT HET BOEK VAN MORMON:



LOFLIED. *)

(Wijze: „Hoog op der bergen kruin”).

Wij prijzen U, o Heer,
 Dat G' ons Uw wil verklaart,
 Dat Uw gezag thans weer
 Verschenen is op aard,
 Dat heden weer kerkplechtigheên
 Van kracht zijn zooals in 't verleên.

Uw Geest rust op Uw volk,
 Dat naar volmaking jaagt;
 Allenskens wordt de wolk
 Van dwaling weggevaagd.
 Wij danken U voor 't Waarheidslicht,
 Waarvoor eens alle leugen zwicht.

Wijl Uw verlossingswoord
 Doordringt tot stulp en troon,
 Wordt in het Tempeloord
 Gewerkt voor dierbre doên:
 Een liefdewerk, met zorg verricht,
 Ook dáárvoor, Heer, gaaft Gij ons licht.

Wij bidden voor Uw Kerk:
 Haar bloei geeft ons genot.
 Sterk Gij ons, Heer, in 't werk,
 Geef eens ons 't zaligst lot,
 Als met het voor- en 't nageslacht
 W' in Christus zijn bijeengebracht.

K.

*) Gezongen op de Gemeente Conferenties in alle gemeenten van de Zending op Zondag 11 October 1931.

DE STER NEDERLANDSCH ORGAAN VAN DE LATERDAAGSCHE HEILIGEN

Redacteur: FRANK I. KOOYMAN - Assistent: GEORGE RYTTING

ROTTERDAMSCH E DISTRICTS CONFERENTIE

gehouden op 16, 17, 18 en 19 October 1931.

Vrijdagavond: Openings lied No. 76: Verlosser van Israël. Ouderling Adrianus Hekking ging voor in het gebed. Het tweede lied, „De Overwinning Verzekerd”, werd door het Rotterdamsche Zangkoor ten gehore gebracht. Districts-president M. Laverl Hall sprak enkele woorden tot inleiding, waarna Ouderlingen Arthur van Otten, Frederik Steenblik, Gabriel J. Neerings en Wm. Rulon Lee het woord voerden. Een zendelingen kwartet zong nu een Engelsch lied getiteld: „Take back the Heart”. Ouderling John G. de Gooyer en President Frank I. Kooyman traden als laatste sprekers op. Een loflied: „Dank zij den Heer”, werd door het Rotterdamsche Zangkoor als slotlied gezongen. Zuster Elisabeth J. Kooyman eindigde deze bijeenkomst met dankzegging.

Zaterdagmorgen: Zendelingenbijeenkomst.

Zaterdagavond: Ambt. samenkomst van het Rotterdamsche District. No. 65: Eere den Man, werd als openingslied gezongen. Ouderling A. Hartman vroeg den zegen, en de vergadering werd door het zingen van lied No. 188: Ontsteekt uwe Lichten, voortgezet. Ouderling Hall sprak een paar welkomstwoorden en Ouderling Hoyt W. Brewster, Overziener van het O.O.V.- en Zondagschoolwerk der Zending, Zr. Jopie Riet, Leidster van het Jeugdwerk der Zending en Ouderling D. Hubert Christensen, Districts-president te Utrecht, spraken de aanwezigen toe. Een Vrouwenkwartet uit Den Haag zong nu een lied, waarna Zr. Tine C. Hartman-Spaans, Assistentte Bijhoudster der Zending, President Kooyman en Apostel John A. Widtsoe, President van de Europeesche Zending, redevoeringen hielden. Ten slotte werd lied No. 166: Zingen wij voor 't scheiden, gezongen, en Ouderling J. v. d. Vaart sprak het dankgebed uit.

Zondagmorgen: Beginnende om 10 uur v.m. ving deze bijeenkomst aan met het gezamenlijk zingen van lied No. 6: Vast als een Rotssteen. Ouderling J. Borger opende met het gebed en daarna zong het Zangkoor van Overmaas een loflied: Dank zij den Heer. Ouderling Hall sprak wederom een paar inleidingswoorden en Ouderlingen Herman Bell, Cloyd C. Galbraith en C. Nicolaas Schaap voerden het woord. Het vrouwenkwartet van

Den Haag zong een lied getiteld: „Nearer my God to Thee”. Ouderling Hyrum Hand, en President Widtsoe waren de laatste twee sprekers. (In een afzonderlijk artikel zullen wij een korte opsomming geven van al de openbare toespraken door onzen hoogen bezoeker tijdens zijn visite hier te lande gehouden.)

Zondagnamiddag. Deze bijeenkomst ving om 2 uur met het zingen van lied No. 1: De Dag der Bevrijding, aan. Ouderling L. Ringelberg ging voor in het gebed en het Zangkoor van Overmaas zong nu een lied getiteld „Teach me to Pray”. Ouderlingen Andrew P. Roghaar, Clyde Biddulph en John L. Spitters voerden het woord, waarna Zr. Ida Weekhout een solo getiteld: The Lost Chord, ten gehoor bracht. Zendingsecretaris Fred M. Weenig was de daaropvolgende spreker. Ouderling James J. de Bry gaf een viool-solo getiteld „Largo” ten beste en Zr. Elisabeth J. Kooyman en President Widtsoe spraken de vergaderden toe. Het slotlied: „With one united voice”, werd door het zangkoor gezongen, en Ouderling Morris Cundick uitte het dankgebed.

Zondagavond. Met het gezamenlijk zingen van lied No. 67: Wij danken U, Heer, voor Profeten, werd de laatste bijeenkomst van deze conferentie om 7 uur aangevangen. Door Ouderling Kenneth G. Allen werd gebeden, waarna een Engelsch loflied: „The Radiant Morn” (De Stralende Morgen) door het Rotterdamsche zangkoor gezongen werd. Ouderling Hall heette alle aanwezigen hartelijk welkom, en door Ouderlingen Albert J. Aardema, Districts-president te Amsterdam; Kenneth S. Hancock, Districts-president te Groningen en Hans Schotel werden toespraken gegeven. Een vrouwen-dubbel trio van Rotterdam zong nu een lied getiteld „Lullaby”, en Ouderling George Rytting, Assistent Redacteur der Ster, President Kooyman en President Widtsoe traden als laatste sprekers op. Ten slotte werd lied No. 48: Gods Geest brandt in harte, door alle aanwezigen gezongen. Door Ouderling Sylvester M. Dalebout werd de dankbede uitgesproken.

In deze bijeenkomst alsook in die van Zaterdagavond trad Ouderling Schotel als tolk op voor Dr. Widtsoe. In de andere samenkomsten geschiedde het vertolken door president Kooyman.

Maandagmorgen: Voortzetting van de Zendelingenbijeenkomst.

Maandagavond: Programma-avond.

De Zondagavond bijeenkomst werd in het „Ons Huis” gebouw, Gouvernestraat 133, gehouden; de overige samenkomsten hadden in de gewone zaal „Excelsior” St. Janstraat 15, plaats. „Gods Woord door alle eeuwen heen” was het conferentie-thema.

De tegenwoordigheid van onzen Europeeschen Zendingpresident, Apostel John A. Widtsoe, heeft ongetwijfeld grooten invloed gehad op het doen slagen van deze conferentie, en zijn inspireerende woorden van instructie en vermaning dienen door allen ter harte genomen te worden. Mogen wij hem spoedig in ons midden terug zien!

George Rytting.

HET EVANGELIE EN GEZONDHEID

Een studiecursus voor de Onderlinge Ontwikkelings
Vereenigingen.

Les 1.

Voorbericht.

Het Evangelie van Jezus Christus beoogt des menschen gezondheid en levensgeluk.

Onze gezondheid raakt zoowel ons geestelijk leven en ons gezonde verstand als het natuurlijke lichaam. Het is een dwaling te veronderstellen dat het Evangelie alleen maar te doen heeft met des menschen geestelijke gezondheid. Gezond denken en lichamelijke gezondheid zijn de eenige waarborg van geestelijken vooruitgang. Iemand die lichamelijk of in zijn denken ziek is, is niet waarlijk gelukkig, hoewel hij misschien zielevrede benadere. De drie onderdeelen van de menschelijke natuur zijn nauw aan elkaar verwant en hangen van elkaar af. Waar één lijdt, lijden de andere.

Het volle Evangelie zal altijd 's menschen lichamelijk welzijn bevorderen. Oud-Israël ontving de wet van Mozes, een wijze wet, wat bij volle naleving zou blijken. De waarheid van het herstelde Evangelie blijkt ten deele uit een geopenbaarde gezondheidswet, die elke wetenschappelijke toets kan doorstaan.

Het Woord van Wijsheid werd gegeven in 1833, door middel van den Profet Joseph Smith, voordat er vertrouwbare inlichtingen bekend waren nopens menschelijke voeding. De wetenschap der menschelijke voeding is nog maar jong, maar iedere stap die zij maakt bevestigt en verklaart de waarheid van het Woord der Wijsheid, bijna honderd jaar geleden gegeven.

Het Evangelie, een complete gids tot levensgeluk, erkent het groote gewicht van een gezonde wijze van denken en gevoelen, die men „mentale hygiene” zou kunnen noemen. Dat de Profet Joseph Smith het essentiele van „mentale hygiene” verstond en leerde, blijkt uit de ontdekkingen der hedendaagsche psychologie (dat gedeelte der wijsbegeerte hetwelk over den aard en eigenschappen der menschelijke ziel handelt). Deze korte verhandeling blijft beperkt tot 's menschen lichamelijk welzijn.

De mensch is naar Gods beeld geschapen en heeft in zich alle mogelijkheden die hem kunnen vormen tot een vol-ontwikkeld, gelukkig, gezond reiziger op den weg van den eeuwigen vooruitgang. Maar om deze mogelijkheden te verwezenlijken moet hij de wetten van het reispad gehoorzamen. Hij moet nooit uit het oog verliezen dat dit lichaam de woning is van den geest, die de afstammeling is van zijn' Maker, en als zoodanig de grootste, verstandigste zorg verdient.

De Gezondheidswet des Heeren. - Het Woord van Wijsheid.

Leer en Verb. Afd. 89. Leest het geheele Hoofdstuk.

Les 2.

Kleeding, Reinheid, Luiheid en Slaap.

Leer en Verbonden, Afdeeling 42 : 40-43.

Leer en Verbonden, Afdeeling 88 : 124.

De Milddadigheid der aarde voor den mensch.

Maar niet buiten mate.

Leer en Verbonden, 59 : 15-21.

Les 3.

De Zestien Gezondheidsregels.

I. L u c h t.

1. Zorgt voor luchtverversching in elke in gebruik zijnde kamer.
2. Draagt lichte, losse en poreuze kleeën.
3. Zoekt werk en ontspanning buitenshuis.
4. Slaapt buitenshuis als ge kunt.

II. V o e d s e l.

5. Vermijdt over-eten en over-wicht.
6. Vermijdt overdaad van voedsel met een hoog proteïne-gehalte, zooals vleesch, vleeschspijzen, eieren; eveneens overdaad van zout en sterk gekruide spijzen.
7. Eet elken dag wat harde en wat rauwe spijzen.
8. Eet langzaam en proeft uw voedsel.
9. Gebruikt een voldoende hoeveelheid water, inwendig en uitwendig.

III. V e r g i f t e n.

10. Zorgt voor een dagelijkschen volledigen stoelgang.
11. Staat, zit en loopt rechtop.
12. Laat geen vergiften en smetstoffen uw lichaam binnenkomen.
13. Houdt de tanden, het tandvleesch en de tong schoon.

IV. A c t i v i t e i t.

14. Werkt, speelt, rust en slaapt met mate.
15. Haalt diep adem; oefent u verscheiden malen per dag in diep adembalen.
16. Blijft kalm en vol van belangstelling in het volle leven.

HOOFDSTUK I.

Les 4.

De Waarde van goede gezondheid.

Het evangelie van Jezus Christus leert dat de geest en het lichaam de ziel des menschen zijn. Zelfs in zijn opgestanen en volmaakten staat zal de mensch zijn lichaam bezitten. Het is de woning van den geest en in de gestaltenis Gods. Deze kennis legt ons de verplichting op, dat wij het menschelijk lichaam bestudeeren en verzorgen en ontwikkelen.

Voor het verkrijgen van gezondheid heeft de Heere ons zekere principes gegeven, in lessen 1 en 2 besproken.

Het lichaam een machine: In elken zin van het woord is het lichaam een machine, waardoor de geest zich openbaart en waardoor hij van de buitenwereld kennis neemt. Vergelijk het oog, het oor en andere lichaamsdeelen bij machine-onderdeelen en bespreek wat er gebeurt bij veronachtzaming.

Ziekte het gevolg van wantoestanden: De uiterst fijne menschelijke machine vraagt de beste behandeling. Hebt ge hoofdpijn, dan hapert er wat. Willens of onwetend hebt ge overtreden. Het spijsverteringsorgaan kreeg wat zwaars te verduwen, de longen kregen slechte lucht of er schort wat anders. Een beetje nadenken en voorzichtigheid had die hoofdpijn kunnen voorkómen.

Vreugdedagen. — Wat is een dag waard? Eén dag met de liefde Gods en die van onzen medemensch in onze ziel en met een volle waardeering van de mooie schepping waarin wij leven! Wilt ge één zoo'n heerlijke dag wegwerpen met dwaze gewoonten?

Gezondheid als een element van succes. — Een onschatbaar element. Theodoor Roosevelt was als kind een min ventje. Maar hij had gezond verstand en een ziel. Geduldig trainde hij zich om de gebreken in zijn lichaamsaanleg te overwinnen. Zelfs als president van de Vereenigde Staten oefende hij zich gestadig. Gezond denken, dit begreep hij, gaat samen met een gezond en flink lichaam.

Een individueel probleem. — Elk voor zich dient op de wetten des levens acht te geven, zoodat zijn machine „geruischloos” en doelmatig loopen zal. Heele naties zijn ondergegaan ten gevolge van lichaams-ziekten der burgers. Millioenen lijden schipbreuk in het leven omdat zij de lichaamsgezondheid veronachtzamen.

Een „Laterdaagsch” geloofsstuk: „De zegeningen van voedsel, slaap en gemeenschapsgenietingen zijn door God verordineerd voor Zijn glorie en ons voordeel; en het rust op ons, te leeren ze te gebruiken en niet te misbruiken; opdat Zijn Koninkrijk zich uitbreide op aarde en wij er in ontplooien.” — Brigham Young.

NAAR DENEMARKEN EN ZWEDEN.

(Vervolg van bl. 307).

Maandag op den dag zendelingen-vergadering, des avonds een concert in de nieuwe ontspanningszaal. Dinsdag op den dag getuigenisstonde, des avonds O.O.V. wedstrijdwerk. Stampvol zijn die avondbijeekomsten. Daarna, een week lang, bijeenkomsten van de zendingspresidenten en echtgenooten: twee lange sessies per dag. Vermoeiend maar heel interessant.

Een uitstapje naar Zweden breekt de eentonigheid. Zweden is niet ver van Kopenhagen. Anderhalf uur met de boot en wij zijn in Malmö. Vandaar met de bus naar Lund, de oude hoofdstad. Onderweg zijn we niet heelemaal op ons gemak: in Zweden wordt aan de linkerzijde van den weg gereden. Het doet ons weer even onaangenaam aan, zooals wij het twee jaar geleden ondervonden in Engeland.

Bij de beroemde kathedraal te Lund ontmoeten wij Sjoerd weer. Hij heeft mijn kaartje ontvangen, waarop onze komst aangekondigd werd. Hij heeft alreeds de monumentale astronomische klok gezien, een der oudste in Europa. Ze werd ongeveer 1380 gebouwd door een onbekend meester, heeft enkele eeuwen stil gestaan en is eenige jaren geleden herbouwd en aan den gang gebracht. Bij het slaan van het volle uur ziet een heele schare bezoekers naar het uittreden en den ommeegang der poppetjes die de Wijzen uit het Oosten en anderen voorstellen, hulde brengend aan Maria en het Kindeke.

Dan dalen wij af in de kille keldergewelven van het gebouw, waar eeuwenoude steenen tot ons „spreken”. Angstvallig treden wij een kleinen kerker binnen, in den dikken buitenmuur, waarin men ongehoorzame monniken placht tot nadenken te brengen. Alleen een vensterspleet, zóó nauw dat ontvluchten onmogelijk was, gaf licht. Voor ventilatie was niet gezorgd.

Als wij weer buiten zijn gekomen, gaan wij schoolgebouwen en standbeelden bezichtigen. Sjoerd interesseert zich voor Zweedsche woorden langs den weg. *Cykelbana*: fietspad, leest hij. *Rikstelefon*: rijkstelefoon.

— Makkelijk, he, Sjoerd?

— En òf!

Bij het standbeeld van Esaias Tegnér vertelt Dr. Widtsoe ons het een en ander van dezen grooten Zweedschen dichter. Dr. Widtsoe, geboren Noor, kent de geschiedenis van zijn vaderland en de aangrenzende rijken op zijn duimpje. Sjoerd weet te vertellen dat Tegnér's *Frithiofs Saga*, „een der schoonste voortbrengselen van het menschelijk genie, dat immer de letterkunde van een volk verheerlijkte”, in het Hollandsch vertaald is door P. L. F. C. von Eichstorff en herzien door J. J. L. ten Kate.

Terwijl ik dit schrijf ligt een exemplaar van deze mooie Helden-dicht-vertaling bij mij op de lessenaar en heb ik verschillende

passages gelezen van dezen bewonderenswaardigen Zweed, die „adelaarsdenkbeelden aan engelengevoel paart, en reuzenkracht aan vrouwelijke zachtheid”. Ik kan niet nalaten uit het slothoofdstuk, De Verzoening, het volgende over te schrijven:

Men biedt den Asen offers aan, het offerpaard
 Wordt voorgeleid met purpren toom en gouden zaâl:
 Het is een zinnebeeld slechts, maar diep en waar! want bloed
 Is morgenrood van elken dag, die schuld verzoent.
 Maar niet het beeld verzoent, het is de zaak alleen;
 Wat gij gezondigd hebt verzoent geen vreemde zoen.
 Der dooden zoen ligt in Alvaders Godenborst,
 De zoen des levenden woont in zijn eigen hart.
 Een offer ken ik, dat den Goden meer behaagt,
 Dan reuk uit offerschaal, ik noem u de offerhand
 Van 't wraakgevoel, den wilden haat, dien gij nog voedt.
 Zoolang uw hart niet vrede kweekt, zoolang gij niet
 Vergeven kunt, wat wilt gij dan in Balders huis?
 Wat was uw doel, toen gij dit huis hebt opgebouwd?
 Met steenen zoent men Balder niet; verzoening woont
 Hier onder en omhoog, slechts dáár, waar vrede woont.
 Verzoen u met uw vijanden en met u zelf,
 Dan zijt gij met den God verzoend! — In 't Zuid is ook
 Een Balder, zegt men, eens geboren uit een maagd.
 Alvader zond hem neêr, om op der Nornen schild
 De runen te verklaren, raadselachtig nog.
 De vrede was zijn krijgswoord, liefde was zijn zwaard,
 En onschuld zat, gelijk een duif, op zijnen helm.
 Vroom leefde en leerde hij, en schonk vergiffenis.
 En onder verre palmen staat zijn blinkend graf.
 Zijn leere, zoo vernam ik, gaat van dal tot dal,
 Versmelt de ruwe harten, legt de handen saâm
 En sticht, waar vroeger tweedracht woonde, een vrederijk.
 Ik ken die leer niet wel, maar donker heb ik toch
 Haar voorgevoeld in de uren, aan den deugd gewijd;
 En zoo heeft ieder menschelijk hart haar voorgevoeld.
 Ook hierheen dringt zij eenmaal door, dan spreidt ze ook hier
 Op onze bergen hare duivenwieken uit.
 Maar dan bestaat dit Norgeland voor ons niet meer,
 Dan suizelt de eikenboom op ons vergeten graf.
 Gelukkig gij dan, nageslacht! gij zult u dan
 Verheugen in den stralenglans des nieuwen lichts!
 Heil u, zoo dan zijn gloed de somberheid verdrijft,
 Die thans haar wolkenluier hangt voor 's levens zon.
 Maar dan veracht ook ons niet, die toch nimmermoê
 En ijvrig zijne stralen zochten, want er leeft
 Slechts één Alvader, maar hij zendt veel boden uit. —

Wij gaan nu terug naar Malmö, de havenstad, waar leden van de Zustershulpvereniging ons een voortreffelijk maal bereid hebben. Daarmede wordt korte metten gemaakt voordat de buitengewone openbare bijeenkomst aanvangt.

(Wordt vervolgd).

UTRECHTSCH E DISTRICTS CONFERENTIE.

Zaterdag 21 (in de gewone zaal in de Kruisstraat) en Zondag 22 November (in het Jaarbeursgebouw) zal te Utrecht de najaarsconferentie van het Utrechtsche District gehouden worden.

Zendingen-bijeenkomst Zaterdagmiddag 1 uur.

Openbare godsdienstoefeningen Zaterdagavond 7.30, Zondagmorgen 10 uur, Zondagmiddag 2 uur en Zondagavond 6.30.

Waarschijnlijk zal er des Zondags ook een korte doopdienst plaats hebben, die in de Zondagmorgendienst zal worden aangekondigd.

Allen vriendelijk uitgenoodigd!

CONFERENTIE VAN DE ZUSTERSHULP- VEREENIGINGEN.

Tweemaal per jaar: op haar stichtingsdag in Maart en in het najaar dienen de Zustershulpverenigingen conferentie te houden. Voor onze Zending is ditmaal de 15de November aangewezen voor dat doel.

Een programma voor deze gelegenheid zal in getypten vorm aan alle gemeenten worden toegezonden.

INHOUD.

Zaligheid voor de dooden	321	Het Evangelie en Gezondheid	331
Zendingsnieuws	326	Naar Denemarken en Zweden	334
Priesterschapslessen	327	Utrechtsche Districts Conferentie	336
Zoo zegt het Boek van Mormon	328	Conferentie van de Zusters-	
Loflied	328	hulpverenigingen	336
Rotterdamsche District-Con-			
ferentie	329		

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16 B, Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending
Abonnementsprijs per jaar: Nederland f3.—, Buitenland f4.—.
Afzonderlijke nummers 15 cent.