

DE STER VAN NEDERLAND



15 JUNI 1932

No. 12

37e JAARGANG

Opgepast! Wie het eerste knoopsgat overslaat, brengt het toeknoopen niet goed ten einde. Goethe.

DE EERSTE BEGINSELEN VAN DEN GODSDIENST.

Door Dr. John A. Widtsoe.

Waarheidsbeginselen.

De godsdienst, de ware godsdienst, raakt iemands geheele leven, heeft te maken met elke taak, welke men verricht. De grondbeginselen zijn die, welke elke rechtvaardige handeling ten grondslag liggen.

Om een schoenmaker te worden, moet men bepaalde waarheden leeren kennen en ze daarna toepassen. Een paar goede schoenen kunnen daaruit voortkomen.

Om zich bij een waardige organisatie te kunnen aansluiten, moet men kennis nemen van de voorschriften en zich onderwerpen aan de voorwaarden van toelating om het lidmaatschap te verwerven. Hetzelfde geldt voor den godsdienst.

De grondbeginselen van den godsdienst zijn waarheidsbeginselen gelijk aan die, welke in elke eervolle werkzaamheid tot succes leiden. Het verschil, indien dit bestaat, is, dat de godsdienst universeel is en alle waarheidsbeginselen in zich sluit. De eerste beginselen van den godsdienst begrijpen en aannemen beteekent meer macht in het leven bezitten.

Wetten.

Het heelal wordt door wetten geregeerd. In de natuur heerscht orde. Iedere oorzaak heeft zijn gevolg. Door gehoorzaamheid aan

deze onveranderlijke natuurwetten begint men de voordeelen van de wereld rondom ons te genieten. Dit zijn waarheden welke zoowel voor den godsdienst als voor de wetenschap gelden. De profeet Joseph Smith zegt ergens: „Er is een wet, onherroepelijk vóór de grondlegging der wereld in den hemel vastgesteld, waarop alle zegeningen steunen en wanneer wij een zegen van God ontvangen, komt dit door gehoorzaamheid aan die wet, op welke die zegen steunt.”

Gehoorzaamheid aan de Wet.

Vooruitgang of eenig ander voordeel voor den mensch komt door gehoorzaamheid aan een wet. Dit beginsel komt in elke werkzaamheid van den mensch tot uiting.

Justus von Liebig toonde aan, dat planten van bepaalde stoffen in den bodem leven, en Sir John B. Lawes, die deze wet erkende, legde de basis van de uitgebreide kunstmestindustrie. Edward Grieg ontdekte, dat hij, door muzieknoten op bepaalde wijze te combineeren de eigenaardige, vreugdevolle muziek van het Noorsche landvolk kon voortbrengen en werd aldus een wereldberoemde schepper van onsterfelijke muziek. Thomas A. Edison paste de wet toe, dat een electriche stroom een kooldraad niet aantast in een luchtledige ruimte en het gevolg hiervan was, dat de electriche gloeilamp een voorwerp voor dagelijksch gebruik werd. Louis Pasteur bewees dat voortbrenging uit niets onmogelijk is en door toepassing dezer wet schiep hij de wetenschap der bacteriologie, welke den mensch in staat heeft gesteld vele kwalen te overmeesteren. Deze menschen hadden hun belangrijken arbeid niet kunnen verrichten, indien zij de wetten niet hadden opgespoord en gehoorzaamd.

Geestelijke Wetten.

Kennis van en gehoorzaamheid aan wetten zijn de fundamenteen van den godsdienst. Geestelijk voordeel of geestelijke zegeningen verkrijgt men door gehoorzaamheid aan geestelijke wetten. Het is dwaasheid te gelooven, dat de hoogere levenssferen zonder wetten zijn. Het Evangelie van Jezus Christus, hetwelk de weg naar volmaakt geluk is, zoowel op aarde als hiernamaals, is een stelsel van goddelijke wetten, die men moet gehoorzamen om gelukkig te zijn. De eerste schrede op den weg naar wijsheid is de wetten te leeren kennen; de tweede: ze te gehoorzamen en toe te passen.

De eerste Wet van het Evangelie.

Het eerste beginsel van elke menschelijke handeling in de geestelijke of stoffelijke wereld is geloof. Geloof gaat de handeling vooraf; hoop alleen is niet voldoende. In algemeenen zin is geloof de verzekering welke in iemand leeft, van het bestaan van onge-

ziene dingen. Zulk een geloof in de ongeziene wereld is de oorzaak van het succes van den mensch, het levenwekkende element van allen vooruitgang, want geloof in de ongeziene werkelijkheid is zoowel voor de wetenschap als voor den godsdienst noodzakelijk. Men kan atomen niet zien, toch weten wij dat ze bestaan; er zijn klanken, welke te ijl voor het oor zijn om te worden opgevangen; toch bestaan zij. Het geloof is een beginsel van macht, een geestelijke kracht, waardoor het menschelijk pogen wordt geïnspireerd. Het is door geloof, dat de wonderbare werken der denkers, van profeten en apostelen, waarvan de geschiedenis der menschheid gewaagt en die in heilige boeken staan beschreven, tot stand worden gebracht. Het geloof is de oudste en meest gebruikte kracht, welke de mensch tot zijn beschikking heeft.

Geloof berust op Bewijs.

Het vermogen om te gelooven, hetwelk den mensch is ingeboren, wordt ontwikkeld en versterkt door het bewijs van de zichtbare gevolgen der onzichtbare dingen. Geloof hebben betekent niet, dat men de dingen maar in goed vertrouwen aanneemt. De radium-straling b.v. heeft het onzichtbare electron aangetoond; de orde, schoonheid en regelmaat, waarmede de hemellichamen, door talloze eeuwen heen, hun vastgestelde banen beschrijven, leveren het bewijs van een intelligente leiding van het heelal, want zonder intelligentie heerscht wanorde en verwarring.

Het geloof in de goddelijke zending van Jezus Christus wordt door Zijn wonderbaarlijke leeringen en handelingen en door de gevolgen van 's menschen gemeenschap met Hem bevestigd. Ontelbare bewijzen voor het bestaan van de ongeziene wereld zijn overal voorhanden.

Geloof in God.

Volwaardig geloof moet beginnen met geloof in God. De stille stem in het binnenste van elkeen en ook de geheele natuur rondom ons bewijzen het bestaan van God.

Jezus Christus openbaarde God aan den mensch als een persoonlijk Wezen. Hij verklaarde, dat God niet alleen de Vader in letterlijken zin van Zijn geestelijk lichaam is, maar ook van elke levende ziel. Alle menschen zijn kinderen van God en derhalve broeders en zusters in één groote familie. De invloed van onzen Vader in den Hemel gaat van Hem uit door de oneindige ruimte, doordringt alles en is het leven en het licht van alle dingen en leidt alle menschen tot de waarheid. Door dezen invloed weet, ziet en bestuurt God alles. God is overal tegenwoordig, niet persoonlijk, doch door Zijn allesdoordringenden Geest. Geloof is het eerste beginsel van den godsdienst. Iemand's geestelijke vooruitgang kan worden gemeten naar zijn toename in geloof.

De tweede Wet van het Evangelie.

Om vooruitgang te maken is het bij elke levensbezigheid noodzakelijk, dat men verworven kennis weet toe te passen.

Wanneer een schoenmaker betere modellen heeft ontvangen, doet hij de minderwaardige aan den kant. Iemand die bouwland bezit, ploegt en zaait, anders krijgt hij geen gewas. Elke stap voorwaarts wordt gedaan in den geest van bekeering.

Bekeering, het tweede grondbeginsel van den waren godsdienst, is de vrucht van geloof. Zij is het redelijk gevolg van het geloof bij die menschen, welke verlangen de waarheid ten bate der menschheid aan te wenden. Door geloof leert men de waarheid weten en verkrijgt men macht. Door bekeering worden kennis en macht gebruikt om Gods plannen ten uitvoer te brengen ter verbetering en vooruitgang der menschen. Van bekeering kan men zeggen dat het handelend geloof is. Wanneer een eerlijk mensch van een of andere waarheid overtuigd raakt, zal hij trachten deze in zijn leven toe te passen, in de eerste plaats door een heilig voornemen niet weer te doen wat God heeft verboden en in de tweede plaats datgene te volbrengen wat de Heer hem heeft geboden. De bekeerde wendt zich af van het kwade en richt zich naar het goede. Het niet gehoorzamen aan de waarheid, zooals men haar leerde en begreep, is zonde.

Gehoorzaamheid aan elke waarheid kenmerkt den waren bekeerde en beteekent een volledige verzaking der zonde. Zij, die zich in deze hooge beteekenis hebben bekeerd, verwerven een onweerstaanbare macht. De herinnering aan hunne zonden wordt uitgewischt, zij worden gelukkig en gaan snel vooruit.

Iedereen begaat in zekere mate zonde en heeft dus bekeering noodig. Jezus Christus zegt: „Indien gij u niet bekeert, kunt gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.”

De derde wet van het Evangelie.

Een derde vereischte voor den waren godsdienst is, dat het uitwendige bewijs worde geleverd van de inwendige verandering, welke iemand ondergaat door zijn gehoorzaam geloof en zijn bekeering. Geloof en bekeering kunnen passief zijn, doch het actief gebruik der waarheid is het bewijs van een juisten geestes-toestand.

De doop wordt door den Heer verlangd als een bewijs van iemands gewillige geestesgesteldheid. Men kan hem vergelijken met de onderteekening van een contract, het bezegelen van een overeenkomst door een zichtbare handeling, zooals ook bij overeenkomsten tusschen menschen onderling gebruikelijk is. Het verlangen om te worden gedoopt sluit geloof in God, Zijn Zoon en het Evangelie in zich en is het verlangen om in overeenstemming te zijn met goddelijke wetten. De doop is ook een verbond, waarbij men belooft de wetten en verordeningen van het Evangelie te

gehoorzamen. Bovendien is het de wijze waarop men lidmaat van de Kerk wordt. De doop verschilt in wezen niet van de door menschen opgerichte organisaties gestelde eischen, om het lidmaatschap daarvan of eventueele voordeelen daaraan verbonden, te verwerven. Ook aan deze vastgestelde eischen moet men zich onderwerpen. Slechts zij die oud genoeg zijn om zich rekenschap te kunnen geven en te begrijpen wat het beteekent, mogen worden gedoopt. Deze plechtigheid kan dus niet worden bediend aan zuigelingen of jonge kinderen, want deze zijn zondeloos.

Aangezien de doop de toegangspoort is tot het koninkrijk der hemelen, moet hij worden verricht door hen, die goddelijke volmacht bezitten. De Heer aanvaardt geen doop, welke krachtens eenige menschelijke volmacht wordt bediend. Daar de doop den dood, de begrafenis en opstanding van Jezus Christus, het middelpunt van het heilsplan symboliseert, kan hij alleen door onderdompeling geschieden. Dit zijn alle van Godswege gestelde eischen en niemand heeft het recht ze te veranderen.

De gevolgen van den Doop.

Het eerste, heerlijke gevolg van den doop is de vergeving van zonden. Allen, die uit de wateren van den doop oprijzen, schoongewassen als het ware, zullen op gelijke wijze de eeuwige, vooruitgang brengende reis, welke de levens-basis in de Kerk van Christus vormt, aanvangen. Vroeger begane zonden zullen den mensch niet beletten de hoogste zegeningen te ontvangen.

Het tweede resultaat van den doop is de Gave des Heiligen Geestes, door welke de doopeling nieuwe en krachtige vermogens verwerft om de belemmering der zonde te overwinnen en zich met succes aan de eischen van het Evangelie te onderwerpen. Tenslotte brengt de doop het lidmaatschap in de Kerk van Christus met zich, hetwelk tal van mogelijkheden tot vooruitgang in zich heeft. Aldus wordt door den doop het verleden afgesloten en een nieuwe toekomst geopend.

Jezus Christus gebod: „Bekeert u en wordt gedoopt, want het koninkrijk der hemelen is nabij.”

De vierde Wet.

Het begiften van den gedoopte met de gave des Lichts is de vierde Wet van het Evangelie. Het is een tweede, geestelijke doop.

Het opleggen der handen voor de Gave des Heiligen Geestes volgt op den doop door onderdompeling in water. Door deze gave komt het geestelijk licht hetwelk ons in alle waarheid leidt. Van den Heer gaat een macht uit, welke in meerdere of mindere mate iedere ziel, welke deze wereld binnentreedt, verlicht, maar de Gave des Heiligen Geestes is een bijzondere lichtbrengende schenking, welke alleen zij, die lid van de Kerk van Christus worden, kunnen ontvangen.

Dit stemt overeen met onze ervaring. De eenige manier om de natuurkrachten onder contrôle te krijgen, is gehoorzaamheid aan wetten. Die gehoorzaamheid wordt altijd beloond door de gevolgen, welke het verstand verlichten en voldoening in het leven schenken. De schoenmaker, die zijn vak leert verstaan, aanvaardt de juiste werkwijze, past ze toe en maakt een paar goede schoenen. Aldus gaan de nederige dingen parallel met de groote en heilige, inleidende beginselen van het Evangelie.

Gevolgen van de Gave des Heiligen Geestes.

De vruchten van geloof, bekeering en doop, zooals deze in de Gave des Heiligen Geestes worden getoond, zijn de uitgezochtste, welke de mensch kent: talloozen hebben hiervan getuigenis afgelegd. Zij openbaren zich in beter begrip, sterker wil om rechtvaardig te zijn en in meerdere geschiktheid om het dagelijksch werk te volbrengen; zij zijn dezelfde in alle eeuwen en onder alle volken. De Apostel Paulus noemt eenige dezer vruchten in 't bijzonder: „Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”. „Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en eenen anderen het woord der kennis, en eenen anderen het geloof . . . , en eenen anderen de gaven der gezondmakingen . . . , en eenen anderen de werkingen der krachten, en eenen anderen profetie, en eenen anderen onderscheidingen der geesten, en eenen anderen menigerlei talen, en eenen anderen uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, deelende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkterwijs Hij wil”.

Door de Gave des Heiligen Geestes wordt iemand geheel veranderd vanwege de grootere geestelijke verlichting, welke hem de vreugden van het lidmaatschap van de Kerk van Christus voor oogen stelt. Deze Gave is de schakel tusschen hemel en aarde. Zij vervult de ziel met onuitsprekelijke vreugde en degene, die haar verwerft en behoudt, bezit een eeuwigen, grenzelozen rijkdom.

Deze gaven, welke het gevolg zijn van gehoorzaamheid aan de voorschriften van het Evangelie, zijn voor alle trouwe leden van de Kerk van Christus.

De eerste Beginselen van het Evangelie.

Dit zijn dus de eerste vier beginselen van het Evangelie van Jezus Christus: Geloof, Bekeering, Doop en de Gave des Heiligen Geestes. Zij zijn de hoeksteen en waarop een aannemelijk, nuttig en blij leven kan worden opgebouwd. Zij zijn logisch en voor vooruitgang onontbeerlijk. Zij vormen de toegangspoorten tot het Koninkrijk van vreugde, geluk en welslagen, waar de geheele wereld naar zoekt. Zij zijn de nauwkeurige tegenhangers van de stappen welke men moet ondernemen ten einde, op welk gebied

der menschelijke werkzaamheid ook, succes te kunnen boeken. De kennis der waarheid, de onderwerping daaraan en het verzaken van alle onwaarheid dwingen machtige belooningen af. De sleutel tot vooruitgang in zaken, wetenschap of godsdienst, is : het kennen van de waarheid en het gehoorzamen er aan ; dan komt het gewenschte gevolg vanzelf.

De Herstelling van het Evangelie.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert deze Eerste Beginselen in allen eenvoud en met volmacht. Zij is de oorspronkelijke Kerk van Christus, door goddelijke volmacht in dezen tijd weder opgericht, na eeuwen van afwijking van de ware beginselen van het Evangelie. Iedereen, die ten volle gelukkig wil zijn, moet ze aannemen. Wilt gij dat ook ?

Eeuwjaar-serie no. 10.

Hollandsche vertaling : A. D. J.

ZENDINGSNIEUWS.

Verplaatsingen.

Ouderling Johannes van Katwijk is verplaatst van Almelo naar Alkmaar; Ouderling Max R. Warner van Utrecht naar Rotterdam; Ouderling Don Fred Smith van Apeldoorn naar Overmaas; Ouderling Phares N. Green van Alkmaar naar Den Helder; Ouderling Jesse K. Thorne van Den Haag naar Dordrecht; Ouderling Everett A. van Orden van Den Helder naar Leiden; Ouderling Armond H. Thompson van Den Haag naar Schiedam; Ouderling Kenneth J. Draayer van Schiedam naar Gouda; Ouderling Harlen F. Bybee van Dordrecht naar Utrecht; Ouderling Nicholas Baker van Leiden naar Amsterdam (Centrum); Ouderling Dee Stanford Harris van Gouda naar Den Haag; Ouderling Albert H. Bragonje van Delft naar Apeldoorn; Ouderling Parley Bernards van Overmaas naar Haarlem; Ouderling Opal K. Hammond van Rotterdam naar Den Haag; Ouderling Woodrow W. Winward van Utrecht naar Almelo; Ouderling Douwe J. van der Werff van Gouda naar Overmaas en Ouderling Alma H. Dalebout van Haarlem naar Delft.

Benoemingen.

Ouderling John G. de Gooyer, sinds enkele maanden Secretaris van het O.O.V. en Zondagsschoolwerk der Zending is tot Opziener van ditzelfde werk aangesteld. Ouderling Daniel A. Grundmann, te Groningen werkzaam, is tot president van het Groninger district benoemd. Ouderling James J. de Bry, te Almelo werkzaam, is aldaar tot gemeente-president aangesteld. Ouderling Armond H. Thompson is tot gemeente-president te Schiedam aangesteld en Ouderling Albert H. Bragonje tot president van de Apeldoornsche gemeente.

De onder »Verplaatsingen« genoemde presideerende of senior-ouderlingen zijn ook in hun nieuwe standplaatsen tot een dezer functies aangewezen, naar gelang van omstandigheden.

Bekeering.

Bekeering is iets waarmede men niet elken dag spelen kan. Dagelijksch zondigen en dagelijksche bekeering is niet aangenaam in de oogen Gods. — *Joseph Smith, de Profeet.*

BIJ HET PORTRET VAN PAUL VERMAAT.

(Zie ook De Ster van 1 April j.l., bl. 111, en die van 15 April, bl. 117).

Op 't aardsche schouwtooneel van komenden en gaanden
(Ontelbre stoet!), verscheen, heel kort maar, Paul Vermaat.
Hij trad pas op: zoo jong, zoo krachtig nog, wij waanden
Ver in 't verschiet nog 't uur, dat eens voor allen slaat.

Hij reed per fiets dien dag... maar waarom, wáárom aan den
Smartdag herinnerd hier?...." Een ongeluk op straat...."
De schuldige chauffeur? De rechter spreekt: „Vier maanden”.
Vier maanden....! O, mijn ziel, die stom-verslagen staat....



Toch, neen, o neen! niet dät, mijn ziel, gaf u voldoening,
Geen strafuitspraak bracht ooit, hoe streng dan ook, verzoening
Of heeling u. Gij smeekt om kracht, die zegt: *Vergeef!*
Smeekt dat het schuldig hart krijge eerbied voor het leven,
Want dan, bij wáár berouw, wordt inderdaad vergeven,
Niet maar naar willekeur, door God, wie zóó misdreef.

K.

DE STER NEDERLANDSCH ORGAAN. VAN DE LATERDAGSCHE HEILIGEN

Redacteur: FRANK I. KOOYMAN - Assistent: CLYDE BIDDULPH

VIJFDE ALGEMEENE O.O.V. CONFERENTIE,

gehouden op 2, 3, 4, 5 en 6 Juni 1932 te Rotterdam.

Donderdagavond: Er werden twee bijeenkomsten gehouden; de eene om 8 uur in de zaal „Excelsior”, St. Janstraat 15, en de andere om 7.30 uur in de zaal te Overmaas, Dordtschestraatweg 214a. De M-Mannen debat-ploegen, bestaande uit leden van de Utrechtsche, Amsterdamsche en Overmaassche gemeenten, kwamen tezamen om te debatteeren. Elk van deze gemeenten had twee ploegen, één bevestigende en één ontkennende. De bevestigende ploeg van Amsterdam en de ontkennende van Overmaas debatteerden in de groote zaal in het gebouw „Excelsior”; de bevestigende ploeg van Utrecht en de ontkennende van Amsterdam debatteerden in de kamer van de Zustershulpvereeniging in hetzelfde gebouw, en de bevestigende ploeg van Overmaas en de ontkennende van Utrecht debatteerden in de zaal te Overmaas.

Het debat-onderwerp was: „Aangenomen dat het welzijn der menschheid eischte dat het Christendom zijn ontstaan vond in tijd, plaats en omstandigheden waarin zulks is geschied.”

De bijeenkomst te Overmaas gehouden, ving aan met het zingen van lied No. 65: „Eere den man”. Door Ouderling Gerard J. Klomp werd gebeden en Ouderling Arthur van Otten heette allen welkom. De inleiding tot het debat werd door Ouderling Morris Cundick gegeven, waarna het debat gehouden werd. De ontkennende ploeg werd als winnaar verklaard. Ten slotte werd lied No. 18: „Daar mag de getrouwe zijn”, gezongen en Ouderling James J. de Brij eindigde met dankzegging.

De bijeenkomst in de zaal „Excelsior” werd eveneens met het zingen van lied No. 6: „Eere den man”, aangevangen. Br. Johannes van Maare uit Amsterdam ging voor in het gebed en als tweede lied werd No. 130: „Besteed Uw tijd steeds nuttig” gezongen. Ouderling Hoyt W. Brewster sprak enkele welkomstwoorden en broeder Willem van Gelderen uit Rotterdam gaf eene inleiding tot het debat. De aanwezigen werden in twee groepen verdeeld. In de Zustershulpvereeniging-kamer was de ontkennende ploeg winnaar en in de groote zaal de bevestigende. Daar beide ploegen van Amsterdam gewonnen hadden, werd dezen de eerste plaats gegeven. De leden van de Amsterdamsche ploegen waren Dirk Visser en R. Lagerweij (ontkennende) en E. van Komen en Jacob

Greef (bevestigende). Het slotlied was No. 18: „Daar mag de getrouwe zijn”. Ouderling Nicholas Baker dankte.

Vrijdagavond 8 uur: Algemeene Wedstrijdavond in de zaal „Excelsior”. Het openingslied was „Steekt uw handen uit de mouw”, waarna broeder Jentje Borger des Heeren zegen vroeg. Een korte inleiding tot het wedstrijdwerk werd door Ouderling Hoyt W. Brewster gegeven, waarna de wedstrijden gehouden werden. De resultaten zijn als volgt:

Weergegeven geschiedenis, Groningen, Berendina Bos.

Arenleessters Toespraak, Den Haag, Kitty Schoenmaker.

M-Mannen Toespraak, Amsterdam, Hans Ylst.

Bijenkorfmeisjes Dubbel-trio, Amsterdam, N. Knollema, A. Hut, N. Ylst, L. Tau, A. Ylst en J. van Dorp, begeleid door Zr. W. Verstrate.

Arenleessters Dubbel-trio, Den Haag, K. Schoenmaker, R. Jacobs, T. Hartman, G. Döre, A. Diender en N. van Arnhem, begeleid door Zr. Holterman.

M-Mannen Kwartet, Amsterdam, Hans Ylst, J. Strietman, Jacob Greef en H. Tellekamp.

Ten slotte werd lied No. 19: „Het goede betrachten”, gezongen. Zuster Elisabeth J. Kooyman eindigde met dankzegging.

Zaterdagmorgen 10 uur: Zendelingenbijeenkomst.

Zaterdagmiddag 5 uur: Doopdienst, waarin zes zielen toegedaan werden tot de Kerk.

Zaterdagavond 7 uur: Deze bijeenkomst werd met het zingen van lied No. 63: „Komt, hoort naar des profeten stem” aangevangen. Het openingsgebed werd door Ouderling Jesse K. Thorne uitgesproken.

Het Overmaassche zangkoor, met orkest-begeleiding, onder leiding van E. W. Reijs, bracht de Cantate „De Opstanding” ten gehoor. Deze uitvoering slaagde schitterend. Hierna werden de wisselbekers en lintjes aan de winnaars en winnaressen van de wedstrijden door Opziener Hoyt W. Brewster uitgedeeld. Toen sprak Ouderling Brewster eenige woorden van lof en waardeering over den goeden afloop van het O.O.V. seizoen. Het slotlied was No. 190: „Wij staan in 't gelid”. Broeder Adrianus Hekking eindigde met dankzegging.

Zondagmorgen: Openbare vergadering gehouden in het gebouw „Ons Huis”, Gouvernestraat. Deze bijeenkomst ving aan om 10 uur. Een speciaal lied, getiteld: „Trouw aan 't geloof” werd geestdriftig gezongen door alle Bijenkorfmeisjes, Arenleessters, M-Mannen en Padvindes. Broeder Leendert Barendregt van Overmaas vroeg des Heeren zegen, waarna broeder E. W. Reijs van Overmaas een solo zong getiteld, „O Mijn Vader”. Ouderling Hoyt W. Brewster gaf een korte inleiding tot de toe-

spraken en de volgende spreeksters voerden het woord: Zr. W. Reijs van Overmaas, met het onderwerp: „Arenlezen op het levensveld”; Zr. Berendina Bos van Groningen, met het onderwerp: „De waarde van cellen vullen”; Zr. Jakoba van Tielen, van Utrecht, met het onderwerp: „Ruth, de eerste Arenleesster”.

Het winnende Bijenkorfmeisjes Dubbel-trio van Amsterdam gaf een keurzang ten beste, waarna de volgende spreeksters optraden: Zr. L. Tau van Amsterdam, met het onderwerp: „Het Bijenkorfmeisje in de Maatschappij”; Zr. Jopie Riet, Assistentte Jeugdgroepleidster met het onderwerp: „Wat ons gelukkig maakt”. Het winnende Arenleessters Dubbel-trio van Den Haag zong een keurzang, waarna Zr. Tine Hartman-Spaans, Assistentte Bijenhoudster der Zending, sprak over het onderwerp: „Onze Meisjes”. De laatste spreekster was Zr. Elisabeth J. Kooyman, presidente der vrouwen en meisjesorganisaties der Zending, die klem legde op het groote nut van ons groepswerk, waarna het Overmaassche koor „Lofzang” zong. Zr. Nora Moodi van Rotterdam dankte.

Zondagmiddag 2 uur: Deze bijeenkomst vond plaats in de gewone zaal in de St. Janstraat. Ze werd met het zingen van lied No. 6: „O, vast als een rotssteen” begonnen. Ouderling Arthur van Otten ging voor in het gebed en het Rotterdamsche koor zong: „Zie den heil’gen engel vliegen”. Ouderling John G. de Gooyer, Secretaris van het O.O.V. en Zondagsschoolwerk der Zending, Ouderling S. M. Dalebout en Ouderling Morris Cundick waren de eerste sprekers. De Arenleessters uit Den Haag brachten een lied ten gehore en President Frank I. Kooyman (die in deze bijeenkomst voor het eerst weer in het publiek optrad na een voorgeschreven rustkuur), Ouderling K. Grant Allen en Ouderling Andrew P. Roghaar waren de volgende sprekers. Het koor gaf „Lof en dank” ten beste, waarna Ouderlingen James E. Houston en Hoyt W. Brewster het woord voerden. Ten slotte werd lied No. 179: „De liefelijke dag” gezongen. Ouderling Clyde Biddulph eindigde met dankzegging.

Na deze bijeenkomst vond de Bijenkorfmeisjes bevordering plaats.

Zondagavond: Deze samenkomst, weer in Ons Huis gehouden, ving aan om 7 uur met het zingen van lied No. 3: „Leid ons, Goede Meester”. Ouderling John E. van Boerum sprak het openingsgebed uit en het Rotterdamsche koor zong het lied: „The Radiant Morn”.

Ouderling Brewster gaf een korte inleiding en Ouderling Arthur van Otten was de eerste spreker. De algemeene O.O.V. autoriteiten en ambtenaren van Zending en Kerk werden voorgesteld en eenparig ondersteund, waarna broeder Jacob Greef van Amsterdam, met het onderwerp: „Met ons gansche hart” een toespraak hield.

Het koor zong nu het lied: „Hoor, hoor, mijn ziel”, en de

volgende sprekers waren Freek Mosterd van Rotterdam, met het onderwerp: „Recht door Zee” en Pieter Dirkmaat van Utrecht, met het onderwerp: „Wees een stem”. Het winnende M-Mannen kwartet van Amsterdam bracht nu een keurzang ten gehoor, waarna President Kooyman en Ouderling Hoyt W. Brewster achtereenvolgens het woord voerden. Het slotlied was No. 48: „Gods geest brandt in 't harte”, door koor en aanwezigen gezongen. Ouderling Gerard J. Klomp dankte.

Maandag: Sportdag op het terrein „Vreelust”. Voor de zendingen ging aan deze ontspanning een bijeenkomst vooraf (van half negen tot 10 uur v.m.) waarin President Kooyman instructies gaf betreffende het werk in de Zending.

Maandagavond: Een programma-avond werd in het gebouw „Excelsior” gehouden, waar evenals in al de andere bijeenkomsten, een zaal-vullende menigte was opgekomen, die de goed-uitgevoerde nummers met blijkbare interesse volgde.

De Conferentie mag geboekt worden als een der best geslaagde in de O.O.V. geschiedenis der Zending.

Clyde Biddulph, Secretaris.

ZALIGHEID VOOR DE DOODEN.

(Vervolg van bl. 143)

Les 27.

Stamboom-voorbeeld.

Ter opheldering van deze manier van nauwkeurig boekstaven, zullen wij hier een kleinen veronderstelden stamboom laten volgen en dien rangschikken. Wij zullen veronderstellen dat een zekere Andries Gaaikema, een lid van de Kerk, aan zijn nicht schrijft: Antje Meerkerk te Groningen, om informatie betreffende het geslacht Gaaikema en te bestemder tijd de volgende inlichtingen ontvangt:

Groningen 1 Mei 1899.

Den Heer Andries Gaaikema,
Rotterdam.

Waarde Neef:

Het doet mij genoegen je de inlichtingen te verschaffen, die ik opgediept heb uit onzen ouden familie-bijbel. Overgrootvader Klaas Gaaikema woonde indertijd te Groningen, maar waar en wanneer hij geboren is, is onbekend. De meisjesnaam van zijn vrouw is evenmin bekend, die staat althans niet opgeteekend en andere gegevens hebben wij niet. Zij hadden vier kinderen, als volgt: Willem (onze grootvader), geboren 8 Januari 1799; Jan, geb. 12 Maart 1802; Jansje, geb. 16 Juni 1805 en Liesbeth, geb.

3 Dec. 1808. Jan is in 1811 gestorven, maand en dag niet opgeteekend. Al de kinderen werden te Groningen geboren. Grootvader Willem Gaaikema had drie kinderen: Willem Jr. (jouw vader), geb. 12 Maart 1837; Maaïke (mijn moeder), geb. 15 April 1840; Oene, geb. 9 Juli 1843. Je hebt waarschijnlijk de gegevens betreffende jouw vader, maar ik zal je toch maar opgeven wat er hier opgeteekend staat. Jouw vader, Willem Gaaikema Jr., is getrouwd met Trientje Geertsema. Zij werd geboren 10 Febr. 1840. Zij huwden te Delfzijl, waar jij en de andere kinderen geboren zijt. Hun kinderen zijn: Andries (dat ben je zelf), geb. te Delfzijl, 15 Maart 1860; Liesbeth, geb. 6 April 1863; Teunis, geb. 2 Jan. 1865; Hendrik, geb. 27 April 1867, overleed tien jaar later: 11 Mei 1877. Mijn moeder trouwde met Tjeerd Meerkerk, die op 16 Juni 1839 geboren werd en die in 1895 gestorven is. Moeder is op 10 Maart 1897 overleden. Ik werd op 4 Maart 1864 geboren en mijn broeder Teunis op 5 Mei 1868. Oom Oene is tweemaal getrouwd. Zijn eerste vrouw was Maaïke Slot, die geboren werd te Assen, 21 Maart 1845, en zij hebben te Groningen gewoond. Zij hadden twee kinderen: Grietje, geboren in Mei 1867, en Oene, geboren in Februari 1869. Zijn vrouw Maaïke overleed in September 1870. Hij trouwde met zijn tweede vrouw: Renske de Wit, 13 Juni 1871. Zij werd geboren op 24 Dec. 1846, te Zwolle, Overijsel. Ze hadden één zoon: Tjeerd, geboren 20 Juli 1873.

In de hoop dat deze inlichtingen je van dienst zullen zijn en met beste groeten verblijf ik

je nicht:

Antje Meerkerk.

Na het ontvangen van deze inlichtingen ging Andries Gaaikema ze voor zijn register rangschikken, gebruik makend van de informatie, die hij alreeds bezat, en nu kwam zijn lijst er als volgt uit te zien:

1 Klaas Gaaikema	geb. ± 1776, van Groningen	overl. vóór 1870
2 Mevr. Klaas Gaaikema	„ ± 1778, van Groningen	overl. vóór 1870

Kinderen:

3 x Willem Gaaikema	geb. 8 Jan. 1799, Groningen	overl. 28 Maart 1868
4 Jan Gaaikema	geb. 12 Maart 1802, Groningen	„ in 1811
5 Jansje	„ „ 16 Juni 1805, „	„ vóór 1880
6 Liesbeth	„ „ 3 Dec. 1808, „	„ 3 Nov. 1885

(3) Willem Gaaikema	geb. 8 Jan. 1799, Groningen	overl. 28 Maart 1868
7 Lena Groen	„ 8 Feb. 1800, Zwolle	overl. 3 Sept. 1880

Kinderen:

8 x Willem Gaaikema Jr.	geb. 12 Maart 1837, Groningen	
9 x Maaïke	„ geb. 15 April 1840, Groningen	overl. 10 Maart 1897
10 x Oene	„ „ 9 Juli 1843, „	

- (8) Willem Gaaikema Jr. geb. 12 Maart 1837, Groningen
 11 Trientje Geertsema „ 10 Febr. 1840, Delfzijl
 Kinderen:
 12 Andries Gaaikema geb. 15 Maart 1860, Delfzijl
 13 Liesbeth „ „ 6 Dec. 1863, „
 14 Teunis „ „ 2 Jan. 1865, „
 15 Hendrik „ „ 27 April 1867, „ overl. 11 Mei 1877
- 16 Tjeerd Meerkerk geb. 16 Juni 1839, Meppel overl. in 1895
 (9) Maaïke Gaaikema „ 15 April 1840, Groningen „ 10 Maart 1897
 Kinderen:
 17 Antje Meerkerk geb. 4 Maart 1865, Zuidhorn
 18 Teunis „ „ 5 Mei 1868, Groningen
- (10) Oene Gaaikema geb. 9 Juli 1843, Groningen
 19 Maaïke Slot „ 21 Maart 1845, Assen
 Kinderen (bij eerste vrouw):
 20 Grietje Gaaikema geb. Mei 1857, Groningen
 21 Oene „ Jr. „ Febr. 1869, „
- (10) Oene Gaaikema geb. 9 Juli 1843, Groningen
 (22) Renske de Wit „ 24 Dec. 1846, Zwolle, O.
 Kind (bij tweede vrouw):
 23 Tjeerd Gaaikema geb. 20 Juli 1873, Groningen

Les 28.

Stamboom-voorbeeld.

(Vervolg).

In de in les 27 gegeven stamboom is Overgrootvader Gaaikema de oudstbekende voorvader, waarom zijn naam bovenaan komt te staan, gevolgd door dien van zijn vrouw; maar daar haar meisjesnaam niet bekend is, zijn wij gedwongen haar te boeken als Mevr. Klaas Gaaikema. Als wij een gedeelte van haar naam hadden, zouden wij dat gebruiken. Bij voorbeeld: als wij wisten dat haar achternaam Bruin was, zouden wij dien opteekenen als Mej. Bruin. Nu wij haar meisjesnaam echter niet kennen, schrijven wij haar naam als aangegeven. De kinderen van dit tweetal, volgens hun ouderdom, zijn Willem, Jan, Jansje en Liesbeth. Wij noteeren hen in deze volgorde en voltooien zodoende de eerste generatie. Als het oudste kind in het gezin, herhalen wij den naam van Willem en nummeren hem drie (3) en zijn vrouw nummer zeven (7). De kinderen van dit echtpaar worden dan volgens hun ouderdom in het register ingeschreven met den oudste als nummer acht (8).

Een vrouw die twee- of meermaal getrouwd is geweest, dient met elken echtgenoot afzonderlijk ingeschreven te worden, maar met hetzelfde nummer, en eveneens dient men haar kinderen in te schrijven bij elken echtgenoot. Bij elke respectieve inschrijving dient een aantekening gemaakt te worden, die gewag maakt van haar onderscheidene huwelijken en met wien. Als er geen buitengewone omstandigheden zijn, dient zij verzegeld te worden aan haar eersten man. Deze vraag dient men echter aan de Tempel-autoriteiten voor te leggen.

Wij moeten er altijd op letten, dat wij al de bekende mannelijke familieleden in den stamboom moeten hebben, want door hen leeft de naam voort. Wij moeten eveneens al de vrouwelijke familieleden hebben volgens hare geboorte, want zij hooren er net zoo goed in te staan als de mannelijke leden. Wanneer een vrouw opnieuw ingeschreven wordt en wel als echtgenoot, zetten wij den naam van haar man en haar kinderen in het register, maar wij hebben geen recht voort te gaan met de tweede generatie van de kinderen dezer vrouw (haar kleinkinderen), want die hooren in een andere geslachtslijn of stamboom thuis. Deze families verschijnen noodzakelijkerwijs in twee registers. Dat van den vader der vrouw en eveneens dat van haar echtgenoot. Dit kan echter niet verholpen worden, want wij moeten afzonderlijk verslag houden van elken achternaam. Wanneer mettertijd het Tempelwerk verricht wordt, dient er samenwerking te bestaan tusschen de personen, die voor elken achternaam werken. Het Registratie Bureau van den Tempel komt hier te pas om herhaling te voorkomen. Alle uit het zendingsveld opgezonden lijsten passeeren trouwens eerst dit Bureau. Maar waar een naam thuis hoort, ook al is het in twee stamboomen, daar dient men hem in te schrijven zooals dat boven aangegeven is.

(Wordt vervolgd)

OPENBARING NOODIG.

Zaligheid kan niet komen zonder openbaring ; dienaar des woords te wezen zonder openbaring is ijdel pogen. Niemand is een dienaar van Jezus Christus zonder een profeet te zijn. Niemand kan een dienaar van Jezus Christus zijn tenzij hij het getuigenis van Jezus heeft ; en dit is de geest der profetie. Als menschen ooit dienaars der zaligheid geweest zijn, is het door getuigenis geweest. Er zijn heden ten dage menschen, die van hemel en hel getuigen en geen van beiden ooit gezien hebben, en ik zeg u dat niemand er iets van weet zonder openbaring en getuigenis. — *Joseph Smith, de Profeet.*

VERMANING.

Streeft ernaar God te kennen in uw binnenkamers, roept Hem aan in de velden. Volgt de aanwijzing van het Boek van Mormon en bidt voor uwe gezinnen, uw vee, uwe kudden, uw graan en al wat gij bezit. Vraagt den zegen Gods op al uw arbeid en al uwe ondernemingen. Weest deugdzaam en rein ; weest menschen van trouw en waarheid ; onderhoudt de geboden Gods en gij zult meer volkomen het onderscheid verstaan tusschen recht en verkeerd ; tusschen de dingen Gods en die der menschen ; en uw pad zal zijn als dat van den rechtvaardige, dat helderder en helderder schijnt tot den vollen dag toe. — *Joseph Smith, de Profeet.*

ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR JULI 1932.

AVONDMAALSVERS.

„Volgt mij”, sprak d'Alvolmaakte Man,
 Betreden wij Zijn voetspoor dan,
 Want dan alleen zijn w'één met Hem,
 Wanneer wij luistren naar Zijn stem.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING.

(Maleáchi 4:5—6).

„Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die groote en die vreeselijke dag des Heeren komen zal.

En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hunne vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

2¹/₂ MINUUT TOESPRAAKJES.

- 3 Juli. „Gezag om in Gods naam te handelen”.
 „Des menschen deel in zijn eigen zaligheid”.
 Evangelie Leer.
- 10 Juli. „De storm op de zee van Galilea”.
 „Eenige merkwaardige wonderen”.
 Nieuwe Testament.
- 17 Juli. „Profetieën van Jesaja betreffende de komst van den Messias.
 „Een betere wereld door Micha voorspeld.”
 Oude Testament.
- 24 Juli. „Priesterschap door Alma verklaard”.
 „Alma predikt de eerste beginselen”.
 Boek van Mormon.
- 31 Juli. „Heiligheid van het menscheijk lichaam”.
 „Eerlijkheid in gedachte en daad”.
 Evangelie Leer.

Uw Zondagsschool-President is bereid U verder inlichtingen te geven.
 J. G. de G.

INHOUD.

De eerste beginselen van den Godsdienst	177		Zaligheid voor de dooden.	188
Zendingsnieuws.	183		Openbaring noodig	191
Bij het portret van Paul Vermaat	184		Vermaning	191
Vijfde Algemeene O.O.V. Con- ferentie	185		Zondagsschoolwerk voor Juli 1932	192

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16 B, Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending
 Abonnementsprijs per jaar: Nederland f3.—, Buitenland f4.—.
 Afzonderlijke nummers 15 cent.