

DE STER VAN NEDERLAND



1 JUNI 1934

No. 11

39e JAARGANG

»Geïnspireerd door de beschavende invloeden van het Mormonisme, zullen wij de talenten in ons ontwikkelen.« O.O.V.-leuze 1933-1934.

EEN BOODSCHAP AAN ALLE O.O.V.-WERKERS

Door Ouderling Joseph Fielding Smith



„En wie alzo geloof heeft zult gij in Mijne Kerk bevestigen, door het opleggen der handen, en Ik zal de gave des Heiligen Geestes op hen bevestigen.” L. en V. 33 : 15.

„Het zal geschieden, dat zoovelen als gij met water zult doopen, gij uwe handen zult opleggen, en zij zullen de gaven des Heiligen Geestes ontvangen, en zij zullen naar de teekenen Mijner komst uitzien, en zij zullen Mij kennen”. L. en V. 39 : 23.

„God zal aan u door Zijnen Heiligen Geest kennis, geven, ja, door de onuitsprekelijke gave des Heiligen Geestes, kennis welke niet geopenbaard is geworden vanaf de schepping tot heden toe. L. en V. 121 : 26.

„Daarom, weest voorzichtig opdat gij niet misleid wordt; en opdat gij niet misleid moogt worden, zoekt ernstig naar de beste gaven, u altijd herinnerende waartoe zij gegeven zijn; want voor-

waar zeg Ik u, zij zijn gegeven ten nutte van hen, die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden, en die zoeken alzoo te doen, opdat al diegenen, die naar Mij zoeken of vragen, bevoordeeld mogen worden, die vragen, maar niet voor een teeken tot de bevrediging hunner lusten. En wederom, voorwaar zeg Ik u, Ik wensch dat gij u altijd zoudt herinneren, en immer in uwe gedachten houden, wat die gaven zijn, die aan de Kerk gegeven zijn. Want aan allen is iedere gave niet geschonken; want er zijn vele gaven, en aan elkeen is een gave door den Geest Gods gegeven; aan sommigen is de eene gegeven, aan sommigen eene andere, opdat allen daardoor bevoordeeld mogen worden". L. en V. 46 : 8 - 12.

Aan iederen Heilige der Laatste Dagen, volgend op zijn doop en ten tijde van zijn bevestiging in de Kerk, wordt de gave des Heiligen Geestes gegeven. Niet aan den een, noch aan den ander, maar aan allen, die door water en geest gedoopt zijn, is deze groote, ja, onuitsprekelijke gave geschonken.

In afdeeling 46 van de Leer en Verbonden noemt de Heer door Zijn profeet enkele van de gaven op, waarvan de eene deze bezit en de andere gene, maar in ieder voorkomend geval wordt deze gave bevestigd door de macht van den Heiligen Geest, wiens speciale en door God aangewezen zending is, hen, op wie deze gaven bevestigd zijn, in alle waarheid te leiden. Het is het voorrecht van de Heiligen der Laatste Dagen, onder de grootste, alleenbestaande, beschavende invloeden van het heelal te werken. Tenminste, als die Heilige der Laatste Dagen dat wil.

Steeds toenemende bewijzen, dat het heelal gehoorzaam is aan wetten van oorzaak en gevolg, hebben dat feit vele malen gestaafd. Het is echter wel juist, een weinig in herhaling te vervallen, door in ons geheugen terug te roepen, dat deze grootste beschavende invloeden in dat bij-de-wet-verblijvende heelal slechts in overeenstemming met die wetten kan optreden. God, waartoe de Heilige Geest ook behoort, is gebonden die wetten te houden. Daarom moet een Heilige der Laatste Dagen, als hij door den Heiligen Geest geïnspireerd wordt, insgelijks volgens die wetten handelen.

Wat zijn die wetten dan? Eenvoudig en in het geheel beantwoord: De volheid van God's geboden. De Heilige Geest, die alle dingen kent, zal hem, die ten volle de wetten leeft, het dichtst bij de algeheele waarheid brengen.

De leuze van dit jaar heeft een bijzondere en diepzinnige beteekenis voor den O.O.V.-werker. „Geïnspireerd door de beschavende invloeden van het „Mormonisme" zullen wij de talenten in ons ontwikkelen."

Jammer genoeg beteekent beschaving te dikwijls beschouwing

van de maatschappelijke genoegens. De eigenschap wordt foutief voor de zaak zelf gehouden en een eigenschap is somtijds gemakkelijk te veinzen. Een aarts-schurk kan beschaafd genoemd worden, als wij met beschaving uiterlijke glans bedoelen — minzaamheid, vriendelijkheid, hoffelijkheid. Maar de ware beschavingsprocessen zijn harde processen en hun gestrengheid is naar de mate der graad van beschaving, die zij ontwikkelen.

In de physische en chemische wereld worden, als hogere graden van verfijning worden bereikt, de verfijningsprocessen uitgebreider en nauwkeuriger en kostbaarder. Bezie het horlogeveerstaal eens. Als dat zoo is in de anorganische en lagere organische wereld, hoeveel moeilijker moeten de beschavingsprocessen dan in de maatschappelijke wereld zijn, de wereld der menschelijke wezens — van al onze werelden de meest ingewikkelde. Daarin, als in alle andere, eischen de ware beschavingsinvloeden, om het hoogste effect te bereiken, uiterst nauwgezette gehoorzaamheid, maar met dit verschil:

In het geval van ijzer, dat staal gaat worden, is het ijzer machteloos om het veredelingsproces in werking te doen treden, ofschoon de veredelingsinvloeden dicht bij de hand zijn, terwijl in het geval van den mensch, de formulering even nauwkeurig en de procedure even moeilijk is, maar hijzelf het proces kan instellen, zoodat de beschavingsinvloeden, overal tegenwoordig, in werking kunnen treden. En wat zijn eenige van deze beschavingsinvloeden?

De Schriften zijn gemakkelijk te bekomen. Zij bevatten een volheid van de wet. In het dagelijksch leven geven onze gerechtshoven de waarschuwing: „Onbekendheid met de wet is voor geen mensch een verontschuldiging.” Kennis van de wet is een individuele verantwoordelijkheid. Voortdurende gehoorzaamheid aan de wet vereischt een kennis van de wet. Een grondige kennis beteekent grondige studie. Kan een kennis van de Schriften, welke eeuwige, dat wil zeggen goddelijke wetten bevatten, met mindere pogingsaanwending verkregen worden? Van het grootste belang voor de Heiligen der Laatste Dagen is het boek der Leeringen en Verbonden, waaruit wij enkele aanhalingen gaven. Het is het directe woord van God aan deze generatie. Het zal afhangen van onze studie van dat boek, welke inspiratie wij door dit boek ontvangen.

Van niet minder belang dan de Schriften als een beschavende invloed, is het woord van de door God hier aangestelde Hem vertegenwoordigende autoriteiten. Het eerste Presidentschap der Kerk, te zamen met het Quorum der Twaalven, zijn Profeten, Zieners en Openbaarders en worden eenparig als zoodanig ondersteund — ik heb tenminste gedurende de afgelopen jaren van niet één tegenstemming gehoord in één gemeente- of algemeene conferentie. Maar ik heb beklag en vijandig becrti-

seeren van onze algemeene autoriteiten gehoord. Het zou voor den man of de vrouw, die in het publiek zijn of haar stem geeft voor het ondersteunen van de aangestelde autoriteiten van de Kerk, en die naderhand fouten zoekt of zelfs enkelen van hen, waarvoor hij of zij ter ondersteuning stemde belachelijk maakt, goed zijn te beseffen, dat zulk een handeling hem of haar niet alleen tot een huichelaar, maar zelfs tot een leugenaar stempelt. Huichelarij en leugen zijn de directe tegenstanders van de vereischten voor menschelijke beschaving en de Heilige Geest kan niet (niet „wil niet”, maar „kan niet”) functionneeren in het gedrag van zulk een persoon.

Houd in gedachten dat niemand beweerd heeft dat de mannen, die geroepen zijn om over de Kerk te presideeren, onfeilbaar zijn. Zij zijn ook menschen. Sterfelijkheid sluit onfeilbaarheid buiten. Dit feit maakt het steunen der autoriteiten voor u een plicht. Hun verantwoordelijkheid is tamelijk zwaar in de gewone uitoefening van hun plicht. En hun last wordt inderdaad bezwaard, als zij wel door stemmen maar niet door daden worden ondersteund.

Welk een vooruitgang kon de Kerk van Jezus Christus niet maken, indien al de Heiligen der Laatste Dagen hun werkelijken steun gaven aan de zegsmannen van God den Vader en volle aandacht aan hun raadgevingen schonken! Het Priesterschap is dan alleen tot nut voor God en ten gunste van ons, als wij het slechts eeren en verheerlijken. En als de menschen klagen dat het presideerende Priesterschap hun belangen niet ten volle behartigt, dan is het meestal omreden zij maken, dat het zoo niet kan handelen. Daar wij door stemming beloofd hebben mannen als Profeten, Zieners en Openbaarders te ondersteunen, moeten wij ook ons deel doen door getrouwheid, gebed en werk, om hen voor zulk een functie geschikt te maken.

Beschavende invloeden worden geïnspireerd door onze handelingen. Het onverschrokken getuigenis geven van de waarheid in het gezicht van oppositie is een beschavende invloed van bijzondere kracht. De sterkste getuigenis van de Evangeliewaarheid wordt verkregen door haar hevigst verzet tegen oppositie. Onbevreesde gehoorzaamheid aan het woord van God tegenover spotters maakt de moreele vezels tot een onbreekbare taaheid. Om kort te gaan, steun aan de waarheid, onverschillig van welken aard, verstandelijke en onbedwingbare gehoorzaamheid aan de eeuwige wetten zijn de ware smeltovens, waar veredeling uit voort komt. Daardoor geïnspireerd, zullen wij de talenten in ons ontwikkelen.

„Daarom, weest voorzichtig opdat gij niet misleid wordt; en opdat gij niet misleid moogt worden, zoekt ernstig naar de beste gaven, u altijd herinnerend waartoe zij gegeven zijn.”

Wordt gij niet misleid!

Als mij werd gevraagd, welk woord het beste de hedendaagsche

maatschappij beschrijft, dan zou ik antwoorden, „Verbijstering”. De Wereld is in een mist gehuld. De ondervinding van vandaag weerstaat de wijsheid van gisteren. De ondoeltreffendheid van de remedies van vandaag worden eerst morgen ontdekt. Verademing kan niet worden gevonden, uitgezonderd in gehoorzaamheid aan de wet.

„Maar wee hem, wien de wet gegeven is, ja, die al de geboden Gods heeft, zooals wij, en die ze overtreedt; en die de dagen van zijn proeftijd verwaarloost; want vreeselijk is zijn staat.

O, dat listige plan des duivels! o, de ijdelheden, zwakheden en dwaasheden van de menschen! Wanneer zij geleerd zijn, denken zij wijs te zijn, en zij luisteren niet naar den raad van God; want zij stellen die terzijde, denkende, dat zij genoeg van zichzelf weten. Daarom, hun wijsheid is dwaasheid, en veroorzaakt geen nut. En zij zullen omkomen”. Boek van Mormon II Nephi 9: 27-28.

Onze grootste behoefte is de bekwaamheid om te kunnen zien. Er is een overvloed van gaven, maar van al deze is de meest noodzakelijke voor onze ontwikkeling gedurende dat uur van donkerheid, de gave van onderscheiding. De wereld is aan het blindvliegen zonder de noodige instrumenten. Nationale en internationale leiders zoeken waanzinnig naar middelen voor herstel. Groote sommen gelds worden verkwist om het economisch bouw-werk te redden en het wordt toegegeven, dat het geheele plan slechts proefondervindelijk is. In een vlaag van waanzin is een groote natie bezig een van haar idealen te verwerpen in de belachelijke — of zouden wij beter kunnen zeggen tragische — vergeefsche hoop, dat de legaliseering van likeuren matiging en toenemende staatsinkomsten voort zal brengen. Waarlijk, de wereld is verbijsterd.

O, de ijdelheid van de geleerde menschen, die denken dat zij verstandig zijn, maar de raadgevingen van God ter zijde stellen. Hier is het woord des Heeren tot Zijn volk — precies honderd jaar geleden gegeven:

„Indien gij Mijne geboden niet onderhoudt, zal de liefde des Vaders niet met u blijven, daarom zult gij in duisternis wandelen”. L. en V. 95: 12.

Weer van de oude geschriften: „Maar geleerd te zijn is goed, als zij slechts luisteren naar de raadgevingen van God”. Boek van Mormon II Nephi 9: 29.

De schrijver van de Oud Testamentische Spreuken geeft een goddelijke, diepzinnige wijsheid als hij schrijft: „Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot”; en merk op, wat hij verder schrijft: „maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart”. Spreuken 29: 18.

Zonder gehoorzaamheid aan de wet is er geen visioen.

De Heilige Geest is aan iederen Heilige der Laatste Dagen gegeven en de gehoorzaamheid van dien Heilige der Laatste

Dagen aan God's wetten zal hem onder den beschavenden invloed van den Heiligen Geest brengen. Daardoor geïnspireerd, zal de gave van onderscheiding — de bekwaamheid om te zien — in hem ontwikkeld worden en hij zal tot zulk een leiderschap verrijzen, dat hij in staat zal zijn, de wereld uit deze donkere chaos te brengen, de chaos van onwetendheid en verbijstering, tot het heldere zonlicht van waarheid en verzekering.

Laat de O.O.V.-werker er aan denken, dat het plan voor dit jaar is het ontwikkelen van het leiderschap. Oppervlakkige beschaving, die gevormd wordt, wanneer wij streven naar aangename persoonlijkheid, is niet voldoende voor het ware leiderschap. In verband daarmee en tot de bijna onuitputtelijke energie en onvermoeide poging, moet hij de gave van visioen verkrijgen. Hij moet weten, waar hij heengaat en waarom.

Iedere O.O.V.-werker in iedere afdeling der O.O.V. staat tegenover een uitdaging in *zijn* werk. Hoe vertegenwoordigt gij, oudere leiders, geïnspireerd door de beschavende invloeden van het „Mormonisme”, een „Godsdienst — Een weg des levens”? Gij M. Mannen leiders! Met de steeds toenemende immoraliteit zijt gij aangewezen, om jonge lieden over een ruw pad te leiden. Wat zijt gij, met de misdaad, aan de levensdeelen van de maatschappij knagend, van plan te doen met de burgerlijke plannen der M. Mannen? Zijn uw Waarheidsschatten slechts handboeken, gij Arenleestersleidsters? Welke zaken van blijvende waarde verzamelen de meisjes onder uw leiding in hun geestelijke voorraadschuren, wanneer zij op de velden der biographie lezen? Als gij met de M. Mannen tezamen zijt gekomen, wat zijn dan uw gezamenlijke voltooiingen in persoonlijke verbetering? De uitdaging is ook voor u, Bijenkorfleidsters en Hopmannen.

Dringt de filosofie: „Het lied van het hart is een gebed voor Mij,” voldoende tot u door, muzikleiders? Is de studie van de tooneelleiding uitgestrekt tot erkenning der schoonheid en openbaring van de waarheid? Brengen de conversatieklassen, het verhaalweergeven, en het spreken in het openbaar betere mentale gewoonten voort en bouwen zij schonere karakters op door het verbeteren van deze goddelijke gave — het spreken —, hetgeen ons van het stomme dier onderscheidt? Zijn uw gezellige avonden en partijen van dien aard, dat zij ware gezelligheid zijn, geïnspireerd door leiderschap, die niet alleen de tegenwoordigheid van den Heiligen Geest inviteert, maar zelfs opwekt? In het kort, zijn zij onspannend?

Laten wij de uitdaging aannemen.

Zullen wij, geïnspireerd door de beschavende invloeden van het „Mormonisme”, de talenten in ons zóó ontwikkelen, dat zij haar hoogtepunt bereiken in de grootste van alle gaven, eeuwige zaligheid en een verhoogen in het Koninkrijk van onzen Vader?

Vertaald door W. R.

ONS GEESTELIJK FEEST!

Wanneer dit nummer van „De Ster” de O.O.V.-werkers bereikt, in de verschillende vertakkingen der Zending, zijn de plannen voor de Juni-conferentie van 1934 alreeds gemaakt. Wij hopen een der meest be kroonde jaren in de geschiedenis der O.O.V. te vieren, hetgeen de belofte geeft, dat dit niet slechts het meest succesvolle, maar tevens het gewichtigste jaar onzer loopbaan is.

Deze conferentie belooft er een van buitengewoon groot belang te zijn. Wellicht hebben nooit te voren de groepen en deelnemers zoo hard gewerkt om de talenten in zich te ontwikkelen, dan zij het afgelopen jaar gedaan hebben, hetgeen zal blijken uit de eindwedstrijden in tooneelspelen, muziek, spreken, geschiedenis-weergeven enz. gedurende de Juni-conferentie.

Nooit te voren is er zooveel verwachting geweest van inspiratie en hulpvaardigheid voor O.O.V.-werkers. De verantwoordelijkheid der O.O.V. neemt jaar aan jaar toe. Het jonge volk, hetwelk wij vragen, zijn vrijen tijd nuttig te besteden, staat bloot aan meer en grootere verleidingen. Satan werkt hard en zijn kwade invloeden worden steeds meer in hun werk merkbaar. De gevaren worden steeds talrijker. De algemeene sociale toestanden der verschillende naties zeggen ons, dat dit waar is. De oproep aan ons leiderschap en onzen invloed is krachtiger en van meer beteekenis dan ooit te voren.

Onze O.O.V.-leden dienen aan dezen oproep gehoor te geven. Wij dienen onze verantwoordelijkheden te kennen. Wij dienen in leiderschap voor te gaan — ons jonge volk zal ons in de paden van waarheid en gerechtigheid volgen. Onze werkzaamheden zullen ons bezielen en we dienen met den geest van het evangelie onze jeugd te behouden. En wanneer wij onze jeugd hebben kunnen behouden, dan hebben wij bijna alles gewonnen, omdat het succes van morgen in handen is van de jeugd van vandaag.

De Juni-conferentie zal dit jaar zeer zeker een goed ouderwetsch geestelijk feest zijn. Het zal de tijd zijn, dat wij allen te zamen komen en elkander opbouwen en de getuigenissen onzer jeugd zullen hooren. De Groote Eindwedstrijden op zichzelf zullen dit jaar van buitengewoon belang zijn, daar hierin de besten der groepen en personen uit zullen komen in tooneelspel, muziek, spreken en geschiedenis-weergeven.

Eveneens zal de conferentie dit jaar gezegend zijn en vereerd door de tegenwoordigheid van President Joseph F. Merrill en zijn vrouw, en we zullen zeker van hen inspireerende raadgevingen en instructies ontvangen, welke voor ons van groot belang zijn.

Clyde A. Holdaway,

Opziener der J.M.O.O.V.

HUISBEZOEK-ONDERWERP VOOR JUNI (Voor de Zusters)

Moed om 's levens problemen onder oogen te zien

Onze presidente, Louise Y. Robison zeide onlangs: „Wat wij het meest behoeven is moed, om hetgeen nog voor ons ligt, onder oogen te zien”. Er is geen dag in ons leven zoo belangrijk als vandaag en „voldoende voor den dag zijn de moeilijkheden ervan”. Deze moeilijkheden zijn hier om tegemoet te treden en ons door overwinnen sterker te maken. In iedere moeilijke omstandigheid zijn vrouwen immer heldinnen geweest en eveneens met de kleine dagelijksche zorgen. Thans dienen wij dus niet los te laten. Er wordt een nieuw tijdperk geboren en met iedere geboorte is er pijn en vrees en strijd. De vrouwen zullen helpen om er door te komen in de voorste gelederen. Iemand heeft de vraag gesteld hoe het komt, dat bijna zesmaal zooveel mannen als vrouwen zich van het leven benemen. Het kan zijn, omdat het somtijds gemakkelijker is voor een zaak te sterven dan ervoor te leven.

„Wie ook een ander in het duister met een lamp bijlicht, verlicht ook zichzelf”. Daarom zullen de vrouwen de lamp van hoop en geloof hooghouden en daardoor zullen ze zien, welken stap zij dienen te nemen.

Zij zullen teleurstelling ondervinden „zien hoop verijdeld en hopen wederom”. Zij zullen ondankbaarheid oogsten maar zullen daarom niet nalaten anderen te helpen. Jezus deed dit eveneens. Zij mogen het hoofd stooten, haar hart mag bloeden, maar zij zullen zich niet overgeven aan duisternis en donkerheid.

De levensproblemen zijn nu net zoo moeilijk en ingewikkelder dan die van onze moeders, maar daarvoor is ook een oplossing te vinden. Het is onze taak, met geloof en moed voort te gaan, zooals zij deden. „Wat zij ons hebben nagelaten, dienen wij eerst te verdienen, alvorens het waarlijk ons eigendom is”.

De vrouwen hebben de macht, om de opvatting omtrent waarde, welke thans bestaat, te wijzigen. Brengt het besef, dat het leven meer is dan geld en financieel succes; dat ware veredeling meer is dan levensmanieren en kostbare kleeding. Dat tehuizen meer zijn dan huizen en meubels. Een blokhut kan een paradijs zijn, wanneer vreugde en vriendelijkheid daarin te vinden zijn.

Wij zullen waarlijk het leven vinden, wanneer wij het onbevreesd gebruiken in het liefhebben en helpen van anderen.

Ter bespreking gedurende het bezoek

1. Hoe kunnen wij voor onszelf nieuwen moed verkrijgen en dien anderen geven?

2. Waarde zuster, hoe kunt u mij vandaag helpen om een betere, gelukkiger vrouw te zijn en hoe kan ik u helpen? Zullen wij ernstig trachten, dit gedurende het jaar te doen en in onze eerste vergadering van het seizoen hierover verslag uitbrengen? Laat ons iets bestemds doen, hetgeen wij kunnen rapporteren.

DE STER NEDERLANDSCH ORGAAN VAN DE LATERDAGSCHE HEILIGEN

Redacteur: T. EDGAR LYON - Assistente: JOHANNA A. RIET.

O.O.V.-ONTSPANNING

In de „Stern” te Duitschland verscheen een artikel van President Merrill „Dansen in de Kerk?”

In „der Wegweiser” wordt aan ieder aangeraden dit artikel te lezen en in de klassen te bespreken omreden er nog zooveel verkeerde vooroordeelen en opvattingen bij jong en oud daaromtrent bestaan. „Iedere gelegenheid”, zegt dit stukje, „die benut kan worden, om deze verkeerde opvattingen te bestrijden, moet dankbaar worden aangegrepen”.

Is dat ook iets voor Nederland?

Het volgende stukje is vertaald uit „Der Wegweiser”.

Ontspanning in Gemeente en District

Van President Joseph F. Merrill

Op Vrijdagavond, den 26sten Januari 1934, werd in de Atheenzaal in Londen onder de O.O.V.-district-leiding een zeer goed geslaagd „Goud en Groen bal” gehouden. Zooals ons verteld werd, was dit de eerste zoodanige gebeurtenis in het Londensche district.

Den 31sten Januari hield de Albans-gemeente in het Londensche district een zeer vroolijken „Goud en Groen-ontspanningsavond” zonder dansen.

Gelukkig vonden dergelijke gebeurtenissen ook in andere gemeenten en districten plaats.

Wij zeggen: „Gelukkig”, want dergelijke gebeurtenissen worden door de Kerk gewenscht en ondersteund, onder de voorwaarde natuurlijk, dat ze naar de voorschriften der Kerk doorgevoerd worden — in een reine, gezonde, verrijnde atmosfeer.

„Menschen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben”. Deze leer is van groote betekenis voor de Kerk. Tot een bevredigend religieus leven behoort ook inspanning, ontspanning en werkzaamheid, zooals onze ontspanningsavonden met zich brengen. Zij dragen hun deel bij tot levensvreugde. Zij zijn voor een gezonde, gelijkmatige ontwikkeling des menschen — zoowel in lichamelijke als geestelijke richting — noodzakelijk. Zij brengen ook de leden nader tot elkander, helpen vriendschapsbanden te smeden en versterken den geest der broederschap. Zij zijn daarom een zeer nuttig middel om zoowel personen als de gansche gemeente op te

bouwen. Wanneer het dus mogelijk is, zullen daarom dergelijke ontspanningsavonden onder de leiding van de Kerkelijke ambtenaren doorgevoerd moeten worden, hetzij met of zonder dans als onderdeel van het programma.

Er zijn menschen die niet dansen. Voor hen heeft een bal geen bekoring. Het is natuurlijk algemeen bekend, dat aan de Zendingen het dansen verboden is. Dezen wonen de „Goud en Groen bals” niet bij om te dansen, doch om zich te verlustigen in den geest van broederschap en gezelligheid.

De verantwoordelijke ambtenaren zullen daarom niet uit het oog verliezen, dat ook diegenen, die niet dansen, zich kunnen amuseeren en dat niet de dans, maar de gezelligheid de hoofdzaak is.

De ervaring heeft geleerd, dat gemeente- en districtsontspanningsavonden uitstekende gelegenheden zijn om niet-leden met de Zendingen in aanraking te brengen en dezen menschen te laten zien door dit deel van onzen practischen Godsdienst, dat een goed Kerklid een even gezellig opgeruimd kameraad kan zijn, die zich niet in verkeerd opgevatte vroomheid van het gezellig verkeer met zijn medemenschen terugtrekt.

Door deze dingen mogen we verwachten, dat zich de geest van vriendschap en broederlijke liefde ook in onze Godsdienstvergaderingen openbaart. Zoo moet het zijn. Wanneer deze geest onverstord werken kan, dan houden nijd en ijverzucht, foutvinden en kwaadspreken spoedig op. Wederkeerige begroeting door een eerlijken vriendschappelijken handdruk zal daarom in alle gemeenten vanzelfsprekend moeten zijn. Dan zal een ieder, die de vergaderingen bijwoont, onder den invloed komen van den geest van Godsdienst en Broederschap.

Deze geest kan alleen heerschen, wanneer de menschen werkelijk verlangen God te dienen en gewillig zijn, het goede te zien waar het is en de goede voorbeelden van anderen te volgen.

Met een dergelijken geestelijken grond wordt de tijd van gezelligheid in aansluiting aan onze vergaderingen tot een zegenrijke hulp. Op deze wijze kan ook de tijd, in gezelligheid doorgebracht, groote waarde hebben, die niet verwaarloosd mag worden.

Als kinderen van onzen Hemelschen Vader, die toch allen broeders en zusters zijn, zullen wij een innige bevrediging vinden in het streven, iedere gelegenheid waar te nemen, om met onze medemenschen in aanraking te komen en hunne vriendschap te verwerven.

Vertaald door T. C. H.

DE WAARDE VAN DE O.O.V.-CONFERENTIE

Hoe kunnen wij de O.O.V.-Conferenties nog beter maken? Het antwoord kan kort zijn: *Het slagen van de O.O.V.-Conferentie hangt grootendeels af van de werkzaamheden van de O.O.V.-Leiders(sters)*. De resultaten zullen niet grooter zijn dan

het enthousiasme, waarmede gewerkt is aan de voorbereidingen.

Geen O.O.V.-ambtenaar mag deze groote verantwoordelijkheid te gering achten. Dezen toch hebben de taak, hun afdelingen te begeesteren, te streven naar eenheid, een voorbeeld trachten te zijn van verdraagzaamheid en werkzaamheid.

Alle groepen zullen de resultaten van hun arbeid toonen op de O.O.V.-Conferentie. Zij nu zullen de besten zijn, die gewerkt hebben onder den geest van liefde, alleen verlangende hun gaven en talenten, hun door God gegeven, in Zijn dienst zoo rijk mogelijk te ontplooiën, wetende, dat, mocht hun al geen prijs worden toegekend, God met Vaderlijke toegenegenheid op hen neerziet, omreden zij Hem liefhebben en dit toonen door ook hun medebroeders en -zusters lief te hebben en hen van harte toe te juichen wanneer hun een prijs ten deel mocht vallen.

Wij hopen innig, dat het groote doel van het wedstrijdwerk niet uit het oog verloren zal worden en dat het mag bijdragen tot ons aller volmaking. Dit kan, dit moet zoo zijn. Allen, die zoo bevoorrecht zijn om deel te nemen in dit werk hebben niet te vergeefs gearbeid, wat eenmaal aan ontwikkeling verkregen is, is hun onvervreemdbaar eigendom geworden en allen, die met overgave naar hen luisteren, doen mede ontwikkeling op of genieten van de schoonheid van het gegevene.

Wij weten, dat geen enkele O.O.V.-afdeeling in gebreke zal blijven om in het wedstrijdwerk uit te komen maar O.O.V.-leden, denkt eraan, dat de strijders Uw hulp en steun noodig hebben, komt in groote getale op en steunt Uw afgevaardigden, het maakt hen krachtig, wanneer zij in oogen kunnen blikken, die hun den zegen wenschen. De O.O.V.-ambtenaren en leiders behooren in alles vooraan te staan, om in elken wedstrijd hun leden te steunen met hun sympathie en deze ambtenaren zijn het ook, die den overigen leden de waarde van de Conferentie en het wedstrijdwerk moeten toonen.

Heerlijke uren staan ons te wachten, wanneer wij op komen in den geest van Broederschap, zooals beschreven staat in het stukje van President Merrill „Ontspanning in gemeente en district”. Laten wij allen zien, niet hoeveel fouten er gemaakt worden, doch hoeveel moois, hoeveel waardevols, hoeveel werkelijke vreugde ons gebracht wordt op de groote O.O.V.-Conferentie.

Er moeten opofferingen gemaakt worden door velen; geld is er helaas niet overvloedig in onze gelederen te vinden, doch laat een ieder doen, wat hij kan en het zal goed worden.

Wij zijn nog lang niet klaar met ons werk als de O.O.V.-Conferentie is afgelopen. Waardevol zomerwerk staat ons te wachten. Hoe fijn, als we voor ons Zomerwerk allen ons „Waarheidschattenboek” trachten in te richten zooals het behoort.

Bijenkorfmeisjes zullen werken voor rangen en insignes en

zomercellen daarvoor kunnen vullen. Ook de J. M. afdeeling zal zeker nuttig ontwikkelingswerk kunnen verrichten.

Doch nu nog alle gedachten gericht op de groote jaarlijksche Conferentie; wij hopen onze Zusters en Broeders uit alle deelen van het land te kunnen begroeten.

Een oud liedje uit mijn kindertijd speelt op het oogenblik door mijn gedachten, dat toen gezongen werd door een uitgelaten vroolijke menschenmassa; het luidde:

Komt vriendschaar,
Komt bij elkaar
De Kermis komt maar eens in het jaar!

Nu echter is het een veel grooter, hooger, heiliger gebeuren doch hetzelfde lied kan er voor dienen:

Komt vriendschaar
Komt bij elkaar
De O.O.V. Conferentie komt maar eens in het jaar!

Toen werd er gepot om toch eens in het jaar eens gezellig met elkaar uit te gaan en ook nu is ons devies:

Nu reeds dient er flink gespaard,
En de beurs goed nagekeken,
Elken cent bijeen gegaard
Op 't Juni-feest mag geen ontbreken!
Want:
't Juni-feest van 't loopend jaar,
Of het goed wordt..... reken maar!

T. C. H.

ATTENTIE BIJENKORF-MEISJES!

Nieuws van het Bijenkorfveld uit Amerika

Salt Lake City

In den regenboog-zwerm van de Emerson-gemeente is een Bijenkorfmeisje — Margareth Sevey — die buitengewoon veel werk heeft verricht. In twee jaar tijd verzuimde zij nimmer en zij trachtte behalve de rangen ook alle insignes en Bijenlijnen te verdienen. Zij nam zich voor daarvoor 274 bouwcellen te vullen, 200 zijn er reeds van klaar. Toen zij Bouwster was, won zij den prijs voor het beste aantekenboek en steeds was zij bezig haar boek nog waardevoller te maken.

Zij werkte haar symbool uit op bijzondere wijze, zij maakte een mooie spreij en bijpassende sloop en doeken. Zij maakte een blauwen grond, waarop waterlelies en groene bladeren.

Op den zwermdag wil ze niet alleen haar diploma behalen maar ook de onderscheiding die haar te beurt valt als Eere-Bijenkorfmeisje.

Ogden

In het Mt. Ogden-district had 12 Maart een inspireerende bijeenkomst plaats.

Daar waren 400 bijenkorfmeisjes bijeen, die formaties vormden en insignes en bijenlijnen ontvingen, welke ze de laatste 2 maanden verdiend hadden.

De Bijenhoudsters van dit district, ongeveer 30 in getal, vormden een zwerm en ontvingen mede hare onderscheidingen.

Elke zwerm zong een origineel lied en eigen gemaakte verfrisschingen werden rondgediend.

Aanwezig waren Presidente Ruth May Fox en Clarah Cannon en Bertha Tingey Hoofd-Bijenhoudsters toegevoegd aan het Algemeen Hoofdbestuur.

Ter navolging!

EENIGE WENKEN

voor leden in Nederland, die namen opzenden van hun overleden bloedverwanten, om voor hen in de tempels in Utah te laten werken

Een van de eerste vereischten is het vaststellen van de „proper heir” of in Hollandsch „de juiste nakomeling”. Degene, die de namen inzendt, is niet altijd de rechthebbende nakomeling. Bij het bepalen van den rechthebbenden nakomeling dient de volgende regel in acht genomen te worden; „Het oudste mannelijk lid in de familie-lijn, die tevens lid der kerk is, is de rechthebbende”. Wanneer bijv. laat ons zeggen de familie Jan de Graaf leden der kerk geworden zijn en zij tevens kinderen hebben, dan is Jan de Graaf de rechthebbende nakomeling van zijn lijn, terwijl de oudste zoon dat is van zijn moeders lijn. Zijn er geen zonen, dan vervalt dat recht tot de moeder, of om duidelijk te zijn, tot de vrouw van Jan de Graaf. doch zij dient haar eigen meisjesnaam te gebruiken. Indien de rechtmatige nakomeling alreeds overleden is, dan moet dat feit vermeld worden. De naam van den rechtmatigen nakomeling moet voluit gegeven worden.

Bij het invullen van een „Naamlijst van Eén Gezinsgroep” dient het volgende in acht genomen te worden:

Wanneer een persoon gedoopt is als lid der Kerk, dan moet ingevuld worden wanneer en waar. Geef naam der stad en provincie en vooral den juisten datum, dag, maand en jaar. Schrijf vooral niet „leeft nog” op de verkeerde plaats. Sommigen schrijven dat in de plaats waar de doopdatum moet ingevuld worden, wat natuurlijk verkeerd is. Wanneer kinderen gestorven zijn voordat zij acht jaar oud waren, schrijf dan in de plaats van den doopdatum „als kind gestorven”.

De Hollandsche Genealogische Vereeniging in Salt Lake City

heeft heel wat werk te doen aan de namen, welke door de Hollandsche leden worden opgezonden en het is daarom dat zij er op aandringt dat alles zoo goed mogelijk wordt ingevuld. Voordat de namen worden overgezonden, zouden ze nog eens nauwkeurig moeten worden nagezien of er geen fouten zijn ingeslopen. Het is natuurlijk voor deze vereeniging niet te doen om naar datums te gissen of om den rechtmatigen nakomeling uit te zoeken.

Om den leden in Holland een idee te geven van het werk, dat gedaan moet worden, zij hier alleen vermeld, dat iedere naam voor één persoon ongeveer een halven dag werk geeft alleen voor de „begiftiging” in den tempel. Dan moeten later de ouders aan elkander verzegeld worden en daarna de kinderen aan de ouders. We kunnen hier tevens vermelden, dat de eerste zending namen, welke wij ontvingen, binnen enkele maanden teruggezonden zal worden. Dan zullen wij er tevens al de tempelformulieren bij doen, die gebruikt zijn.

Namens de Vereeniging,

J. J. v. Langeveld.

VOOR JONGE OOGEN

O, wat leuk

Frans speelde voor een smederij, zoo las ik in „Eenheid”. Daar kwam de oude Bello aansukkelen. En zonder nadenken raapte hij een steen op en mikte het arme dier juist tegen den poot.

De hond jankte verschrikkelijk. O wat had Frans een schik! Nog eris doen! Alweer raak! O, wat leuk! Hoor dat oude dier eris janken!

De smid stond in de deur en had alles gezien. Hij hoorde den hond van pijn janken.

„Wat doe je toch?” zei hij, naar buiten komend, tegen Frans. Hij deed heel vriendelijk, zoodat de jongen niet merkte, hoe boos hij wel was.

Zonder op te zien, antwoordde Frans: „O, een aardig grapje! Met elken steen raak ik dien ouden hond.”

„Verbazend grappig. Ik doe mee!” riep de smid. Hij raapte een steen op en trof Frans juist aan het been.

De jongen schreeuwde van pijn en wreef zijn been. Maar de smid lachte smakelijk: „O, wat leuk!”

Frans kon zijn tranen niet weerhouden en zei boos: „Heelemaal niet leuk, om me zoo met een steen te smijten!”

„Hè, niet leuk? Hou je daar niet van?” vroeg de smid verbaasd.

„Met een steen gesmeten te worden?” bromde de jongen terug.

„Dat begrijp ik niet” hernam de smid. „De hond houdt er juist zoo van”.

Zonder een woord te zeggen, maakte Frans, dat hij wegwam. Hij was eigenlijk niet zoo wreed, en begreep nu heel goed, hoe gemeen hij tegen den hond gehandeld had door niet na te denken.

Voor eigen pret stomme dieren mishandelen, vond hij nu geen spelletje meer voor een flinken jongen! Dat had de smid hem goed geleerd.

OOM BEN.

GENEALOGISCHE KLASSEN

Eerste avond. Les 13: Leest, bespreekt en licht de aanwijzingen, door Br. J. J. van Langeveld, in zijn artikel „Eenige Wenken”, elders in dit nummer opgenomen, nader toe.

Derde avond. Les 14: „Tempels en andere heilige plaatsen”. Leest *Artikelen des geloofs*, blz. 124-125.

Vragen ter bespreking.

1. Bespreekt het verschil in doel van de Egyptenaren, Grieken, Bayloniërs enz. om tempels te bouwen en dat van de Israelieten.
2. Waarom is de tempel van Salomo in de godsdienstige historie zoo bekend?
3. Wat was de tempel van Zerubabel?
4. Hoe kwam er een tempel van Herodes?

„Ik hoop voldoende flinkheid en deugd te zullen bezitten, om dien titel te handhaven, dien ik het meest benijdenswaardig acht, namelijk „eerlijk man””.

George Washington.

„Schrijf beleedigingen in het zand, doch grif genoten weldaden in marmer”.

Oud-Hollandsch.

TEGENWIND

Indien het onderjarig kind
 Wil, dat zijn molentje zal draaien,
 Zoo loopt het lustig tegen wind
 En laat zijn kaakjes rood bewaaien.
 O, tegenwind en tegenstroom,
 Gij maakt ook de oude kindren vroom.

J. Luyken (1649—1712).

Ontwikkeling, ontspanning..... de O.O.V. biedt het!!

ZENDINGSNIEUWS

Rectificatie

In „De Ster” van 15 Mei, blz. 153 staat op den eersten regel de datum vermeld 15 Mei 1839, hetgeen echter 1829 dient te zijn.

Overleden

BOSKLOPPER. Te Hilversum is 16 Mei 1934 op 18-jarigen leeftijd ten gevolge van bloedvergiftiging overleden. Zuster Jantje Bosklopper. Zij werd 23 Februari 1916 te Groningen geboren en op 13 Augustus 1927 door Ouderling W. M. Chipman gedoopt. Op 21 Mei 1934 (2en Pinksterdag) werd zij — nadat ten huize van de familie Bosklopper een rouwdienst was gehouden — op de Algemeene Begraafplaats „Boschdrift” te Hilversum begraven, welke teraardebestelling in tegenwoordigheid van meer dan 200 personen plaatsvond.

Zr. Bosklopper was sinds korten tijd aangesteld als plaatselijk zendelinge in de Utrechtsche gemeente, welke roeping ze met vreugde heeft aanvaard. Enkele dagen later evenwel werd zij ziek en helaas niet meer in staat gesteld, als zoodanig haar krachten te geven.

GERPOT. Op 19 Mei 1934 stierf tengevolge van longontsteking op zeer jeugdigen leeftijd Frank Iemke Gerpot, zoon van Arnoldus J. P. Gerpot en Johanna M. Brons. Hij werd op 12 November 1933 geboren en op 20 November door President Frank I. Kooyman ingezegend. De begrafenis vond plaats op 23 Mei 1934 op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk, te Rotterdam.

VERSTEEG. Vanuit Salt Lake City bereikte ons het bericht, dat aldaar op 20 April 1934 is overleden Zr. Cornelia Versteeg, geb. van Oostveen, weduwe van Johan F. Versteeg. Zij werd 18 December 1875 te Amersfoort geboren en 2 Februari 1903 door Ouderling John Kruitbosch gedoopt. In 1929 emigreerde zij met haar beide dochters naar Salt Lake City, Utah, waar zij zich steeds een ijverig werkster in den Salt Lake Tempel heeft getoond.

INHOUD

Een boodschap aan alle O.O.V.-werkers	161		Attentie Bijenkorf-meisjes	172
Ons geestelijk feest	167		Eenige wenken	173
Huisbezoek-onderwerp voor Juni	168		Voor jonge oogen	174
O.O.V.-ontspanning	169		Genealogische klassen	175
De waarde van de O.O.V.-Conferentie	170		Tegenwind	175
			Zendingsnieuws	176

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16 B, Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending
 Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling: Nederland f3.—,
 Buitenland f4.—. Afzonderlijke nummers 15 cent.