

DE STER VAN NEDERLAND



15 SEPTEMBER 1934

No. 18

39e JAARGANG



»Mijn daden zullen de tolk zijn van mijn verknochtheid aan de Kerk.«
O.O.V.-leuze 1934-1935.

EEN NIEUW O.O.V.-JAAR, — EEN NIEUW GELUID!

Reeds liggen negen O.O.V.-jaren achter ons. Wat een omwenteling hebben deze gebracht in het jeugdleven van onze Kerk. Velen van ons zullen zich met mij nog goed de eerste O.O.V.-Conferentie herinneren, welke gehouden werd aan het einde van het derde O.O.V.-jaar onder leiding van den Overziener Br. Chipman. „In één woord inspireerend” staat er boven het verslag in „de Ster”. Welk een begeestering werd men toen reeds gewaar, toen voor het eerst de locale krachten naar voren kwamen, staande midden op het ontwikkelingspad.



Met waardeering herdenken wij dan in dezen terugblik nog allen, die zich zoozeer beijverd hebben, om het O.O.V.-werk hier ingang te doen vinden, met name: Br. en Zr. Lillywhite, Br. Cromar, die het B.K.-werk hier hebben ingeleid; Zr. M. Riet, Br. Davey, Br. Opheikens, Br. en Zr. Kooyman, Br. Brewster, Br. de Gooyer en Br. Holdaway.

Van het vierde jaar af was het wedstrijdwerk in het O.O.V.-plan opgenomen en er werd steeds meer uitbreiding aan gegeven, tot

het ten slotte een der grootste attracties werd van het seizoen. We konden het in de „Tempelkrabbels” (Utah-Nederlander) van Br. Kooyman lezen, hoe hij nog nagenoot van het beleefde en wij doen zeker niet voor hem onder. Menig mooi inspireerend moment heeft het wedstrijdwerk in ons leven gebracht.

Doch nu staan we op het hoogtepunt van dit werk. Onze geïnspireerde leiders(sters) hebben een nieuw, een hooger O.O.V.-plan samengesteld. Zijn we klaar, bereid hen te volgen? Ja!! hoor ik het in gedachten klinken, zooals het „Ja” davert in het geliefde lied: „Trouw aan het Geloof!”

Nu dan — *het Wedstrijdwerk behoort tot het verleden.* — Er zal niet meer gekampt worden om een beker; wij zullen niet meer in spanning zitten, wie toch de winnaar zal zijn; wij zullen niet meer redetwisten over de vraag, of de winnaar werkelijk de winnaar was of niet en nog veel andere dingen zullen we niet meer beleven.

„Maar wat zal het O.O.V.-werk zijn zonder wedstrijd” denkt de een, en de ander peinst: „heb ik geen gelijk gehad, dat het wedstrijdwerk niet goed was”? Wacht even, niet te haastig met het uitspreken van deze gedachten. De eerste denker zal ondervinden dat hij, na kennis genomen te hebben van het nieuwe plan, zijn „Ja” kan bekrachtigen met zijn daden, want ook dit plan zal bij juiste naleving begeestering wekken.

De peinzer, die zich zelf al zoo groot gelijk geeft, verwijs ik weer naar de „Tempelkrabbel” van Br. Kooyman, waar hij schrijft: „Nu daar weer den honing uitgepuurd!” Juist, dit is het, uit alles moeten wij den honing weten te puren, en allen die hebben getracht, den honing te vergaren in het wedstrijdplan, hebben daar zeker zegenrijke gevolgen van ondervonden.

En nu staan we voor het Tiende O.O.V.-jaar met een nieuw plan! Een Kroonjaar moet dit worden! Wij erkennen onze leiders als zijnde geïnspireerd door Hem, Die hen op die plaats stelde. Meer dan ooit komt deze inspiratie openbaar in hetgeen zij bewerkten voor den vooruitgang van Zijn kinderen.

Intelligentie, eeuwige vooruitgang, niet voor een enkele, maar voor allen, dat is het plan van Zaligheid, eens voor ons Heil gewrocht.

Het aardsche moet zijn een afspiegeling van het Hemelsche; nu, ook ons O.O.V.-werk zal in de toekomst zijn een kans voor allen.

Arm of rijk, zij kunnen den Hemel binnengaan, mits zij voldoen aan de eischen, die onze Maker stelde.

Meer of minder begaafd, oud of jong, alle O.O.V.-leden kunnen een peil bereiken en een belooning ontvangen, mits zij voldoen aan de eischen, die zijn vastgesteld.

Dit kan, dit moet algemeenen vooruitgang brengen. Hoe dit plan er dan uitziet?

Ja, om dit te weten moet u nog korten tijd geduld hebben.

Met de a.s. Conferenties zullen, zooals u kunt lezen in deze „Ster“, de ochtenden voor O.O.V. besprekingen worden terzijde gezet en daar zal u het uitgewerkte plan worden voorgelegd.

Allen dus op naar de Conferentie, ook gij, rijperen van jaren! Er is een bijzondere plaats voor u in de O.O.V. : het hindert niet in welke streek van het land. Ook daarin is gelijkheid betracht; in ieder District zullen volledige inlichtingen versterkt worden; niemand behoeft onbekend te blijven met de plannen van het a.s. O.O.V.-jaar.

In Jac. I:19 staat: „een iegelijk mensch zij ras om te hooren“. Brengt dit in practijk; dit is de eerste stap op den goeden weg. En dan . . . allen vooruit! „Steekt de handen uit de mouw“. „Zal de jeugd van Zion dralen?“ „Neen!!“

God moge ons leiden, om de plannen ten uitvoer te brengen, zooals ze zijn ingegeven aan en overdacht door onze leiders(sters). Dan weet ik, dat we met de a.s. O.O.V.-Conferentie beziel, als één man kunnen zeggen:

„Ja, werkelijk, we zijn op het goede pad, dit is Christus' werk,
Dit is Christus' Kerk!“

T. C. Hartman-Spaans,
Presidente in het
J.V.O.O.V. Zendingsbestuur.

DE FINANCIËN VAN ONZE O.O.V.

Wat moet, kan!

Wanneer u allen met volle aandacht (en hiervan ben ik bij voorbaat overtuigd), de met zooveel gevoel geschreven inleiding



van Zr. T. Hartman over ons mooi, leerzaam en vruchtdragend O.O.V.-werk voor het komende jaar hebt gelezen, is het voor mij een *heerlijke en eenvoudige taak*, u op te wekken, om aan het groote en schoone bouwwerk onzer O.O.V. een financiëel steentje bij te dragen. Het doel van het O.O.V.-werk is het vereenigen en ontwikkelen van hen, die het Évangelië reeds hebben gevonden in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, doch hiertoe is het eveneens noodig, dat u uw steun daaraan verleent op een wijze, zooals degenen, wien u uw

vertrouwen hebt geschonken en die boven u gesteld zijn, die hebben aangegeven.

Ons lidmaatschap in de O.O.V. stelt ons in staat, zeer veel geestelijk voedsel op te doen, terwijl naast de ontwikkeling van ons geestelijk leven ook het organiseren van feestavonden, uitstapjes, bazars enz. een belangrijke plaats inneemt.

Het is dan ook bijna overbodig, u er aan te herinneren, dat het lidmaatschap in de O.O.V. plichten oplegt. Zoudt u deze plichten gaarne willens en wetens verzaken?

Neen immers, want daarvoor is de door God u geschonken schoone taak te heilig. Daarom Broeders en Zusters, laat ons van heden af de kernachtige spreuk de onze maken: „Het beginsel van allen voorspoed is orde op uw zaken”. Laat ons met een accu-ratesse, leden onzer O.O.V. waardig, onzen plicht vervullen. De *financiële fundeering* onzer O.O.V. bestaat uit het volgende:

1. Ieder O.O.V.-lid zal aan zijn/haar afdeulingssecretaris(esse) een bedrag van f 0.10 (Tien cents) per week betalen. Bij ontvangst hiervan zal de secr. op een speciaal gedrukte contributiekaart zijn/haar paraaf zetten.

2. De afdeulings-secr./penn. draagt steeds aan het einde der maand 50 % aan den president der O.O.V. af. Deze zal er dan voor zorgdragen, dat genoemde 50 % prompt vóór den 5en der daaropvolgende maand in het bezit is van het Hoofdkantoor der Nederlandsche Zending, en daarbij zooveel mogelijk gebruik maken van het postgironummer 240615.

Ik vraag den onmisbaren zegen van onzen Hemelschen Vader; dat Hij ons zal sterken in onzen arbeid tot uitbreiding van de O.O.V., zoodat het licht, hetwelk de O.O.V. uitstraalt, duizenden den weg zal wijzen naar de Kerk van Jezus Christus.

Zr. T. C. van Dekken,
1e Raadgeefster in het
J.V.O.O.V. Zendingsbestuur.

PRIESTERSCHAPSLESSEN

October 1934.

Eerste avond. Gebed, enz. Het kiezen van huisbezoekleeraars; Plichten van de huisbezoekleeraars; De doop. *Gemeente Toezicht*, blz. 29-31.

Tweede avond. Gebed, enz. Twee toespraken over:

1. „De beteekenis van bekeering,” *Wat Jezus Leerde*, blz. 60-64.
2. „De opstanding,” *Boek van Mormon*, Alma Hoofdst. 40 en 41.

Derde avond. Gebed, enz. Bevestiging; Lidmaatschapsbewijzen; Plichtsinstructies. *Gemeente Toezicht*, blz. 31-33.

Vierde avond. Gebed, enz. Huisbezoekrapport. Behandeling van het huisbezoek-onderwerp voor November, hetwelk in „De Ster” van 15 October zal verschijnen.

EEN INSPIRATIE VOOR ARENLEESSTERS EN BIJENKORFMEISJES

God zag dat het niet goed was, dat de mensch alleen was en gaf Adam een hulpe. En te zamen moesten ze trachten, kennis op te doen, zich te ontwikkelen, om eenmaal terug te kunnen keeren in hun Vaders huis. In den loop der tijden zien wij echter, dat de man de vrouw ver vooruitging, daar de vrouw niet geteld werd en zij ook de gelegenheid niet kreeg, haar volle roeping te vervullen, welke God bedoeld had. Thans leven wij echter in den tijd van de herstelling aller dingen en zien wij, dat de vrouw haar plaats weder kan innemen. Wij moeten deze zegening niet geringschatten en er voor zorgen, dat we klaar zijn om onze plaats in te nemen.



Onze geïnspireerde leiders hadden dan ook 'n zeer juist inzicht, om een gelegenheid voor jong en oud te scheppen, teneinde zich in alle mogelijke richtingen te ontwikkelen. Zie ons Bijenkorfwerk eens.

Meisjes, een nieuwe cursus wacht reeds op ons. Het vorige jaar hebben we den korf opgebouwd, welke bestaat uit veel soorten cellen. Nu gaan we deze cellen vullen met materiaal, met honing. Zullen wij tevreden zijn met minder goede kwaliteit? Neen immers! allen wenschen wij de beste soort. Laat ons daarom die cellen vullen, welke eenige inspanning vereischen. Het zal ons vreugde geven en overwinning, want:

Streng is 't leven, en 't voldoet
Steeds aan Uw verlangen;
Wat gij eerlijk hebt verdiend,
Zult gij ook ontvangen.

En het Arenleessterswerk.

„De Vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid” zegt de Schrift.

Dit jaar zullen we ook rijkelijk de gelegenheid hebben, ons op Theologisch gebied te ontwikkelen. Een zeer belangrijk onderdeel zullen wij behandelen.

„Wat zal het zijn” denkt ge. Om dat te weten, wil ik U allen uitnoodigen, zusters, dit jaar de Arenleesstersklas te bezoeken. Niet alleen, dat we onzen geest kunnen voeden, maar ook zullen we onze volle aandacht besteden aan de tempelen, waarin deze geest woont. Wij weten, dat we in de Eeuwigheid met lichaam en

geest verenigd zullen leven, dus is het noodzakelijk, dat beide onze aandacht hebben. En wat weten wij dikwijls meer van ons lichaam, dan dat het bestaat uit verschillende deelen, zooals armen, beenen, hoofd, enz.

Daarom, nu we gelegenheid krijgen meer te weten te komen, grijpt deze gelegenheid aan! Het zal heel interessant zijn.

Ook het „Waarheidsschatten” verzamelen staat op het programma en wat kunt gij beter doen dan deze schatten tot de Uwe maken. Zegt de Schrift niet: „Vergadert U schatten in den Hemel?”

Zusters laat dit onze leuze voor 't jaar zijn: te toonen onze plaats als vrouw waardig te zijn.

Annie Diender,
Secretaresse in het J.V.O.O.V.-Zendingsbestuur.

AAN U SECRETARISSEN!

Toon mij een beschaafde en model-natie en ik zal u toonen, dat een hunner grootste eigenschappen is die van het bewaren der gedachten en daden van hun volk, zoodat toekomstige generaties profijt kunnen trekken van hun ondervindingen en kennis.



Op dezelfde wijze heeft de secretaris van een doeltreffende organisatie den onderscheiden plicht, alle verslagen bij te houden, zoodat degenen, die na hen zullen komen, hun voordeel kunnen doen met de ondervindingen, waarnemingen en ontdekkingen van de voorgangers. Hij is het, die over het toekomstig welzijn van zijn organisatie beslist, want hij is het, die zijn opvolgers kan helpen, zoodat zij kunnen voortgaan van het punt af, dat de tegenwoordige

en vroegere ijverigen door hun onvermoeide pogingen hebben bereikt, zonder nogmaals van begin af aan te moeten aanvangen. Zodoende geeft hij hun een grooten steun in hun ontwikkeling en voortgang, door hetgeen zij reeds weten en doordat zij in staat zijn, voort te bouwen op hetgeen, waarvoor zij zelf niet eerst ondervinding hebben behoeven op te doen.

Denkt aan het verslag van het volk van Zarahemla, de afstammelingen van Mulek, die, volgens het Boek van Mormon, in afgoderij waren vervallen, daar zij niets anders hadden dan overleveringen, om hen te leiden Zij wisten niets van God en Zijn handelingen met Zijn kinderen, noch hadden zij verslagen, waaruit zij hieromtrent konden leeren. Zij waren in ongeloof vervallen. Hoe verschillend van hen waren de Nephieten, die wisten, door middel

van de geschiedenis op de koperen platen, door de zonen van Lehi op hun terugreis naar Jeruzalem verkregen, hoe God met Zijn volk gehandeld had en Zichzelf aan hen had geopenbaard.

Een ander voorbeeld, welke het belang van verslaghouden aantoonst, is het geschreven verslag van het bezoek van den Heiland aan de Nephieten na Zijn opstanding. Hij riep Nephi tot Zich en zeide :

„Nephi : Breng het verslag voor, hetwelk gij gehouden hebt.

Toen Nephi de verslagen gebracht en voor Hem gelegd had, beschouwde Hij dezelve en zeide :

„Voorwaar, ik zeg u : Ik gebood Mijnen knecht Samuel, den Lamaniët, dat hij aan dit volk zoude getuigen, dat ten dage, dat de Vader Zijnen naam in Mij zoude verheerlijken, er vele heiligen zouden opstaan uit den doode en aan velen zouden verschijnen, en hen dienen. En Hij zeide tot hen : Was het zoo niet ?”

Zijne discipelen antwoordden Hem en zeiden : „Ja, Heere, Samuel profeteerde volgens Uwe woorden en zij zijn alle vervuld.”

Jezus zeide tot hen : „Hoe is het, dat gij deze zaak niet geschreven hebt, dat vele heiligen zijn opgestaan en aan velen zijn verschenen en hen hebben gediend ?”

En Nephi herinnerde zich dat deze zaak niet geschreven was geworden. Het geschiedde, dat Jezus gebood, dat het geschreven zoude worden. Daarom werd het geschreven, zooals Hij het gebood”. (III Nephi 23 : 7-13).

Een nauwlettende studie van de Schriften geeft ons vele voorbeelden, en openbaart het feit, dat van de dagen van Adam af er verslagen zijn bijgehouden.

Aldus komen wij tot de overtuiging, dat het ambt van secretaris er inderdaad een is met groote gevolgen. Zoo belangrijk is dit verslaghouden, dat God op 6 April 1830 of met andere woorden, alreeds van het begin af tot den profeet Joseph Smith zeide : „Zie, er zal onder u een verslag gehouden worden . . .” Van dien dag af tot op heden is er door de Kerk een verslag bijgehouden van elke belangrijke gebeurtenis, welke erin heeft plaatsgegrepen.

Ja, O.O.V.-secretarissen, uw ambt is er een van gewicht en belang, want u bent de schrijvers der geschiedenis van alle dingen met betrekking tot onze organisatie. Op u rust de verantwoordelijkheid, om verslag bij te houden van de veranderingen en belangrijke gebeurtenissen, welke in uw gemeente-O.O.V. voorvallen. Wij vertrouwen op u voor een nauwkeurig verslag van alle O.O.V.-vergaderingen in uw gemeente, zoowel als een juist en accuraat invullen van alle rapporten, welke door uw handen gaan. U bent voor uw huidig ambt gekozen, omdat u waardig en betrouwbaar bent bevonden. We weten, dat u aan elke verwachting zult beantwoorden, door uzelf voor het u te wachten staande werk

te geven en door aan uw plichten als secretaris uw onmiddellijke en zorgvuldige aandacht te schenken.

Moge God u zegenen en u den geest van verslaghouden geven !

Kenneth E. Knapp,

Zendings-Overziener der O.O.V.

DE MANNEN VAN MORGEN!

De mannen van morgen . . . wat zullen we met hen doen ? Zijn zij niet de leiders, de leeraars en de pilaren van sterkte, waarop beide, de Kerk en de gemeenschap der toekomst moeten steunen ? Mogen we hen dan verwaarloozen, wanneer gezonde redeneering ons zegt dat we, door dit te doen, onze eigen doeleinden teniet doen ? . . . want onze idealen en beginselen — leven ze niet nog lang, nadat wij onze wapens in den aardschen strijd terzijde leggen, bereid den strijd aan anderen over te laten ? Indien die anderen falen, zijn onze doeleinden dan gewonnen ? Neen . . . De jongens dan, die de mannen van morgen zijn, worden dadelijk de trotsch en hoop der Kerk en der gemeenschap ! En daarom is onze taak — als ze zulks is —, de jeugd voor den strijd op het levensslagveld voor te bereiden, opdat morgen, meer nog dan vandaag, de waarheid haar voorstanders mag hebben, om haar in tijden van moeite te verdedigen. Ja . . . haar verdedigers, die onverschrokken en onoverwinnelijk tegen alle aanvallen op haar rechten en belangen bestand zijn. Deze soldaten der waarheid te helpen, is onze groote gelegenheid. Er is geen ander zendingswerk, waar verlichtende en gewijde pogingen met zulke dankbare en blijvende resultaten beloond zullen worden.

Het doel der padvinderij is, de jongens te helpen tot den hoogen staat van het manzijn en hen in het geloof hunner vaders te vestigen. Nu is het de tijd, om het te doen ! Dit is de meest plooibare periode van hun leven — de tijd, wanneer hun karakter vasten vorm aanneemt, wanneer hun wil zich hardt en ontwikkelt en wanneer ze het meest gevoelig zijn voor godsdienstige invloeden. Deze jongens gedurende dien tijd te leiden en te inspireeren is een groote verantwoordelijkheid, en daarom dienen we in vriendschappelijke verhouding met hen te leven en door het uitstralen van een indrukwekkend geloof hen ten voorbeeld te zijn.

Maar, zult u vragen, hoe bereidt de padvinderij een jongen voor de toekomst voor ? . . . Wat heeft ze hem aan te bieden ? Wij beantwoorden uw vraag, door u gedeeltelijk te verklaren, wat de padvinderij werkelijk voor een jongen zal doen.

Ze verzekert hem een opleiding tot goed burger. Ze wijst hem, hoe personen en gemeenschap te dienen, en voorziet hem dan van de gelegenheid, om zulks te doen. Daarom wordt er van hem

gevraagd, dagelijks een goede daad te doen, hetwelk hem leert nuttigheid, vriendelijkheid, bedachtzaamheid en hem dientengevolge in staat stelt, te ontdekken, dat dienstbetoon voor anderen de beste weg is tot geluk. Ze verschaft een opleiding tot goed burger, want ze leert hem verder, te streven naar wet en orde, en de idealen en standaarden van zijn gemeenschap te respecteren. Hij beseft dan, dat het land net zoo goed en sterk kan zijn als de menschen het maken, en dat daarom hij persoonlijk verantwoordelijk is in zijn burgerplichten, om zodoende mede te werken aan het handhaven van goede wetten en goede ambtenaren.

Ze helpt hem rein te zijn — lichamelijk, verstandelijk en zedelijk, en zijn daden worden zoo geleid, dat ze hem in deze drie dingen ontwikkeling kunnen brengen. De hopman is, door zijn nauw contact met den jongen, in staat hem in het goede te leiden en te beïnvloeden, en verheft hem zodoende tot het betere, terwijl zijn kameraden er allen naar streven, dezelfde hooge idealen na te leven.

Ze geeft hem een kans, practische dingen te leeren en aldus bekend te raken met wat het leven een jongen man heeft aan te bieden. Hij ontvangt training in reddend zwemmen, eerste hulp, timmerwerk en vele andere dergelijke dingen, welke hem erop voorbereiden, in zijn eigen nooden te voorzien en tezelfder tijd anderen beter van dienst te zijn. Hij raakt bekend met de verschillende arbeidsvelden, welke een jongen man wachten, om in zijn levensonderhoud te voorzien en dit helpt hem, zijn liefhebberij en hem minder aangename dingen te ontdekken, en draagt er grootendeels toe bij, hem er toe te brengen, te doen, wat voor hem het meest geschikt is. De padvinderij helpt den jongen dus, een oplossing te vinden voor de vraag, welke iederen jongen man gesteld wordt: „Welk beroep zal ik kiezen?”

Ze schenkt hem de gelegenheid zich te ontwikkelen tot leiderschap.

De groepeerij der jongens is zoo geregeld, dat een ieder iets te doen heeft. Door dit iets goed te doen, heeft hij de kans patrouilleleider te worden, senior patrouilleleider enz. Het aanvaren van verantwoordelijkheid en die goed te dragen, is wat voor goed leiderschap voorbereidt. De padvinderij geeft den jongen een gelegenheid te toonen, wat hij kan.

Ze helpt hem, het buitenzijn te waardeeren en er zooveel mogelijk van te genieten. Ze leert hem dingen kennen, waarin hij belang stelt. De vogels en dieren, de bloemen en boomen, de bergen en wateren, de sterren en de planeten krijgen allen voor den jongen een nieuwe beteekenis, omdat hij er iets over weet. Het worden zijn vrienden en kameraden, door het openen der deuren, die hem zoolang hebben buitengesloten.

Ten laatste, doch niet het minste, ze helpt hem God beter te

kennen, en hem te sterken in zijn pogingen, zijn leven met de leeringen der Kerk in overeenstemming te brengen. Godsdienst is de grondslag van het geheele Padvinders-programma. Door juiste toepassing komt de jongen tot het besef, dat de zorg voor zijn geestelijk welzijn de hoogste verplichting is, welke op hem rust, en dat alle andere dingen slechts treden zijn, welke hem helpen, den top van de levensladder te bereiken.

En zoo kunnen we voortgaan, de voordeelen der padvinderij op te sommen. Nu zult u wel begrijpen wat ik bedoel, wanneer ik zeg, dat de padvinderij een jongen zal interesseeren en vasthouden, want is het niet het programma van een jongen, om dingen te doen, waar hij van houdt, en op een manier, zooals hij dat graag wil? Het trekt, omdat het programma zijn initiatief en vindingrijkheid ontwikkelt. Het brengt hem in contact met het doen van levendige, nieuwe dingen. Het neemt den jongen in op een tijd in zijn leven, wanneer hij vol is van de nieuwe en levendige ondervinding der jongelingsjaren, en leidt zijn gedachten daarvan af naar gezonde en waardevolle werkzaamheden. Wanneer de proef goed wordt doorstaan, leidt ze tot beter manzijn.

Zult u een jongen het lidmaatschap in de grootste jongensorganisatie in de wereld ontzeggen een organisatie, welke geruggesteund wordt door stad-, staat- en vereenigingsambtenaren; door alle soorten van vereenigingen, door scholen en door kerken; en inderdaad één, waar iedereen vóór is, omdat het een goede uitwerking heeft op het leven van de jongens en de gemeenschap?

U bent het den jongen verschuldigd, hem de best mogelijke training te geven. Waarom dan geen gebruik maken van en steun verleen aan dit echte programma voor echte jongens?

Kenneth E. Knapp.

ZENDINGSNIEUWS

Zendelingen te Delft geplaatst.

Districts-president J. W. Evertsen heeft het kantoor van het Rotterdamsche district verplaatst van v. Spaanstraat 4a, Rotterdam, naar Oranje Plantage 39, Delft. Ouderling C. H. Esperson, die op het Zendingskantoor heeft gearbeid, is naar Delft overgeplaatst, om met Ouderling Evertsen te werken.

Zendings-Genealogische Vereeniging georganiseerd.

Broeder Gerardus T. Riebeek is aangesteld als Genealogisch Overziener der Zending en zal de werkzaamheden der Genealogische klassen over de geheele zending leiden. Zijn adres is: *Waterweg 65, de Bilt.*

Zuster Jansje Copier, *Zandpad 65a, Kraaiennest, bij Breukelen* is tot secretaresse der Genealogische Vereeniging benoemd.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Hé, hoor ik al zeggen, wat zullen die vraagteekens nu toch wel te beteekenen hebben? Zeker iets sensationeels. Nu, of het iets sensationeels is, zult U zelf moeten beslissen, maar wanneer door die vraagteekens even Uw aandacht voor dit stukje getrokken zal zijn, hebben zij aan hun doel beantwoord.



In de eerste plaats zijn deze regelen bestemd voor de Arenleessters en M.-Mannen in de geheele Nederlandsche Zending, doch eveneens voor allen, die belang in hun werken en studie stellen.

Velen of beter gezegd allen zien natuurlijk verlangend uit naar eenig bericht aangaande de lessen die dit O.O.V.-jaar door de Arenleessters en M.-Mannen gezamenlijk en door de M.-Mannen afzonderlijk bestudeerd zullen worden. Daarom zal ik dan maar met de deur in huis vallen.

Gezamenlijke lessen voor Arenleessters en M.-Mannen

In de gezamenlijke studiebijeenkomst voor Arenleessters en M.-Mannen zullen lessen bestudeerd worden over „Goede Manieren”. Deze lessen liggen geheel in de lijn der levensmoraal van de Heiligen der Laatste dagen, omdat „Goede Manieren” de afspiegeling dienen te zijn van ons karakter. Op verschillende wijzen zullen „Goede Manieren”, zooals die in het leven thuis hooren van menschen, die als voorbeeld willen leven voor anderen, belicht worden. „Goede Manieren”, toegepast in het leven in het algemeen, in het huisgezin, onder vrienden en vriendinnen enz., zijn een bron van steeds terugkerende vreugde. Dat dit zoo is, zal dan ook uit een nauwkeurige studie, doch bovenal uit een nauwgezette toepassing ervan blijken. Levensvreugde brengen wij ook aan anderen, door hen op een prettige wijze te behandelen; en hoe kunnen wij dit beter doen dan door onze manieren, die toch een uiting dienen te zijn van onze innerlijke beschaving?

Speciale studie-cursus voor de M.-Mannen

Veel is er al gesproken over en gestudeerd in de verschillende standaardwerken der kerk, doch werkelijk een nauwkeurige studie is er waarschijnlijk nog slechts door weinigen gemaakt van den inhoud van de *Leer en Verbonden*. Dikwijls is een oppervlakkige studie ervan de oorzaak van misverstand geworden, omdat men sommige openbaringen of leeringen, daarin vervat, in het algemeen ging toepassen, terwijl ze slechts voor een bijzonder doeleinde gegeven zijn. Daarom zullen de M.-Mannen thans gedurende

het O.O.V.-seizoen 1934-1935 speciale lessen krijgen, die een beteren kijk geven op het doel van bepaalde afdeelingen, vervat in de *Leer en Verbonden*.

President Lyon heeft een bijzondere studie gemaakt van de kerkgeschiedenis en de daarmee verband houdende openbaringen. Wij hebben hem bereid gevonden, deze kennis aan ons over te dragen en hij zal verschillende soorten van openbaringen of leeringen voor ons op een duidelijke manier verklaren. Op welke wijze hij dit doet, zal ik hier niet verklappen. De lessen zullen bestudeerd worden in de *2e en 3e week* der maand.

Dus A.L. en M.M., thans met frisschen moed het nieuwe seizoen ingezet en met hart en ziel de lessen aangepakt. „Een goed begin is het halve werk”, zegt een bekend spreekwoord. Daarom zullen wij ook goed beginnen. Wij dienen niet uit het oog te verliezen, dat wij een schakel vormen tusschen het verleden en de toekomst.

Wij moeten onzen arbeid verrichten, zooals die kettingsmid, die eens leefde in een zeker dorpje. Deze man moest een ketting maken en hij besteedde daaraan al zijn tijd. Elke schakel ervan werd door hem uiterst nauwkeurig gesmeed en afgewerkt. Vele menschen lachten er om, dat hij zoo uiterst voorzichtig te werk ging, daar het hier toch slechts een ruwen scheepsketting betrof. Maar hij liet ze lachen; hij wist wat hij deed. De ketting werd geplaatst aan boord van het schip en gedurende jaren en jaren nooit gebruikt, doch op zekeren dag geraakte het schip in een geweldigen storm verzeild, die oorzaak werd, dat het schip zijn roer verloor en geheel en al onklaar geraakte. Het dreef meer en meer naar de rotsen aan de kust, waarop het dreigde te pletter te slaan. Toen werd als uiterste redmiddel het anker uitgeworpen en angstig vroegen de opvarenden zich af, of de ketting het geheele schip zou kunnen houden. En ja hoor, de ketting spande en spande, maar van breken was geen sprake. Zoodoende werden er door de nauwkeurige zorg van dien eenvoudigen dorpsmid vele menschenlevens gered. Had de smid dus niet zoo nauwkeurig elken schakel afgewerkt dan zou het schip op de kust te pletter zijn geloopen.

En zoo A.L. en M.M., moeten wij zorgen, stevige schakels te vormen in de geschiedenis van de Heiligen der Laatste Dagen en toonen, dat wij waardig zijn tot de Kerk van Jezus Christus te behooren. Als wij zóó de waarde van ons leven zien, zullen aan het eind van onze studie-cursus de vraagteekens aan het hoofd van dit stukje veranderd zijn in even zoovele uitroep-teekens!

God zegene U allen!

Uw broeder,

Marinus van Gelderen.

Raadgever in het J.M.O.O.V. Zendingsbestuur.

ONZE LEUZE

Jezus zeide: „Een iegelijk dan, die deze
Mijne woorden hoort en dezelve doet”.....

(Matth. 7 : 24.)

Het zal niet lang meer duren of de O.O.V. zal haar poorten weer geheel openen. Deze opening zal spreken van nieuwe dingen, nieuwe besturen, veranderingen, verbeteringen.



Wederom zal aan allen, die lust hebben, zichzelf te ontwikkelen en daardoor God, te dienen, de gelegenheid geschonken worden. Vele taken wachten U, teneinde Uzelf te vormen: cellen vullen, schooven binden, opmerkzaam zijn, het evangelie leeren prediken, functies bekleeden. Grijpt ze aan, welke het dan ook mogen zijn en dit *doende*, zult ge de verzekering ontvangen, dat ge op een rots bouwt, zooals die man, waarvan Jezus sprak.

Doet ge het echter niet, dan bouwt ge op zandgrond en Uw steun zal wegspoelen.

Moge wij één zijn met de woorden :

Zoo vast als het rotgebergte,
Staan wij vol moed en sterk.

Dan zal het ons niet moeilijk vallen om de leuze van het vóór ons liggende O.O.V.-jaar met ons hart uit te spreken: *Mijn daden zullen de tolk zijn van mijn verknochtheid aan de Kerk.*

Jac. Greeff,

Raadgever in het J.M.O.O.V.-Zendingsbestuur.

NIEUWS UIT ONS EIGEN BIJENKORFVELD



De Amsterdamsche Bijenkorfmeisjes noodigen alle Bijenkorfwerksters vriendelijk uit met hen, ter gelegenheid van de Amsterdamsche conferentie, een picnic te houden. Nadere bijzonderheden kunt u vernemen op de conferentie zelf.

Voor het einde van September wordt verwacht, dat alle zwermen hun Zwermdag houden. Zijn de rangen en insignes behaald en de voorbereidende maatregelen reeds getroffen? Indien niet, begin dan nu nog de noodige voorbereidselen te maken.

Deze Moeders- en Dochtersdag mag niet gemist worden!

Hoofdbestuur der J.V.O.O.V.

GENEALOGISCHE VEREENIGING

»Uw Koninkrijk kome«



We weten, dat de Heere zal komen, wanneer we gereed zijn Hem te ontvangen; dat zal zijn, wanneer het werk gedaan is, dat Hij ons opgedragen heeft, niet eerder, niet later. O, Broeders en Zusters in Nederland, wij kunnen de komst van dezen dag verhaasten, wanneer we onze plichten willen doen ten opzichte van het groote, heilige werk, dat God in deze laatste dagen voor Zijn volk heeft weggelegd, n.l. het mooie, zoo noodige werk voor onze dooden. Wij zien tempels verrijzen, een hard werkend volk, hun liefdevolle taak verrichtend, zaligheid brengende over hen, die voorgingen en over hunzelve. Wij zien talrijke scharen door den doop toegevoegd aan Gods koninkrijk en vele liefhebbende mannen en vrouwen voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld met hunne kinderen.

Zijn we dankbaar, Broeders en Zusters, voor dit groote voorrecht, ons gegeven? Zeer zeker neen, maar tot verzachting voor onze onverschilligheid ten opzichte van dit werk moge dienen, dat we het geluk hiervan nog nooit door eigen ondervinding aan gevoeld hebben. Er waait op dit oogenblik een frissche wind door onze Zending, een geest van aanpakken. Mij werd de zware taak opgedragen, dit werk in Nederland te leiden. Ik zal dit kunnen volbrengen met de hulp van onzen Vader in den Hemel en door Uw devotie en getrouwheid aan onze Heilige taak. Het zal in het vervolg gedaan zijn met praten en theorieën maken. Er zal in de klassen en in de archieven hard gewerkt worden. We zullen werken, hard werken, Broeders en Zusters, en onze belooning zal groot zijn door de dankbaarheid van hen, voor wie we de zaligheid mogelijk maakten.

De Heere vraagt naar willig volk,
 Naar werkers waar en trouw;
 Weest kloek en sterk in 't Heilige werk:
 Steekt Uw handen uit de mouw!

Uw broeder in het Evangelie,
 G. T. Riebeek,

Zendings-Overziener der Genealogische Vereeniging.

WIE DE JEUGD HEEFT

Reeds in „de Ster” van 15 Augustus is heel veel geschreven over het Jeugdwerk, dat is over het werk, verricht onder kinderen van 5—14 jaar, doch het is mijn aangenaam voorrecht, ook door middel van dit nummer nogmaals de belangrijkheid ervan onder uwe aandacht te brengen.



Wat brengt een persoon ertoe, het kwade te doen? — Een overvloed van tijd, waarin hem vrijelijk gelegenheid wordt geschonken, gedachten in zijn brein te doen rijpen, waartoe hij bij nuttig en aangenaam werk niet zou zijn gekomen. Met dit doel voor oogen zijn vele goede zusters bereid, haar tijd en talenten te geven in het belang van dit nuttig Jeugdwerk. Het is haar aangename taak, bij de kinderen liefde aan te kweken

voor hun Hemelschen Vader, hun ouders en medemenschen, hun zwakke krachten aan te wenden om anderen te helpen; hun te leeren, hun vrijen tijd te gebruiken en er goed gebruik van te maken.

Dit wordt gedaan voor kinderen van leden, doch ook andere kinderen kunnen met ons een prettigen tijd doorbrengen. Zij zullen hun ouders niet onwetend laten van wat zij doen en hooren en de ouders zijn hiervoor zeer erkentelijk. De wetenschap, dat wij ernaar streven, van hun kinderen goede mannen en vrouwen te maken, zal hen er toe brengen, nader met ons in aanraking te komen en dan hebben we succes van ons werk bereikt.

Veel is er reeds in het Jeugdwerk gedaan, doch nog veel meer kan gedaan worden! Ons verzoek is *een verzoek om hulp! We hebben leidsters noodig!* We kunnen dit belangrijke werk niet op de schouders van enkelen plaatsen, maar vragen naar meer, die hun schouders onder het werk willen zetten.

Mogen we u vragen, onderstaande tien stappen, aangegeven door Zr. Nettie L. Woodbury, Presidente van het Jeugdwerk in de Europeesche Zendingen, te nemen en ons in dit alleszins ontwikkelend werk bij te staan:

1. Verkrijg de toestemming en den steun van uw gemeente-president.
2. Schrijf naar het Zendingskantoor om uitgebreide inlichtingen, teneinde u te helpen.
3. Bestudeer het door het Zendings-Jeugdbestuur opgemaakte programma en weet alles, wat er te weten valt.
4. Zoek goddelijke hulp en leiding.

5. Vind een geschikte plaats om klassen te houden en stel een vast tijdstip voor elke week vast.

6. Wek belangstelling en geestdrift voor het werk onder de kinderen en ouderen der gemeente.

7. Vraag den leden der gemeente u te helpen door hun eigen kinderen te sturen, en door hun buurkinderen ook uit te noodigen, mee te gaan.

8. Geef bekendheid aan uw jeugdwerk door de gedrukte invitiëkaarten uit te geven, die U van het Zendingskantoor kunt krijgen. Ze kunnen bij het tractaatwerk huis aan huis verspreid worden; den kinderen bij het van school komen meegegeven worden, of wanneer u ze op straat tegenkomt.

9. Kom te zamen met degenen, die u kunnen helpen en maak vaste plannen voor uw eigen vereeniging, en dan, wanneer uw programma in uitvoer is

10. Verwacht dan de grootste vreugde en voldoening, die u ooit hebt ondervonden — de belooning van de liefde en waardeering der kinderen, die u poogt te helpen en te onderwijzen.

Hieraan hebben we niet veel toe te voegen; het spreekt voor zichzelf. Herlees deze raadgevingen twee-, driemaal met de gedachte, dat „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

J. A. Riet,

Zendings-Opzienster van het Jeugdwerk.

TER VRIENDELIJKE OVERWEGING VOOR CONFERENTIE-DEELNEMERS

1. Denkt U aan **rust, orde en stiptheid** — drie dingen, die voor een goed verloop eener conferentie van veel belang zijn!
2. Neemt u enkele minuten voor den aanvang eener vergadering reeds uw plaats in. Bezet u eerst de zitplaatsen vooraan; wanneer u aan 't programma deelneemt, dient u geheel vooraan te zitten.
3. Onthoudt u van gesprekken in de zaal; voert u een absoluut noodzakelijk gesprek op fluistertoon.
4. Heen- en weerloopen van volwassenen en kinderen dient beslist te worden vermeden.
5. Verlaat u na afloop der vergadering de zaal zoo spoedig mogelijk, maar in goede orde; géén gedrang, géén ongeduld, ook niet bij de garderobe; weest steeds op rust en orde bedacht.
6. Voor den vergaderingleider: Bekendmakingen van vergaderingen dienen luid, duidelijk en goed te worden afgeroepen, zoodat iedereen weet, wanneer, waar en voor wie een vergadering plaatsvindt.
7. Treft u op tijd en goed alle maatregelen voor onderdak voor bezoekers van buiten de stad.

DE STER NEDERLANDSCH ORGAAN VAN DE LATERDAGSCHE HEILIGEN

Redacteur: T. EDGAR LYON - Assistente: JOHANNA A. RIET.

VAN DE REDACTIE

De sleutel tot geluk in het Evangelie is arbeidzaamheid in de Kerk

De boven aangehaalde verklaring werd kortgeleden gedaan door het Eerste Presidentschap der Kerk, en is onze ernstige overweging waard. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, voor zoover het de hulporganisaties der Kerk betreft. Binnen enkele weken zullen deze organisaties wederom hun klaswerk aanvangen, en te oordeelen naar de inleidingen tot hun werk, welke in dit nummer van „De Ster” verschijnen, hebben zij een overvloed van geestelijk voedsel, om onze godsdienstige natuur te bevredigen, zoowel als lessen en gelegenheden tot ontwikkeling van onze talenten en ter vermeerdering van onze algemeene kennis van het leven. Doch wellicht hoort men de vraag: „Waarom dien ik de Z.H.V. of de O.O.V. enz. te bezoeken? Is het bijwonen van de avondmaalsvergaderingen niet voldoende?”

God is het beste ideaal van een Laterdaagsch karakter. Deze gedachte is zoo dikwijls in geschriften en toespraken naar voren gebracht, dat het een algemeene leerstelling is geworden. Iedere Laterdaagsche Heilige gelooft, dat hij in waarheid een zoon of een dochter van God is, en dat hij, door het beoefenen van intelligentie en wilskracht, onder de leiding van den Heiligen Geest, in zijn persoonlijke eigenschappen God gelijk kan worden. De voornaamste eigenschap van God blijkt Zijn intelligentie te zijn. Een openbaring aan den profeet Joseph luidde: „De heerlijkheid van God is intelligentie, of, in andere woorden, licht en waarheid”. Bij een volgende gelegenheid zeide God: „Want zie, dit is Mijn werk en Mijne heerlijkheid — de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van den mensch tot stand te brengen.” De Laterdaagsche Heiligen, die deze twee verklaringen aannemen als fundamentele waarheden, en gelooven, dat alle menschen kinderen van God zijn, beschrijven intelligentie in zijn hoogste manifestatie als arbeid door dienstbetoon — een dienstbetoon, welke het verstand van den mensch kan ontwikkelen, zoodat hij tot Gods glorie kan voortgaan en een dienstbetoon, welke God zal helpen, om de onsterfelijkheid en verhooging van den mensch tot stand te brengen.

De hulporganisaties van de Kerk, gevestigd onder goddelijke

inspiratie, zijn waarlijk de laboratoria en scholen, waarin ons de gelegenheid wordt geschonken tot verheldering van ons verstand, vermeerdering van onze intelligentie, ontwikkeling onzer talenten en dienstbetoon aan onze medemenschen, door middel van samenwerkend leiderschap. Er is geen plaats in het Koninkrijk des Hemels voor luie en trage menschen. Ook dienen er geen menschen in Gods Koninkrijk op aarde — Zijn Kerk — te zijn, die onverschillig zijn voor de gelegenheden, welke de Kerk tot zelfontwikkeling biedt. Door arbeidzaamheid in de Kerk leeren wij de ware waarde van vereeniging met onze broeders en zusters kennen. We leeren zelf-beheersching. Wij leeren onze verborgen talenten aankweken. Wij leeren het Evangelie beter kennen, en dit leidt ons ertoe, het lief te hebben en te waardeeren. Wij leeren de vreugde van dienstbaarheid jegens anderen, en dit geeft ons de aansporing om God te helpen met Zijn eeuwige plannen. En door deze arbeidzaamheid verwerven wij geluk in ons dagelijksch leven, zoodat onze zorgen verminderen en onze vreugden vermeerderen.

Het eerste Presidentschap heeft zekerlijk de waarde der hulporganisaties voor het Kerklidmaatschap ten volle verstaan en de gelegenheden voor dienstbetoon en arbeidzaamheid, welke zij ons bieden. Als leden van de Kerk dienen wij niet te aarzelen, ons bij de verschillende hulporganisaties aan te sluiten. Laat ons de ons geboden studiecursus volgen en aan het werk gaan, om hooger te komen dan wij op het oogenblik staan. Laat ons trachten onszelf te bekwamen tot leiderschap, door middel van deelname in de klassen en studie, ingeval de roepstem tot ons mocht komen om de verantwoordelijkheid op ons te nemen, anderen te leiden tot een kennis van het Evangelie van Christus.

Onthoudt ook, dat door dit te doen, u uzelf in het dienen van anderen zult verliezen, en u zult leeren, dat uw moeilijkheden en moeiten, achteraf beschouwd, niet van zooveel belang zijn als u zich wel had voorgesteld. Laat ons nimmer de vermaning vergeten: „De sleutel tot geluk in het Evangelie is arbeidzaamheid in de Kerk.”

L.

HOE MEN LEERT ONDERWIJZEN

(Vervolg van blz. 248)

HOOFDSTUK VII

Les 11

Voorbeelden en aanvullend materiaal (Vervolg.)

De Huntsman-kleine genezen

„Het Huntsman-gezin was vermeerderd met een lieve, stevige baby. Na verloop van weken en maanden bleek, dat het kind zijn beentjes in het geheel niet gebruikte, en een dokter werd geroepen.

De dokter constateerde kinderverlamming. Hij zeide, dat het kind nooit zou kunnen loopen, omdat de ondervinding had geleerd, dat, wanneer die ziekte het onderlichaam had aangetast, medische hulp niet zou baten.

De Huntsman-familie waren geloovige Laterdaagsche Heiligen en gaven de hoop niet op, maar riepen de ouderlingen. Eenigen tijd daarna werd er te Shelley, Idaho, hun districtsconferentie gehouden en ouderling David O. MacKay en een andere der Algemeene Autoriteiten waren aanwezig — ik herinner me niet meer, wie het was.

Na de middagvergadering werd het kind gezalfd. Terwijl hij de zalving bevestigde, beloofde Br. MacKay, dat het kind de beentjes en ieder deel van het lichaam zou kunnen gebruiken.

Dien avond begon het ze te bewegen en den volgenden morgen stond het alleen met behulp van stoelen. Binnen een paar dagen liep het, ofschoon ze nog zeer dik was. Spoedig daarop vertrok ik vanuit Shelley, maar toen ik een jaar daarna in de gelegenheid kwam, om naar Idaho Falls (een stad bij Shelley) te gaan, ontmoette ik daar Br. en Zr. Huntsman. Zij hadden het kind bij zich en het liep en speelde zooals andere kinderen”.

Een psychologisch student ontvangt hulp

„Een klasse in psychologie kwam, terwijl ze de verwantschap van het verstand tot het leven en intelligentie bestudeerde, tot een bespreking over den aard van intelligentie en op de een of andere manier kwamen de leeringen van den profeet Joseph ter sprake. Deze werden door allen bespot, behalve door mijn vriend, die een Mormoon was. Zijn verdediging was oorzaak van spotlust en maakte de bespreking levendiger.

Toen de klastijd om was, zonder dat men daarover was uitgepraat, werd er bekend gemaakt, dat de bespreking de volgende week zou worden voortgezet. Natuurlijk gevoelde mijn vriend, dat hij al het mogelijke moest doen, om de houding der Kerk te verdedigen en hij studeerde, vastte en bad, teneinde zich de hulp van inspiratie te verzekeren, want hij wist wel, dat niets anders dan wetenschappelijk bewijs zou worden aanvaard.

De dag der bespreking kwam en hij besefte, dat hij slechts armzalig was voorbereid, doch hoopte nog steeds op goddelijken bijstand. Terwijl de andere studenten bewijzen aanvoerden, dat er geen intelligentie, geheel afgescheiden van het verstand, bestond en het bestaan van een geest belachelijk maakten, bad hij stil en ernstig.

Zijn beurt kwam en hij stond op om te spreken. Na de inleidingswoorden zocht hij op zijn papier naar zijn bewijs en zag daar een vreemd handschrift. Hij zeide, dat er een vreemde macht over hem kwam. Hij sprak vlot en vloeiend, zonder zelf ook maar iets te begrijpen of te onthouden van hetgeen hij zeide. Toen hij klaar was, stond zijn eigen handschrift weer op het papier en

hij wist niet, wat hij gesproken had, doch er werd geen bewijs aangevoerd, om zijn argument omver te redeneeren, en niemand maakte de vreemde en nieuwe leerstelling, die hij daar had uitgelegd, belachelijk.

De professor vroeg hem, de namen op te geven van de boeken, waaruit hij zijn inlichtingen had geput en toen hij hem vertelde, dat God ze hem gegeven had, antwoordde hij: „Het is vreemd, maar ik kan zulke onzin niet gelooven.”

Onder vraag III: „Hoe moet ik bidden?”

Des Heeren gebed is een voorbeeld, waarnaar wij onze gebeden kunnen voegen.

Het gebed in Gethsemané; *Leer en Verbonden* Afd. 19:28; Markus 11:24; Joh. 16:26.

Onder vraag IV: „Wanneer moet ik bidden?”

Elk der volgende verwijzingen is een studie waard. *Leer en Verbonden* Afd. 20:33; 23:6; 61:33 en 39; 88:63-64. *Boek van Mormon*, Alma 34:18-29. Job 33:26.

Vragen en aanwijzingen

1. Wat zijn de kenmerken van een goed geïllustreerde geschiedenis?
2. Kiest een of ander gewoon onderwerp en toont aan, hoe het door illustreeren interessant te maken.

HET GEDENKBOEK UITGEGEVEN

Het Zendingskantoor heeft kortgeleden het *Gedenkboek* gereed gemaakt voor gebruik in de Genealogische klassen en voor alle anderen, die belang stellen in persoonlijk genealogisch onderzoek.

Het boek bestaat uit het volgend materiaal:

Een slappe papieren käft, voorzien van pons-gaten, waarin de andere bladen kunnen gebonden worden.

Een blad met instructies voor het gebruik van het boek.

Een gekleurd vierdeelig wapenschild van gompapier, hetwelk op de wapenschildschets geplakt dient te worden.

- 1 Wapenschildschets.
- 8 Familiegeschiedenis-bladen.
- 8 Blanco bladen.
- 2 Een-gezinsgroeplijsten.
- 2 Stamboomlijsten.
- 1 Portretten-stamboomlijst.
- 2 Tempellijsten.

Het boek bevat twaalf vereischten of aanwijzingen, welke alle betrekking hebben op persoonlijk genealogische of godsdienstige problemen. Er zullen den klassen twaalf lessen worden toege-



zonden, welke gedurende het komende seizoen deze studie ten doel hebben. Wanneer een aanwijzing is nagekomen, kan een der twaalf deelen van het gekleurde wapenschild op de wapenschild-schets worden aangebracht, teneinde het succesvol werk aan de aanwijzing aan te toonen. Wanneer alle twaalf aanwijzingen zijn nagekomen, zal het wapenschild van de Genealogische Vereeniging der Kerk in blauw, zilver, goud en zwart het tweede blad van het boek versieren.

De prijs van het boek is 50 cent, plus portokosten. Indien vier of meer exemplaren aan één adres verzonden moeten worden, zal het Zendingskantoor de portokosten voor zijn rekening nemen.

In *De Ster* van 1 November 1932, blz. 336, werd de uitgave van een Gedenboek bekend gemaakt. Dit boek bestond echter uit een omslag met 8 gelinieerde bladen voor het opschrijven der familie-geschiedenis en 8 blanco bladen. Voor het nieuwe Gedenboek is dezelfde omslag gebruikt, zoodat degenen, die reeds het eerst uitgegeven boek kochten, dit kunnen completeeren door bijvoeging van de noodige extra deelen. Het Zendingskantoor zal de benodigde deelen ter completeering dezer boeken verkoopen voor 25 cent.

Op de najaarsconferenties van dit jaar zal een volledige verklaring van dit boek en het gebruik ervan worden gegeven. Verzuimt dus niet de gelegenheid, om meer omtrent dit belangrijke werk te weten te komen.

HUISBEZOEK-ONDERWERP VOOR OCTOBER (Voor de Broeders)

Het is onmogelijk voor eenen mensch, in onwetendheid
zalig te worden. (L. en V. 131 : 6).

Deze woorden van den profeet Joseph Smith, uitgesproken in Mei 1843, worden door de Laterdaagsche Heiligen aanvaard als de openbaring van een eeuwige waarheid. Wanneer dit wordt gelezen te zamen met de waarheden, geopenbaard in het 18e en 19e vers van Afd. 130, kunnen wij ons slechts een flauw denkbeeld vormen van de bewering : „De glorie van God is intelligentie”. (*Leer en Verbonden* Afd. 93 : 36).

Het is een der fundamenteele beginselen van het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus, dat God van Zijn kinderen verwacht, dat zij zich naarstig voor de toekomstige verhooging zullen voorbereiden, door het opdoen van intelligentie. Slechts door het volgen van dit plan kunnen menschelijke wezens verwachten in „de glorie van God te deelen”, welke Zijn intelligentie is.

God heeft het in Zijn wijsheid goed gedacht, de autoriteiten van Zijn Kerk en Koninkrijk op aarde te inspireeren tot het oprichten van verschillende hulp-organisaties, waarin de leden van de Kerk, van het jonge kind tot den bejaarden persoon, hun verstand kunnen ontwikkelen. De hulporganisaties bieden ongekende ge-

legenheden tot de ontwikkeling van iemands talenten, zoowel als aangenaam en vreugdevol samenzijn met de andere leden der Kerk. Het is aangenaam in de oogen des Heeren, dat wij in enkele dezer organisaties zullen zijn ingeschreven, zoodat wij kennis mogen opdoen en geestelijk in het Evangelie zullen groeien.

(Aan de huisbezoekleeraars: Verzoekt den menschen, die u bezoekt, de verschillende hulporganisaties bij te wonen, zoowel als de avondmaalsvergaderingen. Legt daarbij den nadruk op de vreugde, welke in het werk dezer organisaties te vinden is).

CONFERENTIE-AANKONDIGINGEN

Zooals reeds vermeld, zullen dit jaar de najaarsconferenties in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht worden gehouden op vier achtereenvolgende Zondagen, te beginnen op 16 September. Deze conferenties dienen als bijeenkomsten, ter inleiding van het klasse- en algemeen werk van de Priesterschap en verschillende organisaties in de Kerk.

De *Zaterdagavond*-vergadering zal gewijd zijn aan het werk van de Priesterschap en Zusters-Hulpvereeniging en zal om 8 uur aanvangen.

Zondagmorgen om 10 uur zullen de Genealogische-, Jeugd- en Onderlinge Ontwikkelings-Vereenigingen hun nieuwe werk voor het jaar inleiden. Deze vergaderingen beloven veel verrassingen en interessants.

Zondagmiddag om 3 uur zal het Avondmaal worden rondgediend, waarna een speciaal programma zal worden gegeven.

Zondagavond om 7 uur zal de sluitings-bijeenkomst der conferentie worden gehouden.

In elke vergadering zullen de koren speciale nummers ten gehoor brengen.

Maandagmorgen om 10 uur zendelingenvergadering. Des Maandagsavonds om 8 uur (17 September) zullen de Amsterdamsche A.L. en M.M. een programma-avond geven, welke zal staan onder leiding der M.-Mannen.

Het Rotterdamsche koor zal de Groningsche conferentie bijwonen en het zal, eveneens door medewerking van het pas opgerichte Groningsche koor, ongetwijfeld een zoowel muzikaal als geestelijk feest zijn.

In Groningen zullen de *middagvergadering om 2 uur* en de *avondvergadering om 6 uur* plaatsvinden.

ADRESVERANDERING

O.O.V.- en Zondagsschoolkantoor verplaatst

Het kantoor der O.O.V. en Zondagsscholen in de Nederlandsche Zending is verplaatst van v. Spaanstraat 4a naar Crooswijkschesingel 16 b, Rotterdam.

ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR OCTOBER 1934

AVONDMAALSVERS

(Johannes 14 : 6).

„Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij”.

2¹/₂ MINUUT TOESPRAAKJES

7 October : De profeet Joseph geteerd en met veeren bestrooid.
Het Woord der Wijsheid.

Kerkgeschiedenis.

14 October : Ammon toont de macht van het geloof.
Wanneer Satan in ons hart regeert.

Boek van Mormon.

21 October : Zefanja, de profeet van droefheid.
Nahum, een profeet van moreele verontwaardiging.
Oude Testament.

28 October : Welke burgerlijke Wetten zijn noodzakelijk ?
Wat dient onze houding te zijn tegenover de
verkeersbepalingen ?

Evangelieboodschap.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING

(Het derde Artikel des Geloofs)

„Wij gelooven, dat door het verlossingswerk van Christus alle menschen kunnen zalig worden, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie.”

Lied no. 185 : „Lieflijke dag van rust” zal gedurende de maand October worden ingestudeerd. Het doel van de zangstudie op Zondagmorgen is, om alle verzen van het uitgekozen lied uit het hoofd te leeren en de muziek grondig door te nemen, om zoodoende kleine fouten, die steeds weer gemaakt worden, geheel te doen verdwijnen. Aan het einde der maand zal het dan onberispelijk uit het hoofd kunnen worden gezongen.

In een artikel, gericht aan de Zondagsschoolwerkers, bespreekt Ouderling Rudger Clawson, President van den Raad der Twaalven, het gewicht der roeping van een Zondagsschoolwerker. Hij zegt „Het werk, dat op de Zondagsschool verricht wordt, is zeer prijzenswaardig en van het grootste belang voor de Kerk. Een leeraar te zijn in de Zondagsschool, is een voorrecht, alle eer waard. Het grootste in de wereld is de menschelijke ziel — het grootste, omdat die ziel een kind van God is, haar Schepper — en daarom zeer waardevol in Zijn oogen. Op zekere gelegenheid, Juni 1829, gaf de Heere aan zekeren broeder een openbaring, waarin Hij zeide :

„En nu, zie, Ik zeg tot u, dat de zaak, welke voor u van de grootste waarde zal zijn, het prediken van bekeering tot dit volk zal wezen: *opdat gij zielen tot Mij moogt brengen*, opdat gij met hen in het koninkrijk Mijns Vaders moogt rusten” (*Leer en Verbonden Afd. 15.*)

Uit deze geopenbaarde woorden leeren wij, dat het grootste werk, hetwelk ooit door menschen op de aarde kan worden gedaan, is het brengen van zielen tot Christus. Dit wordt verricht door de prediking van het Evangelie van Zaligheid aan de kinderen in onze Zondagsschool, wier zielen net zoo waardevol zijn als de zielen dergenen, die als gevolg van het Zendingenwerk in de Kerk komen. De roeping van een leeraar in de Zondagsschool is inderdaad groot”.

Moge God ons helpen, deze roeping te beseffen en te waardeeren, zoodat wij ze tot Zijne tevredenheid kunnen grooter maken. Laat ons onszelven afstemmen op den geest van het Zondagsschoolwerk, medewerkers! Aldus maken wij onszelven waardig voor de verlangde zegeningen des Heeren.

K. E. Knapp, Overziener.

Overleden

SANDMAN. — Op 14 Augustus 1934 is te Dordrecht overleden Broeder Albertus Sandman. Broeder Sandman werd 23 Mei 1873 te Dubbeldam (Z.H.) geboren en 3 December 1921 door Ouderling A. Kruys gedoopt. De teraardebestelling vond plaats op Zaterdag 18 Augustus 1934 op de Algemeene Begraafplaats te Dordrecht.

INHOUD

Een nieuw O.O.V.-jaar — een nieuw geluid!	273	Wie de jeugd heeft..... . . .	287
De financiën van onze O.O.V.	275	Ter vriendelijke overweging voor Conferentie-deelnemers.	288
Priesterschapslessen	276	Van de Redactie:	
Een inspiratie voor Arenlees- sters en Bijenkorfmeisjes	277	De sleutel tot geluk in het Evangelie is arbeidzaamheid in de Kerk	289
Aan U..... Secretarissen!	278	Hoe men leert onderwijzen	290
De mannen van morgen!	280	Het Gedenboek uitgegeven	292
Zendingsnieuws	282	Huisbezoekonderwerp v. Oct.	293
? ? ? ? ? ? ? ? ?	283	Conferentieaankondigingen	294
Onze Leuze	285	Adresverandering	294
Nieuws uit ons eigen Bijenkorf- veld	285	Zondagsschoolwerk v. October	295
Genealogische Vereniging	286	Overleden	296

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16 B, Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending
Abonnementsprijs per jaar bij vooruitbetaling: Nederland f3.—,
Buitenland f4.—. Afzonderlijke nummers 15 cent. — Gironummer 240615.