

Skandinaviens Stjerne.

Organ for de Sidste-Dages Hellige.

Sandheden, Kunskaben, Dyden og Troen ere forenede.

Nr. 17.

Den 1ste Juni 1888.

37te Aargang.

Uddrag af en Tale

holdt af Apostelen H. J. Grant i Saltføstaden, den 6te April 1888.

Jeg ønsker at være oplyst af den Hellig-Land, saa at de Hellige derved maa blive bestyrkede i deres Bestræbelser for at opfylde deres Pligter. Jo længere jeg lever og jo bedre jeg lærer at forståa Evangeliet, desbedre forstaar jeg dets udstrakte Betydning. Ingen kan oprigtig undersøge Evangeliet og de Abenbaringer, som ere givne gjennem Josef Smith, uden at blive gjennemtrængt af inderlig Taknemmelighed imod Gud for hans Misundhed. Det er ganske naturligt for faldne Mennesker, at være ubarmhertige og gjengjælde Ondt imod dem som gjøre os Uret. Det fordrer ikke stor Lands-Anstrengelse at slaa igjen, naar vi blive slagne, men naar vi lægge Mærke til vor Skabers Hensigter og Undervisning, ledes vi til at forstaa, at det bor os at være langmodige og overbærende.

Nogle af de Hellige synes at tænke, at de som ikke se og bære sig ad, netop paa samme Maade, som de se og gjøre, kunne ikke blive frelste. Dette er dog

en meget indskrænket og fejlagtig Anskuelse. Mange af de Sidste-Dages Hellige antage, at vi er det eneste Folk, i hvem Herren har nogen særdeles Interesse. En Mand, som vil anses for at være oprigtig, maa respektere alle Menneskers Rettigheder, og den, som vil bedrage sin Uven, er ligesaa uærlig som den, der bedrager én af sine Egne. Den Kjendsgjerning, at de Hellige have anvendt flere Hundrede Tusinde Dollars til Opforelse af Templer, hvori de kunne udføre Ordinanser for de Dode, viser, at de ikke ere indskrænkede eller sneverhjertede i deres Tølelser. De Principer, som vi have annammet, underretter os om, at alle Mennesker, som ikke have begaet Mord eller syndet imod den Hellig Land kunne blive gjenløste og opnaa en større eller mindre Grad af Herlighed.

Taleren oplæste derpaa en Abenbaring, som blev given til Josef Smith og Sidney Rigdon, i Byen Hiram, Ohio, den 18de Februar 1832. Den

faldes: Synet, og viser Guds uendelige Barmhjertighed, idet han har beredt Frelse for hele den menneskelige Familie, undtagen Fortabelsens Born, som ville fremture efter deres egen Billie og være selvraadige i Stedet for at lade sig regjere af Guds Love. (Se Pagtens Bog Side 235).

Her vil jeg tillade mig at bemærke, sagde han, at ét af de stærkeste Beviser om Evangeliets Sandhed og Kristi Guddommelighed, som er paatrængt sig mit Sind, er den Fver og Anstrængelse, med hvilke de Mennesker, som én Gang have annammet Sandheden og derpaa vendt sig fra den, siden arbejde imod dette Værk. Jeg har hørt, at denne Mænd skulle have sagt, at de vilde give alt, hvad de ejede paa Jordens, dersom de blot kunde bevise, at „Mormonismen“ ikke var Sandhed. Hvad Nytte vilde det være for noget Menneske paa Jordens, som aldrig havde annammet Sandheden, at bevise, at „Mormonismen“ ikke var Sandhed? Det kunde ikke gavne ham ej heller hans Familie. Det kan heller ikke gavne Menneskene i Almindelighed, at bevise „Mormonismen“ at være et Bedrageri, men for den, som en Gang har modtaget Jesu Kristi Vidnesbyrd, (som er den Hellig Alands Abenbarelse) for den, som har været i Stand til at lægge Hænder paa de Shge i Frelserens Navn og med det hellige Præstedommes Myndighed at høde Shgdomme opføre og den Shge at vorde farst — jeg siger, at naar en saadan Person fornægter den almægtige Guds Kraft, da vil han kun opnaa at bedøve sin egen Samvittighed, naar han tror at have tilintetgjort Evangeliet, men den Overbevisning og Frhgt, som endda vil brænde i hans Hjerte, og som siger ham, at han er et faldent Bæsen, kan aldrig udslettes.

Trov Satan paa Evangeliet? Ja,

han gjor, og det er netop Marsjen til, at han frhpter og bekæmper det. Kunne Mænd, som før have administreret Evangeliets Ordinanter i Jesu Kristi Navn, og som siden have begaet Synd og foruæglet Evangeliets frelsende Kraft, i deres Hjørter være overbeviste om, at Evangeliet er Sandhed, og at det vil triumfere over alle Jordens Magter? Jeg kjender én Mand som tilstod, at han var et faldent Bæsen, og at han dersor maatte lide for sine Shnder. Han blev en Gang besøgt af en Ven, og denne sagde til ham, at han havde hørt, at hin skulle have sagt, at Evangeliet ikke var Sandhed og at de Sidste-Dages Hellige vare bedaarede. Denne Ven henviste ham til en Mission, som de havde udført sammen i England og tilføjede: „Jeg har rejst sammen med Dig og har hørt Dig profetere i Herrens Navn, og jeg har levet og set din Profeti opfylldt. Jeg har set Dig lægge Hænder paa de Shge og jeg har set dem blive helbrede formedelst Troen. Sig mig nu, hvor er denne Myndighed bleven af? Sig mig, eftersom Du siger at have faaet saa meget mere Kundskab, og bør mig Bidne for den Almægtiges Ashn, at den Gang, da On har dit Vidnesbyrd om Evangeliets Sandhed loj Du. Sig mig bestemt, at begrundet paa din forøgede Wisdom ved Du nu, at det, som Du den Gang vidnede om at have set og hørt, var Logn. Gaa og læg dine Hænder paa de Shge i Dag og byd dem i Jesu Kristi Navn og i Kraft af det hellige Præstedommes Myndighed at vorde helbrede! Det tor Du ikke min Ven. Du er et faldent Bæsen; den Myndighed som var skjænket Dig fra Himlen er tilbagekaldt, og Du tor ikke administrere med det hellige Præstedommes Myndighed“.

Stod denne Mand op som for med det hellige Præstedommes Magt og

Myndighed for at modsig, hvad som her var sagt ham? Nej, han græd som et Barn og stod op og bar sit Bidnesbyrd om, at han vidste, at Evangeliet, som det var blevet aabenbaret ved Profeten Josef Smith, var Sandhed og at han (Manden) havde tabt Troen paa Evangeliet formedest sine egne Overtrædelser.

Jeg bærer mit Bidnesbyrd her i Dug i al Ædmighed, at dersom I holde Guds Besalinger, skulle I formedest Trofasthed erholde et Bidnesbyrd om Evangeliets Sandhed, og det Bidnesbyrd vil forblive hos Eder gennem Tid og al Evighed.

Vi Sidste-Dages Hellige bestræbe os for at erholde vor Ophojelse i det celestiale Rige. Vi ønske at blive Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, og vi træte ikke blot efter Ophojelse i det celestiale Rige, men efter den højeste Herlighed som Mennesker kunne opnaa, og ønske derfor ikke at vorde skilte fra vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, gennem al Evighed, men der er kun én Maade, hvor paa den celestiale Herlighed kan opnaaes, og det er ved at efterleve den celestiale Lov.

Herren sagde til Josef Smith, at enhver Belsignelse, som vi modtager her paa Jorden eller i Himlen, er baseret paa Love, som blev vedtagne forend Jorden blev dannet, og med mindre vi efterleve de Love, som Gud har aabenbaret til os, ville vi ikke opnaa celestial Herlighed i hans Rige. Der er ingen Nydelse, som kan sammen-

lignes med den, der folger med Jesu Kristi Bidnesbyrd, og der er intet Arbejde, som I eller jeg kunne bestjæltige os med, som vil bringe vores Hjærter saa megen Glæde, som at arbejde for den menneskelige Families Frelse. Der er ingen Glæde som overgaar den behagelige Følelse der giver sig tilkjende i Hjærtet, naar man tilgiver andre deres Forfejelser, og der er intet, som vil gjøre Eder mere ulykkelige, end at bære Had i Eders Hjærter og nære daarlige Følelser mod noget Menneske; thi Evangeliet lærer os at være barmhjerlige og at tilgi alle.

Jeg ønsker, at jeg maa have den Gave, at kunne bedømme Manden; den Følelse, som vil bringe mig til at vælge og elskje Menneskets bedre Karakter og Egenskaber. Jeg indser, at det falder ganske naturligt at finde Fejl og rive ned; det er let at forstå, men vanskeligt at forbedre og ophjælle og endnu mere at je sine egne Fejl. Jesu Kristi Evangelium lærer os at være overbærende og venlige mod andre, og derfor vil absolut maa soge efter Fejl, da jeg dem hos Eder selv. Jeg bryder mig ikke om, hvor meget I kritiserer Eder selv.

Jeg beder, at Gud, vor evige Fader, vil inspirere os med en Uttraa efter at holde hans Besalinger og velsigne os med sin Kraft, saa at vi kunde overvinde vores Svagheder og Ufuldkommeheder og faa Kraft til at leve saaledes, at vi kunne være Evangeliet værdige.

Tankesprog. Vær Børnene Kjærlighed til Næsten! Saa lærer I dem ogsaa at være lykkelige.

Den billigste Fornojelse er almindeligvis den sikreste, men ingen Fornojelse er dyrere end Shyd.

Uddrag af en Tale

holdt af D. J. Whitney i Saltsjöstaden den 25de Marts 1888.

Efter nogle indledende Bemærkninger om Sakramentets Betydning og Besignelse, samt de Helliges Tro i Almindelighed, sagde han:

Dette Værk er enten et af de største Bedragerier under Solen, eller ogsaa er det et af de betydningsfuldeste Foretagender, som Gud nogensinde begyndte blandt den menneskelige Familie. De Hellige burde vide med Visshed, hvilken af disse to Slutninger er den rette; der skal ikke findes nogen Mellemting for dem med Hensyn til disse to Ærsligheder. De burde ikke give sig tilfreds, forinden de vidste, enten dette var Guds store Værk, det magelose og forunderlige Værk, som er omtalt af Profeterne, eller det er et Bedrageri, en Forblindelse og Snare for at fange og vildlede Menneskene. Det er en højtidelig Forpligtelse, som paahvisler de Hellige saa vel som Verden, at undersøge Evangeliets Bevisgrunde og overbevise sig om, enten det ene eller det andet er Tilsælget; thi Enhver kan være sikker paa, at dersom dette er Guds aabenbarede Villie, sat i Virksomhed paa Jordens, saa kan man hverken staa sig ved at foragte det eller stride imod det, ikke en Gang at lade det være upaagtet, sjældent dette vilde være bedre end at stride imod det. Dersom det er Guds Værk, saa kan Menneskene ikke tilintetgjøre det, men dersom det er af Mennesker, vil det forgaa af sig selv. Der maa være Overensstemmelse mellem vor Bekjendelse og vor Vandels, en levende Tro, ellers ere vi usikkrede til at gennemføre et saadant stort Værk.

Der siges, at de første Nybyggere i Nj England (den østlige Del af de Forenede Stater) undertiden narrede

Indianerne, naar de handlede med dem, og saaledes paa en bedragerisk Maade kom i Besiddelse af deres Fædres Land. Indianerne var saaledes meget forundrede over Krudtets og Skydevaabnenes Virkninger, og i Betragtning af disses Fortrin onskede de ogsaa at lære Brugen af dem. Nogle Nybyggere folgte dem Krudt til meget høje Priser og fortalte dem, at naar de vilde saa det i Jorden, saa vilde det voxe og bære Frugt ligesom andet Frø. Indianerne troede det og plantede det formodede Frø, Krudtet, men hostede naturligvis intet, fordi deres Tro ikke var grundet paa Sandhed; den kunde derfor ikke formaas Himlen til at virkelig gjøre deres Forventninger. Der er saaledes mange Slags Tro, og det bliver vor Pligt, at sætte os i Besiddelse af den rette Tro, den som vil frælse os.

Ingen fornuftig tænkende Mand kan twivle om, at Missioner af Guds Born baade leve og do i den Tanke, at deres Tro er den rette, og sjældent deres Lære Systemer have været vidt forskellige, saa kan der ikke være Twivl om, at der blandt dem alle findtes Mennesker, som oprigtigt troede paa dem. De Hellige indromme, at der er en Del Sandhed i alle Religions-Systemer, som derfor vil forbedre Menneskene og vedligeholde Troen paa et højeste Øjen, thi Menneskene bor tro og ikke twivle. Twivl er en Forræder, som ødelægger Menneskets Sjæl. De Mænd, som have været fremragende i Verden, have troet paa Gud og ikke twivlet. Gud har sagt: „Alle Ting ere mulige for den, som tror“, men han har ikke givet nogen Forjættelse til den, som twivler. Gud respekterer den oprigtige religiose Tro

hos enhver af sine Skabninger. Kunne vi antage, at han fordømmer den uvindende Hinduer, som i Oprigtighed bojer sig for Afguden af Tre og Sten? Fornuftsen, Barmhjertigheden og Retfærdigheden svare Nej! Den værste Slags Afgudsdyrkelse er at tilbede det, som vi ikke tro paa eller paa Skromt gjøre noget, som vi ikke mener i Virkeligheden. Gud finder Behag i og respekterer et ørligt Hjørte, lad det banke i en Kristens eller Afgudsdyrkers Bryst; han afflyr i højeste Grad den hyllerste Kristen eller Sidste-Dages Hellig, som gjor Paastand om at være Kristi Efterfolger, som paastaar at være fyldt med Kjærlighed til Gud og dog i sine Gjerninger viser, at han er uwærdig til det Navn, han gaar under. Den Sidste-Dages Hellig, som befjender sig at være en Efterfolger af Jesus af Nazareth, men alligevel vil boje sig for Mammon, eller viser, at han elsker Belyst mere end han elsker Gud, er meget mere uwærdig i Herrens Øyne end den ørlige Hinduer, som i Oprigtighed bojer sig for sin Afgud af Tre eller Sten, og samme Kontrast kan paavises mellem dem og den Kristne, som logger Planer for at skade sine Medmennesker eller nærer Had mod nogen Sjæl, som Jesus døde for at fresse.

Taleren agtede ikke hermed at stille Kristi Evangelium Side om Side med de af Menneskene opfundne eller antagne Religions-Systemer, skønt de sidstnævnte, paa Grund af de i dem indeholdte Sandheder, (om end blandede med Bildfarelser) dog vilde drage den oprigtige Sandhedsøger til sig. De ville vurdere disse Sandheder som Diamanter fundne iblandt en Mængde Affald. Alle Mennesker ere paavirkede af den Aand, som oplyser ethvert Menneske, som kommer til Verden, og saalænge, som den Aand vedbliver at have Ind-

sydelse paa ham, kan han ikke blive aldeles fordærvet; han vil have en Del øedelmodige Indtryk formedelst dens Paavirkninger, fordi Gud er Ophav til alt, hvad der er godt og ødelt. Digten siger:

„Fra alle Sjælens Tanke-Hoje
Dyrf Gud, som han dig staar for Øje“.

Det er umuligt for et Menneske at være i Besiddelse af ødle Jølelser, naar han er aldeles uden Guds Aand, thi disse Indsydler ere Guds Aands Bestraebelser for at bringe den Sjæl tilbage til sin Skaber. Maar Guds Aand unddrages Mennesket, har det ingen Tilbojelighed til det Gode; den guddommelige Natur, som er i dem, undslukkes, og de tage ikke mere Hensyn til Sommelighed, Retfærdighed, Barmhjertighed eller Sandhed, og Resultatet bliver deres Ødelæggelse, saaledes som det skete med Nephiterne i gamle Dage. De begyndte at ødelægge hverandre indbyrdes og holdt ikke op, før en af Jordens ødlestede Menneske-Racer udryddedes og sank ned i Førglemmelsens Dyb og kun ved deres efterladte Ruiner ligesom tale til os ud af Støvet, medens deres Optegnelser blevne forbeholdte Nutidens Profeter at drage frem for Øjet. Saaledes er Menneskets Endeligt, naar han bliver overladt til sig selv.

Vi have ogsaa Exempler paa Mennesker, som have været under den Hellig-Aands Indsydelse, og paa hvilke store Ting de derved blevne satte i Stand til at udføre. Exempler af denne Slags findes spredte ligesom Juveler gjennem de henkvundne Tidsalder. Hvem kan twile om, at saadanne Mænd som Abraham, Moses og andre aandelige Kæmper, der stode ligejom Tyrtaerne paa Livets Kyst og sendte deres Lys formedelst deres heltemodige Exempel ud blandt deres Medmennesker, vare i

Besiddelse af en højere Magt end den blot menneskelige. Kunde Nogen nuomstunder udføre saadanne Gjerninger, uden at den samme Kraft ledsgagede dem? Vilde nogen Mand nu til Dags øfre sin Son paa Alteret, saaledes som Abraham gjorde, uden at Gud styrkede ham? Findes der Mennesker, som kunde gjøre det, uden de havde den fuldkomneste Tro paa Gud? Kan Mennesket gjøre Kraab paa Eren for saadanne Gjerninger? Nej! Gud vil udføre sin egen Gjerning, og Kjod kan ikke rose sig i hans Nærværelse. Hvad kunde formaa en hebræisk Ungling som David, der af hans egen Fader blev ansæt for uværdig til at fremstilles for Profeten, da denne var kommen for at salve Israels fremtidige Konge, til at træde frem og møde Philisternes Kæmpe i aaben Kamp. Hvad andet end Guds Kraft kunde styrke ham og bringe ham til at staa uden Frygt i Israels Guds Navn, naar al Israel kjælvede. Dette gjorde David, dog ikke i sin egen Kraft men ved Guds Kraft, paa det han maatte have Eren. Hundrede Mand kunde gjerne have gaaet ud imod Philisteren og være faldne for hans Sværd, om ikke denne Kraft ledsgagede dem. Saadan Daad kan Mennesket udføre ved Himmelens Bistand, men der udfordres virksom levende Tro for at opnaa den.

Naar Mænd handle i Israels Guds Navn, skulle de være visse paa, at han har sendt dem. De maa have en Tro, som er uroførlig. Ingen kan staa sig imod et Folk, som Herren er med, men dersom han ikke er med dem, saa maa de bulle under. Han virker med alle Mennesker i Forhold til deres Tro. Da Jesus besøgte Nephiterne, sagde han til dem, at han kom fra Jerusalem, hvor han havde været korsfæstet og havde der fortalt sine Disciple, at han

havde andre Faar, som ikke vare af af den Sti men som ogsaa skulde høre hans Rost; men de forstode ham ikke. Han sagde, at de troede, at han mente Hedningerne, skjønt han aldrig sagde, at han vilde vise sig for Hedningerne. Disciplene i Jerusalem kunde ikke forsta ham paa Grund af deres VanTro. I det nye Testamente finde vi, at der staar skrevet, at Jesus vøg bort fra visse Egne og gjorde ikke mange kraftige Gjerninger der paa Grund af deres VanTro.

Gud virker med Folket i Forhold til deres Tro. Sodoma og Gomorrah vare ikke mere skyldige til Fordommelse end dette Folk vilde være, dersom deres Tro ikke var bedre end Indbyggernes i hine gamle Stæder; men de Hellige have den Forjettelse, at deres Tro vil vedvære. Forsikringen bestaar i det Øste, at „dette Rige ikke skal fordærves evindeligen, ej heller gives til et andet Folk“. Den Tro, som de oprigtige og ydmyge Hellige besidde, vil bringe dem Forlosning. Den frelsende Kraft maa findes indvortes. Solen paa Himlen og Vædsken i Jorden vil bidrage til Træets Udvikling men kan ikke meddele det Livskraft, hvis det ikke har den i sig. Skolelæreren kan ikke give Barnet Fornuft; han kan kun uddanne den. Solen kan gjerne forbrænde et dødt Træs Grene med sine Straaler og Vandet drukne Rodderne, og dog vil det forblive dødt.

Guds Værk er viselig lige saa fuldkomment i sin Organisation som Træet. Hans Rige har i sig al den Livskraft, som er nødvendig for dets Bestaaen. Naar han vender sig bort fra en Gjerning, saa ophører det at være hans Værk og vil forgaa. Alt Menneskevært vil forgaa; thi Mennesket selv vilforgaa og kan ikke frembringe noget mere fuldkomment, end det selv er, men Gud,

som er evig, frembringer det, som er evigt. Liv frembringer Liv.

Hvorfor tro de Hellige, at alle Religions-Systemer have nogen Sandhed i sig? Fordi de tro, at alle Systemer, eller rettere Sandheden som er i dem, er en Gang bleven brækket af fra det rigtige System. Alt det Lys, som de besidde, er udgaet fra den samme Kilde, ligesom Lyset i denne Bygning kommer fra Solen; det maa undertiden trænge sig igennem Dunkler eller Skær og muligvis blive for-dunklet, men alt Lys kommer oprindelig fra Lysets Kilde. Hele Naturen lærer os denne Sandhed. Regndraabenre, som falde paa Bakkerne, finde til sidst tilbage til Havet, hvorfra de oprindelig kom. De have én Kilde — ét Udspring. Saaledes er det ogsaa med Mennesket; det kom fra Gud, og naar det er værdigt vender det tilbage til ham.

Dette Evangelium er ikke dannet af Mennesker, det er Guds Værk. Man kan kalde det „Mormonisme“ nu, „Kristendom“ i Fortiden, eller hvad Navn man vil i Fremtiden, saa er det dog Guds Sandhed. Enten man latterliggør det eller spotter og bagvæser det, eller man skamstænder det og bedækker det med Øgenavne, saa er dog alt dette kun som Stov og Spindelvæv, der vel kan fordunkle Juvelens Glans for nærværende men ikke forringe dens virkelige Værdi. Det er Jesu Kristi Evangelium med Frelse for alle Mennesker i Forhold til deres Tro og Gjerninger. Den eneste Grund, hvorfor Nogle i den store Fremtid ville nyde en Hellighed som Solens Glans, Andre som Maanens og efter Andre som Stjernernes Glans, er, fordi der er saa stor Forskjel paa Menneskenes Gjerninger; thi estersom der er Forskjel paa Arbejde, er der ogsaa Forskjel paa Belønning.

Dette er i Overensstemmelse med sand Filosofi, sand Videnskab og sand Religion. Menneskene kunne være uretfærdige og partiske og have sine særlig Begunstigede og overose dem med Gaver, som de ikke havde fortjent, men Gud er fuldkommen og handler i Retsfærdighed mod Alle. En Sjæl er ligesaa dyrebar for ham som en anden, naar de tjene ham lige oprigtigt. Adam kjendte Evangeliet, Abraham kjendte det, og Moses kjendte det og vilde have helliggjort Israels, dersom Folket havde vist sig værdige til det, men ikke en Gang Guds mægtige Undergjerninger kunde overbevise dem. De kunde ikke beholde Evangeliet hos sig, fordi deres Tro ikke var stærk nok. Kristus bragte det samme Evangelium, som havde frelst Adam, Abraham, Moses og Andre; han udrakte atter sin Arm med Barmhjertighed til sin ulydige Familie og drog den kun tilbage, fordi Menneskene vendte sig fra ham.

Gud har gjengivet Evangeliet i de sidste Dage. Denne Erklæring bliver gjort i al Ædmighed og Alvorlighed. Den Almægtige har oprejst en stor Profet, hvem Menneskene kalder Joseph Smith, men hvem Gud uden Divil kjender under et andet Navn, som er lige saa helligt som de himmelske Navne, som Moses og Abraham nu have. Menneskene ville almindeligt foragte ham, ligesom Joderne foragtede „Tommernanden Josephs Son“. De burde ikke have bekymret sig saa meget om hans Navn paa Jorden, men tænkt mere paa hans Navn og Myndighed i Himmelten. Det er af større Vigtighed at saa at vide, om Gud har sendt en Mand end at bryde sig om hans Navn eller hans Familie. Den vigtige Betydning ligger ikke i det Navn, han har, hvor mange Penge han har, eller hvilken Stilling han indtager i Sam-

fundet, men i Afgjorelsen af det Spørgsmaal: Har Gud sendt ham eller ikke? Er han Guds eller Djævelens Tjener? Dersom han er Guds Tjener, da skylder Verden ham Ære og Agtelse, men dersom han ikke er det, da er det bedst, at Verden faar det at vide jo før jo heller. Dersom Josef ikke var en Profet, da ere vi visselig nogle Daarer, men dersom han var en Profet, og dette er Guds Værk, som aldrig skal gaa til Grunde, da kunne vi ikke være varsomme nok i vor Vandrel, kunne ikke else disse Principer for højt eller arbejde for vedholdende for deres Fremme. De ere værd alt, hvad der fordres af

os. Jeg ved, saa vist som at jeg lever, at de ere sande, og jeg siger i Jesu Kristi Navn, at om I ville tro paa Gud, omvende Eder fra Eders Snyder og blive dochte og derefter modtage den Hellig-Aland, skulle I erholde samme Vidnesbyrd, som jeg har. Dette siger jeg til dem, som ikke allerede ere i Be-fidelse af det.

Til dem, som allerede har denne Kundskab, siger jeg: Gud velsigne Eder og styrke Eders Vidnesbyrd; thi den Dag vil komme, da alle, som ikke med Bis-hed vide, at dette Værk er Sandhed, ikke ville kunne bestaa. Amen!

Til 1ste Juni 1888.

Emigrationen.

Dette Aars første Emigrations Selskab, bestaaende af 182 Sjæle under Ledelse af Eldste P. C. Gertsen, afrejste med Dampskibet Milo fra København den 24de Maj om Aftenen. Alle syntes bejælede af Glæde og Haab, og de Bortdragende skiltes fra deres Venner her, kun med Ønsket om snart at se dem følge efter. Dette Selskab bestod af danske og svenske Hellige, medens andre 23 Sjæle som forlod Norge den 25de ville forene sig med dem i England for siden at fortsætte Rejsen fra Liverpool til Amerika. Sex Eldste fra Zion, som have arbejdet trofast og opofrende i de skandinaviske Lande, vende tilbage til deres Hjem med dette Selskab og ville uden Tvivl være de Hellige til stor Hjælp og Opmuntring undervejs, ligesom de have været det medens de virkede iblandt Folket i de Lande, hvor de have virket som Missionærer af Hjærlighed og Pligt-følelse mod deres Medmennesker. Vi kunne derfor af Hjærtet og med Tro ønske dem alle en lykkelig og behagelig Rejse og bede Gud at velsigne dem og de Sjæle, som nu ledhage dem til det Land, som Herren har udpeget som det forsettede Land og Indsamlingsstedet for sit Bagtens Folk i de sidste Dage.

Aar efter Aar opfyldest saaledes Profeten Esaiæ Ord: „Og mange Folk skulle opstaa og sige: Kommer, lader os gaa op til Herrrens Bjerg, til Jakobs Guds Hus, at han maa lære os om sine Veje, at vi maa vandre paa hans Stier; thi af Zion skal udgaa en Lov, og Herrrens Ord af Jerusalem“. (Esaias 2, 3). Dette er én af Aarsagerne hvorfor de Sidste-Dages Hellige udvandre fra deres Fødelande og ikke blot for at forbedre deres timelige Omstændigheder, som de

maaske kunde gjøre lettere i andre Dele af Verden. Herren har fra Ewighed lagt Planer, som vedrore Menneskenes Frelse baade timeligt og aandeligt, og har sædvanligvis kundgjort disse sine Planer mere eller mindre tydeligt for sine udvalgte Tjenere Profeterne. Øste blevé disse Tilkjendegivelser af Herrens Hensigter meddelte Aarhundreder forinden de skulle blive virkeliggjorte og som følge deraf vilde Profeternes Samtidige i de fleste Tilfælde forkaste dem og som øfest ihjelstaa dem i den Tro, at de vare Bedragere, fordi Folket ikke fik se Profeternes Opfyldelse. Jesus og hans Apostle maatte dele denne Skæbne med det gamle Testamentes Profeter og den nyere Tids store Profet Josef Smith maatte ligesledes lade sit Liv og besegle sit Vidnesbyrd med sit Blod, inden hans Profetier angaaende Israels Indsamling til Bjergernes Dale, til Herrens Bjerg hvor Templer skulle bygges og mange gaa op for at lære om Herrens Veje, gik i Opfyldelse, som det sker nu og har sket i de sidste fyrrethve Aar.

Emigrations Priserne

for dette Aar fra København og til nedenfor nævnte Steder ere følgende:

	Kroner.	Øre.
Ogden	232	00
Salt Lake City	232	00
Brigham City	234	70
Vogan	238	35
Smithfield	239	25
Oxford	239	25
Franklin	241	10
Eagle Rock	248	30
Montpelier	232	00
Soda Spring	235	60
Lehi	232	00
Provo	232	00
Spanish Fort	233	80
Bayson	234	70
Santaquin	234	70
Nephi	236	55
Juab	237	45
Deseret	248	30
Milford	250	15
Ny York	90	00

Før Born mellem 12 Aar og 5 Aar gamle betales halv Pris.

Før Born mellem 5 Aar og 1 Aar gamle betales 44 Kroner og før Born under 1 Aar, 10 Kroner.

Enhver vogn Person er berettiget til at medføre 135 Pund Bagage frit og Born mellem 5 Aar og 12 Aar det halve, men før Born under 5 Aar kunne ingen Bagage medtages frit.

Aandens Udsadelighed.

(Af C.)

Intet Princip er mere almindeligt anerkjendt blandt Menneskene, end Troen paa Udsadelighed. Alle Religions Bekjendere have et mere eller mindre udviklet Begreb om et Liv efter Døden, og bygge deres Tro og Forhaabninger paa det Tilkommende efter den Opsatelse, som deres Opdragelse, Tradition, eller senere Oplysning og Undervisning har givet dem om dette vigtige Princip. Det er dette og i Forbindelse hermed ogsaa Troen paa et eller flere højere, udodelige Væsner, med overmenneskelige Evner og Egenskaber, som danner Grundlaget for Menneskets Frygt eller Forhaabninger, estersom dets Handlinger heri Livet anses for at behage eller mishage den saaledes anerkjendte højere Magt. Det er Troen paa Udsadelighed, som danner Grund-Principet i al Religion, baade hos Kristne, Jøder, Muhammedaner og Hedninger, thi ingen af dem kan tro paa, eller nære enten Højtakelse eller Frygt for en Gud eller Guddom, som dor og som følgelig selv bliver hjælpede.

Doden er en rygtelig Kjendsgjerning — en Sorgens Gjæst i alle Samfunds-Klasser. De Religiøse saavel som de Ikke-Religiøse gjøre alt som staar i deres Magt for at holde denne fælleds Fjende borte saa længe som muligt, og dog nære de et vist Haab om et Liv efter Doden. Enhver anser det nærværende Liv værd at bevare og nyde, selv under de ugunstigste Omstændigheder og gjøre alt for om muligt at forlænge det. Selvbevarelses-Driften er af Naturen nedlagt hos baade Mennesker og Dyr, og Livet forsvarer til det Yderste.

Denne Kjærlighed til Livet viser sig

ogsaa i Haabet om et Liv efter Døden, og Tanken om Tilintetgjorelse er for det tænkende, oplyste Menneske baade unaturlig og oprørrende, og det er kun under ualmindelige Omstændigheder, at Twivlen indtræder. Kun sjældent kan Mennesket deraf forlige sig med Tanken om Tilintetgjorelse eller at blive stillet uden Maal at stræbe efter enten her eller højet; det føler Trang til Samfund med ligesindede Væsner; det ønsker at elskes og erindres af dem; det søger Opmærksomhed hos dem enten i Form af Hengivenhed eller Frygt og Troen paa Udsadelighed leder det til næsten alle store og ædle Foretagender, undertiden med Fare for Livet selv. Denne Tro begejstrar Digteren, Statsmanden, Filosofen, Krigeren, Navigatoren, Kunstneren, Haandværkeren og i mange Tilfælde endog den almindelige Arbejder, og det er Haabet om Belønning eller en Forøgelse af Livets Goder, som bringer Mennesket til at gjøre saa mange store midler-tidige Opoefrelser.

Dersom Mennesket ikke troede, at store og ædle Handlinger vilde være det til noget Gavn efter Døden, da vilde mange af Menneskeslægtens historiske Karakterer kun være at betragte som fremragende Daarer, fordi de opfrede det Sikre — Livet — for det Usikre, ja endog for aldeles Intet, dersom der ikke er noget Liv efter dette. Men den Kjendsgjerning, at der igjennem alle Tidsaldre og blandt næsten alle Folkeslag, og Menneske-Racer findes Exempler paa Opoefrelse og efter Forholdene store og ædle Foretagender, beviser det modsatte. Verden, i det Hele taget, vilde have været i en yndværdig Tilstand indtil denne Dag og

fremdeles, uden denne guddommelige Drift til Fremadstræben, som aldrig kan ophøre at finde Midler eller Materiel for sin Virksomhed. Oldtidens Monumenter, Mausolier, Katakomber, Mumier og Manuskripter vise, at Menneskene den Gang tænkte fremad, og paa sit Navns og Identitets Bevarelse gjennem kommende Slægter og med Haab om at fortsætte deres personlige Tilvarelse, og det er bevisligt, at alle Folkeslag i alle senere Tider have tænkt og haabet i samme Retning.

Bed Slutningen af det nittende Aarhundrede finde vi den samme naturlige Tilbojelighed lagt for Dagen, idet Videnskab og Religion gaa Haand i Haand for at forbedre Menneskenes Livs-Bilskaar og Bekvemmeligheder. Undertiden have Missionærer og Erbøreren været Forbunds-Fæller, og skjont ofte ledsgaget af Grusomhed mod de Svage, har Begrebet om Uddelighed og Belønning herefter for Storåad dog altid været det Grund-Princip, der har ledet til næsten alle farefulde Foretagender.

Skjont Begrebet om Uddelighed saaledes synes at være almindeligt anerkjendt blandt alle Folk og i alle Tids-aldre, saa ere disse Begreber dog nu meget forskellige hos vor Tids forskellige Religions-Bekendere, lige som de have været blandt Fortidens Folkefærd. Det vil imidlertid blive for vidtløftigt nojere at undersøge alle disse hinanden modstridende Meninger eller blot oversladiik at fremstille den religiose Verdens Ansuelser om Gud og det evige Liv og hvad dermed staar i Berorelse; thi alene de kristne Sektters Ansuelser i vor Tid, som ere mange og vidt forskellige fra hverandre, vilde blive for meget for nærværende Artikel og at døve ved Fortidens Hedenstab, Fødedom eller selskellige Kristendom endnu

mere. Vi ville derfor, i det vi behandle dette Emne kun fremsætte det, som efter vores Ansuelser stemmer overens med Fornuft og Nabebaring gjennem den ældre og nyere Tids Profeter.

Som allerede bemærket, er Mennesket af Naturen tilbojeligt til Religion, og denne er i alle Tilsælde grundet paa Begrebet om Guddommens Uddelighed og almindelighis ogsaa Troen paa et Liv efter Doden for Mennesket. Livet selv er, efter dette Begreb, altsaa uafhængigt af Legemet. Det kan eksistere efter at Legemet er dødt, sonderlemmet eller endogsaal aldeles oplost. Livet maa derfor være knyttet til en usynlig Personlighed, eller med andre Ord, er et personligt Væsen, som bebor det jordiske Legeme i kortere eller længere Tid og derpaa forlader det i Dodstimen. Undertiden kaldes dette usynlige Væsen en Sjæl og undertiden en Ånd, men da det sidstnævnte Udtryk er det rigtigste, saa agte vi at benytte det i disse vores Bemærkninger. Apostelen Jakob siger: „Legemet er dødt, naar det er uden Ånd“ (Jakob 2, 26).

Det er Ånden, som tænker og gjen- nem de forskellige legmelle Organer udfører baade de gode og de slette Handlinger, som gjor Mennesket ansvarligt lige over for sin Næste; det er den, som elsker, hader, forger eller glæder sig under Livets mange omverlende Scener; det er den, som foler Trang til Gudsdyrkelse og nærer enten Haab eller Frugt for det Tilkommende, efter som dens Handlinger, medens den bebor sit jordiske Tabernakel eller Legeme, tilkommer Straf eller Belønning herefter; det er den og ikke Legemet som forstaar sin Ansvarlighed og Folgerne. Den hænder Net fra Uret i en højere eller ringere Grad, men alle Fornuftvæsner, det er Ånder enten med eller uden jordiske Legemer, kunne tænke, overveje,

bedømme og vælge den Retning de ville følge, mere eller mindre uafhængige af andre Omstændigheder.

Paa Grund af Legemets naturlige Fødsel og Død, ere vi i Stand til at bedømme et Menneskes jordiske Levealder, og dog tro vi paa Aanden udodelighed, medens vi sørke det livløse Liv i den mørke, folde Grav. Medens vi sørge over Skilsmissen, troste vi os med, at vi efter skulle samles med vores elskede Slegtinge og Venner, for aldrig mere at adskilles. Var det ikke fordi vi havde et saadant Haab, vilde Skilsmissen være skræffelig. Doden vilde være en Alsgrund, hvori alt hvad vi her elste gaar tabt for bestandig. Frugtelige, unaturlige Tanke! Det menneskelige Hjerte har ikke Blads for den gyselige Fortvivlelse, som den vilde foraarshage. Nej, Haabet, som er Himmelens Affødning, er det unaturligt og næsten umuligt at give Slip paa, og dog maa Stovet blive til Stov, hvorfra det kom, men Aanden gaa til Gud igjen, som gav den.

Dette forklarer Oprindelsen til den forskjel, som eksisterer mellem Menneskets udodelige Aand og dets dodelige Legeme. Aanden kom fra Gud, Legemet fra Jordens Stov, og ved Doden vender hver tilbage til sit Element, lige som ved enhver anden kemisk Oplosning. Dersom Aanden tilværelse begyndte samtidig med Legemets Undfængelse i Moders Liv, da maatte den absolut være underkastet de samme Livs Betingelser, som Legemet, og ende sin Tilværelse ved Legemets Oplosning. Baade Aand og Legeme maatte da samtidig thi, hvor der ikke er Liv, der hersker Doden. Aanden kunde dersor umulig være udodelig. Dersom altsaa Aanden skal kunne leve efter at være stilt fra Legemet, eller med andre Ord, efter Doden, saa maa den ogsaa kunne leve

og eksistere som et Fornuftvæsen før den tager Bolig i Legemet eller forinden den kommer her til Verden. Dette bringer os til at gaa videre i vores Undersøgelser om Oplysning angaaende dette vigtige og interessante Emne.

Man vil spørge: Dersom Aanden ikke blev skabt eller født omtrent paa samme Tid, som dens jordiske Legeme, naar skete det da?

Vi kunne ikke besvare dette Spørgsmaal ganske paa samme Maade, som vi kunne besvare Spørgsmaalet angaaende visse bekjendte Personers jordiske Fødsel, da vores Forholde i dette Liv ere meget forskellige fra dem, som omgave Anderne inden de indtoge deres bekkede jordiske Boliger, men vi ville paa det bestemteste erklære, at de have en Begyndelse eller Fødsel, og sandsynligvis paa ligeaa naturlige Principer efter vores daværende Forholde, som vi fil en Fødsel og Begyndelse i dette Liv. Den eller de Aander, som nu bejæle Menneskeslægten, fødtes i Evighedens Skjod. Dette er for nærværende et usætteligt Begreb for os, da alt i dette Liv er endeligt, og vi kun kunne drage vores Slutninger ved Sammenligninger mellem de Forholde og Omstændigheder, som nu omgive os, indtil vi kunne erfare selv. Evigheden er hvad man kalder et nødvendigt Factum fordi det ikke kan være anderledes, sjæl hverken de Værdie eller Uærdie ere i Stand til at fatte eller forklare det. Verdens Kunimets Uendelighed er ligeledes et nødvendigt Factum og man ved at Materien eller Elementerne i deres oprindelige Form ere ogsaa uudtommelige, saavel som evige, fordi det ikke kan være anderledes. Der kan ikke tænkes Grænser for Tiden eller Evigheden, Indskräckning af Verdens-Kunimet eller Elementernes Mængde. Vor Jord, med dens store Mangfoldighed af former,

Færver, Storrelser og Sammensætning af disse, saavel som Love, under hvilke hvert enkelt Individ er stillet og som vedligeholder den Orden og Harmoni, som karakteriserer hele det saakaldte Natur-Rige, denne forholdsvis lille Klode er med alt dette dog kun en forsvindende Ubetydelighed i det ufattelige store Universum (Verdens Altet) i hvilket den bevæger sig omkring vor Jord.

Astronomerne fortælle os, at mange af de straalende Himmel-Legemer, som sende deres Lys til os fra deres umaadelige Afstande, ere ufattelige Tids-Perioder ældre end vor Jord, og nogle Geneologer paastaa at vor Jord er mange Tusind Aar gammel og mode derfor Modstand hos de orthodoge Theologer som sige, at den kun er henved sex Tusind Aar gammel efter den kristne Tids-Regering og de bygge disse deres Antuelser paa Skabelses Historien, efter som de opsatte den. I dette, som saa meget andet, ere dog den Slags Theologer paa Afveje og bygge deres Theorier paa falske Hypotheser. (Slutninger eller Forstaelse). I første Mose Bog, 1ste Vers, staar: „I Begyndelsen skabte Gud Himlen og Jordnen“. — Lad Geologerne derfor tænke sig Jordnen saa gammel som de i Folge deres formodede sikkre Beviser for dens høje Alder antage den at være, saa kunne de dog ikke komme længere tilbage i Tiden end til Begyndelsen. Det samme siger om Himlen eller Firmamentet med sine utallige lysende Kloder af forskellige Storrelser og Straale-Glans. De blev alle skabte i Begyndelsen, men dermed menes ikke at de blev alle skabte paa en Gaag. De havde hver sin Begyndelse ligesom vor Jord.

Moses fortæller sin Beretning og siger: „Og Jordnen var øde og tom“. Endvidere siger han: „Og Gud sagde: vorde Lys“, og han fortsatte saaledes

sit Skabelses Værk i sex Tids-Perioder, som han kaldte Dage. Vandene blev skilte og samlede i visse Egne af Jordnen og sit sine Beboere, som passede for det vaade Element; det torre Land sit Krybdyr og Fugle, som passede for den nykabte Jordens høpige Vegetation, som endnu var udstillet for de mere fuldkomne Skabninger, som senere blev satte paa Jordnen og af hvilke Mennesket var det sidste, det skjønneste og Kronings-Værket fra Skaberens Haand, og „Gud saa alt det han havde skabt, og se, det var saare godt“. At disse Skabelses Perioder har medtaget flere Tusinde Aar, er der ingen Tvivl om, og dersor sagde Apostelen Peter: „Men dette Ene bor ikke undgaa Eder, I Elskelige, at én Dag er for Herren som tusinde Aar, og tusinde Aar som en Dag“. (2 Pet. 3, 8.)

Tilsidst sagde Gud: „Lader os gjøre et Menneske i vort Billede og efter vor Lignelse; og de skulle regjere over Havets Fiske, og over Himmelens Fugle og over Fæt og over al Jordnen, og over alt Kryb, som krybe paa Jordnen. Og Gud skabte Mennesket i sit Billede, han skabte det i Guds Billede; Mand og Kvinde skabte han dem“. (1 Mose 1, 26, 27). Der er intet i denne Beretning, som giver noget fornuftigt Menneske, som ikke allerede er vildledt, Grund til at formode, at Ordet skabe, mener at frembringe Noget af Intet. Som allerede bemærket, ere Elementerne evige og de kunne derfor blot oploses eller sammenføjes i de utallige Former og Kompositioner som Naturen giver os tusinde Beviser paa den Dag i Dag. Det var Skabrens Værk, (som her kaldes Skabelse) at ordne Natur-Rigets mangfoldige Afslinger i rette Tid og paa rette Sted og Gud, som ogsaa kaldes „den evige Fader“, besad den fornødne Visdom og Evne til at gjennemfore sine store Planer. (Fort.)

Evangeliske Ordinantser som maa adlydes.

Det er en almindelig antagen Mening, at det ikke er nødvendigt at rette sig efter nogen bestemt Lov eller underkaste sig nogen Ordinantser for at sikre sig Hærighed, Lykkelighed og Øphøjelse i Guds Rige. Mange tænke, at dersom de blot leve et moralst Liv og ikke overtræde Landets Love, men føre et ørligt og oprigtigt Levnet, da vil alt være vel med dem enten Ordinantser iagttages eller ikke. Denne Ide har Mange vistnok faaet ved at betragte Folgerne af den religiøse Strid og Uenighed, som de se omkring sig, idet En vil paastaa at hans Ansuelser og Værdomme ere de rigtige, medens en Aanden, hvis Ansuelser og Værdomme i mange Henseender ere vidt forskellige fra den Førstes, vil paastaa, at han er rigtig og at man skal tro som han tror, for at blive salig.

Denne Tingenes Tilstand har bragt Mange til at holde sig udenfor alle selskeriske Samfund og at anse alle Ordinantser for unødvendige. De sætte derfor deres Haab til gode Gjerninger og et retskaffent Liv i det Hele taget, som det rette Middel hvorved at sikre sig Adgang til Guds Rige. I nogle Tilfælde kan denne Ansuelse ogsaa være foraarhaget ved den populære Bildfarelse som prædikes af Mange, der kalde sig Lærere, nemlig at Tro paa den Herre Jesus Kristus er alt hvad der behøves, naar der hermed folger, hvad de kalde en Hjerte-Forandrings. Skudsforladelse er da sikret, sige de, og Lydighed mod Ordinantser er efter deres Mening blot en Form eller Ceremoni uden nogen Bethydning som Frelsemiddel. En Person, som ikke tror paa Nødvendigheden af at underkaste sig Evangeliets Ordinantser, men lever moralst og

samvittighedsfuldt er vistnok mere respetabel end den, som adlyder Ordinantserne og dog maaesse hverken er moralst eller samvittighedsfuld, men dette gjør ikke derfor Ordinantherne unødvendige. En saadan Person maa man naturligvis agte, men, om vi end beundre og foretrække Dennes Ertighed fremfor den Andens Hykleri, saa vil dog ikke dette bevise, at Lydighed mod Ordinantserne bør eller tor blive tilsidesatte, eller at den Førstnævnte ikke vilde have været endnu mere agtværdig og værd at foretrække om han havde adlydt dem. Menneskene kunne heller ikke være retfærdiggjorte i at nægte at adlyde Ordinantser som Gud har indstiftet, under Baaskud af, at de se saa megen Strid og Uenighed blandt dem som sige sig at være Kristi Eftersølgere. Det vil ikke være tilstrækkelig Undskyldning for Forsommelsen af deres Pligter. Dersom det rette Begreb om hvad der er nødvendigt og fordres af os ikke kunde faaas, da kunde man maaesse undgaa Ansvar og Fordommelse, men, naar Lyset er sendt til Verden og Bejen anvist dem, hvor de kunde faa det rette Begreb om de Ordinantser, som maa adlydes og de da ikke agte paa denne Besledning, saa komme de under Fordommelse og deres Fordommelse er retfærdig. Kun faa, som kjende Bibelens Indhold ville nægte at visse Ordinanther ansaa for at være nødvendige og bindende i gamle Dage og at de derfor blevne adlydte. Det monsterværdige Eksempel paa Lydighed, som Jesus viste og de mindeværdige Ord som han yttrede da han gif til Johannes ved Jordans Flod for at dobes, maa i sig selv være tilstrækkeligt til at overthyde Enhver om, at han ansaa Ordinantser

for at være nødvendige og bindende. Han, den evige Faders Søn, ved hvem Verden var skabt, som var hellig og uden Synd ansaa det dog nødvendigt, at vise Lydighed til Daabens Ordinantse for „at fuldkomme al Retfærdighed“. Ndmhgende, som det maa ske vil forekomme Mange nuomstunder, at gaa hen at blive begravet i Daabens Vand, ansaa Guds Søn det dog ikke for nedværdigende at vise Lydighed mod sin Faders Besalinger, og han lærte sine Disciple, at gjøre det samme og tillige at lære Andre, som i Fremtiden maatte komme til at tro paa ham, at vise Lydighed til denne Ordinantse.

Det gjorde ingen Undtagelse at Saulus (senere kaldt Paulus) havde hørt Herrens Røst fra Himmelten eller at Cornelius havde været betjent af en hellig Engel; de maatte, uagtet de havde nytte disse store Velsignelser alligevel underkaste sig Herrens Besalinger og fandt det nødvendigt at blive døbte til Syndsforsladelse for siden at erholde den Hellig-Alands Gave ved den Ordinantse, som kaldes Haandspaalæggelse for siden at kunne vandre i et nyt og helligt Levnet. Dersom de ikke havde adlydt disse Fordringer vilde de ikke have været beredte til at indgaa i Guds Rige; thi Jesus siger udtrykkeligen: „Uden at Nogen bliver født af Vand og Aland kan han ikke indkomme i Guds Rige“. Han blev selv født af Vand, da Johannes døbte ham, thi „han steg strax op af Vandet“, og da modtog han ogsaa Daaben med den Hellig-Aland og Jld eller, med andre Ord, han blev født af Aland. Jesus blev saaledes et Exempel for Alle, som ville tro paa ham og holde hans Besalinger. En moralst, oprigtig og samvittighedsfuld Vandel frøtager Ingen fra at følge ham efter og vise Lydighed under disse Ordinantser, det gør dem kun mere værdige

til at erholde dem; ejheller er et saadant retskaffent Levnet nok til „at opfylde al Retfærdighed“ eller til at behage Herren. Hvor urimeligt synes det derfor ikke, at det skulde være nødvendigt for et rent og helligt Væsen som Jesus, paa denne Maade at fuldkomme al Retfærdighed og anses for unødvendigt for syndfulde, faldne Mennesker. Folk kan maa ske indbilde sig, at de tro paa og elste Jesus, men for at vise denne Tro og Kjærlighed maa de holde hans Besalinger“.

Skjont de forskjellige Sekter ere indbyrdes uenige om hvad der er Kristi Besalinger, saa ere hans Besalinger dog tydeligt nok angivne i den hellige Skrift, og naar de blive fremsatte af dem, som have Myndighed til at lære, og under Indslydelse af Guds Aland, vil Enhver blive overbevist om Sandheden og den store Nødvendighed af at adlyde dem. De ville indse, at for at behage Gud og sikre sig Adgang til hans Rige, er det nødvendigt at tro, at Jesus Kristus er Guds Søn, at omvende sig fra Synd, at blive døbt til Syndsforsladelse og modtage Haandspaalæggelse for den Hellig-Alands Gave; de ville indse at disse ere Ordinanter som maa adlydes for at kunne optages i Guds Kirke eller blandt dem, som han anerkjender som sit Folk.

Da Folkemængden paa Pintsedagen troede, at Jesus var Guds Søn, som en Følge af hvad de havde hørt og set, og de raabte til Apostlene: „J Mænd, Brødre, hvad skulle vi gjøre for at vorde salige,“ blev der svaret: „Om vender Eder, og hver af Eder lade sig døbe i Jesu Kristi Navn til Syndernes Forsladelse, og J skulle erholde den Hellig-Alands Gave.“ De adløde og modtoge derved de Velsignelser som tilhørte Guds Folk. Disse Regler som vore anvendelige i iordums Dage ere

ligeledes anvendelige og nødvendige for Menneskene at iagttagte i vore Dage. Herren er et usforanderligt Væsen, og hans Love og Ordinanser ere ogsaa usforanderlige. Han har indstiftet og

anvist Midlerne ved hvilke Menneskene kunne komme til ham, og det er den eneste Vej, som de kunne vandre paa med Sikkerhed.

(Fra The Western Standard.)

Blanding.

Den russiske Regering vedbiver at gaa frem med stor Strænghed mod Jøderne. I Odessa have 2000 fremmede Jøder den 12te faaet Befaling til at forlade Byen inden en Uges Forløb, i modsat Fald vilde de blive udviste. Antallet af fremmede Jøder i Odessa er, efter hvad der strives fra denne By til Times, omtrent 10,000 Familier med 30—40,000 Personer. En Mængde Jøder skjule sig for Politet, men naar de blive opdagede, maa de forlade Byen inden 24 Timers Forløb. Det er især rumænske og østrigiske Jøder, detgaard ud over. Blandt de Udviste i Odessa findes der en Fabrikant, der beskæftiger 800 til 1000 Personer i sin Forretning, og disse blive nu naturligvis arbejdsløse. Man beregner, at i Odessa en Trediedel af Handelshusene af anden og tredie Klassé ville blive lukkede ved disse Uddisninger.

Dodsfald.

Ane, Marie, Christiansdatter, Jensen, dode 22de Marts 1888. Hun var født i Landsbyen Fonder i Jylland den 1ste Juni 1803 og henvor som en trofast Søster i Herren rolig og næsten uden Smerten. Hun blev, tilligemed sin Mand, indlemmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Aaret 1866 og emigrerede og bosatte sig i Santaquin i 1867 hvor de forblyve til deres Dod. Hendes Mand og to Børn ere tidligere gangne hinsides Sløret.

Inndhold.

Uddrag af en Tale	257	Alandens Uddelighed	266
Uddrag af en Tale	260	Evangeliske Ordinanser som maa adlydes	270
Mæd. Bem.: Emigrationen	264	Blanding	272
Emigrationspriserne	265	Dodsfald	272

Kjøbenhavn.

Udgivet og forlagt af N. C. Flygare, Lorenzensgade 14, 1ste Sal.

Trykt hos F. C. Bording (R. Petersen).