

# Skandinaviens Stjerne.

Organ for  
Dages

de Sidste.  
Hellige.



Sandheden, kundskaben, Ønden og Troen ere forenede.

---

Nr. 5.

Den 1ste Marts 1901.

50de Aargang.

---

## Det vikarierende Arbejde for de Døde.

Tale af Apostel Anthon H. Lund,  
afholdt i Tabernaklet i Saltjs-Staden den 6. Oktober 1900.

Vore Møder vare meget nydelsesrige i Gaar, og for mig vare de aandelige Fester. Jeg haaber, at vore Møder i Dag og i Morgen maa blive ligesaa, saa at vi kunne nyde en rig Fylde af den Hellige Land.

Det interesserede mig meget i Gaar at høre, hvad Broder Clawson sagde angaaende Tempel-Arbejde. Jeg tænkte over, hvilket herligt Princip dette var! Hvor taknemlige ere vi ikke for, at Herren har frembragt det ved sin Tjener Joseph Smith. Det var i hans Livs sidste Aar, at han følte sig saa stærkt paavirket til at foreslægge de Hellige denne Frelsес Sag; men det var ikke noget nyt Princip. Skønt han blot prædikede og skrev om dette Emne et Aar eller to før sin Død, finde vi dog Hentydninger til dette Princip i Aabenbaringer, som Herren gav ham i Kirkens tidlige Aar. I det herlige Syn, der blev givet til Profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon om de forskellige Herligheder, fortelles om en vis Klasse, som ikke annammede Evangeliet i dette Liv, men havde modtaget det i Fængslet efter Døden. Dette viser Guds store Raade, og at Frelsen udstrækker sig i langt større Omfang end den nævnte Kreds, som andre Religioner lære om. Profeten Joseph Smith kunde ikke have modtaget dette fra noget Menneske, fordi ingen lærte saadant. Det var aabenbaret til ham, og han gav det til Folket.

I Betragtning af dette Princip kunne vi ikke undgaa at undres over Guds Bisdom og Naade i at sikre Frelse til de mange Millioner, som ere døde uden Kundskab om Sandheden. Dette Frelse-Princip for de Døde var kundgjort til Profeten endogaa før den allerede nævnte Åabenbaring. Den første Nat, da han modtog Besøg af Engelen Moroni, forklarede Engelen ham forskellige Principper, som vare ukendte for Verden, og han udlagde nogle Kapitler fra Profeterne. Blandt andet hentydede han til Malakie Profeti, at Elias skulde blive sendt for at vende Børnenes Hjerter til deres Fædre og Fædrenes Hjerter til Børnene. Hvem har førstaet den dybe Mening, som indeholdes i disse Ord? Da Herren åabenbared mere til Profeten, begyndte vi at forstaa det, og nu vide vi, at Profetien indeholder de Dødes Frelse. Jeg antager ikke, at den unge Joseph Smith den Gang forstod Vigtigheden af denne Profeti, men Herren ønskede disse Ting frembragte. De blev ikke udviklede, efter som Kirken tiltog, men de ere Principper, som vare givne, før Verden var. Derfor blev de i de første Åabenbaringer, som Profeten modtog, udpegede, fremsatte og gradvis forklarede, efter som Folket var beredt til at modtage dem.

Disse Principper ere ikke nye. De blev forstaaede af de gamle Profeter og af det nye Testamentes Skribenter. Paulus hentyder til Daabs-Ordinansen for de Døde. Jeg har været til flere Begravelser i England, og det har forundret mig at høre det 29. Vers af Pauli 1. Korinthier-Brev op læst. „Hvad mon de ellers gøre, som døbes for de Døde, dersom de Døde ikke opstaa? Hvi døbes de da for de Døde?“ Hvor faa er der ikke, som forstaar Meningen af dette Vers? Paulus forstod det, og jeg tror, de Første-Dages Hellige klarligen forstod dette Princip, thi Paulus brugte det som et Bevis paa Opstandelsen. Til hvad Nytte vilde det være at blive døbt for de Døde, dersom de Døde ikke opstod? Dette var hans Bevis. Uden al Tvivl praktiserede de Hellige dette Princip i hine Dage, thi vi finde i Kirkehistorien længere frem i Tiden, at der blev udstedt Dekreter imod den Skik at døbe for de Døde. Omtrent ti Hundrede Aar senere, da i Rusland nogle af deis Prinser blev omvendte til Kristendommen, blev de tilskyndede til at forlange denne Ordinans udført for deres Førsædre. Jeg ved ikke, om de havde nogen Kundskab fra Historien om de Første-Dages Hellige eller ikke; men saadanne Ordinanser blevne i Virkeligheden udførte i Rusland. Apostelen Peder forstod dette Princip om Frelse for de Døde, og vor Frelser forstod det, og jeg tror, han læste det i Synagogen i Nazareth. Efter at han havde været ude at prædike og kom tilbage til sit Hjem i Nazareth, blev han kaldet til at læse fra Profeterne, hvilket var Sædvane i deres Synagoger, og de gave ham Profeten Esaiæ Bog, og han læste fra det 61. Kapitel. Da jeg var i Nazareth, besøgte jeg denne Synagoge (man sagde i det mindste, at det

var den), og da jeg stod i denne Bygning, undredes jeg ved, hvor han stod, medens han talte ved denne Lejlighed, og jeg tænkte paa den ødle Lære, som han hentydede til — Frelse for de Døde. Jeg ønsker at læse nogle Vers fra dette Kapitel: „Den Herre, Herres Aaland er over mig; derfor har Herren salvet mig til at kundgøre et godt Budskab for de Fattige; han sendte mig til at helbrede dem, som have et sønderknust Hjerte; til at udraabe for de Fangne Frihed og for de Bundne Løsladelser; til at udraabe Herrens Velbehageligheds Aar og vor Guds Hævn; til at trøste alle Sørgende.“ Han læste disse Vers, hvilke beskrive hans Mission. I blant andre Ting siger han os, at hans Mission var at løslade Fangerne og at aabne deres Fængsels Døre. Denne Del af sin Mission fuldførte han ikke, medens han levede her, saa vidt vor Erfaring strækker, men vi vide, at han opfyldte den senere. Peder fortæller os, at han prædikede til Aanderne i Fængslet — dem, som Job omtaler, naar han siger: „De skulle blive bragte ud af Graven og ud af deres Fængsel.“ Jesus gif selv omkring og aabnede deres Fængsels Døre; han bortførte Fanger; han bragte Glæde til mange Millioner, som i Fængslet ventede paa hans Komme og vare der, fordi de en Gang forkastede Evangeliet. Det var dem, som Noa prædikede Evangeliet for, men som forkastede ham; derfor maatte de vente en lang Tid, men de glædelige Tidender kom omviser til dem i deres Fængsel. Jesus gif og prædikede Evangeliet til dem, og Frelse blev endnu en Gang tilbuddt dem. De havde ved deres sørgetlige Erfaring lært, hvad det betød at forkaste Evangeliet.

Nogle have det fejlagtige Begreb, at dette Princip om Frelse for de Døde vil have til Følge, at Menneskene ville forsømme deres nærværende Lejlighed til Frelse, tænkende, at denne Lejlighed altid vil være aaben for dem. Men vi maa huske paa, at de, som forkaste Evangeliet, naar de høre det, ville blive straffede. De, som levede i Noahs Dage, og som udryddedes ved Syndfloden, maatte vente en lang Tid, før Maadens Dør blev aabnet for dem. Vi fortælle alle, hvor nødvendigt det er at omvende sig og at leve i Overensstemmelse med Guds Bud og Lov, medens de leve her paa Jorden. Vi ønske, at alle Mennesker maa forstaa, at der er Lov, som maa adlydes af enhver, som ønsker at indgaa i Guds Rige. Jesus tydeliggjorde dette for Nikodemus, da han sagde, at ingen kunde indgaa i Guds Rige, uden at han er født af Vand og Aaland. Hvis alle de mange Millioner, som ere døde uden at have adlydt denne Lov, skulle have Lejlighed til at indgaa i det himmelske Rige, maa de først blive gensøgte af Vand og Aaland, og Gud har indrettet det saaledes, at denne Handling kan blive udført for dem her paa Jorden. Dersom vi ikke adlyde denne Lov, kunne vi ikke indgaa i Guds Rige. Vi se i dette, Guds store Maade og Barmhjertighed mod hans Børn, idet han har indstiftet et Middel, hvorved de

funne opnaa disse Belsignelser, efter at de have forladt deres jordiske Liv. Æ, som i Herrens Templer have udført hellige Handlinger for eders Afsøde, vide, hvor herligt dette Princip er. Æ have gjort dette af Kærlighed til eders afsøde Slægtninge, og Æ ere blevne belsegne, thi eders Bidnesbyrd er blevet styrket, og Æ have følt de Hensovedes Nærverelse, samt at Æ bragte Belsignelser til dem.

Aarsagen, hvorfør jeg denne Morgen taler om dette Emne, er, at mange af de Hellige, som elskede deres hensovede Slægtninge og ønske i Herrens Templer at udføre Handlinger for dem, ere forhindrede fra at gøre det paa Grund af, at de ikke have deres Slægtregistre. Mine Brødre og Søstre, vort Ønske er, at Æ maa søge at erholde eders Slægtregistre; thi det er i disse Dage, at Børnenes Hjerter skulle vendes til Fædrene.

Straf's efter, at Profeten Joseph Smith havde tilkendegivet dette Princip for Verden, begyndte Menneskene at søge efter deres Forsædre. Herren virkede paa Menneskenes Hjerter, og som en Følge deraf oprettedes genealogiske Foreninger overalt; Menneskene begyndte at søge efter deres Forsædres Navne, og mange Bøger, indeholdende Slægtregister, ere blevne publicerede. De, som udgave disse Bøger, have ikke den den mindste Fede om vor Lærdom og Frelse for de Døde, men deres Værker have været til stor Belsegnelse for de Hellige. Mange af de Hellige vide maaesse ikke, at der eksisterer en genealogisk Forening iblandt os. Vi have fire Hundrede genealogiske Værker, og vi ønske endnu flere. Vi have alle saadanne Værker, som ere blevne publicerede baade i England og her i Amerika, der ville være til Nutte for de Hellige i denne Henseende. Den samme Land gør sig gældende baade i Tyskland, Danmark og andre Lande, og vi ønske at komme i Besiddelse af alt det, som er blevet samlet i disse Lande. I Danmark, Sverige og Norge er det meget vanskeligt at samle genealogiske Efterretninger paa Grund af, at Børnene altid kaldte sig efter Faderens Fornavn, for Eksempel: hvis Sønnens Navn var Karl og Faderens Erik Svendsen, saa vilde Sønnen kalde sig Karl Eriksen. Dette forandrer Efternavnene fra den ene Generation til den anden, ligesom det var i gamle Dage; thi vi læse i den engelske Bibel om „Simon Bar-jona“. „Bar“ betyder Søn, altsaa — Simon Jonason. Det er derfor meget vanskeligt at erholde korrekte genealogiske Oplysninger i disse Lande. Desvagtet er der adskillige Arkiver i Danmark, hvor saadanne Oplysninger kunne erholdes, og naar denne Lejlighed bliver given i Sverige og Norge, ville vi have Brødre til at arbejde dersteds i dette Øjemed. Vi have Agenter i Tyskland og Schweiz, saa at de Hellige fra disse Lande kunne erholde Navnene paa deres Slægtninge. Det samme kan siges om New England. Denne vor genealogiske Forening prøver paa at aabne Forbindelse med alle de Lande, hvorfra de Hellige have emigreret. Disse

Efterforskninger ere forbundne med Omkostninger, og vi ønske derfor, at alle Hellige, som ønske at erholde deres Slægtregistre, blive Medlemmer af denne Forening. Indtrædelsesafgiften er meget lille, og jeg ville saa denne tilbage, idet jeg betale mindre for Erholdelsen af eders Slægtregistre. Jeg haaber, at de Hellige ville ihukomme dette. Dersom jeg ville skrive til The genealogical society, Latter-day Saints Historian's Office, Salt Lake City, Utah, saa ville jeg erholde alle de Oplysninger, jeg ønsker.

Jeg ønsker at sige et Par Ord med Hensyn til Levnetsoptegnelser eller Biografier. Vore Missionærer ere blevne opfordrede til at optegne alt, hvad der tildrager sig paa deres Mission; thi disse Optegnelser ville med Tiden blive meget værdifulde. Mange Brødre fra Kirkens tidligste Dage have nedskrevet deres Oplevelser, og det vilde være os meget ført, derhjemmisse disse Dagbøger bleve indleverede paa Historiekskrivere's Kontor; thi det er muligt, at disse Bøger indeholder Oplysninger, som ville faste mere Lys over allerede kendte Begivenheder. Paa Kontoret have vi saadanne Mænd som Andrew Jensen og andre, der ere vel kendte med næsten alle Begivenheder i vor Kirkes Historie, og de kunne hurtigt udsamle fra disse Bøger alle Oplysninger, som ville være af Værdi for os. Vi mene hermed ikke, at Børn skulle stille sig af med deres Fædres Optegnelser ved at give dem til os; men vi ønsker, at de ville laane dem til os, saa at vi fra dem kunne udsamle, hvad vi behøve til vor Kirkes Historie. Nogle ønske maaßke, at vi ville opbevare disse Optegnelser for dem; dette ville vi gøre med Glæde. Vi ville mærke Bøgerne, saa at de hurtigt kunne blive fundne, naar de ønskes, samt opbevare dem paa et sikkert Sted. Vi ønske at skrive vor egen Historie. Naar vi læse historiske Bøger, finde vi ofte Personer og Begivenheder omtalte paa en Maade, som ikke er i Overensstemmelse med Sandheden, fordi Historien er skrevet af deres Hjender. Mange af de Sætter, som ere opstaede siden Apostlenes Dage, ere blevne fremstillede for os i et daarrigt Lys, fordi Beskrivelsen er besørget af deres Uvenner. Vi ønske ikke, at kommende Generationer skulle læse vor Historie i et fra Sandheden afvigende Lys.

Før jeg sætter mig ned, er der en anden Sag, som jeg ønsker at forelægge Brødrene. Jeg Sommermaanederne ere vore religiøse Klasser ikke blevne vedligeholdt undtagen paa et Par Steder. Men nu, da Skoleaaret er ved at begynde, haabe vi, at Superintendenterne for disse Klasser ville paase, at de atter begynde med fornhet Interesse. Vi have just publiceret en ny Udgave af Beskedninger for disse Klasser, og de kunne erholdes ved at skrive til Superintendent Maeser. Vi haabe, at Interessen for disse Klasser maa vedligeholdes, saa at vore Børn kunne erholde den religiøse Undervisning, som de ikke erholt i Almuestolerne, og som vi ikke have Tid til at give dem i Hjemmet.

Maa Gud velsigne eder, mine Brødre og Søstre, og maa denne Konference blive en aandelig Fest for alle dem, som overvære den, er min Bøn i Jesu Navn. Amen.

---

### Frygt for Helvede.

For den intelligente Menigmand kunne Beviserne, som var fremlagte for det for nylig samlede Chicago Presbyterium, angaaende „Fortning i Trosbekendelsen“ synes at mangle Træmodighed. Denne Bekendelses Forkæmpere talte vidtløftigt til Fordel for „Korthed i Allmindelighed“, men syntes ikke at være i Stand til at sige bestemt, paa hvad Maade de ønskede Bekendelsen forfortet. Maaske de tænkte, at det var unødvendigt at specificere det, eftersom alle forstod, at det var deres Hensigt — at undgaa alle Spørgsmaal om Helvede.

For enhver fordomsfri Tagttager af Striden om Bekendelsen i de kalvinistiske Kirker er det et fuldkomment Faktum, at der i Virkeligheden ingen er, som bryder sig om, hvorvidt Fremstillingen af Læren om Treenigheden, Skabelsen, Forshnet, Synd, Forløseren, Tro, Omvendelse, gode Gerninger eller Frelse er lang eller kort. Den Del af Westminстер-Bekendelsen, som Forkorterne ønske at beståre, er den, der omhandler Læren om fremtidig Straf. De synes ikke om at prædike om den Ide, at nogen skal straffes haardt for Overtrædelse, og derfor ønske de at udkaste denne Lære af deres Trosbekendelse og at omdanne den til almindelig Meningsløshed. Med andre Ord, de ønske at blive befriede fra Helvede. I en Tidsalder, der finder Undskyldning for de grueligste Forbrydelser og paa denne Maade gør Menneskekærlighed lastefuld, falde de Ideen om Helvede forældet og barbarisk.

Det fortjener Opmærksomhed, at denne Engstelse efter at hørt forskrare Bibelens rene Ord angaaende Helvede kommer mere fra Præsterne end fra Tilmørdene. Menigmand forstaar, at den eneste Maade, hvorpaa menneskelige Love kunne blive virksomme, er ved at belønne den, som gør godt, og straffe den, som gør ondt. Han fender menneskelig Retfærdighed, og saa langt som menneskelig Ufuldkommenhed vil tillade det, danner han sig en Model efter, hvad han tror er guddommelig Retfærdighed. Menigmand har betragtet Kirken fra dens Grundlæggelse til Nærværende som staaende for Menneskene med Belønning i den ene Haand og Straf i den anden, og han har billiget denne Stilling, eftersom den er grundet baade paa Fornuft og Åabenbaring. Men nu føler han, at hans Lædere kaste Gengældelsens Sværd bort og prøve paa at hæmme det Onde ved Kærtregn.

Disse Prædikanter, som klage over Vanstroens og Materialismens

Tilvækst, burde betænke, om ikke deres Bestræbelser for at afskaffe Hævede er ved Roden af disse Ønder. De burde betænke, om man frigjort fra Frygt længere vil føste Tillid til Øfstet om Belønning. De burde betænke, om Menneskene, frigjorte fra Hævedes Frygt, ville have Haabet om Himmelens formindsket. Eftertænk somme Menigmænd ere endnu ikke overbeviste om, at den sunde Frygts Hjørnesten kan uden Fare blive borttaget fra Moralitetens Grundvold. De læse i deres Bibler, at „Guds frygt er Visdoms Begyndelse”, og de vide, at Guds-frygt er Frygt for Hævede.

Deseret News.

### Kærlighedens Magt.

„Jeg skal nok faa Bugt med det,” sagde Øksen og slog vældig løs paa Færnet; men med hvert Slag blev den mere stum, og endelig maatte den høre op.

„Lad mig forsøge,” sagde Saven, og den arbejdede nu med sine skarpeste Tænder i Færnet; til sidst vare alle Tænderne blevne fuldstændig ødelagte.

„Ha, ha!” udbrød Hammeren. „Jeg vidste nok, at det ikke vilde lykkes eder. Men nu skulle J se; jeg skal vise eder, hvorledes man bærer sig ad.”

Men ved det første Hug røg den af Skæftet, og Færnet var uforandret.

„Maa jeg prøve?” sagde den lille, bløde Flamme.

Alle de andre haanede Flammen; men den snoede sig ganske stille omkring Færnet og slap det ikke, førend det var fuldstændigt glødende under dens uimodstaaelige Indflydelse.

Der er Hjerter, som selv den voldsomste Brede ikke gør Indtryk paa, og som hverken lade sig bøje af den mest ondskabsfulde Forsølgelse eller det mest udprægede Hovmod, og de onde Gerninger falde tilbage paa dem, de komme fra. Men der er en Magt, som er stærkere end alle andre; man finder vanskelig et Hjerte saa haardt, at det kan blive ved at modstaan den udholdende Kærlighed.

Karakter har den, som ved Grundsetninger viser det Uskonne, det Forvirrede og Uredte i sit Liv indenfor de nævreste Skranker. Den, der kender disse Tilværelsens Hjender og under alle deres Forestillelsers forsøgte Modstand tæmmer dem, for at der kan blive skaffet Plads for det klare frie Liv — han har Karakter.

Bührlen.

Den 1ste Marts 1901.

Gudsfornegtende Urimeligheder.

Daaren siger i sit Hjerte: „Der er ingen Gud.“ Hvo, som betragter Naturens Vidundere uden at se noget Bevis paa Mester-Sjælen, som planlagde, og Mesterhaanden, som udførte disse Undere, der ere synlige paa alle Sider og fra ethvert Standpunkt, maa være omgivet af et uigennemtrængeligt Sindsmørke. Materialisten vil latterliggøre, hvad han kalder Religions-Urimeligheder, men findes der noget i Verdens mest urimelige Religion, som er mere latterligt og usornuftigt, end at uorganiske Stoffer uden Liv eller Tanke, uden Kraft til at gøre Udkast, af sig selv kunne danne hverandre til de forskellige Afvekslinger af Form, Liv og Skønhed, som ere synlige over hele Universet?

Hvad vilde Materialisten tænke om en Person, som vilde paastaa, at et smukt Uhr ingen Frembringer havde, men at den uorganiske Materie, af hvilken det bestaar, af sig selv sattes i Virksomhed, og at enhver Partikel havde ordnet sin egen Form, ethvert Hjul og enhver Sten og Fjeder, Glasset, Viserne og Kæsken, enhver Del havde dannet sig selv paa en Maade, som fuldstændig passede til de tilstødende Dele, saaledes at det udgjorde et fuldkomment Kronometer?

Udkast vælger Midler til Hensigten, og Menneskenes mest fuldkomne Udkast og deres bedst udførte Arbejder ere yderst raa og usfuldkomne i Sammenligning med Naturens Frembringelser. Den fineste Maals Spids er duppet og ujævn, naar den betragtes igennem et kraftigt Mikroskop, men det bedste Mikroskop har endnu ikke opdaget noget usfuldkomment ved en Bis Braad. „Betragter Liljerne paa Marken, hvorledes de vokse; de arbejde ikke, spinde ikke og samle ikke i Lader. Men jeg siger eder, at end ikke Salomon i al sin Hærighed var klædt som een af dem.“

Atheisten nægter at tro noget, som hans Sanser ikke begribe, men han tror paa Molekulen, Atomet eller den usynlige Ether, hvilke kun ere kendte i Videnskabsmandenes Findbildung. Efter denne Teori kunne vi nægte, at Lugt eksisterer, hvis vi ikke kunne mærke den, endskønt Blodhunden ved Lugtens Kraft kan følge en Mands Spor, selv om ogsaa et Hundrede andre Mænd have gaaet over det. For nylig læste vi i Avisen, at en vis Person kunde skælne imellem sine Benner ved deres særegne individuelle Lugt. Møllerens kan opdage Melets Beskaffenhed ved at gnide det imellem sine Finger, medens alt Mel for den uøvede Følesse er ens. Det bedst øvede Øre kan opdage og angive

Tonen af nogle saa Oktaver, men tør nogen sige, at der ingen Lyd er højere eller lavere end dette Grønsemaal? De indfødte Stammer i Amerika og Afrika kunne klarligen skælne Genstande i en Afstand, der langt overgaar Synts-Kraften hos Folk, som ere fødte i vore Stæder, og som ere vante til at iagttagte Ting paa kort Afstand.

Teleskopet og Mikroskopet have bragt mange Ting inden for Menneskenes Synskreds, som ingen af dem, der levede, før disse Djinnes Hjælpere vare opfundne, drømte om. Hvis vi kun kunne tro vore Erfaringer, kunne vi ikke tro meget, thi for at forstaa Sansernes Uppasidelighed behøve vi blot at iagttagte en Tryllekunstner eller at overvære en Spiritualist-Seance. Naar de menneskelige Sansers Magt sammenlignes med det uendelige Univers, saa ere de mindre i Forhold end en Vanddraabe til Verdenshavet.

Magten, som bevirger Universet, overgaar Menneskenes Forstand lige saa meget som de Kristnes Gud eller Kundskaben om det tilkommende Liv af det dødelige Legeme, der er nedlagt i sit sidste Hvilested. Videnskabens Opfindelser og Opdagelser, som have gjort saa meget for Menneskenes Forbedring og for deres Nødvendigheds Betjening og Bekvemmeligheder, ere alle direkte Resultater af Tro paa det usete og uersarde. Aarsagen til Menneskenes intellektuelle Stillestaaten i Middelalderens mørke Tid var Nedtrykkelsen af denne Tro saavel paa videnskabelige som paa religiøse Omraader. Kun, naar det menneskelige Sind er frit og utvunget, kan det række ud over det kendte og uersarede for at søge efter det uopdagede og saaledes gaa frem til højere Tanker og Livs-Idealer.

Hvad er den Magt, som leder Mennesket ud over sine Erfaringer? Det maa visseleg være noget nægtigere end Sanserne. Det virker i den dødsstille Nat, naar alle Sanserne hvile, og jo mindre der er i Omgivelserne til at virke paa Sanserne, des bedre og mere usorstyrret kan denne Sindstilstand gøre sig gældende. Tids-Alderens bedste Tanker ere komne til Mænd just under saadanne Forhold. Hvorfra kom disse Meddelelses-Lynglimt, som høre til alle dybt tænkende Mænds Erfaringer? De komme som en Flod fra Kundskabens Kilde, som om en Hane pludseligt var blevet aabnet. Denne Magt kan blive uddannet paa samme Maade som Sanserne, indtil den udvikler sig til, hvad Verden kalder Geni. Saaledes er det med Albenbaringens Land. Fordi en Mand aldrig har aabnet sit Hjerte for guddommelige Indflydelses, skulde han derfor turde voxe at sige om andre, hvis Hjerter ere rensede og dannede til passende Baaninger for den Hellig-Land, at de ikke kunne modtage Indtryk? Vi kunne lige saa godt antage, at det øvede musikalske Øre ikke kan opdage det Skønne i Musik, fordi det ikke paaskønnes af det almindelige øvede Øre.

Kemikeren kan ved Syrers Hjælp oplöse en Sølvmont saaledes, at

dens Identitet med Sølv er ødelagt, saavidt vore Sanfer række; men han kan atter frembringe det ved Love, som han forstaar, og naar det igen er præget, vil det være i Besiddelse af sin oprindelige Pengeværdi. Mange Materialister ville tro dette, skønt de ere fuldkommen uvidende om Behandlings-Maaden, men de ville latterliggøre den Tro, at Gud er i Stand til at sammensætte adskilte Dele af det menneskelige Legeme til dets originale Form og Brug ved Opstandelsen fra de Døde.

Hvad har Atheistens Filosofi gjort for at ophjælpe Menneskeheden? Kan den give Trøst for Tabet af Venner, som ere gaaede gennem Dødens Skyggedal? Har den blødgjort og lettet Dødsengen? Hvilken Bevæggrund har den givet til at lede et moralst Liv? Hvad har den bidraget til Menneskenes universale Broderskab eller til Fred paa Jorden og Guds Velbehag? Hvilken Belønning udlover den for Selvopofrelser for andres Fordel, eller hvilken Straf for Grusomhed og Undertrykkelse? Der læres mere i nogle saa Paragrafer af Jesu Bjærgprædiken om at hæve og forbedre Menneskene end i alle Tidsaldres Vantros Filosofi.

A. W. i Improvement Era.

**Ankomst.** Den 12. Februar ankom 2Eldsterne: John L. Christiansen fra Logan, Utah og Peter Gustaf Lundell fra Benjamin, Utah. Vi byde dem hjertelig velkommen.

**Beskikkelse.** 2Eldste John L. Christiansen beskikkes til at arbejde i Kristiania Konference, og 2Eldste Peter Gustaf Lundell beskikkes til at arbejde i Stockholm Konference.

### Foraars-Konferencer.

Konference-Møder ville blive afholdte som følger:

Aalborg	Lørdag og Søndag	30. og 31. Marts
Aarhus	"	6. "
København	"	13. "
Malmö	"	20. "
Göteborg	"	27. "
Kristiania	"	4. "
Bergen	"	11. "
Trondhjem	"	18. "
Stockholm	"	25. "
		26. "

I Præstedømsmødet om Mandagen efter hver Konference ville hver af 2Eldsterne afgive deres Rapporter over deres Virksomhed:

Fremmedes Huse besøgte, evangeliske Samtaler afholdte, Bøger og Skrifter uddelte samt Møder afholdte.

Mandag Aften efter hver Konference bliver et Søndagskolemøde afholdt, under hvilket en fortælling af Skolens udførte Arbejder vil blive fremstillet af de forskellige Klasser.

---

### Missionen i andre Lande.

Efter den statistiske Rapport i Millennial Star have 262 Ældster og 12 Søstre virket som Missionærer i Stor-Britannien i det forløbne Åar. 488 Medlemmer indkom i Kirken ved Daab. Missionen indbefatter i alt 4,947 Sjæle.

— Den tyske Mission havde 82 virkende Missionærer fra Zion, som i Årets Løb døbte 301 nye Medlemmer; den har et Medlems-Antal af 1,523. Ældste Arnold H. Schultheß er Missionens Præsident.

— Den nederlandske Mission har 25 Ældster og 1 Søster fra Zion, der virke som Missionærer, foruden 6 lokale Missionærer. 159 nye Medlemmer blev i Årets Løb ved Daab tillagte Kirken. Missionen har et Medlemsantal af 1658; Ældste Sylvester D. Cannon er Missions-Præsident.

— I den svejtsiske Mission virkede sidste År 38 Ældster som Missionærer; 158 blev ved Daab indlemmede i Kirken; der er 1232 Medlemmer, og Ældste L. S. Cardon præsiderer over Missionen.

— Den tyrkiske Mission har 5 Missionærer fra Zion, der er tillagt Kirken ved Daab 29 nye Medlemmer; den har et Antal af 190 Medlemmer; Ældste Albert Herman er Missions-Præsident.

— Fra Island, hvor Ældste John Johannessen virker, er endnu ingen Rapport indkommen.

---

### Stillestående nationale Ideer.

Ubevægelsighed i Nationer kan betragtes som Tilbagegang, fordi man ved vedblivende at holde sig til sin oprindelige Stilling midt i den universale fremadstridende Bevægelse bliver ladt tilbage af sine Standsfæller. Det er netop, hvad der er hændt den latinske Race, først i Italien, den latinske Civilisations Ledet, og senere i andre Lande, der have antaget denne Civilisation som den mest passende til deres Følelser. Men dens, hvad jeg kalder, Latinisme er blot et historisk Fænomen, gennem hvilket de virkelig fremadstridende imperiale Nationer ligesom England

ere gaaede fremad til ny Civilisation, prøver Italien at opretholde den gamle som et nuværende Faktum, en Fortsættelse af det romerske Liv, hvilket for stedse er tilintetgjort. Dette er en uheldsvanger Anachronisme, et Fenomen af standset Bevægelse. Den har foraarsaget Hensygnen og vil sikkertlig, hvis den vedligeholdes, foraarsage Tilintetgørelse af de Nationer, som ikke have Mod nok til at forlade Fortidens Omløbskreds; de ere ligesom Østens store Monarkier paa Vej til kun at blive adsprede Levninger af sociale Forsteninger.

Denne Fremtoning, som er udvist af de latinske Nationer, af Italien, Spanien samt Frankrig uagtet de blomstrende økonomiske Forhold i det sidste Land vidste for en Tid at maskere Ondet og give det en Fordel over sine Søsterlande, har haft de mest uheldige Følger, baade politiske og sociale. Medens disse Nationer forarmes ved civile og selskabelige Svækkelser, der hindre dem i at konkurrere med mere fremadskridende og lykkelige Folk, søger de at vedligeholde Skinnet af Magt og Rigdom. De fare frem med Koloni-Udbredelse og vise derved endmere klart baade deres Afmagt og deres Trang. De gøre en desperat Anstrengelse for at genoprette den gamle Pragt, for udenlands at vise de gamle Faner, der en Gang vare Storheds-Symboler, og Enden bliver altid en uberegnet Katastrofe. Betragt Spanien i den sidste Krig! Se til Italien! Den Aftagen, som foraarsages ved Ubevægelighed, bliver almindelig. Den har gjort Indgreb i enhver Form i Latinernes Virksomhed — endogsaa den militære. Alt mislykkes for os i det afgørende Øjeblik — Kunst, Videnskab, Krigsaand og Standhaftighed, og dette er Marsagen til, at vi kun have Skinnet, men ingen Kraft tilbage — Afbildungnen uden Genstanden.

Guiseppe Sergi  
i Millennial Star.

## De Sidste-Dages Helliges Tro.

(Fortsat fra Side 64.)

Desuden forudsaa han en almindelig Opstandelse i Forbindelse med Kristi Fremkomst fra de Døde, som de foran nævnte Skrifsteders Sammenhæng klarligen beviser. Inspirerede Mænd iblandt Nephiterne talte om Kristi Død og Opstandelse, endog medens han levede og virkede; og deres Lære modtog et hurtigt Bevis ved den opstandne Herres Ankommst iblandt dem, som de tidligere Profeter havde forudsagt. (1. Nephi 12, 6.— 2. Nephi 26, 1—9.— Alma 16, 20.— 3. Nephi 11, 12.) Herren har igen aabenbaret sig i de sidste Dage og forkyndt om sin Død og Opstandelse: „Thi se, Herren, eders Forløser led Døden i Kødet og led Pinen for alle Mennesker, paa det, at de alle maa omvende

sig og komme til ham. Og han er igen opstanden fra de Døde, for at han kunde bringe alle Mennesker til sig paa den Betingelse, at de omvendte sig. (P. B. 43. Stf.)

### Opstandelsen ved Kristi Genkomst:

Umiddelbart efter, at Kristus forlod denne Jord, finde vi, at Apostlene, paa hvem Ansvaret for Kirken hvilede, prædikede Læren om en fremtidig og universal Opstandelse. Denne Lære udgjorde en meget væsentlig Del af deres Undervisning; thi den var den specielle Marsag til Klage fra Sadduceerne, som endog angreb Apostlene i Templet, og Anklagerne vare fortrydelige, fordi „de lært Folket og kundgjorde Jesu Opstandelse fra de Døde. (Ap. G. 4, 2.) Paulus gav Forargelse ved den Nidkærhed, hvormed han prædikede om Opstandelsen, som skulle komme; hvad vi se af den Strid, han havde med visse epifuræiske og stoiske Filosofer, i Løbet af hvilken nogle sagde: „Hvad vil denne Ord-gyder sige? men andre: „Det synes, som om han vil forkynde fremmede Guder, fordi han forkyndte Jesum og Opstandelsen.“ (Ap. G. 17, 18.) Diskussionen blev fortsat paa Areopagos eller Mars Høj, hvor Paulus prædikede den sande og levende Guds Evangelium, indbefattende Læren om Opstandelsen. „Men der de hørte om de Dødes Opstandelse, spottede Nogle; men Andre sagde: „Vi ville atter høre om dette.“ (32. Vers.) Han forkyndte den samme Sandhed til Felix, Guvernør over Judea, og da han var bragt bundet for Kong Agrippa, sagde han angaaende en af de stærkeste Beskyldninger imod sig: „Hvad? holdes det for utroligt hos eder, at Gud opvækker Døde?“

Opstandelsen synes at have været Pauli Yndlings-Thema; han giver den en fremragende Plads i sine Breve til de Hellige. (Rom. 6, 5. 8, 11. — 1. Kor., 15. Kap. — 11. Kor. 4, 14. — Phil. 3, 21. — Col. 3, 4. — 1. Thess. 4, 14. — Heb. 6, 2.) Vi lære ogsaa af ham, at der vil være Grader i Opstandelsen: „Men nu er Kristus opstanden fra de Døde og er bleven den første Grøde af de Hensovede. Thi efterdi Døden kom ved et Menneske, er og de Dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. Thi ligesom alle dø i Adam, saa skulle og alle levendegøres i Kristus. Dog hver i sin Orden: den første Grøde er Kristus, dernæst de, som ere Kristi udi hans Tilkommelse. (1. Kor., 15, 20—23.) Det er udtrykkeligt erklæret, at mange Grave ville afgive deres Døde paa den Tid, da Kristus kommer i sin Herlighed, og at de Ketsærdige, som ere hensovede sammen med mange, som ikke ere døde, ville blive rykkede op til at møde Herren: „Da skal Gud saaledes føre de Hensovede ved Jesus frem med ham . . . Thi Herren selv skal komme ned fra Himmelten med et Anstrig, med Overengelens Røst og med Guds Basune, og de Døde i Kristus skulle opståa først. Derefter skulle vi, som leve, som overblive, rykkes tillsigemed dem hen i Skerne, til at

møde Herren i Lusten; og saaledes skulle vi altid være med Herren." (1. Thess. 4, 14, 16—17.)

Kristus sagde til de tre Nephit-Disciple, som bad om at modtage Johannes, den elskede Apostels Befsigelse: „J skal aldrig side Dødens Smertes, men naar jeg kommer i min Herlighed, skulle J forandres i et Øjeblik fra Dødelighed til Udødelighed.“ (3. Nephi 28, 8.) Herren har fundgjort gennem Abenbaring i disse Dage, sigende: „Og se, jeg kommer, og de skulle se mig i Himmelens Skyer, isørt Kraft og megen Herlighed, med alle de hellige Engle, og den, der ikke venter med Varaagenhed, skal afhugges. Men førend Herrens Arm falder, skal en Engel blæse i sin Basune, og de hensovede Hellige skulle komme frem og møde mig i Skyen.“ (P. B., 15. Stf.) Vi have en delvis Beskrivelse af de mange Tegn og Undere, som skulle følge Herrens herlige Tilkomst; den lyder saaledes: „Og Herrens Ansigt skal afløses, og de Hellige, der ere paa Jordens, skulle blive levendegjorte og henrykkes for at møde ham midt i Himmelens Pille; thi deres Grave skulle oplades. De ere Kristi første Grøde, de, der skulle nedstige med ham først, og de, der ere paa Jordens og i deres Grave, der først blive optagne for at møde ham.“ (P. B. 7. Stf.) Saadan ere nogle af disse Herligheder, der skulle følge den første Opstandelse, i hvilken kun de Retsfærdige skulle have Del. Men de Retsfærdiges Selskab vil indbefatte alle, som trofaste have efterfulgt Guds Lov, der var aabenbaret til dem, og som de forstod; Børn, som ere døde i deres Uskyldighed; ja endogaa de Retsfærdige iblandt hedenske Nationer, som levede i forholdsvis Mørke, medens de søgte efter Lyset, og som døde i Uvidenhed. „Og han har givet en Lov, og hvor der ingen Lov er givet, der er ingen Straf, og hvor der ingen Straf er, der er ingen Jordommelser, og hvor der ingen Jordommelse er, der har Israels Helliges Barmhjertighed Ret til dem formedelst Forsoningen; thi de ere befriede ved hans Kraft.“ (2. Nephi 9, 25.) Denne Lære er tydeliggjort ved Nutidens Abenbaring: „Da skulle de hedenske Nationer forløses, og de, som ingen Lov fende, skulle have Del i den første Opstandelse.“ (Bagtens Bog 15. Stf.) Tusindåret skal altsaa tage sin Begyndelse med de Retsfærdiges herlige Udfrielse fra Dødens Magt; og der er skrevet om dette forløste Selskab: „Salige og hellige ere de, som have Del i den første Opstandelse; over dem har den anden Død ikke Magt, men de skulle være Guds og Kristi Præster og skulle regere med ham de tusinde Vår.“

**Den sidste Opstandelse.** „Men de andre Døde blev ikke levende igen, førend de tusinde Vår fuldendtes“. Saaledes sagde Abenbareren Johannes efter at have beskrevet de herlige Befsignelser for de Retsfærdige, som desto i den første Opstandelse. De Uværdige ville blive kaldte til

en Fordømmellessdom, naar den gensøgte Verden er beredt til at blive fremstillet for Faderen.

Kontrasten imellem dem, hvem der er forjættet Del i den første Opstandelse, og dem, hvis Lov det er at vente til den sidste Opstandelse er stor, og Skriften letter den ikke paa nogen Maade. Det er sagt os, at det er Ret at begræde Tabet af vore Døde, i Særdeleshed dem, som intet Haab have om en herlig Opstandelse: „I skulle leve sammen i Kærlighed, saaledes at I monne græde over Tabet af dem, som dø, og især for dem, der ikke have Haab om en herlig Opstandelse“. (Paugtens Bog 13. Stk.) Den Almægtiges Røst er hørt i disse Dage, med følgende højtidelige Advarsel: „Hør, for se Herrens store Dag er nær for Haanden. For Dagen kommer, da Herren vil lade sin Røst høre fra Himmelten; for Himlene skulle ryste, og Jorden skal bæve, og Guds Trompet skal lyde baade højt og længe og skal sige til de sovende Nationer: I Hellige opstaa og leve; I Syndere forbliv ogsov, til jeg falder igen“. (P. B. 43, 17—18.)

Synet af den sidste Scene er saaledes beskrevet af Johannes: „Og jeg saa de Døde, Små og Store, staaende for Gud, og Bøgerne blev opladte; og en anden Bog blev opladt, som er Livsens Bog; og de Døde blev dømte efter det, som er skrevet i Bøgerne efter deres Gerninger. Og Havet afgav de Døde, som vare i det; og Døden og Helvede afgave de Døde, som vare i dem, og de blev dømte hver efter sine Gerninger“. (Joh. Aab. 20, 12—13). Dette betegner Opstandelses-Værkets Fulddelse. Skriften giver afgørende Beviser paa, at Opstandelsen vil være universal, skønt de Døde ville blive bragte frem i den Orden, hvori de ere forberedte, enten paa den første eller paa den anden Opstandelse; dog vil enhver, som har beboet et kædeligt Tabernakkel, igen blive ifklædt sit Legeme og i dette blive dømt. Mormons Bog taler bestemt i Beskrivelsen over den bogstavelige og universale Opstandelse: „Og der er en Død, som kaldes den timelige Død, og Kristi Død skal løse den timelige Døds Baand, paa det at alle skulle blive oprejste fra denne timelige Død; Aanden og Legemet skulle atter blive forenede i deres fuldkomne Skikkelse; baade Lem og Ledemod skulle atter komme til deres eget Legeme, ja, ligesom vi nu ere; og vi skulle fremstilles for Gud med den samme Bevidsthed, som vi nu have, og med en klar Grindring om al vor Skyld. Og denne Genopprejsning skal blive alle tildelt, baade Gamle og Unge, baade Trælle og Fri, baade Mænd og Kvinder, baade Ugudelige og Ketsærdige; og end ikke saa meget som et Haar af deres Hoveder skal blive tabt; men altting skal blive bragt tilbage til sin fuldkomne Skikkelse, som det nu er, eller i Legemet, og skal fremføres og fremstilles for Kristi, Sonnens, Gud Faderens og den Hellig-Alands Domstol, hvilke ere en evig Gud, for at dømmes efter deres Gerninger, enten de ere gode, eller de ere onde. Nu se, jeg har talet

til eder om det dødelige Legemes Død og ligeledes om det dødelige Legemes Opstandelse. Jeg siger eder, at dette dødelige Legeme bliver oprejst til et udødeligt Legeme, det vil sige fra Døden, ja, fra den første Død til Livet." (Alma 11, 42—45.)

(Fortsættes.)

**Dødsfald.** Hermed tilkendegives for Søgtninge og Benner, at min elskede Datter, Hanna Marie Halvorsen, afgik ved Døden den 16. Januar 1901 efter i to Aar at have lidt af Brystsyge. Hun blev født den 17. April 1864 i Namfos, Norge, og kom til Utah for omtrent 16 Aar siden. Begravelsen fandt Sted fra 13. Wards Forsamlingslokale Søndagen den 20. ds. Kl. 12 under megen stor Tilslutning. Hun efterlader en sørgende Moder og tre Søskende, nemlig: John Halvorsen, Medlem af Præsidentskabet over det 8. Kvorum af Eldster, Mrs. Halvorrine Guldbransen i Salt Lake City, samt Mathea Halvorsen i Norge.

Døden stiller alle Smarter;  
Herren hjælper alles Hjerter —  
I hans Rige er der Sommer;  
Han alene er vor Dommer.

Marie Halvorsen.  
(Bituben).

"Skandinaviens Stjerne" udkommer den 1ste og 15de i hver Maaned. Abonnementspris: 1 Krone pr. Kvartal eller Kr. 3,70 om Aret portofrit.

### Innehold.

Det vitarierende Arbejde for de Døde .....	65	Ankomst og Bestikkeler .....	74
Frygt for Helvede .....	70	Høraars-Konferencer .....	74
Kærlighedens Magt .....	71	Missionen i andre Lande .....	75
Ked. Bem.: Gudsforægtende Urimeligheder .	72	Stillestående nationale Ideer .....	75
		De Sidste-Dages Helliges Tro .....	76
		Dødsfald .....	80

København, 1901.

Udgivet og forlagt af **Andreas Petersen**, Sankt Pauls Gade 14, 1ste Sal.

Trukt hos F. E. Bording (E. Petersen).