



Hænghed, Kundskab, Dyd og Tro forenet.

Nummer 8

15. April 1912

61. Aargang

Kvinden i Hjemmet.

(Fra »Liahona«.)

Professor Ellwood fra Missouri Universitet gjorde sig bemærket ved et Foredrag om Socialogi, i hvilket han behandlede Forældreplichter og omtalte Moderens Stilling med Hensyn til Barnets Belsærde. Han sagde blandt andet: „Det er Faderens Pligt at underholde Moderen, og en Kvinde, som udfører Hjemmets Pligter, er ingen Parasit (Snyltdyr). I Allmindelighed misbilliger Manden, at en Hustru skal hjælpe til at underholde Familien; Kvindens Tilstedeværelse på Industriens Omraade betyder nemlig en forøget Dødelighed blandt Børnene.

Forældres Ansvar er det vigtigste Punkt i Kvindespørgsmalet — „Kvindebevægelsen“. Barnet er vor sociale Systems Centrum, og derfor bør Barnets Belsærde nøje tages i Betragtning i hvert Spørgsmaal, der vedrører politisk og social Økonomi.

„Kvinden er den halve Verden“; man kan maa ske endog sige, at hun er mere end den halve Verden; thi gjennem hende forplanter Kaffen sig til Fremtidens Generationer, og derfor bliver hun mer end den halve Verden.

Vi maa bedømme Civilisationen efter den Maade, hvorpaa den behandler sine Børn, og efter den Maade, hvorpaa den behandler Børnenes Moder. Der eksisterer nødvendigvis et gjensidigt Afhængighedsforhold mellem de to Kjøn. Derfor bliver Problemets dette: Hjemmet er

Barnets naturlige Omgivelse, og Hjemmets Paavirkning kan opdrage en god Borger. Dette er Kvindens oprindelig bestemte Stilling til Barnets Velserd.

„Den Haand, som rører Buggen, er den Haand, som styrer Verden“, men derfor er ogsaa den Haand, som ødelægger Buggen, den Haand, som ødelægger Verden. Barnet kan bedre undvære sin Fader end sin Moder. Men det er Mandens Pligt at underholde Moderen under hendes Omhu for Barnet.

Der er maaſſe dem, som ville ſige, at jeg har reduceret Kvinden til at indtage en yndelig Stilling, ſaa at hun ikke kommer til ſin personlige Ret, før hun bliver gift. Men lad mig her ſige: Det er ikke Enhver, ſom egner ſig til at blive gift, men mange af dem, der leve ſom ugifter, vilde egne ſig udmærket dertil. For de Ugifter staar et aandeligt eller et Foster-Forældreforhold aabent; men vi kunne ikke ſige til Kvinden i Almindelighed: „Du ſkal og maa giftes.“

Kvinden maa ſtille Fordringer til den Mand, hun binder ſig til; men dersom hun gjør det, ville mangfoldige Mænd blive forkastede og en Mangfoldighed af Kvinder ſom følge deraf forblive i ugift Stand. Nogle ſige, at giftte Kvinder, ſom forblive i Hjemmet, ere Snyltedyr; det er godt for en Kvinde at bane ſig Vej i Verden baade for hende ſelv og for hendes Familie, dersom hun er overbevist om, at hendes Gjerning i Hjemmet er udhørt. En Kvinde, ſom har bragt Børn ind i Verden, er en god Lærer.

En Kvindes — Husmoders — Arbejde i Fabrik og Lager ſoraarſager en betydelig Standsning i Familiens Fremgang. Ja, det er endogsaa beviſt, at det har ledet til Familiens endelige Oploſning og Tilintetgørelſſe. Dersor, jo højere vi naa paa Livets Stige, jo mere Omhu maa vi yde de Børn, ſom fødes, og dersor er det aldeles følgerigtigt, at der maa ydes Kvinder, ſom skulle føde og opfostre dem, større Omhu. Dersor spørger jeg: Hvordan kan en Kvinde først underholde Nutiden ved dagligt Slæb og Slid og dernæst tillige ſørge for den kommende Generation? Det kan hun ikke, og dersor maa Faderen underſtøtte Moderen. I alt Fald vil den normale Mand foragte den Tanke, at hans Hustru ſkulde hjælpe med til at forsørge Familiien. Dersor betyder, ſom før sagt, Kvindens Indgriben paa Industriens og Forretningens Felt større Dødelighed blandt Børnene. Under Paris' Belejring blev alle Fabrikker og Lagre lukkede, og Kvinderne forbleve i deres Hjem. Og i en Tid ſom den, da Dødeligheden blandt de Vorne øgedes, formindskedes den derimod blandt Børnene. Jeg falder dette et højtalende Svar paa Spørgſmaalet, og jeg paafaaſtår fremdeles, at Kvindens rette Blads er i Hjemmet og der alene.

Men Klasse-Bevidsthed gjør ſig ſaa sterkt gjældende i Kvindesagen, ja, jeg vil ſige, den sætter Kjøn imod Kjøn. Vi kunne ikke bevare et

normalt, socialt Liv under saadanne Forhold. Livet selv er ikke en Konflikt — der er Plads for os alle; men Kjønnenes Fjendskab resulterer i den Slags Klasse-Bevidsthed, som aldeles ikke burde findes. Den ødelegger alle Livets gode Hensigter. Jeg tror heller ikke, at det er rigtigt, at Kvinderne anse sig selv som en Klasse. Det vil i Sandhed blive en Ulykkesdag, naar de skulle høste Frugterne af en saadan Opsattelse. Tag for Ex. de romerske Kvinders Historie. Kvinderne i det tidlige Rom opnaaede alle de legale og sociale Rettigheder, som mange Kvinder i vor Tid stræbe efter. Rigtignok havde de ikke Stemmeret — det havde ingen Kvinder i de Dage. Men de romerske Kvinder led netop paa Højden af deres Herlighed den dybeste Hornedrelse. Den romerske Kvinde havde ligesaa mange Mænd, som hun syldte klar, og at være barnlös var en fuldstændig Modejag. Derfor eksisterer der, som Historikeren Ferero skriver, en stor Lighed mellem Rom i de Dage og en stor Del af Verden i vor Tid; vi nærme os i det mindste den yderste Grænse.

Men hvad er da Midlet; hvad behøve vi? Det bringer os til Hjertet af Slægtstabbsforholdet mellem Mand og Mand. Intelligent og oplyst Selvinteresse, Tjenstvillighed og Selvoposrelse. Ikke Hensyntagen til Individet, men til hele Menneskesammlingen. Vi kunne kontrollere de kommende Generationers Stjæbne. Det sociale Spørgsmaal er et moralst Spørgsmaal. Efter min Opsattelse er det, vi mest behøve i Civilisationen, en sand Maade at opsatte vor Brugbarhed paa, en moralst Ide, som kan lære Mænd og Kvinder at udnytte deres Arbejde til Fremtidens Fordel, til Gavn for den store Menneskehed; Individet vilde da med dets snæverhjertede Egennytte ikke triumfere over de Mange."

Foranstaende Artikel indeholder mange sande Ting. Og Prof. Ellwood, som ikke er „Mormon“, nærmer sig vor Opsattelse forbausende meget i disse vigtige Spørgsmaal.

Hvilket trist Billeder ruller der sig ikke daglig op for os i disse de europæiske Lande, hvor Forholdene ere saa uharmoniske og saa færer fra det, de burde være? Når man taler om Hjem, som de burde være, og som de ere, da bedrøves man hjerteligt ved at finde saa mange, saa mange af dem som Drivhusे med islagte Ruder, hvor de smaa, sarte Planter fryse til Døde — Hjem, der mere minde om en Militærkaserne — et midlertidigt Opholdssted — end om det velsignede lyse og livsvarme Paradis, man alene kan falde et Hjem.

Selv her i det yndige Danmark finder man hundred-tusind Mødrene, som daglig, klar ud og klar ind, maa forlade Børn og Hjem og lade dem passe sig selv eller overlade dem til Fremmedes Tilsyn, medens Mødrene selv maa tilbringe deres Dag indenfor kvalme, usunde Fabriks-vægge for at hjælpe til at støffe Brød og Klæder til de Børn, som de

under de uheldigste Forhold maa bringe til Verden. Kun saa Timer i Ugen faa Moder og Barn Lejlighed til at vegle Ord og Bliske; thi naar Moderen tidlig om Morgenen gaar til sit Ardejde, sover Barnet, og om Aftenen, naar Dagværket standser, er Barnet ogsaa ofte i Seng. Børnene blive paa denne Maade mere bekjendte med Kvinderne i Buggestuen og Børnehaven end med deres egen Moder, som stjænkede dem Livet, og som daglig slider for at holde det ved Lige.

Hvad kan man vente af saadanne Børn, og hvad tor man forlange af saadanne Mødre? Hvornaar skal Forældrekjærlighedens velsignede Frø plantes og rogtes i saadanne uheldigt stillede Børns Hjerter? Kjærlighed til Hjem og Fædeland er Patriotismens og Loyalitetens størkeste og tryggeste Hegn, men i saadanne Børns Hjerter fremdrives den, om den forøvrigt findes der, ad kunstig Vej og paa kunstig Maade.

Indtil der kan stabels forandrede sociale Forhold ved radikale Omvæltninger af Industri- og Arbejdsforhold — en sandere Forstaaelse mellem Arbejde og Kapital — vil den nuværende Tingenes Tilstand snarere forværres end forbedres.

Ogsaa paa dette Omraade har Mormonismen sine praktiske Fordele. Hjem og sandt Familieliv er, hvad de Sidste Dages Hellige først og sidst bestræbe sig paa at naa. Utah-Kvinderne overlade sjeldent deres Børns Opdragelse til Fremmiede, men finde deres største Virkeselt inden Hjemmets Mure, medens Manden sørger for Livets Nødvendigheder. Af Statistiken fremgaar det, at 92 % af Befolkningen i Utah ejer deres egne Hjem, medens mange andre Steder 92 % bo i lejede Hjem.

Dette er naturlige Resultater af sand Gudsfrugt og Nøjsomhed, hvilket Paulus siger er en stor Binding. De velsignede Frugter heraf spores i Stat som i Kirke; 65 Aars Erfaring i Bjergenes Dale, siden Utah i 1847 ydede de trætte og fordrevne Hellige et Tilflugtssted fra onde Forfølgere, har tilhulde konstateret, at Mormonkirkens Lære og Folkets Tillid til den er den eneste korrekte Socialogi i den civiliserede Verden, og den asgiver i Dag et Mønster for alle Nationer paa en heldig Løsning af dette Verdens mest aktuelle Spørgsmaal. Dersom Træet bedømmes af Frugten, hvad Slags Træ maa da Mormonismen være? Dersom Efterlevelsen af dens Verdomme i det praktiske Liv har frembragt saadanne Frugter i deres Bjerghjem i Utah under de mest prøvende Forhold, hvorfor skulde de da ikke i ethvert andet Land og hos enhver anden Nation kunne frembringe lignende Resultater?

En ny Moses maa sikkert fremkomme for at løste Laget af de lidende Millioner, som i Dag vaande sig under Tyranni, og som ved missforstaaede Forhold, egennytige og daarlige Ledere føre en stadig Kamp for Tilværelsen paa denne Jord, der er vor fælles Moder med lige Rettigheder for Alle og med ingen specielle Privilegier for Nogen.

Hvis alle de Mødre, som i Dag søger Fabrikker, Lagre og andre Steder for at hjælpe til at vinde det „højest Nødvendige“, kunde forblive i

deres Hjem, leve med deres Børn, vise dem den rette Vej, hygge om deres Mænd og gjøre Hjemmets Paradis fuldendt, hvilke herlige Resultater vilde der da ikke fremkomme? Fængslerne vilde reduceres, Hospitalerne mindre behøves, Mord og Selvmord sjeldent udøves. Med eet Ord: Millenniets herlige Tid vilde da føles og universal Fred gjennemgløde den hele menneskelige Familie. Men det eneste Gjensødelsesmiddel er sand Religion: „Elsk Gud over alle Ting, men Næsten som dig selv“.

Red.

Den store Kultstrejke i England.

(Af Missionspræsident Rudger Clawson.)
»Millennial Star.«

Sikkerlig maa der siges, at „Tiden er ude af Lave“. Store industrielle Forstyrrelser høre til Dagens Orden. I 1911 var Stor-Britannien Scenen for en gigantisk Jernbanestrejke, som altid vil mindes paa Grund af dens skrækkelige Følger for al Handel og Trafik, og som varede i Uger og lammede Alt. Oprør og Blodsudghedelse fulgte med, indtil endelig de stridende Parter — Jernbanekompanierne paa den ene Side og Funktionærerne paa den anden — kom til Enighed og Uoverensstemmelserne bilagdes, Forretningerne gjenoptoges i deres sædvanlige Omfang, og normale Forhold indtraadte atter.

Men saaledes er det ikke i Dag. Scenen er forandret. Stor-Britannien staar igjen Ansigt til Ansigt med en Ulykke, der er skrækkelig baade i Natur og Omfang. Grundvolden under Englands kommercielle Velstård er ved at vække; Kongen paa sin Throne er i uafbrudt og øengstelig Raadslagning med sin Premier-Minister. Parlamentet har under alvorlig Overvejelse Midler og Love, som det haaber vil redde Situationen, oprette Tilliden og holde Hungerens Uv borte.

Hvad er det da, som udøver en saa frugtlig og langtrækende Indflydelse paa Forretningslivet og Landets Velstand? Det er den store Kultstrejke. Mineejerne staa „væbnede“ over for Arbejderne og disse igjen oversor Mineejerne, medens Mineraffakterne staa tomme. Denne Industri, som med Rette kan kaldes det britiske Riges finansielle Hjerteblod, er fuldstændig standset og ikke det alene; men næsten enhver anden Industri i Landene lider store Tab, medens Hundreder, Tusinder og Titusinder af Landets kraftige og arbejdsvillige Sønner berøves Arbejde. Mangen en fattig Mand, mangen en fattig Familie, der intet Ansvar bærer for Strejken, har allerede maattet udstaar utallige mentale Engstelser og legemlige Lidelser; ingen Ild i Kaminen, utilstrækkelig Føde, Mangel paa Klæder til at sjærme dem mod Kulden — saaledes nødes de Fattige til at møde den sorgelige Stilling, som gaar selv det stærkeste Menneske nær til Hjertet.

Hvor og paa hvem det store Ansvar hviler for disse fortvivlede Forhold, enten paa Mineejere eller paa Arbejdere, kan maa ske ikke endnu retsædigt bestemmes; men det er under alle Omstændigheder en Byrde, som nærmest sig den at sænke dem i Forden.

Som et Vidnesbyrd om, at foranstaende sorgelige Billeder ikke er overdrevent, men snarere for mildt fremstillet, gjengive vi her nogle Tal og Oplysninger fra en Artikel i Liverpool Daily Post and Mercury for 19. Marts d. A., der har til Overskrift: „Streiken kostet henimod sex Millioner pund Sterling alene i Dagløn“.

I Strejkens første Uge fra Mandag den 26. Februar, da Derbyshire-Minerne nedlagde Arbejdet, tabtes 2 Millioner Arbejdssage i Kul-industrien alene.

I Strejkens anden Uge mistede Minere, Kontorfolk og Andre ikke mindre end 6,700,000 Arbejdssage; ligesaa i den nys afsluttede Uge. Tab af Arbejdssage i andre Industrier øges daglig. Efter et løst Overdrag tabes ugentlig 5,250,000 Arbejdssage.

Tab af Tid og Arbejdsløn i de 3 Uger til den 16. Marts er i »London Times« anslaaet som følger:

Kulmine-Arbejdere (alle Klasser)	15,450,000	Dage	£	4,250,000
Andre Industrier	5,250,000	"	"	1,325,000
Handelsrejsende, Agenter etc. .	180,000	"	"	68,000
Total....	20,880,000	Dage	£	5,643,000

Det før nævnte Lovforslag er blevet ført igennem Parlamentet i største Hast i Haab om, at Strejen derved maa standses; dog næres der fra mange Sider Twivl om, at det forsinkede Resultat vil naas.

Selv nu, medens Forlaget er under Overvejelse, gjør Regjeringen under Premier-Minister Asquiths dygtige Ledelse alt, hvad der staar i dens Magt for at tilvejebringe en fredelig Forstaelse mellem Mineejere og Arbejdere. Det blev oplyst i Gaarsdagens Morgenblade, at der paa Konferencen ikke opnaaedes Enighed, og at alle videre Forhandlinger vare standsede.

Angaaende Situationens yderlige Alvor figer »Liverpool Daily Post and Mercury«: Vi have set Premier-Ministeren, efter at han i ugevis har underhandlet, argumenteret og anvendt sin Overtalelsesevne, beveget til Taarer komme ned i Underhuset og der gjøre Medlemmerne bekjendte med hans fuldstændige Nederlag og Skuffelse i hans Haab om at opnaa en tilsredsstillende Løsning af Spørgsmaalet. Endnu bitrere følte han det, da han tre Dage efter syntes fuldt forvisset om et heldigere Udsalg end nogensinde tidligere. Han sagde: Vi have udtømt vort hele Forraad af Overtaler, Argumenter og Underhandlinger; derfor maa vi nu tvinge dette Forlag igennem, overbeviste om, at det er det eneste, vi kunne gjøre for at saa Ende paa den fortvivlede Stilling, der stirrer os i Ansigtet.“

Men imedens tiltager Nøden og Elendigheden blandt de fattige Klassen. Nøden er uhyre stor i mange Kvarterer. I London alene er der mere end 50,000 Skolebørn, som daglig maa fødes af godgjørende Mennesker eller gaa sultne til Skolen. Uden Tvivl lide mange af dem tillige af Mangel paa Barme.

Dette er kun eet Eksempel paa de mange Tilsæerde af Savn og Li- deller. Fra Crewe meddeles det, at Hundreder af fattige, forsrosne Mennesker samledes udenfor med Sække, Kurve eller smaa Trækvogne og bad om Kul til Barme og Brød til Føde. Alt blev gjort for at afhjælpe Nøden; men disse Dage ere i Sandhed Sorgens Dage for Stor-Britannien".

Siden foranstaende Artikel blev skrevet, den 28. Marts, er Stillingen stadig bleven forværret paa alle Omraader. Og først for nogle Dage siden blev Arbejdet paa de fleste Steder gjenoptaget; dog kun delvis. Saaledes telegraferes fra London til „Berliner Tageblatt“ den 8. April:

„Streiken har kostet Minearbejderne 6 Mill. Pund Sterling i direkte Løntab. Tilstudene fra Strejkekasserne beløbe sig til ialt 2 Mill. Pund Sterling, og andre Arbejderes Løntab bliver ca. 8 Mill. Pund. For Kulproducenterne og for de andre Industrier maa Tabet anslaaæ til ca. 10 Mill. Pund, saaledes at de samlede Onkostninger ved Konflikten udgjøre 36 Millioner Pund Sterling (over 648 Mill. Kr.), hvori til kommer ca. 14 Millioner Pund for Skade, hvis Omfang endnu ikke er fastslaæt. Kulgruberne ere nu i en saadan Tilstand, at det vil være umuligt strax at gjenoptage Arbejdet ned Kuludvinding. En Del af Gruberne staar under Vand. De Folk, hvis Arbejde ligger over Jord, ville først gjenoptage Arbejdet, naar der indrømmes dem Minimal-løn og 8 Timers Arbejdsdag.

Grubeejerne i Syd-Wales stille sig avisende overfor disse Fordringer.“

Men hvem rammes haardest af disse Tab? Naturligvis Arbejderne selv. De maa her, som saa mange andre Steder, selv betale „Gildet“. Hvem har vel ydet de 2 Millioner i Strejkekasserne? Er det ikke ogsaa Arbejderne? Nu er den Spareskilling ødet, medens de selv have lidt uoprettelige Tab, ikke at tale om de Førelser af Bitterhed og Mistillid, som ere blevne vakte haade hos Arbejdsgivere og Arbejdere. Freden er mere nødtvungen end frivillig; thi hver af de stridende Parter føler, at den sulde Ret er paa dens Side, og at de Indrømmelser, der ere gjorte, er „ødedelmodig Selvopofrelse“; derfor er den moralste Skade ikke paa langt nær udbedret.

Denne Strejke i det britiske Rige er en mægtig Verdensbegivenhed, der maaafte vil give nye Inspirationer med radikale Forandringer i organiseret Arbejde i den civiliserede Verden. Den Dag, da noget saadant sker, vil hilses af Millioner med Glæde og Tak. R. d.

Mandag den 15. April 1912.

Kun en eneste Gud af filhede.

(Af Kirkens Første Præsidentstab i »Improvement Era«.)

Der opstaar ofte Diskussioner angaaende Meningen af isolerede Teg-
ter eller Sætninger i Skrifterne, af hvilke dog de fleste saa deres For-
klaring andre Steder i de hellige Skrifter. Nogle af disse ere aldeles
unødvendige og uvigtige, og saadanne burde undgaas. Dog er det rig-
tigt at studere og komme til sand Forstaaelse af alt, som er skrevet til
Lærdom og Opbyggelse.

De Bøger, som ere Kirkens Rettesnor, og som der ofte henvises til,
ere Bibelen, „for saa vidt som dens Indhold er rigtigt oversat“, Mor-
mons Bog, Bagtens Bog og Den kostelige Perle. Disse Bøger ere
blevne godkendte og vedtagne i samlet Konference. Paa den Maade have
vi Noget, vi kunne henvisse til som Autoritet angaaende Lærdomspunkter.

Herren har ogsaa beskikket een Mand ad Gangen paa Jorden til at
holde Nøglerne til Abenbaring for Kirken med alle dens Organisationer,
Myndigheder, Ordinancer og Lærdomspunkter. Men Abenbarin-
gens Aand er givet ethvert af dens Medlemmer til hvert Individs
egen Oplysning og Hjælp, passende for den Sphære, hvori de virke.
Men for den hele Kirke er fun han, der staar som dens Hoved, beret-
tiget til at modtage Abenbaring, som er Guds Bud, og som er af-
gjørende i enhver Uoverensstemmelse. Med to Raadgivere præsiderer
han over Kirken i hele Verden; deraf har det første Præsidentstab Ret
til at dikttere i alle Ting henhørende til Opbyggelse, Bestyrelse og Re-
gulering af Kirken som et Hele.

Der er et Spørgsmaal, som er blevet diskuteret i en af Kirkens
underordnede Foreninger og henvist til vor Afgjørelse. Det findes i „Den
Kostelige Perle“ og lyder saaledes: „Og jeg har et Værk for dig, Moses,
min Søn! og du er i min Enbaarne's Lignelse; og min Enbaarne er og
bliver Frelseren, thi han er fuld af Raade og Sandhed, men der er
ingen Gud uden mig, og alle Ting ere for mit Afsyn, thi jeg kjender
dem alle“. (Mos. 1: 6).

Det, hvorom Diskussionen drejede sig, var Ordene: „men der er
ingen Gud uden mig“. De synes at staa i Strid med mange andre Ud-
talelser baade i gamle og nyere Skrifter; men dette er ikke Tilfældet,
naar de kun blive forståede paa rette Maade.

Moses var opdraget i en Tid, der var fyldt med Afguder, og
blandt Egypterne fandtes mangfoldige Guder. For at paabegynde det
Arbejde, som Herren havde bestemt for Moses, var det højest nødvendigt
at koncentrere hans Tro og hans hele Sind paa det Punkt, at Gud,
den evige Fader, var det eneste Væsen, som skulde tilbedes og dyrkes.

Derfor blev der lagt saa meget større Vægt paa de Ord, som her udgjøre Twistepunkterne, men som virkelig bleve talede til Moses. Det var for at lægge Eftertryk paa, at der ikke alene var falske Guder i den Tid, men ogsaa bedrageriske Männer, hvis Leder og Hoved var Djævelen, og han forsøgte at fremstille sig selv for Moses som den, der skulde tilbedes, hvilket kan læses i 12—25 Vers i samme Kapitel.

Dette blev som Hovedindhold og af samme Årsag gjentaget i det første af de ti Guds Bud: „Du skal ikke have andre Guder for mig“, det er, foruden mig, over mig eller ved Siden af mig, som Gjenstand for Dyrkelse og Tilbedelse (se 2. Mosebog 20: 2—5), eller som Paulus siger: „Thi omendskjøndt der er saakaldte Guder, være sig i Himmelnen eller paa Jordens (som det da hedder: Der er mange Guder og mange Herrer), saa have vi dog een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi i ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og ved ham“. (1. Kor. 8: 5—6).

Det bør erindres, at det var Kristus, som, inden han kom i Kjødet, gav Loven og Budene til Moses, og som talede for Faderen, saaledes som han talede til Nephiterne, da han viste sig for dem efter sin Opstandelse (se 3. Nephi 15: 5), og i Henhold til Johannes' 1: 1. „I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud“. Faderen repræsenteredes ved ham, og han talede og handlede i Faderens Sted ved Skabelsen og fra den Tid ned igjennem alle guddommelige Uddelinger; ligeledes ere ogsaa Engle under ham blevne bestifkede og autoriserede til at tale i Guds Sted (se 2. Mosebog 23: 20—21). Men som den eneste og virkelige Gjenstand for Tilbedelse og Dyrkelse staar Gud, den evige Fader, som den Højeste og det er i den Enbaarnes Navn, at vi nærme os til ham, saaledes som Kristus altid lærte. „Gud staar i Guds Menighed; han dømmer midt iblandt Guder“ (se Salmen 82: 1). Jesus citerede dette og modtagde det ikke (se Johannes 10: 34—36). Alle retfærdige Væsener, som have Ret til at kaldes Guder, besøde lig Trelseren „Guddommens Fylde legemlig“ og ere Et, ligesom Faderen og Sønnen og den Helligaand ere Et.

Der findes saadanne Spørgsmaal vedrørende Lærdomme og Principper, som ere fuldstændig passende for Diskussion i Klasser og Forninger, naar de ledes paa en passende Maade og i den Hensigt at vinde Oplysning; men der findes ogsaa Spørgsmaal, der ikke ere af mindste Betydning, og som ikke kunne besvares paa nogen authentisk eller afgjørende Maade. Saadanne bør undgaas, da de kun medfører Tidsspilde og endeløs Disput. Lad Lyset skinne og sog derefter i Tro, men lad Strid og Splid ikke finde Plads blandt de Sidste-Dages Hellige!

Joseph J. Smith,
Anthon H. Lund,
Charles W. Penrose,
Første Præsidentskab.

Vi haabe, at de Hellige i Skandinavien ville lægge sig foranstaende Epistel fra det Første Præsidentstab paa hjertet. Og til dem iblandt os, som ere „syge for forsøngelige Spørgsmål“, ville vi sige: Dersom I ej ere tilsfærdse med, hvad Herrens Ejendom i Ædmighed kunne forklare eder, saa søger Herren i Bon og Faste, hvis det er af saa stor Bethydning for eder; men stil eder ikke op som konsekvente Dommere i Sager, hvorom vor himmelske Fader ikke har oplyst dødelige Mennesker.

Tilbøjelighed til at finde Fejl og Lyst til at korrigere det Bestaaende i Kristi Kirke er meget farlig; thi det er de første og sikre Skridt til Apostasi og vil bringe saadanne selvbestaltede Reformatorer i aandeligt Mørke og til farlige Faldbryder, hvorfra ingen Magt kan redde dem, undtagen de i aandelig Fattigdom og Ædmighed føge tilbage til Lyset.

Er der Nogle, som ikke ere tilsfærdse med Kirken, som den er, saa have de Frihed til at føge andre Samfund, der maa ske svare bedre til deres Opfattelse, men hverken et enkelt Individ eller en Samling af Individer kan forandre Jesu Kristi Kirke. Den er hans, og han er dens Lovgiver og Overhoved.

Red.

Missionsnigheder.

Afløsning. Eldsterne Carl G. Nielsen og J. Wesley Andersen ere hæderligt løste fra deres Missionsvirksomhed i Københavns Konference for at rejse hjem. De forlod København den 7. ds. for over Tyskland og Frankrig at naa Liverpool, hvorfra de fortsætte Rejsen den 18. ds. med Damperen „Tunisian“.

Begge disse Brødre have udført et rosværdigt Arbejde i Missionsmarken. Br. Andersen præsiderede over Helsingørs Gren, hvor han efterlader mange Venner, ikke alene blandt de Hellige, men ogsaa blandt mange Udenforstaende; han har gaaet fra Dør til Dør over den hele Stad med det frelsende Budskab.

Hilsen fra C. C. A. Christensen. C. C. A. Christensen beder i et Brev til sin intime Ven, Eldste Oluf J. Andersen, om at bringe hans Venner i Skandinavien en hjertelig Hilsen. Til Trods for sine 81 Aar er han stadig aandsfrisk; i det Hele føler han sig vel og følger med usvækket Interesse Begivenhederne i baade Stat og Kirke. Maar han sammenligner vor Kirkes Stilling i Dag med den for 62 Aar siden, da han annamimed Mormonismen, glæder det ham at se, hvorledes det ubetydelige Sædesrø er voget op til et stort og kraftigt Træ; men samtidig glæder han sig over den Del, han har taget i Værket som Missionær baadeude og hjemme. De skandinaviske Hellige skylde Broder Christensen megen Tak for de mange smukke Salmer i vor Salmebog, som vi saa ofte og gjerne synge. Gid den gamle Troskæmpe endnu maa leve mange lyckelige Dage!

Søndagskulernes Program for Maj 1912.

Før 1., 2. og 3. Klassens Lektier se Side 123 i „Stjernen“'s 60. Uargang. Tag 2. Klassens for 1., 3. Klassens for 2. og 4. Klassens for 3. Klassens Lektie.

4. Klasse.

13. Lektie: Den Helligaand kalder Barnabas og Saulus — Sergius Paulus omvendes, og Elimas straffes — Paulus prædiker i Antiochia om Kristus — Jøderne forbires — Apostlerne gaa til Iconium.
14. Lektie: Apostlerne fly til Lystra og prædike der — Paulus helbreder en Lam — holdes for en Gud og stenes, men dør ikke — vender tilbage og styrker Disciplene.
15. Lektie: Paulus og Barnabas sendes til Jerusalem — afholde Møde angaaende Omstjærelsen — Barnabas og Paulus skiller fra hinanden.

Faaraarshkonferencen i Aarhus.

Den regelmæssige Konference afholdtes Lørdag og Søndag den 30. og 31. Marts i Konferencens Hovedkvarter, Vorupsgade 12. Foruden de i Konferencen virkende Eldster vare tilstede: Missionspræsident Andrew Jensen og Carl E. Nielsen fra København samt Peter C. Petersen og Hyrum Domgaard fra Aalborg.

Det første Møde afholdtes Lørdag Aften kl. 8 og aabnedes med Salmen: „Nu Zions Sol paauh opgaar“; Bon af H. P. Sørensen, hvorefter Salmen: „Baagn op, her Rossten lyder“.

Konferencepræs. Peter C. Rasmussen bød de Førsamlede et hjerteligt Velkommen og udtalte Haabet om, at vi maatte nyde en rig Fest af aandelige Goder. De respektive Forstandere aflagde dernæst Rapport som følger: Mikkel Hansen, Aarhus; Mikkel A. Mikkelsen, Odense; Eric Ludvigsen, Randers; James R. Baystrup, Esbjerg, og Andreas C. Petersen, Silkeborg. Det fremgik af Rapporterne, at Grenene vare i en ønskelig Ordens og Fremtidsudsfigterne gode.

Det øvrige af Tiden benyttedes af Præs. Andrew Jensen, som først meddelte, at hans Afløser, Martin Christoffersen, var i Bente og maaske vilde ankomme inden Konferencens Slutning. Han udtrykte sin Tilfredshed over, at han nu selv snart kunde rejse tilbage til sit eget Hjem. Dernæst udtalte han sin Tilfredshed over det prisværdige Arbejde, som er blevet udført i det forløbne Halvaar. Han dvælede sluttelig ved Vigtigheden af at holde sig nær til Herren i Bon og Yd-

menighed, da Fristeren vilde prøve os paa ethvert Punkt, hvor vi ere svage; derfor behøve vi at vaage og bede.

At Konferencen vilde blive stærkt besøgt viste sig allerede i det første Møde, hvor omtrent 300 var tilstede. Præs. Rasmussen udalte sin Tilsredshed med Mødets Forhandlinger og indbød Hellige og Fremmede til at komme igjen. Mødet sluttedes med Salmen: „Der er et yndigt Land“; Tak sigelse af Eldste Peter Hansen.

Søndag Morgen kl. 10 aabnedes Søndagskolernes Konference, der aabnedes med Sangen: „Vær velkommen, Søndag Morgen“; Bøn af Søndagskolernes Superintendent Peter C. Christansen, hvorefter Sangen: „Kom til vor Søndagskole, kom, kom, kom“. Rapporter aflagdes fra Søndagskolerne i Aarhus af Peter C. Christansen; Randers af U. A. Kruse; Odense af Ernest A. Jensen; Silkeborg af Carl M. Gjettstrup og Esbjerg af Crastus Madsen. Stillingen var god og tilsredsstillende overalt.

Aarhus Skole udførte dernæst et udmærket Program, der tilfulde viste, med hvilken Flid og Interesse både Lærere og Elever havde arbejdet. Præsidenterne Andrew Jensen og Peter C. Rasmussen talede derefter rosende og opmunrende om alt, hvad de havde set og hørt, og tog Anledning til at fremholde Vigtigheden og Nytten af en Søndagskole i enhver Menighed, hvor ikke alene Børn, men ogsaa Vorne skulde deltage. Mødet sluttedes med Sangen: „Tak for vor Søndagskole“. Tak sigelse af Broder O. G. Møller.

Eftermiddag kl. 2. Mødet aabnedes med Salmen: „Vor Gud vi til dig raabe“. Bøn af Eldste C. O. Jensen, hvorefter: „O du Zion i Vest“.

Følgende Missionærer har et kort, men klart og kraftigt Bidnesbyrd angaaende Guddommeligheden af det Værk, de nu helligede deres Tid og Evner: Jacob Jensen, Carl E. Nielsen, Hyrum Domgaard, Peter C. Petersen, C. O. Jensen, Peter Hansen, George Sanders, U. M. Andersen, S. A. Rasmussen, Carl L. Albrechtsen, James M. Jensen, Søren Andersen, U. Hintze Hansen, John. E. Christensen og H. Harry Madsen.

Præs. Rasmussen udalte sin Tilsredshed over de gode Bidnesbyrd, som vare aflagte, og opmunrede baade Missionærer og de Hellige til at leve saaledes, at Lysets og Bidnesbyrdets Land altid maatte være hos dem. Mødet sluttedes med en Anthem: „Se, jeg staar ved Døren“. Tak sigelse af Broder N. Chr. Nielsen.

Aftenmødet aabnedes med Salmen: „I himmelst Fred“. Bøn af Eldste John E. Christensen, hvorefter Salmen: „O Helligaand, mit Liv, min Lyft“.

Præs. Rasmussen aflagde Rapport over Virksomheden de sidste 6 Maaneder som følger: 59,730 Skrifter og 426 Bøger uddelte, 26,917

Fremmedes Huse besøgte, 2,460 evangeliske Samtaler, 403 Møder afholdte, 46 nye Medlemmer tillagte ved Daab og 4 Børn bælsignede.

Præs. Andrew Jenson omtalte i Korthed Kristi andet og hellige Komme, hvorefter han foreslog Kirkens General-Autoriteter til Opholdelse i de Helliges Tro og Bønner. Ligesaa Rudger Clawson som Præsident over den europæiske Mission og Andrew Jenson som Præsident over den standinaviske Mission med Oluf J. Andersen som Translatør og Redaktionssekretær for „Standinaviens Stjerne“ og P. Waldemar Nielsen som Missionssekretær.

Ældste Peter H. Sørensen blev beskikket til Præsident over Aarhus Konference og Forstander over Aarhus Gren efter Peter C. Rasmussen, der rejser hjem i Maj. Som Medarbejdere i Aarhus: Christian D. Jensen, Peter Hansen, George S. Sanders, Stanley A. Rasmussen og H. Harry Madsen.

Randers Gren: Eric Ludvigsen, Forstander med Andrew A. Kruse og Carl L. Albrechtsen som Medarbejdere.

Odense Gren: Mikkel A. Mikkelsen, Forstander med Søren Andersen, Ernest A. Jensen og John E. Christiansen som Medarbejdere og Andrew H. Hansen til at præsidere over Svendborg Distrikt.

Esbjerg Gren: James M. Jensen, Forstander med Crastus Madsen som Medarbejder.

Silkeborg Gren: Andreas C. Petersen, Forstander med M. Gjetstrup som Medarbejder.

Det øvrige af Tiden benyttedes af Præs. Andrew Jenson, som under stor Opmærksomhed af de mere end 400 Tilmørdere holdt en belærende og interessant Tale angaaende Trasfaldet.

Præs. Rasmussen gjorde nogle passende Slutningsbemærkninger, hvorpaa Mødet endte med en Anthem: „Bed mig“. Takføjelse af Ældste Andrew A. Kruse.

Mandag aften afholdtes Præstedømmesmøde, og om Aftenen holdt Præs. Andrew Jenson et Foredrag angaaende Evangeliets Gjengivelse, set i den hellige Skrifts saavelsom i Kirkesædrenes og Verdenshistoriens Lys.

Tirsdag Aften afholdt Ungdomsforeningerne deres Konference. Der er organiserede Foreninger i Aarhus, Randers og Odense, og Repræsentanter for disse aflagde gode Rapporter over deres Virksomhed. Der næst udførtes et interessant Program, hvorefter Præs. Andrew Jenson udtalte sin Tilfredshed med alt, hvad der var udført, og opmunstrede til fortsat Flid i det gode Værk.

Præs. Rasmussen fremstod til Slutning og takkede alle, både Hellige og deres Venner, for al den Venlighed og Gjæstfrihed, der var blevet udvist overfor vores Besøgende og Missionærerne. Han takkede ogsaa Sangforet med dets Dirigent og Organist for deres store Andel i, at alle Møderne vare blevne saa festlige og velsykkede.

Onsdag Aften afholdt Koret en sørdeles vellykket Koncert, hvor et udmaerket Program blev udført. Salen var fuldpakket, og alle følte sig glade og opbyggede.

Torsdag Aften afholdtes en Aftedsfest for Missionærerne og andre Besøgende, hvor Præs. Jensen sang en af ham forsattet Aftedssang; dette vilde nemlig blive hans sidste Besøg i Aarhus. Hans Afløser, Martin Christophersen, var netop ankommen. Han blev introduceret af Præs. Jensen, og han bragte Hilsen til de Hellige fra Venner og Bekjendte i Zion samt udtalte Haab om, at dette hans første behagelige Møde med de Hellige i Aarhus maatte følges af mange lignende i Fremtiden.

Christian D. Jensen,
Konferencens Sekretær.

Correspondance.

København, den 2. April 1912.

Redaktøren af „Skandinaviens Stjerne“.

Kjære Broder!

Tillad mig i „Stjernen“ at udtale nogle af mine Føleller og afgelge min hjertelige Tak til Missionærerne og de Hellige i Aalborg Konferences forskjellige Grene. Jeg har nu for anden Gang virket der som Præsident over Konferencen. Sidste Gang var det fra 1. Juli 1910 til 1. Februar 1912, da jeg blev forflyttet hertil for at afløse Eldste D. J. Andersen, som de sidste 7 Maaneder midlertidigt havde præsideret over Københavns Konference. Som Oversætter og Skriver for „Stjernen“ funde han ikke afe Tid nok til at opfylde de mange Pligter, som paa hvile en Præsident.

Jeg glemmer ikke mine Søskende og Venner i Aalborg Konference; men da jeg ikke kan naa at skrive til hver enkelt af dem og heller ikke kan faa Tid til at mødes med dem i Foraarskonferencen, der skal afholdes der den 6. og 7. ds., sender jeg herved min hjertelige Hilsen og Tak til dem alle for den Tro og Tillid, de stjønkede mig, og for den Interesse, de viste Herrens Sag, hvilket alt bevirkede, at vi havde Fremgang og udførte et saa tilsredsstillende Arbejde; maa Herren velsigne dem alle dersor. Lad mig sige til enhver af dem, at Gud ingenlunde vil glemme, hvad de have gjort. Jeg haaber, at Enhver vil fortsætte i det Gode og ikke blive træt; thi Lønnen tilhører kun den, som bliver bestandig indtil Enden.

Jeg i Forening med Eldste Hans Mortensen fra Bergen ankom hertil om Morgen den 2. Februar med Damperen „Cimbria“ og blev budt Velkommen af min gamle Ven, Præsident D. J. Andersen; i Missionkontoret blev jeg venligt modtaget af Præsident Andrew Jensen.

Jeg tog lige strax sat paa mit Arbejde i den nye Mark og sandt

her gode, unge og dygtige Missionærer, som alle arbejdede i Enighed og god Forstaaelse, og min højeste Stræben skal nu være at vinde deres Tillid og Kjærlighed i samme Grad som min Førgjænger, Br. Andersen. Naar jeg bliver bekjendt med Lokaliteter og Forhold her, med hvilket Forstander Henry Bjørkman er mig en dygtig Støtte og paalidelig Hjælper, haaber jeg at kunne udføre noget Godt ogsaa her; men uden baade Øeldsternes og de gode Medlemmers forenede Bistand og Bestræbelser kan ingen enkelt Mand udrette noget af Bethydning for at oplyse Menneskeslægten om det sande Evangelium, der er aabenbaret til Jorden i vor Tid.

Jeg har nu besøgt alle 7 Grene i Konferencen og fundet gode, nidkjære Medarbejdere og gode Hellige, der søger at vise Troen i deres Gjerninger, hvilket jo er den mest frugtbringende Missionsmethode, der hidtil er anvendt. Mit sidste Besøg gjaldt Bornholm i Selskab med Præs. Andrew Jenson. Her virke to gode, unge Missionærer, Peter C. Lundgren som Forstander og James Christensen som Medhjælper. Der findes 23 Medlemmer paa Øen og adskillige gode Venner, som ere gjæstfri og velvillige overfor Øeldsterne. Det glædede mig at finde tre Familier der, som ere saa velstillede, at de hver eje deres eget Hus i Rønne.

Præs. Jenson holdt flere Foredrag, som ledsgedes af Illustrationer, og som vare vel besøgte. Vi benyttede Lejligheden til at gjæste den historisk bekjendte Kristiansø, der har været i dansk Besiddelse siden 1684, da den danske Konge Kristian V. befæstede den og indkvarterede Soldater der; 1850 sløjfedes Fæstningen, og Mandskabet fjernedes. Siden har den været beboet af nogle saa Mennesker, omtr. 130 i alt, af hvilke de fleste ernære sig ved Fiskeri.

Den er en Stenklippe, beliggende i Østersøen omrent $3\frac{1}{2}$ dansk Mil øst fra Bornholm, og ikke større, end at man kan gaa omkring den paa $\frac{1}{2}$ Times Tid. Et Lokale blev os velvilligt overladt til Fremvisning af vores Lyshilleder, og Præs. Jenson holdt et Foredrag. Øeldste D. J. Andersen besøgte Øen i September 1910 og fremviste Lyshilleder; han var, saa vidt vides, den første Øeldste, som prædikede Mormonismen paa Øen. Hjemrejsen til København var stormfuld, saa vi blev 3 Timer forsinkede; vi følte os derfor meget tilsredse, da vi efter besandt os i vor lune Rede i Korsgade 11, hvor alt aandede den samme Hygge som altid. Allerede den følgende Aften forlod Præs. Jenson efter Hovedstaden for at paabegehynde Føraarskonferencerne, der denne Gang tage deres Begyndelse i Aarhus den 30. og 31. Marts. Jeg ønsker, at alle Konferencerne maa blive gode og velsignede. Det er nu Præs. Jensons sidste og M. Christophersens første Tur som Præsident over den skandinaviske Mission.

At Herren vil velsigne Zions Sag og enhver Forkæmper for Sandhed og Ret, ønsker

Deres i Fredens Ægt forbundne
Richard C. Miller.

En Moders Indsydelse.

Den Indsydelse, en øm Moder kan udøve, har frelst Sjæle ved at skabe Karakter. Grindringen om hende og et velsignet Hjem har altid bidraget meget til at tøjle menneskelige Videnskaber. Moderkjærligheden har to Elementer i sig: Øpofrelse og sand Hengivenhed. En kristen Moders Bligter ere høje og hellige. Hun valgte frit at påtage sig Ansvaret, men da hun først havde gjort det, blev det en Magt, som stod i fuld Samklang med Naturens Love og deres følgerigtige Konsekvenser med Hensyn til Menneskeslægtens Velserd og Øpretholdelsen af offenslig Orden. Moderkjærligheden indbefatter Hengivenhed. Moderen er den store Præstinde for naturlig Orden og Harmoni. Hendes Ulter er Familiearnen. Medens Manden er travlt bestreift med verdslige Ting er der anbetret hende Opdragelsen af en udødelig Sjæl, den mest værdifulde Stat, som blev dannet ved Guds Haand.

Missionærernes Rapport for Maars 1912.

Konferencepræsident	Konference	Total Missionærer	Strifter omfattet	Bøger omfattet	Grennudeb Hjem beløgte	Evangeliske Gammaler	Modder afholdte	Døpte	Ødinebde	Børn velfigtede
Christen M. Jensen	Aalborg	16	10744	186	3362	561	80	4		6
Peter C. Rasmussen	Aarhus	22	16356	148	6995	481	131	11	3	
Richard C. Miller	København	25	18380	253	10753	706	125	9		
Hyrum D. Jensen	Bergen	16	7499	360	4147	834	100	6	1	
John Halvorson	Kristiania	29	11850	299	3967	909	167	13		1
Fred. C. Mickelsen	Trondhjem	9	12427	465	2703	541	61			
Totalsum for Missionen		117	77256	1711	31927	4032	664	43	4	7

Indhold:

Åvinden i Hjemmet	113	Søndagsskolerne Program for Maj	123
Den store Kulstrekke i England ..	117	Høraaråskonferencen i Aarhus	123
Redaktionelt:		Korrespondance	126
Kun en eneste Gud at tilbede ..	120	En Moders Indsydelse	128
Missionærnheder	122	Missionærernes Rapport	128