



# Skandinaviens Stjerne

Organ for de Sidste-Dages Hellige.

Sandhed, Kundskab, Dyd og Tro forenet.

Nummer 3

1. Februar 1915

64. Aargang

## Frelse for Lebende og Døde.

Tale, holdt af Præsident Charles W. Penrose for Utahs genealogiske Forening den 19. August 1909.

Et af Kjendetegnene paa sand Religion er, at det Samfund, som praktiserer den, tager al mulig Hensyn til sine Medmenneskers Velvære. Sand Religion kan aldrig afføde Egenkærighed, men derimod Godgjørenhed og Velvillie overfor Alle. Sand Religion giver sig Udtryk i en Lyst til stede at gjøre Godt. Hvor et Menneske er i Besiddelse af en sand religiøs Forstaelse, vil han eller hun ikke paa nogen Maade skade nogetomhelst andet Menneske eller ønske Nogen noget Ondt, men tvertimod øge at hjælpe, trøste og glæde Enhver, som det er muligt at hjælpe. Vor himmelske Fader stabte Jorden, paa hvilken vi leve, for at vi kunde blive lykkelige. Saliggjørelsens Plan, som var bestemt, før Verdens Grundvold blev lagt, havde Slægtens Forbedring for Øje og sluttelig alle Guds Sønners og Døtres Frelse. Naar det er vort Hjertes inderligste Ønske at gavne og blesigne vore Medmennesker, da ere vi i Besiddelse af den rette Land og sand Religion. Hvis vi føle Lyst til at hævne os paa dem, som have forsøgt sig imod os, kan en saadan Følelse umulig komme fra Gud, men fra Djævelen. Kristen lærer, at Kristus kom ikke til Verden for at fordømme Verden: „Gud har ikke sendt sin Søn til Verden, at han skal dømme Verden, men at Verden skal blive salig ved ham. Hvo, som tror paa ham, dømmes ikke, men hvo, som ikke tror, er allerede dømt.“ (Joh. Ev. 3 : 17,18.) Dette var Hensigten med Kristi kjødelige Komme til Jorden. Han kom

ued fra Faderens Throne for i Henthal til Saliggjørelsens Plan at udvirke Menneskeslægtens Forsoning, hvilket stete derved, at han hengav sit Liv for os paa Korset. Den, som er i Besiddelse af sand Religion, er i Besiddelse af Kristi Land og søger stedje at gavne Nøsten og at virke for Slægtens Forbedring. En sand Christi Præst vil også at paa-virke Menneskene, saa at de kunne komme i Besiddelse af Evangeliets Gaver og blive forberedte til at stua for Guds Ansigt, til at taale hans Nærverelsets Herligeheds-Glands og som frelseste frýdes og glædes i Guds Rige. En af de største Forskelle paa de Sidste Dages Helliges Religion og den almindelige kristne Verdens Trosanskueller er denne, at vi lære, at Saliggjørelsens Plan rækker videre end til en speciel lille Gruppe af „Troende“, at den rækker til alle Folkesærd, i alle Tids-alder, og at den rækker ind i det næste Liv til de hedengangne Ander. Det blev aabenbaret til Profeten Joseph Smith, at Evangeliets Rækkevidde var lige saa omfattende som Syndefaldets. Vore første Forældre brød en guddommelig Lov, og paa Grund af deres Overtrædelse kom Døden ind i Verden. Ligesom eet Menneskes Ulydighed havde til Følge, at Synd — og Død som Syndens Løn — kom ind i Verden, saaledes havde Ens Lydighed og Forsoningsdød til Følge, at Liv og Salighed blev tilvejebragt for den hele faldne Adams Slægt; thi, som Skriften siger: „Ligesom Alle dø i Adam, saa skulle og Alle levendegjøres i Kristus Jesus.“ Dette Læreprincip blev fremholdt af Apostelen Paulus i et af hans Breve til Korinthierne. Den fulde Mening af Paulus' Udtalelse er ikke fremsat i Skriften og er ikke forstået af de gamle Kirkesamfund; men det dybe Lærdomsprincip, som indeholdes i disse Ord, blev tilkjendegivet af Herren til Joseph Smith og Sidney Rigdon. Jeg vil ikke læse for Eder hele Beretningen om Synet, som disse Mænd havde, vedrørende det her omtalte Emne, men jeg vil læse nogle Vers af Aabenbaringen, som de modtoge vedrørende samme, og derved om muligt bibringe nogle i Forsamlingen en klarere Forståelse af Spørgsmålet, end de maaße havde i Forvejen.

Bad mig sige til de Fremmede, som ere tilstede her, at Bogen, fra hvilken jeg vil læse, indeholder mange af Guds Aabenbaringer til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og vi betragte disse Aabenbaringer som hellig Skrift. Vi tro paa Bibelens Lærdomme. Vi tro, at „hellige Guds Mænd talede, drevne af den Helligaand“. (2. Peter 1 : 21.) Vi tro, at den samme Helligaand, som i Apostlernes Dage tydeliggjorde for Menneskene, hvilke Evangeliets sande Principer vare, og hvilken Vej der førte til det evige Liv, ogsaa i vor Tidsalder, da Evangeliet er gjengivet, nøjagtig paa samme Maade vil tydeliggjøre for Menneskene, hvad der vedrører Guds Saliggjørelsesplan. Med andre Ord: Vi tro, at den Helligaand er den samme i alle Tidsalder, og at Gud og Kristus ere de samme „i Dag og i Morgen og til evig Tid“. (Moroni 10,7.)

Naar Gud kunde tilkjendegive sin Billie til Menneskene gjeunen Profeter i gamle Dage, kan han tilvisse ogsaa i vor Tid meddele os sit Ord ved Profeter. Han kan ligesaa let aabenbare sin Billie til sine udvalgte Tjenere i vore Dage som i tidligere Tidsalder. Hvis ikke, hvorfor ikke? Hvad Grund er der til at tænke, at Gud ikke med lige saa stor Berettigelse eller med lige saa god Grund skulde tilkjendegive Evangeliets Sandheder til Menneskene i det nittende Aarhundrede som i det første Aarhundrede eller i Tidsperioder før Kristi Fødsel. Har Gud, den evige Fader, ophørt at have Magt til at tilkjendegive sig selv for Menneskene? Kan han ikke mere aabenbare sig? Har han bunden sig selv med en Ød, at han aldrig mere vil tale til Menneskene paa Jorden? Hvis dette er Tilfældet, hvor finde vi da hans Ord desangaaende? Hvor findes det nedstrevet? Jeg kender ikke til et sligt Skrifsted. Evertimod! Ved omhyggelig at studere Bibelens af Gud givne gyldne Lærdomme finder jeg, at de indeholder en Overflodighed af Øster om, at i „alle Tings Fuldkommesetid, hvorom Gud har salt ved alle sine hellige Profeters Mund fra de ældste Dage“, vilde Herren igjen udgyde sin Mand over Menneskene og stabe en Hornhylle af alle Ting. Jeg læser, at i „de sidste Dage“, naar Gud vil indføre „Tidernes Hyldes Husholdning“, Tidernes Hyldes Evangelie-Korvaltning, og samle under eet Alt, som hører Kristus til, skal der blive skjønket en kun svagt oplyst Verden mere Lys, flere Aabenbaringer, flere Tilkjendegivelser af Guds Magt, større Mirakler, større Kundskab og større aandelig Kraft, indtil den Tid kommer, da eet Menneske ikke behøver at sige til et andet: „Kjend Herren! thi Alle skulle kjende ham, fra den mindste til den største“, og „Kundskaben om Gud skal dække Jorden, som Vandene dække det store Dyb“. Saaledes se vi, at Gjengivelsen af Evangeliets herlige Maadegaver var forud sagt af Herrens Profeter i den gamle Tid. Som Folge af disse Kjendsgjerninger er der intet uskristmæssigt eller usornuftigt i den Opsattelse, at Gud skal aabenbare sit hellige Ord og give sin Billie tilkjende i vor Tid, ligesom i Fordums Tid. Og ligesom det var Guds Fremgangsmaade i tidligere Tid, naar han ønskede at udføre et specielt Værk blandt Menneskene, at udfaares en Mand til Profet og meddele ham, hvad Budstaben han skulde bringe til Menneskene, saaledes er der intet urimeligt i at tro, at han netop vilde handle paa samme Maade i vor Tid; thi han er usoranderlig, han er evig den samme.

Vi bevidne, at det i det nittende Aarhundrede behagede vor himmelske Fader paanh at aabne Himslene og sende sin Søn Jesus Kristus, vor Forløser, til os Mennesker med et Livets og Lyssets Budstaben, lignende det Budstaben, han forkyndte, da han som kjødeligt Menneske vandrede i Palæstinas Land. Vi bevidne, at Engle ligeledes kom ned fra Herlighedenes Himle med Budstaben fra Gud om Frelse, om Lyset og

Sandheden, der kan bringe Frelse til alle Mennesker, ja med det evige Evangeliums Budskab til „alle Slægter, Stammer, Tungemaal og Folk“.

Vi indrømme, at der i alle Kristenhedens Lande blandt de forskjellige Kirkesamfund findes mange gode og retstafne Folk, og at de forskjellige Samfund have mange talentfulde Mænd i deres Midte blandt dem, som have dristet sig til at tiltage sig Ret til at udføre præstelige Forretninger, medens Andre nojes med at forklare Skrifterne saaledes, som de selv forstaa dem. Vi indrømme, at der findes mange i disse forskjellige Kirkesamfund, som ønske at tjene Herren og vandre paa hans Veje, men de ere indhyllede i deres respektive Samfunds Traditioner, og det kræver en extra Anstrengelse for dem at rive sig los fra disse.

Vi ønske ikke paa nogen Maade at blande os i vores Medmenneskers Ret til at tro, hvad de ville, eller undlade at tro, hvis de foretrække det. Vi erkjende, at Menneskene have Ret til at tro selv det mest fejlagtige; men de maa kun ikke tvinge Andre til at tro det samme. Dette er Grænselinien, vi drage, og naar Menneskene overskride denne Linie, er det vor Opfattelse, at den verdslige Lovs Haandhævere burde træde til og beskytte de forurettede Individer.

Medens vi indrømme, at Alle have Ret til at dyrke eller ikke dyrke Gud, som de behage, saa vidt deres personlige Frihed strækker, maa vi dog ikke tage af Syne den saa vigtige Kjendsgjerning, at ethvert Menneske har et personligt Ansvar; og estersom Gud er Sandhedenes Ophav, og Jesuē siges at være „Vejen, Sandheden og Livet“, og den Helligaand kaldes „Sandhedens Land“, forstaas det let, at der kun kan være een sand Religion, eet sandt Evangelium, som det er alle Menneskers Pligt at lære at kjende og rette sig efter i alle Enkelheder. Hvis vi ikke gjøre dette, ville vi ikke være i Harmoni med Guddommien og med al Sandhed, som er Betingelsen for at modtage Evangeliets Belsignelser. Faderen, Sønnen og den Helligaand, disse tre Personer udgjøre Guddommen, og ligesom Guddommens tre Personer ere eet i Bæsen, saaledes er der kun eet sandt frelsende Evangelium. Det er indlysende, at de mange fra hinanden afgivende Religioner ikke kunne stamme fra Gud, hvad Bæsens forskjellighederne i disse Religioner angaa. Kun een Religion kan være sand. Skriften lærer, at den Helligaand aabenbarer Guds skjulte Hemmeligheder til Menneskene og vejleder os ind i al Sandhed, som det er til vor evige Belsærd at kjende. Gud har altsaa kun aabenbaret eet Saliggjørelsesystem. Religiøse Værdomme, som ikke ere givne af ham, og religiøse Ceremonier, som han ikke har anordnet, kunne derfor umulig lede til ham eller hans Rige. De funne ikke gavne Menneskene paa nogen Maade, men i Stedet for skade. Det er Sandheden, som ophøjer og forædler, Sandhederne, som Gud har aabenbaret. Det, som er i Modstrid med Sandheden,

har sit Udspring fra den Onde, som var „en Løguer fra Begyndelsen“.

At der i de „kristne“ Lærdomsbekjendelser existerer baade mange Æjl og mange Sandheder, vil være indlysende for Enhver, som har undersøgt Menneskeslægtens Stilling i religiøs Henseende i vor Tid; thi de mangfoldige Kirker og Sekter ere i Overensstemmelse med hinanden. De kunne ikke enes undtagen ved specielle Bejligheder, naar de forene sig om at erklære vore Læresætninger eller, som de behage at kalde dem, „Mormonisme“, for falsk Lære! Den Aand, som leder til Adskillelse, Strid og Uenighed, existerer mellem de Kristne saa vel som mellem de hedenstke Nationer. Denne Kjendsgjerning alene beviser, at der er noget i Bejen med de kristne Kirkesamfund. Sagen er, at de forskellige Kirkesystemer, som de praktisere, ere indførte af Menneskene. Jeg vil dog ikke uttale Fordommelse over noget af disse mange Samfund, thi „Dommen hører Gud til“, men kun i al Almindelighed konstatere, at disse forskellige Kirkesamfund ere menneskelige Organisationer. Det har maaske været gode Mænd, som paabegyndte de forskellige Kirkeafdelingers Virksomhed — og meget Godt kunne de ogsaa udføre — men „guddommelige“ Institutioner ere de ikke. De Mænd, som grundlagde dem, læste Skrifterne og fik derved en vis Forståelse af disses Indhold, og de have maaske paabegyndt deres Virksomhed i al Oprigtighed, i Overensstemmelse med deres Ideer og Opsattelse af, hvad der var Ret. Men at en Person er oprigtig, er ikke i sig selv et afgjørende Bevis for, at de Ideer, han fremfætter, ere sande. Hedennerne kunne være ligeaas oprigtige med deres Tilbedelse af Alsguder som de Kristne med deres forskellige Gudsdyrkelsesmaader. Med Hensyn til Oprigtighed, da have de Sidste Dages Hellige tilvisse bevist for Verden, at de tro paa, hvad de forkynde. Vor Kirkes Eldster, der resse ud i Verden for uden Vederlag at forkynde Evangeliets Principer, som vi forstaa dem, tilkjendegive derved deres Oprigtighed. De forlade den hjemlige Urne, give Afskald paa Hjemmets Hygge, forlade Forældre, i mange Tilfælde Hustru og Børn, og drage ud i Verden blandt Mennesker, som ofte modarbejde dem paa den stammeligste Maade, idet de belyve og forfolge dem, fængle dem, ja endog ihjelblaa dem paa Grund af deres Forkyndelse af det sande Kristi Evangeliums Lærdomme. Burde saadanne Kjendsgjerninger ikke være Bevis nok for disse Missionærers Oprigtighed? Bisselig! Men denne Kjendsgjerning alene beviser ikke for andre, at Evangeliet, vi forkynde, er det sande.

Hvad der kommer fra Gud er Sandhed. Hvis Kristus har en Kirke paa Jorden, som modtager inspireret Besledning under hans Bestyrelse, og som har Embedsmænd, han har bestillet, hvilket vil sige, at de have Præstedommets Fuldmagt til at prædike og administrere i Faderens, Sønnens og den Helligaands Navn, hvis en slig Kirke findes paa

Jorden, da vil det være den Kirke, hvor Sandheden, Livets frelsende Sandheder, findes. Falske Lærdomme kunne ikke trives i Kristi sande Kirke; thi Kristus vil paa sin mægtige og vise Maade vejlede dem. Menneskene kunne oprette en Kirke og falde den Kristi Kirke; men dette forandrer ikke den Kjendsgjerning, at Kirken er oprettet af Mennesker, organiseret af Mennesker og ikke i Besiddelse af højere aandelige Gaver end de almenmenneskelige. Naar f. Ex. John Wesley, Methodist-kirkens Grundlægger, som jeg af mit ganske Hjerte tror var en god Mand, der udførte et stort, nyttigt og godt Arbejde paa Jorden, organiserede en religiøs Forening eller et religiøst Samsfund, som han troede var Kristi Kirke, saa var dette Samsfund ikke desto mindre kun denne Reformators Kirke.

Hvis andre gode Mænd slutte sig sammen og blive enige om visse religiøse Lærdomme og Kirkestikke og organisere et Samsfund, da er dette Samsfund deres.. Det er ikke Guds Kirke, medmindre han ved Åabenbaring har besalet dem at oprette det og anerkjendt dets Organisation.

Jeg tænker, at disse letforståelige Ideer ville blive antagne som gyldige af denne Forsamling og af enhver forstandig Person. Hvis Jesus Kristus organiserede en Kirke paa Jorden i det første Aarhundrede, var denne hans Kirke og bar med Rette hans Navn. Lad os analysere denne Tanke nærmere: Der er Beviser for, at han oprettede eller, med andre Ord, grundlagde en Kirke. Ved at læse i det nye Testamentes Bøger finde vi, at han personlig grundlagde en saadan Kirke og indsatte i den: „Nogle til Apostler, Nogle til Evangelister, Nogle til Hyrder og Lærere“ (saaledes læse vi i Efeserbrevets fjerde Kapitel), „til de Helliges fuldkomne Beredelse, til Embedets Forvaltning, til Kristi Legemnes (eller Menighedens) Opbyggelse, indtil vi alle naa til Enhed i Troen og Guds Søns Erekjendelse, til Mands Modenhed, til Kristi Fyldes vorne Alder; at vi ikke mere skulle være Børn og lade os tumle som Bølger og omdrive af enhver Lærdomis Vejr, ved Menneskenes Spil, ved Træshed og Forsørelsens Kunstgreb“. Disse Kirketjenere fik Besaling til at drage ud i al Verden og prædike Evangeliet for alle Mennesker. Principerne, de forkyndte, vare Livets og Saliggjørelsessens Principer, saaledes som de vare dem meddelte af Kristus selv. Frelsesplanen, de forkyndte, var guddommelig. Den var ikke et Øspind af deres egne Hjerner. Den var ikke en Plan, de udtaenktes Den var fuldkommen, thi de forkyndte Saliggjørelsesplanen, Kristus havde lagt, og administrerede de hellige Evangelie-Ordinancer, Sakramenter, han havde indstiftet. Naar Paulus prædikede til Hedningerne og Peter til Jøderne, prædikede de det samme Evangelium, de samme Lærdomme, vejledte af den samme Aland. De Folk, som modtog deres Ord og omvendte sig fra deres Synder, idet de troede paa Kristus

og paa hans Forløsningsværk, blevе alle døbte med den samme Daab, modtoge alle den samme Helligaand og blevе alle indpodede i det samme Kirkelegenie, hvis Hoved var Kristus. Der var kun een Kirke, lige meget hvor mange Grene den havde, altsaa: een Kirke, eet Evangelium, og een Gud dyrkede de alle, og een, nemlig Kristus, var Frelser for dem alle. Der var „een Herre, een Tro, een Daab, een Gud og Alles Fader“; og Stien eller Vejen, de vandrede paa, var den, som var anvist dem af Frelseren, idet han sagde: „Gaar ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fordevelsen, og de ere mange, som gaa ind igjennem den; thi den Port er snæver, og den Vej er træng, som fører til Livet, og de ere faa, som finde den.“ (Mat. 7 : 13, 14.)

Apostlerne og de øvrige Mænd, som Kristus bestillede til Embedsmænd i sin Kirke, modtoge stedse Herrens Ord ved Aabenbaring fra det Høje. Dette er eet af den sande Kirkes karakteristiske Kjendetegn. Kirken havde stedse aandelig Forbindelse med sin guddommelige Stifter. Saa vel Kirkens Medlemmer som Kirkens Præstedømme blevе vejledte ved den Helligaands inspirerende Indflydelse. Det „hele Legeme“ var oplivet, ledet og inspireret af denne Mand. Dersor sandtes Sandheden, som levendegjør, den frelsende, forædlende og ophøjende Sandhed i Kirken.

Men der skete en stor Forandring efter Apostlernes Martyrdød. Mørket udbredte sig og gjorde sin Magt gjældende. Om sider sandtes ingen autoriserede Ordets Forkydere blandt Menneskene. Guds Præstedomme var fuldstændig borttaget fra Jorden. Forfolgelsen mod de Hellige og Frasaldet indenfor Kirken havde bragt Verden i en tilvisse sorgelig Stilling; thi hvorvel Djævelen aldrig fik Overhaand over de trofaste Kirkemedlemmer, hvad deres udødelige Nander angik, fik han dog Overhaand over Kirken som en jordisk Institution, hvilket Profeterne havde vidnet om, og hvilket er en kjendsgjerning, som den verdslige Historie med stor Tydelighed bekræfter. Det havde været profeteret, at et stort Mørke skulde skjule Jorden og Dunkelhed Folkene paa Jorden (se Esaias 60. Kap. 2. B.), og Profetiens Opfyldelse tog sin Begyndelse. Dersor er den kristne Verden i den Stilling, som den er i i Dag.

(Fortsættes.)

### Tankesprog.

En trofast Hustru er lig de evigrindende Vandkilder, hvis krystalklare Vand er til evig Fryd for Ejerne. Hendes Attraa er stedse at gløde sin Mand og beskytte sine Børn. Fra Hjertet strømmer rene Følelser, paa Grund af hvilke intet urent kan besmitte Hjemmets Hellighed.

Niels F. Green.

Mandag den 1. Februar 1915.

## Blodspisning.

Vi blevne for fort Tid siden af en af „Stjerneu“'s Læsere anmodede om at tilkjendegive vor Mening med Hensyn til Nydelsen af Blodpølser, Blodbrød, osv. Da disse Fødevarer anvendes meget i de skandinaviske Lande, ville vi i Korthed berøre dette Emne; det er muligvis endnu ikke rettelig forstaet af en Del af de Hellige.

I den gamle Vagt, som blev given til Israels Børn ved Moses, finde vi, hvilket uden Tvivl er vel kjendt af Enhver, som har læst den, at Blodspisning udtrykkelig var forbudt, endog med den Tilsøjelse, at den, som overtraadte dette Bud, skulde udryddes fra Folket; thi ifølge Herrens Ord ved Moses udgjør Blodet Dyrets Sjæl, og denne skulde udøses som Vand paa Jorden. I 3. Mosebog 17. Kap. 10.—14. V. læses angaaende Blodet: „Og hvosomhelst af Israels Hus eller af Fremmede, som opholder sig iblandt dem, der æder noget Blod, imod den Person, som æder Blodet, vil jeg sætte mit Ansigt og udrydde ham af sit Folks Midte. Thi Kjødets Sjæl er i Blodet, og jeg har givet Eder det paa Alteret, til at gjøre Forligelse for Eders Sjæle; thi Blodet er det, som skal gjøre Forligelse ved Sjælen. Dersor har jeg sagt til Israels Børn: Ingen af Eder maa æde Blod, og den Fremmede, som opholder sig midt iblandt Eder, maa heller ikke æde Blod. Og hvosomhelst af Israels Børn og af Fremmede, som opholder sig midt iblandt dem, der fanger paa Vagt et vildt Dyr eller en fugl, som maa ædes, han skal udøse Blodet deraf og skjule det med Støv. Thi hvad alt Kjøds Sjæl angaar, saa regnes dets Blod for dets Sjæl, og jeg har sagt til Israels Børn: I skulle ikke æde noget Kjøds Blod, thi alt Kjøds Sjæl er dets Blod; hver den, som æder det, skal udryddes.“ I dette Kapitels 17. Vers, der omhandler samme Emne, læses: „Det skal være en evig Skif hos Eders Efterkommere i alle Eders Boliger.“

Denne Guds Besaling blev uden Tvivl overholdt af gamle Israel, ejtersom Straffen for Overtrædelsen deraf var meget haard.

En Del af det jødisse Folk, der havde annammet Evangeliet, som Apostelen Peter og andre af de Tolv prædikede til dem, mente imidlertid, at Budet, der blev givet til Abraham angaaende Omstjærelsen, var en evig Vagt og fremdeles skulde overholdes. For at faa den rette Forstaaelse angaaende dette Princip bleve flere af Apostlerne anmodede om at rejse til Jerusalem for at indhente Oplysning desangaaende, og Svaret lyder som følger: „Det er den Helligaands Beslutning og vor

ingen videre Byrde at paalægge Eder uden disse nødvendige Ting: at J. skulle holde Eder fra Afguds-Offer og fra Blod, og fra det Kvalte, og fra Horeri. Naar J. holde Eder dersra, gjøre J. ret. Lever vel!" (Ap. Gj. 15. Kap. 28.—29. B.)

Saavidt os bekjendt, er dette fremdeles gjeldende for de Hellige i vore Dage, da der efter vor Kunstdækning ingen Tilbagekaldelse har fundet Sted af denne Bestemmelse, og det er derfor ret for Kirkens Medlemmer ikke at nyde Blodspiser, men holde sig den her nævnte Beslutning esterrettelig.

Fra et videnstabeligt Standpunkt har det af Flere været hævdet, at Dyrenes Blod ofte indeholder millionvis af Sygdomsbaciller, der, naar Blodet nydes under en eller anden Form, ere i høj Grad skadelige og forgiftende for den menneskelige Organisme.

Hans J. Christianen.

### Aand og Legeme ere inderlig forbundne.

Alt, som forædler Aanden, forædler tillige Legemet. Alt, som besudler Aanden, besudler Legemet. Vi burde afsky som Pesten Alt, hvad der kan lede til Aandens og Legemets Besmittelse og Nedværdigelse. Hvis vi adlyde Herrens Love, ere vi aldrig utsatte for Fare.

Aanden og Legemet ere intime Følgesvende her i Livet og ville blive det endnu langt inderligere efter Opstandelsen. Aandens Helligjørelse vil blive Legemets Helliggjørelse, Aandens Nedværdigelse Legemets Nedværdigelse og Legemets Formørkelse i bogstavelig Forstand. — Paa det aandelige saa vel som paa det fysiske Omraade gjelder Lys- og Mørkeprincipet med dets forskellige Afskygninger. Ligesom vi afsky det naturlige Mørke, saaledes afsky vi Negerens mørke Hud og visse af hans Ansigtstræk. Men hvis vi elsker Lyset og elsker det Hvide og det Rene, da burde vi, som Apostelen Paulus siger, sky det Onde under alle Stikkelsler og rense os fra al Kjødets og Aandens Besmittelse samt i Smaat som i Stort omvende os, og dette kan lykkes os ved Evangeliets Kraft.

Herren udrækker sin hjælpende Haand til Alle, som ville hjælpes og frelses. Apostelen Paulus belører os paa en indtrængende Maade om Nødvendigheden af at leve et helligt Liv, idet han siger:

„Skyer det Onde under alle Stikkelsler“, og idet han beder: „Men han selv, den Fredens Gud, hellige Eder ganske og aldeles, og gi Eders ganske Aand og Sjæl og Legeme maa bevares ustraffelig til vor Heres Jesu Kristi Tilmommelse!“ (1. Thess. 5 : 22—23.)

N. F. G.

## Missionsngheder.

---

Kirkens øverste Præsidentskab har udsendt en Anmodning til Stavapræsidenter og Biskopper i Zions organiserede Staver samt til Missionspræsidenterne i De forenede Stater om at modtage Pengebidrag til Hjælp for de Nødlidende i de af Krigen hærgede Lande. Søndagen den 24. Januar er beskjeftigjort som en Indsamlingsdag i alle vore Mødehus, og hvad der bliver givet i nævnte Henseigt af Kirkens vorne Medlemmer saa vel som af Søndagsskolernes Børn, vil fra det præsiderende Bispedommes Kontor blive tilsendt Missionspræsidenten i Liverpool til Uddeling.

Beskikkelse. Niels Peter Jensen Janssen er ordineret til Præst og bestillet til at virke som Missionær i Aalborg Konference.

### Paven og den verdslige Magt.

Af Redaktør J. M. Sjødahl i »Millennial Star«.

Hvad end det endelige Udfald af den europæiske Krig vil blive, ser det ud til, at Pavedømmet vil vinde derved i verdslig Magt og Indflydelse. Denne Tanke paatrænger sig Sindet ved at lægge Mærke til den kendsgjerning, at Storbritanien og nogle andre Lande have stynt sig med at blive repræsenterede ved Vatikanet, eller det pavelige „Hof“, som om Paven var een af de politiske Regenter i Verden.

Dagbladene meddele os, at Kong Georg har udnevnt Sir Henry Howard som speciel Udsending fra Storbritanien til Vatikanet og givet ham den Mission at lykønske Paven i Anledning af hans Ophøjelse som den romersk-katholske Kirkes Overhoved. Gesandten har ogsaa, efter hvad der berettes, Instruktioner til at gjøre Romerkirkens Overhoved bekjent med Krigens Aarsager og give ham Underretning om Krigsbegivenhederne Gang, fra et britisk Standpunkt set. Det er fremdeles berort, at Gesandtens Mission vil give ham en Lejlighed til oversor Pavehoffet at udtale sig angaaende Spørgsmaal vedrørende katholske Interesser i det britiske Rige og eventuelt afgjøre samme, tilhyneladende et liberalt og for Paven smigrende Tilbud.

Paven modtog den britiske Gesandt meget høflig, og i sit Svar til ham, da han forelagde ham sine Fuldmagtspapirer, udtalte han sin Baaskjønnelse af Storbritaniens Stilling til „den hellige Stol“, og at han haabede, at den britiske Gesandts Nærværelse vilde yderligere styrke den gode Forstaelse, som gjorde sig gjeldende mellem den romersk-katholske Kirke og den britiske Regjering, som havde Overherredømme over udstrakte Landomraader, hvor saa mange Katholiker i almindelig gode Omstændigheder levede.

Storbritanien har altsaa igjen fornyet diplomatisk Forbindelser med „den hellige Stol“, med andre Ord med den romersk-katholske Kirkes Overhoved efter en flerhundredaarig Afbrydelse. Dette er en Begivenhed af Betydning for den religiøse Verden allevegne, thi den betegner et andet Skridt fremad for Pavedømmet i dets Bestræbelser for Gjenoprettelsen af Pavestolens verdslige Magt, som var tabt i 1870, da Victor Emmanuel gjorde Rom til Hovedstaden i det forenede Italien. Det var Krigen mellem Tyskland og Frankrig paa hin Tid, der var Aarsagen til, at Pavestolen ikke kunde modtage Understøttelse af franske Krigstropper og maatte give Aftald paa den sidste Rest af sin verdslige Magt, og det synes, som om den nye tyske Krig maaske indirekte vil medføre Gjenoprettelsen af denne Magt.

### Jordskælvene i Italien.

De frygtelige Jordskælv i Italien syd for Rom den 14. Januar, tidlig om Morgenen, der jævnede flere Byer med Jorden og foraarsagede store Ødelæggelser i andre, og hvorved henved 30,000 Personer blev dræbte og mange Tusinde saarede og kvæstede, burde være en Baamindelse til Jordens Indbyggere om at omvende sig fra al Ugudelighed og tjene Herren.

De hjemmøgte Byer og Landsbyer ere over 50. Byen Rom blev kun svagt rystet, men Befolkningen er i stadig Frygt for en Gjentagelse af Jordskælvene.

Byen Avezzano, der ligger dybt inde mellem Bjergene, blev jævnet med Jorden. Henved 11,000 Mennesker blev levende begravede under Ruinerne. Et Par Tusinde undgik Døden, og af disse vare mange saarede. Halvdelen af Scurcola Marsicana er styrret sammen, og Hundreder blev dræbte. Halvdelen af Byen Magliano de' Marsi blev ødelagt og 300 dræbte. Landsbyen Cici blev fuldstændig ødelagt. Af over 500 Indbyggere blev kun 30 uskadte. I San Benedetto blev 3000 Mennesker, næsten hele Byens Befolkning, begravede under Ruinerne. I Celano 4000. Byerne Ortucchio og Gioia del Marsi, i hvilke der levede henholdsvis 2500 og 3500 Mennesker, ere ligeledes ødelagte. Af Pescina er to Trediedele af Byen ødelagt, og 4500 af 6000 Indvaanere ere dræbte. I Paterna blev 1000 dræbte. 800 overlevede Katastrofen. I Sora blev 350 dræbte; 100 reddede. I Citta Ducale blev 150 Personer dræbte og mange saarede. Landsbyen Castro Nuova, i hvilken der boede 500 Mennesker, er bleven ødelagt; ligeledes Canistro, hvor der afholdtes Gudstjeneste, da Jordskælvet fandt Sted. 50 Personer blev begravede under Kirkens Ruiner. I Capistrello ere henved 150 Personer dræbte. Flere af disse smukke

Byer og Landsbyer laa ved Fuciner-Søen. Jorden har slaet en Revne, hvorfra der udstrømmer varmt, svovlholdigt Vand.

Under Redningsarbejdet hørtes Raab fra de under Ruinerne begravede Mennester, der ikke vare ihjelsslæede, uden at det altid var muligt at komme dem til hjælp. Rydningsarbejdet foregaar med al den Kraft, det er muligt for Regjeringen og Folket at udvise.

Af de hærgede Byer ligge 15 fuldstændig i Ruin. I mange Byer blevne ni Tiendedede af Befolkningen begravede i Ruinerne. Jorden har slaet Revner paa flere Steder i dette Bjergdistrikt, og flere Broer ere styrte sammen, saa at det paa sine Steder var forbunden med store Banskeligheder at naa til de hjemsøgte Byer. Først tre Dage efter Jordskælvet opdagedes det, at nogle Landsbyer i et vist Dalstrøg havde lidt samme Skjæbne som saa mange andre Byer. Flere blevne reddede fra sammenstyrte Huses Ruiner.

Paven har sendt større Pengesumme til Bisopperne i de hjemsøgte Distrikter til Lindring af Nøden blandt dem, som overlevede Katastrofen.

### Addrag af Vidnesbyrd om Kirkens Guddommelighed.

Af afdøde Apostel Marriner W. Merrill.

„Jeg har Beviser for Sandheden af dette Værk. Jeg har et Vidnesbyrd i mit Sind, som er givet mig af Herren. Jeg veed, at dette Værk er Sandhed. Jeg veed, at Profeten Joseph Smith var et udvalgt Redstab i Herrens Hænder til at plante Evangeliets Sæd paa Jorden i vor Tidsalder. Jeg havde Beviser deraf for mange Aar siden. Det er snart 50 Aar siden, jeg blev forenet med de Hellige, som leve mellem disse Bjerger, og det har været med mig som med Resten af Eder, jeg har har haft mine Prøvelser, mine mørke Timer og Perioder af Modgang og Sorg. Jeg tror, at alle Hellige have deres Prøvelser, idet de søger at opfylde deres Pligter og tjene Herren. Men i disse Prøvestunder har det Vidnesbyrd, som jeg havde fra Herren angaaende Sandheden og Guddommeligheden af dette Værk, været en stor Trøst for mig. Jeg har ikke tabt dette Vidnesbyrd; jeg haaber, jeg aldrig skal. Jeg tror, det er muligt for Meunestene at tage Vidnesbyrdet og Overbevisningen om Evangeliets Sandhed, de have været i Besiddelse af, og vandre ind i Mørket, blive utilfredse og klage. Herren har oprettet dette Værk; han er i Færd med at oprette sit Rige. Han har aabenbaret det evige Evangelium, og han har tilkjendegivet det Princip og den Fremgangsmaade, ved hvilken I og jeg kunne komme tilbage til ham; men naar vi vende det døve Øre til disse Ting, af en eller anden Aarsag, af en eller anden Bevæggruud i vort Sind, med en

eller anden Undskyldning herfor, da ville vi have at staa til Ansvar derfor tidligere eller senere."

"Jeg vil sige til Eder, at Herren har aabenbaret sig selv til os i vor Tid. Han har givet os vort Præsidentstab og Apostlene for at lede Kirken, for at forfremme Evangeliets Værk og opbygge Zion paa Jordens; og vi kunne ikke klare os uden dem. Vi vilde blive spredte til alle fire Verdenshjørner, vilde blive spredte for alle Vinde, om vi ikke havde Guds levende Drakler i vor Midte til at vejlede os. Jeg føler mig lykkelig i Udsørelsen af mine kirkelige Pligter. Jeg haaber, jeg vedblivende vil være i Stand til at udføre den Gjerning, der er paa-lagt mig. Jeg har ikke alene modtaget et Vidnesbyrd fra Herren an-gaaende Sandheden af dette Værk, men mange Beviser for dette Værks Guddommelighed ere komne til mit Sind i Tidens Løb. Jeg har set Guds vidunderlige Førelse; skuet, hvad han har gjort for mig personlig; og jeg føler Trang til i denne Formiddag at prise Faderen paa Grund af hans Godhed og Maade, og fordi han har sparet mit Liv til at bære Vidnesbyrd om hans Navn og afgive Vidnesbyrd til mine Brødre og Søstre og Venner om Sandheden og Guddommeligheden af dette store Værk."

"Jeg veed, at det Værk, vi ere optagne af, er af Herren, er hans Værk. Jeg bevidner for Eder, at det er hans. Evangeliets Principer have været aabenbarede i vor Tid, og vi have nydt det Privilegium at saa vores Øjne aabnede lidt, saa vi kunne forstaa de store Sandheder, som Gud har aabenbaret. Brødrene, som lede denne Kirke, ere de rette Mænd i de rette Pladser. De Mænd, som udgjøre Kirkens Præsident-stab, ere syldte med Inspirationens Land. De ere iflødte med Kraft fra det Høje, med Kraft fra Herren, i den Grad, at deres Administration er kronet med Held og vil vedblive at være til Belsignelse og til Fremme af Herrens Værk paa Jordens."

"Jeg veed i mit Hjerte, at dette Værk er fra Herren; jeg har mod-taget mange Vidnesbyrd med Hensyn hertil, og det er i Sandhed en herlig Ting, at Herren er saa naadig, at han tilkjendegiver for Individer Livets og Saliggjørelsens Plan."

En stor Socialdemokratisk Fredskonference blev afholdt paa Raadhuset i København den 18. og 19. Januar. Konferencen omfattede Repræsen-tanter for Holland, Sverrig, Norge og Danmark, og en Resolution vedtoges om en Henvendelse til Partiet i alle neutrale Lande om gjen-nem de respektive Regjeringer at forsøge Fredsmægling mellem de krigs-førende Lande.

Flere Partirepræsentanter fra Udlandet kunde ikke komme tilstede paa Grund af Krigsforholdene.

## Krigens Øfre i Menneskeliv.

---

Tyskernes Tab paa begge Fronter, Døde, Saarede og Fangne, overstiger nu 2 Millioner Mand; Franskændenes Tab er 1 Million og Russernes 2 Millioner. Naar hertil lægges Englændernes og Belgiernes Tab, er det samlede Tab for Hærene 6 Millioner Mand. Hvis Hærene vedblivende formindskes i „Soldaterenheder“ efter denne Maalestok — 6 Millioner eller derover i 6 Maaneder — og et tilsvarende nyt Kontingent af unge og midaldrende Mænd tilføres Hærene for at udsvylde „Huslerne“ og tilvejebringe tilstrækkelig „Kanonhøde“, saa vil det ses, at den befrygtede Hungersnød vil komme ganske naturlig af sig selv, og det vil ikke være nødvendigt, at Herren gjør extra Foranstaltninger dertil. — Det engelske Udraab: What fools these mortals be! (Hvilke Taaber disse dødelige Mennesker dog ere!) udtrykker tilvisse med Henblik paa Krigens en stor Sandhed.

Naar ville Menneskene ophøre at slås indbyrdes saa glubende som vilde Dyr, kun med den Forstjel, at Slagterierne foregaa efter alle Krigskunstens Regler, det vil sige, Videnskaberne, som skulle anvendes i det Godes og i Fredens Tjeneste, blive paa en djævelsk Maade anvendte i det Ondes? Deres Ansvar er frygteligt, som paabegyndte Krig og fortsætte dermed! En „Sø af Ild og Evovl“ vil muligvis blive deres Arvelod, naar Krigens er omme.

---

### Den „hellige“ Krig!

---

I en Dagsbesaling af 20. Januar til de russiske Soldater og den polske Befolkning forekomme følgende „gudelige“ Udtryk, der burde kunneaabne Øjnene paa Alle for, hvor hellig Rusland er, og at dette Land tilvisse ikke staar tilbage for de andre krigsførende „kristne“ Nationer i Hellighed:

„I den sidste Tid have vo're Fjender taget deres Tilflugt til alle Slags Proklamationer til Tropperne og Befolkningen i Krigsoperationsdistrikterne med Opsordring til at ophøre med at kjæmpe og slutte Fred.“

... „Vore skjændige Fjender vove at henvende sig til Eder, det hellige Ruslands ødle Sønner, under Paaberaabelse af Kejserens hellige Navn og under Henvisning til hans Underskrift. Enhver tro Undersaat veed, at hele Rusland lige fra den Overstbefalende til den menige Soldat ene lyder vor hellige af Gud salvede opøjede Kejzers Willie, og at han alene har Magt til at begynde og standse en Krig. Vor Fjende ..... har udtænkt et skjændigt Bedrageri, som han har bragt til Udførelse ved en ond Forbrydelse. Vid, I beundringsværdige Helte, at

fun en fuldkommen Demoralisation og en bestemt Bevidsthed om det umulige i at fortsætte Kampen med loyal Benyttelse af Vaabenmagt kan tilskynde vores Fjender til denne sjældige og lave Forbrydelse. Jeg har en uroffelig Tro paa, at vor sejrrige Hær med Guds Hjælp vil give et passende Svar paa Fjendens uværdige Opræden."

"Social-Demokraten".

### Dødsfald.

Søster Anna Marie Hansen, Hustru til Br. Niels Hansen i Brigham Citys andet Ward, døde den 10. December efter flere Aars Svagelighed, 66 Aar gammel. Hun efterlader foruden sin Mand en stor Flot Børn og Børnebørn. Af Familien blev der udvist stor Deltagelse ved Begravelsen.

— Søster Martha Frøysland, Broder M. O. Frøyslands Hustru, er afgaaet ved Døden, efter længere Tids Sygdom, den 17. December. Hun var født i Romsdalen, Norge, 1872, blev døbt i 1902 og emigrerede til Utah samme Aar. Begravelsen foregik fra tredie Wards Mødehus i Salt Lake City Søndag den 20. December under stor Deltagelse af Familiens mange Venner.

— Søster Ruth Margith Hall døde i Tønsberg den 26. Decbr. 1914 efter et Par Aars Svagelighed. Hun var født den 20. Februar 1891, blev Medlem af Kirken i Januar 1910. Hun var en trofast Sidste-Dages Hellig.

"Bikuben",

— Den Mand, som tilfulde har bestaaet sin Prøve i Livets Skole, trofast holdt sin Pagt og udørt enhver Ting, som Herren har givet ham at gjøre, fun han vil være i Stand til at skride fremad mod Fuldkommehedens Maal og blive delagtiggjort i det evige Livs-Herliged.

Brigham Young.

— Den, som er i Besiddelse af den Helligaand, er hellig.

— Den, der siger, at han er rede til at forlade Alt for Kristi Skyld, maa ikke glemme at tage sig selv med. "Aftenposten".

— Menneskene have tusinde Planer for sig selv; Himlen har kun een Plan for Menneskene.

— Menneskene statte øste Støv, der er blevet forgyldt, højere end Guld, der er blevet støvet.

— Livet er en Række af Lektier, der alle maa gjennemleves for at læres. "Ugens Nyheder".

## Bions herlige Fremtid.

Mel.: „Se et Land, o hvor skjønt, ojv.“

Bions herlige Fremtid jeg ser,  
Det forjættede hndige Land,  
Hvor ej Synd eller Sorg findes mer,  
Men hvor Glæden er varig og sand.

Kor:

:|: Det forjættede Land,  
Hvor vor Glæde er varig og sand. :|:

Naar ved Daab vi med Gud slutte Vagt,  
Følge villig i Frelserens Spor,  
Mod det onde bestandig staa Vagt,  
Bliver opfyldt Forjættelsens Ord.

Kor:

:|: Følges Frelserens Spor,  
Bliver opfyldt Forjættelsens Ord. :|:

Naar vi tjene Vorherre med Flid,  
Naar vi lyde hans hellige Bud,  
Naar med Visdom vi bruge vor Tid,  
Skal vort Livstræ saa skjønt sætte Skud.

Kor:

:|: Naar vi lyde hans Bud,  
Skal vort Livstræ saa skjønt sætte Skud. :|:

Niels F. Green.

### Innehold:

Frelse for Levende og Døde.....	33	Uddrag af Bidnesbyrd om Kirkens	
Tankebrog .....	39, 47	Guddommelighed .....	44
Blodspisning.....	40	En stor socialdemokratisk Fredskon-	
Redaktionelt:		fference .....	45
Aland og Legeme ere inderlig for-		Krigens Øfre i Menneskeliv .....	46
bundne.....	41	Den „hellige“ Krig! .....	46
Missionærheder.....	42	Dødsfald .....	47
Paven og den verdslige Magt.....	42	Bions herlige Fremtid.....	48
Jordkjælvene i Italien .....	43		