



Organ for de Sidste-Dages Hellige.

Sandhed, Kundskab, Dyd og Tro forenet.

Nummer II

1. Juni 1915

64. Årgang

### Et Fredens Budskab.

Præsident Joseph F. Smiths Åbningstale ved Konferencen den 4. April 1915.  
(Efter „Bikuben“.)

Geg er i Sandhed meget tænkelig for, at jeg sammen med Eder er i Stand til at være tilstede ved Åbningen af denne Konference, og jeg haaber, at vi kunne have en velsignet Tid i disse tre Dage; at mange af os, om ikke Alle, kunne samles her Formiddag og Eftermiddag for at modtage eller give Undervisning, for at blive formanede og om nødvendigt irtettesatte, saaledes som Herrens Land maatte lede dem, der skulle tale til os.

### Fremgangen i Kirken.

Geg er meget lykkelig paa Grund af, at Herrens Værk har gjort saa stor Fremgang i disse Bjergenes Dale og i de forskjellige Missionerude i Verden. Overalt ser det ud til, at Kirken, Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, vedblivende gaar fremad.

Geg tror ikke, at Præstedømmets forskjellige Organisationer nogensinde have været mere fuldkomne og udvist mere Ridkjærhed, end de gjøre nu, ellers at Zions Stave have været bedre ledede og deres Aflæerer bedre bestyrde af dem, som præsidere over dem, end de ere i Dag. Jeg tror, at Kirkens Hovedorganisationer udføre deres Pligter fuldkomment saa godt nu som nogensinde tidligere i Kirkens Historie.

Hvorfor skulde dette ikke være Tilfældet? Vi vedblive ikke at løre uden at komme til Sandhedens Erkendelse. Evertimod, vi forsøge vores Kundskaber og nærme os stedse mere og mere den fuldkomne Forstaelse

af Sandheden og de Pligter og det Ansvar, der hviler paa de Medlemmer af Kirken, som ere kaldede til ansvarsfulde Stillinger i den, saa vel som paa alle Kirkens almindelige Medlemmer, hvis vi kunne bruge et saadant Udtryk om Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige.

Hvem er der, som ikke gjør Fremgang under de nuværende Forhold i Kirken? Hvem er der iblandt os, som ikke lærer Noget hver eneste Dag? Hvem er der iblandt os, som ikke erhverver sig Erfaringer paa sin Vandring, dersom han opfylder sine Pligter som Medlem af Kirken og som Borger af Staten og af denne store Nation?

Efter min Opsattelse vilde det være en meget sorgelig Omstændighed, hvis Jesu Kristi Kirke kom til at staa blot et Øjeblik, hvis vi op-hørte med at vore, udvikles og gaa fremad i Kundskab og Intelligenz, i trofast Udsørelse af vores Pligter i alle Stillinger, hvori vi blive indsatte som et Folk og som Medlemmer af Kristi Kirke.

### I Fred med Verden.

Det er mig en overordentlig stor Tilfredsstillelse at kunne sige Eder, mine Brødre og Søstre, at Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige har Fred med sig selv og Fred med hele Verden. Vi have ingen krigerske Tilbøjeligheder. Vi ere blevne belært om, og vi have erkendt, at een af vores Pligter, ja een af de vigtigste af dem, er at udvise fra vor Midte al Strid, Usred og Uenighed.

Vi sende vores Eldster ud til Jordens Nationer, ikke for at kjæmpe med eksisterende religiøse Organisationer, ikke for at strides med dem eller skabe Uenighed og Forvirring blandt Jordens Indvaanere. Det Budskab, som vi forkynde til Menneskene paa Jorden, er et Budskab om Fred, et Budskab om Frelse og Forløsning fra Synd. Vore Eldster ere belært om, at de ikke skulle kriges med de religiøse Organisationer i Verden, naar de ere kaldede til at gaa ud for at prædike Kristi Evangelium, for at forkynde dem det Budskab, som er givet til Menneskenes Børn gjennem Profeten Joseph Smith i denne Uddeling, og hvori gjennem de kunne lære Sandheden at kjende, hvis de ville.

De ere sendte ud for at tilbyde Menneskenes Børn en Fredens Olie-gren og for at gjøre dem bekjendte med, at Gud endnu en Gang har talt fra Himlen til sine Børn paa Jorden; at Gud paam i sin store Barmhjertighed har gjengivet sin enbaarne Søns Evangelium i dets Hylde til Verden; at Gud har aabenbaret sig og gjengivet guddommelig Myndighed til Menneskenes Børn til at handle i hans Navn, hvorved de blive i Stand til at udføre alle de Ordinancer, henhørende til Jesu Kristi Evangelium, som ere nødvendige for Menneskenes Børns Frelse; og deres Udsørelse af disse Ordinancer maa nødvendigvis blive antaget

og anerkjendt af Herren, siden Han har givet dem Myndighed til at udføre dem i Hans Navn.

Vore Eldster ere sendte ud for at prædike Omvendelse fra Synd; at prædike Rettsærdighedens Principer til Menneskenes Børn; at forkynde til Verden Kjærlighedens, Venstabet og Broderskabets Evangelium; at lære Mænd og Kvinder at gjøre det, som er ret i Herrens Øjne og overfor alle Mennesker; at undervise dem om, at Gud har oprettet sin Kirke paa Jorden, at Han selv er Grundlæggeren af den, og ikke Joseph Smith, ikke Brigham Young eller de tolv Apostler, som ere blevne kaledede i denne Uddeling. Men for at have grundlagt den Kirke, som vi ere Medlemmer af, tilhører ikke disse Mænd. Gud er dens Ophav; Han er dens Grundlægger, og vore Eldster ere sendte ud for at bekjendtgjøre dette for Verden, idet vi overlade til Menneskene selv og deres egen Dømmekraft og Fornuft at bestemme, om de ville lytte til vort Vidnesbyrd, undersøge det og lære Sandheden at kjende for dem selv, eller de ville forkaste det og Intet have med det at gjøre.

Vi strides ikke med dem, hvis de forkaste vort Budskab; vi mundhugges ikke med dem, fordi de nægte at gjøre godt imod sig selv ved at annehmen det Budskab, som vi give til dem til deres eget Gavn. Vi nøjes med at beklage dem; vor hele Sympathi er hos dem, som ikke ville modtage Sandheden og ikke ville vandre i Lyset, naar det Skinner foran dem; vi fordømme dem ikke, bære intet Nag eller Had til dem; vi overlade det til Herren at dømme. Han er den eneste sande, retsærdige og absolut upartiske Dommer, og vi overlade til Ham at dømme. Det er ikke heller vort Formaal eller vor Opgave at forudsige Ulukker, Hjemløgeler og Ødeleggeller over Menneskene, dersom de ikke ville annehmen Sandheden.

Lad dem læse Herrens Ord, saaledes som de findes nedskrevne i det nye Testamente saa vel som i det gamle. Endvidere, lad dem læse Herrens Ord, som ere gjengivne til Jorden gjennem Joseph Smith formedelst Guds Gave og Kraft, og som indeholdes i Bagtens og Mormons Bog. Lad dem læse dem, og de ville der saa at vide, hvilke Hølger der ere forbundne med at forkaste Herrens Ord, naar det forkyndes for dem, og naar de lufte deres Ører for Sandheden og deres Øjne for Lyset.

#### At forkynde Sandheden.

Vi behøve ikke at gjentage disse Ting og at prøve at indvirke paa Menneskenes Følelser og Dømmekraft ved at true dem eller ved at advare dem mod den Stjæbne, der vil blive deres Lod, som forkaste Guds Ord og ere ulydige og utaknemlige og ikke ville bøje sig for Sandheden. De ville hurtigt nok komme til Kunstdæk derom, selv om vi ikke sige et Ord til dem om det. Det er ikke vor Opgave at dvæle ved disse Ting. Det er vor Pligt at forkynde Evangeliet, udbrede

Sandheden, belære Menneskene om Guds Rige og Veje til Frelse og evigt Liv, om Omvendelse, Retfærdighed og Kjærlighed, om deres Handlemaade overfor hinanden, om den gyldne Regel: Gjør imod Andre, som Du ønsker, Andre skulle gjøre imod Dig, saaledes som Guds Søn lært.

Den store Opgave og Pligt, som paahviler de Sidste-Dages Hellige, er at lære hver Mand og hver Kvinde for sig selv, hvilke deres personlige, individuelle Pligter som Medlemmer af Jesu Kristi Kirke ere, og saa snart en Mand eller Kvinde lærer sine Pligter imod Gud og sine Medsøskende i Træn at kjende, da er Freden grundfæstet, da gjør Kjærligheden sig gældende, og god Billie og Forståelse er tilvejebragt. Da er der ingen Bagtalelse, ingen Finden Fejl hos hinanden, ingen Nedrivning af Næstens Navn og Rygte; ingen Uenighed eller Trætte; thi i det Øjeblik en Sidste-Dages Hellig lærer sine Pligter at kjende, vil han vide, at det er hans Opgave at stabe Fred og at tilvejebringe gode Følelser, at være fyldt med Venlighedens Land, være fuld af Kjærlighed, Barmhertighed og Overbærenhed. Ingen Strid, Trætte eller Tvedragt, ingen Uenighed eller Splittelse kan opståa blandt Medlemmer af Kirken, der forstaa deres Pligter som Sidste-Dages Hellige.

#### Andervis Børnene.

En anden stor og vigtig Pligt, der paahviler dette Folk, er at undervise deres Børn lige fra Buggen og indtil den Dag, da de træde ud i Livet som Mænd og Kvinder. De skulle undervises om ethvert Princip, der hører til Jesu Kristi Evangelium, og Forældrene skulle forsøge paa, saa vidt det staar i deres Magt, at indpode i deres Børns Hjerter en inderlig Kjærlighed til Gud og til Sandheden, en Kjærlighed til Ørlighed og Retskaffenhed, til Hæderlighed og Dyd og til Alt, hvad der er godt, sandt og godt. Dette er en meget vigtig Opgave for enhver Mand og Kvinde, der staar som Hovedet for en Familie i Troens Husholdning.

Lær Eders Børn at elske Gud. Lær dem at elske Jesu Kristi Evangelium. Lær dem at elske deres Medmennesker og især deres Medsøskende i Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, saa at de kunne holde fast ved deres Medlemsstab blandt Guds Folk. Lær dem at respekttere Præstedømmet, ære og agte den Myndighed, som Gud ved Aabenbaring har givet til sin Kirke, for at den kunde blive ledet paa rette Maade. Herrens Hus er et Ordens Hus, og dette kunde det ikke være, hvis der ikke var Nogen, som havde Autoritet til at præsidere, til at lede og styre Kirkens Afsærer. Huset kunde ikke være et Ordens Hus, dersom det ikke var fuldkommen organiseret, saaledes som Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige er organiseret. Tag Kirkens Organisation bort fra hvilken som helst Gren, stor eller lille; tag een af disse bort,

udelad den, overse den helt og holdent — og Guds Kirke er ikke længere fuldkommen. Dersom vi fortsatte eller vilde fortsætte paa denne Maade, vilde vi snart staa paa samme Trin som de forrige Dages Hellige. Vi vilde lade os lede af Vilbjareser og Overtro, maaest af Uvidenhed og Menneskers Kunstigreb, udelade lidt her og der, her en en Linie og der en Lærdom, indtil vi vilde blive ligesom den øvrige kristne Verden, oploste, forvirrede, uden Rettejnor og uden den Kundstab, som Herren har gjengivet til sine Børn i denne Uddeling.

Det er naturligvis en Selvfolge og i høj Grad nødvendigt, at de, som præsidere i Kirken, skulle lære deres Pligter grundigt at kjende. Der findes ikke een af dem, som indtage en eller anden bemyndiget Stilling i Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, der kan udøse sine Pligter saaledes, som han burde, medmindre han føler sig som en Fader eller Broder oversor dem, som han præsiderer over. De, der ere iflædte Myndighed, skulle ikke være Regenter; de skulle ikke være Bejalingsmænd; de skulle ikke være egenmægtige. De Præsiderende skulle vinde Medlemmernes Hjerter, Tillid og Kjærlighed ved at udvise Benighed og ustrømt Kjærlighed, ved Mildhed og Sagtmildhed, ved at føre forstandige Beviser, ved at vise et godt Eksempel, hævet over enhver Kritik. Paa denne Maade, ved deres Hjerters Mildhed, ved deres Kjærlighed til Folket, lede de dem fremad paa Retfærdighedens Vane og lære dem Frelsens Vej ved at sige til dem haade med Ord og Eksempel: „Hølg mig, saaledes som jeg følger Mesteren, Verdens Forløser.“

Denne Pligt paaholder dem, som præsidere; den paaholder Medlemmerne af Kirkens Højraad, naar de ere sammenkaldte for at behandle forskjellige forelagte Sager, i hvilke Medlemmer af Kirken ere anklagede for Brud paa Kirkens Love. Det er deres Pligt at saa Sandheden frem, faa Kjendsgjerningerne op; de skulle da dømme i Overensstemmelse med de Oplysninger og de Beviser, der foreligge. Deres Vedommelse af en Sag skal hele Tiden være paavirket af Barmhjertighedens og Kjærlighedens Land; de skulle dømme med det Ønske i deres Hjerter at frelse og ikke at fordømme eller faste ud. Det er vor Mission at frelse, ikke at ødelægge; at bygge op, ikke at rive ned; det er vor Mission i Verden at bringe Kjærlighedens og Sandhedens Land samt Fred og gode Følelser til Menneskenes Børn overalt i Verden; at Krig maa ophøre; at Strid og Uenighed maa forsvinde, og at Fred maa herske hele Verden over.

Jeg takker Gud, min himmeliske Fader, ligesom Enhver af Eder, der er tilstede her i Dag, saavel som alle Medlemmer af denne Kirke; jeg siger, vi takke Gud for, at vort Land har Fred i saa stor Udstænding, som Tilsældet er. Jeg er bedrøvet over, at der er enkelte indre Splittelser, indre Uenigheder, og at Stridens og Usredens Land i det Hele taget er tilstede i forskjellige Organisationer i vor Nation. Jeg er

bedrøvet over, at saadanne Ting finde Sted. Dersom de havde Jesu Kristi Evangelium, da vilde disse Stridigheder ikke finde Sted. De vilde ophøre med at give disse Uenighedens og Tvedragtens Følelser Næring. De vilde mødes med hinanden, raadsføre sig med hinanden, drøfte deres Mellemværende med hinanden i Bisdom og med roligt Overlæg, nedbedende den Almægtiges Velsignelse over deres Forhandlinger og Samraad, og da tage saadanne Bestemmelser, som vilde være til Folkets største Gavn. Derefter vilde de, Alle som En, tage fat paa Udførelsen af det, som nødvendigvis maa gjøres for at opbygge den Nation og det Land, hvori vi bo.

Jeg er glad for, at vi hidtil have undgaaet at blive indblandede i Krigen. Jeg haaber og beder, at vi aldrig skulle blive tvungne til at sende vore Sønner i Krig eller som en Nation blive Gjenstand for den Sorg, Angst og Fortvivelse, som nu gjør sig gjældende i den gamle Verden. O Gud, hav Barmhjertighed med dine stakkels Børn i Europa og overalt i Verden, som ere paavirkede af de sorgelige Tilstande, der herske som Følge af Menneskers Stolthed, Havesyge og Herskelyst.

Mine Brødre og Søstre! Gud er med Eder, Herren er med dette Folk, og dersom vi ville være hans Børn, ligesom Han er vor Fader, i Ordets fulde Betydning, da vil jeg sige Eder, at Gud vil stille Elementernes Nasen for Eder; Han vil velsigne Eder med Velstand; Han vil velsigne Jorden og gjøre den frugtbar. De, som høste dens Afgrøde i deres Ansigts Sved, ville faa en rig Høst, dersom de blot ville tjene Gud i deres Hjerter og i deres daglige Liv. Jeg er lige saa sikker paa Sandheden af dette, som at jeg staar foran Eder i Dag.

Jeg tror ikke, at det egentlig vilde være til min Fordel, og muligvis heller ikke til Eders, mine Brødre og Søstre, at fortsætte mine Bemærkninger ret meget længere. Det er naturligvis ikke nødvendigt for mig at omtale mine egne Følelser og mit eget Velbefindende, men jeg er kun et Menneske og det i en saa udpræget Grad, at jeg ikke har været fritaget for Kjendeteagnene paa den menneskelige Skrøbelighed i den senere Tid; men Herren har været barmhjertig imod mig; Han har velsignet mig paa saa mange Maader og skjænket mig sine Gaver og Velsignelser i saa rigt et Maal, at det vilde være syndigt af mig at beklage mig, selv under de mest smertefulde Gjenbordigheder og Tilskadelser i Livet. Jeg elsker Sandheden. Jeg elsker Sandhed, hvoromhelst jeg ser den og finder den. Jeg elsker Mænd og Kvinder, som ere ørlige og retskafne. Jeg vilde holde af et Menneske af hele mit Hjerte uden Hensyn til, hvem han var, dersom jeg vidste eller blot havde en Følelse af, at han var oprigtig overfor Gud. Hans religiøse Opsattelse er maaske forskellig fra min saa vel som hans Syn paa mange andre Ting; men er han ørlig imod sine Medmennesker og oprigtig overfor sin Gud, da ører jeg ham, og jeg elsker ham for hans Ærlighed.

Naar jeg tænker paa vores Mødre, vores Børns Mødre, og jeg er. kjender, at de, under Evangeliets Indflydelse og Inspiration, leve et rent, retskaffent og oprigtigt Liv, tro imod deres Børn, tro imod deres Mænd, tro imod deres Overbevisning om Evangeliets Sandhed, o, min Gud, hvor min Sjæl da svulmer af Kjærlighed til dem! Hvor ødle og rene, hvor udvalgte og onskværdige, hvor undværlige ere de ikke i Udsørelsen af Herrens Hensigter og Opfyldelsen af Hans Formaal!

Mine Brødre, kunne J undlade at behandle Eders Hustruer som Eders Børns Mødre? Kunne J undlade at behandle dem med Venlighed og Kjærlighed? Kunne J undlade at gjøre Livet saa behageligt og lykkeligt for dem som muligt, gjøre deres Værde saa lette for dem som muligt, og gjøre Livet behageligt for dem og deres Børn i Udsørelsen af deres daglige Pligter og Husholdningsaffærer? Hvorledes kunne J undlade at blive bessjælede af en dyb Interesse for Alt, hvad der angaaer Eders Hustruer og Eders Børn; hvorledes kunne J undgaa det? Dersom J besidde Guds Aaland, kunne J ikke undlade det. Det er kun, naar Menneskene forlade den rette Vej og tage Aanden, naar de forsømme deres Pligter, at de ville forsømme eller vancere et eneste Væsen, som er betroet til deres Varetægt. J kunne ikke undlade at øre Eders Hustruer og Eders Børn.

Mænd, som vedblivende ere bestjæstigede med deres Livsgjerning, Forretningsmænd, Mænd, hvis Tanker og Energi hele Tiden er optaget af deres Arbejde og Pligter, ville, hvis de have Herrens Aaland med sig i Udsørelsen af deres timelige Pligter, aldrig forsømme deres Børns Mødre eller deres Børn.

De ville ikke glemme at lære dem Evangeliets Principer og vise dem et godt Eksempel.

Gjør aldrig noget selv, som twinger Dig til at sige til din Søn: Gjør det ikke.

Lev saaledes, at Du kan sige til dine Børn, til dine Sønner: Min Søn, gjør saaledes som jeg. Følg mig!

Det er saaledes, enhver Fader stulde leve. Det er en Skam, en ynklig nedværdigende Stilling at være i for et Medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, hvis han handler saaledes, at han, hvis han kunde, vilde gjøre Alt for at forhindre, at hans Børn handlede paa samme Maade. Hvilket ynkligt Syn frembyder ikke den Mand, der forsømmer sine Pligter overfor dem, som elsker ham, og som han burde elsket højere end sit eget Liv; hvis han hengiver sig til sine Lyster og Lidenskabers Tilsredsstillelse og gjør det, som han ikke burde gjøre, og som han vilde forbyde sine Børn at gjøre.

Gjør Eders Pligt, mine Brødre, og Herren vil velsigne Eder deraf.  
(Fortsættet.)

---

 Tirsdag den 1. Juni 1915.
 

---

## Et Blik paa den Skandinaviske Mission.

I Tiden fra Onsdag den 31. Marts, da jeg tiltraadte Rejsen til Norge, og til Søndag den 16. Maj, da jeg efter kom tilbage til København, har jeg haft den Glæde at mødes med de fleste Hellige, som findes i denne Del af Herrens Gingaard. Saavel i Norge som i Danmark har jeg besøgt de fleste af Kirkens Grene og afholdt Møde overalt, hvor Tid og Lejlighed gaves. Samtidig har jeg overalt, hvor jeg er kommen frem, aflagt Besøg i en stor Del af de Helliges Hjem, hvor jeg blev modtaget med den største Inderlighed af Alle. Besøget har undertiden været af fort Varighed, men dog længe nok til at lade Søskende forstaa, at de ere mig alle lige kjære, og hvis Forholdene stillede sig anderledes, end de gjøre, vilde det have været mig inderligt kjært at gjøre Opholdet noget længere. Naar jeg dertil efter min Rundrejse i Missionen betragter Stillingen som et Hele ved at tage Forholdene, hvorunder vi nu virke, i Betragtning, kan jeg med Sandhed sige, at Alt staar godt til. Møderne ere i Allmindelighed godt besøgte paa de fleste Steder. Med ganske saa Undtagelser udvise Søskende tilbørlig Agtelse og Hengivenhed for de lokale Brødre, som have Vedelsen i de forskellige Grene, og i nogle Tilsælde ere Møderne bedre besøgte end tidligere. De Hellige ere i Reglen pligtopfyldende, og med stor Tro paa de lovede Forståttelser søger de at støtte den gode Sag. Uagtet der paa flere Steder hersker megen Arbejdsløshed, have Kirkens Medlemmer dog i de fleste Tilsælde haft Beskjæftigelse. Legemligt se de godt ud saavel i „Kjød som i Klæder“, medens Tilsredshedens og Glædens Smil lyser i deres Ansigt. Hvad der særligt fængslede min Opmærksomhed, var Søndagskolerne, som ere i en udincerket Forfatning i hele Missionen. Det var ligefrem himmelst at overvære dem; thi en Land og Indflydelse raadeede, som rørte Hjerternes Strenge; og selv hos flere besøgende Venner saas Taarerne væde Kinden. De forskellige andre Foreninger, saasom den kvindelige Hjælpeforening og Unge Mænds- og Kvinders Foreninger, virke alle med Liv og Interesse. Dog, hvad sidstnævnte Foreninger angaa, er der et Sted i Missionen, hvor Tilslutningen burde være meget bedre. Sangforene som et Hele udfører et prisværdigt Arbejde og kunne betragtes som et af de væsentligste Drivhjul i Værket. I Aarhus og Aalborg Konferencer overværede jeg 9 Daabshandlinger og udsørte en af disse selv, den 15. Maj, som er den store Minnedag, da Johannes den Døber beseglede det aaroniske Præstedømme paa Joseph Smith og Oliver Cowdery, og som tillige er

vor højtagede Præsident Anthouh. Lunds Fødselsdag. Disse Tænke-betrægtninger gjorde Handlingen saa meget mere højtidelig. Helbredelsens Gave, som er en af de Gaver, der er knyttet til Evangeliet, har vist sig i en stor Grad. I mange Tilselde blev vi anmodede om at salve de Syge med hellig Olie, og Gud hørte vores Bønner og helbredede dem, for hvilket vi give ham al Ære. Som man kan tænke, er der ikke i det sidste halve Åar blevet tillagt Menigheden saa mange nye Medlemmer som tidligere, men dette tror jeg heller ikke forventes af Nogen, estersom vi kun ere nogle enkelte Missionærer til at varetage den os aubetroede Gjerning. Vi have imidlertid været i Staud til at holde vor Stilling og have tillige vundet lidt Terræn overalt.

Hvad Kirkens Ejendomme angaar, ere de alle i god og forsvarlig Stand. I Bergen, Norge, have de Hellige nu et godt og hyggeligt Sted at samles, beliggende Wasserelvsgaten Nr. 1, et af de smukkeste Strøg i hele Byen.

Med Blikket saaledes henvendt paa Tiden, som er gaaet, have vi Grund til at udbryde med David: „Kommer, lader os synge med Fryd ior Herren; lader os raabe af Glæde for vor Fressers Klippe! Lader os komme frem for hans Ansigt med Tak; lader os raabe af Glæde for ham med Salmer!... Thi han er vor Gud, og vi ere det Folk, han føder, og den Hjord, hans Haand leder.“

Lader os stedse erindre, at vi ere her i en Skole for at erholde en Uddannelse, som skal berede os til at møde Gud. Der vil maa ske møde os mange Prøver paa vor Vandring gjennem Livet, men hvis vi stedse stole paa Herren, vil han lette vores Byrder, og det Værk, vi frivilligt have paataget os at stride for, vil sejre; og Guds trofaste Hellige ville blive prydede med Sejrens skjonne Krone.

Med inderlig Hilsen til alle de Hellige i den skandinaviske Mission.

Eders Broder i Kristo

Hans J. Christiansen.

**Address af Tale af Missionspræsident Hans J. Christiansen,  
holdt ved Føraarskonferencen i København Søndag Aften den 25. April 1915.**

Jeg glæder mig ved at staa frem og bære mit Bidnessbyrd til Eder angaaende Evangeliets dyrebare Saadheder. Jeg føler mig noje knyttet til de Hellige i Skandinavien ved Evangeliets Baand. Jeg er imidlertid glad ved, at mit Hjem er i „Eriaim“ Land, blandt Guds Folk i det fjærne Vest, hvor Herren i rig Grad tildeler sine Hellige Evangeliets saavel timelige som aandelige Belsignelser.

Bed at lytte til Korets smukke Sang ledes mine Tanker hen til det herlige Sangkor af mange Hundrede Sangere, som synger ved Forsam-

lingerne i det store Tabernakel i Salt Lake City, og som akommenes af ypperlig Musik fra det store berømte Orgel. Mangfoldige Fremmede, som have overværet vore Møder i Tabernaklet og lyttet til Sangforet og Tonerne fra Orgelet, have udtaalt sig angaaende det mægtige Indtryk, de derved have faaet af vort Folk og vor Gudsdyrkelse. En Herre, som paa Forretningsvegne opholdt sig i Utah og overværede et Konferencemøde, skriver til sit Hjemblad vedrørende Brigham Young og Tabernakelforet: „Er det rimeligt at antage, at den store Folkeleder Brigham Young ved at kolonisere og opdyrke Utahs yndige Dale ved Folk fra forskjellige Lande kunde være en daarlig Mand? Kunne vi virkelig tro, at han, der som Hovedleder førte de første Mormoner hertil, kunde gjøre Begyndelsen til Oprættelsen af, hvad der i Dag er en af de største og stærkeste og mest fremadskridende kirkelige Organisationer i vort Land; kunne vi tro, at alt dette kunde gjøres for Guds alvidende Blifke af en Mand og dem, som fulgte ham, hvis de ikke havde været ledte ved Guds Magt? Kirken har aholdt Konference i denne Uge i det store Tabernakel her i Salt Lake City. Synet af den mægtige Forsamling, af Folk af een Tro, som var tilstede, skal jeg aldrig forglemme. Efter en Bon af en af de gamle Patriarker sang Koret en herlig Sang: »True to the Truth«, forsattet af Korets Leder, og Musiken dertil skrevet af ham; og jeg ønsker at sige, at dette var første Gang i mit Liv, at Sang bragte Taarer i mine Øjne. Tonerne, som naaede mine Ører fra Sangerne, og Orgelet, der med sine Bitoner kan frembringe Musik, der lyder som Menneskestemmer, paavirkede mit Sind og mine Følelser, som om jeg havde Binger og kunde flyve til Himmelten. Jeg har ikke nogetsteds overværet kirkelige Sammenkomster, hvor Predikenerne vare mere indtryksfulde, eller hvor Talerne blev hørte med større Opmærksomhed.“

Naar vi sammenligne menneskelig Filosofi med Kristi gjengivne Evangeliums herlige Principer, saa ere selv de skønneste Systemer dog kun som Kunstblomster ved Siden af Evangeliets levende og duftende Blomster; og derfor er det af højeste Vigtighed for Menneskene at annamme Evangeliet. Det er selve „Livet“, der er det vigtigste af Alt, og vores Bestræbelser skulde derfor stedse gaa ud paa at komme i Besiddelse af det evige Livs herlige Maadegaver. Mange Mennesker tænke, at fordi de have været i Besiddelse af tilstrækkelig Troskraft til at modtage visse Belsignelser fra Herren, visse aandelige eller timelige Gaver, saa beviser dette, at de ere i Besiddelse af Evangeliet og ikke behøve at gjøre sig yderligere Anstrengelser; men en saadan Opfattelse er meget forkert; thi Kristi saliggjørende Evangelium omfatter alle Livets Forhold og berettiger de Lydige til at erholde Evangeliets mange forskjellige Maadegaver baade her og hisset. Det er derfor absolut nødvendigt for alle Mennesker at adlyde Evangeliets Principer, som de

blive forklarede for dem af Præstedømmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige.

Jeg vil tillade mig at opnæse nogle Udtalelser af en oplyst kristen Kineser, som besøgte Tyskland for at uddanne sig videre og efter sin hjemkomst gav sin Mening tilkjende angaaende Tyskland som kristen Stat. Hans Udtalelser udtrykke Sandheden med Hensyn til Kristen-dommen i Europas andre Kulturstater. Den kinesiske Herre holdt sin Tale i et Missionskapel. Han sagde blandt andet: „Venner, Tyskland er et herligt Land, et mægtigt Rige, en stolt Stat. Jeg beundrer Tyskland. Det Onske brænder i mig: Maatte Kina erhverve Tysklands Kultur, saa vilde det blive endnu herligere, endnu mægtigere end Tyskland, saa vilde Kina blive den stærkeste Magt i Verden. Men Tyskland er ingen kristelig Stat. Jeg have troet det indtil i Dag, fordi Missionærerne sagde det. Men dette er ikke Tilsældet. Tyskland har forlængst afrystet Kristen-dommen. Jeg var i de større Stæder i Tyskland. Jeg var i Berlin, denne Livets og Arbejdets By. Berlin er Tysklands Hjerte, og Tysklands Hjerte veed Intet om Kristendom. Du vil spørge: Har Du været i Kirkerne? Ja, jeg har været i Kirkerne. De vare tomme. Ikke en Gang om Søndagen gaa Tyskerne i Kirke. Naturligvis er der Nogle, der gaa. De ere angst for Døden, og de tænke, at den Angst vil gaa bort i Kirken. Men de betyde intet for Offentligheden; man ler bare ad dem. Præsterne stode paa Preddikestolene og bevisste for de saa Tilhørere, at Bibelens Ord være mente helt anderledes, end Fædrene havde opfattet dem. Missionærerne ville sige: Der gives endnu mange kristne i Tyskland, som tro paa Kristus og holde fast ved Bibelens rette Lære. Jeg har ikke set disse Mennesker, og hvis de findes, hvorfor virke de saa ikke for deres Religion? Missionærerne revse Kineserne, fordi de ryge Opium og beruse sig i Risvin eller gaa tilgrunde i Spillesiden-skab. Hvorfor blive de ikke hjemme og revse Drunkerne i deres eget Land?“ Den hjemvendte Kineser sagde sine Landsmænd mange droje Sandheder med Hensyn til den almindelige Kristendom i Verden.

Vi Sidste-Dages Hellige høve stor Grund til at takke og prise Herren, fordi han i sin Naade har delagtiggjort os i det gjengivne Evangeliums Gaver og Belsignelser. Vi vide, at vi have modtaget det sande Evangelium, idet den Helligaand oplyser vort Sind, saa vi vide med absolutt Visshed, at vi have annammet Sandheden.

Jeg beder Herren velsigne os Alle i Jesu Navn.

### Tankesprog.

Stol aldrig paa en Løgner. Man kan ikke en Gang forlade sig paa, at det, han figer, virkelig er Løgn; thi han taler maaske undertiden dog Sandhed.

„Bikuben“.

## Køraarskonferencen i Kjøbenhavn.

Lørdag Aften den 24. April blev der afholdt et almindeligt Præstedomsmøde, hvor besøgende Brødre fra Konferencens Grene var tilstede. Missionspræsident Hans F. Christansen opmuntrede Brødrene til fortsat nidkær Virksomhed.

Søndag Formiddag Kl. 10 afholdtes Søndagsstolekonference. Sangen: „Hvilken smuk og yndig Morgen“, blev assungen. Bon af Eldste Niels F. Green. „Vær velkommen, Søndag Morgen“, blev jungen.

Missionspræsidenten bød de Tilstedeværende velkommen. Han glæddede sig over at se saa mange tilstede. Var glad ved at være vendt tilbage fra sin vel tilendebragte Missionsrejse i Norge. Skolenes Forstander, Eldste Jens P. Hansen, gav Beretning om Søndagsstolens Virksomhed i det forløbne Halvaar siden sidst afholdte Konference. Det var ham en Glæde at virke i Skolen, og det var hans fjerreste Ønske at fortsætte sin Virksomhed og gjøre Alt, hvad der stod i hans Magt, for Børnenes Undervisning i Evangeliets Principer. Eldste James A. Hansen afgav Rapport over Søndagsstoleklasserne i Søborg, en for de Eldre og en for Børnene. Klasserne havde studeret deres Lektier med Ær og Lyst. Søndagsstolen der var en Udseling af Kjøbenhavns Søndagsstole. Eldste Orla Nielsen afgav Rapport over Søndagsstolen i Helsingør. Den lille Søndagsstoles Stilling var ret god.

Søndagsstolens specielle Konferenceprogram bestod af: Korsang af Lærere og Lærerinder. Fremsigelse i Kor af de ti Bud. Individuelle Sang, Musik- og Recitationsnumre; Afgivelsen af Klasseselectier, også af Udselingen fra Søborg, som var tilstede. Alle Numrene bleve førdeles vel udørt. Forstanderen takkede Søndagsstolens Medlemmer for udvist Flid og opmuntrede tilstedeværende Forældre, der ikke var Medlemmer af Kirken, til at sende deres Børn til Skolen.

Missionspræsidenten foreslog nu Medlemmerne af Søndagsstolens Bestyrelse samt øvrige Lærere og Lærerinder til Opholdelse. Forslagene blev enstemmigt vedtagne. Han udtalte, at han følte, at Guds Land havde været tilstede i rig Grad, og han var meget taknemlig til Herren for den gode Søndagsstole. „Hav Tak for Profeten“, blev assungen, og Genealog Jens Jensen sluttede Søndagsstolens Konference-møde med Bon.

Konferencemødet Kl. 2 aabnedes med Afsyngelse af Sangen: „Fra Himlens høje Hvelv“ og Bon af Eldste James A. Hansen. Efter en Sang af Koret bød Missionspræsidenten de Førsamlede velkommen. Eldste Carl C. Nielsen fra Flakkebjerg afgav Rapport over Sydvest-Sjællandss Grene. Broder Orla Nielsen over Nordøst-Sjællandss. Der var kun saa Søskende i disse Grene, men de vare

nesten alle nidskjære og pligtopfyldende og skuede med Tro og Haab fremad mod Zions herlige Fremtidsdag. Eldste John Larsen fra Bornholm, et mangeaarigt Medlem af Kirkens, bar et kraftigt Vidnesbyrd til de Forsamlede om, at det Evangelium, vi havde annanumet, var Guds Sons sande Evangelium. Eldste James A. Hansen udtalte sig angaaende sin Missionsvirksomhed som Missionær og specielt angaaende sin Gjerning som Missionssekretær. Eldste Hyrum W. Jepson udtalte sig fortsaet angaaende sin Missionsvirksomhed. Han havde i Forbindelse med sin øvrige Gjerning i den senere Tid været Instruktør for Sangforet. Han ønskede at gaa frem og oplyste sine Pligter. Genealog Jens Jensen formanede Kirkens Medlemlumer til at bestræbe sig for at komme i Besiddelse af alle genealogiske Oplysninger, som det var muligt for dem at erholde. Eldste Niels F. Green sluttede med Takføjelse.

Konferencemødet Kl. 7 Aften aabnedes med Afsyngelsen af Sangen: „Foraaret atter med duftende Binde“. Bon af Eldste Niels F. Green. „Evige Fader, vi hømigt Dig beder“, blev assungen. Missionspræsidenten gjorde nogle indledende Benærkninger, hvorefter han anmodede Eldste Peder M. Lundgreen, som var paa Besøg fra Jylland, om at tale til de Tilstedeværende. (Uddrag af Talen vil senere blive gjengivet i „St. Stj.“) Koret sang en indtryksfuld Sang, hvorefter Eldste F. J. Samuelsen talte til de Forsamlede. (Uddrag af Talen fandtes i forrige Nummer af „St. Stj.“) Efter Afsyngelsen af en Sang holdt Missionspræsident Hans J. Christiansen en belærende og opmunrende Tale. (Et Uddrag af Talen findes i dette Nummer.) „Er Gud for mig“, blev jungen, og Mødet sluttedes med Takføjelse af Eldste Jens P. Hansen. Efter Mødets Slutning sang Koret et Par smukke Extramusikre.

Konference- og Grensmødet Mandag Aften Kl. 8 aabnedes med Afsyngelse af Sangen: „Hør i din Enbaernes Navn“ og Bon af Eldste Carl C. Nielsen. Koret sang: „Nu forsamlies vi“. Missionspræsident Christiansen sagde, at Mødet ogsaa vilde blive et Nadvermøde, og naar vi værdige nøde Brødet og Vandet, som symboliserede Kristi Legeme og Blod, vilde Guds Land trøste vore Hjerter. Brødrene Jens P. Hansen og Karl Danneborg administrerede Nadveren. „O, min Fader, Du, som throner“, blev jungen. Missionspræsidenten sagde, at det var en Orden i Kirkens, at Kirkens Generalautoriteter bleve foreslaede til Opholdelse ved Kirkens forskjellige Konferencer, som de vare foreslaede og sanktionerede ved Generalkonferencen i Salt Lake City. I Henhold hertil bleve Kirkens Præsidentstab og Autoriteter foreslaade til Opholdelse i de Helliges Tro og Bonner. Forslagene blev enstemmigt vedtagne. Dernæst, at Missionspræsidenten over den europæiske Mission, Hyrum M. Smith, blev opholdt i sit Embede; at Hans J. Christiansen blev opholdt som Præsident over den skandinaviske Mission;

at Niels F. Green blev op holdt som Oversætter og Redaktør af „Skandinaviens Stjerne“; at James A. Hansen blev op holdt som Missionssekretær. Forslagene blev enstemmigt vedtagne.

Det blev dernæst foreslaget, at Missionspræsident Christiansen blev op holdt som Konferencens Præsident; at Hyrum W. Jepson blev op holdt som Sekretær for Københavns Konference; at Eldste Carl C. Nielsen blev op holdt som Forstander over Sydvest-Sjællands Gren med Jakob Jensen som hans Medhjælper; at Orla Nielsen blev op holdt som Forstander over Nordøst-Sjællands Gren; at Carl Andersen blev op holdt som Forstander over Bornholms Gren med Eldste Carl Lund som hans Medhjælper. Alle Forslagene blev enstemmigt vedtagne.

Derefter blev Bestyrelses-Medlemmerne henholdsvis i Den kvindelige Hjælpeforening, de unge Mænds og de unge Kvinders Foreninger og Sangkoret samt Dørvogteren foreslæede til Opholdelse i vor Tro og vore Bonner. Alle Forslag blev vedtagne.

Præsident Christiansen oplæste Konferencens Halvaarsregnskab. I Forbindelse hermed sagde han, at Herren vilde belønne dem, som betalte deres Tiende og Øfringer. Regnskabet blev enstemmigt godkjent.

I det forløbne Halvaar vare 14 ordinerede til Præstedømmet og 2 Børn velsignede. Konferencen talte 759 Sjæle, og 126 af dette Antal vare Børn. Han bad Herren lægge sin Belsignelse til de Anstrengelser, som blev gjorte af de præsiderende Brødre og Søstre i Konferencens forskellige Organisationer.

Eldste Niels F. Green talte til de forsamlede Søskende. Han sagde, at han elskede alle Sidste-Dages Hellige, og bevidnede, at Evangeliet, vi have annammet, er Kristi sande og frelsende Evangelium, som er giengivet til Jorden.

Eldste Peter M. Lundgreen, Konferencepræsident over Aarhus og Aalborg Konferencer, bar sit Bidnesbyrd om, at Evangeliet aldrig mere skulde blive borttaget fra Jorden. Herren havde tilgivet os vores Sündier, og nu maatte vi bestræbe os for at tjene ham og virke med Kraft for Evangeliets Udbredelse paa Jorden. Den sikreste Vej for Søskende at følge for at komme til Bions Land var at betale deres Tiende; thi da vilde Herrenaabne en Uevej for dem. Han omtalte Belsignelserne, som fulgte med Tempelarbejdet.

Præsident Hans J. Christiansen mindede Søskende om, at Redaktionen af „Skandinaviens Stjerne“ bestræbte sig for at gjøre dette kirkelige Tidskrift saa indholdsrigt, belærende og interessant som muligt. Han haabede ikke, at nogen af Kirkens Medlemmer havde lidt Nød i den forløbne Vinter. Vi kunde være taknemmelige til Herren for, at vi ikke vare direkte berørte af Krigen, som rasede. Ved at besue den nye opvagtede Natur blev der indgydt myt Haab i vort Bryst, og vi se hen med Glæde til den kommende Tusindaars-Sommer. De Sidste-Da-

ges Hellige vare paa den aandelige Slagmark. Vi havde stor Grund til at glæde os ved Sandheden og Evangeliets Forjættelser, som vi have modtaget, og det skulde stedse være vor Opgave at være Fredsstiftere. Vi skulde elske Gud over alle Ting og bede med og for hverandre. Vi skulde stedse erindre det fælles Valgsprog: „Frisk Mod, Søskende; fremad til Sejr! I Enighed er Styrke“. Ere vi individuelt i Besiddelse af Kjærlighedens Land, blive vi stærke. Han bad Herren velsigne os alle, saa at vi maatte blive rige i ham.

Broder Julius Tronier blev under Haandspaalæggelse bestykket som anden Raadgiver til Søndagskolens Forstander. Salmen: „Hav Tak for Profeten, Du sendte,“ blev derefter assungen, hvorefter Konferencen blev sluttet med Tak sigelse af Eldste James A. Hansen.

### Den nye Grundlov.

Den nye Grundlov giver lige Valgret; den udvider, som tidligere meddelt, Valgretten til Kvinder og Thende og giver Valgret til Folke-thinget fra 25-Aars Alderen. I Lovet af nogle Aar vil Landstinget repræsentere alle Stemmeberettigede over 35 Aar, en Alder, hvor Mænd og Kvinder burde have tilstrækkelig Livs erfaring til at vide, hvilken Politik der bedst vil tjene deres Interesser. De 12 kongevalgte Landsthingsmænd afløses af 18, som vælges af det afgaaende Thing. Kjøbstæder og Landdistrikter saa lige Valgret til Landstinget, der kan oplöses, hvis Thinget modstætter sig en Lov, som Folkethinget har vedtaget to Gange, nemlig før og efter et almindeligt Folkethingsvalg. Ikke alene Valgretten, men Valgbarheden udvides til Kvinder og Tjenestefolk for saa vel Landsting som Folkething. — Den nye Grundlov, som Regjeringen og Folkets Repræsentanter ere blevne enige om, vil upaatvivlelig blive opnøjet til Lov ved kongelig Understift forstommende 5. Juni, Danmarks Grundlovsdag.

Hvorvel Danmarks Konge beklageligt nok ikke er givet Religionsfrihed ved den nye Grundlovs Bestemmelser, og der ikke opnaaedes Enighed om visse andre Grundlovsreformer, saa er den nye Grundlov i Sammenligning med den gamle dog et meget stort Skridt fremad, og de manglende Reformer kunne komme ad Alare. Som naturligt er, jubler det frisindede danske Folk over det ved gjensidig Imødekomme saa hurtigt opnaaede Resultat paa Grundlovsændringens Omraade, efter at mange tidligere Forsøg paa Grundlovsreform vare strandede.

Det maa blandt andet haabes, at Kvindernes Valgberettigelse og Valgbarhed til Thingene maa have den Virkning, at det bliver muligt, at paatrængende Reformer af en moralst Natur kunne blive gjennem-

forte i Danmarks Rige; og det kendes fra flere af De forenede Stater, hvad Kvinde-Stemmeret, f. Ex. i Totalasholds-Spørgsmaalet, kan udvirke.

Danmark har i Grundlovsspørgsmaalet og med Hensyn til økonomiske Spørgsmaal i den senere Tid sat andre af de europæiske Lande et lysende Eksempel til Efterlignelse.

Som bekjendt blevé Kristi gjengivne Evangeliums Principer først iorkhynde i Danmark Året efter Juni-Grundlovens Vedtagelse i 1849. Som Kirkesamfund have vi som en Regel været forundte at dyrke Gud og leve vort religiøse Liv i Overensstemmelse med vor Samvittigheds Bydende; og den nye Grundlov varslør vel med Hensyn til, at Kirkens lovlige Medlemmer i Fremtiden fuldt ville blive beskyttede i deres religiøse Rettigheder; og Kirkens danske Medlemmer sætte en speciel Øre i at være talte blandt Landets bedste Borgere. Niels J. Green.

### Afløsning og Bestikkeller.

Eldste Nephi L. Williams, som sidst har præsideret over Kristiania Konference, er løst med Øre for udført Missionsvirksomhed og afrejste over Bergen til New-York med norsk Passager-Dampskib for derfra at begive sig til sit hjem i Zions Dale.

Eldste James J. Petersen, som har præsideret over Bergens Konference, er bestykket til at præsidere over Kristiania Konference, og Eldste Adolph M. Nielsen er bestykket til at præsidere over Bergens Konference.

### Dødsfald.

Eldste Ernest M. Grøntsen, født i Aarhus den 23. Januar 1876, der virkede som Missionær i Nordstaternes Missionsdistrikt, døde i Racine, Wisconsin, den 9. April 1915. Br. Grøntsen blev bestykket til at udføre Missionsarbejde i Skandinavien den 8. Marts 1914, og virkede i Danmark i Aarhus Konference, til Flertallet af Missionærerne hersteds blev løste i Oktober paa Grund af Krigen. Han døde af Lungbetændelse. Liget blev hjemsendt til Løv, Wayne Stav, hvor Begravelsen foregik. Han var en nidsjær Missionær, hvis Virksomhed var meget skattet. Han var 39 Aar og efterlader sig Hustru og 3 Børn.

### Indhold:

Et Fredens Budskab.....	161	Tankeprog .....	171
Redaktionelt:		Høraarskonferencen i København.	172
Et Blik paa den skandinaviske Mission.....	168	Den nye Grundlov .....	175
Uddrag af Tale af Missionspræsident Hans J. Christianen.....		Afløsning og Bestykkeler.....	176
	169	Dødsfald .....	176