

Nol 88

(1939)



Nummer 21	1. NOVEMBER 1939	88. Aargang
-----------	------------------	-------------

Jesu Kristi Kirke
af Ældste Orson B. West.

Vi, der er Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, tror af vort ganske Hjerte, at Kirken blev grundlagt ved Aabenbaring, og at den stadig har direkte Kontakt med Himmelens Gud. En saadan Tro giver Medlemmerne en uanet Styrke i deres Liv; vi har Sikkerheden og Visheden om at tilhøre en stor og mægtig Organisation, hvis Maal er at tilvejebringe evigt Liv og Ophøjelse i Gud vor Faders Rige. Vor Kirke — Guds Kirke— er en Organisation, som arbejder aabenlyst, der intet har at skjule, fordi den kun ønsker eet: at hjælpe Mennesket. Hvordan udiører den egentlig dette Hverv? Der kunde skrives store, dybsindige Afhandlinger om Mormonismen, dens Filosofi, dens Historie, dens Lære, dens Oprindelse. Men lad os i Korthed sammenfatte dens Opgave i følgende: 1) Den giver hvert eneste Medlem Lejlighed til Udvikling og Forbedring. Dens demokratiske Opbygning er en Garanti for, at enhver — Mand eller Kvinde — der ønsker at udrette noget vil faa denne Trang opfyldt. 2) Den har givet Menneskeheden et økonomisk System, der kunde fjerne al Fattigdom og Uretfærdighed. 3) Desuden lærer den Menneskene, hvorledes

de kan forbedre deres Helbredstilstand og opnaa længere Levetid.

Disse Punkter, der her er omtalt, er ganske vist „kun“ af materiel Interesse og praktiske Fordele. Alene disse Ting vilde retfærdiggøre Kirkens Eksistens og indrømme den en høj Plads i Historien. Men den gør mere end dette, og „dette mere“ er det, der gør den til Guds Kirke. Den lærer os for det første om Frelsensplanen, Guds største Gave til Menneskene, for det andet viser den Menneskeheden, hvorledes den kan modtage Hjælp og Inspiration fra Gud. For det tredje giver den Menneskene Anledning til at tjene de levende og de døde; for det fjerde bibringer den Menneskene Forstaaelsen af og Kundskaben om Livet efter Døden og for det femte giver den Menneskene Kundskab om, hvorledes de skal opnaa Frelse og Ophøjelse.

Som Medlemmer af denne Kirke maa vi aldrig nogensinde glemme, at den virkelig er Guds Kirke, og at den blev grundlagt paa Aabenbaringens Klippe. Og ligeledes maa vi aldrig miste den Kundskab og det Vidnesbyrd, at Joseph Smith var og er en sand Guds Profet. Præsident Grant har paa træffende Maade karakteriseret de Sidste Dages Helliges Forhold til Profeten Joseph: *„Hvis den Dag nogensinde skulde komme, at de Sidste Dages Hellige som et Folk mister den absolutte Overbevisning om, at Joseph Smith var og er en Profet af den sande og levende Gud, saa vil hele Mormonismens Grundvold styrte i Grus“.*

Dersom det ikke er absolut sandt, at Joseph Smith var en Profet, og at Moroni gav ham de Guldplader, hvorfra Mormons Bog er oversat, er hele den saakaldte Mormonisme et Blændværk, en Snare og et kæmpemæssigt Bedrageri.

I modsat Fald er det den største Velsignelse, som eksisterer i Verden i Dag; og vi har da Ret til at forlange, at Menneskene underkaster Kirkens Lære et alvorligt Studium. Der er Tusinder af Mænd og Kvinder, der har denne absolutte Overbevisning om Profeten Joseph Smiths guddommelige Mission, og blandt disse er der Mennesker fra alle Samfundslag, Mennesker med den højeste Uddannelse og Mennesker med ringe Uddannelse, men et er fælles for

dem: deres oprigtige Tro paa Kirken og deres faste Overbevisning om Profeten Josephs guddommelige Kaldelse.

Mange oprigtige og ærlige stiller os da ofte det Spørgsmaal: „Ja, men hvordan kan vi faa dette Vidnesbyrd?“ Og vi svarer dem, at dersom de ønsker at faa et Vidnesbyrd om dette Værks Guddommelighed, skal de blot følge Moronis Raad, der lyder saaledes: „Og naar I modtage disse Ting, formaner jeg eder til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi Navn, om disse Ting ikke er sande; og dersom I bede af et oprigtigt Hjerte og med fast Forsæt, samt med Tro paa Kristus, vil han aabenbare Sandheden deraf for eder formedelst den Helligaands Kraft“. (Moroni 10, 4).

Og et bedre Raad kan der ikke gives noget Menneske, thi dersom det vil følge dette, vil det opnaa en Glæde saa stor, at Ord ikke kan beskrive den. Vi kan ikke sige højt nok: Guds Kirke findes paa Jorden i Dag, den Kirke, hvori Kristus er Hovedhjørnstenen.

B Ø N

af Ældste Matthias F. Cowley.

De stadige Udtalelser om Betydningen og Nødvendigheden af Bøn udgør en fremtrædende Del af den hellige Skrift. I Mose's Dage bønfuldt Israels Folk ham om at bede for dem. »Og Moses bad for Folket.« (Fjerde Mose Bog 21:7) Jesus lærte sine Tilhængere at bede baade i Ord og Gerning. Han selv gik alene ud for at sætte sig i Forbindelse med sin Fader i højtidelig Bøn og Overvejelse. Matthæus fortæller os: »Og da han havde ladet Skarerne gaa bort, gik han op paa Bjerget afsides for at bede. Og da det blev silde, var han der alene.« (Matt. 14:23)

Hvem af os har ikke — naar vi højtideligt har tænkt over vor Stilling i dette Liv — næret Ønske om at vende os fra Masserne rundt om os og udgyde vor Sjæl til Gud i ydmyg Bøn? Alene med os selv er vi uforstyrrede af ydre Indflydelse og Tilskyndelser. Vi frygter ikke en Verdens Kritik. Vi er maaske fattige og svage uden særlig Uddannelse. Vi er maaske

af engelsk, amerikansk, dansk, hollandsk eller anden Afstamning. Vi er maaske endog døve eller blinde. Men der er indenfor det fysiske Tempel en levende Aand, som Gud er Fader til. Han anser ikke Personer, ingen der er ærlige og oprigtige af Hjertet behøver at være bange for at henvende sig til ham i Bøn.

Frelserens Disciple saa paa Bønnen som noget, der kræver alvorlig Overvejelse. »Og det skete, da han var paa et Sted og bad, at en af hans Disciple sagde til ham, da han holdt op: »Herre! lær os at bede, som ogsaa Johannes lærte sine Disciple.« (Lukas 11:1) Det var da, at han gav dem den skønne, ideale Bøn — som ikke skulde gentages uden Omtanke, men, som Matthæus siger: »Paa denne Maade skal I bede: Vor Fader, du som er i Himmelen.« Læg Mærke til, at han ikke instruerede dem om at kalde deres himmelske Fader ved hans helligste Navn, Gud, men at anerkende deres Forhold til ham og hans til dem. Vi siger »Vor Fader, for vi er hans Børn. Gennem denne smukke Bøn findes der ikke nogen Gentagelse af hverken Navne eller Ting, der bedes om. Det er den fuldkomne Maade at bede paa.

Lad os altid huske, at i denne sidste Husholdning blev Himlen aabnet, Faderen og Sønnen kom til Jorden, og sendte sidenhen deres hellige Engle for at vise Joseph Smith, hvorledes han skulde organisere denne Kirke og oprette denne Tidernes Fyldes Husholdning. Alt dette kom som Svar paa en uskyldig ung Drengs oprigtige og inderlige Bøn. Han læste og troede Apostlen Jakobs Ord (Herrens Broder) »Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.« (Jakobs Brev 1:5)

Jeg bærer Vidnesbyrd om, at Gud lever og har besvaret mine Bønner, som han har besvaret alle deres oprigtige Bønner, der ærligt stræber efter at finde Sandheden.

Vel ankommet til Amerika!

Meddelelse er indløbet om, at de to Dampere »Scanpenn« og »Scanmail« vel er ankommet til Amerika. Det var paa disse to Baade, at de mange Missionærer var; vi er taknemmelige over Rejsens heldige Forløb.

UKF**UMF**

UDGIVET AF HOVEDBESTYRELSEN

Jesus sagde: Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind, dette er det første og store Bud og det andet er dette ligt, du skal elske din Næste som dig selv. Af disse to Bud afhænger Loven og Profeterne.



VALGSPROGET.

Ungdomsforeningens Valgsprog for 1939-40, som ses over disse Linier, og som omhandler den største Livsvisdom, der nogensinde er givet til Mennesker, har et meget alvorligt Bud til os i Dag, især paa Baggrund af Verdensbegivenhederne. Dette Valgsprog bør hver Gang Ungdomsiderne læses studeres med Eftertanke

Budet, „du skal elske“ er en Befaling, der stadig gaar som en rød Traad gennem alle Guds Bud og Lærdomme. Religion er opbygget paa Kærlighed. Kærlighed til Gud og Kærlighed til vore Medmennesker. Læser man Valgsproget eller lytter til det ved vore Møder, vil der altid fæstne sig Ting for vort Indre, der minder os om, at dette eller hint kunde eller burde være anderledes, og vil man saa blot love sig selv, at det nok skal blive anderledes og saa holde Ord, saa udfylder Valgsproget sin Mission til fulde.

Tror du ikke at Verden i Dag vilde have set anderledes ud, hvis det store Bud i Loven var blevet efterlevet i Praksis. Er det Kærlighed, der dikterer den ene Krigserklæring efter den anden, kaster Millioner af Mennesker ud i Sorg og Elendighed og tramper det under Fod, det har taget Generationer at opbygge. Nej, dette Ragnarok er ikke dikteret af Næstekærlighed.

Hvad er det vi mangler. Tro paa Gud, fra hvem al Kærlighed kom og Efterlevelse af hans Bud. Det, der i Øjeblikket er de mest fremherskende Egenskaber hos Menneskene, er Egoisme, Ærgerrighed og Magtbegær. Forstod Jøderne, da Kristus vandrede her paa Jorden, at han ønskede, var at skabe et Kærlighedsrige, Nej, de ventede et Rige, der i jordisk Magt og Glimmer kunde knuse Rom. Alt var for dem bygget paa denne Tilværelse, og for dem var det store Bud, Løsrivelse fra Roms Herredømme. Man kommer uvilkaarlig til i Dag at drage linuende Sammenligninger. Retter vi os i Dag efter Kristi Ord. Tænk du først paa din Næste og derefter paa dig selv. Er Guds Lærdomme i dine Tanker i din daglige Gøen og Laden. Maaske er de, maaske ikke? lover det godt for Fremtiden hvis de ikke er det? Kast aldrig Foragt paa dem, der stadig har Guds Lærdomme i Tankerne. (Læs Matthæus Evangelium 18 Kap. 6 Vers).

Skal vi tage fat paa vort Valgsprog i Aar med dyb Eftertanke, saa vi ved Erkendtlighed og disse Visdomsord bliver klogere og fastere i Troen paa det store Bud i Loven.

Julius Andersen.

REJST TIL AMERIKA.

Det er med vemodigt Sind, vi maa meddele at vor trofaste Medarbejder, Str. Gerda Beyer, er afrejst til Amerika, hvor hun foreløbig skal bo hos sin Familie i Californien. Str. Gerda Beyer var i en sjælden Grad besjælet af Ønsket om at virke for Evangeliets Sag og fandt i Arbejdet indenfor Ungdomsforeningerne sit rette Virkefelt.

Vor kære Medarbejder, som sikkert vil være kendt Landet over for sit uegennyttige Arbejde, efterlader sig her kun Venner, som ønsker hende alt godt i det fremmede Land.

Med Hilsen fra Hovedbestyrelsen, Edmund Kaiser.

København har begyndt en ny Aktivitet, idet der er startet en privat Læsekreds. For 3,75 læser hvert Medlem lige saa mange Bøger, som der er Medlemmer (i Øjeblikket 28). Bøgerne er omhyggeligt udvalgte, ikke skønlitterære, men Bøger med specielle Emner og hver forsynet med et Forord af Brødre og Søstre med særlig Tilknytning til Emnet. JWS.

T O B A K

— af Ældste Rich. Gregersen. —

Mon vi egentlig er klar over hvormeget Tobaksrygning skader den menneskelige Organisme?

Vi kender Nikotinen, af hvilket $\frac{1}{20}$ Gr. i koncentreret Form er tilstrækkelig til at dræbe et Menneske.

Men Tobaksrygning har en anden og meget lumsk Bivirkning, der i det lange Løb er mindst om ikke mere farlig end Nikotinen, der tildels modarbejdes af den i Legemet udviklede Modgift.

Den inhalerede Røg indeholder nemlig foruden Blaasyre og Ammoniak ogsaa den farlige Kuloxydgas, der dannes under Tobakkens Forbrænding.

Det er den samme Gas, der findes i vort Køkken. Dens giftige Virkninger har vi hørt om.

Men denne Gas har en uhyggelig Evne der er hundrede Gange større end Iltens, idet den ligefrem kaster sig over og indgaar kemisk Forbindelse med Hæmoglobinet i de røde Blodlegemer.

Hæmoglobin er det Stof, der opsuger Luftens Ilt, og det er Ilten, der holder Liv i os.

Men da Ilten er langsommere i Vendingen, kommer den først i anden Række efter Kuloxydgassen. Denne giftige Gas binder saaledes alt for mange af de røde Blodlegemer og sætter dem ude af Stand til at opfylde deres naturlige Mission. Blodet bliver ligefrem tvangsfodret og mættet paa Forhaand med et Giftstof, der ikke alene forgifter, men ogsaa berøver Legemet det Kvantum Ilt, det i allerhøjeste Grad har Brug for.

Det er forstaaeligt, at Lungernes Iltkapacitet nedsættes ganske betydelig, men i hvor høj Grad er sikkert de færreste bekendt. Det er nemlig ganske forbløffende.



Med Iltkapacitet menes her Lungens Evne til at optage Ilt. Hosstaaende Skema viser en Del af de fysiske Resultater af en kontrolleret Forsøgsperiode, 3 1/2 Aar, med unge Studenter: Ikke Rygere, Lejligheds Rygere og Vane Rygere. Forsøgene blev foretaget paa Yale Universitetet i U.S.A.

Læg Mærke til den enorme Forskel paa Lungekapaciteten hos Ikkerygeren og Rygeren. Den sidste faar siger og skriver næsten kun halvt saa meget Ilt som Ikkerygeren.

Blodlegemer, der har indgaaet kemisk Forbindelse med Kuloxydgassen, er absolut ødelagte og ubrugelige for Legemet og kan først langt senere udskilles.

Det er ganske indlysende, at Virkningen af en røget Cigar eller Cigaret langt fra fortager sig til næste Smøg.

En Ryger gaar med andre Ord rundt med en konstant Beholdning af mere eller mindre fordærvet Blod, hvis negative Virkninger paa Aand og Legeme kan fortsætte længe efter at vedkommende er holdt op med at ryge.

Der er ingen Tvivl om, at fremtidige videnskabelige Undersøgelser vil godtgøre, at Tobaksrygning er Aarsag til endnu flere Sygdomme og Lidelser af saavel fysisk som psykisk Art.

Lær, som om du skulde leve altid, men lev, som om du skulde dø i Morgen.

Meddelelse. ---

Kære Abonnent!

Op til nærværende Tid har »Skandinaviens Stjerne« gjort alt muligt for at interessere dens Læsere og være et Organ, hvorigennem baade Medlemmer og Venner kunde høste aandelig Berigelse. Bladet har ogsaa været en økonomisk Sukces, fordi hver Missionær personligt holdt 10 »Stjerner« om Maaneden, og i nogle Tilfælde endog flere. Missionærerne solgte ca. 600 af de 1000 trykte Eksemplarer.

Nu da Missionærerne er rejst tilbage til Amerika, er Abonnenternes Antal faldet til ca. 350. Dette betyder naturligvis et stort økonomisk Tab for »Stjernen«, fordi Bladet bliver billigere jo større Oplaget er, og eftersom Abonnenternes Antal er faldet med ca. 75 %, er det nødvendigt for os at foretage en drastisk Forandring, saa at vi kan fortsætte med Udgivelsen. Paa Grund af de færre Abonnenter er vi kommet til det Resultat, at den eneste Maade, hvorved det vilde være muligt for os at fortsætte er at indskrænke Antallet af »Stjerner« og Stoffet. For Fremtiden vil der kun komme en Udgave om Maaneden og paa kun 8 Sider. Prisen vil blive 25 Øre pr. Nummer eller Kr. 2,75 pr. Aar.

Det er vort oprigtige Ønske at give Dem saa mange betydningsfulde Nyheder og evangeliske Lærdomme som muligt, og saa snart som Forholdene bedres og Tilgangen af Abonnenter forøges, vil vi baade øge Stoffet og gøre »Stjernen« større. Vi beder om Deres fortsatte Støtte, fordi det er af største Betydning, at Den danske Mission har et Organ for deres Medlemmer.

Mark B. Garff
Missionspræsident.

Søster Garff rejser hjem.

Søster Gertrude R. Garff er blevet kaldt hjem og vil sammen med sin lille Søn forlade Danmark en af de første Dage. Sammen med hende rejser Ældste Joe D. Mortensen, som igennem længere Tid har været Missionssekretær. Vi beder, at Herren vil velsigne dem over Hav og Land, saa at de velbeholdne maa naa deres Bestemmelsessted. Vi skal senere komme tilbage til Afrejsen.

INDHOLD:

Jesu Kristi Kirke.....	321	Tobak	326
Bøn	323	Meddelelse om Skandinaviens	
Vel ankommet til Amerika..	324	Stjerne.....	328
Ungdomsforeningerne	325	Søster Garff rejser hjem....	328

SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer en Gang maanedl.

Pris 25 Øre pr. Nummer, Kr. 2,75 pr. Aar.

Ansvarshavende Redaktør: *Mark B. Garff*, Priorvej 12, København F.

Medredaktør: *Orson B. West*, Priorvej 12, København F.