

Vol 88 (1939)

B 335



Nummer 22

1. DECEMBER 1939

88. Aargang

Livets Vej

af Ældste Marvin J. Ashton.

„Mester, hvilket er det største Bud i Loven? Jesus svarede: Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind“.

Mesteren havde bragt de strenge Saddukæere, som samledes omkring ham, til Tavshed. De havde forsøgt at fange ham med deres Spørgsmaal. Hvert Spørgsmaal fik et Svar, som de ikke kunde modsvare. Slukørede forlod de derfor den mægtige Lærer, men uden at tro paa ham og hans høje Sandhedsprincipper. Da Farisæerne hørte Tale om Saddukæernes Nederlag, vilde de ogsaa forsøge at forvirre ham og faa ham til at begaa en Fejl. De flokkedes om ham med deres lærde Mænd, som ledede Angrebet. En af deres lovkyndige Ledere stillede et Spørgsmaal, der skulde overrumple Mesteren uforberedt, nemlig dette: „Mester, hvilket er det store Bud i Loven?“

Det var ved denne Tildragelse, hvorved ikke blot Farisæerne hørte virkelig Visdom, men hele Verden fik en vigtig Befaling, hvis Efterlevelse medfører Fred og Lykke: „Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne“.

De to vigtigste Bud handler om Kærlighed. Ægte uforfalsket Kærlighed indtager Førstepladsen i Herrens Bud. Hvor ofte tænker vi over dette?

Kærligheden skulde være Drivkraften og Motivet bagved hver Handling. Den er Menneskets Vejleder, Inspiration og Haab samt den Grund, hvorpaa stedsevarende Lykke maa bygges. Den fuldbyrder Loven og omfatter alle andre Befalinger. „Hele Loven er fuldbyrdet i: Du skal elske din Næste som dig selv“.

Hvert Menneske, der forsøger at forme sit Liv efter Mesterens, maa først og fremmest se hvilken uhyre vigtig Plads Kærligheden har i dets Liv. Det er svært at udpege nogle særskilte Hændelser i Kristi Liv, som er lagt mere Mærke til end andre. Alt hvad han gjorde var saa fyldt med fuldkommen Kærlighed, at man blot behøver at pege paa hans Liv som det mest fuldkomne Eksempel paa Kærlighed.

Præsident Brigham Young sagde, at en Mand eller Kvinde bestemt kan vide, om de gaar paa Livets Vej eller ikke ved den Kærlighedens Aand, de er i Besiddelse af. „Et tilfredsstillende Bevis paa, at du gaar paa Livets Vej er, at du elsker Gud og dine Medmennesker af hele dit Hjerte“. Med andre Ord, Mennesket kan prøve, hvilken Vej det staar paa, — i den Grad det lever et Liv i Kærlighed til dets Medmennesker, i samme Grad følger det Livets Vej. Jo større Grad af Kærlighed, desto lykkeligere Liv. Mennesker, der elsker, som kender til Kærlighed, kender til Livet, med andre Ord: de lever.

Menneskenes Hengivenhed og Trofasthed mod hverandre skulde være saa stor og oprigtig, at den skulde betyde mere end Livet selv. Frelseren hentydede sikkert til en saadan Trofasthed, da han sagde: „Større Kærlighed kan intet Menneske udvise end at det giver sit Liv for sine Venner“.

Det er af Betydning, at Mennesket lærer at forstaa Kærlighedens virkelige Mening og Hensigt. Ordet Kærlighed har altid været meget misforstaaet og er det endnu i Dag. Menneskets Opførsel og Handlemaade er ofte baseret paa Frygten og Rædslen for Gud og ikke paa virkelig, ægte Kærlighed til ham. De frygter for den Straf, som vil være

Følgen af ikke at adlyde Guds Bud. Kærligheden til Gud er saaledes ikke Drivkraften til deres Handlemaade — men Frygten for Straf. Alt for ofte taber de den herlige Kendsgerning af Sigte, at Guds Rige er Lykke og hans Regeeringsform Kærlighed.

Vi maa have et Barns Kærlighed og Hengivenhed. Vi maa vise samme tillidsfulde Kærlighed, fri for al Frygt overfor vor himmelske Fader, som et Barn viser sine jordiske Forældre. Om vi ikke kan udvise en saadan Kærlighed, gaar megen af Livets Lykke og Glæde tabt. Det er kun gennem Kærligheden, at et virkelig rigt og skønt Liv kan leves.

„Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg blevet et lydende Malm og en klingende Bjælde“. Disse Pauli Ord til hele Verden indeholder en hel Verden af Sandhed. Guds Styrelse er baseret paa Kærlighed, og Menneskene maa lyde hans Bud, for at Livet skal blive skønt og herligt at leve. Profeten Joseph betonedes den absolutte Nødvendighed af at lyde Kærlighedens Bud: „Ingen Magt eller Indflydelse kan eller bør udøves i Kraft af Præstedømmet uden ved Overbevisning, Langmodighed, Mildhed, Sagtmodighed og uskrømtet Kærlighed“.

Livets Vej er Kærlighed. Maatte de Sidste Dages Hellige vandre paa den Vej og derigennem faa Del i de mange Velsignelser, som gives paa Livets Vej.

Københavns Distriktskonference.

Efteraarets Konference indledes med Koncert Fredag Aften, og fortsattes Lørdag Aften med Fremvisning af Lysbilleder ved Præsident Mark B. Garff.

Søndagens største Møde afholdtes om Aftenen, hvor Ældsterne William Ø. Petersen, Orson B. West og Carlos E. Andersen talte. Aftenen sluttede med, at Præsident Mark B. Garff kraftigt forkyndte Evangeliet for de tilstedeværende. Søndagens øvrige Møder var ligeledes velbesøgte, og Guds Aand var i rigeligt Maal til Stede.

Konferencen afsluttedes Mandag Aften, som var stillet til Raadighed for Den kvindelige Hjælpeforening.

Alt i alt en yderst vellykket Konference.

= = *Farvel!* = =

Kære Søskende!

Jeg benytter herved „Stjernen“ til at sige „Farvel“ til eder alle, da jeg ikke vil faa Glæden at overvære Distriktskonferencerne.



Jeg beklager meget at skulle forlade et Folk og et Land, som jeg har lært at elske højt, men jeg vil hele mit Liv tænke med Glæde tilbage paa mine Oplevelser i Danmark. Jeg vil ogsaa glæde mig over at have lært eder at kende og genopleve de mange lykkelige Stunder, som jeg har delt med eder. Det Ven-skab, som er blevet

stiftet, kan aldrig udviskes af Tiden, og eftersom vi er Brødre og Søstre, vil det Kærlighedsbaand gøres stærkere og være en evig Besiddelse baade for eder og for mig.

Jeg sætter Pris paa eder alle for eders mange Venligheder, som I har vist mig saavel i Ord som i Gerning. I har gjort mit Ophold i Danmark baade lykkeligt og indholdsrigt.

Maa vor himmelske Fader, som har ført os og be-

skyttet os alle indtil nu, fortsætte med at udgyde sine Velsignelser over Medlemmerne i Den danske Mission.

Baade min lille Søn og jeg selv byder eder „Farvel“ nu. Den samme Myndighed, der kaldte os til at komme til Danmark, har ment det bedst at kalde os hjem, og vi efterkommer deres Ønske.

Ved vor Afsked ønsker vi eder alle al mulig Glæde og Lykke, idet vi beder vor himmelske Fader om at velsigne eder i Fremtiden.

Gertrude R. Garff.

Bekymring over Smaating.

Naar det kommer an paa at faa det bedste ud af Livet og faa vor Del af Lykken, tror jeg at vi selv har en Del at sige dertil. Forholdene og Omstændighederne har naturligvis en hel Del at gøre med, hvordan vort Liv formes, men det beror ogsaa for en Del paa os selv, hvorledes Omstændighederne bliver. Det besværligste med de fleste af os er, at vi bekymrer os over det, som egentlig slet ikke eksisterer. Vi gør os selv ulykkelige ved at vente noget ondt, som aldrig indtræffer. Om vi kunde lade være med at frygte det, som vi bilder os ind vil ske, var vi meget lykkeligere. Og der findes andre Ting, som vi burde lade være. Altid at finde Fejl gør os og alle omkring os ulykkelige. »Der findes Mennesker, som vilde finde Fejl ved Morgensolen, om de blot vaagnede tidligt nok til at kunne betragte den. Fejlfinderen vil sikkert endog finde Fejl i Paradiset«, sagde Thoreau, en amerikansk Filosof, som vidste hvordan han skulde leve for at blive lykkelig.

I Reglen tager vi alting for alvorligt. Vi oprøres over Smaating. Hvad gør det i det store og hele, om Deres lille Dreng har gjort lidt forkert? Spiller det saa stor en Rolle her paa Jorden — som har eksisteret længe før De kom hened og vil gøre det længe efter De er død — om Kontordrengen sætter Frimærket lidt skævt paa Deres Brev? Men alligevel farer vi op over Bagateller og gør os Uro om mangt og meget.

UKF**UMF**

UDGIVET AF HOVEDBESTYRELSEN

Jesus sagde: Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind, dette er det første og store Bud og det andet er dette ligt, du skal elske din Næste som dig selv. Af disse to Bud afhænger Loven og Profeterne.

Hold ud.



Er vi i en Periode, som den vi gennemlever i Øjeblikket, begyndt at filosofere misbilligende over Guds Hensigter med os, eller vi er begyndt at udvise en vis Ligegyldighed overfor Religionen, vi skal tage os i Agt. I en Tid som denne er den største Skade for vort religiøse Sjæleliv, Ligegyldighed.

De fleste af vore Missionærer er kaldt hjem, vi maa staa paa egne Ben, enten vi kan eller ej, vi maa selv holde vor Religions Tøjler, ja nu vil det vise sig, om det grundlæggende Arbejde Missionærene har gjort, er istand til i Modgangstider at holde Skansen mod Verdens Ufred og Tummel. Vogt dig for med en foragtelig Skuldertrækning at vende dit Ungdomsarbejde Ryggen. Gaa med til Arbejdet med dobbelt Energi, der er Brug for alle Kræfter. Husk du nu er Ansvarshavende baade for dig selv og for andre. Som et Ideal for enhver Sidste Dages Hellig, maa du gaa frem paa den Vej, der blev vist dig ved din Daab og Indtræden i Kirken. Svigter du det, du har annammet, er Straffen dobbelt saa stor for dig, som kender Evangeliet, end for den der slet ikke har kendt det.

Ja, du maa efterleve Evangeliet thi Herren siger: »Enhver bliver dømt efter deres Gerninger«, og derfor er Evangeliet givet med Visdomsordet til Efterlevelse for Renhed og Retfærdigheds Skyld. Tænk hvilken Betydning det har, at du stadig i din Omgangskreds er den noble Person enhver faar Tillid til, da du hverken ryger eller drikker og aldrig slaar om dig med store pralende Ord. Du ansporer andre til at følge dit Eksempel. Hvis du føler, at der mellem dine Kammerater er Jordbund for Omtale af Mormonisme, skal du straks gøre det; men kast aldrig Perler for Svin, som Præsident Holger M. Larsen sagde engang, det lyder maaske realistisk men sandt alligevel. Det er ikke altid lige klogt i Religionsiver at præparere Personer, der slet ikke er modtagelige for Guds Ord.

Det var dit Arbejde; men vis ogsaa paa samme Maade din noble og fine Karakter i din Kirke. Her skal du give dine Tanker frit Løb. Styrk dig gennem Bønnen til Gud med Visdom og Forstand, ja gør et ihærdigt Arbejde for din Ungdomsforening, og vær altid kærlig og imødekommende overfor alle dine Søkende i Kirken.

Ja, den der holder ud vil Gud i sin store Kærlighed belønne tusind Fold. Gør du dit Arbejde med Lyst og Interesse, vil du opdage at Livets tunge Tider glider let og uden Sorg forbi dig. *Enhver, der arbejder for Ungdommens Sag og passer sine Stillinger, skal faa fuld Løn for det udførte Arbejde.*

Glædestaarer saligt rinde, naar vi kæmper for Hans Sag.
Julius Andersen.

Skandinavisk Konference i Salt Lake City

Som sædvanlig ved Kirkens Halvaars Konferencer afholdtes en Skandinavisk Konference i Assembly Hall om Søndagen, ved hvilke Møder der var 686 til Stede, blandt hvilke flere forhenværende Missionærer i Skandinavien. Blandt mere kendte Navne kan fremhæves Ældsterne Andrew Jensen, Søren Rasmussen, Joseph L. Petersen, Holger M. Larsen, Milton H. Knudsen og Gideon N. Hulterstrøm, alle forhenværende Missionspræsidenter.

Blandt Talerne kan nævnes Ældste Gustave O. Larsen (svensk Missionspræsident), Ældste Olaf Vogeler, Norge, Ældste Lauritz G. Petersen. Den sidste Taler var Apostel John A. Widtsoe, som paamindede de tilstedeværende om deres Pligter og nedbad Guds Velsignelse over Forsamlingen.

Præsidenten for den skandinaviske Organisation, Ældste Theodor C. Bjørnn udtalte Haabet om, at det maatte lykkes for os alle at rette os efter de mange Belæringer, vi havde lyttet til gennem de forskellige Konferencemøder vi havde overværet.

Præsident Bjørnn takkede Talerne og Sangkoret, som havde sunget saa smukt. Historieskriver Andrew Jensen sluttede Mødet med Taksigelse.

Niels F. Green.

Jeg ønsker, jeg kan, jeg vil — det er de Trompeter, der kalder til Sejr.

Fra Missionsmarken.

AALBORG: Ungdomsforeningens Aabningsfest den 13. Sept. 1939 paa-begyndtes i Kirkens store Sal, hvor der blev udført et udmærket Program, bestaaende af Taler, Sang, Oplæsning og forskellige Musiknumre, Sangkoret medvirkede under denne Del af Programmet. Der fortsattes i den lille Sal, hvor der bl. a. blev udført en genealogisk Sketch. Sketchen blev udmærket udført, og den virkede som en Opfordring til Medlemmerne om at samle Slægtregister og udføre Arbejdet for de afdøde. Der blev spillet en Saxofonsolo, og derefter blev der serveret Is. Til Slut, blev der udført en Dramatisering af Jeppe Aakjær's Liv, der foregik paa den Maade, at en fortalte om Jeppe Aakjær's Liv og ind imellem blev der sunget forskellige af hans bedste Sange. Scenen var om-dannet til Mark med Korn og Træer. Sketchen resulterede i stærkt Bi-fald. Til Slut blev „Jeg tjener Gud“ afsunget. Aftenen var særdeles vellykket og en god Begyndelse paa Vinterens Arbejde. Tilstede var c. 85.

KØBENHAVN: Søndag den 15. Oktober 1939 blev en Søn af Broder og Søster Jørgen W. Schmidt velsignet af Missionspræsident Mark B. Garff, og fik Navnet Axel Henry Windfeld Schmidt.

KØBENHAVN: Søster Gerda Bayer afrejste fra København Søndag den 1. Oktober 1939 sammen med de sidste Missionærer, Søster Bayer, der er født i New York, vil bosætte sig i Salt Lake City. Vi takker hende for hendes gode Arbejde i Københavns Gren og ønsker hende Held og Lykke.

Den 3. Oktober forlod Søster Mirza Friis København sammen med sin lille Søn Johannes, for at bosætte sig i Preston, Idaho. Vi ønsker dem alt godt i Fremtiden.

Bryllup i København.

Lørdag den 14. Oktober 1939 viedes to af Københavns Grens unge Medlemmer, Broder Henning Sørensen og Søster Martha Rasmussen. Om Søndagen foretoges den kirkelige Vielse af Missionspræsident Mark B. Garff. Den store Sal var smukt pyntet, da det unge Par gik op ad Kirkegulvet. Vi ønsker dem hjertelig til Lykke og nedbeder Guds Vel-sigelse over dem.

KØBENHAVN: Ellen Helene Dupont blev døbt den 25. April 1939 af Ældste William C. Bolander, Haandspaalæggelse ved Ældste Robert Earl Sørensen.

INDHOLD:

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Livets Vej | 329 | Skandinavisk Konference i | |
| Farvel | 332 | Salt Lake City | 335 |
| Bekymringer over Smaating. | 333 | Fra Missionsmarken | 336 |
| Ungdomsforeningerne | 334 | | |

SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer en Gang maanedl.

Pris 25 Øre pr. Nummer, Kr. 2,75 pr. Aar.

Ansvarshavende Redaktør: *Mark B. Garff*, Priorvej 12, København F.
Medredaktør: *Orson B. West*, Priorvej 12, København F.