



Nummer 3

1. MARTS 1941

90. Aargang

EN KOSTELIG PERLE

af Ældste Joseph Fielding Smith.

HERREN har kundgjort os, at hver Sjæl er berettiget til at høre Evangeliet enten i dette Liv eller i Aandeverdenen. Alle, som hører det og fatter Tro, omvender sig og modtager Evangeliet i dets Fylde, enten levende



Laie Tempel, et af Kirkens syv Templer.

eller død, er Arvinger til Frelse i Guds celestiale Rige. De, der forkaster Evangeliet, men lever et hæderligt Liv, vil ogsaa blive Arvinger til Frelse, men ikke i det celestiale Rige. Herren har beredt en Plads for dem i det terrestre Rige. De, der lever i Ondskab, kan ogsaa blive Arvinger

til Frelse, det vil sige, de vil ogsaa blive forløste fra Døden og følgelig fra Helvede. Disse maa imidlertid først lide Helvedets Pinsler, til de har betalt Prisen for deres Synd, for Kristi Blod vil ikke rense dem. Denne uhyre Hob vil finde sin Plads i det telestiale Rige, hvor deres Herlighed vil afvige den ene fra den anden, ligesom Himlens Stjerner afviger i Storhed. Fortabelsens Sønner er de, som har forkastet Lyset og Sandheden efter at have modtaget Jesu Vidnesbyrd, og disse er de eneste, som ikke vil blive forløste fra Djævelen og hans Engles Herredømme.

De, som modtager Evangeliets Fylde nu og forbliver trofaste indtil Enden, vil blive frelste i det celestiale Rige; og alle, som er døde, eller vil dø uden Kundskab om Evangeliet, og som vilde have modtaget det i dette Liv, hvis de havde haft Anledning dertil, er ogsaa Arvinger til det celestiale Rige. For disse udfører vi i Templerne Arbejdet, som bliver krævet af alle, som indkommer i det celestiale Rige. Ingen vil komme ind i Guds Rige, hermed menes det celestiale Rige, uden ved at vise Lydighed mod Evangeliets Principper og Ordinancer. Alle smaa Børn er imidlertid forløste gennem Jesu Kristi Blod og er Arvinger til dette Rige.

I en af sine Lignelser ligner Frelseren Guds Rige med en kostbar Perle, som en Mand opdagede paa en Mark, og som, da han fandt den, solgte alt hvad han ejede for at købe denne Mark. Med andre Ord, han var villig til at opgive alt i denne Verden for Guds Riges Skyld. Han har tilbudt os sit Riges Fylde og vil gøre os til Arvinger til alt det, som Faderen har, hvis vi vil modtage det gennem Lydighed mod hans Bud. Herren sagde til Johannes: „Den, som sejrer, skal arve alle Ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min Søn“.

Det findes ingen Ophøjelse i Guds Rige foruden ved Præstedømmets Fylde. Hvorledes kunde en Mand blive Arving i dette Rige uden Præstedømmet? Medens Søstre ikke holder Præstedømmet, deler de i det celestiale Riges Velsignelser med deres Mænd. Disse Velsignelser kan kun erholdes gennem Lydighed til Herrens Hus's Ordinancer og Pagter. Profeten Joseph Smith har engang sagt:

„Hvis en Mand faar en Fylde af Guds Præstedømme, maa han faa det ved at holde alle Budene og adlyde alle Herrens Hus's Ordinancer“. At erholde Præstedømmets Fylde betyder ikke, at en Mand skal være Præsident over Kirken, Hver Mand, som er trofast, og vil modtage disse Ordinancer og Velsignelser, erholder en Fylde af Præstedømmet, og Herren har sagt, at „han gør dem lige i Magt, Kraft og Herredømme“.

At blive ordineret til Ældste, Højpræst, Apostel eller endogsaa Præsident over Kirken, er ikke det, der bringer Frelse eller Ophøjelse; men det er Lydighed mod de Love, Ordinancer og Pagter, der forlanges af de, som ønsker at blive Medlem af den førstefødtes Kirke, som disse bliver administreret i Herrens Hus. At blive et Medlem af den førstefødtes Kirke er, saavidt som jeg forstaar det, at blive en af den indre Cirkel. Vi er alle Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige formedelst vor Daab og Haandspaalæggelse, og der findes mange, som synes at være tilfredse med at forblive saaledes uden at erholde Ophøjelsens Privilegier. Herren har gjort det muligt for os at blive Medlem af den førstefødtes Kirke ved at modtage Herrens Hus's Velsignelser og „overvinde alle Ting“. Saaledes bliver vi Arvinger, „Præster og Konger, som har modtaget af hans Fylde og af hans Herlighed“, og som skal bo i Guds og Kristi Nærværelse for al Evighed. Dette er, hvad vi kan opnaa gennem vort Tempelarbejde. Paa den Maade bliver vi Medlemmer af Familien, Guds Sønner og Døtre, ikke Tjenere.

Vi skulde efter at have modtaget disse Pagter helligholde dem nøje, selvom det maaske vil komme til at koste os Verdens Venskab. Hvorfor? Fordi vi har fundet den kostbareste Perle, Guds Rige. Vi er paa Vejen mod at modtage alt det, som Faderen har, alt det, han kan give — Ophøjelse.

Hvis vi gaar i Templet, løfter vi vore Hænder og slutter Pagt med Herren om, at vi vil adlyde hans Bud og holde os uplettet af Verden. Hvis vi forstaar, hvad vi gør, da vil denne Begavelse blive en Slags Beskyttelse for os hele vort Liv — en Beskyttelse som de, der ikke gaar i Temp-

let, ikke har. Jeg har hørt min Fader sige, at i Prøvelsens Time, i Fristelsens Time, plejede han at tænke paa de Løfter, de Pagter, som han havde gjort i Herrens Hus, og de var en Beskyttelse for ham. Denne Beskyttelse er en væsentlig Aarsag til, at vi har disse Ceremonier. De frelser os nu, og de ophøjer os herefter, hvis vi vil ære dem. .

Disse Velsignelser sikrer os gennem vor Trofasthed den kostelige Perle, som Herren har tilbudt os, for (disse er de største Velsignelser, som vi kan opnaa i dette Liv. Det er noget vidunderligt at blive indlemmet i Kirken; men vi kan ikke modtage nogen Ophøjelse, førend vi har sluttet vore Pagter i Herrens Hus og modtaget de Nøgler og den Myndighed, som der bliver skænket, og som der ikke kan blive givet noget andet Sted paa Jorden i Dag,

Kan det betale sig for os at holde fast ved vore høje Standarder og forblive trofaste i alle Ting? Er den kostelige Perle — Herlighedens Fylde, Ære og evigt Liv i Faderens og Sønnens Nærværelse — det Offer værd, som vi kan blive kaldet til at give? Er vi, ligesom den Mand, som Kristus talte om i sin Lignelse, villige til at sælge alt, hvad vi har, for at vi kan købe den Mark, som vil bringe os evig Glæde og Ophøjelse som Guds Sønner og Døtre?



Stjernebøger.

Vi ønsker gennem disse faa Linier at gøre Søskende opmærksomme paa, at vi har nogle faa indbundne Stjernebøger Aargang 1940, som kan købes for den billige Pris af 5 Kr. pr. Stk. Endvidere har vi nogle faa Eksemplarer af Aargang 1938, som sælges for 3 Kr. pr. Stk.

SKANDINAVIENS STJERNE.

Hold Budene

af Præsident Heber J. Grant.

Jeg beder hver Sidste Dages Hellig kultivere og opelske Kærlighedens og Langmodighedens Aand. Jeg siger til alle Sidste Dages Hellige: Hold Guds Bud. Hold Herrens Befalinger. Vær ærlig overfor Gud. Undlad aldrig at betale en ærlig Tiende til Herren af alle de Penge, der kommer i eders Hænder. »O, men«, siger maaske en, »Kirken behøver det ikke«. Du har Ret; det er rigtigt. Kirken behøver det ikke; men Mennesket, som har sluttet Pagt med den levende Gud om at holde hans Befalinger og derpaa ikke holder dem, behøver det. Et Menneske, der ikke er ærlig overfor Herren, skulde omvende sig og være ærlig overfor Herren, og da vil Himlens Sluser aabnes, og Gud vil lade det regne med Velsignelser over De Sidste Dages Hellige. Hold Visdomsordet. Henfald aldrig til Ting, som Herren, den almægtige Gud, Himlens og Jordens Skaber, har fortalt os ikke er gode for Mennesket.

Jeg fryder mig over alle de store og vidunderlige Fremskridt, som er blevet gjort til Menneskehedens Gavn; men fremfor alt fryder jeg mig over den Kundskab, at Gud lever, at Jesus er Kristus, at Joseph Smith er en sand Guds Profet, at Jesu Kristi Evangelium, Livs- og Frelsingsplanen, er blevet gengivet til Jorden. Jeg fryder mig over, at I og jeg har en Kundskab om dette Evangelium; og o, maa Gud hjælpe os til at være i Stand til at efterleve det; maa han fylde vore Hjerter med Kærlighedens og Tilgivelsens Aand, med Ønsket om at tjene ham, og maa vi i hver Gerning være Sidste Dages Hellige, er min ydmyge Bøn, i Jesu Kristi Navn, Amen.

»Det, som vi fastholde at gøre, er let at gøre, ikke fordi Tingenes Natur har forandret sig; men fordi vor Evne til at gøre det er blevet forøget«.

Herren er min Hyrde.

Melodi: »The Lord is my Shepherd«. Deseret Songs, Nr. 212.
(Davids treogtyvende Salme).

Oversat af Rasmus Michelsen

T. Koschat. Arr

Min Hyrde er Herren, ej mangle jeg skal,
Men trygt kan jeg vandre langs græsklædte Dal.
Til rindende Vande han leder mig frem,
Beskærmer mod Farer og bringer mig hjem!
Beskærmer mod Farer og bringer mig hjem!

Min Sjæl han husvaler med trøstende Ord,
Der falder lig Regnen paa solbrændte Jord.
Han vil mig beskytte; forvist jeg det ved;
Det fylder mit Hjerte med inderlig Fred!
Det fylder mit Hjerte med inderlig Fred!

Om end gennem Skyggernes Dal jeg maa gaa,
Erfaring at vinde og Prøver udstaa,
Ej der vil jeg frygte; forvisset jeg er
Mod lurende Farer han skærmer mig der!
Mod lurende Farer han skærmer mig der!

Mit Bæger han fylder; hans Omsorg er stor;
Med kostbare Gaver han dækker mit Bord!
Med Nardus og Myrra han pryder mit Haar;
Hvad mer' kan jeg vente, om Himlen jeg naar!
Hvad mer' kan jeg vente, om Himlen jeg naar!



Med Distriktspræsidenten paa Rundtur.

I 1850 kom de første Missionærer til Danmark. Uden Afbrydelse arbejdede de her til 1940, undertiden mange, undertiden faa. Hvem husker ikke Missionspræsident Hans J. Christiansen, som med sine tre Medarbejdere holdt Stænd i Danmark under Verdenskrigen 1914-18. Situationen gentager sig. I Aaret 1939 blev alle vore kære Missionærer, sidst Missionspræsident Mark B. Garff, kaldt hjem, Var de bange. Nej, den amerikanske Regering henstillede til dem om at rejse hjem. Vore Kirkemyndigheder kaldte dem hjem.

Mangt et Øje var dugget ved Afskeden. Mangen Mand og Kvinde ønskede at blive paa sin Mission; men der var kaldt, og Kaldet blev efterkommet.

Hvorledes er Situationen blandt Kirkens Medlemmer i Dag? Ja, derom kunde vi godt lide at fortælle lidt.

Vi startede en Søndag med Toget til Sjællands største Købstad, Helsingør, en god Times Rejse nordpaa gennem skønne Bøgeskove og bølgende Agre. Nordsjælland taler for sig selv. Helsingør ligger forbavsende smukt. Her er Alder og her er Ro. Der er sagt: „Se Neapel og dø“. Man kunde se Helsingør og blive glad. Kronborg! maaske Perlen af alle danske Slotte ligger her paa en Plads, som er omtalt i Verdenslitteraturen. (Shakespeares Hamlet).

I Halvfemserne var her en blomstrende Gren af vor Kirke. Mange Sidste Dages Hellige stammer fra denne skønne Egn. Endnu har vi nogle Søkende og Venner her. Vi afholdt et Par gode Møder i Søstrene Jensens Hjem.

Fra Helsingør er der ikke langt til Fredensborg. Her bor en af vore ældre trofaste Søstre. At sige, at vi blev godt modtaget er for lidt. Vi følte os som hjemme.

Samme Dags Eftermiddag tog vi til Holbæk. Ogsaa Holbæk har haft en stor Fortid. Mange Sidste Dages Hellige er emigreret herfra til Utah. I Holbæk bor en af vore yngre Søstre, som vi besøgte. En ældre Søster, som bor i Bregtved pr. Holbæk besøgte vi ogsaa. Paa vor Tur kom vi til det skønne Bramsnæsvig, Holbæk og Issefjorden. Selve Holbæk er en smuk og driftig By. Vi blev to Dage i Holbæk, saa godt syntes vi om at være der.

Endelig maatte vi sige Farvel til Holbæk, og nu gik Rejsen med Statsbanerne over Værlev til Slagelse. I Værlev var et Par Timers Ophold. Vi benyttede Tiden til at spadsere rundt i det skønne Opland, og paa Kroen spiste vi den medbragte Mad. Den smagte vel nok godt. Tak for Mad! Snart var vi dog i Slagelse, en af Sjællands store

Købstæder. Vi besøgte alle Søkende der og tilbragte en hyggelig Tid. Alt blev gjort for at gøre os Opholdet saa behagelig som muligt.

Fra Slagelse tog vi en Cykletur til Flakkebjerg, hvor vi ogsaa besøgte nogle af vore Søkende. Flakkebjerg er bekendt for sin store moderne Ungdomsskole, som imponerede os ved sin Størrelse.

Efter en kort Afbrydelse af Rejsen tog vi til Glumsø. Om Byen Glumsø siges der, at den er Sjællands største og smukkeste Landsby. Smukt ligger den med sin store Kirke i Bakkerne, der skraaner ned mod Søen, som den har faaet Navn efter. Her bor en af vore Søstre, som oprindelig er hjemmehørende i Esbjerg. Hun bor ene; men holder Fanen højt. Ingen er i Tvivl om, at hun er en Sidste Dages Hellig.

Dagen efter cyklede vi sydpaa til Næstved. Næstved er en interessant By. Den er Kendetegnet paa gammel dansk Kunst og Kultur. Her er, saa vidt vi ved, ingen Sidste Dages Hellige mere; men førhen var det anderledes. Ældste Andrew Jenson har afholdt mange Møder her. Vi forlader Næstved; dog først efter at have aflagt et Besøg paa Herlufholms Drengeskole, samt efter at have set Næstveds Stolthed, Havnen.

Nu gaar Turen over Præstø til Møen med Byen Stege. Her var vi et Par Dage og søgte at opmuntre vore herboende Søkende. Selv blev vi meget opmuntrede ved at se disses Trofasthed.

Da vi om Morgenen forlod Stege, begyndte det at smaa-regne; men Regnen virkede kun forfriskende, og snart naaede vi Grønsund, hvorfra vi blev færget over til Falster. Det er ikke en ganske Tilfældighed, at Sundet har faaet dette Navn. Det syner virkelig grønt paa Grund af et Kridtlag, der dækker Havbunden.

I Stubbekøbing besøgte vi en Søster, som var meget glad for at modtage Besøg fra Kirken. Paa Falster fik vi et lille Begreb om Sukkerroekampagnen. Hernede betyder Sukkerroedyrkingen meget. Vi finder da ogsaa Roemark ved Roemark.

Fra Stubbekøbing kørte vi videre over Nykøbing til Saks-købing og Maribo. Landskabet hernede er ensformigt og fladt. Det højeste Punkt naar kun en godt 30 m. over Havets Overflade. Ved Maribo bor en Søn af Ældste Helgo Jensen, Næstved, der for et Par Aar siden rejste til Amerika. Her blev vi hjerteligt modtaget og tilbragte en ypperlig Tid. Desværre maatte vi dog allerede tage af Sted den næste Dag, da vi havde lovet at naa til Køge.

Med Jernbanen tog vi over den imponerende Stor-

strømsbro, som virkelig er en Seværdighed. I Køge mærkede vi den samme broderlige Aand, som kendetegner enhver sand Sidste Dages Hellig.

Hermed sluttede vi vor Rundrejse. Var vi blevet skuffede? Nej, og atter nej. Vi var i Sandhed blevet opbygget i vor Tro. „Mormonerne“ holder trofast Stand og har et brændende Vidnesbyrd om Guddommeligheden af dette store Sidste Dages Værk. Billeder af Joseph Smith og Templerne i Utah smykkede sammen med Billeder af Frelseren de Helliges Hjem.

Modtag Søskende i hele Københavns Distrikt min aller-kærligste Hilsen og Tak. Forbliv trofaste i Evangeliet, og Gud velsigne jer. Eders Broder i Evangeliet

Enoch Andersen.

Foraarsdistriktskonferencerne.

Distriktskonferencerne i Den danske Mission vil i Foråret 1941 blive afholdt, som følger:

Odense	6. og 7. April
Aalborg	11., 13. og 14. April
Aarhus	18., 20. og 21. April
Esbjerg	25., 27. og 28. April
København	2., 4. og 5. Maj.

Vi haaber, at Søskende i vid Udstrækning vil gøre alt, hvad der staar i deres Magt for at gøre de forskellige Konferencer saa gode som muligt. Inviter Venner og Bekendte med, saa de kan faa Anledning til at høre Evangeliets Budskab.

Orson B. West
Missionspræsident.

Nyt fra Amerika.

Lørdag den 14. December 1940 fik Søster Gertrud R. Garff en lille Datter. „Stjernen“ ønsker Præsident og Søster Garff hjertelig til Lykke.

UKF



UMF

UDGIVET AF HOVEDBESTYRELSEN

Undomsforeningernes Valgsprog 1940-41.

Min Søn, bevar din Faders Bud, og forlad ikke din Moders Lov.

Knyt dem til dit Hjerte for stedse, bind dem om din Hals!

Naar du vandrer, skal den lede dig, naar du lægger dig, skal den bevare dig, og naar du opvaagner, skal den tale til dig.

— — — Ordsprog 6: 20-22.



Kender du vor Tids største Profet?

Hvor ofte har vi unge ikke hørt Udtalelsen, »Kirken staar og falder med Joseph Smith«. Ganske rigtig, men har vi saa ikke Pligt til at lære den Mands Handlinger at kende ud og ind; lige fra det Øjeblik han første Gang viser sig for Offentligheden, og til han udstøder sit sidste Suk i Fængslet, forfulgt og tilsidst dræbt af en Morderkugle. Jo, ubetinget, vil de fleste svare.

Hvor hyklerisk at kalde sig en Sidste Dages Hellig, hvis man totalt mangler Kundskab om Profetens Mission, lad mig gaa et lille Skridt videre, der findes Medlemmer i vor Kirke, der endog ikke vil anerkende Joseph Smith som Profet og Seer. Den, der ikke har en Overbevisning herom, er jeg bange for sjæleligt staar udenfor vor Kirke og dens Aands Indflydelse.

Ungdommen af i Dag er oplyst og belæst. Kirken venter sig meget af den, netop fordi Prøvelserne i denne Uroens Tid, virker langt mere afslibende end under fredelige Forhold, at det er en lutret Ungdom. der gaar ud af Uroen er vi ikke i Tvivl om. Naar Kaldet kommer til dig eller mig er vi parate.

Derfor lyt til et godt Raad, søg al Kundskab om Profeten i Skrift og i Tale, søg at drage Nytte af alle de Ting, han har givet til os, Lærdomme, der ikke alene kan gavne dit Kirkeliv, men ogsaa dit Arbejde.

Dit Navn skal nævnes for godt og ondt iblandt alle Nationer, Stammer og Tungemaal, sagde Profeten Moroni til Joseph ved det første Besøg 1823. Spørger vi i Dag, hvem var Joseph Smith, vil det omgaaende lyde, naa, ham Mormonprofeten, af ikke Medlemmer med Foragt og Ironi, af Sø-

skende med Ærbødighed og Beundring. Et Bevis paa Profetiens Opfyldelse.

Skulde du ikke selv være i Besiddelse af fornøden Lektüre til dette oplysende Formaal, kan du sikkert altid hos Søkende og Kirkens Ledelse laane det fornødne, hvis du engang bliver spurgt om dit Kendskab til Profeten eller du selv skal fremkomme med Udtalelser om De Sidste Dages Helliges Stifter, burde der ingen Unskyldning være for din Uvidenhed.

Kundskab er Magt ogsaa paa dette Omraade.

Julius Andersen.

Stævne Ideer.

Nu, kære Læsere, skriver vi den 1. Marts, den første Foraarsmaanede tager sin Begyndelse. Det er ganske vist vanskeligt i 20 Graders Frost, at drømme om lysegrønne Skove, friskgrønne Marker, at høre Køernes Brølen og Saamaskinens Klappren over velharvede Jorder, men man lader Illusionernes Sæbeboble vokse, indtil den brister.

Kan I gøre jer fortrolige med, at Ungdomsstævnet snart skal realiseres, jeg ikke, men vi maa jo alligevel til Sagen.

Hvordan, hvorhenne, hvilken Form, hvor mange Dage, Tanker, Ideer, Nyheder, alt dette vil Hovedbestyrelsen spørge jer om. I har Ideerne, vi forsøger at realisere dem, kom frit frem, vi sætter Pris paa alle Udtalelser Sagen vedrørende og venter enorm Tilslutning.

Med Stævnehilsen, J. A.

Mandag den 3. Februar 1941 afgik en af Københavns ældre Søkende Str. Beate Helene Nielsen ved Døden.

Søster Nielsen, der blev født i Frederikshavn den 25. Sept. 1860, blev indlemmet i Kirken ved Daab den 1. Okt. 1914.

Ved Begravelsen, der foregik Søndag den 9. Februar fra Kirken, talte Missionspræsident Orson B. West smukt om den afdøde, der døde som en trofast Sidste Dages Hellig. Ære være Str. Nielsens Minde!

Tak.

Paa Familiens og egne Vegne ønsker jeg paa denne Maade at rette en hjertelig Tak til alle, som viste Deltagelse ved min kære Moders Sygdom, Død og Begravelse.

Astrid Olsen.

Fra Missionsmarken.

Velsignelser:

Søndag den 13. Oktober blev **Gurli Margrethe Nielsen**, Datter af Johannes Nielsen og Petrine Marie Thomsen velsignet af Missionspræsident Orson B. West. Gurli blev født i Aarhus den 5. Juli 1940.

Tirsdag den 24. December 1940 blev **Inger Klitgaard Jensen**, Datter af Aksel Jensen og Gerda Klitgaard, velsignet af Ældste Jens Olsen. Inger blev født i Aalborg den 7. Februar 1939.

Samme Dag, den 24. Dec. 1940, blev **Orson Michael Angelo Giessing**, Søn af Michael Angelo Giessing og Ester Jørgensen, velsignet af sin Morfader Holger A. Jørgensen. Orson blev født i Aalborg den 12. Oktober 1940.

Søndag den 26. Januar 1941 blev **Ingerlise Christensen**, Datter af Christian Gothard Christensen og Signe Jensen, velsignet af Grensforstander Verner Henry Andersen. Ingerlise blev født i Hjørring den 13. November 1940.

Daabshandlinger:

Søndag den 12. Januar 1941 blev **Dagmar Kristine Møller**, Aarhus, indlemmet i Kirken ved Daab. Søster Møller blev døbt af Ældste Frede Thomsen og fik Haandspaalæggelse for den Helligaands Gave af Ældste Richard Nielsen.

„Stjernen“ byder den nye Søster hjertelig velkommen i Kirken.

Fødselsdag i København:

Tirsdag den 11. Februar 1941 fejrede Søster **Margrethe Hansine Johansen** sin 70 aarige Fødselsdag. Søster Johansen, der blev indlemmet i Kirken ved Daab den 8. Maj 1918 af Ældste Niels F. Green, er en god og pligtopfyldende Sidste Dages Hellig, som trofast kommer til sine Møder. „Stjernen“ ønsker Søster Johansen hjertelig til Lykke og beder Herren velsigne hende med en lys og lykkelig Livsaften.

EFTERLYSNING.

Der skulde vel ikke blandt Søkende findes en, der er i Besiddelse af „Pagtens Bog“, og som mod god Betaling vilde overlade mig en saadan.
Kaj Jørgensen, Priorvej 12, København F.

INDHOLD:

En kostelig Perle 29 Hold Budene 33 Herren er min Hyrde 34 Med Distriktspræsidenten paa Rundtur 35	29 33 34 35	Foraarsdistriktskonferencerne .. 37 Nyt fra Amerika 37 Ungdomsforeningen 38 Stjernebøger 39 Fra Missionsmarken 40
--	----------------------	---

SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer en Gang maanedl.

Pris 25 Øre pr. Nummer, Kr. 2,75 pr. Aar.

Ansvarshavende Redaktør: **Orson B. West**, Priorvej 12, København F.