



Skandinaviens Stjerne = Oktbr. 1948

Er det en Befaling?

Hyppigt spørger nogle af de »Sidste Dages Hellige«, er Visdomsordet en Befaling?« tilsyneladende undrende over, om det er noget, man behøver at tage særligt alvorligt.

Det samme Spørgsmaal rejste sig i Brigham Youngs Dage. Han besvarede det saaledes: »Jeg ved, at nogle siger, at Aabenbaringen med Hensyn til dette Spørgsmaal ikke er givet som en Befaling. Godt, men saa er det blevet befales os, at vi skulle »leve efter hvert Ord, som udgaar af Guds Mund«. (Side 182, Brigham Young's Discourses).

En anden Gang sagde Brigham Young: »Dersom I har Ret til at ryge Tobak, har I et Privilegium, som jeg ikke har. Dersom I har Ret til at drikke Whisky, har I en Ret, jeg ikke har. Dersom I har Ret til at overtræde Visdomsordet, har I en Ret, som jeg ikke har. Jeg siger til de Hellige, ved vor sidste aarlige Konference hviskede Aanden til mig, at jeg skulle kalde de sidste Dages Hellige til at efterleve Visdomsordet, at de skulle lade Te, Kaffe og Tobak være, og afstaa fra at drikke Spiritus. Dette var, hvad Aanden tilkendegav gennem mig. Dersom Guds Aand hvisker dette til sit Folk gennem deres Leder, og de ikke vil lytte eller adlyde, hvad vil Konsekvensen blive af en saadan Ulydighed? Mørke og Blindhed i Sindet med Hensyn til de Ting, der hører Gud til, vil blive deres Lod. De vil ophøre at have Bønnens Aand, og Verdens Aand vil indsnige sig i dem lidt efter lidt i Forhold til deres Ulydighed, indtil de helt er bortvejet fra Gud og hans Veje«.

Atter siger Præsident Young, som Leder af Kirken: »I Jesu Kristi Navn befaler jeg Israels Ældster at holde op at drikke stærke Drikke fra nu af og for Fremtiden. . . . Det er mit positive Raad og min Befaling, at Spiritusdrikning skal ophøre.«

Andre Ledere af Kirken har talt paa lignende Maade gennem Aarene. Personer, som spekulerer paa, hvorvidt de skulle holde Visdomsord eller ej i Betragtning af Aabenbaringens Ord, som siger, at det ikke er givet som en Befaling, skulle huske, at den »fremviser Guds Orden og

Vilje angaaende de Helliges timelige Frelse i de sidste Dage.«

Siden det, at holde Visdomsordet, er Guds Orden, vil vi være uden for Guds Orden med Hensyn til Arbejdet, i det mindste paa det Punkt, dersom vi ikke holder det. Har vi Raad til at være uden for Guds Orden? Ligeledes er det Guds Vilje, at vi holder disse Ting. Siden at det, at leve Visdomsordet er Guds Vilje, er vi imod Guds Vilje, dersom vi ikke ønsker at holde det, er vi ikke? Har vi Raad til det?

Da Herren gav os den »Ed og Pagt« som hører til Præstedømmet (P. B. 84: 35—44), gjorde han det til en Del af Pagten at »leve ved hvert Ord, der udgaar af Guds Mund. Thi Guds Ord er Sandhed, og hvad som er Sandhed er Lys, og hvad som er Lys er Aand, ja Jesu Kristi Aand.«

Vi kalder os Guds Pagts Folk. Vi er under Pagt at gøre hans Vilje. Hans Vilje indbefatter Overholdelse af Visdomsordet. Vi er ligeledes under Pagt, at »leve ved hvert Ord, der udgaar fra Guds Mund«, og sandelig, Visdomsordet er guddommelig Aabenbaring, udgaaet fra hans Mund. Herrens Orden med Hensyn til den timelige Eksistens indbefatter Visdomsordet; saa hvorfor være udenfor Orden.

Aabenbaringen siger ligeledes, at Visdomsordet har noget at gøre med vor timelige Frelse. Da Herren ydermere siger et Sted, at alt som har med Hans Gerning at gøre er af aandelig Natur, indbefattet det, som vi betegner som timeligt, skulle vi give Agt paa den aandelige Virkning i Overholdelsen af Visdomsordet. Skriften siger, at vore Legemer er Templer for Guds Aand, og dersom de er urene, kan Guds Aand ikke bo i dem. Ved at forurene vore Legemer afholder vi saaledes os selv fra Guds Aands Indflydelse.

Vidende, at Overholdelsen af Visdomsordet er en Del af Guds Orden og Vilje, og dersom vi overtræder den, fremmer vi ikke vor egen Aandelighed og vi stiller os i Opposition mod Gud, kan en Person da, som saaledes er imod Gud, gøre Krav paa, at have udarbejdet en Frelse i Frygt og Skælven for Gud.

Lidt omhyggelig Tænken vil vise enhver sand Sidste Dages Hellig, hvor uforeneligt det er, at spekulere paa om Visdomsordet er en Befaling eller ej. Den eneste Grund for Spørgsmaalet om dets Gyldighed, er Forsøget paa at retfærdiggøresig selv paa Grund af Ulydighed.

»The Church News« den 8. Aug. 1948.

Til dig

Glem ikke din Genealogi. — Begynd med dig selv. — Du og dine Børn, dine Forældre og Søkende er de vigtigste for dig, — skriv dem op. — Dernæst dine Aner og deres Børn.

Henvisninger til Mormons Bog

Helbredelse af de syge.

1. Alma helbreder Zeezrom Alma 15:5—12.
2. Helbredelse og Hjælp til de syge Jak. 2:19.
3. Jesus helbreder alle syge 3. Neph. 17:7—10.

Daab nødvendig for Frelse.

1. Johannes døbte Kristus 1. Neph. 10:7—9.
2. Maatte døbes 2. Neph. 9:23—24.
3. Kristus satte et Eksempel 2. Neph. 31:5—12.
4. Alma døbte Folk Mos. 18:10—17.
5. Limhis Folk døbes Mos. 26:17—18.
6. Ingen omvendte sig uden at blive døbt 3. Neph. 7:24—26.
7. Den som tror skal blive døbt 3. Neph. 11:33—34.
8. Ingen bliver døbt uden Omvendelse. Moro. 6:1—5.

Genstand for Daab.

1. Indlømmet i Kirken Mos. 18:17.
2. Til Tilgivelsen af Synder 3. Neph. 7:24—26.

Daabsmaaden.

1. Alma begravet i Vand Mos. 18:14.
2. Nedsænkningen praktiseret 3. Neph. 11:26—28.
3. Ordinancens Bøn 3. Neph. 11:24—25.

Daab af Spædbørn.

1. Ingen Lov, ingen Straf 2. Neph. 9:25—27.
2. Børn kan ikke synde Mos. 3:16—19.
3. Børn har evigt Liv Mos. 15:25.
4. Himmeriges Rige er som et Barn 3. Neph. 9:22.
5. Børn omringet af Ild 3. Neph. 17:23—24.
6. Den som tror Morm. 9:22—23.
7. Spot at døbe Børn Mro. 8:8—10.
8. De som er uden Lov behøver ikke Daab Mor. 8:22—24.

De fornægtede aldrig Vidnesbyrdet

Den 27. Juni for 104 Aar siden blev en af Guds udvalgte Profeter myrdet.

Joseph Smith mistede sit Liv, fordi han vedblev at vidne for Folket, at Gud havde aabenbaret sig til Jordan igen og han paastod, at Mormons Bog var sand og givet ham af en Guds Engel.

Om Joseph Smith havde været den eneste, der vidnede om disse Ting, kunde der have været lidt Undskyldning for den ilde Behandling han fik, men han var ikke den eneste.

Der staar skrevet foran i hver Mormons Bog: De tre Vidners Vidnesbyrd: »Det være herved vitterligt for alle Slægter, Stammer, Tungemaal og Folk, til hvem dette Værk monne komme, at vi, formedelst Gud Faderen og vor Herres Jesu Kristi Naade have set de Plader, som indeholde denne Optegnelse. . . .

Og vi vide ogsaa, at de er blevne oversatte ved Guds Gave og Kraft, thi hans Røst har kundgjort os det. . . .

Endvidere bevidne vi, at vi have set de Indgravninger, som er paa Pladerne. . . .

Og se vi erklære med al Troværdighed, at en Guds Engel kom ned fra Himmelen og han bragte Pladerne og lagde dem for vore Øjne og vi saa og skuede dem samt Indgravningerne derpaa«.

Det er undertegnet af Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris. Ligeledes er der 8 andre, som har undertegnet et lignende Vidnesbyrd.

I Moses Dage befalede Gud, at paa to eller tre Vidners Udsagn kan »en Sag afgøres«. 5. Mose Bog 19:15. — Jesus sagde: »Hver Sag maa staa fast efter to eller tre Vidners Mund.« Matt. 18:16.

For hver Guds Gerning har han oprejst tilstrækkelig Vidnesbyrd, saa at ingen kan forkaste det uden Skyld.

Mormons Bogs Fremkomst var en Del af de store sidste Dages Værk og disse 11 Mænd, hvis Navne staar nedenunder Vidnesbyrdet i Mormons Bog, blev udvalgt af Gud.

I Juni Maaned for 119 Aar siden gik 4 Mænd ind i en

Skov i New York Stat for at bede om en Velsignelse fra Gud.

De havde igennem tidligere Aabenbaring faaet Forjættelsen, at de skulde formedelst deres Tro faa Lov at se de Guldtavler, som indeholdt Mormons Bogs Optegnelse.

De knælede i ydmyg Bøn og de blev svaret ved at se en Engel, som viste dem Pladerne og Indgravningerne derpaa samt andre af Tingene, der var omtalt i Mormons Bog.

Nogle faa Dage derefter blev 8 andre Mænd vist Guldtavlerne af Joseph Smith.

I de senere Aar blev 6 af disse 11 Mænd Uvenner med eller udelukkede fra Kirken, men ingen af dem har nogen-sinde fornægtet deres Vidnesbyrd. Om deres Vidnesbyrd var Løgn eller Bedrageri, vilde de have sagt det, saa snart de blev Uvenner med Kirken.

De havde alle mange Lejligheder og Fristelser til at fornægte Vidnesbyrddet, men gjorde det ikke. For Eksempel var Martin Harris, medens han var bortfaldet fra Kirken, engang sammen med sine Kammerater, og de gav ham Vin og da de troede, at han var beruset, sagde de meget forsigtig: »Nu, Martin, du har været vor Nabo og Ven, og vi har altid respekteret dig, men vi kunde ikke tro paa Joseph Smith og hans Historie om en Guld Bibel, men Martin, tror du virkelig, at du saa en Engel i Dagens Lys?«

Og Martin Harris svarede: »Nej, det tror jeg ikke.« Saa blev de andre glade, men straks forandredes deres Glæde, idet Martin Harris fortsatte: »Det er ikke en Tro, men det er en Vished. Jeg ved, jeg saa en Engel og det var midt om Dagen.«

Martin Harris kom tilbage til Kirken og var den eneste af de tre Vidner, som rejste til Utah. Han blev 92 Aar gammel og svigtede aldrig sit Vidnesbyrd om Mormons Bog.

Oliver Cowdery var Stats Sagfører i Michigan Stat og engang i Retsbygningen ved en Mordsag udfordrede hans Modstanders Sagfører ham til at udtale sig om sin Til-knytning til Joseph Smith, og hvorfor de bedrog den ame-rikanske Befolkning ved at sælge Mormons Bog.

Oliver Cowdery stod i sin Værdighed op og sagde: »Ja, jeg er denne Cowdery, hvis Navn staar foran i Mormons Bog, men det er ikke for mine gode Gerninger, at jeg er her — borte fra Kirken, men fordi jeg har brudt Pagterne — jeg en Gang har gjort, og derfor blev jeg udelukket; men jeg har aldrig fornægtet mit Vidnesbyrd, som er knyttet til Mormons Bog — og jeg erklærer til Eder, at mine Øjne saa Englen og mine Øren hørte Englens Røst og han fortalte os hans Navn var Moroni, at Bogen var sand og den indeholdt Evangeliets Fylde og om vi fornægtede, hvad vi havde hørt og set, vilde der ingen Tilgivelse være for os, hverken i denne eller i den tilkommende Verden.«

Oliver Cowdery vendte tilbage til Kirken i 1848, paa et Tidspunkt, da der ingen jordisk Fordel var ved at slutte sig til et hjemløst Folk paa Vejen til Klippebjergene. Han døde i 1849, medens han var paa Besøg hos sin gamle Ven David Whitmer.

David Whitmer, det tredje Vidne, levede sit Liv i Missouri Stat, ikke som et Medlem af Jesu Kristi Kirke, men han har aldrig fornægtet sit Vidnesbyrd.

I hans senere Aar trykkede han et Blad til »alle som tro paa Kristus«, hvori han sagde: »Der er skrevet i American Cyclopedia og Encyclopedia Britanica, at jeg — David Whitmer — har fornægtet mit Vidnesbyrd som et af Vidnerne til Mormons Bogs Guddommelighed.«

»Jeg vil sige engang for alle til hele Menneskeheden, at jeg aldrig nogensinde har fornægtet det eller nogen Del deraf.«

5 af de 11 levede og døde som trofaste Medlemmer af Jesu Kristi Kirke. Nogle af de andre kom tilbage til Kirken, men ingen af dem var utro imod deres Vidnesbyrd om, at Mormons Bog var sand.

Disse Mænd fik et stort Privilegium ved at se disse Guld-tavler; men store Privilegier medbringer Pligter og deres Pligt var at vidne til Verden om, hvad de saa og hørte, og de gjorde det for hele Verden, og de døde med deres Vidnesbyrd uforandret og urokkeligt.

Det er ikke Guds Vilje, at vi skulde se de Guldplader,

men vi kan alle faa Vidnesbyrd om Mormons Bogs Sandhed.

I Moronis Bog 10:4 læser vi:

... »og naar I modtage disse Ting, formaner jeg Eder til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi Navn, om disse Ting ikke er sande; og dersom I bede af et oprigtigt Hjerte og med fast Forsæt samt med Tro paa Kristus, vil han aabenbare Sandheden deraf for Eder formedelst den Helligaands Kraft.«

La Mar Nef.

Kredslærernes Budskab

Forraad.

Har Du samlet Dig et Forraad til Vinteren af henkogt Frugt, Grøntsager, Saft og Syltetøj, af nedsaltede Bønner o. s. v. Jo, vi ved udmærket, at det er galt med Sukker. Men der findes virkelig saa mange Maader at samle Forraad paa, som ikke absolut kræver Sukker, og med Spar-sommelighed kan der godt blive lidt til overs. Guds Profet og Leder for denne Kirke i Dag opfordrer til at samle Forraad af alle Ting som kan gemmes, og der ligger sikkert Visdom bag, som der laa stor Visdom bag, da Kirken allerede i 1934 begyndte at samle Forraad.

Men det var nu ikke alene den Slags Forraad vi skulle tale om. Samler Du noget aandeligt Forraad? Du kan tro, der kommer en Dag, da det er en stor Nødvendighed at have et stort aandeligt Forraad. Vi saa bedst under Kri-gen, hvor lidt aandeligt Forraad vi havde samlet. Der var mange mange Ting, vi kom til at staa over for, hvor vi ikke havde noget Forraad at tage af, og mange Fejltagelser blev gjort, og mange Opfattelser har vi maattet ændre, da vi igen fik Forbindelsen med Kirkens Leder og Profet. Tro ikke, at man altid kan læsse alt over paa Herren for at bruge et dagligdags Udtryk. Kun naar vi hver især har gjort alt, for at have vort aandelige Forraad i Orden, kan vi forvente Hjælp og Vejledning fra Herren.

Hvordan samler vi da aandeligt Forraad? Det er ligetil, vi hører det saa at sige hver Dag, men vi giver blot ikke Agt derpaa.

Hold Visdomsord, betal Tiende og Fasteoffer, hold Søndagen hellig og kom til Dine Møder, udfør Dine Pligter i Kirken med et glad Hjerte, adlyd dem, der er over Dig, elsk Din Næste o. s. v. Derforuden er der to Ting, som er gemt til sidst for at lægges des mere Mærke til.

Først Bøn! Du aner maaske ikke endnu, hvilket vidunderligt aandeligt Forraad Du samler ved Bøn; men prøv det! Bed inderligt Herren om Visdom og Kundskab og Hjælp til at gøre Ret. Men gør det kun, dersom Du selv har gjort alt, hvad Du kan, for at overholde ovenstaaende. Endelig kommer Studier! Bibelen, Mormons Bog, Pagtens Bog og den kostelige Perle indeholder alt, hvad Du har Brug for til dit aandelige Forraad, men Du maa selv søge det frem. Derforuden har vi Kirkens inspirerede Lederes Lærdomme og Raad. Meget af det, er maaske ikke oversat, men hvad gør det? En Del af Dit aandelige Forraad bør være Evnen til at tale og læse det engelske Sprog, og som Bevis for Rigtigheden heraf kan vi fortælle Dig, at Bibelen for Eks. er langt klarere og rigtigere paa det engelske Sprog i Kong Jakobs Oversættelse, end den er paa dansk. Dersom der ikke var andre Grunde, skulle denne alene være tilstrækkelig til, at vi med Iver gav os i Lag med at lære dette Sprog, for at forøge vort Forraad fra den mest rigtige og tydeligste Oversættelse af Bibelen.

Begynd i Dag at samle Forraad, baade timeligt og aandeligt.

A r l i n.

Mærkedage:

Den 12. August var det 98 Aar siden de første danske Sidste Dages Hellige blev døbt, idet 15 Personer den Dag blev døbt i Øresund af Apostel Erastus Snow.

Den 17. August 1835 blev Pagtens Bog antaget af Kirken og blev Lov og Praksis.

Trosartiklerne

10. Vi tror paa Israels virkelige Indsamling og paa de ti Stammers Tilbageførelse, at Zion vil blive grundlagt paa det vestlige Fastland (Amerika), at Kristus vil personlig regere paa Jorden, og at Jorden vil blive fornyet og faa sin paradisiske Herlighed.

Til Trods for, at Israel og Juda er blevet adspredt, Templet ødelagt og deres Hovedstad traadt ned af Hedningerne, skal Resterne af Guds udvalgte Folk, i Overensstemmelse med Herrens Løfter, samles sammen igen og grundlægges i Landet, som ved Pagter blev givet til deres Forfædre. De Nøgler, som var nødvendige for Indvielsen af dette Arbejde, blev givet til Profeten Joseph Smith, og Arbejdet med at samle det udkastede Israel er begyndt.

Med Hensyn til Grundlæggelsen af Zion i Amerika, saa er der aabenbaret derom i Mormons Bog og i Aabenbaringer fra Gud til Profeten Joseph Smith. I de sidstnævnte gøres det klart, at Stedet for Zion, den hellige Stad, vil blive i Jackson, Missouri, hvor Byen Independence nu ligger. Tidligt i Kirkens Historie — i Sommeren 1831 — blev dette Land indviet til Herren, at være Indsamlingsstedet for de Hellige, og en Plads for Templet blev udvalgt.

Kristi personlige Regering paa Jorden, Jordens Forandring til sin paradisiske Herlighed, er alle Ting, som forudsiges selv i det gamle Testamente. De sidste Dages Hellige ser frem til den bogstavelige Opfyldelse af disse Løfter, og de tror, at Kristi Regering vil blive bogstavelig, og at Messias vil dvæle hos sit Folk.

H e n v i s n i n g e r :

(Israels Indsamling i de sidste Dage) Jer. 30. — Jer. 31. — Jer. 32:37. — Es. 52. — Es. 11:10, 16. — Zak. 10:6, 12. — Zak. 14. — Jer. 23:3, 8. — Ezek. 38. — Ezek. 39. — (Kristi Regering paa Jorden) Es. 65:17, 20. — Es. 24:23. — Es. 2:3. — Dan. 7:13, 14. — 2. Thes. 2:1,3. — Aab. 11:15. — Aab. 20:4, 6. — Aab. 5:10.

Jeg ønsker at vide:

Spørgsmaal:

Kan en Person, der har Tatoveringer paa sit Legeme, gaa gennem Templet?

Svar:

Dersom Tatoveringen ikke er af smudsig Art, og Personen som er tatoveret ellers er en god »sidste Dages Hellig«, vil han blive tilladt at gaa gennem Templet. Ikke desto mindre tager Kirken Afstand fra Tatovering. Vi betragter Legemet som noget helligt, som vi ikke skulde vanhellige ved paamalede Billeder.

Største Missionsklasse i Kirkens Historie

Den 21. Juni i Aar samledes den største Missionærklasse i Kirkens Historie i Missionshjemmet i Salt Lake City. Gruppen bestod af 443 Personer, som blev sendt til alle Dele af Verden. Der findes nu ca. 4.500 Missionærer fra Kirken i fremmede Missioner.

Fra Missionsmarken

Præsident Sonnes Besøg i Aalborg.

I en Atmosfære af spændt Forventning afholdtes Tirsdag den 3. Aug. et offentligt Møde i Anledning af den europæiske Missionspræsident, Alma Sonnes Besøg, som Aalborg Gren havde set hem til i længere Tid, og det viste sig da ogsaa, at blive et helt igennem vellykket Møde.

Kl. 19,30, da Grensforstander A. J. Bukke bød Velkommen, kunde man notere Forsamlingens Antal til 249.

Koret kunde ikke indlede med smukkere Sang end: »O, sig hvad er Sandhed« (hvis Tekst i sig selv er en Forkyndelse af Evangeliet).

Derefter aabnede Miss. Axel F. Andreasen, Frederikshavn, med Bøn. Koret fortsatte med det pompøse Værk: »The holy City«.

Ledelsen blev overgivet til Præsidenten for den danske Mission, Alma L. Petersen, hvis Hustru fik Ordet og udtalte sin Glæde over atter at være i Aalborg, takkede for sit Vidnesbyrd

ang. Evangeliets Sandheder, der alt som Tiden gik, blev større og større. Str. Petersen dvælede ved Menneskebud og Guds Bud, og fremsatte paa en tydelig Maade den Forskel, der var imellem disse.

Ved Tolken, Miss. Andersens Hjælp, takkede Str. Sonne for Blomster og den venlige Modtagelse, der var blevet dem alle til Del, roste det dygtige Sangkor og talte derefter om Kv. Hjælpeforening, dens Organisering og forskelligartede Arbejder og Opgavers Betydning for Kirkens Medlemmer, alt dikteret af Næstekærlighedens Aand.

Paa sin overraskende og desorienterende Maade bad Præs. Alma Petersen Kirkens Ældster om at rejse sig, og samtidig viste han sine Rejsebilletter frem og drog en Sammenligning med de Mænds Myndighed, der havde udstedt hans Biletter, og de Mænds Myndighed, den, Gud havde givet dem, og dem der selv tager sig Myndighed.

Da Betydningen af Præs. Petersens umotiverede Overraskelsesmoment gik op for Forsamlingen, gled der et Forstaaelsens Smil over alle Ansigter, og Virkningen af Lignelsen var lige saa meget værd, som 1 Times teologisk Forelæsning.

Det er altid glædeligt at høre Str. Mary Bendtsen synge, ikke mindst denne Aften, hvor hun til Afveksling gav en engelsk Sang.

Sekretær Bennet ønskede, at Saltsødalens Aand maatte være til Stede og udtalte, at den Helligaand vilde hjælpe dem, der ønskede at tjene Herren, og Herren havde givet Løftet om mange Velsignelser, dersom vi vilde tjene ham, ja, det evige Liv vilde han skænke os!

Præs. Sonne indledte med at omtale sin Tilknytning til Aalborg, idet hans Far var født her, og han gav paa et klart og distinkt Engelsk (som det var en Fornøjelse at høre paa), en Skildring af sin Fars Tilslutning til Kirken, hvis Aarsag var Mormons Bog, og som blev bestemmende for ham og Familiens Skæbne. Ligeledes omtalte han andre Mænd som Brigham Young, Parly og Orson Pratt, der ogsaa havde faaet deres Vidnesbyrd ved Mormons Bog.

Til Slut omtalte han en Journalist, der havde spurgt ham angaaende Mormons Bog, som han en Gang havde faaet af Præs. Benzon. Denne Mands Forstaaelse af Mormons Bog, Omvendelse, given Afkald paa sit tidligere Liv, og hvad dertil hørte, til Fordel for Jesu Kristi Kirke, er et lille Kapitel for sig.

Den udbytterige Aften sluttede med den gamle Kampsang: »Kom Hellige«. Bøn ved Missionær Jay Jensen, Hobro.

Det var meget langsomt, den store Sal tømtes for de mange Besøgende, hvis Appetit paa at stille Spørgsmaal ang. Evange-

liet, var blevet skærpet af den interessante Aften, men alle fik de et Skrift med hjem af de venligt smilende Missionærer, der var posteret ved Udgangen, samt opmuntrende Ord om at komme igen og være standhaftige i deres Undersøgelse af Jesu Kristi rene Lære, og faa dette vidunderlige Vidnesbyrd, at Gud atter har talt til sine Børn paa Jorden.

Chr. Johansen.

De syngende Mødre i Helsingør.

De »syngende Mødre«, København, gjorde Sønd. d. 8. Aug. en god Mission ved at rejse til Helsingør og synge til Mødet, som Missionærene afholdte Søndag Eftmd., og en god og fornøjelig Tid tilbragtes senere hos Søkende, som gæstfrit aabnede deres Hjem. Vi er taknemmelige, om vi gennem vor Sang kan hjælpe til at fremme Herrens Værk, og vi anbefaler alle »syngende Mødres Kor« i den danske Mission at udføre et lignende Arbejde.

Valborg Johansen.

Daab.

AALBORG: Den 31. Juli blev følgende døpte: Christfriede Jahrling blev døbt af Missionær Theo Andersen, Haandspaalæggelse af Ældste Holger Jørgensen. Karla Krista Nielsen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandspaalæggelse af Missionær Willis Petersen. Børge Nitzsch Jensen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandspaalæggelse af samme. Jens Nitzsch Jensen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandsp. af Distriktspræsident Henry Løjborg. Mary Elvine Jensen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandsp. af samme. Holly Ingeborg Mariane Mogensen blev døbt af Missionær Theo Andersen, Haandsp. af Grensforstander Arnold J. Bukke. Anders Bolinius Nielsen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandspaalæggelse af Missionær Willis Petersen. Den 3. August blev følgende døpte: Agnes Marie Louise Christensen blev døbt af Dean Maughan, Haandsp. af samme. Ole Nitzsch Jensen blev døbt af Missionær Dean Maughan, Haandsp. af Missionær Willis Petersen. Peter Christian Steffensen, Frederikshavn, blev døbt af Missionær Billy F. Jensen, Haandsp. af Missionær Amber C. Davidsen.

KØBENHAVN: Den 29. Juli 1948 blev følgende døpte: Ulla Kirstine Marie Vohlert Nielsen blev døbt af Missionær Enoch Wayne Russon, Haandsp. af Missionær Herbert Niels Petersen. Benny Lyng Rasmussen blev døbt af Missionær Grant Lee Hansen, Haandsp. af Ældste Harry Petersen. Anastasia Elisabeth Valentinier blev døbt af Missionær Herbert Niels Pedersen, Haandsp. af Grensforstander Chr. Madsen. Bente Kirsten Jensen

blev døbt af Missionær Grant A. Stucki, Haandsp. af Ældste Harry Petersen. Margrethe Charlotte Brandt blev døbt af Missionær Grant A. Stucki, Haandsp. af Missionær Poul Elvin Andersen. Inga Marie Hansen blev døbt af Missionær Elvin Lunt, Haandsp. af Missionspræsident Alma L. Petersen. Jytte Lis Jensen blev døbt af Missionær Herbert Niels Petersen, Haandsp. af Missionær Kay J. Andersen. Vagn Allan Andersen blev døbt af Grensforstander Chr. Madsen, Haandsp. af Missionspræsident Alma L. Petersen. Gunnar Orla Odin Jensen blev døbt af Missionær Grant A. Stucki, Haandsp. af Missionspræsident Alma L. Petersen. Edith Thyra Jensen blev døbt af Missionær Grant A. Stucki, Haandsp. af Grensforstander Chr. Madsen. Den 15. August blev følgende døpte: Willy Peter Oluf Schiønning, Helsingør, blev døbt af Præst Bent Mouritsen, Haandsp. af Missionspræsident Alma L. Petersen. Edgar Sofus Arendal blev døbt af Missionær Herbert E. Andersen, Haandsp. af Ældste Alfred Hansen. Arnold Pedersen blev døbt af Missionær Kay Andersen, Haandsp. af Ældste Harry Petersen.

HORSENS: Den 22. April 1948 blev Jens C. Hansen døbt af Missionær Ronald Vincent, Haandsp. af samme.

Vi ønsker de nye Søskende hjertelig til Lykke og velkommen i Kirken.

Velsignelser.

AALBORG: Den 25. Juli 1948 blev Datter af Ingemann Holm Bendtsen og Mary Elisabeth Bendtsen, født den 2. Maj 1948, velsignet af Ældste Ingemann Holm Bendtsen og givet Navnet Hanne Jane Bendtsen. Samme Dag blev Datter af Johannes Evald Stricker og Else Marie Stricker, født den 29. Maj 1942, velsignet af Grensforstander Arnold J. Bukke og givet Navnet Mona Lise Stricker.

HJØRRING: Den 1. August 1948 blev Datter af Johannes Emil Jørgensen og Alma Marie Christine Jørgensen, født den 17. Juni 1948, velsignet af Missionær Charles R. Madsen, og givet Navnet Annette Jørgensen.

KØBENHAVN: Den 16. Maj blev Victor Als og Solveig Elfrida Als Tvillinger, født den 2. April 1948, velsignet af Ældste Richard Gregersen og givet Navnene Roald Als og Henrik Als. Den 22. August 1948 blev Pouli Eljen Rasmussen og Ida Rasmussens Søn, født den 4. December 1940, velsignet af Missionspræsident Alma L. Petersen og givet Navnet Jørgen Eljen Rasmussen. Samme Dag blev Pouli Eljen Rasmussen og Ida Rasmussens Søn, født den 1. Marts 1943, velsignet af Grensforstander Chr. Madsen og givet Navnet Kurt Eljen Rasmussen.

Ordinationer:

HORSENS: Den 29. August 1948 blev følgende ophøjet i Præstedømmet: Kaj Frøde Bjørn blev ordineret til Lærer af Missionær Joseph L. Taylor. Jens Charles Hansen blev ordineret til Lærer af Missionær Delbert Cromwell. Lauritz Merinus Christensen Bruun blev ordineret til Lærer af Missionær Raymond Andersen. Werner Sigfred Rønne blev ordineret til Lærer af Missionær Trumann Fischer.

ESBJERG: Den 22. Aug. 1948 blev Harald Aksel Christiansen ordineret til Diakon af Grensforstander Christian Jensen.

Emigrationer:

ESBJERG: Den 30. Juli 1948 emigrerede Alving Andersen og Grethe Andersen fra Esbjerg til Iona, Idaho.

KØBENHAVN: Den 28. August emigrerede Sigfred Andersen, Gerda Zander Andersen, Lisa Zander Andersen og Maj Zander Andersen fra København til Salt Lake City, Utah.

Forflytninger:

Den 5. Juli 1948 blev følgende Missionærer forflyttet: William H. Tingey jr. fra Silkeborg til København. Geo. W. Felsch fra Silkeborg til København. Grant Lee Hansen fra København til Silkeborg. Herbert N. Petersen fra København til Silkeborg. Den 14. Juli blev følgende forflyttet: Don Hale Nelson fra Aarhus til København. J. Normann Jeppsen fra Odense til Aarhus. Glen M. Marcussen fra Varde til Aalborg. Dean L. Maughan fra Aalborg til Kolding. Keith O. Karren fra Sønderborg til København. Ivan R. Hansen fra Varde til Holstebro. Mach Thalman fra København til Holstebro. Richard D. Jensen fra København til Odense. Donald V. King fra København til Sønderborg. Den 28. Juli blev følgende forflyttet: Mark S. Robertson fra Sønderborg til København. Paul R. Andersen fra Horsens til København. Delbert N. Cromwell fra Viborg til Horsens. James H. Langford fra Viborg til København. Den 2. August blev Quincy Jensen forflyttet fra København til Køge. Orson Christensen fra Køge til København. Den 7. August blev Elisabeth Hinckley og Naomi Jensen forflyttet fra Aarhus til Esbjerg. Den 14. August blev følgende forflyttet: Boyd D. Larsen fra Skanderborg til København, Ferrel Garth Nelson fra Fredericia til København, Dean F. Berry fra Nyborg til Aarhus, John G. Clawson fra Svendborg til Aarhus, Wayne W. Clark fra Aarhus til Nyborg, Leslie S. Raty fra Skanderborg til Svendborg, Dale C. Le Cheminant fra Aarhus til Nykøbing Mors, Don H. Nelson fra København til Aarhus. Den 31. August blev følgende forflyttet: Robert T. Burton fra Struer til Slagelse, Lars M. Bishop fra Struer til Slagelse.

Vielse:

Den 7. August 1948 blev Tonny Van Dam viet til Niels F. Møller Knudsen. Vielsen blev foretaget af Ældste Harry Petersen. Vi ønsker det unge Par hjertelig til Lykke. Maa Gud velsigne deres Fremtid.

Afløsninger:

Den 14. August 1948 blev Ray William Hansen hæderligt afløst fra sin Mission. Ray Hansen er fra Rexburg, Idaho, og arbejdede sidst i Aalborg. Samme Dag blev James Lyman Robertsen, Pleasant Grove, Utah, afløst fra sin Mission. James Robertsen arbejdede sidst i Nykøbing M. Den 28. August blev Niels C. Carlsen hæderligt afløst fra sin Mission. Niels C. Carlsen er fra Pocatello, Idaho, og arbejdede sidst i Slagelse. Samme Dag blev August V. Nielsen hæderligt afløst fra sin Mission. August V. Nielsen er fra Salt Lake City, Utah, og arbejdede sidst i Slagelse.

Forandringer:

Efter Missionær Christian Jensens Indsættelse som Grensforstander i Esbjerg Gren, er Missionær Paul A. Andersen beskikket som omrejsende Missionær.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Er det er Befaling?	166
Til dig	168
Henvisninger til Mormons Bog	168
De fornægtede aldrig Vidnesbyrdet	169
Kredslærernes Budskab	172
Tidernes Tegn	93
Mærkedage	173
Trosartiklerne	174
Jeg ønsker at vide	175
Største Missionsklasse i Kirkens Historie	175
Fra Missionsmarken	175