

OKTOBER 2010

De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der
Laatste Dagen

Liahona



BIJZONDERE UITGAVE
Tempels van De Kerk van
Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen

Welkom! U hebt vast al gemerkt dat deze uitgave van uw tijdschrift iets anders is.

Ruim een jaar geleden is de beslissing genomen om *Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen* te herzien, een boekje over het tempelwerk in de kerk, met voorbeelden van tempels over de hele wereld. Het boekje werd in sommige talen niet meer herdrukt en de leden vroegen zich af hoe ze een exemplaar konden bemachtigen. In plaats van een boekje te herdrukken waar geen boodschap van President Thomas S. Monson in staat en waarin geen melding wordt gemaakt van het grote aantal tempels die sindsdien zijn gebouwd, hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen een herziene versie goedgekeurd.

Wat is er anders?

In deze nieuwe uitgave staan gedeelten uit de oudere edities, maar er staan ook nieuwe gedeelten in — ook voor jongeren en kinderen — om de lezers een beter inzicht te geven in het belang van de tempel in het plan van geluk van onze hemelse Vader.

In het verleden was het boekje over tempels alleen bij het distributiecentrum verkrijgbaar. Om het boekje bij zoveel mogelijk leden te krijgen, wordt het nu naar alle abonnees van de *Liahona* en de *Ensign* gestuurd. In de nabije toekomst zullen er meer exemplaren — in veel verschillende talen — bij het distributiecentrum verkrijgbaar zijn.

Hoe kan ik deze uitgave gebruiken?

Huisonderwijzers en huisbezoeksters zullen merken dat er in deze editie geen boodschap van het Eerste Presidium en geen huisbezoekboodschap staat. U kunt aan de behoeften van uw gezinnen tegemoet komen door onder gebed een boodschap uit dit boekje te kiezen. Het artikel van president Thomas S. Monson is bijvoorbeeld een goede keuze voor veel gezinnen.

U ziet ook dat er op de binnenzijde van de achteromslag een lied staat dat in het jeugdwerk te gebruiken is.

Tempelwerk is de kern van het evangelie van Jezus Christus. We zijn blij dat we u deze uitgave kunnen bieden en hopen dat zij troost, leiding en inspiratie zal bieden aan personen en gezinnen die deze uitermate belangrijke leer en door God geboden gebruik van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen proberen te begrijpen, toe te passen en aan anderen verkondigen.

Oproep voor inzendingen

1. Is er een bepaald vers, inzicht of verhaal uit het Boek van Mormon dat u heeft beïnvloed? Wat hebt u van die tekst geleerd? Vertel over uw ervaring of getuigenis met betrekking tot die tekst uit het Boek van Mormon door uw inzending te e-mailen naar liahona@ldschurch.org.
2. Voor de rubriek Vraag en antwoord vragen we jongeren om de volgende vraag te beantwoorden: 'Ik heb gehoord dat het Boek van Mormon voor onze tijd is geschreven. Wat betekent dat?' Je kunt je antwoord, met toestemming van je ouders om je antwoord en je foto te publiceren, je e-mailen naar liahona@ldschurch.org.



OKTOBER 2010 110 DE JAARGANG NUMMER 10
LIAHONA 09290 120

Officiële Nederlandstalige uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Het Eerste Presidium: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf

Het Quorum der Twaalf Apostelen: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen

Verantwoordelijk redacteur: Paul B. Pieper
Adviseurs: Stanley G. Ellis, Christoffel Golden Jr., Yoshihiko Kikuchi

Hoofddirecteur: David L. Frischknecht
Directeur redactie: Vincent A. Vaughn
Directeur grafische vormgeving: Allan R. Loyborg

Hoofredacteur: R. Val Johnson
Assistent-hoofredacteurs: Jenifer L. Greenwood, Adam C. Olson

Mederedacteur: Ryan Carr
Assistent-redactrice: Susan Barrett
Redactiemedewerkers: David A. Edwards, Matthew D. Flitton, LaRene Porter Gaunt, Larry Hiller, Carrie Kasten, Jennifer Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekir, Joshua J. Perkey, Chad E. Phares, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell
Directiesecretaresse: Laurel Teuscher

Leidend Art-director: J. Scott Knudsen

Art-director: Scott Van Kampen

Productiemanager: Jane Ann Peters

Medewerkers ontwerp en productie: Cali R. Arroyo, Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, Kathleen Howard, Eric P. Johnson, Denise Kirby, Scott M. Mooy, Ginny J. Nilson

Vorbereidend drukwerk: Jeff L. Martin

Directeur drukwerk: Craig K. Sedgwick

Directeur distributie: Evan Larsen

Vertaling: Jos Peeters

Kerkelijk Vertaalbureau

Turnhousebaan 130, B-2460 Kasterlee

Telefoon: 0032-(0)14-265775

Nieuwsredactie:

Nieuwsredacteur: Frans Heijdemann

Grovestins 64

NL-7608 HN Almelo

Telefoon: 0546 865984

Uw kopij graag per e-mail naar nieuws@liahona.nl

Distributie:

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

European Distribution Ltd., Magazine Service,

Steinmühlstr. 16, 61352 Bad Homburg, Duitsland

Tel.: 00800 3478 3388, fax: 00 49 6172 492860

E-mail: orderseu@ldschurch.org

Jaarabonnement: € 7,50 De volgende

betalingsopties zijn mogelijk:

Creditcard (bel of e-mail EDL; zie Distributie hierboven)

Overschrijving per bank op de volgende rekening:

Dresdner Bank, IBAN: DE42 5008 0000 0732 3712 00,

BIC: DRESDEFF, Omschrijving: abonneenummer + naam +

wijk/gemeente.

Bijdragen:

Stuur manuscripten en vragen aan: *Liahona*, Rm. 2420,

50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024,

USA; of per e-mail naar: liahona@ldschurch.org.

De *Liahona* (Een woord uit het Boek van Mormon dat 'kompas'

of 'aanwijzer' betekent) verschijnt in de volgende talen: Albanees,

Armeens, Bahasa Indonesia, Bišlama, Bulgaars, Cambodjaans,

Cebuano, Chinees, Deens, Duits, Engels, Ests, Fiji, Fins, Frans,

Grieks, Hindi, Hongaars, Islands, Italiaans, Japans, Kiribati,

Koreans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagasi, Marshallies,

Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees,

Roemeens, Russisch, Samoaans, Sinhala, Sloveens, Spaans,

Tagalog, Tahitiaans, Tamil, Telugu, Thai, Tongaans, Tsjechisch,

Urdu, Vietnamees en Zweeds. (Frequentie verschilt per taal.)

Uitgever: © 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten

voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika.

Tekst- en beeldmateriaal in de *Liahona* mag gereproduceerd

worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of

thuis. Beeldmateriaal mag niet gereproduceerd worden als de

bronvermelding dat aangeeft. Voor vragen over het auteursrecht

kunt u zich richten tot het Intellectual Property Office, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; e-mail:

cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

For Readers in the United States and Canada:

October 2010 Vol. 110 No. 10. LIAHONA (USPS 311) Dutch

(ISSN 1522-9173) is published monthly by The Church of Jesus

Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City,

UT 84150. USA subscription price is \$10.00 per year; Canada,

\$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt

Lake City, Utah. Sixty days' notice required for change of address.

Include address label from a recent issue; old and new address

must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt

Lake Distribution Center at address below. Subscription help line:

1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American

Express) may be taken by phone. (Canada Post Information:

Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution

Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT

84126-0368.

TEMPELS

VAN DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN



Jezus Christus heeft gezegd: 'Ik
ben het licht der wereld; wie
Mij volgt, zal nimmer in de duis-
ternis wandelen, maar hij zal
het licht des levens hebben.'

Johannes 8:12

In het huis des Heren voelen
we de invloed van de Heilige
Geest en naderen we tot God,
onze hemelse Vader, en tot zijn
geliefde Zoon, Jezus Christus.





Het is niet toegestaan om foto's van tempels, binnen- of buitenkant, te vermenigvuldigen of te kopiëren.

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen
Salt Lake City (Utah, VS)

© 2010 by Intellectual Reserve, Inc.
Alle rechten voorbehouden
Printed in the United States of America
Origineel vrijgegeven: 8/09 09339 120

Foto's en illustraties:

Tenzij anders aangegeven, zijn de foto's en illustraties eigendom van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen of gebruikt met toestemming van de kunstenaar of fotograaf.

Pagina's 4–5: © Robert A. Baird

Pagina 5: © Altus Photo Design

Pagina 6: © Val Brinkerhoff

Pagina 7: © Scott Cannon

Pagina's 8–9: © Fredy Apaza Ramirez

Pagina 10: © Val Brinkerhoff

Pagina 27: © 2000 John Telford

Pagina 48: © Pacific Press Publishing Association, Inc. (Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten)

Pagina 54: Harry Anderson, *Mozes roept Aäron tot de bediening*, © IRI.

Pagina 55: *Salomo bidt tijdens de tempelinwijding*, © Robert T. Barrett. Kopiëren niet toegestaan.

Binnenzijde achteromslag: © Martin Van Hemert.

Achteromslag: © Robert A. Baird

Res
Book Area
M 2.05.5
S838 DUT
Oct. 2010
31190

Inhoud

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de tempel het huis van de Heer — het heiligste gebouw op aarde. In dit boekje vindt u nuttige informatie over het doel en het belang van de tempels en over de eeuwige betekenis van de ceremonies die daar plaatsvinden.

Dit boekje is ook online te vinden op temples.lds.org.

4 Huizen van de Heer
Fotoreportage

12 Zegeningen van de tempel
President Thomas S. Monson

20 Waarom deze tempels?
President Gordon B. Hinckley

28 De heilige tempel
President Boyd K. Packer

36 Een tempelgericht volk
President Howard W. Hunter

40 Ons op de zegeningen van de tempel voorbereiden
Ouderling Russell M. Nelson

52 Een geschiedenis van tempels
Ouderling James E. Talmage

60 Dingen die met dit huis te maken hebben
Fotoreportage

68 Tempelwerk, tempelzegeningen

Ons tempelhuwelijk was iedere prijs waard
Geovanny Medina

Hoe de tempel ons tot zegen is
Frances W. Hodgson

72 Voor kinderen: jullie pad naar de tempel

76 Voor jongeren: de tempel in je leven verweven

79 Veel gestelde vragen



- ◀ Kopenhagentempel (Denemarken). Op 23 mei 2004 ingewijd.
- ▲ Adelaidetempel (Australië). Op 15 juni 2000 ingewijd.
- Vooromslag: Salt Laketempel. Op 6 april 1893 ingewijd.
- Achteromslag: Portlandtempel (Oregon, VS). Op 19 augustus 1989 ingewijd.

Huizen van de Heer

De tempel is letterlijk het huis van de Heer. Het is een gebouw waar God zijn kinderen instructies geeft en ze voorbereidt om bij Hem terug te keren. Het is een gebouw waar we als gezin verenigd worden en in de wegen van de Heer onderricht worden.





De tempel was een leerplek voor de Heiland toen Hij op aarde was; het was een belangrijk onderdeel van zijn leven. De tempelzegeningen zijn nu weer beschikbaar.' (James E. Faust, 'De herstelling van alle dingen', Liahona, mei 2006, p. 67.)

- ◀ Washington D.C.-tempel (VS). Op 19 november 1974 ingewijd.
- ▲ Fontein, Nashvilletempel (Tennessee, VS).





'Door de namen van onze voorouders op te zoeken en de verlossende verordeningen voor hen te verrichten die zij zelf niet konden verrichten, getuigen wij van de oneindige omvang van de verzoening van Jezus Christus.' (D. Todd Christofferson, *'De verlossing van de doden en het getuigenis van Jezus'*, Liahona, januari 2001, p. 11.)

- ◀ Gebrandschilderd glas, Palmyratempel (New York, VS) (uiterst links)
- ◀ Hong Kongtempel (China), Op 26 mei 1996 ingewijd
- ▲ Bogengalerij, Bountifultempel (Utah, VS)





'Het proces waarbij we de naam van Jezus Christus op ons nemen, [begint] in het water van de doop en wordt voortgezet en uitgebreid in het huis van de Heer. (...) Met de verordeningen van de heilige tempel nemen we de naam van Jezus Christus dus nog verder op ons.' (David A. Bednar, 'Op eervolle wijze een naam en status behouden', Liahona, mei 2009, p. 98.)

◀ Cochabambatempel (Bolivia).
Op 30 april 2000 ingewijd.

▲ Metselwerk (detail), Cardstontempel
(Alberta, Canada).



'De tempel lijkt in haar stralende glorie te zeggen tot iedereen die hem ziet: "Kom! Kom naar het huis des Heren. Hier is rust voor het vermoeide hart, en vrede voor de ziel te vinden." (...) De [tempel] bereidt allen die er binnentreden voor op hun terugkeer naar huis — ons hemels huis, bij onze familie, bij God.'
(Thomas S. Monson, 'Dagen om nooit te vergeten', De Ster, november 1990, pp. 63, 65.)

▲ Omheining, Sacramentotempel (Californië, VS).

► Accratempel (Ghana). Op 11 januari 2004 ingewijd.







Zegeningen van de tempel

President Thomas S. Monson

Zestiende president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

In de tempel kunnen we ons dicht bij de Heer voelen

Volgens mij is er geen plek in de wereld waar ik me dicht bij de Heer voel dan in een van zijn heilige tempels. Ik parafraseer een gedicht:

Hoe ver weg is de hemel?

Niet erg ver.

In tempels van God,

Dan zijn we er.

De Heer heeft gezegd:

‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

‘maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

‘Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’¹

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de tempel de heiligste plek op aarde. De tempel is het huis van de Heer, en zoals de inscriptie op de buitenkant van de tempel aangeeft, is de tempel ‘de Here gewijd’.

De tempel bouwt ons op en verhoogt ons

In de tempel wordt het volledige plan van God uiteengezet. In de tempel worden eeuwige verbonden gesloten. De tempel bouwt ons op, verhoogt ons, is een baken dat iedereen kan zien en leidt ons naar de celestiale heerlijkheid. Het is het huis van God. Alles

De tempel geeft ons leven een doel. We krijgen er vrede in onze ziel — geen wereldse vrede, maar de vrede die de Zoon van God beloofde toen Hij zei: ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.’

◀ Limatempel (Peru). Op 10 januari 1986 ingewijd.



Als wij de tempel aanraken en liefhebben, zal ons geloof in ons leven weerspiegelen. Als wij naar het heilige huis gaan en de verbonden die we daar sluiten indachtig zijn, kunnen we alle beproevingen doorstaan en alle verleidingen overwinnen.

wat er binnen de muren van de tempel gebeurt, is opbouwend en louterend.

De tempel is voor het gezin, een van de grootste schatten in dit aardse leven. De Heer heeft duidelijk gezegd dat wij als vader onze vrouw met heel ons hart moeten liefhebben en voor haar en onze kinderen moeten zorgen. Hij heeft aangegeven dat het grootste werk dat wij als ouders verrichten, thuis plaatsvindt. Ons gezin kan hemels zijn, vooral als ons huwelijk in het huis van God is verzegeld.

Wijlen ouderling Matthew Cowley heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen ooit verteld over de grootvader die op een zaterdagmiddag zijn kleindochtertje voor haar verjaardag mee uit nam — niet naar de dierentuin of de film, maar naar het tempelterrein. Met toestemming van de tuinman liepen ze naar de grote deuren van de tempel. Hij moedigde haar aan om haar hand op de dikke muur en de zware deur te leggen. Liefdevol zei hij tegen haar: 'Vergeet nooit dat je vandaag de tempel hebt aangeraakt. Op een dag zul je naar binnen gaan.' Zijn cadeau aan deze kleine was geen snoep of ijs, maar een ervaring die veel belangrijker en eeuwig was

— waardering voor het huis van de Heer. Zij had de tempel aangeraakt, en de tempel had haar geraakt.

De tempel brengt vrede in onze ziel

Als wij de tempel aanraken en liefhebben, zal ons leven ons geloof weerspiegelen. Als wij naar het heilige huis gaan en de verbonden die we daar sluiten indachtig zijn, kunnen we alle beproevingen doorstaan en alle verleidingen overwinnen. De tempel geeft ons leven een doel. We krijgen er vrede in onze ziel — geen wereldse vrede, maar de vrede die de Zoon van God beloofde toen Hij zei: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.'²

De heiligen der laatste dagen hebben veel geloof. De Heer geeft ons de kans om te laten zien dat we zijn geboden onderhouden, dat we de weg bewandelen die Jezus van Nazaret bewandelde, dat we de Heer met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand liefhebben, en dat we onze naasten liefhebben als onszelf.³



De Heer heeft aangegeven dat het grootste werk dat wij als ouders verrichten, thuis plaatsvindt. Ons gezin kan hemels zijn, vooral als ons huwelijk in het huis van God is verzegeld.

◀ St. Georgetempel (Utah), Op 6 april 1877 ingewijd. Op 11 november 1975 heringewijd.



Waardige jongemannen en jongevrouwen vanaf twaalf jaar kunnen zich plaatsvervangend laten dopen voor hen die zonder de zegeningen van de doop zijn overleden.

Ik geloof in de spreuk: 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'⁴

Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Als wij onze plicht doen en volledig op de Heer vertrouwen, zullen we naar de tempel gaan, niet alleen om onze eigen verordeningen te ontvangen, maar ook om werk voor anderen te doen. We knielen neer aan de heilige altaars om plaatsvervangend echtgenoten en kinderen voor eeuwig aan elkaar te verzegelen. Jongemannen en jongevrouwen vanaf twaalf jaar die goed leven, kunnen zich

plaatsvervangend laten dopen voor hen die zonder de zegeningen van de doop zijn overleden. Dat is het verlangen van onze hemelse Vader voor ons allemaal.

Een wonder

Vele jaren geleden kreeg broeder Percy K. Fetzer, een nederige en getrouwe patriarch, de opdracht om patriarchale zegens te geven aan de leden van de kerk achter het IJzeren Gordijn.

Broeder Fetzer ging in die donkere dagen naar Polen. De grenzen waren

▲ Manilatempel (Filipijnen).
Op 25 september 1984 ingewijd.

► Bountifultempel (Utah). Op 8 januari 1995 ingewijd.

dicht en de burgers mochten het land niet uit. Broeder Fetzer bezocht de Duitse heiligen die daar vast waren komen te zitten toen de grenzen na de Tweede Wereldoorlog waren verlegd en het gebied waar zij woonden aan Polen was toegewezen.

Onze leider onder al die Duitse heiligen was broeder Eric P. Konietz, die daar met zijn vrouw en kinderen woonde. Broeder Fetzer gaf broeder en zuster Konietz en hun oudere kinderen een patriarchale zegen.

Toen broeder Fetzer in de Verenigde Staten terugkwam, vroeg hij of hij met me kon praten. Toen hij in mijn kantoor zat, begon hij te huilen. Hij zei: 'Broeder Monson, toen ik mijn handen op het hoofd van de leden van de familie Konietz legde, sprak ik beloften uit die niet in vervulling kunnen gaan. Ik beloofde broeder en zuster Konietz dat zij naar hun geboorteland Duitsland zouden terugkeren, dat ze niet meer door willekeurige beslissingen van veroverende landen gevangen zouden zijn en dat ze als gezin in het huis van de Heer verzegeld zouden worden. Ik beloofde hun zoon dat hij op zending zou gaan, en ik beloofde hun dochter dat ze in de heilige tempel van God zou trouwen. U en ik weten dat die beloften door de gesloten grenzen niet in vervulling kunnen gaan. Wat heb ik gedaan?'

Ik zei: 'Broeder Fetzer, ik ken u goed genoeg om te weten dat u precies hebt gedaan wat onze hemelse Vader van u verwachtte.' Samen knielden we naast mijn bureau neer en smeekten onze hemelse Vader of de beloften die aan dat getrouwe gezin waren gedaan wat betreft de tempel van God en de andere zegeningen in vervulling mochten gaan. Alleen Hij kon het benodigde wonder bewerkstelligen.

En het wonder vond plaats. Er werd een verdrag getekend tussen de leiders van de Poolse regering en de leiders van de Federale Republiek Duitsland, waardoor Duitse burgers die in dat gebied vastzaten naar West-Duitsland mochten verhuizen. Broeder en zuster Konietz en hun kinderen verhuisden naar West-Duitsland, en broeder Konietz werd bisschop in de wijk waar ze terechtwamen.

Ze gingen met het gezin naar de heilige tempel in Zwitserland. En wie was de tempelpresident die hen in het wit met open armen begroette? Niemand anders dan Percy Fetzer — de patriarch die hun de belofte had gedaan. Als president van de Berntempel (Zwitserland) verwelkomde hij hen in het huis van de Heer om die belofte te vervullen. Hij verzegelde man en vrouw aan elkaar en de kinderen aan hun ouders.

De jonge dochter trouwde uiteindelijk in het huis van de Heer. De jonge zoon vervulde een voltijdzending.



Als wij onze plicht doen en volledig op de Heer vertrouwen, zullen we naar de tempel gaan, niet alleen om onze eigen verordeningen te ontvangen, maar ook om het werk voor anderen te verrichten.



In de tempel wordt het volledige plan van God uiteengezet. In de tempel worden eeuwige verbonden gesloten. Alles wat er binnen de muren van de tempel gebeurt, is opbouwend en verheffend.

'We zien elkaar in de tempel!'

Sommigen van ons wonen vlakbij een tempel. Anderen moeten een oceaan oversteken of vele kilometers afleggen voordat ze bij een tempel van God zijn.

Enkele jaren geleden, voordat er een tempel in Zuid-Afrika was, ontmoette ik tijdens een districtsconferentie in het toenmalige Salisbury (Rhodesië), districtspresident Reginald J. Nield. Hij begroette mij met zijn vrouw en lieve dochters toen ik de kapel binnenkwam. Ze vertelden me dat ze hadden gespaard en zich hadden voorbereid om op een dag naar de tempel van de Heer te gaan. Maar de tempel was zo ver weg.

Na de conferentie stelden de vier lieve dochters me allerlei vragen over de tempel: 'Hoe is het in de tempel? Wij hebben alleen maar een foto gezien.' 'Hoe zullen we ons voelen als we in de tempel zijn?' 'Wat zal de meeste indruk op ons maken?' Een uur lang had ik de kans om met de vier meisjes over het huis van de Heer te praten. Toen ik naar het vliegveld ging, zwaaiden ze naar me, en het jongste meisje zei: 'We zien elkaar in de tempel!'

Een jaar later begroette ik de familie Nield in de Salt Laketempel. In een vredige verzegelkamer had ik het voorrecht om broeder en zuster Nield voor tijd en eeuwigheid aan elkaar te verzegelen. De deuren gingen open en die prachtige dochters kwamen in vlekkeloos witte jurken de kamer binnen. Ze omarmden hun moeder, en toen hun vader. Ze hadden tranen in hun ogen en dankbaarheid in hun hart. Het leek wel of we in de hemel waren. Toen konden ze zeggen: 'Nu zijn we een eeuwig gezin.'

Dat is de geweldige zegen die we in de tempel kunnen ontvangen. Ik hoop dat wij allemaal goed zullen leven, met reine handen en een zuiver hart, zodat de tempel ons leven en ons gezin tot zegen zal zijn.

Hoe ver weg is de hemel? Ik getuig dat die in de tempel helemaal niet ver weg is — want in deze heilige gebouwen komen hemel en aarde bij elkaar en geeft onze hemelse Vader zijn kinderen zijn grootste zegeningen.

Noten

1. Matteüs 6:19–21.
2. Johannes 14:27.
3. Zie Matteüs 22:37–39.
4. Spreuken 3:5–6.



In een vredige verzegelkamer had ik het voorrecht om broeder en zuster Nield en hun dochters voor tijd en eeuwigheid aan elkaar te verzegelen. Ze hadden tranen in hun ogen en dankbaarheid in hun hart. Het leek wel of we in de hemel waren.

- ◀ Berntempel (Zwitserland). Op 11 september 1955 ingewijd. Op 23 oktober 1992 heringewijd.
- ▲ Verzegelkamer, Salt Laketempel.



Waarom deze tempels?

President Gordon B. Hinckley (1910–2008)

Vijftiende president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Tempels zijn gebouwen waar onze vragen over het leven vanuit een eeuwig perspectief worden beantwoord

Is er ooit een man of vrouw geweest die op een moment van zelfbeschouwing niet over de belangrijke verborgenheden van het leven heeft nagedacht?

Heeft hij of zij zich niet afgevraagd: 'Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Wat is mijn relatie tot mijn Schepper? Zal de dood mij beroven van de omgang met mijn dierbaren? En mijn familieleden? Is er leven na de dood, en als dat zo is, kennen we elkaar daar dan ook?'

De antwoorden op die vragen zijn niet in de wijsheid van de wereld

te vinden. Ze zijn uitsluitend in het geopenbaarde woord van God te vinden. De tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn heilige gebouwen waarin deze en andere eeuwige vragen worden beantwoord. Al die tempels zijn ingewijd als huis van de Heer, als heilige, vredige plek, afgezonderd van de wereld. Er worden waarheden uiteengezet en ceremonies verricht die kennis geven van eeuwige zaken en de bezoekers motiveren om te leven met een begrip van ons goddelijke erfdeel als kind van God en met een bewustzijn van ons potentieel als eeuwig wezen.

*Tempels van
De Kerk van
Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen zijn heilige
gebouwen waarin
eeuwige vragen
worden beantwoord.*



De leringen die in de hedendaagse tempels aan de orde komen, leggen grote nadruk op onze plicht jegens onze Schepper en onze medemens.

Vergeleken met andere godsdienstige gebouwen zijn tempels uniek in hun doel en functie

Deze gebouwen, die verschillen van de duizenden gewone kerkgebouwen die over de aarde zijn verspreid, zijn in doel en functie anders dan alle andere godsdienstige gebouwen. Dat komt niet door de afmeting of de architectonische schoonheid van deze gebouwen. Maar door het werk dat er wordt gedaan.

Het is niet nieuw dat bepaalde gebouwen bestemd worden voor

bijzondere ceremonies, waardoor ze zich onderscheiden van gewone kerkgebouwen. Dat was al zo in het oude Israël, waar de mensen geregeld in de synagogen aanbaden. Hun heiligste plek was allereerst de tabernakel in de wildernis met het heilige der heiligen. Daarna volgden er tempels waar bijzondere ceremonies werden verricht waaraan alleen zij die aan de eisen voldeden konden deelnemen.

En dat is nu ook zo. Voordat een tempel wordt ingewijd, nodigt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het publiek uit om het

gebouw van binnen te bekijken. Maar als het gebouw eenmaal is ingewijd, wordt het een huis van de Heer dat zo heilig is dat alleen goede leden van de kerk naar binnen mogen. Dat is geen kwestie van geheimzinnigheid. Het is een kwestie van heiligheid.

Tempelwerk is van belang voor alle leden van Gods eeuwige gezin

Het werk dat in deze gebouwen gedaan wordt, bevordert Gods eeuwige doeleinden met betrekking tot de mens, die Gods kind en schepping is. Het tempelwerk heeft voornamelijk te maken met het gezin, met een ieder van ons als lid van Gods eeuwige gezin, en met een ieder van ons als lid van een aards gezin. Het heeft te maken met de heiligheid en de eeuwige aard van het huwelijksverbond en de gezinsband.

Het bevestigt dat ieder mens die geboren wordt, een kind van God is, begiftigd met iets van zijn goddelijke aard. De herhaling van die fundamentele leringen heeft een gunstige invloed op hen die ze aanvaarden, omdat de leer op prachtige en indrukwekkende wijze wordt verwoord. De bezoekers gaan beseffen dat zij niet alleen kinderen van onze hemelse Vader zijn, maar dat ze deel uitmaken van een goddelijk gezin en dat alle mensen hun broer of zus zijn.

Toen Hem door de schriftgeleerden werd gevraagd: 'Welk gebod is het eerste van alle?', antwoordde de Heiland: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

'Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet' (Marcus 12:28, 30-31).

De leringen die in de hedendaagse tempels aan de orde komen, leggen grote nadruk op het fundamentele beginsel van onze plicht jegens onze Schepper en onze medemens. Gewijde verordeningen bekrachtigen deze verheffende filosofie van het gezin van God. Uit deze leringen komt naar voren dat onze geest eeuwig is, in tegenstelling tot het lichaam dat sterfelijk is. Niet alleen krijgt de bezoeker begrip van deze belangrijke waarheden, maar ze motiveren hem ook om God lief te hebben en behulpzamer te zijn voor andere kinderen van onze hemelse Vader.

Als we de vooronderstelling aanvaarden dat iedereen een kind van God is, gaan we inzien dat het sterfelijk leven een goddelijk doel heeft. Ook op dit punt wordt er in het huis van de Heer geopenbaarde waarheid verkondigd. Het aardse leven maakt deel uit van een eeuwige reis. Voordat we op aarde kwamen, leefden we als



Op prachtige en indrukwekkende wijze gaan de bezoekers beseffen dat zij niet alleen kinderen van onze hemelse Vader zijn, maar dat ze deel uitmaken van een goddelijk gezin.

De rede vereist dat de familiebanden na de dood worden voortgezet. Het hart van de mens verlangt ernaar, en God heeft een manier geopenbaard waarop dat verwezenlijkt kan worden. De heilige ceremonies van het huis van de Heer voorzien erin.

geestkinderen. De Schriften getuigen daarvan. Lees maar eens de woorden van de Heer aan Jeremia: 'Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld' (Jeremia 1:5).

De familiebanden die wij zo koesteren kunnen in de komende wereld voortduren

Wij komen als kinderen van sterfelijke ouders op aarde en we horen bij een gezin. Ouders werken samen met God om de eeuwige doeleinden voor zijn kinderen tot stand te brengen. Daarom is het gezin de belangrijkste goddelijke instelling in het sterfelijk leven en in de eeuwigheid.

Veel werk dat in de tempels gedaan wordt, heeft betrekking op het gezin. Om dat werk goed te kunnen begrijpen, moeten we erkennen dat wij niet alleen als kind van God in het voorsterfelijk leven bestonden, maar dat we ook na de dood zullen voortleven. En de dierbare, bevredigende banden in dit leven, waarvan de fijnste en belangrijkste in het gezin te vinden zijn, zullen ook in de komende wereld voortduren.

Als man en vrouw in het huis van de Heer trouwen, worden ze niet alleen voor dit leven aan elkaar verbonden, maar ook voor de eeuwigheid. Zij worden niet alleen door de wetten van het land aan elkaar verbonden, tot de dood hen scheidt, maar ook door het eeuwige priesterschap van God, dat in de hemel bindt wat op aarde gebonden wordt. Een echtpaar dat zo getrouwd is, weet zeker dat hun relatie, en die met hun kinderen, niet door de dood verbroken wordt, maar in de eeuwigheid zal voortduren, op voorwaarde dat zij die zegeningen waardig zijn.

Is er ooit een man geweest die oprecht van een vrouw hield, of een vrouw die oprecht van een man hield, die niet bad dat hun relatie ook voorbij het graf mocht voortduren? Is er ooit een kind begraven door ouders die niet verlangden naar de zekerheid dat hun dierbare kind in de komende wereld weer bij hen zou zijn? Kan iemand die



Kan iemand die in het eeuwige leven gelooft eraan twijfelen dat God zijn zoons en dochters dat dierbaarste aspect van het leven wil verlenen, de liefde die het duidelijkst tot uiting komt in gezinsbanden?

in het eeuwige leven gelooft eraan twijfelen dat God zijn zoons en dochters dat dierbaarste aspect van het leven wil verlenen, de liefde die het duidelijkst tot uiting komt in gezinsrelaties? Nee, de rede vereist dat de familiebanden na de dood worden voortgezet. Het hart van de mens verlangt ernaar, en God heeft een manier geopenbaard waarop dat verwezenlijkt kan worden. De heilige ceremonies van het huis van de Heer voorzien erin.

De zegeningen van de tempel staan iedereen ter beschikking

Maar dat zou allemaal oneerlijk zijn als die zegeningen alleen beschikbaar waren voor hen die lid zijn van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In feite kan iedereen die het evangelie aanvaardt en zich als lid van de kerk laat dopen naar de tempel gaan en de zegeningen ervan ontvangen. Daarom doet de kerk zoveel zendingswerk in de wereld en zal het dat werk zoveel mogelijk blijven uitbreiden, want volgens goddelijke openbaring heeft zij de taak om het evangelie aan alle natie, geslacht, taal en volk te verkondigen.

Maar er zijn ontelbare miljoenen mensen op aarde geweest die nooit de kans hebben gehad om het evangelie te horen. Hebben zij geen recht op de zegeningen die in de tempels van de Heer geboden worden?

Door plaatsvervangers die namens de doden optreden, zijn diezelfde ceremonies beschikbaar voor hen die het sterfelijk leven reeds verlaten hebben. In de geestenwereld heeft iemand de vrijheid om de aardse ceremonies die voor hem zijn verricht, zoals de doop, het huwelijk, en de verzegeling van het gezin, te aanvaarden of te verwerpen. Er is geen dwang in het werk van de Heer, maar er moeten wel kansen zijn.

Tempelwerk is een liefdewerk van de levenden voor de doden

Dit plaatsvervangende werk is een ongekend liefdewerk van de levenden voor de doden. Er is veel familiehistorisch onderzoek nodig om de mensen te vinden die ons zijn voorgegaan. Om te helpen met dat werk, coördineert de kerk een familiehistorisch programma en heeft zij onderzoeksfaciliteiten die in de hele wereld ongeëvenaard zijn. Haar archieven staan open voor het



Door plaatsvervangers die namens de doden optreden, worden de verordeningen van het evangelie beschikbaar gesteld aan hen die het sterfelijk leven reeds verlaten hebben.

▲ Doopvont Papeetetempel (Tahiti).



Deze tempels zijn beslist uniek onder alle gebouwen. Het zijn huizen van onderricht. Het zijn huizen van verbonden en beloften. Aan hun altaren knielen wij neer voor God, onze Schepper, en worden ons zijn eeuwige zegeningen beloofd.

publiek en worden door veel niet-leden gebruikt om hun voorouders op te sporen. Dit programma wordt door genealogen over de hele wereld geprezen en wordt door verscheidene landen gebruikt als reserve voor hun eigen verslagen. Maar het voornaamste doel is de leden van de kerk de bronnen te verschaffen om de gegevens van hun overleden voorouders op te zoeken, zodat zij hun alle zegeningen kunnen bieden die zij zelf hebben ontvangen. Eigenlijk zeggen ze tegen zichzelf: 'Ik houd zoveel van mijn vrouw en kinderen dat ik in alle eeuwigheid bij ze wil zijn. Moeten mijn overleden grootvader, overgrootvader en andere voorouders dan ook niet de kans krijgen om diezelfde eeuwige zegeningen te ontvangen?'

Tempels bieden de kans om de ware betekenis van het leven te leren

En daarom zijn deze heilige gebouwen het toneel van enorme, maar rustige en eerbiedige bedrijvigheid. Zij doen denken aan het gedeelte van het visioen van Johannes de Openbaarder waarin deze vraag en dit antwoord staan: 'Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? (...)

'Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

'Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel' (Openbaring 7:13-15).

Wie naar die heilige huizen gaan, zijn in het wit gekleed wanneer zij daar zijn. Zij komen daar uitsluitend op aanbeveling van hun plaatselijke kerkleiders, die verklaren dat zij zich aan de kernormen houden. Er wordt van hen verwacht dat zij met reine gedachten, een rein lichaam en fatsoenlijke kleding naar de tempel van God komen. Als ze binnenkomen, wordt er van ze verwacht dat ze de wereld achter zich laten en zich op goddelijke zaken concentreren.

Dit gebruik, als we het zo mogen noemen, heeft zijn eigen beloning, want wie zou in deze moeilijke tijd niet de kans willen aangrijpen om de wereld buiten te sluiten en het huis van de Heer in te gaan om daar in alle rust over de eeuwige zaken van God na te denken? Die heilige gebouwen bieden ons de kans die wij nergens anders kunnen krijgen, om te leren en na te denken over zaken die werkelijk belangrijk zijn — onze band met de Godheid en onze eeuwige reis van een voorsterfelijke staat naar dit leven en vervolgens naar een toekomstige staat waarin wij elkaar kennen en met elkaar omgaan, waaronder onze dierbaren en de voorouders die ons zijn voorgegaan en van wie wij lichaam, verstand en geest hebben geërfd.

In de tempel worden ons Gods eeuwige zegeningen beloofd

Deze tempels zijn beslist uniek onder alle gebouwen. Het zijn huizen van

▲ Stockholmtempel (Zweden). Op 2 juli 1985 ingewijd.

► Mantitempel (Utah). Op 21 mei 1888 ingewijd. Op 14 juni 1985 heringewijd.



onderricht. Het zijn huizen van verbonden en beloften. Aan hun altaren knielen wij neer voor God, onze Schepper, en worden ons zijn eeuwige zegeningen beloofd. In die gewijde heiligdommen communiceren we met Hem en denken we aan zijn Zoon, onze Heiland en Verlosser, de Heer Jezus Christus, die als plaatsvervanger voor ons allen het zoenoffer heeft gebracht. Hier zetten wij onze zelfzucht opzij en helpen we anderen die zichzelf niet kunnen helpen. Hier worden wij door de macht van het ware priesterschap van God verbonden in de heiligste van alle menselijke relaties — als man en vrouw, als kind en ouder, en als gezin ontvangen we de verzegeling die niet

door tijd vernietigd en noch door de dood ontwricht kan worden.

Die heilige gebouwen werden zelfs gebouwd in de duistere tijden toen de heiligen der laatste dagen meedogenloos verdreven en vervolgd werden. Ze zijn gebouwd en onderhouden in tijden van armoede en welvaart. Ze komen voort uit het levenskrachtige geloof van een steeds toenemend aantal mensen die getuigen van een levende God, van de herrezen Heer, van profeten en goddelijke openbaring, en van de vrede en zekerheid van eeuwige zegeningen die alleen in het huis van de Heer te vinden zijn.

Aangepast overgenomen uit *Tambuli*, juni 1992, pp. 3–8

Deze heilige gebouwen, die in tijden van armoede en welvaart gebouwd en onderhouden worden, ontstaan uit het levenskrachtige geloof van een steeds toenemend aantal mensen dat getuigenis geeft van een levende God en van de herrezen Heer.



De heilige tempel

President Boyd K. Packer

President van het Quorum der Twaalf Apostelen

In de tempel kunnen we deelnemen aan de hoogste verlossende verordeningen

Er zijn veel redenen om naar de tempel te gaan. Zelfs de buitenkant lijkt op een verheven geestelijk doel te wijzen. En dat komt binnen duidelijk tot uitdrukking. Boven de deur van de tempel staan de woorden: 'De Here gewijd'. Als u een ingewijde tempel binnengaat, bevindt u zich in het huis van de Heer.

In de tempel kunnen leden van de kerk die daarvoor in aanmerking komen, deelnemen aan de hoogste verlossende verordeningen die aan de mens zijn geopenbaard. Daar kunnen we in een heilige ceremonie gewassen en gezalfd, geïnstrueerd, begiftigd en verzegeld worden. En als we die zegeningen voor onszelf hebben ontvangen, kunnen we optreden voor hen

die zijn overleden zonder zelf die kans te hebben gehad. In de tempel worden heilige verordeningen voor zowel de levenden als de doden verricht.

De verordeningen en ceremonies in de tempel zijn eenvoudig, mooi en heilig

Als we aandachtig de Schriften bestuderen, ontdekken we dat de Heer niet alles aan iedereen vertelde. Voor het ontvangen van heilige informatie golden bepaalde vereisten. Dat geldt ook voor tempelceremonies.

Wij bespreken de tempelverordeningen niet buiten de tempel. Het is niet de bedoeling dat de kennis van de tempelceremonies beperkt blijft tot een kleine, bevoorrechte groep, die ervoor moet zorgen dat anderen er nooit iets

In de tempel kunnen leden van de kerk die daarvoor in aanmerking komen, deelnemen aan de hoogste verlossende verordeningen die aan de mens zijn geopenbaard.

◀ Panama-Stadtempel (Panama).
Op 10 augustus 2008 ingewijd.

Alleen zij die de gedragsnormen naleven, mogen naar de tempel. Uw bisschop of gemeentepresident heeft de verantwoordelijkheid om te informeren of u de gedragsnormen naleeft voordat u uw tempelverordeningen ontvangt.

over te weten komen. Integendeel. Wij moedigen iedereen juist aan om zich op de tempelervaring voor te bereiden. Wie naar de tempel is geweest, kent het ideaal: dat iedere levende ziel, en iedere ziel die ooit geleefd heeft, de kans krijgt om het evangelie te horen, en kan aanvaarden of verwerpen wat de tempel te bieden heeft. Die mogelijkheid kan alleen de persoon zelf verwerpen.

De verordeningen en ceremonies in de tempel zijn eenvoudig. Ze zijn mooi. Ze zijn heilig. Ze worden vertrouwelijk gehouden om te voorkomen dat ze aan mensen worden gegeven die niet zijn voorbereid. Nieuwsgierigheid is geen voorbereiding. Grote belangstelling op zich is geen voorbereiding. Voorbereiding op de verordeningen omvat de volgende stappen: geloof, bekering, doop, bevestiging, rechtschapen leven, volwassenheid en gedrag dat passend is voor een gast in het huis van de Heer.

Goede leden mogen in de tempel komen

Iedereen die de gedragsnormen naleeft en er in elk opzicht voor in aanmerking komt, kan de tempel betreden om daar de heilige ceremonies en verordeningen te ontvangen.

Als u eenmaal een goed begrip hebt van de waarde van de tempelzegens en van de heilige aard van de verordeningen die er verricht worden, zult u zich wel tweemaal bedenken voordat u de hoge normen in twijfel trekt die de Heer voor het betreden van de heilige tempel heeft gesteld.

Om toegelaten te worden tot de tempel moet u een geldige tempelaanbeveling hebben. Die aanbeveling moet ondertekend zijn door bevoegde functionarissen van de kerk. Alleen zij die de gedragsnormen naleven, mogen naar de tempel. Uw bisschop of gemeentepresident heeft de verantwoordelijkheid om te informeren of u de gedragsnormen naleeft voordat u uw tempelverordeningen ontvangt. Dat gesprek is erg belangrijk, want het is een kans om met een geordende dienstknecht van de Heer uw leven onder de loep te nemen. Als er iets mis is, kunt u daar met behulp van de bisschop verandering in aanbrengen. Gedurende dat gesprek kunt u verklaren dat u het waardig bent om naar de tempel te gaan, of kunt u geholpen worden om die goedkeuring te krijgen.

Het tempelaanbevelingsgesprek wordt onder vier ogen met de bisschop gehouden. De bisschop stelt het lid



Vorbereiding op de verordeningen van de tempel omvat de volgende stappen: geloof, bekering, doop, bevestiging, rechtschapen leven, volwassenheid en gedrag dat passend is voor een gast in het huis van de Heer.

diepgaande vragen over zijn of haar gedrag, waardigheid en getrouwheid aan de kerk en haar leiders. Het lid verklaart dat hij of zij zedelijk rein is en het woord van wijsheid naleeft, een volledige tiende betaalt, in overeenstemming met de leringen van de kerk leeft en geen banden heeft met — of sympathieën voor — afvallige groeperingen. Er wordt van de bisschop verwacht dat hij alles wat het lid hem vertelt, vertrouwelijk behandelt.

Uit de antwoorden op de vragen van de bisschop zal over het algemeen blijken of de persoon een tempelaanbeveling waardig is. Als iemand de geboden niet onderhoudt, of als er een onafgedane zaak in zijn of haar leven is die afgehandeld moet worden, zal de persoon oprechte bekering moeten tonen voordat er een tempelaanbeveling wordt verstrekt.

Nadat de bisschop zo'n gesprek heeft gehouden, heeft een lid van het ringpresidium een soortgelijk gesprek met de betrokkene.

Het onderricht in de tempel is symbolisch

Als u voor het eerst naar de tempel gaat, of zelfs als u al vaak geweest bent, is het goed om te beseffen dat het onderricht in de tempel symbolisch

is. De Heer, de Meesterleraar, heeft veel van zijn leringen op die manier gegeven.

De tempel is een uitstekende school. Het is een huis van lering. In de tempel wordt een sfeer in stand gehouden die ideaal is voor diepzinnige, geestelijke zaken. Wijlen ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen was een vooraanstaand directeur van een universiteit en een wereldberoemd geleerde. Hij had veel respect voor het tempelwerk en heeft ooit gezegd:

'De tempelverordeningen omvatten het hele heilsplan, waarin de leiders van de kerk zo nu en dan onderwijzen, en verduidelijken zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Er hoeft niets verwrongen of verdraaid te worden om de leringen van de tempel in het grote heilsplan te passen. De filosofische volledigheid van de begiftiging is een van de sterke argumenten voor de waarheid van de tempelverordeningen. Bovendien is de aanbidding in de tempel door dit volledige overzicht van het evangelie een van de doeltreffendste manieren om iemands geheugen op te frissen wat betreft de hele evangeliestructuur.' ('Temple Worship', *Utah*



Als u voor het eerst naar de tempel gaat, of zelfs als u al vaak geweest bent, is het goed om te beseffen dat het onderricht in de tempel symbolisch is. De Heer, de Meesterleraar, heeft veel van zijn leringen op die manier gegeven.



Het huis van de Heer, badend in het licht dat in het duister duidelijk te zien is, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus, dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis.

Genealogical and Historical Magazine, april 1921, p. 58.)

Als u met de juiste instelling naar de tempel gaat en bedenkt dat het onderwijs symbolisch is, komt u er altijd vandaan met een verbrede visie, voelt u zich wat meer verheven en hebt u meer kennis van geestelijke zaken. Het leerplan is geweldig. Het is geïnspireerd. De Heer zelf, de Meesterleraar, heeft zijn discipelen voortdurend met gelijkenissen onderwezen — een manier om dingen die anders moeilijk te begrijpen zijn, symbolisch weer te geven.

De tempel zelf wordt een symbool. Als u wel eens 's avonds een volledig verlichte tempel hebt gezien, weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. Het huis van de Heer, badend in het licht dat in het duister duidelijk te zien is, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus, dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis.

Na het betreden van de tempel verwisselt u de kleding waarin u gekomen bent voor de witte tempelkleding. U kleedt zich om in de kleedruimte, waar iedereen een eigen kleedhokje met een afsluitbaar kastje heeft. In de tempel worden de fatsoensnormen zorgvuldig nageleefd.

Als u uw kleding in het kastje legt, laat u uw zorgen, problemen en afleidingen daar ook achter.

U verlaat uw kleedhokje in het wit, en u hebt een gevoel van eenheid en gelijkheid, want iedereen om u heen is ook zo gekleed.

Het tempelhuwelijk is de ultieme tempelverordening

Wie zich op een tempelhuwelijk voorbereidt, wil graag weten wat er in de tempel plaatsvindt. Wij citeren buiten de tempel niet de woorden van de verzegelverordening, maar we kunnen de verzegelkamer wel beschrijven als prachtig ingericht, met een rustige en vredige sfeer, en gewijd door het heilige werk dat er wordt verricht.

Voordat het paar naar het altaar komt om verzegeld te worden, zal de officiant wat raad geven en is het aan het jonge paar om die te ontvangen. Hier volgen enkele woorden die het jonge paar zou kunnen horen.

‘Vandaag is jullie trouwdag. Je gaat helemaal op in de emotie van je huwelijk. De tempels zijn gebouwd als heiligdommen om dergelijke verordeningen in te verrichten. Wij bevinden ons niet in de wereld. Wereldse zaken gelden hier niet en mogen geen invloed hebben op wat we hier doen. Wij zijn uit de wereld naar de tempel van de Heer gekomen. Dit wordt de belangrijkste dag van je leven.

‘Jullie zijn geboren, op aarde uitgenodigd door je ouders, die een sterfelijk lichaam voor je hebben gemaakt waarin je geest kan vertoeven. Jullie zijn allebei gedoopt. De doop is een

▲ Tokiotempel (Japan). Op 27 oktober 1980 ingewijd.

Als u met de juiste instelling naar de tempel gaat en bedenkt dat het onderwijs symbolisch is, komt u er altijd vandaan met een verbrede visie, voelt u zich wat meer verheven en hebt u meer kennis van geestelijke zaken.

heilige verordening en symboliseert een reiniging, een zinnebeeld van de dood en de opstanding, een symbool van een nieuw leven. De doop omvat bekering en vergeving van zonden. Het avondmaal van de Heer is een hernieuwing van het doopverbond, en als we ernaar leven, kunnen we die vergeving van zonden behouden.

'Jij, bruidegom, bent geordend tot het priesterschap. Eerst heb je het Aäronisch priesterschap ontvangen, en je hebt waarschijnlijk alle ambten daarin doorlopen — diaken, leraar en priester. Toen kwam het moment waarop je waardig werd bevonden om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen. Dat priesterschap, het hoge priesterschap, wordt het priesterschap naar de heilige orde Gods genoemd, of het heilig priesterschap naar de orde van de Zoon van God (zie Alma 13:18; Helaman 8:18; Leer en Verbonden 107:2-4). Je hebt een ambt in dat priesterschap ontvangen. Je bent nu ouderling.

'Jullie hebben allebei je begiftiging ontvangen. In die begiftiging ben je met eeuwig potentieel bekleed. Maar dat alles was in zekere zin alleen maar een voorbereiding op je gang naar dit altaar waar je als man en vrouw voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld wordt. Jullie worden nu een gezin,

met de vrijheid om leven voort te brengen. Je krijgt de kans om je kinderen door toewijding en opoffering op te voeden en te koesteren. En op een dag zie je ze, net als jullie, naar de tempel gaan om aan deze heilige tempelverordeningen deel te nemen.

'Jullie zijn bereid en waardig bevonden. Elkaar in het huwelijksverbond aanvaarden, is een grote verantwoordelijkheid, een waaraan onmetelijke zegeningen zijn verbonden.'

De verzegelbevoegdheid bindt op aarde en in de hemel

Als we de geschiedenis en de leerstellingen van het tempelwerk begrijpen, weten we ook wat de verzegelbevoegdheid is. We moeten ons in ieder geval enigszins kunnen voorstellen waarom de sleutels zo belangrijk zijn voor het gebruik van de verzegelbevoegdheid.

'Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? (...)

'Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

'Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en



Alle verordeningen van het evangelie zijn in zekere zin een voorbereiding op de tempel, waar man en vrouw voor tijd en eeuwigheid aan elkaar worden verzegeld.

Geen enkel werk biedt de kerk een betere bescherming dan tempelwerk en het bijbehorende familiehistorisch onderzoek. Geen enkel werk geeft ons zoveel geestelijke ontwikkeling. Geen enkel werk geeft ons meer kracht. Geen enkel werk vereist een hogere norm van rechtschapenheid.

bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

'En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

'Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen' (Matteüs 16:13, 16-19).

Petrus moest de sleutels dragen. Petrus moest de verzegelbevoegdheid hebben, het gezag dat de macht omvat om op aarde te binden of te ontbinden wat dan ook in de hemelen gebonden of ontbonden wordt. Die sleutels behoren de president van de kerk toe — de profeet, ziener en openbaarder. De kerk bezit die heilige verzegelbevoegdheid

nu. Zij die weten hoe belangrijk die bevoegdheid is, beschouwen haar als uiterst heilig en dierbaar. Er zijn relatief weinig mannen op aarde die op enig moment de verzegelbevoegdheid dragen — er zijn in elke tempel broeders die de verzegelbevoegdheid hebben ontvangen. Die bevoegdheid wordt alleen verleend door de profeet, ziener, openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat hem vaak werd gevraagd: "Kunnen we niet verlost worden zonder al die verordeningen e.d.?" Ik antwoord daarop: nee, niet volledig verlost. Jezus heeft gezegd: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (...) want Ik ga heen om u plaats te bereiden" [Johannes 14:2.] Het woord



huis dat hier genoemd wordt, had met "koninkrijk" vertaald moeten worden; en iedereen die verhoogd wordt in de hoogste woning, moet zich aan een celestiale wet houden, aan de hele wet.' (*History of the Church*, deel 6, p. 184.)

Tempelwerk is een bron van geestelijke kracht

De tempels zijn het middelpunt van de geestelijke kracht van de kerk. Wij mogen verwachten dat de tegenstander ons als kerk en persoonlijk zal proberen te hinderen in ons streven om dit heilige en geïnspireerde werk te doen. Het tempelwerk roept zoveel weerstand op omdat het voor de heiligen der laatste dagen en voor de hele kerk een bron van zoveel geestelijke kracht is.

Bij het leggen van de hoeksteen van de Logantempel (Utah) heeft president George Q. Cannon als lid van het Eerste Presidium het volgende gezegd:

'Elke funderingssteen die voor een tempel wordt gelegd, en elke tempel die voltooid wordt volgens de wijze die de Heer voor zijn heilig priesterschap heeft geopenbaard, vermindert de macht van Satan op aarde en vergroot de macht van God en van rechtschapenheid, brengt de geweldige macht van de hemelen in beweging voor ons en laat de zegeningen van de eeuwige Goden, en hen die bij Hen wonen, op ons neerdalen.' ('The Logan Temple', *Millennial Star*, 12 november 1877, p. 743.)

Als leden van de kerk zich ergens zorgen over maken, of als ze met belangrijke beslissingen worstelen,

is het heel gebruikelijk om naar de tempel te gaan. Het is een goede plek om onze zorgen mee naartoe te nemen. In de tempel kunnen we een geestelijk perspectief krijgen. Daar zijn wij tijdens de tempeldienst 'buiten de wereld'.

Soms worden we zo in beslag genomen door problemen en zijn er zoveel zaken die tegelijkertijd om onze aandacht vragen, dat we gewoon niet helder kunnen nadenken. In de tempel lijkt het stof van de afleiding te verdwijnen, lijkt de mist op te trekken, 'zien' we dingen die we eerder niet konden zien, en vinden we een uitweg uit onze moeilijkheden die we eerder niet konden vinden.

De Heer zal ons zegenen als we de heilige verordeningen van de tempel verrichten. Die zegeningen zijn niet beperkt tot ons tempelwerk. Wij worden gezegend in alles wat we doen.

Ons tempelwerk voorziet ons van een schild en bescherming

Geen enkel werk biedt de kerk een betere bescherming dan het tempelwerk en het familiehistorisch onderzoek. Geen enkel werk geeft ons zoveel geestelijke ontwikkeling. Geen enkel werk geeft ons meer kracht. Geen enkel werk vereist een hogere norm van rechtschapenheid.

Ons werk in de tempel voorziet ons van een schild en een bescherming, zowel individueel als collectief.

Ga dus naar de tempel — ga erheen en maak aanspraak op uw zegeningen. Het is een heilig werk.

Aangepast overgenomen uit Voorbereiding op de heilige tempel (boekje, 2002)



'Elke funderingssteen die voor een tempel wordt gelegd, en elke tempel die voltooid wordt volgens de wijze die de Heer voor zijn heilig priesterschap heeft geopenbaard, vermindert de macht van Satan op aarde en vergroot de macht van God en rechtschapenheid.'
— president George Q. Cannon

▲ Curitiba-tempel (Brazilië). Op 1 juni 2008 ingewijd.



Een tempelgericht volk

President Howard W. Hunter (1907–1995)

Veertiende president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

De tempel is het grote symbool van ons lidmaatschap

Wat is het geweldig dat wij het voorrecht hebben om voor onze eigen zegeningen naar de tempel te gaan. En als we voor onszelf zijn geweest, is het een geweldig voorrecht om het werk te doen voor hen die ons zijn voorgegaan. Dat aspect van tempelwerk is onzelfzuchtig werk. En als we tempelwerk voor anderen doen, worden we gezegend. Daarom hoeft het geen verbazing te wekken dat de Heer wil dat zijn volk tempelgericht is.

De Heer zelf heeft de tempel in zijn openbaringen aan ons verheven tot het grote symbool voor de leden van de kerk. Denk aan de zienswijze en het rechtschapen gedrag waar de Heer ons op wees toen Hij de heiligen in

Kirtland door middel van de profeet Joseph Smith raad gaf wat betreft de bouw van een tempel. Die raad is nog steeds van toepassing:

‘Organiseert u; bereidt alle nodige dingen voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God’ (Leer en Verbonden 88:119). Weerspiegelen onze houding en ons gedrag daadwerkelijk onze wensen en verlangens?

Al ons werk in de kerk leidt naar de heilige tempel

Al ons werk voor de verkondiging van het evangelie, de vervolmaking van de heiligen en de verlossing van de doden

Wang bij u thuis een foto van de tempel op zodat uw kinderen die kunnen zien. Leg hun uit wat het doel van het huis des Heren is.

◀ Freibergtempel (Duitsland). Op 29 juni 1985 ingewijd. Op 7 september 2002 heringewijd.



Toen de heiligen in Kirtland met de voorbereidingen voor de tempelbouw bezig waren, zei de Heer: 'Organiseert u; bereidt alle nodige dingen voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God.'

▲ Kirtlandtempel. Op 27 maart 1836 ingewijd.

► Logantempel (Utah). Op 17 mei 1884 ingewijd. Op 13 maart 1979 heringewijd.

leidt naar de tempel. De reden daarvoor is dat de tempelverordeningen zo belangrijk zijn; zonder die verordeningen kunnen we niet in Gods tegenwoordigheid terugkeren.

De Heer verwacht echt van zijn volk dat het tempelgericht is. Het diepste verlangen van mijn hart is dat ieder lid van de kerk waardig is om naar de tempel te gaan. Ik hoop dat ieder volwassen lid die zegen waardig is en een geldige tempelaanbeveling heeft, zelfs als de tempel niet dichtbij is en geregeld bezoek niet tot de mogelijkheden behoort.

De tempel is de Here gewijd en moet dat ook voor ons zijn

Laten we de tempel bezoeken en liefhebben. Laten we zo vaak naar de tempel gaan als onze tijd, middelen en omstandigheden dat toelaten. Laten we niet alleen voor onze dierbare voorouders gaan, maar ook om zelf de zegeningen van de tempel te ontvangen, en te proeven van de heiligheid en veiligheid die binnen die heilige muren te vinden zijn. De tempel is een plek van schoonheid, van openbaring en van vrede. Het is het huis van de Heer. Het is de Heer gewijd. En moet dat ook voor ons zo zijn.

Laten we onze kinderen vertellen over de geestelijke gevoelens die we in de tempel hebben. En laten we ze oprecht en eenvoudig bijbrengen wat we over het doel van het huis des Heren kunnen zeggen. Hang bij u thuis een foto van de tempel op zodat uw kinderen die kunnen zien. Leg ze uit wat het doel van het huis des Heren is. Laat ze zich van jongs af aan voorneemen om daar naartoe te gaan en om die zegen waardig te blijven.

Het is aangenaam in de ogen van de Heer als we waardig naar de tempel gaan

Het is aangenaam in de ogen van de Heer als onze jongeren waardig naar de tempel gaan en zich plaatsvervangend laten dopen voor hen die tijdens hun leven niet de kans hebben gehad om zich te laten dopen. Het is aangenaam in de ogen van de Heer als wij waardig naar de tempel gaan om onze eigen verbonden met Hem te sluiten en om als echtpaar en als gezin aan elkaar verzegeld te worden. En het is aangenaam in de ogen van de Heer als wij waardig naar de tempel gaan om die verlossende verordeningen te verrichten voor hen die zijn gestorven. Velen van hen wachten vol verlangen op de voltrekking van die verordeningen.

Maar de tempel kan alleen een symbool voor ons zijn als we dat zelf verlangen. We moeten waardig zijn om naar de tempel te gaan. We moeten de

geboden van de Heer onderhouden. Als wij het voorbeeld en de leer van de Meester volgen, zullen we het niet moeilijk vinden om tempelwaardig te zijn, om in alle aspecten van ons leven beginselvast en trouw te zijn. Want dan wijden we ons toe aan een enkele, heilige norm van gedrag en geloof. Of we ons nu thuis of op ons werk bevinden, nog naar school gaan of die tijd al lang achter de rug hebben, of we helemaal alleen zijn of samen met vele anderen, onze koers en onze normen zijn duidelijk.

Waar het uiteindelijk om gaat, is het vermogen om ons aan onze principes te houden, om integer en vol geloof volgens onze overtuiging te leven. Die toewijding aan ware beginselen — in ons persoonlijk leven, bij ons thuis en in ons gezin, en op alle plaatsen waar wij andere mensen ontmoeten en beïnvloeden — is wat God uiteindelijk van ons vraagt. Dat vereist volledige, diepgewortelde, eeuwige getrouwheid aan de beginselen waarvan wij weten dat ze waar zijn in de geboden die God heeft gegeven. Als wij trouw zijn aan de beginselen van de Heer, zullen wij altijd waardig zijn om naar de tempel te gaan, en zullen de Heer en zijn heilige tempels de grote symbolen van ons discipelschap zijn.

Aangepast overgenomen uit *Tambuli*, november 1994, pp. 2-7



Laten we de tempel bezoeken en liefhebben. Laten we zo vaak naar de tempel gaan als onze tijd, middelen en omstandigheden dat toelaten.



Ons op de zegeningen van de tempel voorbereiden

Ouderling Russell M. Nelson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Als er voor de mensen tempels worden gebouwd, moeten de mensen zich voorbereiden om naar de tempel te gaan

Op alle tempels staan de woorden 'De Here gewijd'¹ gegraveerd. Die woorden geven aan dat zowel de tempel als de doelen ervan heilig zijn. Wie naar de tempel gaat, moet ook de eigenschap heiligheid bezitten.² Als er voor de mensen tempels worden gebouwd, moeten de mensen zich voorbereiden om naar de tempel te gaan.

Een tempel verschilt van andere kerkgebouwen. In tegenstelling tot kerkgebouwen is de tempel op de sabbat gesloten zodat de mensen naar de kerk kunnen gaan en die heilige dag met hun gezin kunnen doorbrengen. Tempels zijn op andere dagen van de week open voor het heilige werk. Een tempel is letterlijk het huis van de Heer, bestemd voor het verrichten van

eeuwige verordeningen. Deze verordeningen omvatten de dopen, huwelijken, begiftigingen en verzegelingen.

Iedere tempel is een symbool van ons geloof in God en een bewijs van ons geloof in een leven na de dood. De tempel is het doel van iedere activiteit, iedere les en iedere stap voorwaarts in de kerk. Al ons werk voor de verkondiging van het evangelie, de vervolmaking van de heiligen en de verlossing van de doden leidt naar de tempel. De tempelverordeningen zijn uitermate belangrijk. Zonder die verordeningen kunnen we niet in Gods heerlijkheid terugkeren.

Iedere tempelverordening houdt een plechtige belofte in

In de tempel ontvangen we een begiftiging, die letterlijk een gave is. We moeten de geestelijke waarde daarvan

*I*edere tempel is een symbool van ons geloof in God en een bewijs van ons geloof in een leven na de dood. De tempel is het doel van iedere activiteit, iedere les en iedere stap voorwaarts in de kerk.

◀ Houstontempel (Texas),
Op 26 augustus 2000 ingewijd.



President Brigham Young heeft gezegd: 'Uw begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te kunnen keren.'

begrijpen en hoe belangrijk het is om ons aan de heilige verbonden en verplichtingen te houden die we op ons nemen. Iedere 'tempelverordening is niet alleen een ritueel, maar een plechtige belofte die we afleggen.'³

De begiftiging is door openbaring gegeven. Daarom kunnen we die ook het best door openbaring en een rein hart begrijpen. President Brigham Young heeft gezegd: 'Uw begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te kunnen keren, waarbij u de engelen passeert die als wachter staan, (...) en uw eeuwige verhoging ontvangt.'⁴

Door gehoorzaamheid aan de heilige tempelverbonden komen we in aanmerking voor het eeuwige leven

In iedere tempel wordt de verzegelbevoegdheid van het priesterschap gebruikt. President Gordon B. Hinckley heeft uitgelegd: 'Er is geen koning, geen president, geen ambtenaar van welke mogendheid dan ook in de wereld waarin wij leven die enig gezag heeft over zaken die verder dan het graf reiken. Iedereen staat hulpeloos tegenover de dood. Maar de nederige, rechtschapen hogepriester die de verzegelbevoegdheid heeft ontvangen, kan datgene wat op aarde gebonden is, in de hemelen binden.'⁵

Net als het priesterschap eeuwig is — zonder begin of einde — is de bevoegdheid van het priesterschap dat ook.⁶ Dus zijn de verordeningen en verbonden van het priesterschap

ook eeuwig. De eerste openbaring die de profeet Joseph Smith van de engel Moroni kreeg, ging over het gezag van het priesterschap.⁷ In latere instructies aan de profeet over de tempel heeft de Heer gezegd:

'Laat dit huis worden gebouwd voor mijn naam, opdat Ik mijn verordeningen daarin zal kunnen openbaren aan mijn volk;

'want Ik verwaardig Mij mijn kerk dingen te openbaren die van vóór de grondlegging der wereld verborgen zijn gehouden, dingen die te maken hebben met de bedeling van de volheid der tijden.'⁸

Wij leven in die bedeling. Tempels, verordeningen, verbonden, begiftigingen en verzegelingen zijn volgens de profetieën hersteld. De tempelverordeningen zorgen voor onze verzoening met de Heer en verzegelen gezinnen voor eeuwig. Door gehoorzaamheid aan de heilige tempelverbonden komen wij in aanmerking voor het eeuwige leven — de grootste van alle gaven Gods.⁹

Iedereen die zich goed voorbereidt, kan naar de tempel gaan

Omdat een tempel heilig is, vraagt de Heer om die te beschermen tegen ontheiliging. Iedereen die zich goed op dat voorrecht voorbereidt, kan naar de tempel gaan. Dat beginsel van voorbereiding geldt ook op andere gebieden. Ik herinner me dat ik als kleine jongen al tegen mijn ouders zei dat ik naar de universiteit wilde. Zij zeiden dat het mogelijk was, maar alleen als



ik op school goed mijn best deed en aan alle toelatingseisen van de universiteit voldeed. Evenzo moeten wij aan de toelatingseisen van de tempel voldoen. Wij bereiden ons lichamelijk, intellectueel en geestelijk voor. Voor iedereen wordt individueel bepaald of hij of zij in aanmerking komt voor een tempelaanbeveling.

Zij die de sleutels van het gezag van het priesterschap dragen en verantwoordelijk zijn, helpen ons door een normengesprek met onze voorbereiding. Deze leiders hebben het beste met ons voor en helpen ons bepalen of we voldoende zijn voorbereid om naar de tempel te gaan. Zij hebben de Heer lief en zorgen ervoor 'dat niets onreins zal worden toegestaan [zijn] huis binnen te komen.'¹⁰ Daarom wordt in deze

gesprekken over onze verantwoordelijkheid gesproken.

Hoe bereiden we ons voor op een tempelaanbeveling? We kunnen met onze bisschop overleggen, maar ook met ouders, familieleden, ringpresidium, leerkrachten of quorumadviseurs. De vereisten zijn eenvoudig. Kort samengevat moeten we de geboden onderhouden van Hem van wie het huis is. Hij heeft bepaald wat de geboden zijn. We gaan naar de tempel als zijn gast.

Het zou de Heer behagen als ieder volwassen lid een geldige tempelaanbeveling waardig is en die ook bezit. 'Gesprekken (...) voor een tempelaanbeveling, met [leden van uw bisschop] en leden van uw ringpresidium, zijn

We moeten aan de toelatingseisen van de tempel voldoen. Wij bereiden ons lichamelijk, intellectueel en geestelijk voor.



We bereiden ons fysiek voor door ons gepast te kleden als we naar de tempel gaan. Vrijetijdskleding is niet gepast. Respect voor ons lichaam geldt vooral voor hen die naar de heilige tempel gaan.

goede ervaringen. En ze kunnen in zeker opzicht als nuttige 'generale repetities' worden beschouwd voor dat belangrijke gesprek als u voor de grote Rechter staat.¹¹

Ons fysiek voorbereiden om naar de tempel te gaan

Met een tempelaanbeveling in de hand zijn we klaar voor nog wat voorbereidingen. We bereiden ons fysiek voor door ons gepast te kleden als we naar de tempel gaan. Vrijetijdskleding is niet gepast. Hedendaagse profeten hebben nadruk gelegd op zelfrespect wat ons lichaam betreft. Dat respect geldt vooral voor hen die naar de heilige tempel gaan.¹²

In de tempel is iedereen in vlekkeloos wit gekleed. 'De symbolische reinheid van de witte kleding herinnert ons eraan dat God een rein volk verwacht.'¹³ Leeftijd, nationaliteit, taal — zelfs positie in de kerk — zijn minder belangrijk. Ik heb veel begiftigingsdiensten bijgewoond waar de president van de kerk aanwezig was. Iedere man werd met dezelfde achting behandeld als de president. Iedereen zit naast elkaar en is gelijk in de ogen van de Heer. Omdat iedereen hetzelfde gekleed is, worden we eraan herinnerd dat God geen 'aannemer des persoons'¹⁴ is.

Bruiden en bruidegoms gaan naar de tempel om voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld te worden. In de tempel draagt de bruid een witte jurk, met lange mouwen, bescheiden van vormgeving en stof, en zonder al te veel versieringen. Mannen dragen geen smoking of formele kleding. President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft geschreven: 'Het is aangenaam in de ogen van de Heer als we ons lichaam wassen en schone kleding aantrekken, hoe goedkoop die kleding ook mag zijn. We behoren ons zo te kleden dat we een avondmaalsdienst of een andere bijeenkomst van de kerk kunnen bijwonen.'¹⁵

Moeders en grootmoeders kunnen wat gepaste kleding betreft veel invloed op hun kinderen en kleinkinderen hebben als ze naar de tempel gaan. Afhankelijk van hun vaardigheid en omstandigheden kunnen ze een concrete motivatie in de familie zijn. Een met de hand geborduurde zakdoek of een ander stuk tempelkleding kan een krachtige stimulans zijn die een dierbaar kind of kleinkind kan koesteren.

De tempelonderkleding is een symbool van onze voortdurende toewijding

Als we de tempelonderkleding dragen, geven we symbolisch aan hoe



In de tempel is iedereen in vlekkeloos wit gekleed. Omdat iedereen hetzelfde gekleed is, worden we eraan herinnerd dat God geen 'aannemer des persoons' is.

▲ Johannesburgtempel (Zuid-Afrika).
Op 24 augustus 1985 ingewijd.



Moeders en grootmoeders kunnen veel invloed op hun kinderen en kleinkinderen hebben wat gepaste kleding voor tempelbezoek betreft.

belangrijk onze voortdurende toewijding is. Net als de Heiland ons een voorbeeld gaf van zijn vermogen om tot het einde te volharden, is het dragen van de tempelonderkleding een manier waarop wij kunnen laten zien dat we volharden, vol geloof in Hem en in de eeuwige verbonden die Hij met ons sluit.

Het Eerste Presidium heeft een brief over dat onderwerp aan de leden van de kerk geschreven. Daarin stond:

'Uit de praktijk blijkt dat sommige leden van de kerk geen volledig begrip hebben van het verbond dat ze in de tempel hebben gesloten om de tempelonderkleding volgens de geest van de heilige begiftiging te dragen.

Leden van de kerk die in de tempel in de tempelonderkleding zijn gekleed,

hebben een verbond gesloten het hun verdere leven te dragen. Dit betekent dat het dag en nacht als onderkleding wordt gedragen. (...) De belofte van bescherming en zegeningen is afhankelijk van de waardigheid en getrouwheid in het naleven van het verbond.

'Het fundamentele beginsel moet zijn dat we de tempelonderkleding dragen en geen aanleidingen zoeken om het uit te doen. De leden behoren de tempelonderkleding dus niet geheel of gedeeltelijk uit te trekken om in de tuin te werken of in zwemkleding of ongepaste kleding in en om het huis rond te hangen. Ook behoren zij het niet uit te trekken om mee te doen met recreatieve activiteiten waaraan ze redelijkerwijs kunnen deelnemen

met hun tempelonderkleding onder de gewone kleding. Als de tempelonderkleding moet worden uitgetrokken, bijvoorbeeld om te zwemmen, moet het daarna zo snel mogelijk weer worden aangetrokken.

'De beginselen van fatsoenlijke kleding en het bedekken van het lichaam maken deel uit van het verbond, en aan de hand daarvan bepalen we wat voor kleding we dragen. Kerkleden die hun begiftiging hebben ontvangen, dragen het tempelonderkleed als herinnering aan de heilige verbonden die zij met de Heer hebben gesloten en als bescherming tegen verleiding en kwaad. Hoe het wordt gedragen, is een uiting van persoonlijke toewijding aan de Heiland.'¹⁶

Verstandelijke en geestelijke voorbereiding op de tempel

Naast de fysieke voorbereiding moeten we ons ook verstandelijk en geestelijk voorbereiden. Omdat de verordeningen en verbonden van de tempel heilig zijn, mogen we buiten de tempel absoluut niet praten over wat er in de tempel gebeurt. Heilige zaken verdienen het dat wij ze heilig behandelen.

In dit huis van lering worden we op de manier van de Heer onderricht. Zijn wegen zijn niet onze wegen.¹⁷ We moeten niet verbaasd zijn als de lesmethoden afwijken van wat we buiten de tempel gewend zijn. De verordeningen en verbonden van de tempel maken al sinds de tijd van Adam en Eva deel uit van het evangelie. Vroeger werden er symbolen gebruikt om bepaalde

waarheden duidelijk te maken, en deze lesmethode wordt tegenwoordig ook in de tempel gebruikt.

Daarom is het noodzakelijk dat we goed nadenken over de symbolen die in de tempel gebruikt worden en de machtige realiteit beseffen die achter die symbolen schuilgaat.¹⁸ 'De tempelverordeningen bevatten zoveel symbolische betekenis dat iemand ze een leven lang kan bestuderen en overwegen.'¹⁹ De leringen van de tempel zijn geweldig eenvoudig en eenvoudigweg geweldig. Ze worden begrepen door hen die niet de kans op een opleiding hebben gehad, daarentegen kunnen ze het verstandelijke vermogen van hoogopgeleiden stimuleren.

Ik moedig de leden die voor het eerst naar de tempel gaan aan om in de Gids bij de Schriften onderwerpen op te zoeken die met de tempel te maken hebben, zoals 'Zalven', 'Verbond', 'Offers' en 'Tempel'. Ze kunnen ook Exodus 26–29 en Leviticus 8 lezen. Het Oude Testament en de boeken Mozes en Abraham in de Parel van grote waarde onderstrepen de ouderdom van het tempelwerk en de eeuwige aard van de verordeningen.

Een verbond met God naleven is zowel beschermend als ondersteunend

Er zijn twee beginselen die we in gedachten moeten houden als we ons voorbereiden om naar de tempel te gaan. Het eerste is *verbond*. We mogen niet vergeten dat een verbond een belofte is. Een verbond met God mogen



In dit huis van leren worden we op de manier van de Heer onderricht. Zijn wegen zijn niet onze wegen. De leringen van de tempel zijn geweldig eenvoudig en eenvoudigweg geweldig.

▲ Helsinkitempel (Finland).
Op 22 oktober 2006 ingewijd.



Zonder de eeuwige verzoening is de mensheid reddeloos verloren. Door de verordeningen en verbonden van de tempel worden we in de verlossende macht van de verzoening onderricht.

we niet zien als een beperking, maar als een bescherming. Verbonden met Hem beschermen ons tegen gevaar.

Dat beginsel is niet nieuw. Als ons water bijvoorbeeld van slechte kwaliteit is, gebruiken we een filter. Evenzo beschermen de verbonden met God ons tegen gevaar. Als we ervoor kiezen om onszelf alle goddeloosheid te ontzeggen,²⁰ verliezen we niets van waarde, maar bemachtigen we de heerlijkheid van het eeuwige leven. Een tempelverbond naleven, is niet beperkend maar verruimend. Het verheft ons boven onze eigen vermogens en visie. Het is te vergelijken met het verschil tussen een tractor op een modderige akker en een straaljager in de lucht. Een verbond met God naleven is zowel beschermend als ondersteunend.

Het tweede beginsel waarop we bij onze verstandelijke voorbereiding nadruk moeten leggen, is *Verzoening*. De verzoening van Jezus Christus is de belangrijkste daad in de geschiedenis van de mens. Het is de kern van het heilsplan. Zonder de eeuwige verzoening is de mensheid reddeloos verloren. Door de verordeningen en verbonden van de tempel worden we in de verlossende macht van de verzoening onderricht.

Door gehoorzaamheid aan de tempelverbonden kunnen we het eeuwige leven ontvangen

Als we tempelwerk verrichten, worden we in dit leven en in de eeuwigheid gezegend. Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 'Tempelwerk is geen vlucht uit de wereld, maar een bevestiging dat het onze taak is om de wereld te verbeteren, terwijl we ons op een andere en veel betere wereld voorbereiden. Als wij dus in het huis des Heren zijn, kunnen we ons van de wereld onderscheiden en iets in de wereld betekenen.'²¹

Als we in dit leven getrouw blijven, kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Onsterfelijkheid betekent voor altijd blijven leven. Het eeuwige leven is meer dan alleen onsterfelijkheid. Het eeuwige leven is de verhoging in de hoogste hemel en in familieverband leven. God heeft gezegd dat het zijn 'werk en [zijn] heerlijkheid' is om 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.'²² Zijn gave van onsterfelijkheid is onvoorwaardelijk — een vrije gave van verlossing voor de hele mensheid. De mogelijkheid van het eeuwige leven — zelfs de verhoging — is verkrijgbaar door gehoorzaamheid aan de



Gezegend met eeuwige verzegelingen kunnen we de dood onder ogen zien als een noodzakelijk onderdeel van Gods grote plan van geluk.

'Door de macht van het priesterschap (...) kunnen man en vrouw verzegeld worden en voor eeuwig getrouwd zijn; kinderen kunnen voor eeuwig aan hun ouders verzegeld worden; daarom is het gezin eeuwig.'

— President Joseph Fielding Smith

verbonden die we hebben gesloten en de verordeningen die we hebben ontvangen in de heilige tempels van God.

De zegeningen van de tempel zijn vooral belangrijk als onze dierbaren overlijden en uit onze familie verdwijnen. De kennis dat we slechts tijdelijk van hun gescheiden zijn, geeft een innerlijke rust die het gewone begrip te boven gaat.²³ President Joseph Fielding Smith heeft geschreven: 'Door de macht van het priesterschap dat Elia verleende, kunnen man en vrouw verzegeld worden en voor eeuwig

getrouwd zijn; kinderen kunnen voor eeuwig aan hun ouders verzegeld worden; daarom is het gezin eeuwig en worden de gezinsleden door de dood niet van elkaar gescheiden.'²⁴ Gezegd met eeuwige verzegelingen kunnen we de dood onder ogen zien als een noodzakelijk onderdeel van Gods grote plan van geluk.²⁵

Het eeuwige perspectief dat we in de tempel krijgen, geeft ons de kracht om de beproevingen van het dagelijks leven te doorstaan

Door een eeuwig perspectief kunnen we volledig trouw blijven aan de verbonden die we sluiten. President Packer heeft gezegd: 'Verordeningen en verbonden worden onze geloofsbrieven voor toelating in [Gods] tegenwoordigheid. Daarnaar streven is een levenslange zoektocht; ze vervolgens behouden is de uitdaging van het sterfelijk leven.'²⁶

Tempelverordeningen hebben niet alleen met onze eeuwige heerlijkheid te maken maar ook met die van onze overleden voorouders. 'Want hun heil is noodzakelijk en onontbeerlijk voor ons heil, (...) dat zij zonder ons niet tot volmaking kunnen komen — net zo min als wij zonder onze doden tot volmaking kunnen komen.'²⁷ Door het werk dat we voor hen verrichten, worden we in de gelegenheid gesteld om steeds naar de tempel te gaan en plaatsvervangend werk te verrichten naar het voorbeeld van de Heiland die de verzoening tot stand heeft gebracht om alle mensen tot zegen te zijn.



Op een dag zullen we onze Schep- per ontmoeten en op de dag des oor- deels voor Hem staan. In de Schriften staat: 'De poortwachter is de Heilige Israëls; en Hij heeft daar geen knecht in dienst gesteld; en er is geen andere weg dan door de poort; want Hij kan niet worden misleid, aangezien Here God zijn naam is.'²⁸ De Heer zal beoordelen of we trouw zijn geweest aan de ver- bonden die we met Hem in de tempel hebben gesloten en of we recht hebben op de geweldige zegeningen die Hij heeft beloofd aan hen die hun verbon- den naleven.

Dat perspectief geeft ons de kracht om onze beproevingen te doorstaan. President Packer heeft gezegd: 'Het

uiteindelijke doel van al ons onderricht is ouders en kinderen in geloof te ver- enigen in de Heer Jezus Christus, zodat zij thuis gelukkig zijn, in een eeuwig huwelijk zijn verzegeld, verbonden aan hun voor- en nageslacht, en verzekerd van verhoging in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader.'²⁹

Iedere tempel is een symbool van ons lidmaatschap in de kerk, een teken van ons geloof in het leven na de dood en een springplank naar de heerlijk- heid voor ons en ons gezin. Ik bid dat alle leden van de kerk zich zullen voor- bereiden op de geweldige zegeningen van de tempel.

Aangepast overgenomen uit de *Ensign* van maart 2002, pp. 17-23

Noten

1. Zie Exodus 28:36; 39:30; Psalmen 93:5.
2. Zie Exodus 19:5-6; Leviticus 19:1-2; Psalmen 24:3-5; 1 Tessalonicenzen 4:7; Moroni 10:32-33; Leer en Verbonden 20:69; 110:6-9; zie Gids bij de Schriften, 'Heiligheid'.
3. *Teachings of Gordon B. Hinckley* (1997), p. 638.
4. *Discourses of Brigham Young*, samengesteld door John A. Widtsoe (1954), p. 416.
5. *Teachings of Gordon B. Hinckley*, p. 639.
6. Zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, Hebreëen 7:3; Alma 13:8.
7. Zie Leer en Verbonden 2:1 (21 september 1823); zie ook 138:47-48.
8. Leer en Verbonden 124:40-41.
9. Zie Leer en Verbonden 14:7.
10. Leer en Verbonden 109:20.
11. Russell M. Nelson, *Ensign*, november 1990, p. 75.
12. Zie Gordon B. Hinckley, *Liahona*, januari 2001, p. 67; 'Uw grootste opgave: moeder', *Liahona*, januari 2001, p. 115. In deze toespraken leest president Hinckley een uitspraak van het Eerste Presidium en de Twaalf voor dat de kerk tatoeages afkeurt. De kerk keurt ook 'het pieren van het lichaam voor andere dan medische doeleinden' af, maar neemt geen standpunt in 'wat betreft een minimaal gebruik van één paar oorkingen door vrouwen.' Zie ook 'Advies en een gebed van een profeet voor de jongeren', *Liahona*, april 2001, p. 37.
13. Neal A. Maxwell, *Not My Will, But Thine* (1988), p. 135; zie ook Leer en Verbonden 100:16.
14. Handelingen 10:34; zie ook Moroni 8:12.
15. Boyd K. Packer, *The Holy Temple* (1980), p. 73.
16. Brief van het Eerste Presidium, 10 oktober 1988.
17. Zie Jesaja 55:8-9.
18. Zie John A. Widtsoe, 'Temple Worship', *Utah Genealogical and Historical Magazine*, april 1921, p. 62.
19. Richard G. Scott, *Liahona*, juli 1999, p. 30.
20. Zie Moroni 10:32; Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 16:26, in Matteüs 16:24, voetnoot d.
21. Neal A. Maxwell, *Not My Will, But Thine*, p. 135.
22. Mozes 1:39.
23. Zie Filippenzen 4:7.
24. Joseph Fielding Smith, *Doctrines of Salvation*, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen. (1954-1956), deel 2, p. 118.
25. Zie Alma 42:8.
26. Boyd K. Packer, *Ensign*, mei 1987, p. 24.
27. Leer en Verbonden 128:15.
28. 2 Nephi 9:41.
29. Boyd K. Packer, *Ensign*, mei 1995, p. 8.



Elke tempel is een symbool van ons lidmaat- schap in de kerk, een teken van ons geloof in het leven na de dood en een springplank naar de heerlijkheid voor ons en ons gezin.

▲ Recife-tempel (Brazilië).
Op 15 december 2000 ingewijd.



Een geschiedenis van tempels

Ouderling James E. Talmage (1862–1933)
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Een speciaal gebouw

Het wezenlijke van een tempel is, en is dat van oudsher altijd geweest, een *plek* speciaal bestemd voor gewijde diensten; in beperkte zin is een tempel een *gebouw*, opgetrokken voor en uitsluitend gewijd aan heilige ritens en ceremonies.

Het Latijnse *templum* stond gelijk met het Hebreeuwse *beth Elohim*, en duidde de verblijfplaats van de Godheid aan; daarom betekende het letterlijk het huis des Heren.

Zulke gebouwen zijn in veel verschillende tijdperken gebouwd, zowel door afgodendienaars als door de volgelingen van de ware en levende God. Terwijl de ruimte rondom zulke tempels gebruikt werd als plaats van algemene samenkomst en openbare

plechtigheden, was er altijd een omsloten binnenplaats die slechts de gewijde priesters mochten betreden en waar, naar men beweerde, de godheid zijn tegenwoordigheid manifesteerde. Tempels zijn nooit als plaatsen van gewone openbare samenkomst beschouwd, maar als heilige omsloten ruimten, gewijd aan de allerplechtigste ceremoniële handelingen van het desbetreffende stelsel van eredienst.

De tabernakel van het oude Israël



In de oudheid onderscheidden de Israëlieten zich als de bouwers van heiligdommen voor de naam van de levende God. Dat werk werd uitdrukkelijk van hen verlangd

In zowel de oudheid als in deze tijd heeft het verbondsvolk van de Heer de bouw van tempels opgevat als een specifieke taak die van hen vereist wordt.

◀ Het interieur van de Kirtlandtempel in het begin van de twintigste eeuw.



▲ Mozes zalftde Aäron tot priester in de tabernakel.



▲ De tabernakel was een draagbare tempel tijdens de zwerftochten van Israël in de wildernis.

door Jehova, die zij beweerden te dienen. De geschiedenis van Israël als natie dateert uit de tijd van de uittocht. Zodra ze waren ontsnapt uit de cultuur van Egyptische afgoderij, werd er van hen verwacht dat ze een heiligdom zouden bouwen waarin Jehova Zich zou manifesteren en Hij zijn wil als hun aangenomen Heer en Koning kenbaar zou maken.

De tabernakel was heilig voor Israël, als het heiligdom van Jehova. Hij was ontworpen volgens een geopenbaard plan en bestek. (Zie Exodus 26–27). Het was een stevige, draagbare constructie, en hoewel de tabernakel maar een tent was, was hij gemaakt van de beste en kostbaarste materialen die het volk bezat. Die voortreffelijkheid was een offer van het

volk aan de Heer. Het was in elk opzicht het beste dat het volk kon geven, en Jehova heiligde de aangeboden gave door zijn goddelijke aanvaarding.

Nadat Israël in het beloofde land was gevestigd, toen het verbondsvolk na veertig jaren van omzwervingen in de woestijn ten slotte Kanaän in bezit had, kreeg de tabernakel een rustplaats in Silo. Daar gingen de stammen heen om de wil en het woord van God te vernemen. (Zie Jozua 18:1; 19:51; 21:2; Richteren 18:31; 1 Samuël 1:3, 24; 4:3–4). Later werd de tabernakel naar Gibeon overgebracht (zie 1 Kronieken 21:29; 2 Kronieken 1:3) en nog later naar de stad van David, oftewel Sion (zie 2 Samuël 6:12; 2 Kronieken 5:2).

Salomo's tempel



David, de tweede koning van Israël, koesterde de wens en het plan om een huis

voor de Heer te bouwen. Hij zei dat het niet gepast was dat hij, de koning, in een paleis van cederhout woonde, terwijl het heiligdom van God slechts een tent was (zie 2 Samuël 7:2). Maar de Heer wees bij monde van de profeet Natan het aangeboden offer af. Hoewel David, koning van Israël, in vele opzichten een man naar Gods hart was, had hij gezondigd; en zijn zonde was hem nog niet vergeven. (Zie 2 Samuël 7:1–13; 1 Kronieken 28:2–3.) Desondanks kreeg David toestemming om het materiaal bijeen te brengen voor het huis des Heren, welk gebouw niet hij maar zijn zoon Salomo zou oprichten.

Spoedig nadat Salomo de troon had bestegen, ging hij aan het



▲ Salomo's tempel, die in 1005 v.C. werd voltooid, is een van de opmerkelijkste bouwwerken in de geschiedenis.

▲ De inwijdingsdiensten van Salomo's tempel duurden zeven dagen — een week van heilig vreugdebetoon in Israël.

werk. Hij legde de fundering in het vierde jaar van zijn regering, en het gebouw was binnen zeven en een half jaar voltooid. De bouw van de tempel van Salomo was een uitermate gewichtige gebeurtenis, niet alleen in de geschiedenis van Israël, maar ook in die van de wereld.

Volgens de algemeen aanvaarde chronologie werd de tempel ongeveer in 1005 v.C. voltooid. Qua architectuur en constructie, ontwerp en kosten, staat hij bekend als een van de opmerkelijkste bouwwerken in de geschiedenis. De inwijdingsdiensten duurden zeven dagen — een week van heilig vreugdebetoon in Israël. De genadige aanvaarding door de Heer manifesteerde zich in de wolk die de heilige vertrekken vervulde toen de priesters zich terugtrokken, 'want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld.' (2 Kronieken 5:14; zie ook Exodus 40:35; 2 Kronieken 7:1-2.)

Ontheiliging van Salomo's tempel

De enorme roem van dit prachtige bouwwerk was van korte duur. Vierendertig jaar na de inwijding, en slechts vijf jaar na de dood van Salomo, begon het verval, dat spoedig ontaardde in algemene plundering en uiteindelijk zelfs in ontheiliging. Salomo was door de listen van afgodische vrouwen op het verkeerde pad gebracht, en zijn eigenzinnige optreden had onrechtvaardigheid in Israël gekweekt. De tempel verloor al snel zijn heiligheid en Jehova onttrok zijn beschermende tegenwoordigheid aan de plaats die niet langer heilig was.

De Heer stond toe dat de Egyptenaren, van wie het volk was bevrijd, Israël weer onderdrukten. Sisak, koning van Egypte, veroverde Jeruzalem, en 'hij nam de schatten van het huis des Heren'

(1 Koningen 14:25-26). Het proces van ontheiliging bleef eeuwenlang voortduren. 216 jaar na de plundering door de Egyptenaren, verwijderde Achaz, koning van Juda, het altaar en de vont en liet slechts een gewoon gebouw achter dat eens tempel was geweest. (Zie 2 Koningen 16:7-9, 17-18; zie ook 2 Kronieken 28:24-25.) Later voltooide Nebukadnessar, koning van Babylon, de plundering van de tempel en vernietigde het gebouw door vuur. (Zie 2 Kronieken 36:18-19; zie ook 2 Koningen 24:13; 25:9.)

De tempel van Zerubbabel



Daardoor had Israël, ongeveer zeshonderd jaar voor de komst van onze Heer op de aarde, geen tempel meer. De mensen



▲ Tijdens de Babylonische gevangenschap mochten de Joden naar Jeruzalem terugkeren en hun tempel herbouwen.

▲ Uit veel gebeurtenissen in het aardse leven van de Heiland blijkt dat Hij de heiligheid van de tempel onderkende.

waren afgodisch en goddeloos geworden, en de Heer verwierp hen en hun heiligdommen. Het koninkrijk Israël, dat ongeveer tien van de twaalf stammen omvatte, werd omstreeks 721 v.C. door Assyrië onderworpen en een eeuw later werd het koninkrijk Juda door de Babyloniërs onderworpen. Zeventig jaar lang bleef het volk van Juda — daarna bekend als Joden — in ballingschap, zoals voorspeld (zie Jeremia 25:11–12; 29:10).

Daarna, onder de welwillende regering van Kores (zie Ezra 1, 2) en Darius (zie Ezra 6) kregen ze toestemming om naar Jeruzalem terug te keren en overeenkomstig hun geloof opnieuw een tempel te bouwen. Als aandenken aan de leider van de bouw, staat de herbouwde tempel in de geschiedenis bekend als de tempel van Zerubbabel.

Hoewel deze tempel qua afwerking en meubilair veel minder was dan de prachtige tempel van Salomo, had het volk geen betere kunnen bouwen. De Heer aanvaardde hem als een offer dat de liefde en de toewijding van de verbondskinderen symboliseerde.

De tempel van Herodus



Zo'n zestien jaar voor de geboorte van Christus begon

Herodes I, koning van Judea, met de herbouw van de tempel van Zerubbabel, die toen in een staat van algemeen verval verkeerde. Vijf eeuwen lang had het bouwwerk er gestaan en de tand des tijds had er ongetwijfeld aan geknaagd.

Vele gebeurtenissen in het aardse leven van de Heiland zijn met de tempel van Herodes verbonden.

Uit de Schriften blijkt duidelijk dat Christus gekant was tegen het misbruik van de tempel voor minderwaardige en commerciële doeleinden, en dat Hij het heilige karakter van het tempelrein erkende. Hoe de tempel ook genoemd werd, voor Hem was hij het huis des Heren.

De volledige verwoesting van de tempel was door onze Heer voorspeld toen Hij nog op de aarde leefde. (Zie Matteüs 24:1–2; Marcus 13:1–2; Lucas 21:6.) In het jaar 70 n.C. ging de tempel volledig in vlammen op, toen de Romeinen onder Titus Jeruzalem veroverden.

Tempels in het oude Amerika



De tempel van Herodes was de laatste tempel die op het oostelijk halfrond werd gebouwd. Sedert de



▲ Toen de herrezen Heiland op het Amerikaanse vasteland verscheen, ging Hij naar de tempel.

▲ Na jaren van afval werd het gezag dat nodig is voor het tempelwerk door Joseph Smith teruggebracht.

verwoesting van dat grootse bouwwerk tot aan de herstelling van de Kerk van Jezus Christus in de negentiende eeuw is het enige verslag over tempelbouw in het Boek van Mormon te vinden. Dat bevestigt het feit dat er op het Amerikaanse vasteland tempels zijn gebouwd. We hebben echter weinig bijzonderheden over de constructie en nog minder informatie over de verordeningen die in deze tempels in het westen werden verricht. Het volk bouwde omstreeks 570 v.C. een tempel die, voor zover we weten, naar het voorbeeld van de tempel van Salomo werd gebouwd, maar lang zo mooi niet was als dat prachtige en dure gebouw (zie 2 Nephi 5:16).

Toen de herrezen Heiland zich op het westelijk halfrond aan de Nephieten openbaarde, zag Hij

dat ze zich bij de tempel hadden verzameld (zie 3 Nephi 11:1–10).

Maar in het Boek van Mormon wordt later geen melding meer gemaakt van tempels, zelfs niet ten tijde van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Bovendien kwam er zo'n vier eeuwen na Christus een einde aan het Nephitische volk. Het is daarom duidelijk dat in de beginperiode van de afval tempels op beide halfronden ophielden te bestaan, en dat zelfs het begrip tempel onder de mensen verdween.

Afval en herstelling

Vele eeuwen lang werd de Heer geen heiligdom geboden; het leek wel of de mensen er de noodzaak niet van inzagen. Er werden wel veel kerken gebouwd, de meeste kostbaar en groot. Enkele daarvan

werden opgedragen aan Petrus en Paulus, aan Jakobus en Johannes; anderen aan Magdalena en aan de Maagd; maar niet een ervan werd met het juiste gezag en ter ere van Jezus de Christus gebouwd. Onder de vele kapellen en heiligdommen, kerken en kathedralen, had de Zoon des Mensen geen enkele plek die Hij de zijne kon noemen.

Pas toen het evangelie in de negentiende eeuw was hersteld, met zijn machten en voorrechten vanouds, werd het heilige priesterschap weer onder de mensen geopenbaard. En we mogen niet vergeten dat het gezag om in de naam van God te spreken en te handelen onmisbaar is voor een tempel, en dat een tempel zonder het heilige gezag van het priesterschap



▲ De eerste tempel in de laatste dagen is in maart 1836 in Kirtland (Ohio) ingewijd.



▲ Vlak na de aankomst in de Salt Lake Valley zei Brigham Young: 'Hier komt de tempel.'

nutteloos is. Door middel van Joseph Smith werd het oude evangelie op aarde teruggebracht en werd de oude wet opnieuw gevestigd. Door de bediening van de profeet werd De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen georganiseerd en door manifestaties van goddelijke macht gevestigd.

Hedendaagse tempels



De kerk begon al in de eerste dagen van haar geschiedenis voorbereidingen te treffen voor de bouw van een tempel. (Zie Leer en Verbonden 36:8; 42:36; 133:2). Op de eerste dag in juni 1833 gebood de Heer in een openbaring aan de profeet Joseph Smith dat er onmiddellijk met de bouw van een heilig huis moest worden

begonnen. Hij beloofde dat Hij zijn uitverkoren dienstknechten met macht en gezag zou begiftigen (zie Leer en Verbonden 95). De mensen gaven gewillig en toegewijd gehoor aan de oproep. Ondanks verschrikkelijke armoede en meedogenloze vervolging werd het werk voltooid, en in maart 1836 werd in Kirtland (Ohio) de eerste tempel van deze tijd ingewijd (zie Leer en Verbonden 109). De inwijdingsdiensten werden gekenmerkt door goddelijke manifestaties, die te vergelijken waren met die in de eerste tempel in de oudheid. Bij latere gelegenheden verschenen er hemelse wezens in de heilige vertrekken, met openbaringen van de wil van God aan de mens. In die tempel werd de Heer Jezus weer gezien en gehoord (zie Leer en Verbonden 110:1-10).

Binnen twee jaar na de inwijding werd de Kirtlandtempel achtergelaten door de mensen die hem hadden gebouwd. Door de vervolgingen werden ze gedwongen om te vluchten, en met hun vertrek werd de heilige tempel een gewoon gebouw.

De volksverhuizing van de heiligen der laatste dagen ging eerst naar Missouri en later naar Nauvoo (Illinois). Vlak na de vestiging in hun nieuwe woonplaats kregen ze door middel van openbaring te horen dat ze opnieuw een huis des Heren moesten bouwen.

Hoewel het duidelijk was dat het volk weer gedwongen zou worden om te vluchten, en hoewel ze wisten dat de tempel vlak na voltooiing achtergelaten zou moeten worden, werkten ze met alle macht en ijver om het gebouw voltooien en het behoorlijk in te richten. Het gebouw werd op 30 april 1846 ingewijd,



▲ Van 1893 tot heden zijn er over de hele wereld ruim 130 tempels gebouwd en ingewijd.

maar voordat het was voltooid, begon de uittocht van de mensen al.

De tempel werd achtergelaten door de mensen die hem in armoede en met veel offers hadden gebouwd. In november 1848 viel het gebouw ten prooi aan brandstichting en in mei 1850 sloopte een tornado wat er van de zwartgeblakerde muren was overgebleven.

Op 24 juli 1847 vestigden de mormoonse pioniers een nederzetting die nu Salt Lake City wordt genoemd. Enkele dagen later wees Brigham Young, hun profeet en leider, een terrein aan in de slechts met alsem begroeide woestenij. Terwijl hij met zijn staf op de dorre grond sloeg, zei hij: 'Hier komt de tempel van onze God te staan.' Dat terrein is nu het prachtige Temple Square, waaromheen de stad is gegroeid. De bouw van de Salt Laketempel nam veertig jaar in beslag. De deksteen

werd op 6 april 1892 gelegd, en een jaar later werd de tempel ingewijd.

Een goddelijke opdracht



In de oudheid en in onze tijd heeft het verbondsvolk de bouw van tempels

beschouwd als een taak die speciaal van hen vereist werd. Het is duidelijk dat een tempel meer is dan een kapel of kerk, meer dan een synagoge of kathedraal. Een tempel is een huis des Heren, gewijd aan de nauwe verbondenheid tussen de Heer en het heilig priesterschap, en toegewijd aan de hoogste en heiligste verordeningen. Bovendien, om een heilige tempel te zijn — door God aanvaard en erkend als zijn huis — moet er om het offer gevraagd zijn en moeten zowel de gift als de gever waardig zijn.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verklaart dat zij het heilige priesterschap bezit, dat op aarde is teruggebracht, met de goddelijke opdracht om tempels te bouwen en te onderhouden die gewijd zijn aan de naam en de dienst van de ware en levende God, en om binnen de muren van die heilige gebouwen de verordeningen van het priesterschap te verrichten, die zowel op aarde als aan de andere kant van de sluier bindend zijn.

Aangepast overgenomen uit *The House of the Lord: A Study of Holy Sanctuaries, Ancient and Modern* (1968)

Voor een lijst met alle tempels gaat u naar temples.lds.org

- ▲ Tampicotempel (Mexico). Op 20 mei 2000 ingewijd.
- ▲ Apiatempel (Samoa). Op 5 augustus 1983 ingewijd. Op 4 september 2005 heringewijd.
- ▲ Madridtempel (Spanje). Op 19 maart 1999 ingewijd.



Dingen
(...) die
met dit huis
te maken
hebben





De doopvont in de tempel staat op de rug van twaalf runderen (zie 2 Kronieken 4:2–4), die de twaalf stammen van Israël symboliseren. Als wij het voorbeeld van de Heiland in onzelf-zuchtig dienstbetoon volgen, kunnen we de doop verrichten voor onze voorouders die zonder deze verordeningen zijn overleden.

- ◀ Gebrandschilderd glas, Nauvootempel (Illinois) (uiterst links).
- ◀ Doopvont, Drapertempel (Utah).
- ▲ Doopvont, Gila Valleytempel (Arizona).



In verordeningszalen wordt een overzicht gegeven van Gods plan voor zijn kinderen. Heiligen der laatste dagen leren over hun voorsterfelijk en hun sterfelijk leven, over de schepping van de wereld en de val van de mens, over de rol van Jezus Christus als de Verlosser van al Gods kinderen en over de zegeningen die ze in het volgende leven kunnen ontvangen.

▲ Verordeningszaal, Manhattan-tempel (New York).

▶ Verordeningszaal, Newport Beach-tempel (Californië).









De celestiale zaal is een symbool van de verheven en vredige toestand die iedereen kan bereiken door het evangelie van Jezus Christus na te leven. Deze zaal vertegenwoordigt de voldoening, innerlijke harmonie en gemoedsrust die eeuwige gezinnen in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

- ◀ Celestiale zaal, San Antoniotempel (Texas)
- ▲ Grote trap, Oquirrh Mountaintempel (Utah)



*In een verzegelkamer
worden een bruid en
bruidegom niet alleen
voor dit leven maar voor
de eeuwigheid aan
elkaar verzegeld.*



- ▲ Houten tafel, Mexico-Stadtempel (Mexico).
- Verzegelkamer, Vancouvertempel (Canada)





SANTO DOMINGO
DOMINICANA
REPUBLICA

IGLESIA EVANGELICA
LUTERANA
DE SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

TEMPLO
DE LA
IGLESIA EVANGELICA
LUTERANA
DE SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Tempelwerk, tempelzegeningen

Ons tempelhuwelijk was iedere prijs waard

Geovanny Medina

Toen mijn eerste eigen zaak mislukte en mijn tweede tot de grond toe afbrandde, begon ik me af te vragen of ik wel met mijn verloofde, Beny, naar de tempel kon. We hadden gehoord dat het een beproeving van ons geloof zou zijn om dat waar te maken, maar toen we ons een tempelhuwelijk ten doel stelden, hadden we geen idee hoe grondig ons geloof op de proef gesteld zou worden.

Beny en ik maakten kennis na onze zending in ons geboorteland, Panama. Vanwege de wetgeving in Panama trouwden paartjes in Panama eerst voor de wet en reisden dan naar de dichtstbijzijnde tempel, de Guatemala-Stadtempel. Het zou een dure en moeilijke reis worden, maar aan elkaar

verzegeld worden was een zegen die we niet wilden missen.

De dag nadat ik haar ten huwelijk had gevraagd, raakte ik mijn baan kwijt. Daar liet ik me niet door afschrikken. Ik besloot geld te verdienen door rondreizen per bus te verzorgen. De eerste avond gaf mijn bus het op. Dat was een zorgwekkende ontwikkeling, maar ik besloot om dan maar T-shirts te gaan verkopen. De ochtend dat ik de shirts bij de fabrikant ging ophalen, hoorde ik dat het gebouw de vorige avond tot de grond toe was afgebrand. Het leek wel of mijn hoop ook in rook was opgegaan.

De volgende tempelreis was al over enkele maanden, maar tot dan toe was elke poging om aan het benodigde geld te komen jammerlijk mislukt. Ik liet de smeulende resten achter en ging op zoek naar Beny.

Omdat we geloofden in de verzegelmacht van het priesterschap dat in onze tijd hersteld is, gaven we het niet op, want we wisten dat ons tempelhuwelijk — wat voor tijd en eeuwigheid geldt — elk offer dat we ervoor moesten brengen, waard was.

◀ Guatemala-Stadtempel (Guatemala).
Op 14 december 1984 ingewijd.



'Ik heb niets meer', zei ik tegen haar. 'Misschien moet je maar niet met me trouwen.'

'Als ik iemand om zijn geld had willen trouwen, was ik al getrouwd geweest', zei ze. 'Maar ik trouw niet om geld. Ik trouw met je omdat ik van je hou.'

Dat was een keerpunt. We hadden het gevoel dat we een belangrijke proef hadden doorstaan. Toen we in geloof doorzetten, begonnen er deuren open te gaan. Ik vond werk als meubelmaker, hoewel het niet genoeg betaalde om in onze behoeften te voorzien. Toen bood een vriendelijke bisschop aan om ons met het busgeld te helpen. Maar hoe fijn dat ook was, het voelde niet

goed. We wilden er graag zelf voor zorgen. Maar omdat ik zag dat hij graag wilde helpen, vroeg ik of hij in plaats daarvan Beny een baan kon aanbieden. En dat deed Hij.

Toen we genoeg geld hadden verdiend voor onze tempelreis, traden we voor de wet in het huwelijk en gingen we met tien andere kerkleden op weg naar Guatemala. Maar onze beproeving was nog niet voorbij.

Door een grote transportstaking bleven we aan de grens met Costa Rica steken. Toen we daar twee dagen gewacht hadden, besloot onze chauffeur om te keren. Maar Beny en ik, en twee andere broeders en een echtpaar, besloten het niet op te geven. Toen we onze bus hadden

zien omkeren en wegrijden, liepen we Costa Rica in. We liepen verder en sliepen onderweg in allerlei schuilgelegenheden tot we de grens met Nicaragua bereikten. Daar slaagden we erin een taxi te nemen naar de hoofdstad, waar we een buskaartje naar de grens met Honduras kochten. Twee dagen en twee bussen later kwamen we eindelijk bij de tempel aan. We waren vuil en moe, en we hadden veel meer geld uitgegeven dan we gepland hadden, maar we waren blij.

De volgende dag, na al onze beproevingen en vertragingen, werden we eindelijk voor eeuwig als man en vrouw aan elkaar verzegeld. Onze vreugde — die het werken, wachten en zorgen maken waard was — was overvloedig!

Niet iedereen die in de tempel trouwt, zal met dergelijke problemen te maken krijgen, maar voor Beny en mij (en de anderen die met ons naar de tempel gingen) waren die ervaringen een zuiveringsproces. Het was een van de geweldigste ervaringen in mijn leven.

Als ons doel om in de tempel te trouwen alleen maar op wereldse liefde was gebaseerd, hadden we het niet gered. Maar omdat we geloofden in de verzegelmacht van het priesterschap dat in onze tijd hersteld is, gaven we het niet op, want we wisten dat ons tempelhuwelijk — dat voor tijd en eeuwigheid geldt — elk offer dat we ervoor moesten brengen, waard was.

Hoe de tempel ons tot zegen is

Frances W. Hodgson

Iedere ouder weet dat het opvoeden van kinderen tot onverwachte problemen en zegeningen kan leiden. Mijn man en ik hebben ontdekt dat als we onze rol als ouder in het eeuwig perspectief zien, we ons hoopvol en verantwoordelijk voelen.

Uiteraard heeft de Heer ons geestelijk gezegend door onze last te verlichten. Voor ons zijn de grootste geestelijke zegeningen de momenten dat we naar het huis des Heren gaan en zijn hulp ontvangen nu onze kinderen ouder worden en het leven steeds ingewikkelder wordt. We hebben ontdekt dat we in zijn tempel specifieke problemen aan de Heer kunnen voorleggen.

Toen onze kinderen de tienerjaren bereikten, beseften we dat ook zij ernstige fouten konden maken. Het meest angstwekkende besef was dat we eigenlijk alles gedaan hadden wat we konden, maar dat het gevaar nog steeds op de loer lag.

Toen kwamen we erachter dat het tempelwerk een belangrijke factor kon zijn bij onze inspanningen om onze kinderen op het goede pad te begeleiden. We ontvangen veel kracht en zegeningen als we in een geest van vasten en gebed voor onze kinderen naar de tempel gaan. We bidden om een gevoel van persoonlijke voorbereiding, dat we de juiste gedachten en instelling zullen hebben voordat we de tempel ingaan. Afhankelijk van de situatie kunnen onze overpeinzingen

in de tempel over onze rol als ouders gaan, en over de behoeften van het desbetreffende kind.

Soms krijgen we snel en duidelijk antwoord. De eerste keer dat dit gebeurde, dachten we dat het wellicht toevallig was. Maar het werd ons al snel duidelijk dat we aan een proces deelnamen waarbij zegeningen uit de hemel werden uitgestort.

De antwoorden kwamen soms in de vorm van mensen die een goede invloed op onze kinderen hadden, zoals een liefdevolle bisschop die onze dochter door een moeilijke tijd hielp. Onze andere kinderen zijn op soortgelijke wijze gezegend. Ieder van hen heeft zijn of haar keuzevrijheid, en misschien reageren ze niet zoals wij hopen, maar we hebben het gevoel dat we door ons tempelwerk hulp uit de hemel hebben ontvangen om onze kinderen te helpen.

En de zegeningen die we voor ons tempelwerk ontvangen, gaan verder dan het zegenen van onze kinderen. Mijn man had een keer een moeilijk

probleem op zijn werk waarvoor hij naar de tempel ging. Op die dag zegende de Heer hem met de ingeving dat een bepaalde tekst het antwoord op zijn vraag zou bevatten.

Toen hij thuiskwam, raadpleegde hij vol verlangen de Schriften en vond hij tot zijn grote genoegen een aanwijzing voor het oplossen van zijn probleem. Door deze ervaring ontdekten we een hele nieuwe toepassing van de Schriften. De Heer kan tot zijn kinderen spreken door ze te herinneren aan teksten die antwoord op onze problemen bevatten. We zijn dankbaar voor dit beginsel dat we in de tempel hebben geleerd.

In een wereld waar het kwaad overvloedig aanwezig is en waar Satan zijn macht gebruikt om gezinnen te vernietigen, is het een troost om te weten dat we in het huis des Heren hulp kunnen ontvangen. Ongeacht de problemen die we bij de verzorging van ons gezin tegenkomen, vinden we vreugde en gemoedsrust als we naar de heilige tempel gaan.





Voor kinderen

Jullie pad naar de tempel

De tempel is het huis van de Heer. Het is een gebouw waar we meer over onze hemelse Vader leren, verbonden met Hem sluiten (of beloften doen) en grote zegeningen ontvangen. In de tempel doen we belangrijk werk voor onszelf en voor onze overleden familieleden. Het werk dat we in de tempel doen, bestaat onder andere uit dopen voor de doden, begiftigingen en verzegelingen. Ze worden tempelverordeningen genoemd.

Wat er in de tempel gebeurt

Doop voor de doden

Als je acht jaar oud bent, kun je je laten dopen en bevestigen als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Veel van je voorouders zijn overleden zonder zich te hebben laten dopen en bevestigen. Hoewel hun lichaam dood is, leeft hun geest verder in de geestenwereld, waar

ze het evangelie van Jezus Christus kunnen horen.

Als je twaalf jaar oud bent, kun je naar de tempel gaan en je plaatsvervangend voor deze mensen laten dopen en bevestigen. Dan kunnen zij kiezen of ze die doop en bevestiging willen accepteren. Je draagt witte kleding als je voor de doden wordt gedoopt, net als toen je zelf werd gedoopt.

Maak met de hulp van je ouders een lijstje met familieleden die zijn overleden zonder te zijn gedoopt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Probeer erachter te komen of iemand zich al voor hen heeft laten dopen.

De begiftiging

Een van de grote zegeningen van de tempel is de begiftiging. *Begiftiging* betekent 'gift'. Als je je begiftiging ontvangt, leer je meer over het heilsplan en sluit je verbonden. Verbonden zijn



*W*eet je welke tempel het dichtst bij jou is? Maak een tekening van die tempel en hang die ergens op waar je haar elke dag kunt zien.

▲ Bostontempel (Massachusetts).
Op 1 oktober 2000 ingewijd.



Kijk naar de spiegel in de afbeelding. Sommige verzegelkamers hebben dergelijke spiegels. Door de verzegelingen in de tempel kan ons gezin eeuwig zijn, net als de weerspiegeling in deze spiegel.

▲ Verzegelkamer, Abatempel (Nigeria).

beloften die we doen aan onze hemelse Vader. Als je die verbonden naleeft, bereid je je voor om bij onze hemelse Vader en Jezus Christus terug te keren.

In de tempel is een prachtige, vreemde zaal die de celestiale zaal wordt genoemd. In de celestiale zaal voelen we ons dicht bij onze hemelse Vader en Jezus Christus en voelen we een beetje hoe het moet zijn om bij Hen in het celestiale koninkrijk te wonen.

Verzegelingen voor tijd en eeuwigheid

Als een man en een vrouw in de tempel verzegeld worden, knielen ze aan een altaar neer en worden ze voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld. Dat betekent dat zij en hun kinderen als een eeuwig gezin bij elkaar horen. Bereid je nu al voor om op een dag in

de tempel verzegeld te worden. Dat is de grootste zegen van de tempel.

De tempelaanbeveling

De tempel is een heilige plek. Bisschoppen en gemeentepresidenten zorgen ervoor dat zij die naar de tempel gaan dat waardig zijn, en dat ze voldoende voorbereid zijn. Voordat je naar de tempel gaat, heb je een gesprek met je bisschop of gemeentepresident. Hij vraagt of je een getuigenis van de kerk hebt en of je de geboden onderhoudt, de kerkleiders steunt, het woord van wijsheid naleeft, tiende betaalt en eerlijk bent in alles wat je doet en zegt. Hij zal je laten weten wat je moet doen om naar de tempel te kunnen gaan.

Volg het onderstaande pad om te leren hoe je je kunt voorbereiden om naar de tempel te gaan.



Heb geloof in Jezus Christus.

Bid om een getuigenis te ontvangen van het herstelde evangelie van Jezus Christus.

Onderhoud de geboden.

Bereid je nu al voor op de tempel

Onze hemelse Vader geeft veel zegeningen aan mensen die goed leven en naar de tempel gaan. Het is belangrijk om je op de tempel voor te bereiden als je jong bent.

Onze hemelse Vader heeft je lief en wil dat je de zegeningen van de tempel ontvangt. Hij zegent je als je

tempelverordeningen voor jezelf en anderen verricht. Hoewel je nu nog niet naar de tempel kunt gaan, kun je het tempelterrein van de dichtstbijzijnde tempel bezoeken en daar de Geest voelen. Je kunt ook thuis een foto van de tempel ophangen om je eraan te herinneren hoe belangrijk de tempel is. Leef goed zodat je waardig zult zijn om naar het huis van de Heer te gaan.



Kijk naar de celestiale zaal op deze foto en de foto op pagina 64. Wat voor gevoel krijg je als je een celestiale zaal ziet?

▲ Celestiale zaal, Nuku'alofatempel (Tonga).



Probeer na je doop en bevestiging altijd de Heilige Geest bij je te hebben, en bekeer je als je iets verkeerd doet.



Leer om eerbiedig te zijn, want de tempel is een eerbiedige plek.



Laat je dopen en leef je doopverbonden na.



Voor jongeren

De tempel in je leven verweven

De tempel is de heiligste plek op aarde — een plek waar aarde en hemel bij elkaar komen en waar we merken dat we dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn. Hoewel je je voorbereidt om in de toekomst je tempelverordeningen te ontvangen, kan de tempel nu al een grote invloed op je leven hebben. Dit zijn enkele dingen die je kunt doen om de tempel al op jonge leeftijd in je leven te verweven.

Doop voor de doden

Jongemannen en jongevrouwen vanaf twaalf jaar die goed leven, kunnen naar de tempel gaan en zich laten dopen voor hen die zonder de doop zijn overleden. President Thomas S. Monson heeft daar het volgende over gezegd:

‘Toen ik op een ochtend naar de tempel liep, zag ik een groep

jongevrouwen die al vroeg hadden deelgenomen aan het dopen voor overledenen. Hun haar was nat. Ze hadden een stralende glimlach. Hun hart was vol vreugde. Een meisje keerde zich om naar de tempel en uitte haar gevoelens. “Dit is de gelukkigste dag van mijn leven”, zei ze.¹

De dertienjarige Jessica Hahn uit Daphne (Alabama), liet zich in de Atlantatempel (Georgia) voor enkele voorouders dopen. Hoewel het vijf uur duurde om naar de tempel te rijden, had ze een geweldige ervaring. ‘Ik had een geweldig gevoel toen ik de witte kleding aantrok en voor mijn voorouders gedoopt werd’, zei ze. ‘Ik heb het gevoel dat ik ze nu ken.’

Ga zo vaak mogelijk naar de tempel. Daar kun je de vreugde voelen die je krijgt als je voor anderen de zegeningen van de doop in ontvangst neemt.

Hoewel je je voorbereidt om in de toekomst je tempelverordeningen te ontvangen, kan de tempel nu al een grote invloed op je leven hebben.

◀ Seoultempel (Korea). Op 14 december 1985 ingewijd.



President Dieter F. Uchtdorf heeft uitgelegd: 'De normen die de Heer in de vragen van het tempelaanbevelingsgesprek stelt, [zijn] nagenoeg gelijk aan de normen die in Voor de kracht van de jeugd staan.'

Steun het tempelwerk

Er zijn veel manieren om het tempelwerk te steunen, ook als je zelf niet vaak naar de tempel kunt gaan. Je kunt iets over je voorouders te weten komen en ervoor zorgen dat de tempelverordeningen voor hen worden verricht. Je kunt op kleine kinderen passen als hun ouders naar de tempel gaan. Omdat het tempelwerk zo op gezinnen is gericht, kun je proberen om thuis de gezinsbanden beter te maken. En je kunt anderen je getuigenis geven dat de tempel echt het huis van de Heer is.

Wees waardig om naar de tempel te gaan

Omdat de tempel zo'n heilig gebouw is, heeft de Heer hoge normen gesteld die we moeten nakomen voordat we naar de tempel mogen. President Dieter F. Uchtdorf heeft uitgelegd: 'De normen die de Heer in de vragen van het tempelaanbevelingsgesprek stelt, [zijn] nagenoeg gelijk aan de normen die in Voor de kracht van de jeugd staan. In kalme tijden, maar ook in tijden dat de verleiding het grootst is, zullen deze normen en de invloed van de Heilige Geest je tot steun zijn om de juiste keuzes te maken. (...) Hoe je die normen toepast, zegt veel over wie je bent en wat je wilt worden.'²

Leef de normen van de Heer na. Dan zul je waardig zijn om de tempel in te gaan. Als je het verlangen hebt

om in de toekomst naar de tempel te gaan, kun je nu al verleidingen weerstaan. 'Dat geeft je een reden om goed te leven', zegt Marlon Ruiz (16) uit Sunrise (Florida). 'Zolang je dat doel voor ogen hebt, denk je altijd na bij wat je doet want je kunt de tempel niet in als je niet goed leeft.'

Bereid je voor op een tempelhuwelijk

'Als ik de tempel zie, denk ik eraan dat ik daar ooit verzegeld zal worden', zegt Annika Reithmeier (16) uit Oslo (Noorwegen). 'Ik weet dat de beloften die je in de tempel doet, beloften aan de Heer zijn. Wat je daar leert, verandert of verdwijnt niet.'

Bewaar een foto van de tempel ergens waar je die vaak ziet, en kijk uit naar de dag dat je je eigen tempelverordeningen ontvangt.

Toen ze veertien was, bezocht Jody Hazelbaker uit American Fork (Utah, VS) tijdens de open dagen de Mount Timpanogostempel. 'Toen ik door de bruidskamer liep, bleef ik even staan om in de spiegel te kijken', herinnert ze zich. 'Toen ik erin keek, kon ik mezelf in de toekomst zien, in een prachtige bruidsjurk en met een grote glimlach. Ik wist dat ik in de tempel zou trouwen, dicht bij mijn Vader in de hemel.'

Noten

1. Zie Thomas S. Monson, 'Je celestiale reis', *De Ster*, juli 1999, p. 115.
2. Zie Dieter F. Uchtdorf, *Liahona*, mei 2006, p. 44.

Veel gestelde vragen

Wat doen mensen in de tempel?

In de tempel leren we iets, sluiten we verbonden en worden ons zegeningen beloofd. We nemen deel aan ceremonies waardoor we bij God kunnen wonen.

De begiftiging is een van de ceremonies waar we in de tempel aan deelnemen. Het woord *begiftiging* betekent 'gift' of 'gave'. Als onderdeel van deze verordening leren we over het doel van het leven, de zending en verzoening van Jezus Christus en het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Als we de vredige sfeer in de tempel voelen, vangen we een glimp op van hoe het leven in zijn tegenwoordigheid zal zijn.

Een andere verordening is de verzegeling, waarbij man en vrouw aan elkaar verzegeld worden en de kinderen aan hun ouders. Dat betekent dat als wij onze verbonden trouw zijn, ons gezin voor eeuwig zal bestaan.

Naast deze verordeningen voor onszelf kunnen we ze ook voor onze overleden voorouders ontvangen. Op die manier hebben de mensen die zijn gestorven zonder de essentiële verordeningen, zoals

de doop en bevestiging, de begiftiging en de verzegeling, de kans om deze verordeningen te ontvangen.

Hoe is het in de tempel?

De tempel is een vredige, heilige plek, afgezonderd van wereldse zorgen en verwarring. In de tempel is alles mooi en zorgvuldig onderhouden om een eerbiedige sfeer te handhaven. Omdat de tempel het huis des Heren is, en omdat er heilig werk wordt verricht, voelen we daar de Geest en voelen we ons dicht bij de Heer. We kunnen er persoonlijke openbaring en geestelijke kracht ontvangen om onze beproevingen te overwinnen. Dat is een van de redenen dat we aangemoedigd worden om geregeld naar de tempel te gaan.

Hoe moet ik me kleden als ik naar de tempel ga?

Draag fatsoenlijke, zondagse kleding als je naar de tempel gaat. Vermijd extreme kleding en verzorging, doe net alsof je naar een avondmaalsdienst gaat. Als je er schoon en verzorgd uitziet, toon je eerbied en respect voor de Heer en zijn huis, en sta je open voor de Geest.



In de tempel zijn kleedhokjes waar je je kunt omkleden van je zondagse kleding in witte tempelkleding. Dit omkleden is een herinnering dat je tijdelijk de wereld achterlaat en een heilige plek betreedt. Witte kleding is een symbool van reinheid, en omdat iedereen in het wit is gekleed, schept dat een sfeer van eenheid en gelijkheid.

Wanneer kan ik mijn begiftiging ontvangen?

Je ontvangt je begiftiging waarschijnlijk vlak voordat je op zending gaat of voordat je in de tempel trouwt. Ongehuwde leden die begin twintig of jonger zijn en geen zendingsoproep hebben ontvangen en ook niet op het punt staan een tempelhuwelijk te sluiten, krijgen over het algemeen geen tempelaanbeveling voor hun eigen begiftiging.

Nieuwe leden wachten minimaal een jaar na hun doop en bevestiging om hun begiftiging te ontvangen.

Het is belangrijk om je eigen begiftiging te ontvangen. Praat er met je bisschop over. Bid en denk erover of je er klaar voor bent.

▲ Celestiale zaal, Mount Timpanogostempel (Utah).

Wat kan ik tegen anderen zeggen over mijn ervaring in de tempel?

Je kunt vertellen hoe een tempel er van binnen uitziet, en je kunt openlijk over je gevoelens vertellen. Maar de verbonden en verordeningen, inclusief de woorden die daarbij gebruikt worden, zijn te heilig om buiten de tempel over te praten. Als we buiten de tempel niet over die heilige dingen praten, beschermen we ze tegen spot, hoon en gebrek aan respect. Praat niet nonchalant over je ervaringen in de tempel.

Waarom worden er in de tempel symbolen gebruikt?

Tijdens zijn aardse bediening onderwees de Heiland vaak in gelijknissen om eeuwige waarheden symbolisch duidelijk te maken. Hij heeft gezegd dat we in de tempel op soortgelijke wijze onderricht moeten worden. De verordeningen en verbonden, de presentatie ervan, de omgeving en de kleding zijn allemaal symbolisch. Als je met de hulp van de Heilige Geest over de betekenis van de symbolen nadenkt, kunnen ze je helpen om de waarheid te herkennen, meer over onze hemelse Vader en Jezus Christus te weten te komen en geestelijk te groeien.



Ik heb familieleden die niet naar de tempel kunnen. Hoe kan ik ze toch bij mijn tempelhuwelijk betrekken?

Dat is een gevoelig onderwerp. Aangezien de tempel het huis van de Heer is, en aan Hem is gewijd, moeten alle bezoekers een geldige tempelaanbeveling hebben waaruit blijkt dat ze de normen naleven die Hij heeft vastgesteld. Maar wie geen geldige tempelaanbeveling heeft, is welkom op het tempel terrein, en de meeste tempels hebben een ruimte om te wachten op familieleden die binnen verzegeld worden. Een echtpaar dat familieleden heeft die geen aanbeveling hebben, kunnen hun bisschop of een ander lid vragen om bij ze in de wachtruimte te blijven.

Een echtpaar kan met de bisschop afspreken om achteraf een

korte bijeenkomst te houden voor familieleden en vrienden die geen aanbeveling hebben. Zo'n bijeenkomst geeft ze het gevoel dat ze er toch bijhoren en geeft ze de kans om iets over het eeuwig huwelijk te horen. Hoewel er geen ceremonie wordt gehouden en er geen geloften worden afgelegd, mogen er wel ringen worden uitgewisseld.

Hoe kan ik me het beste op de tempelverordeningen voorbereiden?

Je kunt je voorbereiden door geregeld naar de tempel te gaan en je voor de doden te laten dopen, door aan instructiebijeenkomsten ter voorbereiding op tempelbezoek deel te nemen, en door de Schriften en de artikelen in dit boekje te bestuderen.

Je kunt je ook voorbereiden door de normen van de Heer na te leven. Voed je getuigenis van God de Vader, Jezus Christus en zijn herstelde evangelie. Wees gehoorzaam aan het woord van wijsheid en de wet van kuisheid. Steun je kerkleiders, betaal tiende en ga naar de kerk. Wees eerlijk in je omgang met anderen, en zorg ervoor dat je leven thuis in overeenstemming is met de leringen van de kerk. Houd je aan je doopverbonden zodat je voorbereid bent om in de tempel hogere verbonden te sluiten.

▲ Jordan Rivertempel (Utah). Op 16 november 1981 ingewijd.

► Nauvootempel (Illinois). Op 27 juni 2002 ingewijd.





DE KERK VAN
JEZUS CHRISTUS
VAN DE HEILIGEN
DER LAATSTE DAGEN

DUTCH



4 02093 39120 9

09339 120

Lang geleden in de hemel

Vereenvoudigd

Eenvoudig ♩ = 48-58

F B^b F B^b F

1. Heel lang ge - le - den was ik in de he - mel, echt waar.
 2. Va - der zocht ie - mand die zo - veel van jou en mij hield
 3. Wij ko - zen Je - zus, die als de Mes - si - as hier kwam,

B^b F B^b F

Jij en ik woon - den in vreug - de met an - de - ren daar;
 dat Hij voor ons wil - de ster - ven, ja, voor ie - d're ziel.
 't kwaad o - ver - won en de zon - den van elk op Zich nam;

Gm Cm Gm Cm Gm B^bm

He - mel - se Va - der ver - tel - de ons toen van zijn plan
 Eén zei: zend mij, ik breng elk van uw kin - de - ren weer.
 Gaf ons de hoop op een le - ven in eeu - wi - ge pracht,

F Dm Gm C⁷ B^b B^bm F

waar - door de mens eens ver - lost en ver - hoogd wor - den kan.
 Je - zus zei: Va - der, zend Mij en aan U zij de eer.
 thuis in die he - mel waar Va - der op jou en mij wacht.

Tekst en muziek: Janeen Jacobs Brady (1934-). © 1987 by Janeen Jacobs Brady.

Leer en Verbonden 138:56

Bewerkt door: Janice Kapp Perry (1938-). © 2009 by Janice Kapp Perry.

Het kopiëren voor eenmalig, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk is toegestaan.

270810
01 APR 2013 DUTCH

#BXBCFDC
#LDU1677259598/8#
KAREN BOZENDAHN
15 E NORTH TEMPLE RM 249
SALT LAKE CITY UT 84150 1600

Account #: 1677259598

17

3



DUTCH



Woe ver weg is de
hemel?' vraagt president

Thomas S. Monson. 'Ik getuig dat die
in de tempel helemaal niet ver weg
is — want in deze heilige gebouwen
komen hemel en aarde bij elkaar
en geeft onze hemelse Vader zijn
kinderen zijn grootste zegeningen.'

Zie 'De zegeningen van de tempel', p. 13.