

15 JUNI 1925

No. 12

30e JAARGANG

DE STER

HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OPGERICHT IN 1896

En wanneer de tijden der Heidenen ingegaan zullen zijn, zal een licht onder hen die in de duisternis zitten voortbreken, en het zal de volheid van Mijn Evangelie zijn . . . En in dat geslacht zullen de tijden der Heidenen vervuld zijn. (Leer en Verbonden 45 : 28, 30.)

Vervulling van de Profetieën van ouds. Glorierijke Zending van de Heiligen der Laatste Dagen.

Toespraak gehouden op de 95ste halfjaarlijksche
Conferentie der Kerk, door ouderling Melvin J. Ballard.

Ik wensch u een gedeelte van de 86ste afdeeling van Leer en Verbonden voor te lezen, die een mededeeling bevat van den Heere Jezus Christus aan den Profet Joseph Smith — en het is gericht tot al de Heiligen en ouderlingen der Kerk.

Beloften die in onze dagen vervuld zouden worden.

De Heere vermaant de Heiligen der Laatste Dagen, dat zij geloof en vertrouwen zouden hebben in de beloften, die door de profeten vanouds gemaakt zijn, en geeft ons een verzekering, dat wij in een tijd leven, waarin die dierbare beloften in vervulling zouden komen en het luidt:

„Daarom, dus zegt de Heere tot u, met wie het Priesterschap door het geslacht uwer vaders voortgegaan is. Want gij zijt wettige erfgenamen volgens het vleesch, en zijt van de wereld met Christus in God verborgen geweest; Daarom is uw leven en het Priesterschap gebleven en moet noodzakelijk door u en uw nageslacht verblijven, tot de herstelling aller dingen, waarvan door de monden aller heilige profeten sedert de wereld begon, gesproken is. Daarom gezegend zijt gij, indien gij in Mijne goedheid voortgaat als een licht tot de Heidenen en door dit Priesterschap,

een zaligmaker tot Mijn volk Israëls. De Heere heeft het gesproken. Amen."

Hoe groot en wonderbaar is deze belofte, dat door deze Kerk en dit Priesterschap ten laatste alles hersteld zal worden wat voorspeld en waarvan geprofeteerd is, betreffende de groote dingen, die God zou doen voor den mensch; en dat deze dingen vervuld en verwezenlijkt zouden worden in onzen tijd. De Heiligen der Laatste Dagen zijn een volk met een roeping en een bestemming, en ik ben zeker dat we niet vergeten hebben in deze groote samenkomst onze bestemming steeds na te jagen. Het is niet van onszelven, maar de Heere heeft ons aangesteld en de vervulling van deze beloften kunnen en zullen verwezenlijkt worden in des Heeren eigen vastgestelden tijd en door zijn maatregelen.

Drie dingen schijnen mij toe zeer noodzakelijk te zijn in het tot stand brengen van deze wonderbare beloften. De Heere moet het juiste soort volk hebben om zijn werk te doen; Hij wil ze op de juiste plaats en zij moeten het ware plan hebben. Ik zeide dat de Heiligen der Laatste Dagen een volk zijn met een roeping, zij hebben aanspraak op die roeping.

De nakomelingen van Joseph zijn het beloofde volk.

Niet lang geleden werd ik getroffen, toen ik een artikel las, dat in een van onze nationale tijdschriften verscheen. De schrijver discussieerde de vraag: „Zijn de Joden het uitverkoren volk van God?” Hij ontkende hen het recht om voor zichzelf en hun nageslacht aanspraak te maken op al de zegeningen, die over de zonen van Jakob waren uitgesproken, maar beperkte hun zegeningen tot hun eigen bijzondere partij — de stam van Juda. Na de geschiedenis der Joden en verschillende stammen van Israël nagespoord te hebben, kwam de schrijver tot dit besluit: „Indien we heden ergens op deze aarde de nakomelingen van Joseph konden vinden, zouden wij het uitverkoren volk van God vinden.” Omdat de zegeningen van Joseph zooveel grooter waren dan die van zijn broeders, zult gij u herinneren dat zij hem verachtten en jaloeersch waren op zijn zegeningen en hem naar Egypte verkochten; maar de Heere was met hem en deed hem opklimmen en maakte hem machtig, zoodat hij de verlosser van zijns vaders huis zou worden. Ik zeg u, als ik deze verklaringen lees, dat mijn ziel doortrild wordt met een nieuw gevoel van dankbaarheid tot God, dat ik in dien tijd leef en de kinderen van Joseph mag zien vergaderen; en ik besef dat de Heiligen der Laatste Dagen van Joseph zijn, kinderen van zijn geliefden zoon Efraïm, vergaderd „één van een stad en twee van een geslacht, eenige weinigen vanuit het midden der naties der aarde, waar zij zijn en weder gebracht tot het land van Zion. De Heere heeft hen gekozen en uitgelezen. Zij

waren uitverkoren geesten, vóórdat zij geboren waren. Hij heeft hen bewaard om voort te komen op den juisten tijd.

God heeft hen op de juiste plaats vergaderd.

Hij heeft hen op de juiste plaats gebracht. De zegeningen van Joseph zouden zich verder uitstrekken dan de zegeningen van zijn voorzaten, zelfs tot de uiterste grenzen van de eeuwige heuvelen. Het is niet bij toeval dat wij hier zijn. Niettegenstaande al de verdrijvingen, de droefenissen, en ellende te Nauvoo en Missouri, de moeilijkheden om de Heiligen van de Oude Wereld te vergaderen — deze waren slechts Gods voorzienigheid om Zijn volk op de juist plaats te doen vergaderen.

Ik was diep onder den indruk van de verklaring, die niet lang geleden door iemand gemaakt werd, die statistieken van een voortreffelijke hoedanigheid verzamelde, waarin hij het feit bekend maakt, dat terwijl de Vereenigde Staten van Amerika slechts zeven percent van het land der wereld bevat, en maar zes percent van de bevolking der wereld, is bijna de helft van de natuurlijke weelde der wereld in de Vereenigde Staten. Dit is zekerlijk een uitverkoren land boven andere landen. En dan, als ik over onze woonplaatsen in deze bergen dacht, gevoelde ik vertrouwen in de verklaring, dat als men een overzicht van 200 mijl van deze stad neemt, onverschillig in welke richting, en een cirkel trekt binnen die straal, er meer natuurlijke weelde gevonden kan worden dan in eenig ander dergelijke landstreek, in welk gedeelte ook van dit uitgezochte land. Wij zijn niet alleen in de juiste natie, maar wij zijn in het juiste gedeelte van die natie.

Ik heb er dikwijls over gedacht, terwijl ik als zendeling werkzaam was in het noordwesten van Amerika, want er kwamen klaarblijkelijk eenige denkbeelden in den Profet dat hij misschien naar het noordwesten zou gaan, want hij bood de diensten van Heiligen der Laterdaagsche mannen aan voor militaire posten langs het oude Oregon-spoor. Hij zeide: „Wij kunnen dezen dienst goedkooper geven dan alle anderen, daar wij in dat land verwachten te komen als we onze diensten met het gouvernement geregeld hebben.” Maar dat plan werd verijdeld. Weet gij wel, dat die discussie de verklaring van David Webster tot deze uitwerking bracht: „Wat zullen we met deze groote wildernis van drijfzand en cactus, prairie-honden enz. doen?” Hij zeide dat hij niet wilde stemmen om één dollar van de publieke schatkist te besteden om de kust van de Stille Zuidzee een mijl dichter naar Boston te brengen dan dat het op dien tijd was. En een andere senator zeide in dezelfde discussie, dat hij geen steek gaf om de geheele streek van het Rotsgebergte. En toch was het door de inspiratie van den Almachtige, dat de Profet Joseph Smith even vóór dien

tijd zeide dat de Heiligen voortdurend zouden lijden en naar deze bergen gedreven worden, en dat velen zouden leven en hen tot een machtig volk zouden zien ontwikkelen. Gods voorzienigheid is over de vergadering van de Heiligen der Laatste Dagen tot deze plaats geweest. En dit, is nog de plaats voor de Heiligen der Laatste Dagen.

Hoe men een bestendige plaats daar kan verkrijgen.

Een zeer gewichtig iets is, dat als men de geschiedenis van het verleden leest, de menschen, die overgebleven zijn, de eigenaars en de bewerkers van dat land, en de houders van kudden zijn. Door natuurlijke neiging is het het beroep van 't meerendeel der kinderen van de Heiligen der Laatste Dagen; het was inderdaad het natuurlijke beroep van de meerderheid van de kinderen van Israël in de dagen vanouds; zij waren de bewerkers van het land en de houders van kudden. Terwijl gij, Heiligen der Laterdaagsche broederen, op de boerderij een tijd van beproeving hebt gehad, weet geduldig en verlaat de zekere fundatie — de boerderij — van onze onafhankelijkheid niet. Betere dagen zullen voor u komen, indien gij den stroom kunt doorstaan en gij zult niet alleen voor uzelfen, maar ook voor de Kerk een bestendige plaats verwerven, die noodzakelijk is in het uitwerken van dit groote probleem. Wij zijn op de juiste plaats en toch, terwijl deze groote weelde hier is, is het niet gemakkelijk te genaken en kan alleen verkregen worden door hard werken, veel geduld en volharding. Ik betwijfel het, dat er een ander gedeelte in de geheele wereld is, dat meer lichamelijke kracht, grooter geloof, geduld en uithoudingsvermogen vereischt, met een lang afstandsvisioen van wachten en werken om de bestemming te bereiken, dan in dit Rotsgebergte. Trossche bergen, een inspiratie! Heldere waterstromen, die gezondheid geven! Zuivere lucht, alles is hier gemaakt om het beste fysieke geslacht te ontwikkelen, dat ooit deze voetbank van God getooid heeft. De Heere heeft de Heiligen der Laatste Dagen tot de juiste plaats gebracht, en wij zijn verbonden in de juiste bezigheid om ons het soort volk te maken, dat de Heere van ons verlangt te zijn.

Het juiste plan geopenbaard om Joseph te vergaderen.

En dan hebben we het plan geopenbaard, zooals gij dezen morgen van onzen President hebt gehoord, dat door het bezoek van een persoonlijkheid, die niet minder was dan de Heere Jezus Christus Zelf. Het is Zijn plan, het bevat een oplossing voor alle problemen, die nu deze angstige wereld kwellen. De Heere zag de behoefte van dit uur 1925 meer dan dat van een honderd jaar

geleden, en Hij bereidde een plan, en al degenen, die het plan niet willen aannemen, zullen geschud worden; want dit is een tijd, dat alles wat geschud kan worden, zal geschud worden, en datgeen zal blijven, dat God ontworpen heeft. Ik zeide dat het plan een oplossing bevat voor de problemen, die ons nu kwellen, en ik denk aan politieke problemen. Deze morgen dacht ik er over, terwijl een van de broederen sprak. Het zal mij niets verwonderen, indien dat de laatste nationale campagne is, die we zullen bijwonen in dit land. De twee groote partijen, die hier zoolang geweest zijn, de een tegen de andere wedijverende. Ik zeg u dat de dag zal komen, dien de Profet Joseph Smith voorspeld heeft, dat de constitutie in gevaar zal zijn, en wanneer voor de menschen van alle partijen, die voor het geheel der wet en gewoonten opkomen, tezamen zullen staan, anders kan dat niet bewaard blijven. De Heiligen der Laatste Dagen nu, tengevolge van het feit dat hun geleerd is dat God de constitutie van de Vereenigde Staten heeft opgericht, blijven met hart en ziel net zoo getrouw daaraan als aan enig ander beginsel van hun geloof. Vanwege de opleiding, die wij ontvangen hebben, zijn wij aan de zijde van de constitutie, wet en orde. Door de oefening en discipline, die tot ons is gekomen door het onderhouden van het Woord van Wijsheid, en het betalen van onze tienden en gaven, worden wij door God voorbereid om de moeilijkheden van dit uur te doorstaan. Het is Zijn plan, en wij zullen slagen, indien we er maar getrouw aan blijven, door op succesvolle wijze geleid te worden door de moeilijkheden en veilig dat doel, ons natuurlijk erfdeel bereiken, de verwezenlijking van al deze geheiligde beloften, die door al de profeten vanouds gemaakt zijn sedert de wereld begon.

We moeten aan onze standaards getrouw blijven.

Niettemin zeg ik u, gij Heiligen der Laatste Dagen, dat het noodzakelijk is dat wij onze standaards aankleven, zooals nog nimmer tevoren in de geschiedenis der Kerk, omdat zonde de overhand neemt. Zelf-toegevendheid is het sleutelwoord van heden in de wereld en ik beken dat ik sidder en vrees wanneer ik de dingen zie waarop de menschen zich beroemen als bewijs van onze hooge beschaving, die werkelijk dezelfde dingen zijn, die de ondergang en vernietiging van keizerrijken waren, die lang geleden vergaan zijn. Ik zeg dat het een tijd is dat we aan onze standaards getrouw behooren te blijven, om onszelven te beschermen tegen de golven van zonde en onzedelijkheid, die van de wereld binnen zullen sluipen. En toch heb ik geen vrees, indien wij trouw aan Zijn plan zullen blijven, want dat is onze verlossing en zaligheid.

Wij hebben een geïnspireerde uitlegger voor het plan.

Ik ben dankbaar, dat we niet alleen het plan bezitten, maar we hebben een geïnspireerde man van God, die kan, en hij ontvangt het woord van God van tijd tot tijd voor zijn volk in het verklaren van dat plan, zoodat we nimmer in moeilijkheden zullen komen bij het begrijpen daarvan. Indien we in twijfel zijn, weten we waar te gaan en dan ontvangen we de voortdurende inspiratie van den Heere. Ziet, het plan wordt ontvouwd onder de leiding van Gods geïnspireerde dienstknechten. En ieder uur zal Gods voorzienigheid geschikt vinden voor dat uur wanneer het noodig is, indien dit volk maar luisteren wil naar de stem van Zijn dienstknechten, die Hij aangesteld heeft om Zijn plan en doel te leiden, te handhaven en te verklaren. Ik ben zeker, dat zoowaar als ik leef, dat wij door gehoorzaamheid de vervulling van al deze wonderbare dingen, die de Heere beloofd heeft dat zij komen zouden, verwezenlijkt zullen zien. Alhoewel velen verbannen en verdreven zijn van hun woningen en velen gelijk Joseph, indien niet in Egypte verkocht, in de wildernis verbannen zijn, terwijl gedacht werd dat zij op die wijze zouden omkomen, zal toch datgene, wat aan Joseph gebeurd is, nog aan zijn heiligen in de latere dagen gebeuren. Op de plaats waar God ons geleid heeft, onder de opleiding die Hij ons geeft, en het plan waarvoor Hij gezorgd heeft, bereidt Hij dit volk om de verlossers van het geheele huis van Israël te worden; niet om ze te voeden met brood voor het lichaam, maar het brood des levens, dat meer noodzakelijk is voor de verlossing en behouding der wereld dan eenig ander soort brood. Zoo zeker als ik leef, zullen deze dingen komen.

Laat ons het groote visioen voor ons gericht houden.

Ik bid God ons te zegenen, dat we het visioen daarvan met ons mogen dragen en er naar mogen streven. Het is ten slotte iets grooters dan slechts gehoorzaamheid te betoonen aan de wenschen van den Heere; want Hij moet een bedoeling gehad hebben en die bedoeling is om ons gereed te maken, opdat wij de moeilijkheden van dit uur kunnen weerstaan om voorwaarts te komen als het zout der aarde, het licht der wereld! De macht om het te doen is hier — niet alleen het plan, maar de macht en het recht om de gave van het Heilige Priesterschap uit te oefenen.

Moge God het Priesterschap en Zijn Kerk zegenen voor de steun en de verlossing van alle vleesch. Moge God de dagen bespoedigen, dat wij bereid zullen zijn om deze stappen te nemen. De Heere wacht op Zijn volk en op de wereld om Zijn rechtvaardige doeleinden ten uitvoer te brengen; en indien we ons zullen

voorbereiden, is Hij gewillig en bereid om ons tot onze verheerlijkte bestemming te leiden! Moge Hij het aan ons schenken, die nu leven, indien niet in onzen tijd, in de dagen van onze kinderen, of onze kinds-kinderen, maar komen zal het; hetzij tot mij, of u, ik kan het niet zeggen, maar het zal komen tot degenen, die getrouw aan de waarheid zijn! Velen mogen vallen of vertrouwen verliezen, maar degenen, die pal staan of getrouw blijven, zullen overwinnen, en zij zullen de ontvangers zijn van al deze groote dingen. Moge God den dag bespoedigen, is mijn bede in den naam van Jezus Christus. Amen.

GEBED.

Gebed is een begeerte, een natuurlijk verlangen, een vurige wensch, die in de ziel opkomt om een begeerd voordeel te genieten. Om het gebed doeltreffend te maken, moet men in harmonie met den Heere zijn, en elk gebed moet niet alleen in geloof maar ook door pogingen ondersteund worden. Er is kracht in deze spreekwoorden:

„Denk en doe een goede en lieflijke daad iederen dag”.

„Bidt voor hetgeen ge wenscht, en werkt voor hetgeen ge bidt.”

De toestanden van een aannemelijk gebed zijn: nederigheid, vergeving, geloof en vereeniging, het mijden van uiterlijk voordoen en nuttelooze herhalingen. God geeft ons wat wij van noode hebben, indien wij Hem onder deze voornemens vragen, maar wij moeten er voor zwoegen; Hij geeft het niet altijd uit willekeurigheid, maar doet het veeleer door wijze en weldadige wetten. Onze gebeden moeten zuiver in werking en onzelfzuchtig zijn, en behooren tot de verheerlijking van den Vader te strekken. Wanneer een gebed op deze wijze geuit wordt, zal het den mensch dichter tot God brengen, en hem helpen zijn lagere gewoonten te overwinnen, door liefde voor anderen in zijn hart te kweeken. Het geeft den mensch een dieper inzicht in de wegen van God, door zich in harmonie met Zijn Geest te plaatsen. Deze harmonie behoedt hem voor verleidingen, en bevelking van de zonden der wereld. Het geeft hem grootere kracht, wijsheid en macht, omdat het hem op de hoogte stelt met de wetten van God, en verzekert zodoende zijn goddelijke leiding, die hem tot zijn zaligheid zal voeren.

Ons wordt verteld om altijd gedurig zonder ophouden te bidden. Uit dit uitdrukkelijk bevel leeren we dat het niet genoegzaam is dat we alleen zouden bidden in geval van ziekte, of in moeilijkheid, of verdriet, maar we zouden gelijkerwijs onzen Heere in onzen voorspoed herinneren, wanneer we gemakken en weelde hebben en de zegeningen van het leven op ons bevel. Onze woorden

zullen weinige, maar onze harten vol van vergeving zijn, en onze gebeden behooren in ernst geuit te worden.

Familiegebeden zouden 's morgens en 's avonds opgezonden worden, waaraan de geheele familie zou medewerken. De leden zouden hun beurt nemen met de familie, en vaak gevraagd worden te bidden. Ieder lid der familie behoort een kans te hebben om voor de geheele familie te bidden. Onze gebeden behooren ongemeent, zonder gezette woorden te zijn. We behooren ernstig te bidden voor hetgeen we het meest op die tijden van noode hebben, en onze gebeden vol van levendige begeerlijkheden maken, maar geen mengmoes van gemaakte woorden, die weinig of niets beteekenen. Hetzij afzonderlijk of in 't openbaar, zouden wij om dingen vragen die het meest gepast zijn voor de gelegenheid, en datgeen dat de uiterste verlangens zijn van onze harten of van de samenkomst, of van de familie.

Het gebed verhoogt geestelijk wasdom, omdat het den geest van den mensch in de omgeving van den Geest van God plaatst. Het plaatst den verzoeker in vereeniging met Hem en geeft ons zoodoende de goddelijke bescherming. Het kweekt geestelijke oefening, houdt den eeuwigen geest van den mensch levend en sterk, hem in staat stellende de hartstochten van het vleesch te overwinnen. Het plaatst den mensch in een reiner atmosfeer, waar de Geest van God de hand neemt en in de gedachten binnendringt om hem te leiden. In zulk een omgeving groeien reine gedachten en resultaten in goede en edele handelingen. Het houdt ons in het geloof, want niemand kan van het goede afvallig worden zoolang als hij in den oprechten zin bidt. Het gebed, dat op de juiste denkwijze geuit wordt, is één van de waardigste gewoonten die een jong persoon kan vormen. Het is een bescherming voor de jeugd, een trooster en een pilaar van kracht en sterkte in het middelbare leven, en op ouden leeftijd een troost, die den prikkel van het graf uitwischt en de overwinning van den dood wegneemt.

(Liahona.)

Opmerking.

In de vorige aflevering is er een abuis gemaakt in het geven van namen, men leest n.l. op bladz. 170 van den martelaarsdood van Petrus en Johannes, inplaats van Johannes moet er Jakobus staan.

't Is geen schande te vallen, maar schande is het te blijven liggen en niet te trachten weer op te staan.

DE STER NEDERLANDSCH ORGAAN VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

REDACTIE: CHAS. S. HYDE — ASSISTENT: A. SIEVERTS

ZONDAGSSCHOOLWERK.

Voor- en naspel en Avondmaalsvers voor de maand Juli 1925 kunnen in „de Ster” van 15 Mei gevonden worden.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING VOOR JULI 1925.

(Leer en Verbonden, afdeling 119, vers 6, van een openbaring gegeven door Joseph Smith, den Profcet, aangaande Tiende.)

„En Ik zeg tot u, indien Mijn volk deze wet niet waarneemt om dezelve heilig te houden, en door deze wet het land Zion tot Mij te heiligen, dat Mijne inzettingen en Mijne geboden daarop mogen worden gehouden, dat het allerheiligst moge zijn, ziet, voorwaar zeg Ik u, het zal geen land Zion voor u zijn.

Verslag der Utrechtsche Conferentie.

De conferentie deed een goede intrede door met een groote en volle vergadering te beginnen. Om tien uur werd geopend door het zingen van lied 19, waarna ouderling A. R. Venema van Amersfoort, een gebed opzond. Vervolgens zong het Amsterdamsche zangkoor Psalm 150.

Ouderling Edgar E. Lyon, conferentie-president van Utrecht, sprak zijn tevredenheid uit tot de aanwezigen en was verblijd zooveel tegenwoordig te zien. Verder verklaarde de spreker het doel der conferentie, en dat uitsluitend de beginselen zouden verkondigd worden, die door profeten verkondigd werden in de dagen van ouds. En dat gedurende de tijdperken, dat de profeten het volk leidden, zij door directe inspiratie van God geleid werden en dat ook heden op dezelfde wijze het volk geleid en het Evangelie verkondigd wordt; en dat Gods volk wederom door profeten en openbaring ondersteund wordt, want zonder profeten is het volk ontbloot.

Ouderling G. van Montfrans — lokale ouderling der gemeente Utrecht — gaf getuigenis van de waarachtigheid van het Evangelie, en bewees door Schriftelijke aanhalingen dat het Evangelie

wederom hersteld moest worden en is geworden. O.a. gaf hij een duidelijke verklaring van de openbaring van Johannes in Openbaringen 14:6, 7. Als tusschenzang bracht het Amsterdamsche zangkoor het schoone lied van „Boven de sterren” ten gehoor.

Het Koninkrijk Gods werd door ouderling M. W. Sant van Arnhem verklaard. Hij toonde aan op welke wijze het gevonden kan worden en door wien het verkondigd mag worden. Daar het Koninkrijk van God ook in dagen van ouds door valsche profeten verkondigd werd, maar zeide de spreker „aan de vruchten zult gij den boom kennen”.

Een kort, maar krachtig getuigenis werd gegeven door ouderling J. de Bruin van Arnhem, hij toonde de wijze aan hoe of een mensch zich moet vernederen om een ernstig onderzoek in te stellen, en zodoende een getuigenis kan verkrijgen dat het Evangelie de waarheid is.

Na het gezamenlijk zingen van lied 1 werd door ouderling N. J. Teerlink van Utrecht een dankgebed opgezonden.

De Middagvergadering die ook in dezelfde zaal gegeven werd, ving aan om 2 uur. Lied 124 werd gezongen en door ouderling A. R. Hoggan een smeekbede geofferd. Het Utrechtsche Zangkoor bracht gedurende deze vergadering zijn talenten ten gehoor en zong lied 34.

Nadat het heilig Avondmaal bediend was, werden de Presideerende autoriteiten der Kerk en dezer Zending voorgesteld en goedgekeurd.

Ouderlingen Aescal J. Smith van Amersfoort en Perris S. Jensen van Apeldoorn bespraken het plan van Zaligheid en de plichten der Heiligen; dat wij ons dagelijks moeten oefenen de verzoeken te weerstaan en onze zwakheden te overwinnen.

Het Utrechtsche Zangkoor zong op schoone wijze het: „O, mijn Vader”, dat een diepen indruk maakte op alle aanwezigen.

Vervolgens sprak de president der Zending, Charles S. Hyde, dat van al de leden de meest nauwkeurige medewerking wordt verlangd, en dat de noodzakelijkheid van nederig zijn één van de grootste vereischte is.

Als slotzang zong het Utrechtsche Zangkoor lied 186. Ouderling Alfred Smith van Utrecht eindigde met dankzegging.

De avondvergadering ving aan om 7 uur en lied 36 werd gezamenlijk gezongen. Ouderling D. L. Murdoch van Utrecht opende met gebed. Vervolgens zong het Amsterdamsche Zangkoor „Denkt Gij nimmer daaraan”.

Op welke wijze de apostelen van den Heere Jezus Christus macht en autoriteit ontvingen en hoe of Joseph Smith het ontvangen heeft, werd door ouderling C. O. Spencer, Conferentie-

president van Amsterdam besproken. Verder verklaarde hij hoe of Joseph Smith precies zooals de apostelen van ouds de macht en de autoriteit aan anderen overdroeg, en zoodoende aan de zendingen de macht gegeven heeft om het Evangelie te verkondigen, waardoor wij de vrijmoedigheid ontvangen om zonder twijfel de dingen Gods te prediken. Ouderling E. Landwaard, conferentiepresident van Groningen, verklaarde wie de Heilige Geest is, en hoe of wij de gave des Heiligen Geestes kunnen verkrijgen. Want niet een iegelijk kan zeggen dat hij begaafd is met den Heiligen Geest, tenzij hij weder geboren is uit water en geest.

Als tusschenzang zong het Amsterdamsche Zangkoor lied 194. De volgende spreker was ouderling Tiemersma, die eenige jaren geleden als Assistent-Redacteur van „De Ster” hier in deze zending werkzaam is geweest. Ouderling Tiemersma maakte in weinige doch duidelijke woorden bekend dat hij van Amerika naar hier was gekomen voor zaken en het een groot voorrecht achtte wederom een gelegenheid te hebben voor een conferentie-vergadering te kunnen spreken. Hij besprak in 't kort de voordeelen en nadeelen, die men van het Evangelie kan trekken. Dat indien men de beginselen gehoord heeft en bekent dat zij waar zijn, en denkt niet in staat te zijn ze te kunnen leven, zich een oordeel op den hals zal halen. Verder gaf spreker zijn getuigenis op welke wijze het gebed der oprechten uitwerking heeft.

Het Evangelie zal de menschen herstellen en hen het pad dat tot volmaaktheid leidt aanwijzen, zeide President Charles S. Hyde, als laatste spreker der Conferentie. Hij toonde aan dat men altijd naar een hooger doel moet streven, en dat indien men zich met hart en ziel in de dingen Gods begeeft, men steeds een hooger doel zal zien en trachten te bereiken. Het is dan een groote vereischte dat men alle verkeerde dingen terzijde zet, zooals die van haat, hebzucht, kwaadspreken, onkuischheid, enz. Al deze dingen strekken tot verlagings van den mensch, en het zal ons streven zijn die dingen te overwinnen.

Als slotzang werd lied 65 gezongen en door ouderling A. Sieverts, asst.-redacteur van „De Ster” geëindigd met dankzegging.

Maandagmorgen werd er een zendingen-vergadering gehouden, waar President Hyde vele dingen besprak die voor de zendingen in hun verdere werkzaamheden van hooge waarde zijn.

Deze laatste Utrechtsche Conferentie kan eveneens bij de welgeslaagde conferenties beschouwd worden, al degenen die deze genotvolle vergaderingen bijgewoond hebben kunnen getuigen van den Geest des Heeren die daar in ruime mate aanwezig was. Ook kan gezegd worden dat de beide Zangkoren, die van Amsterdam en van Utrecht, veel bijgedragen hebben tot het succes der conferentie.

GEHOORZAAMHEID IS 's HEMELS EERSTE WET. *)

De toestanden van burgerschap in het Koninkrijk van God.

„Wij gelooven dat door het verlossingswerk van Christus alle menschen kunnen zalig worden door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie.” (3e Artikel des Geloofs.)

De bekende zinspreuk van Pope: „Orde is 's Hemels eerste wet”, wordt vaak verkeerd toegepast. Orde is een resultaat van onderwerping aan de ingestelde vereischten; uit noodzakelijkheid kan het daarom niet eerst zijn. Het is een uitwerking, geen oorspronkelijke oorzaak. Een meer bedachtzame algemeenmaking leidt tot het besluit, dat gehoorzaamheid de grondwet van den hemel is, en dat die wet in gelijke mate geldig en juist zoo waardig in werking is in de dingen aangaande de sterfelijkheid.

Jezus Christus, door Wien het plan van zaligheid voor het menschdom van waarde is gemaakt, heeft de toestanden voorgeschreven, waardoor wij haar voordeeltrekkenden er van kunnen worden — de termen, waardoor burgerschap in het Koninkrijk van God verkregen wordt.

Onder deze bepaalde toestanden is de doop door onderdompeling voor de vergeving van zonden. De materialisten over 't algemeen, die moedwillig de toestanden der aarde weigeren te zien of te erkennen, zullen vragen: „Hoe kan water de zonden afwassen?” In antwoord daarop kan gezegd worden, dat water de smet van schuld niet kan wegnemen; niettegenstaande gehoorzaamheid aan de wet van den doop zooals het verlangd werd door Jezus, waarlijk een middel is voor het verzekeren van vergiffenis. Gehoorzaamheid, geen water, is de reinigende zalving.

Hebt ge nimmer gelezen van Naäman, den hoofdman der Syriërs, die bevrijding zocht van zijn melaatschheid door de bediening van Elisa, den man van God? Lees II Koningen hoofdstuk 5. De profet gebood den melaatsche zich zevenmaal te baden in de rivier den Jordaan, en beloofde dat door gehoorzaamheid de man genezen zou worden. Maar de hatelijke Syriër ergerde zich over den eenvoud van de vereischten. Hij had een plechtige vertooning van macht, een schouwspel van wonderen verwacht. Maar door den raad van zijn dienstknechten klom hij af en doopte zich in den Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vleesch kwam weder, gelijk het vleesch van eenen kleinen jongen; en hij werd rein.” De wateren van den Jordaan hadden geen speciale eigenschappen van gezondmaking, maar gehoorzaamheid

*) Zondagschoolles voor Ouders en Theologieklas.

bracht een genezing van de melaatsche kwelling, die rechtvaardiglijk tegelijk als een lichamelijke ziekte en een vloek beschouwd werd.

En wat van de weduwe, wier zonen in slavernij gebracht zouden worden, omdat ze de laatste schuld van haar man niet kon betalen? Lees II Koningen 4:7. In dien zielsangst kwam zij tot Elisa; en de profeet vertelde haar, dat zij dat kleine kruikje met olie moest nemen dat zij nog in huis had, en daaruit in al de vaten en kruiken moest gieten, die ze kon leenen. Met nauwgezette voorzichtigheid voldeed zij aan al de instructies, die haar gegeven waren door den man van God, en al de vaten en kruiken werden gevuld door dat kleine kruikje. Toen ging ze en vertelde het den man van God. En hij zeide: „Ga en verkoop de olie, betaal uwen schuldeheer; gij dan met uwe zonen leef bij het overige.”

Gehoorzaamheid is een bron van kracht, net zooals gebed. Toen de Joden verbaasd stonden over de wijsheid van Christus, vertelde Hij hoe of een ieder van hen op zeer eenvoudige en toch doeltreffende wijze kennis van allerhoogste waarde kon verkrijgen. (Johannes 7: 16, 17.)

In dagelijksche bezigheden onderwerpen wij ons zonder twijfel aan de noodzakelijke vereischten, om de resultaten te verkrijgen die we verlangen. Electriciteit verlicht onze huizen, beweegt onze voertuigen en machineriën, verzendt onze telegrammen, op dié voorwaarden dat we het kleinste gedeelte der wetten, waardoor die mysterieuze kracht werkt, gehoorzamen. Wij kunnen het zonlicht veroorzaken om de schoonheden van een landschap of de gelaatstrekken van een vriend onuitwischaar op te nemen, maar slechts door gehoorzaamheid aan de wetten van licht en de vele mechanische regelingen, die verbonden zijn aan het gebruik van de camera. Wij gehoorzamen ten volle en zonder voorbehoud, en de uitwerking is zeker.

Waarom zou het vreemd in onze oogen zijn dat door gehoorzaamheid aan vaste en eeuwige wetten de hoogere of geestelijke machten tot onzen dienst aangeroeven zouden worden? De uitwerking is gelijkelijk zeker. Christus heeft ons de plechtige verzekering gegeven: „Hij, die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” (Markus 16: 16.)

In den tegenwoordigen tijd is de onveranderlijke noodzakelijkheid van gehoorzaamheid als een middel van zegening door den profeet Joseph Smith weder bevestigd: „Er is een wet, onherroepelijk vóór de grondlegging der wereld besloten, waarop alle zegeningen bevestigd worden. En wanneer wij eenigen zegen van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet, waarop de zegen bevestigd wordt.” (Leer en Verbonden afd. 130: 20, 21.)

En verder: „Ik, de Heere, ben verbonden wanneer gij doet wat Ik gebied, doch wanneer gij het niet doet, zoo hebt gij geene belofte.” (82: 10.)

Er bestaat geen beginsel van onzekerheid in het plan van zaligheid en nog minder is er ongepastheid of kuren in het vonnis, dat geleverd zal worden aan de persoonlijke levens, want dat zou onrechtvaardigheid behelzen. Het plan is eenvoudig. De mensch is in een gevallen staat, bezet met zwakheden en zonden. Middelen zijn er, waardoor hij kan opklimmen, en door de gang van den dood en de poorten der opstanding den weg van eeuwigen vooruitgang kan bereiken. Deze midelen zijn alle vervat in gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie. Het is slechts door onderwerping aan de wetten van onze gemeenschap en natie, dat we aanspraak hebben op persoonlijke vrijheid en deelnemen in de zegeningen en voorrechten, die door de regeering zijn ingesteld, waaronder wij leven. Zullen de termen van het Koninkrijk van God minder bepaald zijn dan die in de naties door menschen gehandhaafd?

Goddelijke autoriteit voor het verleenen van burgerrecht van het menschdom in het eeuwige Koninkrijk is op de aarde hersteld in deze bijgaande eeuw. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen roept alle volkeren toe, onverschillig van welk geslacht of welke nationaliteit, om een blijvend geloof in God te beoefenen, zich van zonden te keeren in berouwvolle en zuivere bekeering, en gedoopt te worden door de autoriteit van het Heilige Priesterschap, en de verzekerde leiding van den Heiligen Geest te ontvangen door het opleggen van handen.

Op de hooge autoriteit van de Heilige Schrift kan het directe woord van God aan den mensch gezegd worden: „Er is geen andere weg tot Zaligheid.

MIRA, „DE WONDERVOLLE”.

Onlangs kondigde de sterrenwacht Mount Wilson (Noord-Amerika) aan, dat de ster Mira („de Wondervolle”) gemeten was en dat zij op één na de grootste is van de heden bekende sterren. De middellijn van Mira werd bevonden 250.000.000 mijl te zijn. Antares, met een middellijn van 400 millioen mijl, spant tot nu toe de kroon.

David Fabricius zag voor het eerst het licht van Mira in 1596 in het sterrenbeeld Cetus. Wegens de merkwaardige variatie in haar licht, noemde Hevelius haar Mira, en sindsdien is zij beroemd geworden als de vooraanstaande ster van haar klasse. Nu heeft zij nieuwe en blijvende glorie verworven: ze is gekomen op de tweede plaats in de hemelen, wat de middellijnsafmeting betreft.

De sterrenkundige Reigler zegt, dat het licht van Mira varieert in nogal ongeregelde perioden: soms wedijvert het met een van de sterren der eerste grootte en dan weer verbleekt het langzamerhand, totdat het nog maar net met een drieduims-telescoop

waargenomen kan worden. Na verloop van acht maanden neemt de helderheid plotseling toe en in een maand tijds is ze aan het toppunt van haar luister: „Duidelijk zichtbaar met het bloote oog”.

Met een snelheid van 186.000 mijl per seconde zou het licht van Mira zoowat 165 jaar noodig hebben om de aarde te bereiken. Zulk een afstand en oneindigheid doen iemand duizelen. Toen de Psalmdichter de hemelen aanschouwde met het bloote oog, werd hij gedrongen om uit te roepen:

„Als ik Uwen hemel aanzie, het werk Uwer vingeren,
De maan en de starren, die Gij bereid hebt —
Wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt?”

En toch is geestvermogen grooter en wonderlijker dan stof. Het verstand van den astronoom en den wiskunstenaar, die de instrumenten uitdachten en de reuzenmiddellijn berekenden en de duizelverren afstand van Mira, is wondervoller dan de sterzelve. De hemelen verkondigen niet alleen de heerlijkheid Gods, maar ook de glorie van den geleerde, die de gedachten Gods, uitgedrukt in Zijn menigvuldige scheppingen, vertolkt. De groote astronoom Kepler verklaarde eerbiedig, na jaren van studie: „O God, ik denk slechts Uw gedachten na U”.

De mensch is het kind Gods. De Scheppende Macht, die den sterrenhemel formeerde, verlicht het verstand van den mensch en welt in hem op in de vormen van het bewustzijn. „Gij doet hem heerschen over de werken Uwer handen”. *(Deseret News.)*

GOD HEEFT GESPROKEN.

God heeft gesproken tot Zijn kroost
Door een Profeet in onzen tijd.
O zalig woord vol zoeten troost,
Hoe heeft het mijne ziel verblijd!

Door een Profeet in onzen tijd —
Een woord des hemels voor vandaag!
Hoe heeft het mijne ziel verblijd,
Dat antwoord op een kindervraag.

Een woord des hemels voor vandaag!
Machtspraak in 's menschen Babylon,
Dat antwoord op een kindervraag —
Meer dan de knaap vermoeden kon.

Machtspraak in 's menschen Babylon:
Geen phrasen maar gezagsbetoon.
Meer dan de knaap vermoeden kon.....
Gebedsverhooring, wonderschoon.

Geen phrasen, maar gezagsbetoon;
 Onovertroffen kerkverband.
 Gebedsverhooring, wonderschoon —
 Een onmiskenbre Leidershand.

Onovertroffen kerkverband:
 Hervorming niet, maar Kerk-herstel;
 Een onmiskenbre Leidershand —
 Opbloei in spijt van 't woën der hel.

Hervorming niet, maar Kerk-herstel,
 Door 's hemels glimlach overbloesd;
 Opbloei in spijt van 't woën der hel —
 God heeft gesproken tot Zijn kroost!

Salt-Lake City, Utah.

FRANK I. KOOYMAN.

ROTTERDAMSCH E CONFERENTIE.

Juli 3-4-5.

Vergadering voor het locale priesterschap, ambtenaren, leeraars en leeraressen van de verschillende organisaties, op Vrijdagavond 8 uur.

OPENBARE VERGADERING

Zaterdagavond 4 Juli, in de zaal „Excelsior”,
 St. Janstraat 15a. Aanvang om 8 uur.

Zondag 5 Juli om 10 uur 's morgens en 7 uur 's avonds,

GROOTE OPENBARE VERGADERINGEN

in het Nutsgebouw, Oppert 81.

Zondagnamiddag om 2 uur, vergadering voor de leden in de zaal „Excelsior”.

Alle zendelingen van de Rotterdamsche Conferentie worden verwacht aanwezig te zijn; en andere zendelingen, die zonder vermindering van hun werk in de verschillende vertakkingen zich kunnen verwijderen, worden in vrijheid gesteld de Conferentie bij te wonen

INHOUD.

Vervulling van de Profetiën		Gehoorzaamheid is 's Hemels	
van ouds	blz. 181	eerste wet	blz. 192
Gebed	„ 187	Mira, „de Wondervolle”	„ 194
Zondagsschoolwerk	„ 189	God heeft gesproken	„ 195
Verslag der Utrechtsche		Rotterdamsche Conferentie.	„ 196
Conferentie.	„ 189		