

Skandinaviens Sfjerne.

Organ for de Sidste-Dages Hellige.

Sandheden, Kunskaben, Dýden og Troen ere forenede.

Nr. 2.

Den 15de Januar 1899.

48de Aargang.

Tale af Præsident George Q. Cannon,
holdt i Tabernaklet i Salt Lake City den 27de Februar 1898.

Jeg ved ikke, hvad der kunde interessere os mere at lytte til, end vores Eldsters Vidnesbyrd, der have været paa Mission for at forkynde Evangeliet. At høre dem bære deres Vidnesbyrd om Guddommeligheden af det Værk, hvori de have deltaget, og fortælle deres Erfaring i at forkynde Evangeliet, og hvorledes deres Bonner til Herren ere blevne besvarede, og hvorledes Guds Magt er blevne lagt for Dagen paa deres Begne — alt dette er meget interessant.

Denne er en Tidsalder af VanTro og Skepticisme. Tvivl om Guds Tilværelse finder man alle Begne, og Størstedelen af Folket, endog blandt dem som ere religiøse, mangle sand Tro. Dersor er det behageligt at lytte til Mænd, og i Særdeleshed unge Mænd, som kunne med Vished vidne om, at Gud lever. Jeg undres somme Tider paa, hvad Verdens Tilstand vilde være, og hvorledes det vilde gaa med den, om ikke det var for de Sidste-Dages Hellige. Det er det eneste organiserede Samfund, med hvem jeg er bekendt, som tror paa Gud og hans Almagt, ligesom Fædrene troede, hvis Vidnesbyrd er nedlagt for os i den hellige Skrift. Der er sand Tro hos de Sidste-Dages Hellige. Der er jo ogsaa dem iblandt os, som efter at have udført en Mission blive sløve og ligegyldige. Jeg er glad ved at kunne nære den Tro, at der ikke er saa mange af den Slags, men der burde ingen findes iblandt os, som vilde lade sig føre af Mørkhedens Aand, især efter de have haft den Erfaring, Missionærerne faa. Jeg tænker somme Tider at nogle Missioner ere altfor sorte. Unge Mænd blive ikke tilstrækkelig vante til Byrde og Besværigheder, og de lade sig ikke nok gennemtrænge af deres Kældelses Aand, saasom de burde. Dog tror jeg, at de Forandringer der i de senere Aar ere skete, hvorved deres Opmærksomhed er ledet hen til Herrens Besaling angaaende Evangeliets Forkydelse uden Pung eller Taske, have haft et godt Udsalg. Naar en Mand maa stole paa Gud for sin

Føde, sit Nattely, sine Venner, og for al den Hjælp han behøver for at være i Stand til at opfylde enhver Pligt, der paahviler ham, er han nødt til at paafalde Gud med fuld Tro paa ham. Da faar han sine Bønner besvarede saa ofte og paa en saa forunderlig Maade, at han ved med Bisched, at der er en Gud til, og at han hører og besvarer deres Bønner, som bede ham i Tro. Min første Mission var langvarig. Jeg var borte fra mit Hjem lidt over fem Aar. Jeg har altid været taknemmelig at den var saa lang, endskont jeg nærede stor Længsel efter Hjemmet i den sidste Del af denne min Missionstid. Jeg leerte det samme, som Brødrene have lært, at det er ikke ret at lægge sit Præstedømme paa Hjelten, naar man kommer hjem. Jeg følte mig pligtskyldig, paa Grund af det mig anbetroede Præstedømme, at gjøre alt, hvad der stod i min Mægt for at hjælpe til at grundfæste Guds Retfærdighed paa Jordens. Jeg er nu glad at jeg var i Besiddelse af den Aand, og at jeg har funnet bevare den indtil nu. Det er ikke Ret, at unge Mænd, naar de komme hjem fra en Mission skalde blive ligegeyldige og tænke som saa: „Nu er min Mission forbi, og nu er der ingen særdeles Pligt, som paahviler mig; derfor kan jeg nu godt slaa mig til Ro.“ En saadan Følelse er urettig. Min Erfaring har vist mig, at man kan opnaa større Glæde og en højere Lykkelighed ved at tjene Herren og delstage i hans Værk, end paa nogen som helst anden Maade. Jeg ved, at denne er ogsaa andres Erfarenhed, som have vedblevet at virke.

Den Ide, mange hænge ved, at der er noget ubehageligt ved Religion, noget der berører en sin Rettsighed til at glæde sig, er aldeles urettig. Der er intet besværligt, intet der fordrer Oprofrelsen af passende Forlystelser, i Efterlevelsen af Guds Besalinger. De Sidste-Dages Hellige have erfaret dette. Vi fremvise den store Sandhed, at et Folk kan være et højt gudfrygtigt Folk og paa samme Tid være et meget lykkeligt Folk. Jeg tror ikke der er et mere lykkeligt Folk paa Jordens end de Sidste-Dages Hellige. Jeg har set dem i de mest prøvende Omstændigheder, i Mangel paa det nødvendige for Livets Bekvemmeligheder og dets Ophold, og dog have de paa samme Tid følt sig lykkelige. Deres Hjerter vare fulde af Glæde; ikke af den Slags, der hidrører fra de ydre Omgivelser, men en Hjertens Glæde, forarsaget ved Guds Aands Indflydelse og Kraft, og hvilken altid er sand Lykkelighed. Den maa have sit Udspring i vores egne Hjerter, og naar vi ere i Besiddelse af den Aand, ere vi lykkelige, ihvor vi gaa. Vi kunne være under meget ubehagelige Omstændigheder, hvad det ydre angaaer, men hvis vi hære i vort Indre den Glædeskilde, hvorom jeg har talet, og som Guds Aand giver os, ville vi i Sandhed være lykkelige. Saaledes har det været med dette Folk. Vi burde eftertragte dette og lære vores Børn det samme. Det er slet ikke nødvendigt at overtræde Guds Love, eller at tilsiidesætte vores Pligter mod ham for at føle os lykkelige.

Jeg er taknemmelig, som jeg sagde, at en Slægt nu vokser til, som ved, at Gud lever. Det er en stor Besvarelse. Vor Gud er ikke gaaet ud paa nogen Rejse, ej heller sover han. Han er ikke som den Gud, Baals Præster tilbade, og som Elias drev Spot med, fordi de intet Svar kunde faa af ham. Det er ikke saaledes med Himmelens Gud; der til ere vi levende Bidner. Under Prøver og Besværigheder er det en stor Besvarelse at vide, at naar vi paakalde vor Gud, vil han høre os. Hans Øren ere ikke lufkede. Som Salmisten siger: Om vi fare ned i Afgrunden, da er han der. Om vi ere paa Land eller Sø, ved Dag eller Nat, i Med- eller Modgang, er han altid nær og vil høre os.

I den 139te af Davids Salmer siger der:

„Hvor skal jeg gaa fra Din Aaland? Og hvor skal jeg fly fra Dit Ansigt?

Dersom jeg farer op til Himmelten, da er Du der, og reder jeg Seng i Helvede, se, da er Du der.

Vilde jeg tage Morgenrødens Vinger, vilde jeg boe hos det yderste Hav;

Saa skulde ogsaa der Din Haand føre mig, og Din højre Haand holde mig fast.

Og vilde jeg sige: Mørkhed maa dog sjule mig, saa er Natten et Lys omkring mig.

Mørkhed er og ikke Mørke hos Dig, og Natten maa lyse som Dagen; Mørket er som Lyset."

Og han har lovet, at hvad som helst vi bede ham om i Tro, i Jesu Navn, vil han give os, om det vil tjene os til gode. Dette er et meget stort Ørfiske, og vi burde leve saaledes, at vi altid kunde have det for Øjne. Om vi ere i saadanne Omstændigheder, at vi ikke have Lejlighed til at høje vores Knæ for ham, kunde vi dog bede ham i vores Hjerter, og han vil alligevel høre os og give os vort Hjertes Begær. Vi burde hver især, og som et Folk, vænne os til at opsende vores Bønner til ham daglig. Deri have vi Kraft, om vi ville benytte os af den. Vi burde ogsaa have Profetiens Naadegave ligesom den Ældste, til hvem der er blevet henthaltet, som sagde til en Familie, der stod i Fare i en Cyclone: „Gaa ikke ud af Huset; thi jeg lover Eder i Jesu Navn, at I ikke skulle se Skade, om I ikke forlade Huset." Hvad tilhviskede ham dette? Guds Aaland. Profetiens Aaland hvilede paa ham ligesom paa Paulus, da han var ombord paa et Skib i en Storm og lovede, at ikke en Sjæl skulde ontkomme. Ældsterne i denne Kirke have Rettighed til denne Aaland, og de nyde den i rigt Maal. Det er en af Evangeliets Gaver, og utallige Tilsæltede kunne anføres, hvor denne Aaland har bevaret Folk fra truende Farer. Ældster, som med Emigrant-selskaber af de Sidste-Dages Hellige vare belavede paa at gaa ombord paa Skibe, ere blevne tilhviskede af Aalanden: „Gaa ikke med det Skib,"

og ved at adlyde have de frelst deres Liv. Et Tilfælde kommer mig før, hvor Præsident Woodruff var ved at gaa ombord paa et Skib med et Selskab af Sidste-Dages Hellige, og Alanden sagde til ham: „Gaa ikke med det Skib;“ det kom nogle saa Måil ud og blev aldeles ødelagt. Det er højest mærkværdigt, at, uagtet saa mange Tusinder af Sidste-Dages Hellige have udvandret over de store Verdenshavne, findes der ingen Bevætning om, at et eneste Selskab af Sidste-Dages Hellige er omkommet paa Rejsen over Havet. Der var eet Ulykkesfest tilfælde engang paa Missourifloden, men der var Aarsag for dette, hvilken dem, som ere bekendte med Omstændighederne, have berettet. Det er det eneste Tilfælde i vor Kirkes Historie, hvor en saadan Ulykke er sket. Det er ganske mirakuløst, at saa mange Tusinder af dette Folk have emigreret til dette Land i en saa lang Række af Aar — for vor Emigration fra Europa begyndte i Aaret 1840 og har stadigt vedvaret fra den Tid til nu — uden at møde med noget Uheld af Bethydning. Men der har været, og endnu er, en beskyttende Haand over dette Folk, fordi Gudssterne, som have ført disse Selskaber, have almindeligt været Guds Mænd, der have søgt efter at kende hans Billie, og som ere blevne ledede ved Aabenbarelse fra ham.

Paa denne Maade har dette Værk skredet fremad fra Begyndelsen til nærværende. Herrens Tjenere have søgt at kende Guds Billie og Hensigt og have erholdt den Kundskab, de behøvede for at lede dette Folk. Disse Dale ere blevne befolkede paa denne Maade og ved den Land. Derfor ere vi levende Bidner til den Sandhed, at Gud lever og giver af sine Gaver til sine Tjenere ligesom i forrige Tider. Vi bekende, ligesom Fædrene, at vi have Guds Alands Maadegaver. Vi lære Folk at tragte efter disse Gaver. Vi sige, at Gud er den samme i Dag, som han var i Gaar og i forrige Tider, og at hos ham er ingen Forandring eller Skygge af Omskiftelse. Men nogle ønske at vide, hvorfor, om dette er Tilfældet, vi ikke saa mere Kundskab, mere Aabenbaring og flere Maadegaver af ham. Mangel paa disse Gaver er paa Grund af Wantro. Folk tragte ikke efter disse Ting, fordi de ikke have Tro paa dem; og de have forlæstet enhver, som bekender sig til Tro paa disse Principper og denne Magt. De ere paavirkede af Satan, der for længe siden vilde have udryddet hele Guds Kirke, om Gud havde tilstedet det. Men han har forhindret Satan, fordi denne er Tidernes Fyldes Husholdning, og det Løfte er givet, at dette Evangelium ikke mere skal borttages fra Jorden, og følgelig vil Kirken heller ikke blive udryddet. Men denne Satans Land, som I se fremvist, er den samme, som forsættes Guds Søn og ihjellslog hans Apostle, og som har dræbt Profeterne i vore Dage. Det er den Land, som uddrev denne Kirke fra den civiliserede Verden, og som tvang os til at søge Skjul blandt Indianerne i dette dengang langt bortfjernede Land. Det er den samme Land, der har ud-

slukket ethvert Trosprincip hos Menneskene. Det har været en evig Kamp at opretholde Evangeliets Principper og at forkynde dem for Menneskene. Mænd, der ere udgangne for at prædike dette Evangelium, have været udsatte for Voldsgjerninger af enhver Slags. Ikke alene er deres Navn og Rygte blevet beskæmmet og bespottet, men legemlig Skade er ofte blevet dem tilføjet. Det er Guds Kraft alene, der har bevaret denne Kirke fra at lide Undergang indtil nærværende Stund. Men den bestaar endnu. Gud har aabenbaret Evangeliet og gengivet Ordinanserne og Gaverne. Han har aabenbaret sin Billie igen til Menneskene, og der er Mænd paa Jorden, som vide dette tilvisse.

Bore unge Mænd og enhver, som har deltaget i Herrens Værk som Missionærer, burde ikke lade sig afvende fra dette Arbejde, og tillade en anden Land at faa Raadighed over dem. Jeg kan bære mit Vidnesbyrd til alle — dog burde dette ikke være nødvendigt, efterdi enhver, som er blevet udsendt for at forkynde Evangeliet, burde vide af egen Erfaring, hvor stor Glæde de have haft i Deltagelsen af dette Arbejde — men jeg vil dog bære mit Vidnesbyrd om, at uagtet alle de Prøver og Gen- vordigheder, jeg har maattet gennemgaa, har jeg haft stor Glæde af Evangeliets Principper.

(Fortsættes.)

Lydighed.

Pope siger: „orden er Himsens første Lov.“ En anden har sagt, „Lydighed er Himsens første Lov.“ Disse to Udtalelser kunne let forernes ved at sige, at Orden kommer af Lydighed mod Loven. Den Orden og Enighed, der nødvendigvis maa eksistere i Himmelten, maa være Resultatet af, at alle himmelske Væsener ere Guds Love lydige. Hvem kan forestille sig Himmelten at være anderledes?

Resultatet af Lydighed mod Loven i alle Livets Affærer er Orden, Enighed og Lykke, medens Norden, Forvirring og Ulykke ere de naturlige Følger af Ulydighed. Dette er lige sandt, hvad enten det henvedes paa Love, der ere lagte for Dagen ved Bidenskabernes Forsken eller ved Aabenbaring, og mange af de Ulykker og Genvordigheder, der møde Menneskene her i Livet, ere i Virkelighed Følgerne af at overtræde Love, som ere Menneskene ukendte. Bidenskabsmand, Søfarende, Haandværkeren, Handelsmanden, ja enhver i sit Fag i Forretningslivet er heldig, saa længe han noje retter sig efter de Love, der styre den Afdeling, hvori han virker, medens Overtrædelse af samme Love vil volde ham Ulykke. Dette er lige saa sandt om Nationer som om Individer. Ved nøjagtig Undersøgelse af Verdenshistorien finde vi, at Nationers Velstand har været forholdsvis med deres Respekt for Menneskenes Rettigheder, saa-

som de ere kundgjorte ved Erfaring eller Åabenbaring, medens deres Fald let kan vises at hidrøre fra Overtrædelse af disse hellige Love.

Der er visse Love, Menneskene kunne lære ved Hjælp af det Lys, „som oplyser hvert Menneske, der kommer til Verden;“ men der er andre og højere Love, som Menneskene ikke selv kunne udforsté. Disse ere dem, som henhøre til Menneskenes evige Frelse og Ophøjelse, og kundgøres for Menneskene alene ved Åabenbarelse fra Himlen gennem Guds Profeter, blandt hvilke Frelseren selv var den største. Han aabenbarede de Love, der føre til evigt Liv, og var selv et fuldkomment Mønster paa Lydighed mod Loven. Om ham siger Apostelen Paulus, at han „lærte, omend-skøndt han var Søn, dog Lydighed af det, han led.“ (Heb. 5, 8.)

Kristus siger: „Jeg er Døren: dersom nogen går ind ved mig, han skal blive salig.“ (Joh. 10, 9.) Hvis han er Døren, er det nødvendigt, at Menneskene skulde nøjagtig følge hans værdige Eksempl, ved fuldt ud at efterleve hans Lærdommie, ligesom han viste Lydighed mod sin Fader. Frelserens hele Liv og Lærdommie tyde til Nødvendigheden af Lydighed for at kunne komme igennem den suvne Port, der fører til Livet. Vi læse i Johannes Evangelium, 6, 38: „Thi jeg er kommen ned af Himmelnen, ikke for at jeg skal gøre min Billie, men hans Billie, som mig sendte.“ Hvis denne ubetingede Lydighed var nødvendig for Guds Søn, er den da ikke lige saa nødvendig for alle hans Disciple, paa det at de maatte være eet i ham, som han er eet i Faderen?

Dersom Menneskene ikke lære dette Lydighedens Princip og leve i Overensstemmelse dermed, ville de umulig kunne opnaa en ophøjet Plads med Kristus i hans Faders Rige.

Gud har aabenbaret sine Love til Menneskene ved sine Profeters Mund, og overladt det til dem selv, enten de adlyde og blive velsignede, eller de foragle dem og tage Følgerne deraf.

Paulus siger: „Og han beskikkede nogle til Apostle, nogle til Profeter, nogle til Evangelister, nogle til Hyrder og Lærere, til de Helliges fuldkomne Beredelse, til Embedets Forvaltning, til Kristi Legemes Opbyggelse, indtil vi alle naa til Enhed i Troen, og Guds Søns Erkendelse, til Mandes Modenhed, til Kristi Fyldes voksne Alder.“ (Eph. 4, 11—13.)

Herren har indsat disse i sin Kirke i den Hensigt, Paulus omtalér, men hvorledes kunde de gøre de Hellige fuldkomne, medmindre disse viste Lydighed mod deres Raad og Lærdommie. Det formodes, at enhver af Kirkens Embedsmænd modtager den Aaland, der tilhører hans Kaldelse og Embede, og at han vil blive oplyst om sine Pligters Udførelse, saafremt han er ydmyg for Herren. Ikke alle blive kaldte til at intage de højeste Stillinger i Kirken, men der er dog intet i Bejen for, at enhver kan erholde Kundskab angaaende Guds Rige, intet som kan forhindre ham fra at gøre Fremgang i alt, hvad der gaar ud paa at forædle og

ophøje Menneskene. Alligevel vil al den Kundskab, han kan opnaa, og al den Fremgang, han kan gøre, ikke undstyrde ham fra at give Alt paa de Raad, der monne gives ham af hans Forefattede i Kirkens Bestyrelse. Det er mere nødvendigt, at Orden skalde opretholdes i Kristi Kirke, end i en Krigshær; thi Udsaldet af et Slag er kun af en timelig og flygtig Natur, medens Resultatet af Lydighed i Jesu Kristi Kirke er Frelse og Dphøjelse i Himmeriges Rige, vedvarende gennem Evigheder.

At holde Embete eller Bestikkelse i Kirken har intet at gøre med at bringe os Frelse, men denne beror paa vor Trofasthed i at udføre de Pligter, der paahvile os gennem Herrens Tjeneres Styrelse. Grundprincippet ligger i en af Frelserens Øttringer, som den findes i Matthæus 18, 3—4: „Uden I omvende Eder, og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. Derfor, hvo, som fornedrer sig selv, som dette Barn, han er den største i Himmeriges Rige.“ Heraf maa man forstaa, at i Himmeriges Rige hersker Orden, og denne kan kun opretholdes ved Lydighed og Underdanighed mod retmæssige Aulohriteter. Det er derfor ikke nødvendigt, at saadan Lydighed udøves i Blinde, men naar alle drives af samme Aland, ville vi se og forstaa paa en og samme Maade. For at opnaa denne Enighed er det nødvendigt, at dem, der indtage høje Embeder, maa være ydmhyge og gudhengivne, og altid erindre følgende Ord, som staar skrevet i Bagtens Bog (Eng. Udg. Side 423). „At Præstedømmets Rettigheder ere uadskillelig forbundne med Himmelens Magt, og at Himmelens Magt ikke kan kontrolleres eller udøves undtagen paa Retfærdighedens Principper. Ingen Magt eller Indflydelse kan eller burde gøre sig gældende i Kraft af Præstedømmet, uden ved Overtalelse, Langmodighed, Blidhed, Ydmhyghed og oprigtig Kærlighed; ved Godhed og usorfalsket Kundskab, som skal udvide Hjertet, uden Skrømt og uden Svig.“

A. W.

Bedste Tanker. En Bismand siger: „Gør hver Dag den første Pligt, der forefalder.“ (Men han mener Morgenbønnen?) „Det er den eneste Vej til Held og Lykke. Vi kunne ikke mere forbogaa Livets mindre Pligter, end et Barn kan læse, førend det kender Bogstaverne.“ O. A. F.

— Sandhedens Bevis er dens Frugt. Ingen kan vise den bedre end de Sidste-Dages Hellige. W. L.

— Stjernerne uttale paa det højtideligste Herrrens Herlighed, skøndt i et Sprog næsten ukendt for Mennesket, fordi han ikke forstaaer deres Herlighed og Magt, ej heller deres Begyndelse eller Ende. H. D. B.

Driftekuse ere mere fordærvelige end Krige, thi ved hine miste Mænd ikke alene deres Liv, men deres Sjæle. G. K. R.

Den 15de Januar 1899.

Tilgivelse er bedre end Høvn.

Frelseren siger: Elster Eders Fjender, velsigner dem, som Eder forbunde, gører dem godt, som Eder høde, og beder for dem, som gøre Eder Skade og forfølge Eder; paa det I skulde vorde Eders Faders Børn, som er i Himmelten." (Matt. 5, 44.—45.)

Som Svar paa Peters Spørgsmaal om, hvor ofte han skulde tilgive sin Broder, som forsyndede sig imod ham, sagde Herren, „halvfjerdindsthyve Gange syv Gange.“ Hvilkens af de to vilde gavnnes mest ved denne Besalings Efterleven, den, som led eller den, som gjorde Uret? Den sidste Del af det ovenanførte Skriftsted svarer dette Spørgsmaal ganske tydeligt: „paa det I skulde vorde Eders Faders Børn, som er i Himmelten.“ Gud giver alle sine Besalinger til deres Fordel, som ere dem lydige. Tilgivelsesaanden vil bringe ham langt større Velsignelser, som tilgiver, end den, som faar Tilgivelse. Den, som saa vidt har Herredømme over sig selv, at han kan elske, ynde og tilgive sin Fjende, og kan naar som helst borthage alt Had af Hjertet, har fundet en af de største Hemmeligheder, hvori Menneskets sande Lykkelighed og Tilsfredshed bestaaer; han har faaet en Forimag af Himmelten, saa som kun faa dødelige opnaa. Herren havde til Hensigt, at hans Børn skulde blive lykkelige, og har givet Regler, hvorved Lykkelighed kan erholdes.

Den pinagtigste Glendighed, hvormed nogen kan plages, er gerne selvforvoldt ved at nære Had, Misundelse, Faloufi, Hævngerrighed og andre saadanne Følelser, som bortdriver alle denne Verdens Glæder og gør ham usikket til at nyde det tilkommende Livs Goder. Hvem kan se paa et Menneske, som Alar for Alar tøres bort og tidlig paadrager sig Alderdommens Svagheder og ydre Tegn paa deres Lidelser af de ovenanførte Laster, uden at yntes over deres uformuftige Misbrug af deres Levedage, ved at nære i deres Hjerter en gnavende Orm, der fortærer, ikke alene deres Legeme, men ogsaa Sjælen.

Hvis den, som er forurettet, kunde se ind i dens Hjerte, som forærlig og dreven af den Onde forvoldte ham Skade, og kunde fatte dennes Sindssuro og aandelige Lidelser maaske for mange Alar, førend Omvendelsen virkelig kommer, vilde enhver Følelse af Høvn uden Twivlige bort, og han vilde hellere, ligesom Frelseren, raabe: „Fader, tilgiv dem, thi de vide ikke, hvad de gøre.“ Forbryderen vil i Enden lide større Pine end den forurettede kunde ønske ham, hvis denne i nogen Grad er barmhjertig; og medens den naturlige Straf, der kun kendes af Herren og den lidende selv, muligvis kunde have Omvendelse og Forbedring til Følge, vilde den af den forurettede paatvungne Straf

kun forøge Hævngerrighed og drive Tanken om Omvendelse meget længere bort.

At høre Had mod nogen, gør ingen Skade paa den, man hader, men kun paa den, som nærer Had. Saadanne Tanker burde drives bort, saa snart som de opstaa, thi om vi nære dem endog kun en kort Tid, blive de vanskelige at skille sig ved, og kunne lede til Gerninger, der vilde forvolde Sorg hele vor Livstid. Frelseren sagde: „Thi af Hjertet udkomme onde Tanker, Mord, Hør, Størlevnet, Tyverier, falske Bidnesbyrd, Bespottelser.“

Den, som har naaet saa højt et Punkt af Selvherredømme, at Fri-stelsen til med Billie at forurette andre let kan overvindest, kan ogsaa let af Medlidenhed række den vaflende en Haand og hjælpe dem op paa et højere Trin af Godgørenhed. Frelseren sagde: Denne er min Befaling, at I skulle elste hverandre; og hvor der er ren, uegennyttig Kærlighed, kan der ingen Had eller Hævn være; ej heller vil Guds Land bo, hvor saadanne Tanker herske.

Barmhjertighed ej Grænse har, ej Maal;
Den falder blødt — som Regn af Skyen ned
Paa tørstig Jord — velsigner lige ens
Dens høje Giver, som Modtageren.
Blandt Store er han størst, som øver mest
Medlidenhed, og er sin Fjendes Ven.

Missionær ankommen. Ældste Carl R. Erickson fra Ogden, Utah ankom til København den 5te Januar som Missionær til Skandinavien, og bydes hjertelig velkommen til sine Fædres Land.

Beskikkedes. Broder C. R. Erickson beskikkedes til at arbejde i Stockholms Konference under dens Præsidents Ledelse.

Løses og beskikkedes. Ældste Axel L. Holmgren løses fra at arbejde i Göteborg Konference og beskikkedes til at arbejde i Stockholms Konference.

Andreas Peterson,
Præsident over den skandinaviske Mission.

Videnskab og Religion.

Den Kamp, der føres imellem Videnskaben og Religion, er langvarig, og er blevet bestridt ved enhver ny Opdagelse i Videnskabens Undersøgelser. Bibelen fortæller os, at Gud skabte Himlen og Jorden og alle levende Væsener paa Jorden; og ikke alene at han skabte dem, men at han saa, at det var godt. Vilde det nu ikke være højest urimeligt

at tænke sig, at dette samme Væsen vilde give Alabenbarelser gennem sine Profeter, der vilde være modstridende de Sandheder, hans eget Skabelses Værk lægger for Dagen? Hvor tilsyneladende Modsigelser findes, maa der være Fejlagelser enten i Videnskabsmændenes Undersøgelser eller i Udtydningen af Skriften. Det er meget muligt, at mange af Videnskabsmændenes Slutninger ere fejlagtige; og er det ikke lige saa muligt, at mange af Skriftenes Fortolkernes Teorier ere af samme Beskaffenhed? Det er klart, at enhver af Videnskabens Teorier, der strider imod Alabenbaring, og enhver Fortolkning af den hellige Skrift, der modsigter nogen fuldstændig bevisliggjort videnskabelig Sandhed, er fejlagtig og maa vige for de evige Sandhiders Lys.

Enhver Form af Religion, der ikke vedkender disse Fakta, maa anses som Overtro, og dens Tilhængere som Fanatikere. En videnskabelig Slutning kan synes at være rigtig, af alt hvad man har at grunde Slutningen paa, og dog, naar man bliver bekendt med andre før ukendte Ting, vise sig at være urigtig. Under saadanne Omstændigheder kan der være tilsyneladende Uoverensstemmelse, men dog ingen virkelige.

Afvegne kristne Lærere have forfalsket den hellige Skrift i saa høj Grad — og i Stedet for Kristi sande Lære have lært dem Menneskebud — at Folket er bleven vendt fra Sandheden, og have fattet Tro paa deres Lederes opdigte Myther og Fabler. Videnskabelig Undersøgelse har saa fuldstændig kuldkastet deres falske teologiske Systemer, at mange af de i Videnskaben højst begavede Mænd have overgivet sig til Skepticisme og VanTro.

Mange af den saakaldte nyere Kristenheds Systemer kunde ikke eksistere, om ikke det var for deres Mysterier og Uforståelighed, saa at Folk, fordi de ikke selv forstaae eller ere i Stand til at udtolke Læren, maa aldeles forlade sig paa sine Præster for Skriftenes Fortolkning. Hrelseren sagde: „Dersom nogen vil gøre hans Billie, han skal kende, om Lærdommen er af Gud,” og om nogen kender dette, kan han ikke let ledes paa Afveje af denne eller hin falske Videnskabs Teori, ej heller ved falsk Fortolkning af Skriften.

Den nyere Tids kristne Lære er bleven vejet og fundet for let. Vor Tids største Mangel er et Religionsystem, der paa samme Tid kan anerkende de af Videnskaben stædfæstede Sandheder og de Lærdommene, der ved guddommelig Inspiration ere optegnede i den hellige Skrift, og som kan vise, at Skaberens Ord og hans store Værk stemme nøjagtig overens; en Religion, der trænger sig ind baade i Hoved og Hjerte — det vil sige: en som tilsredsstiller baade Fornuftens og Samvittigheden. Hvor blandt alle vor Tids Religionspartier kan man finde et saadant System? Dette højst vigtige Spørgsmaal burde enhver, som elsker Sandhed, alvorlig overveje, og ingen burde slaa sig til Ro med noget andet System. Intet af nogen anden Slags kan tilsredsstille denne Tidsalders For-

dringer, med sine uafhængige Udforskninger og Undersøgelser, naar Folk ikke nøjes med at modtage uden Indvending uinspirerede og selvindsatte Præsters og Lærereres Meninger.

En Religion maa for at afhjælpe denne Mangel nødvendigvis være af guddommelig Oprindelse; thi ingen kan, uden ved Hjælp af det guddommelige Lys, der udspringer ovenfra, paa nogen Maade opfatte et System, der vil afhjælpe Menneskets Trang i denne Henseende, fordi det i Virkeligheden kun har gjort en Begyndelse paa Videnskabens Udforsning og Teologi. Dette ses tydeligt, naar vi tage i Betragtning de Hundrede af selvdannede, modstridende Sekter, hvori vor Tids Kristenhed nu er fordelt. Søgte man efter et saadant tilfredsstillende System, vilde det være uden Nytte at søge iblandt dem, der ikke gør Krav paa Abenbaring eller guddommelig Inspiration, men det maa, hvis det eksisterer, findes, hvor der gøres Paastand om, at Abenbaring fra Gud er den eneste Kilde, hvorfra man kan erholde den usorfalskede Sandhed. Det kan ikke komme fra nogen verdsdig Videnskabs System, eftersom ingen kan ved Undersøgelse udforstse Gud; ej heller kan nogen uden ved Hjælp af den Helligaands Oplysning, hvilken er Abenbarelsens Aaland, forstaa Guds Ord, som ere nedskrevne i den hellige Skrift, og „ingen Profeti i Skriften kan udlægges af sig selv. Thi ingensinde er nogen Profeti fremført af menneskelig Billie; men de hellige Guds Mænd talede, drevne af den Helligaand.“

Eftersom der kun er faa, der nu anse Abenbaring som nødvendig, bliver Kresen for Undersøgelse ikke ret stor, hvorfor enhver, som ønsker at finde Sandheden, kan uden megen Besvær og Tidsspilde, gøre deres Søgen fuldstændig og tilfredsstillende. Fremragende blandt dem, der gøre Paastand om guddommelig Oprindelse, staar Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, bedre bekendt som Mormonismen, der bekender sig at være Genoprettelsen, ved guddommelig Autoritet, af Kristi Kirke, som den blev oprettet paa hans og Apostlenes Tid, og erklærer at den er kommen, som der er forudsagt i mange Profetier, der findes i den hellige Skrift; at den lider samme Forfølgelser, Haan og Spot fra vor Tids Fariseer, som Kirken maatte gennemgaa i forrige Tider.

Mormonismen, som den kaldes, er enestaaende det nittende Aarhundredes Religion, fordi den formedelst Sandheden, hvoraf den bestaar, kan taale at gennemføres ved Videnskabens Kastelys, og ligeledes at sammenlignes med baade det gamle og nye Testamentes Lærdomme. Dens Lærdomme ere ikke dunkle, men ere saa tydelige, at den vandrende, om endog en Daare, skal ikke fare vild.

Det kom frem midt i denne oplyste Menneskeheds klare Dag, i en af de mest civiliserede Nationer paa Jorden. Dets Forvarere ere ikke alene villige til at have dets Lærdomme undersøgte paa det nojagtigste og at have dem satte paa de haardeste Prøver, enten videnskabelige eller

i Sammenligning med den hellige Skrift, men dette er tillige deres inderligste Ønske.

Det har vokset, og trivedes endog under de mest prøvende Omstændigheder: Forfølgelser, Pøbelvold, Bortdrivelse fra Hjem, Landsforvisning, Fattigdom, falske Beskyldninger, og tillige Frarøvelse af Gjendomme og Gods, mange berøvedes deres politiske Rettigheder, og nogle af dets Ledere og mange andre have endog lidt Martyrdøden i dets Forsvar.

Et System, der viser en saadan Livskraft som denne, og som nu i 68 Aar har været utsat for uafladelige ondskabsfulde Anfald af dem, som befende sig for at være kristne Lærere og Præster, burde være værd at give en forsiktig, upartisk og fordomsfri Undersøgelse af Verdens bedste og viseste Mænd.

(Fra Mill. Star.) A. W.

Filosofien af Evangeliet.

XII. Kapitel.

Overensstemmelsen mellem Mose Bog og Geologien.

Arters Udvikling. — Dyrearters Tilintetgørelse. — Tidlige Vandfugle. — Urtidens Uhryr. — Kæmpemæssige Landdyr. — Klimaets Forandring. — Menneskets Skabelse. — Ingens Forbindelseslænke.

Geologerne holde det for en Regel, at Materialerne for en Revolution, enten politisk, moralisk eller socialistisk, ere gerne forudberedte. En Revolution i Tænkemaade og Ideer er paa ingen Maade en Undtagelse fra denne Regel. Den tankeløse Menneskemasse kunne se med Forundring paa Synet af den pludselige Omvæltning; men den betenkommelige Jagttager vil lægge Mærke til Begivenhedernes Orden, og de Kræfter, der længe have virket og forberedet Menneskene paa Tingenes nye Tilstand.

Da Voltaire i Slutningen af det attende Aarhundrede anførte sine Argumenter i Tussindtal og flyngede sine bidende Bebrejdelser mod den forfalskede Kristendoms Ansørere, saa den almindelige Menneskehed forbauset paa Udfaldet deraf, thi de vidste ikke, at Kræfterne, som vare Aarsag dertil, længe forud havde virket til dette Maal.

Da Voltaire's og Thomas Paine's Værker fremkom, var Samsundet i en saadan Tilstand, at mange vedtog deres Være som en Forløsning fra de dengang herskende Utaaleligheder. Ændermere vare mange villige til at følge dem i alle Vantroens vilde Sofisterier.

Den Tids Historie har for en stor Del gentaget sig i den storevidenskabelige Revolution, der er foregaaet i det nittende Aarhundrede. Da Hugh Miller skrev sit »Testimony of the Rocks«, var der dem, som følte sig forvissede om, at hans Værk vilde omvælte Mose Beskrivelse om Skabelsen, og en forsædlig Alarm blev gjort om Mod-

sigelsen mellem Stenenes Historie og Bibelen. Længere hen fandt man, at Geologien beviste med uimodstaaelige Vidnesbyrd Tilværelsen, Bisdommen og Godheden af en almægtig Skaber. Saaledes var der, da Darwin, Huxley, Hooker, Spencer og andre frembragte for Verden en Masse Kundskab angaaende Arternes Oprindelse, tilligemed Planternes og Dyrenes Udvikling, dem, som gerne vilde have fundet Modsigelse mellem Bidenskabens Opdagelser og Guds aabenbarede Beretning. Men nu indrømmes der, at det vilde være lige saa forunderligt, og vilde lige saa meget behøve Guddommens ubekrivelige Almagt, „til at frembringe alle de forskellige og mærkværdige Arter af organisk Liv fra en enkelt Spire, som til at kalde dem frem til Liv ved anden speciel Skabelsesmaade.“ I Virkelighed skyldte vi disse Filosofer vor Tak for at have saa nøje udforstet Naturen, og fordi de have overlevet os saa mange højst interessante og vigtige Fakta.

Det hører sandsynligvis med til den guddommelige Plan, at Arter skulde udvikles fra et lavere til et højere Trin. Vi se dette ved Forbedringen af vores forskellige Hus- og Treckdyr, saavel som ved Fuglearterne; og ligeledes ved Sammenlignelse af de nulevende vilde Dyr med Levningerne af Urtidens Saurier, der engang stregfede omkring paa Jorden. Løren om „Naturlig Balg“ eller „De Ædleste Overleven“, som Huxley kalder den, er ogsaa en af Naturens Love. Vi se dette fremstillet i vor Tid i Menneskeracernes og Dyrearternes Historie. De svagere Menneskeracer gaa gradvis tilgrunde, medens de Nationer, der besidde de højeste fysiske, aandelige og moralske Fortrin, udstrække deres Herredømme paa Jorden. I Dyrenes Historie er det samme Tilsældet. Den vældige uhandelige Øfse, Cæsars Ursus, har været udryddet siden Romernes Tid. Auroken, en anden Øfse, hvis Levninger ofte findes i samme Stenlag som uddøde Dyrearter, vilde ligeledes været blevet aldeles udryddet, om ikke der ved offentlig Edikt var blevet nogle saa af dem bevarede i Lithuaniaas Skove. De kæmpemæssige Fugle, Dinornis og Aptornis, ere for fort Tid siden uddøde. Fuldstændige Skeletter af dem ere endnu opbevarede i Christchurch Musæum paa Ny Zeeland. Det vises, at disse Fugle var omrent 12 Fod i Højden. Dodoen, en svar, klodset Fugl paa 50 Punds Vægt, med løse, dunede Fjer og sorte, ubruelige Binger, lig en nysudklækket Kylling, blev udryddet for kun 150 til 200 Åar siden. Aptyryxen af Australien, der af alle levende Fugle mest ligner nogle af de uddøde Arter, lever endnu, men er lige ved at uddø. Løven, Tigeren, Uroksen, Elefanten, Rinocerossen, og alle de vildeste og største Dyr, blive endog nu ved Civilisationens Fremadskriden udryddede af Jorden. Afsvæslingsloven er, som Darwin figer, sand indenfor visse Grænser. Enhver maa f. Eks. indrømme, at der er set en stor Forandrings paa Svin, naar de af vores bedste Slags sættes ved Siden af Wildsvinet, hvorfra de nedstammede. Dog kan der intetsteds findes nogen

Forvandling af Arterne. Om vi f. Exs. skulle spore Hestens Herkomst tilbage gennem et Tusind Generationer, vilde vi finde, at det oprindelige Dyr var ogsaa en Hest, skønt maaesse en meget daarlig Slags. Af alle levende Dyr og Levninger af uddøde Arter, skønt Tusinder forskellige Slags ere blevne opdagede, kan der ikke iblandt Vanddyrene og alt, hvad der hører til Skabelsens højere Orden, findes et eneste Eksempel paa Forvandling. Så alt dette se vi en smuk Overensstemmelse med den hellige Skrift: „Dg Gud sagde: Jorden udgive levende Dyr efter sit Slags, Fæ og Orme, og (vilde) Dyr efter sit Slags; og det skete saa.“ (1. Mosebog 24.)

Sandt nok fortæller Huxley os, at de forskellige Dyrhs Embryo have megen Lighed med hverandre, saa at de i deres tidligste Tilværelsesperiode ikke kunne kendes. Men hvad gør dette til Sagen? Det viser kun Skaberens Plans Enhed, hvilken maaesse er Verdens største Karakteristik. Derhos lærer det os noget om Menneskets Uvidenhed og Skrøbelighed. Med al Bidenskabens Hjælp formaa vi ikke, at se de fineste Ordninger af Atomerne, hvilke ved Udvikling frembringe en Skildpadde eller en Fugl, en Hund eller et Menneske. Hvem vil sige, at et Pallads blev udviklet eller udsprang fra en Hytte, fordi de vare byggede af meget lignende Materialer, eller fordi nogle af Børrelserne i dem vare ens? Hvorfor skulde da den store Bygmesters Arbejde paatvisles, fordi han giver Spirene af forskellige Skabninger Magt til Selvudvikling efter et vist Mønster, der senere hen skal fuldkommes i vidt forskellige Organismer.

Atter gøres det Spørgsmaal: Er det ikke sandt, at de mest lærde og paalidelige Geologer have opdaget i Stenenes Beretninger om Ur-tiden de uimodstaelige Beviser for, at de tidligste Fugle vare af en forunderlig krybende Slags? — At i nogle Tilfælde var det vanskeligt at afgøre, hvilken Karaktertræk var stærkest og nærmeste dem mest, enten til Krybdyrene, Flaggermusene eller Fuglene? Disse Dyr vare sandsynligvis amfibiske og levede baade paa Land og i Vand. Nogle Arter findes endnu i Meksiko og Syd-Amerika, som ere af samme Slags eller meget lig de uddøde Arter, der indehave den dobbelte Karakter af baade Land- og Vandfugl. Nogle af disse ere paa højere end det for deres Klasse almindelige Udviklingstrin, og fra saadanne, som aande ved Hjælp af Geller, og kun kunne leve i Vandet, blive til Lungedyr, som kunne leve ude af Vandet.

Er det ikke ligeledes sandt, at Levningerne af de tidligste Fugle hentyde til, at de maa have haft meget tilfælles med Vandfugle, saasom vor Tids Traner, Maager og Pelikaner? Nogle af dem havde ikke hornagtige Næb, som vor Tids Fugle have, men derimod lignede deres Hoveder mere Krybdyrenes. Ej heller vare deres Vinger altid bedækkede med Fjer, men i mange Tilfælde lignede mere Flaggermusens, og deres

Fødder havde megen Lighed med Krybdyrenes. Nu vil Skeptikeren sige: Er det ikke muligt, at Krybdyr og Fugle levede paa Jordens førende Dyrenes Skabelse. Endvidere, er det ikke muligt, at Fugle og Krybdyr kunne være blevne udviklede fra den samme oprindelige Art, i Steden for, som Moses beretter, at Gud gjorde de vilde Dyr paa Jordens efter sit Slags?

Stop lidt, min Ven! Det er nu vel bekendt, at disse Erklæringer ere kun Forestillinger, tilshneladende mulige, men intetsteds viist at være Sandhed. Om vi indrømme alt, hvad den vanstroende forlanger, lader os nøjagtig læse den hellige Skrift og se, om der virkelig er nogen Modsigelse: „Og Gud sagde: Vandet udgive mangfoldigen vrimalende Dyr (som have) levende Sjæle; og Fugle skulle flyve over Jordens, imod Himmelens udstrakte Besætnings Overdel.“ Havde nu Moses skrevet: Og Gud skabte nu alt levende, som bevæger sig i Vandet, vilde der være en Grund til den vanstroendes Indvendinger. Vi skulde desfor særlig lægge Mærke til, at Moses ikke siger, at dette var den første Begyndelse af det levende paa vor Klode, men kun, at Vandet nu skulde „udgive mangfoldigen“ vrimalende Dyr, (som have) levende Sjæle; og Fugle o. s. v. Alt dette er der ingen Modsigelse mellem geologiske og bibelske Erklæringer. Paa den anden Side ere de i Teksten brugte Ord saadanne, som kunde lede den studerende til at tro, at Fuglene oprindelig havde hjemme paa Vandet.

(Fortsættes.)

Aldste Albert Pettersons Død.

Følgende er et Uddrag af en Beretning fra Eldste P. J. Sandberg, som præsiderer i Stockholms Konference, angaaende vor elskede bortgangne Broder, Albert Pettersons Død. Han var født den 7de Marts 1872 i Wittinge i Uppland, Sverrig, og annammede Evangeliet den 9de Marts 1882. Han emigrerede til Zion den 26de September 1891, og blev i 1897 kaldet til at udføre en Mission til sine Fædres Land. Ifølge denne Kaldesse ankom han til København som Missionær den 16de Maj 1897, og efterlod sin nylig ægtede Hustru i sit Hjem blandt sine mange Venner. Han blev først beskiftet til at arbejde i Skaane Konference, hvor han virkede i Blekinge Gren indtil den 10de Oktober 1898, og blev da kaldet til at arbejde i Stockholms Konference. Hans Æver og Nidkærhed for Evangeliet havde vundet ham mange Venner, hvor han havde virket, og med samme Følelse og Æver forlod han Malmö den 14de Oktober i Selskab med Eldste A. Bergen, der nylig var ankommen fra Utah, og ligeledes beskiftet til at arbejde i Stockholms Konference. Under Rejsen var Bejret koldt og ubehageligt, og som Følge pådrog Broder Pettersen sig en stem Forkølelse, men desuagtet

bar et kraftigt Vidnesbyrd om Evangeliets Sandhed og Guddommelighed i Søndagsforsamlingen. Efter Ønske fik Broder Pettersen Beskikkelse til at arbejde, hvor han havde sine Sloegtninge, nemlig i Upsala Gren. Han rejste derhen den 17de Oktobre, skønt han led svært af sin Forkølelse. I denne Tilstand drog han ud til sin Broder, Lars D. Peterson, i Bjørkeby, Faringe, 3 svenske Mil fra Stockholm, og der bestemte at afholde en Forsamling, hvorefter han rejste til Baatmanby for at besøge nogle Søskende. Her blev han saa heftig angrebet af Lungbetændelse, at det var ham næsten umuligt at vende tilbage og afholde det bestemte Møde i Bjørkeby. Han rejste dog derhen med Toget, men måtte tage til Sengs saasnart han ankom der, og alt, hvad der kunde gøres for ham, blev gjort. Han blev salvet af Brødrene og fik ogsaa Lindring; men efter nogle Dages Forløb fik han Rosen i Ansigtet, som varede et Par Dage, hvorefter han syntes at befinde sig bedre. Han blev da efter heftigt angrebet og Lægens Hjælp søges; denne kunde ikke straks sige, hvor farlig hans Sygdom var, men imidlertid fik han al mulig Hjælp af de Hellige og Eldsterne. Selv besøgte Broder Sandberg ham 4 Gange, og fandt ham altid ved godt Mod og i Haab om at blive i Stand til at udføre sit Missionsarbejde.

Paa Juledagen fik han en svær Opkastning og begyndte at ytre sig om Muligheden af hans Død, men sagde, han følte sig rolig og at intet stod imellem ham og hans Gud. Han kom da efter eget Ønske paa Sygehuset, hvor han to Gange om Dagen blev besøgt af Eldsterne og af mange Søskende. Han blev hver Dag svagere, og om Fredagen den 30te December kl. 10,10 hensov han stille og rolig i Døden. Den 4de Januar blev han i fuld Tempeldragt begravet. Seks af Eldsterne fra Zion vare tilstede ved Begravelsen, hvori blandt Præsident P. J. Sandberg, og cirka 40 af vore Søskende. De hos de Sidste-Dages Hellige sædvanlige Ceremonier, saasom Indviellesbøn, Sang og Taler blevne udførte til den bortgangnes Hæder. Han vil nu uden Tvivl begynde den anden Del af sit nu udstrakte Missionsarbejde i Forening med de mange trofaste Eldster, unge og gamle, der ere gangne forud og ere rede til at møde denne vor unge Broder og byde ham velkommen. Maa Gud lindre deres Sorg, som i Hjemmet ere hans nærmest paarørende!

Innehold.

Tale af Præsident George D. Cannon	17	Beskiffes	25
Lydighed	21	Lojes og beskiffes	25
Ned. Bem.:		Videnstab og Religion	25
Tilgivelse er bedre end Hævn...	24	Filosofien af Evangeliet	28
Missionærer ankommen	25	Eldste Albert Pettersons Død....	31

Kjøbenhavn.

Udgivet og forlagt af **Andreas Peterson**, Sankt Pauls Gade 14, 1ste Sal.
Trykt hos F. C. Bording (B. Peteren).