

Skandinaviens Stjerne.

Organ for de Sidste-Dages Hellige.

Sandheden, Kunskaben, Dyden og Troen ere forenede.

Nr. 7.

Den 1ste April 1900.

49de Aargang.

Tale af Præsident Joseph F. Smith,
holdt i Davis Stavskonference den 20de Marts 1899.

Vi have i Dag lyttet til Bemærkninger, angaaende hvor nødvendigt det er at være retteligen bemyndiget til at handle i Herrens Navn for at være anerkendt af ham. Da Frelseren var her paa Jorden, udvalgte han tolv Apostle med Peter, Jakob og Johannes som Ledere, paa det at de maatte være som specielle Bidner for ham i hele Verden, til at forkynde hans Navn blandt alle Folk, paa det at alle, som vilde tro paa ham, ombende sig fra Synd, og adlyde hans Bud, maatte opnaa evigt Liv. Den samme Myndighed, der blev givet Kristi Disciple forдум ved hans egne Hænders Paalæggelse, er bleven gengivet til Jorden i disse sidste Dage. Kristus erholdt denne Myndighed af Faderen, og den blev bekræftet paa ham af Moses og Elias paa Bjerget, og ligeledes af Johannes den Døber. Thi endog Kristus selv kunde ikke have fuldbyrdet sin Mission blandt Menneskene, hvis ikke han var bleven ordineret og beskikket saavel her paa Jorden som i Himlen, samtidigt døbt og beredet formedelst Lydhed mod Guds Bud og Love til at sætte et Eksempel i alle Ting for Menneskene at efterfølge. Deraf gif Kristus til Johannes for at blive døbt. Johannes vægredede sig derved, men Jesus sagde: „Lad det ske, thi saaledes bør det os at fuldkomme alt, hvad Det er. Kristus undlod ikke at efterkomme en eneste Lov, som Gud havde givet til Frelse for Menneskene. Det vilde ikke have svaret til Hensigten, om han, medens han var her, havde adlydt een Lov og undladet eller forlæstet en anden. Han kunde ikke godt have gjort dette, og saa forlangt, at Menneskene skulle følge ham. Johannes den Døber havde erholdt Myndigheden til at døbe formedelst Salvelse af Upperstepræsten og ved Englebetjenelse, som vi se af den hellige Skrift. Herren udsendte Johannes den Døber. Han var et Forjættelsens Barn. Han kom her til

Verden i dette bestemte Øjemed, og Herligheden af hans Mission bestod i, at han var kommen for at døbe Guds Søn. Ingen anden Profet har haft et saadant Privilegium. Ingen anden Profet kom nogensinde for at være Kristi Forløber, og for at døbe ham. Det maa være dette Jesus hentydede til, da han sagde om Johannes, at aldrig var en større Profet født af nogen Kvinde.

Broder Teasdale har vist os, hvorledes denne Myndighed og dette Præstedømme er blevet gengivet i denne Uddeling, nemlig først ved at Faderen og Sønnen personlig besøgte Joseph Smith. Kunne vi fatte denne nærværige Begivenhed? — Thi enten maa dette være Sandhed, eller ogsaa have vi ingen Grundvold for vor Tro; ej heller for vor Faastand om at have det hellige Præstedommes Fuldmagt. Faderen og Sønnen kom selv, personligen, til Joseph Smith, da han endnu kun var en Dreng paa fjorten Aar. De kom ikke til et voksent Menneske, som var blevet opdraget i Skolerne, og hvis religiøse Ideer var rodfæstede i hans Sind; men de kom til en Dreng, som var uforfalsket, ulærd, ydmig og modtagelig for Inspiration, rede til at tro, hvad han saa og hørte. Ja han var et Barn, som Gud kunde opdrage til Manddom, og som havde Lejlighed til at se med sine egne Øjne og høre med sine egne Øren Gud Faderen og hans Søn Jesum Kristum.

Joseph Smith — et Barn — blev kaldet til denne store Mission! Forstod han, hvad Gud havde til Hensigt med ham? Bidste han, da han gif ud i Skoven, hvad han skulle se? Forudsaa han, hvad hans Skæbne vilde blive? Nej, ingen af disse Begivenheder blev ham bekendtgiort, uden det som kun Gud gav ham, Bud for Bud, Linie for Linie, lidt her og lidt der efterhaanden som han udkledes i Legeme og Aand og kunde forstaa, hvad Herren aabenbaredes for ham. Herren opredste ham virkelig fra Barndommen. Han underviste denne Yngling, og lærte ham alt, hvad han blev kendt med. Herren udvalgte ham i hans Barndom og uddannede ham saaledes, som han kunde bruge ham.

Folk sige om Joseph Smith, at han var en Bedrager. Det synes mig som en temmelig tidlig Alder at begynde paa at blive en Bedrager. Men set nu for et Øjeblik, at han var en Bedrager, og at den Kirke, han oprettede, følgelig var et Bedrageri. Hvad har dette Bedrageri ikke gjort for Verden? Hvad har det ikke gjort for os? Det har aabnet Himlen for Menneskeheden. Det har aabenbaret Gud i sin Personlighed, og Jesus Kristus ved sin Faders Side, Faderen selv erklærende, at det var ham (Sønnen), som var forsøgt og oprejst fra de døde. Det har aabenbaret Lærdommen om Omvendelse fra Synd og Daab til Syndernes Forladelse, affurat som det blev lært af Jesus og Apostlene. Det har genbragt den rette Daabsmaade. Det har tilvejebragt det store og herlige Princip, Daab for de døde, og ligeledes Lærdommen om at Børnenes Hjørter skalde vendes til Fædrene, og Fædrenes til Børnene. Det

har aabenbaret for os de herligste Principper, der nogensinde ere blevne aabenbarede til Menneskenes Børn siden Adams Tid. Det forener Mænd og Kvinder i rene og hellige Egteskabsbaand, indstiftede af Gud, hvilke imødekomme vor Trang og Sjælens reneste og højeste Uttraer. Det gør Mænd og Kvinder i Sandhed Egtesæller for Tid og Ewighed. Hvilk en herlig Tanke! Kunne vi begribe dette? Det giver os Kundskab om, at vore Børn ere os givne af Gud som en Arv, til at være vort Afskom for evig under den nye og evige Bagt. Det opklarer for os den herlige Sandhed, at vi ere udsprungne fra og dannede i Lighed med Faderen og Sonnen. Det aabenbarer os det Faktum, at vi skulle opstaa fra de døde og komme til Live igen, ja endog leve evindeligen. Det har lært os at være gode, at være ydmige og sagtmodige, og lydige mod den Almægtiges Anordninger. Det lærer os at være gode Medborgere, gode Mænd og gode Hustruer, gode Brødre og Søstre, et godt Folk. Det lærer os at være overbaerende og taalmelige samt at elske endog dem, som havde os, som føge at volde os Skade, og som tale allehaande ondt om os og lybe det.

Takket være Gud for et saadant „Bedrageri“ som Joseph Smiths Lære! Ingen før ham, undtagen Guds egen Søn, Kristus, har nogensinde aabenbaret en saa fuldkommen Plan til Frelse og Salighed for Menneskene, som denne unge Dreng, Joseph Smith, forkyndte. Om ikke Evangeliet og det hellige Præstedømme var bleven os givet, hvilket kom til os gennem Joseph Smith, hvad vilde da vor Tilstand have været i Dag? Vi vilde have været i Udspredelsen endnu, og maaſke neppe været i Stand til at erhverve os vort daglige Udkomme. Jeg erindrer nu klart en Bemærkning, en af vores ledende Brødre gjorde for nogle Aar siden, medens hans Ansigt var fuldt af Skar af de mange Saar, han havde faaet ved sit Arbejde i Kulgruberne i Skotland. Han var nemlig Kulgraver og fik sjælden Lejlighed til at se Dagens Lys. Dybt nede i Jordens arbejdede han haardt Aar for Aar, indtil Evangeliet fandt ham og bragte ham til dette Land. Han sagde: „Om ikke Joseph Smith havde udsendt Mænd med Evangeliet, vilde jeg uden Twivl have været i min Grav for længe siden; jeg vilde i al Fald have vedblevet med at arbejde dybt i Jordens Skød for mit daglige Brød.“ Men i Stedet for var han bleven een af Kirkens ledende Mænd, af stor Formue, samt elſtet og agtet af sine Medborgere. Og nu kan han fra sit himmelske Hjem stue ned paa sin talrige Familie med Glæde over, at han blev bragt ud af Jordens Skød i sit Fødeland og udført til dette frie og oplyste Land, hvor han erholdt Evangeliets mange Belsignelser og Guds Huses Ordinanser. Var ikke Joseph Smith og Evangeliet kommet frem, vilde mange af eder endnu have været i England, i Skotland, i Skandinaviens Lande, i Tyskland, i Svejts, i de forskellige Stater i Amerika

og i andre Verdensdele; og mange af os vilde have være meget mere uansete, end vi ere i Dag.

Men jeg vil gaa lidt tilbage i mine Bemærkninger igen. Først viiste Haderen og Sønnen sig for Joseph Smith; og hvad saa? Saa sendte Herren Engelen Moroni til ham, som var en Profet, der engang havde levet paa det vestlige Kontinent, og som havde de Optegnelser i sin Baretægt, hvorfra Mormons Bog er streeven. Efterat hans Folk var omkomne ved Sværdet, gemte han disse Optegnelser i Cumorahs Høj, hvor de kunde opbevares, indtil Tiden skulle komme, da Evangelietts Tyldes Husholdning skulle paabegyndes paa Jordens. Engelen kom til Joseph om Natten, omstinnet af en Glands saa herlig, at Værelset blev saa lyst som den klareste Dag. Joseph blev undervist Linie for Linie, Bud for Bud af dette Sendebud. Han citerede Profeterne af Esaias, Joel og Malakias, og ligeledes nogle af det Nye Testamentes Lærdomme med Hensyn til Messias' anden Tilskommelse i de sidste Dage. Han fortalte Joseph, at disse Profeter, om hvilke Verden troede, at de forlængst var gaaet i Opfærdelse, ikke endnu vare opfyldte. Havde han ikke saaledes erklæret, vilde vi endnu ikke have vidst bedre, end at de allerede vare opfyldte. Men han fortalte Joseph, at de snart vilde gaa i Opfærdelse, ja, at den Tid var nær forhaanden. Disse Oplysninger modtog Joseph tre Gange af Engelen den samme Nat. Tre Gange kom Engelen i sin Glands ind i hans Værelse, og gentog disse Citater for ham, som for at indprænte dem uudslettelig paa hans Sind, hvorefter det blev bestemt, at Joseph skulle møde ham en Gang om Året for fire paafølgende Åar, hvor han skulle undervises om disse og andre vigtige Ting efter og efter, ligesom vi maa undervises og paamindes fra Tid til anden for at fatte og erindre visse Lærdomme, der ere haarde for os at fatte. Engelen Moroni besøgte ham, underviste ham og forberedte ham paa det store Værk, der snart vilde hvile paa ham at udføre. Han kom efter Ørste aarligt for fire Åar, og tilsidst modtog Joseph af Engelen Optegnelserne til Mormons Bog, der vare blevne opbevarede af Moroni for omtrent 1400 Åar forud.

Derpaa begyndte Joseph med at oversætte dem. Medens han tillige med sin Skriver var i Færd med Oversættelsen, traf de ofte paa noget, som de ikke forstod. Jeg erindrer at høre David Whitmer ved en vis Lejlighed fortælle en Hændelse forbundet med Oversættelsen. Han sagde, at Joseph havde stødt paa et Skriftsted, hvor Jerusalem omtaltes som en befæstet Stad, og Joseph var saa uvidende angaaende Jerusalem, at han ikke vidste, om den var en befæstet Stad eller ikke. „Hvorledes forholder dette sig, Oliver?“ spurgte Joseph, „er det sandt?“ Oliver svarede ham, at det var sandt, og ikke før nu havde Joseph vidst dette. Om-sidder kom de til et Skriftsted, der omtalte Daab ved Begravelse til Syn-dernes Forladelse. Joseph og Oliver gik ud i Skoven for at adspørge

Herren desangaaende, og før at vide, hvad Herrens Billie var med Hensyn til Daaben. Dette skete den 15de Maj 1829. De vare to Ynglinge, som Verden ikke havde taget sig af, og heller aldrig vilde, havde ikke Gud kalder dem til saa vigtigt et Værk. De nedknælede begge paa et ensomt Sted, og begyndte at bede, da en Engel kom og stod hos dem. Han sagde, at han var Johannes den Døber, der blev halshugget ved Kong Herodes' Befaling; at han dengang var kommen for at berede Bejen for Herrens første Komme, og var nu igen sendt for at berede Bejen for hans anden Tilkommelse, naar han skal bringe Hævn over de ugudelige, og modtage til Frejd og Glede dem, som ere retfærdige. Han bød dem at gaa ned til Floden Suskuehanna, og der døbe hinanden. Joseph skulde først døbe Oliver, og denne derpaa døbe Joseph. Men førend dette lagde Johannes den Døber sine Hænder paa deres Hoveder og sagde til dem: „Paa eder, mine Medtjenere, besegler jeg det aaroniske Præstedømme i Messias Navn, hvilket Præstedømme holder Nøglerne til Engles Betjening og til Omvendelsens Evangelium, samt til Daab i Vand til Syndsforsladelse; og dette skal aldrig mere blive borttaget fra Jorden, indtil Levi Sønner etter frembære Øffer for Herren i Retfærdighed.“

Efter at de havde døbt hinanden, ordinerede de hinanden til det aaroniske Præstedømme, saasom det var dem befalet af det himmelske Sendebud. Efter at Engelen havde gjort sin Pligt i saaledes at berede disse Ynglinge for at forkynde Evangeliet og døbe til Syndsforsladelse, forlod han dem, og de glædede sig over, hvad der var dem vederfaret. Da de kom tilbage fra Floden, hørte de en af Josephs Brødre i Bon til Gud om at maatte kende, hvad Herren fordroede af ham, og de forkyndte ham Daabens Princip og døbte ham ved Begravelse i Vandet.

Dette var Begyndelsen til Gengivelsen af Myndighed fra Gud til Mennesker, hvorved de kunde prædike Evangeliet i Jesu Kristi Navn og forrette Daaben til dem, som troede og omvendte sig fra sine Synder, i Faderens, Sønnens og den Helligaands Navn. Det var en Fuldmagt sendt af Gud, ikke af Mennesker; og den kom gennem det hellige Præstedømmes Led. Gud sendte dem, som i fordums Dage holdt Nøglerne, for at meddle Præstedømmet til dem, som bo paa Jorden i vor Tid. Senere hen sendte han sine Tjenere Peter, Jakob og Johannes, der holdt det melkisedefiske Præstedømme, hvilket er efter Guds Søns Orden, og disse lagde deres Hænder paa Joseph Smith og Oliver Cowdery og ordinerede dem til Apostolembedet og det melkisedefiske Præstedømme, der holder Magten til at forrette i alle Rigets Ordinanser fra Begyndelse til Ende, og som holder Livsens Magt til Liv og Dødsens Magt til Død. Og disse mænd, Joseph Smith og Oliver Cowdery, meddelte dette Præstedømme til andre, og det er blevet overdraget fra en Apostel til den anden, og fra Aeldste til Aeldste, indtil vi i Dag som et Sam-

fund holde Guds hellige Præstedømme. De fleste af os holde det melkjedekke Præstedømme, og vi ere kaldede til at være Forkyndere af Liv og Frelse til Menneskene.

Vi ere benkyndigede til at opfordre alle Mennesker til at omvende sig fra Synd og lade sig døbe til Syndernes Forladelse. Vi have erholdt denne Myndighed gennem Joseph Smiths og Oliver Cowderys Administration, og de have erholdt den fra Gud, den evige Fader; og som saadan er det ikke et uegte eller afbrukket Præstedømme, ej heller en selvpaatagen Myndighed. Den er direkte fra Gud, og har aldrig været borttagen fra hans Kirke af Sidste-Dages Hellige. Altsaa har der aldrig været mindste Nødvendighed for at reorganisere Kristi Kirke, siden Joseph Smith først organiserede den i Begyndelsen. Der har aldrig været noget Ophold i dens Fremadstriden, men tværtimod har den vedblevet at vokse uafsladelig fra dens Begyndelse til nu. Og saaledes vil den vedblive, som Herren har sagt, indtil vi i al Retfærdighed skulle sejre over vores Fjender; ikke i Brede, ikke med en Morderaand, eller med noget Ønske om i mindste Grad at stade dem hverken i timelig eller aandelig Henseende, men med en Attraa efter at frelse og ophøje dem i den Allmægtiges Nærværelse. Dette er vor Mission. Vi ere ikke kaldte til at øvelægge, men til at frelse og ophøje, og vi ville vedblive at virke med dette Maal for Øje, saalænge vi leve. Derefter haabe vi og forvente, at vore Børn ville fortætte Arbejdet efter vor Bortgang, og deres Børn efter dem og saa fremdeles, indtil Guds Hensigter med Menneskene skal blive fuldført, og den ganske Verden være forløst fra dens Forbandelse.

Vi ere forvissede om, at dette Værk vil rulle fremad, thi Herren har sagt det. Det er ikke Joseph Smiths Værk, ej heller Brigham Youngs Værk, eller John Taylors, Wilford Woodruffs eller Lorenzo Snows Værk. Det er ikke et Værk af Apostle eller af Mennesker, men det er Guds Værk. Om vi kun forblive trofaste, vil Gud velsigne os, saa at vi kunne gøre meget godt, og vi ville kunne opnaa en god Be lønning. Men Åren for dette Værk tilhører Gud; og om nogen paa tager sig at tilskrive sig selv Åren, er han kommen slemt paa Afveje. Ikke destomindre er det Ret at holde Joseph Smith i Åre, thi Herren vor Gud og Kristus ørede ham; thi Jesus ikke alene besøgte ham tilligemed Faderen i 1820, men han viste sig ligeledes for ham i Kirkland Templet. Faderen sendte ogsaa Moses og Elias til ham, og flere af dem der holdt Præstedømmets Fuldmagt og Kristi Evangelium i dets Hylde i de forskellige Uddelinger; og disse Sendebud meddelte ham denne Fuldmagt og Myndighed, indtil al Magt og Myndighed, der var nødvendig for Menneskeslægtens Frelse, blev ham given. Fra ham ere de overleverede til hans Efterfølgere og dem, som han kaldte omkring sig i Kirkens Organisation, saaledes som det blev ham aabenbaret af Herren.

Ingen Mand besidder Myndigheden alene; thi den er meddelt mange. Derfor er det højst nødvendigt, at vi skulde være enige. Det er nødvendigt, at det første Præsidentskab skulde være enige i alt; at de tolv Apostler ligeledes skulde være enige indbyrdes og i deres Forbindelse med det første Præsidentskab; det samme gælder med Hensyn til de Halvfjærds; de burde være enige indbyrdes og i Forbindelse med Apostlene og det første Præsidentskab, at de maatte handle som een i Evangeliets Ejeneste og enhver Pligt, der paahviler dem. Den samme Enighed burde herfør igennem hele Samfundet, lige fra Kirkens Hoved helt igennem enhver Del af Legemet, i enhver Forgrening af dens Organisation. Vi burde være lydige, fornuftige og forenede i vores Handlinger med hverandre, saa at der ikke skal være nogen Slags Splidagtighed eller Uenighed i Kirken, men at hele Kirken maa være eet, og være Guds Folk. Da ville vi anerkende Guds Herredømme og hans Røst som afgørende frenfor alt andet.

Maa Gud velsigne eder og hjælpe os alle til at opfylde enhver Pligt, at vi maatte forstaa, at Guds Fuldmagt og Myndighed er os given, og at vi ere kaldte til at udføre et stort og underfuldt Værk. At vi maatte gøre dette, formedelst Guds, vor Faders Hjælp og Besignelse, er min Bøn i Jesu Kristi Navn. Amen.

Værd at mærke. I Følge en til Guvernør Steunenberg indsendt Anmodning om, at han tilligemidt andre af Idaho-Statens mest anseste Embedsmænd, der ikke tilhøre vort Kirkesamfund, vilde give deres underskrevne Certifikat grundet paa deres personlige Kendskab til dem af Statens Borgere, der ere Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, modtog Præsident James L. Mc. Murrin for kort Tid siden følgende:

„Det Religionssamfund, hvoraf Hr. James L. Mc. Murrin er et Medlem, tæller iblandt sit Medlemsantal en stor Del af denne Stats Borgere, og for deres Gedruelighed, Moralitet, Flid og Hengivenhed til Lov og Orden — ja, for en fuldstændig eksemplarisk Udøvelse af kristne Dyrder — fortjene de særdeles Ros og Huldest.

Frank Steunenberg, Guvernør for Staten Idaho	—	—
Samuel H. Hays, Generalfiskal	“	—
D. W. Ross, Statsingeniør	“	—
J. L. Weaver, General-Adjutant	“	—

Den 1^{ste} April 1900.

Guddommelig Aabenbarelse betragtet.

„Jeg tror ikke paa Aabenbaring,” er et Udtryk man ofte hører af denne Sloegt, der i Stolthed praler af sin Oplysning og sine viden-skabelige Opnaaelser; men det er vanskeligt at tænke sig nogen som helst Kundskab Menneskene have opnaaet, som ikke middelbart eller umiddelbart er Følgen af Aabenbaring fra Gud. Skolekundskaber ere for det næste overleverede gennem mange Led, og ere desaarsag meget indblan-dede med blotte Meninger. Den Kundskab, der erholdes ved Forsøg og Jagtagelse af Naturen, er langt bedre end den, der almindeligvis læres i Skolens Teorier; dog have mange Skoler nu adopteret den laborato-riiske Undervisningsmaade, det vil sige, Eleven bringes i Berøring med Naturen saaledes, at han kan erholde Kundskab direkte, hellere end lade sig nøje med Lærerens eller Bøgernes Ord.

Men maa ske nogen vil spørge: „Hvad har alt dette at skaffe med Aabenbaring?” Meget, er Svaret hertil; thi ligesom Kunstnerens Billede i Sten kun er Fremvisningen af hans Tanke, der vare dan-nede i hans Sind, førend han brugte sin Mejsel, saaledes er enhver Form og ethvert Fenomen af det skabte en Fremvisning af Skaberens Tanke; og enhver Tanke eller Følelse, der opvækkes, enten det være i et Barns Sind ved Jagtagelse eller i en stor Filosofs formedelst hans Undersøgelser og Eksperimenter, er kun en Genkalbelse af Guddommens Tanke, udtrykt paa en mere tydelig Maade, end alle Verdens Sprog sammenformaa at udtrykke dem. „Himlene fortælle Guds Are, og den udstrakte Besætning forkynder hans Hænders Gerning. En Dag udgyder sin Tale til den anden, og een Nat kundgør den anden Videnskab. Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst jo er hørt.” (Sal. 19, 2—4.)

Astronomens Hjerte beveges ved Betragtningen af Himmelsgemer-nes Storhed, og han fryder sig ved at se den fuldkomne Orden i alle deres Bevægelser uagtet disses store Forstellighed. Gud aabenbarer ham paa en umisforstaaelig Maade nogle af de Tanke og Føleller, han selv erfarede „i Begyndelsen“. Ved at beskue de Undere, der udfoldes i det kemiske eller fysiske Laboratorium, eller gennem Mikroskopen, begynder først Mennesket at lære sit ABC af det Sprog, i hvilket Gud ønsker at aabenbare for os de Tanke, han selv havde, da han skabte Verden.

De Melodier og Harmonier, der frembringes ved en passende Sam-mensætning eller Blanding af musikalske Toner, behage det kultiverede Øre, og fremkalde Beundring over den mangfoldige Forstellighed, hvor-

med disse yndige Harmonier frembringes. Ved at besejue det smukke Arrangement og Blanding af Kølører samt den mangfoldige Forskellighed, man ser i Sommerens Blomsterflor, erfarer den menneskelige Sjæl en meget behagelig Følelse, der bliver endnu stærkere hos dem, der ved Studium bedre fornuaa at udtolke dets Sprøg. Den søgne Duft af Blomster fylder Sjælen med Fryd. Alle disse ere i en vis Grad Guds Åabenbarelser til sine Børn, om de Følelser han selv havde, da han lagde sin Plan — endog før han satte den i Udførelse og sagde, at alt var „meget godt.“

Alle Folkesprøg paa Jordens, enten udtalte eller strevne, kunde ikke skaffe nogen Kunckab om Rosens Duft, Regnbuens Farver, Appelsinens Smag eller Instrumentets Lyd. Guds udtalte Ord — stete enten ved hans egen Røst eller ved Engles eller Profeters Mund — misforstaas ofte; ikke fordi han ikke formaar at udtrykke sig, men paa Grund af utilstrækkelig Fattelighed hos os, og vort Sprøgs Mangefuldhed som et Udtalelighedsmiddel for Guddommens Tanker. Men hans Værk er nægtigt nok til at udtale hans Tanker saa tydeligt, som Mennesket har Evne til at fatte dem.

Menneskenes Sprøg have saaledes været utilstrækkelige for tilfulde at gøre dem bekendt med Guds Personlighed og Egenkaber, hvilket let ses af den Forskellighed af Mening om disse Ting, der findes, endog blandt vor Tids mange kristne Religionspartier. Efterdi Menneskene saaledes ikke formedesst deres Talesprøg formaaede at fatte Gud, aabnbarede han sig personlig for Abraham og Moses, og i Tidernes Midte sendte sin Søn, en af Guddommens Personligheder, for at iføres et Legeme af Kød og Blod. Han døde, opstod af Graven, viste sig for sine Disciple, bevisste dem at han havde genindtaget det samme Legeme, der havde været naglet til Korsset, og at han med det samme Legeme før op til Himmelten hos Faderen. Nagtet Frelserens Ord: „Hvo, som har set mig, har set Faderen,“ og skønt Paulus sagde, at Kristus „var Faderens udtrykte Billede“, finde vi dog Maend, som alligevel vedblive med at lære Menneskene, at Gud ikke har et Legeme eller bestaa af Dele. Saadanne Lærdomme, der for Tidsperioder ere blevne indpræntede i Folkets Sind, tyde ganske vist til Nødvendigheden af Genntagelsen af bevislig og synlig Åabenbarelse for at uddrive disse falske Ideer af Menneskenes Sind, efterdi „dette er det evige Liv, at de kendte dig, den eneste sande Gud, og den du udsendte, Jesum Kristum.“ For at imødekommne denne Trang, tilkendegav Faderen og Sønnen sig personligt til Joseph Smith — i legemlig Skikkelse som to særligst skildrede Personligheder, hvorved de viste, at de ikke vare eet med Hensyn til Væsen eller Substans, men kun eet i Billie, i Hensigt og i Udførelsen af den guddommelige Billie.

Efter denne Tilkendegivelse kendte han mere til Faderens og Søn-

nens Personligheder, end han kunde have lært ved at læse mange strevne Bøger om dette Gennem, om det end var skrevet af dem, som kendte dertil; thi den Kundskab, man erholder fra andre formedelst Samtale med dem eller ved at læse deres Beretninger, er dog kun Tro hos den, som hører eller læser; medens det, som er aabenbaret af Skaberen, hvorfra alt Lys og Intelligens udgaar, bliver til en Kundskab, der ikke bør paa noget Mellemleds Paalidelighed. Det Bidnesbyrd, der kommer til den sande troende formedelst den Helligaand, er sikkert, men intet Mennekesprog kan overføre dette Bidnesbyrd paa en anden — det maa kendes af egen Erfaring.

A. W.

Ankomst af Missionærer. Den 13de Marts ankom til København 2Eldste Christian Petersen fra Price i Utah, og den 27de ankom 2Eldsterne Swen W. Nielson fra Fairview, Carl A. Carlson og Søster Mimmi Sjöberg fra Salt Lake City, Utah, i god Velbefindende.

Beskikkelse. De ankomne 2Eldster bestikkes til at arbejde i Missionen som følger: 2Eldste Christian Petersen i Aalborg Konference, 2Eldste Carl A. Carlson i Stockholms Konference og 2Eldste Swen W. Nielson i Skaane Konference.

Et kort Uddrag af Præsident Joseph F. Smiths Levnedsløb.

(Fortsat fra Side 87.)

Som et Eksempel paa hans Heltemod som Dreng anføres følgende farefulde Tildragelse:

Det var om Efteraaret samme År, medens han vogtede sin Moders Økser i Nærheden af Winter Quarters, at en af de mest mindesværdige Begivenheder af hans Liv fandt Sted. Deres Økser var det eneste, der støttede deres Forhaabninger om at reise til Dalene. Dette laa ham stadtigt paa Hjerte, saa at han ansaa dem som en dyrebar Arv, en Kostbarhed, der var ham given i Varetaegt; han forstod det Ansvar, der paahvilede ham som Hyrdedreng, og dette betydede meget; thi aldrig var hverken Drengen Joseph eller Manden Joseph funden at forlade sin Post eller svigte nogen som helst Pligt.

En Morgen red han som sædvanlig ud for at vogte Kvæget, i Følge med to andre Dreng, der havde samme Beskæftigelse. Medens Kvæget roligt græssede i en lille Dal, der laa bag nogle Bakker, over hvilke det blev drevet til Græsgang, og disse Hyrdedrenge fordrev Tiden med Leg, kom nogle Indianere tilsyne ridende paa Heste og nærmede sig Stedet, hvor Hjorden var; straks tog Drengene til Flugt hjemad, men i samme Øjeblik saa Joseph Nødwendigheden af at faa Økserne

med, om det var ham muligt; han vendte sin Hest om, og som med Lynets Fart var han snart ved Økerne, medens Indianerne ligeledes vare komne dem nær. Nu lød disses vilde Krig af fuld Hals, og Kreaturen løb forstrekket hjemad, Josephs Hest i Hælene paa dem og Indianerne efter ham. Disse red ham forbi og tog Kvæget fra ham; de tog ogsaa hans Hest, og hvad der kanste frelste hans Liv, var, at et Parti af Mænd saas i fort Aftstand i Færd med at føre ud efter Hø, hvorför Indianerne sik Hastværk og maatte forlade Hjorden og saaledes kun sik de to Heste med, som Drengene havde redet paa. „Jeg erindrer,“ siger Joseph, „hvørledes jeg satte mig ned og gav mig til at græde over Tabet af Økerne, og Tanken om at møde Moder med denne Historie, hvorved hun vilde blive aldeles skuffet i sine kørreste Forhaabninger om at kunne rejse til Dalene; Tanken fylde min Sjæl med dyb Sorg.“ Men heldigvis havde hans Mod og Uforsagthed, der er bleven saa indblandet i hans Karakter, dog frelst Kvæget af Indianernes Hænder.

De forlod Winter Quarters om Foraaret 1848 som forud bestemt, og ankom til Salt-Sø-Dalen den 23de September samme Åar. Joseph, som nu var 10 Åar gammel, kørte selv en svært belæsset Vogn med 4 Øker for hele Vejen over Gletterne og Bjærgene. Han tog Del i alle de Pligter, der høre til at være Dagvagt, Hyrde og Kusf, og som almindeligvis falde paa Mænd. Efter sin Ankomst til Dalene blev han etter Hyrdedreng og havde afvekslende Arbejde med at pløje, høste, føre i Bjærgene, lave Gærder, osv. Aldrig mistede han noget Kvæg eller andet, der var ham anbetroet i Baretegt, og dette uagtet der den Gang vare mange store rovbegærlige Ulve i Dalene.

Sin Skoleundervisning erholdt han af sin Moder, der tidlig begyndte at lære ham at læse af Bibelen, medens de boede i et Telt, i en Emigrantlejr eller paa andre Steder, hvor han ikke kunde komme i Skole. Unden Skoleundervisning har han altsaa ikke erholdt, uden den han i sin Manddomsalder har faaet gennem Livets stedse omfistende Erfaringer.

Men hans Lejligheder i den modnere Alder have ikke veget ubenyttede bort, og der findes maaſke kun faa, af dem der have lært i Kollegier, der holde mere af Bøger og bruge dem, end Præsident Smith. Hans Omdømme om en Bogs Værd er paalideligt; paa Grund af hans bestandige Arbejde med Kirkens Afsærer, faar han dog nu ikke saa megen Tid til at læse i Bøger. Han er en Elster af Musik, og i Særdeleshed Sang.

I 1852 døde hans Moder, og han blev saaledes i sit femtende Åar forældreløs. Da han havde fyldt sit femtende Åar, blev han tilligemed flere andre unge Mænd kaldet til sin første Mission til Sandwichøerne. Begivenhederne ved hans Rejse til Californiens Kyst, hans Beskæftigelse

ved et Savværk for at fortjene Penge til at fortsætte Rejsen med, samtidig hans Rejse over Havet, ere i sig selv nok til at fylde en lang Artikel, medens hans Virksomhed i Mauni Konferencen, hans Bestræbelser paa at lære det Sprog, der bruges i Kula Distriktet, hans Lidelse af Sygdom, den værste i hele hans Liv, nemlig Panamafeberen, hans stedse omstiftende Virksomhed og Erfaringer paa Øerne, vilde fylde et stort Bind. Han siger: „Blandt de mange aandelige Maadegaver, der gennem min Ejendom blev tilkendegivet, næst efter den Nemhed hvormed jeg lærte Sproget, var maaße den højeste den at helbrede de syge og ved Guds Kraft at uddrive onde Aander, hvilket ofte skete.“

Et Tilselde viser, hvorledes Herren er med sine Ejendomme: Joseph sad og studerede Sproget hos en Familie af Indfødte i Wailuka. En Aften som han sad ved et daarligt Lys og studerede haardt i sine Boager i eet Hjørne i Værelset, hvor kun den indfødte Mand og hans Hustru boede, blev denne Kvinde pludselig gal. Hun rejste sig op, og idet hun fæstede sit Blik paa Joseph, udbrød hun i frygtelige Hyl og Skrig og gjorde gyselige Bevægelser samt sled i Krampetrækninger. Hendes Mand saldt paa sine Knæ ved Josephs Side og rystdede af Forstrækkelse. Den Frygt, der betog denne unge Missionær under disse Omstændigheder, kan næppe beskrives; men snart forlod den ham, og han stod op og vendte sig mod den lidende Kvinde og udbrød i disse kraftige Ord: „I Jesu Kristi Navn byder jeg den onde Aand at fare ud og vige bort.“ Straks saldt Kvinden om paa Gulvet, som om hun var død. Hendes Mand gik hen til hende for at se, om der var Liv i hende, og sagde at hun var død. Derpaa kom han tilbage til Joseph og ligeledes begyndte med at hyle og rase, og Joseph udbrød den onde Aand af ham paa samme Maade som før. Nu kom det ham for, at det var bedst for ham at forlade dette uhyggelige Sted, men ved nøjere Overvejelse besluttede, at dette ikke vilde være raadeligt. Hans indre Følelser var nu ubeskrivelige, men han havde saaet Magt over den onde Aand, og der var nu Fred igen, hvorsor han efter gav sig til at studere. Saadanne Erfaringer kunde ikke andet, end paavirke denne unge Missionær til at holde sig nær til Herren.

Da han kom hjem til Utah i 1858 sluttede han sig til Bevæbningen, der drog ud for at møde General Johnstons Armé af de Forenede Staters Tropper. Ligeledes var han med i mange Felttog mod de næsten altid oprørre Indianere, og var i enhver Henseende en Mand, der holdt sig parat til enhver Tid.

Om Foraaret i 1850 blev han sendt paa Mission til England; på Rejsen drev han 4 Muldyr for Vogn over Sletterne for derved at betale Omkostningerne af den Del af Rejsen. Den Mission varede henimod tre Aar, og det var der, han blev saa vel bekendt med Præsident George Q. Cannon, som den Gang præsiderede over Missionen. Det

Venskab, der den Gang blev stiftet mellem disse to Mænd, er stadigt forøget og blevet stærkere ved deres fælles Pligter og Interesser i saa mange Aar efter den Tid. I 1864 blev han kaldet til sin anden Mission til Sandwichsøerne og var Tolk mellem Apostlene og de Indfødte. Senere blev han indsat som Præsident over Missionen med W. W. Cluff og Alma L. Smith som hans Raadgivere. Efter sin Hjemkomst virkede han i nogen Tid paa Historikerens Kontor. Han blev af Præsident Brigham Young ordineret til Apostolembedet i Juli 1866 og blev den 8de Oktober 1867 indsat i de Tolv's Åvorum.

I 1874 blev han sendt paa sin anden Mission til England, hvor han præsiderede over den europeiske Mission, til han rejste hjem igen i 1875. I 1877 udførte han sin tredie Mission til England og i 1878 tog han en kort Mission til de østlige Stater, hvor han besøgte mange i Kirkens Historie mindesværdige Steder, og havde paa denne Tur sit interessante Interview med David Whitmer. I 1880 blev han valgt til Raadgiver til Kirkens Præsident, John Taylor, der døde i 1887. Han blev derefter valgt til det samme Embede under Præsident Woodruff og ligeledes under Præsident Snow.

Saaledes har han altid været i Kirkens Tjeneste, og har formedelst sin Retskaffenhed vundet Folkets Kærlighed, Tillid og Agtelse. Han er Folkets Ven og særdeles forekommende mod alle. Han er en viis Raadgiver, liberal i sine Anstuelser, en Mand hvis Medsyn er let at vinde. Han er en Refleks af vores Folks ædleste Karakter — vant til Genvorigheder, taalmodig i Prøvelser, gudfrygtig, selvfornægtende, fuld af Kærlighed til sine Medmennesker, stærk i Moralitet saavel som i fysisk og aandelig Kraft.

Præsident Joseph F. Smith er høj og cerefrygtbydende af Udseende, og, skønt han er 62 Aar gammel, er rank og symmetrisk af Legemsbygning, og skarp i Ansigtstreæk. Når han taler, ser man hans klare brune Øjne fuldt aabne, der under en høj veldannede Pande tydelig tilfendegiver hans mærkværdige Aandsevne. Hans store Hoved er bedækket med en rig Bæk af Haar, der i hans yngre Aar var mørkt, men nu er godt indblandet med Erfaringens sølvgraa Løkker. I Konversation er han udtryksfuld, og man lægger stærkt Mærke til hans afvekslende Ansigtstreæk forårsagede ved de forskellige Indflydelsler paa hans Tankegang.

Som en offentlig Taler udmærker han sig for den dybe Alvorlighed, hvormed han foreholder sine Tilhørere, idet han formaar derved at trænge sine Formaninger dybt i Folkets Hjerte uden Anvendelse af nogen kunstig Weltalenhed eller udstudered Fremstillelse af Logik. Han rører Folkets Hjerte med sin simple Talemaade og sin egen Overbevisning om de Sandheder, han forkynder. Han er en mægtig Støtte i Kirken, aldeles gennemtrængt af Evangeliets Sandheder og dette Værks guddommelige

Oprindelse. Hele hans Liv og hans mange Vidnesbyrd ere inspirerende til de unge i Kirken.

Jeg tiltalte ham saaledes: „De kendte jo Profeten Joseph Smith, og De er gammel i denne Kirkes Tilværelse. Hvad er Deres Vidnesbyrd til Ungdommen i Zion med Hensyn til disse Ting?“ Herpaa svarede han mig forsigtigt og med Overvejelse:

„Jeg var bekendt med Profeten Joseph Smith i min Ungdom. Jeg var vel bekendt i hans Hjem med hans Sønner og hans Familie. Jeg har siddet paa hans Knæ; jeg har hørt ham prædike, og tydeligt erindrer at være til Stede i Raadsforsamling, hvor min Fader mødte med Profeten og andre. Fra Barnsben til mine Ungdomsaar har jeg ikke alene troet, at han var en Guds Profet, men jeg har vidst det. Jeg har ogsaa set ham klædt i militær Uniform som Nauvoo-Legionens General. Jeg saa ham, da han kom tilbage fra sin tilsigtede Rejse til Klippebjærgene i det fjerne Vest, og i Stedet for imødegik sin Marthrød; og jeg saa hans blege Lig tillsigemed min Faders, efter at de var blevne myrdede i Carthage-Trængslet; og jeg har endnu den klareste Erindring om den dybe Sorg og Tungsindighed, der rammede Folket i disse Trængslens Dage. Jeg har fuld Tro paa Guddommeligheden af de Profeters Mission, som har levet i dette (nittende) Aarhundrede, og ligeledes paa Mormons Bogs Paalidelighed saavel som Pagtens Bogs Inspiration, og jeg haaber at jeg maa forblive trofast til Gud og mine Medmennesker og ikke bedrage mig selv, saa længe jeg skal leve paa Jorden. (E. H. A. i Improvement Era. Frit oversat.)

Sand Lyksalighed.

Den bedste Maade, hvorpaa man sitter sig selv Lyksalighed, er at gøre andre glade og lykkelige. Mange ere misfornøjede over at se andre omkring dem, hvis Vilkaar synes dem at være bedre end deres egne. Præsident Snow formandede de Hellige ved April-Konferencen i Fjor, at de skulde søge at glæde andre, og hvis de vare i trange Kaar skulde de opøge nogen, hvis Kaar vare mindre ønskelige end deres egne. Han sagde, at Hovmod var Herren en Vederslygghed. Det er Hovmod, der indskyder Ønsket om at vi maatte være bedre stillede end vor Næste; men Guds Land vil derimod fylde vores Hjørter med Skønsomhed og Taknemmelighed, naar vi betragte de mange Belsignelser, vor himmelske Fader har tilstillet os. Kundskaben om Evangeliet er af større Værd til os end alle andre Belsignelser, dersom vi troligen efterleve Guds Besalinger.

Det gode Eksempels Virkning.

En Præst ved Armeen, medens han efter Kampen vandrede om blandt de faldne paa Balpladsen, stansede han ved Siden af en haardt saaret Soldat, der laa paa Jorden. Med Bibelen under sin Arm, højede han sig ned og spurgte den saarede: „Ønsker De ikke, at jeg skulde læse lidt for dem til Øpmuntring ud af denne gode Bog?“

Den saarede Soldat svarede ham og sagde: „Jeg er saa tørstig og vilde hellere have en Drif Vand.“

Præsten skyndte sig bort, og saa hurtigt, som det var ham muligt, bragte han den lidende noget Vand at drikke. Efter at Manden havde drukket Vandet, sagde han: „Kunde De ikke løfte mit Hoved lidt op og lægge noget under det?“

Præsten fandt paa Raad, idet han trak sin tynde Overfrakke af og sammenruslede den, hvorpaa han med Forsigtighed løftede Soldatenes Hoved lidt op fra den haarde Jord og lagde Frakken under hans Hoved som en Bude.

„Om jeg nu bare havde noget at dække over mig,“ sagde den saarede, „thi jeg lader af Skulde.“

Nu var der kun en Maade, hvorpaa Præsten kunde afhjælpe denne Mangel, og det var at trække sin anden Frakke af og dække Soldaten med den. Medens han var i Færd dermed, saa den lidende Mand paa Præsten med et Blik, der udtalte hans Skønshed og Taknemmelighed og sagde: „Men for Kristi Skyld! Hvis der er noget i den Bog, der bevæger et Menneske til at gøre for et andet, hvad De har gjort for mig, saa lad mig høre det!“

(British Workman.)

Hvilket slaaende Sandhedsprincip lægges ikke for Dagen i dette mærkelige Tilfælde. Det viser, hvor nødvendigt det er, at en sand Religions Teori og Praksis skulde gaa Haand i Haand. Ordet Forkyndelse, der i Virkeligheden er Kristendommens Teori, vil ikke have stor Virkning paa Menneskene, medmindre gode Gerninger medfølge. Saaledes vises Troens Kraft. Det var Frelserens Lære, at Evangeliet skulde forkynedes baade ved Prædiken og ved Eksempel, og paa denne Maade forkynedes det af det Religionssamfund, der er bekendt under Navn af Sidste-Dages Hellige.

(J. C. i Mill. Star.)

Man burde ikke lægge Mærke til andres Fejl netop for at udpege dem, men hellere for at hjælpe ham til at kunne see og vogte sig for dem.

Z. N. D.

De daglige Pligter.

Enhver Pligt, endog den allermindste staar i Forbindelse med Lydighedens Princip. De smaa Pligter bøje Sindet til Underdanighed — det vil sige, de paaminde og tilskynde os til at være lydige. De smaa Lydighedsøvelser lede os til de højere og større, og vort daglige Livs Pligter sætter bestandig vor Underdanighed paa Prøve. De øve vor Sind, Samvittighed og Hjerte i Eftergivenshed og Selvopofrelse. Det er ikke nødvendigt at vi blive Apostle og Profeter for at kunne efterfølge vor Frelser i Selvopofrelse. Det simpleste Liv kan være fuldkommen eksemplarisk. Hjemmets Pligter ere en Disciplin for Himlens Bud.

Dødsfald.

Et Telegram fra Utah via Liverpool, dateret den 23de Marts, bragte os den sorgelige Efterretning, at Eldste Peter Hansens Hustru, Marie Hansen, var pludselig gaaet bort fra denne jordiske Tilværelse og blev den nittende Marts begravet i Heber City, Utah, hvor Broder Hansen har sit Hjem. Han har nu arbejdet som Missionær i København i næsten 2 Aar for at sprede Lys og Kundskab om Evangeliet blandt sine Medmennesker, og havde af de fra Familien erholtede Breve ingen Anelse om at noget saadant skulde ske. Følgelig var det ham ganske uventet og vil saare ham dybt, medmindre han formedelst sin gode Kundskab om Genforening med sine hedengangne kære maa finde den Lægedom og Trøst, der giver os Kraft til at bære vores Prøvelser, og anerkende den Almægtiges Billie og vise Styrelse i alle Ting. Foreningen med de Hellige deltagte vi hjertelig i den Sorg, der har rammet Broder Hansen.

Hans afdøde Hustru var født i Odense den 27de Marts 1841 og anammede Evangeliet i sin Ungdom; Broder Hansen har boet i Heber City i 24 Aar, og har tre voksne Sønner derhjemme, hvilke vare hans Hustru til stor Trøst i hendes sidste Dage her i Livet.

„Skandinaviens Stjerne“ udkommer den 1ste og 15de i hver Maaned. Abonnementspris: 1 Krone pr. Kvartal eller Kr. 3,70 om Året portofrit.

Indhold.

Tale af Præsident Joseph F. Smith	97	Et kort Uddrag af Præsident Joseph F. Smith Levnedsløb	106
Med. Ben.: Guddommelig Abenbarelse be- tragtet	104	Sand Lydighed.....	110
Antkomst af Missionærer	106	Det gode Eksempelets Virkning ...	111
Bestikkelse	106	De daglige Pligter.....	112
		Dødsfald	112

København, 1900.

Udgivet og forlagt af Andreas Peterson, Sankt Pauls Gade 14, 1ste Sal.
Trukt hos F. C. Bording (B. Petersen).