

Skandinaviens Stjerne

Organ for
Dages

de Sidste-
Hellige.



Sandheden, Kundskaben, Æyden og Troen ere forenede.

Nummer 15

1 August 1905

54 Aargang

Tale af Apostel Rudger Clauson,
holdt den 7de April 1905, i Tabernaklet i Salt Lake City.

Brødre og Søstre, Jeg har glædet mig overmaade meget ved den Aand, der har hersket i denne Konference og ved at se saa mange Sidste-Dages Hellige samlede i denne Bygning. Der var en Gang, da de Sidste-Dages Hellige kun vare saa i Antal, og det var den 6te April 1830. Nu derimod, er Herrens Folk stærkt i Troen, stærkt i Erfarenhed og ligesaa med Hensyn til Antal, som man med Rimelighed kunde vente. Vi have nu 55 Staver i Zion med 629 Grene, og 14 Missioner ude i Verden; og der findes ikke en Gren, uden at den har flere Medlemmer, end Kirken havde for 75 Aar siden. Jeg mindes godt den Tid, da et stort Delingstæppe var ophaengt tversover Midten af denne Bygning. Jeg var den Gang kun en Dreng; denne Hal var den Gang for stor, og det var vanskeligt at faa Halvdelen af den fyldt med Sidste-Dages Hellige, men nu er Tabernaklet ikke stort nok. Jeg kan ikke mindes nogensinde at have set saa mange komme sammen paa den første Dag af en Konference, som jeg saa her igaar-morges, og vi se ogsaa i Dag en stor Forsamling af Sidste-Dages Hellige, der teller maaske 8,000 eller 10,000. Det er højst mærkeligt; det er opmuntrende saaledes at se Guds Værks Fremgang og Udvikling.

Der er foregaet mange Forandringer siden den Tid, da Kirken blev organiseret. Jeg vil blot henlede eders Opmærksomhed paa det Faktum, at kun faa af dem, der ere her tilstede, kendte Profeten Joseph Smith personlig eller vare sammen med ham, medens han levede. Næsten alle

hans Samtidige ere hedengangne. Jeg vil ogsaa henlede eders Ópmærksomhed paa andre Ømskiftelser, som ere indtrufne, og som jeg kom til at tænke over. Præsident Lund bemærkede, at dette var Jesu Kristi Kirkes 75de aarlige Konference. Siden vi blev organiserede som en Kirke, ere fem Præsidenter hensovede samt ses Raadgivere i Præsidentskabet, elleve Apostler — næsten et helt Avorum — ere gaaede hinsides Sløret og ind i Mandernes Verden. Elleve af det Første Præsidentskab over de Halvfjerds og tre præsiderende Biskopper ere ogsaa hedengangne, men det er ikke nær saa mærkeligt, som det, der er foregaaet i vor egen Levetid, i det korte Tidsrum af 13 Aar. Siden Aaret 1902 ere to Præsidenter hensovede, nemlig: Wilford Woodruff og Lorenzo Snow samt en Raadgiver i Præsidentskabet, nemlig George D. Cannon. Ligesaa ere følgende Apostler: Franklin D. Richards; Abraham H. Cannon; Brigham Young den yngre og Abraham D. Woodruff; tre af Præsidentskabet over de Halvfjerds, nemlig: Jakob Gates; John Morgan og Edward Stevenson, samt af andre ledende Mænd: Karl G. Maeser; der havde Bestyrelsen over alle Kirkens Skoler, og George Goddard, der var Første Assistent i Ledelsen af Kirkens Søndagskoler, samt John Jaques, der var Assistent til Kirkens Historieskriver. For 13 Aar siden havde vi 33 Staver i Zion, og nu har vi 55 — en Forøgelse af 22 i 13 Aar. Af de 33 Præsidenter, som levede paa den Tid, ere elleve hensovede, hvilket er en fuld Trediedel. Det vil heraf ses, at af de 26 Mænd, der udgør Kirkens Ledere eller Bestyrelse, ere 21 gangne hinsides Graven og ind i Alandeverdenen. Til mig forekommer det ganske mærkværdigt og viser, at Ømskiftelser foregaa næsten umærkeligt hele Tiden. Hvad kunne vi ikke vente at ville ske, Brødre og Søstre, i løbet af 20, 30 eller 50 Aar? Enten vi tænke over det eller ikke, staar det fast som et uroffeligt Faktum, at de, som i Dag ere Børn, Drenge og Piger, imorgen ville være Mænd og Kvinder; og det Ansvar, der paahviler Nutidens Mænd og Kvinder, vil snart komme til at paahvile deres Børn; og dette viser Præstedømmets og de andre Organisationers store Bethydning for Kirken. Mange Forældre ere saa optagne med deres timelige Afsæter for at forsørge deres Familier, at de ingen Tid synes at have tilovers til deres Børns Undervisning og Opdragelse, og dog findes der en god Lejlighed for dem i Præstedømmets Avorummer og de andre Organisationer, hvor Børn blive underviste i de Principper, som vedrøre vort Forhold til Herren. Vi have forskellige Grader af Præstedømmet, ligefra Diakon til Højpræst, og der er intet Princip i Kirken af saa stor Bethydning og Vigtighed for os, som Præstedømmets Myndighed. Bethydningen af denne Myndighed burde læres og forstaaes og Avorummerne understøttes og vedligeholdes af de Sidste-Dages Hellige. Enhver Mand og ethvert ungt Menneske, som har Præstedømmet, bør gøre sin Pligt. Vi bør ogsaa understøtte Kirkens andre Hjælpe-Organi-

sationer: Kvindernes Hjælpe-Forening, Søndags-skolen, de Unge's Uddannelsesforening, Børne-Foreningen og Religions-Klassen; de bør alle understøttes, og Forældre bør ikke forsømme at sende deres Børn til disse Steder for at erholde Undervisning, hvorved de kunne blive forberedte og stiftede for de ansvarsfulde Pligter, der ville komme til at paahvile dem i Fremtiden; og uagtet ledende Mænd og Kvinder, der have staet som Kirkens Biller — Mænd og Kvinder med stærkt udpræget Karakter, med stor Tro og aandelig Styrke — ere bortkaldte fra os, saa skrider Kirken dog stadigt fremad, hvilket er et mærkeligt Scækende ved dette Værk. Jeg vil henslede eders Opmærksomhed, Brødre og Søstre, paa det Faktum, at der findes visse meget mærkværdige Forudsigelser angaaende det Værk, som vi nu ere interesserede i. Det var velbekendt i Oldtiden; endog Profeten Daniel saa dette Værk, og I ville maaske erindre noget om det store Syn, Nebukadnezer havde, og som han siden havde glemt. Han havde nemlig haft et Syn om Natten, i hvilket der blev ham vist ganske mærkværdige Ting, som han siden ikke kunde erinde. Han sendte derfor Bud efter Astrologerne og andre af Babylons viseste Mænd, for at faa Synet og dets Betydning opklaret, men disse kluge Mænd kunde ikke hjælpe ham i saa Henseende. De sagde, at derjom han blot vilde fortælle dem sin Drøm eller Syn, saa mente de, at kunne være ham til Tjeneste, men det kunde han ikke. Da var det, at Daniel, en af de foragtede Hebræer, blev hentet for at fortælle Kongen sit Syn; og Daniel brugte ved hin Lejlighed, disse mærkværdige Udtale — Udtale, som jeg anser for ganske mærkværdige, i Betragtning af Verdens nuværende Anskuelser med Hensyn til Åabenbaring:

„Der er en Gud i Himmelten, som åabenbarer hemmelige Ting, han haver kundgjort Kong Nebukadnezer hvad, som vil ske i de sidste Dage.“

Her fremstilles for os en Gud i Himmelten, der åabenbarer det Hemmelige, og som taler til Menneskene; en Gud som giver Åabenbaring. Det var en saadan Gud at Daniel tilbad, og det var den Gud, der vilde tilkendegive Kongen det, som han havde set i et Syn om Natten. Kongen havde set et meget stort Billede, bestaaende af Guld, Sølv, Kobber og Zern og en Blanding af Zern og Ler. Dette Billede forestillede de forskellige Verdensriger, der skulle herske paa Jorden lige fra Nebukadnezers Regeringstid og helt ned til den sidste Tid; og Hovedet af Guld forestillede Babylon som det eksisterede i Oldtiden. Andre Verdensriger paafulgte det babyloniske, indtil det kom til Fodderne og Tærne, der skulle forestille de Riger, som vilde eksistere i de sidste Dage; og Daniel sagde:

„Men i de samme Kongers Dage, skal Himmelens Gud oprette et Rige, som ikke skal fordares evindelig, og det Rige skal ikke overslades til et andet Folk, men det skal knuse og gøre Ende paa alle disse Riger, men det skal bestaa evindelig.“ (Daniel 2det Kap.)

Profeten Esaias havde ogsaa sit Blif henvendt paa denne Begivenhed, og dersom han havde været tilstede her igaar, og havde nedskrevet, hvad han da vilde have set, saa kunde han ikke have beskrevet Folkets Tilstand bedre, end som han gjorde for flere tusind Aar siden, og som vi finde det nedskrevet i Bibelen. Dersom jeg husker rigtigt, udtrykker han sig saaledes:

„Og det skal ske i de sidste Dage, da skal Herrens Huses Bjerg være beredt ovenpaa Bjergene, og ophøjes over Højene; og mange Hæninger skal løbe dertil.

Og mange Folk skal sige: komme, lad os gaa op til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds Hus, at han maa lære os om sine Veje, at vi maa vandre paa hans Stier; thi af Zion skal udgaa en Lov, og Herrens Ord af Jerusalem.“ (Esaias 2det Kap.)

Paa et andet Sted siger Esaias:

„Du, som bærer Zion et godt Budskab, stig op paa et højt Bjerg.“ (Esaias 40,9.)

Endvidere siger samme Profet:

„Thi Herren skal trøste Zion; han vil opbygge hendes ødelagte Steder; og han vil gøre Ørkenen ligesom Eden, og dens tørre Steder ligesom Herrens Have. Fryd og Glæde skal findes der, Takfigelse og Frydesange.“

Denne store Førsamling kan bevidne, at disse Profetens Ord ere gaaede i bogstavelig Opfyldelse. Var ikke dette Land en øde Ørken i Aaret 1847? Er det ikke nu gjort til et blomstrende Eden; Dette Land er blevet til et Undlingsopholdssted, fremfor mange andre. Vi ønske os ikke noget bedre, og jeg tror næppe, at Herren kan føre os til noget bedre Sted, end det vi bebo for nærværende, undtagen han agter at udgyde andre Belsignalser over os, større end dem, vi hidtil have modtaget her. Vi have set og erfaret Folkets Glæde her i denne Konference; vi have hørt Israels Eldest tilkendegive deres Taknemmelighed her fra denne Talerstol, og ligeledes har dette Sangkor givet Tak og Pris led-saget af Musikvens Toner. Esaias, Profeten, maa have haft sit Blif sætst paa disse Begivenheder, og igennem de store Syner, som han havde, maa han have set Herrens Folks Førsamlinger. O, hvor vore Hjerter ere blevne oploftede ved denne Lejlighed!

Brødre og Søstre! jeg bærer Bidnesbyrd om, at dette er Herrens Værk. Jeg kan sige forsadt, at jeg er blevet et Øjevidne til, at Esaias var en Guds Profet, og ligesaa at Daniel var en sand Profet; thi deres Profetier ere blevne opfyldte. Dette er Guds Værk og ikke et Menneskeværk, og hvilken som helst Mand i Kirken eller udenfor Kirken, der vil sætte sig imod dette Værk, maa gøre Regning paa at prøve Kræfter med den Almægtige, og følgelig vil han komme tilkort og hans Daarskab vil blive synbar for alle Mennester. J ville maa ske erindre,

Brødre og Søstre, at Profeten Joseph fik en Forjaetelse af Herren, den gang han gik ud for at forkynde Omvendelsens Evangelium for denne Slægt — Herren sagde til ham:

„Lader dem dersor komme frem med deres stærke Grunde mod Herren, (ikke imod Joseph eller hans Brødre; thi de vare kun Herrens Sendebud,) Sandelig, saa siger Herren til eder, intet Vaaben, som er dannet mod eder, skal lykkes; og dersom nogen opløfter sin Røst mod eder, skal han blive beskjæmt i min egen belejlige Tid.“

Læg Mærke til, at disse ere ikke Profeten Joseph Smiths Ord, men Guds Åabenbaring til ham. Dette er Jesu Kristi Gerning, og ikke Joseph Smiths Værk, ejheller hans Efterfølgeres eller nogen anden Mandes her paa Jorden. Jeg glæder mig ved denne Overbevisning, og jeg frydner mig ved de Lærdomme, som vi have faaet i denne Konference, og ved de velsignede Trøstens Ord, vi have erholdt. Jeg frydner mig ved de Helliges Enighed, da det fremviser Frugterne af 75 Aars Erfaring i Forbindelse med dette Værk. Præsident Lymans Bemærkninger gjorde et dybt Indtryk paa mig, idet han henviste til de Sidste-Dages Helliges Erfaringer, Prøvelser, Tro og Udholdenhed. Det er ogsaa mit Vidnesbyrd angaaende dem, og det er blevet yderligere stadfæstet under mine Besøg i Zions forstellige Staver. Jeg frydner mig ved at tilhøre de Sidste-Dages Hellige og ved at være personlig bekendt med Præsidenterne over Zions Staver og med saa mange af Brødrene og Søstrene. Jeg beder, at Herren vil velsigne os, og at han vil befæste og fremme sin Gerning, saa at den maa sejre over al Modstand; dette er min Bon, i Jesu Navn, Amen.

Herren straffer en Gudsforægter.

(Af George L. Farrel.)

Medens jeg læser om Mænd, som nu stride mod Gud og hans Ejendomme, og tænker paa, at de for nogle Aar siden vare fulde af Tro paa ham og hans aabenbarede Billie, ja endog vare ivrige Forvarere af hans Sidste-Dages Værk, mindes jeg om mange Tildragelser saa langt tilbage som i 1849. Naar jeg tænker paa den Forandring, der er sket med mange, som tidligere vare vores Venner, men som nu ere blevne saa fordærvede, at de næppe kunne finde Udtryk krænkelende og slette nok mod Kirkens ledende Mænd, der bestandig virke med Øver for Værkets Fremme og for Genoprettelsen af Fred og Retfærd blandt Menneskene — da bedrøves jeg saare over saadanne, som stride mod Herrens Værk.

Jeg erindrer et Tilsælde, der fandt Sted i Newport, South Wales, og har for mig været en Advarsel, at man bør være meget forsiktig

med det Præstedømme, der er os anbetroet, samt agte og cære andre, som bære det hellige Præstedømme, saa at man ikke fornærmer eller vancerer den Helligaand, og driver den bort fra sig.

Tidlig i Aaret 1849 forenede en Kurvemager ved Navn Henry Naish sig med vort Samfund tilligemed sin Hustru og nogle af sine Arbejdsfolk. Da Broder Naish en Lørdag stod i sin Kurvebutik, kom der en ung Mand og bad om Hjælp. Han kunde ikke tale, men maatte udtrykke sig ved at skrive paa en Tavle; han var bleven stum ved et Slag af Lhnild. Han sagde, at han var somme Tider beskyldt for at være en Bedrager, men at han var bleven undersøgt af flere Læger, af hvilke een flækfede Tungen paa ham for derved at afhjælpe hans Stumhed, men alt var forgæves, og han kunde ikke sige et Ord.

Broder Naish yndedes over denne unge Mand, som hed Ruben Brinkworth, og satte ham i Arbejde med at levere Kurve til sine Kun-
der, og gjorde den nødvendige Forklaring skriftlig. Paa samme Tid hørte den Stumme Evangeliet forklaret og blev troende. En vis Aften blev bestemt til Daaben, og de Hellige annodedes om deres Tilstedeværelse. Mange vare derfor tilstede ved Daaben. Saa snart denne stumme steg op af Bandet, kunde han tale, og han prisede Gud hele Matten og med to andre, der forbleve hos ham til om Morgenens, glædede han sig over, hvad der var sket.

Efter nogen Tid blev han ordineret til Præst og blev udsendt til at forkynde Evangeliet for andre. Han var mangt et trofast og sand-
færdigt Bidnesbyrd om Evangeliet og sin mirakuløse Helbredelse fra Stumhed, den Nat han gif i Daab; han var nemlig fuldkommen over-
bevist om, at den, som døbte ham, havde sin Myndighed fra Gud. Som Eldste John Frost bevidnede, forblev han trofast i sit Arbejde medens de virkede tilsammen. Nogen Tid derefter blev Eldste Frost kaldt til at virke i den irste Mission, og var der en lang Tid, uden at høre noget fra Ruben Brinkworth.

I 1859 blev jeg af Præsident G. D. Cannon kaldet til at være behjælpelig med at bringe et Selskab af 650 Emigranter fra Florence til Utah, og det træf sig, at Eldste John Frost var med blandt disse. I en Samtale med ham en Dag, fortalte jeg ham, at jeg annammede Evangeliet i Newport, Wales. Derpaa spurgte han mig, om jeg kendte Ruben Brinkworth, hvortil jeg svarede, at jeg kendte ham godt, og med det samme fortalte jeg ham om det Mirakel, der skete ved Rubens Daab, nemlig hvorledes han fik sit Maal. Han fortalte mig da, hvorledes han havde arbejdet sammen med Brinkworth i England, og at han selv senere hen blev kaldet til at virke i Irland.

„Da jeg blev løst for at rejse hjem,“ vedblev han, „og medens jeg gif paa Gaden i Manchester, mødte jeg en Mand, der gif paa Krykker, hvis Ansigt jeg syntes at kende. Efter at jeg var kommen forbi ham,

vendte jeg om og fulgte efter ham et fort Stykke Vej. Jeg saa, at han maatte slæbe det ene Ben efter sig, og at det hang, som om det kunde være fæstet ved en Snor. Efter igen at være kommet lidt forbi ham, vendte jeg mig om igen og gik ham langsomt i Møde for at se om jeg kendte ham. Jeg standsede, og han sagde straks til mig: „John, du kender mig nok, ikke sandt.“

„Ja,“ svarede jeg, „det er jo Ruben.“

„Ja, ganfæ vist er det Ruben,“ sifte jeg til Svar.

„Maa jeg spørge: hvad fejler dig?“

Som vi nu gik saa smaaat sammen, sagde han: „Guds Straffedomme hvile tungt paa mig.“ Da jeg nu adspurgte ham videre om Marsagen til hans Glendighed, svarede han: „Nogle Præster tilbød mig Penge, dersom jeg vilde rejse rundt og prædike deres Lærdomme, hvortil jeg gav efter og virkede for deres Sag. Derpaa bød de mig flere Penge, dersom jeg vilde vidne for Folk, at hvad jeg havde fortalt om min Helbredelse ved Guds Almagt, var Løgn, og at jeg aldrig havde været stum. Snart derefter mistede jeg Brugen af mit Ben, og mit Rygben er nu ogsaa meget krumt, og nu er jeg som De ser.“

Jeg bad ham om at omvende sig fra Synd og bede Gud om Tilgivelse; men han svarede mig med taarefulde Øjne: „John, jeg har begaaet den utilgivelige Synd — syndet imod den Helligaand, og kan aldrig faa Tilgivelse hverken her eller hisset!“ Da vi skiltes ad, var jeg saare bedrøvet over hans yngelige Skæbne.“

Ovenstaende er Indholdet af hvad John Frost fortalte mig om Ruben Brinkworth, medens vi tilsammen stod paa Vagt ved Bredden af Sweetwater Floden i August Maaned 1859. Om nu Rubens Synd var den at „synde imod den Helligaand“ eller ikke, havde den uden Twivl denne store Lidelse til Udfald.

Vi kunne heraf se, hvor forsigtige vi burde være med det, som Gud haver anbetroet os: Lys og Kundskab om hans Væsen, hans Almagt og Godhed, hans Sidste-Dages store Værk, hans hellige Præstedommes Myndighed paa Jordens saavelsom i Himlen, og aldrig modstrinde, modsige eller vancere hans hellige Navn, ejheller hans Tjenere.

Vær aldrig ledig. Har du intet at befestige dine Hænder med, da søg at befestige dit Sind med noget nyttigt.

Hvis du har Guds Land i Hjertet, da lyt til dens stille Hvisken; har du den ikke, da søg at erholde den ved at leve et dydigt Levnet.

Tirsdag den 1 August 1905

Visdomsord.

En Afholdsmand, der undertegner sig i „Agitatoren“ som Niels Bratt, giver følgende Forklaring om Afhold og Fred — hvilken er i Overensstemmelse med de Sidste-Dages Helliges Anskuelser desangaaende.

„Med Afhold mene vi en fornuftig Levemaade; med Fred mene vi Lykke. Af det første følger det andet. Platon læerte, at Maadehold er den største menneskelige Dyd. Maadehold i Levemaade indebefatter totalt Afhold fra berusende Drikke. Enhver Nydelse af Rusdrif er Mangel paa Maadehold.

Med Maadehold menes fornuftig Selvbebeherskelse, og ved Rusdrif taber man Herredømmet over sig selv. Afholdskravet omfatter alt det, som skader Liv og Helsbred. Det hviler paa Undersøgelse og Erfaring; det er en Frugt af Videnskab. Afhold vil sige: at rette sig efter Erfaringens Bejledning.

Fred er ikke Stilstand. Stilstand er Tilbagegang og Død; men Død er Oploesning. Fred er Liv — den friske rindende Kilde, ikke den stille Dam. Fred er Overensstemmelse, Harmoni, og ikke kvælende Undertryk-kelse og Selvopgivelse.

Afhold og Fred vil som Leveregel sige, at man af al sin Evne skal sørge for ikke at ligge under for Laster, der forstyrre eller ganske til-intetgøre det menneskelige Velvære. Afhold vil saaledes ikke indskräne sig til alene at omfatte skadelig Drik, men ogsaa omfatte skadelig Mad. Totalismen og Vegetarismen gaa haand i haand — alt, hvad der kan tjene til Fred. Hvad der forstyrrer Harmonien maa holdes borte. Op-gaven bestemmer Arbejdet, som Maalat bestemmer Vejen. Afhold og Fred hører sammen, fordi Freden siger, hvad Afholdet gælder.“

Gud, som altid kender sine Skabningers Tilstand her paa Jorden, tilkendegav sin Billie til sin Profet, Joseph Smith, i Februar 1832 med Hensyn til Maadehold. Næsten to Aar forud havde han tilkendegivet sin Billie angaaende sin Kirkes Organisation og fra Tid til anden lært sit Folk ved Abenbarelse, „hvad de skulde gøre“, ikke alene for at blive salige efter Døden, men ogsaa i dette Liv. Saaledes gav han os Undervisning med Hensyn til vor Levemaade, og hans Raad er af alle natur-knydige anerkendt som vise, forstandige og ophøjende for Menneskene, idet man ved deres Efterlevelse bevarer Legemets Styrke og Sundhed og følgelig forlænger Livets Varighed, og løftter Moraliteten op paa et højere Trin — fremad mod Skaberens Formaal. Ved hans vise Raads-

Efterlevelse bevirkes sand Lyksalighed baade her i dette Liv og i det tilkommende. Vi samtykke med Hr. Bratt i hans Anskuelser om hvad Afhold omfatter (eller burde omfatte). Gud lærer os, at det ikke alene er Rusdrif, der forkorter Livet og fordærver Sjælen, men andre Nydelses også anses for lastværdige, saasom Nydelsen af Kaffe og The; Brugen af Tobak for Tilsfredsstillelsen af en unaturlig Lyst, kort sagt, ethvert Misbrug af Legemet, der kommer i Strid med Dyd og sand Moralitet. Herrens Raad til Menneskene sigter til, at drage dem op til sig i Dyd og Hellighed, som han selv er hellig. Ligesom en kærlig jordisk Fader ønsker ved sund og forstandig Undervisning at opdrage sine Børn, mindst til sit eget Højdepunkt i Kundskab og Moralitet, saaledes har også vor himmelske Fader til Hensigt at drage sine Børn op til sig i Visdom, Magt og Hærlighed.

For Værkets Fremme.

Da Herren ved Kirkens Begyndelse i denne Husholdning kaldte sine Tjenere til at gaa ud iblandt Folket og forkynde det evige Evangelium, der i Opfyldelse af hans Forjættelser var gengivet ved Englebud fra Himmelten, udtalte han sig til sine Tjenere paa følgende Maade: „Sandelig, sandelig siger jeg eder, at Marken er allerede hvid til Høsten; udstrækker derfor eders Segle og høster af al eders Sjæl, Sind og Styrke;aabner eders Munde, saa skulle de vorde fulde, sigende: Omvender eder, omvender eder, bereder Herrens Vej og gører hans Stier rette; thi Himmerige er nær!“

Af denne og andre lignende Udtalelser lære vi Herrens Billie og Ønske angaaende Værkets Forsuemelser, og af hvor stor Vigtighed det er, at enhver, som har ladet sig hverve til Tjeneste i Missionsmarken, ser til, at Tiden, der saa hastig rinder bort, bliver anvendt paa bedst mulige Maade til Evangeliets Udbredelse og for at vinde Sjæle til Herren. Naar vi efter regelmæssig Kaldelse paatage os at virke i Missionen, er det hver Eldstes Pligt at virke med al Fver og Flid, hvor det er ham beskikket af dem, som ere hans Foresatte, enten det monne være en Grensforstander, Konferencepræsident eller Missionspræsident, og ingen Missionær burde forlade sin Arbejdsmark for at virke andetsteds uden Tilladelse. Uden en saadan Regelmæssighed og Orden, vilde Missionen snart blive som et Kaos, hvorom ingen Beregning kunde gøres, og Bestyrelsen kunde aldrig vide med nogen Vished, hvor Eldsterne virkede.

Om Vejen undertiden af en eller anden Grund kan synes at være spærret for Evangeliets Fremgang, maa vi ikke blive mismodige, men ty hen til Herren for hans Hjælp — ydmige Hjærtet og bede ham i For-

troslighed om at aabne en Udvæj til at komme i Berøring med oprigtige Mennesker. Naar vi ikke forsøge ham, vil han ikke forsøge os, men muligvis prøve vor Taalmodighed og vor Tro ved at lade Genvordigheder møde os.

Hvor Missionærer finde Folkets Tid for meget besat med Sommernes Arbejde, kunde det maaſke være bedre at virke i Vherne paa den Værstid, og saa virke om Vinteren paa de mere adspredte Steder; men vigtigt er det at arbejde af al Kraft og Evne for Herrens Sag.

Enhver Ældste i Missionen burde læse „Skandinaviens Stjerne“, saa snart den udkommer, og derved være beredt paa at omtale dens Indhold til andre, med hvem han kommer i Berøring. Den burde ogsaa udleveres til Abonnenterne saa snart som muligt. Det haabes, at Missionærerne ville gøre alt, hvad der staar i deres Magt for at formere Stjernen's Abonnementstal og paa enhver Maade hjælpe til at op holde Guds Kirke i disse Lande og bringe mange oprigtige Sjæle til Herren, saa at de maa blive delagtigjorte i de store Belsignelser, hans Folk nyde, og opnaa det evige Liv.

Apostel Heber J. Grant aflagde uhylig et Besøg til Skandinavien i Selskab med 3 af sine Døtre. Det var jo ogsaa den bedste Værstid, han kunde vælge for sit Besøg, da alt nu staar i Flor i disse Lande. Selskabet ankom til København den 24de Juni om Aftenen og om Søndagen fik de Hellige og Fremmede, der forsamlede sig i vor rummelige Sal, Lejlighed til endnu en Gang at høre kraftige Vidnesbyrd direkte fra en Herrens Apostel. Efterdi han kun kunde udtrykke sine Følelser i det engelske Sprog, blev det oversat Sætning for Sætning paa Dans. Efterat have gennemstrejset Staden paa Sporvogne og tilbvens og set meget af det seværdige, betog Selskabet sig tilligemed Præsident J. M. Christensen paa Banen med Aarhus som Rejssens Maal. Selskabet besøgte ogsaa Aalborg, Frederikshavn, Kristiania, Gøteborg og Stockholm, og paa hvert Sted havde de forsamlede Hellige og Fremmede Lejlighed til at høre denne Apostels kraftige Vidnesbyrd, saavel som Præsident J. M. Christensens, saa langt, som han fulgte med Selskabet. Han forlod dem nemlig i Gøteborg, hvorfra han vendte tilbage til København ad nærmeste Vej. Efter Besøget til Skandinavien rejste Apostlen til Tyskland med samme Formaal, nemlig at besøge de Hellige og se noget af det flønne i Europa.

Afløsning. Følgende Missionærer blev løste fra deres Missionsvirksomhed i Skandinavien efter et vel udført Arbejde: Morten C. A. Nicolaysen fra Missionskontoret, rejser til Salt Lake City med sin Hustru Thora (Pfeifer); Rupert P. Olsen fra Åbhnns. Konf. til Brigham City, Utah; Herman H. Danielsen fra Åbhnns. Konf. til Lewiston, Idaho;

Peter T. Petersen fra Kbhvns. Konf. til Mink Creek, Idaho; de rejste herfra den 7de Juli.

Følgende Missionærer, der ligeledes have udført et godt og tilfredsstillende Arbejde i Missionen her i Skandinavien, løstes fra deres Virksomhed her og ønskes af alle de Hellige en lykkelig Rejse; de rejste herfra den 28de Juli: .

Missionspræsident C. D. Fjeldsted, fra Missionens Hovedkontor, til Logan, Utah.

Eldste John A. Johnsen fra Kbhvns. Konf., til Richmond, Idaho.

" Christian Fonnesbech fra Kbhvns. Konf., til Logan, Utah.

" Emil Nielsen fra Kbhvns. Konf., til Salina, Utah.

" Hans S. Larsen fra Kbhvns. Konf., til Brigham City, Utah.

" Lars H. Larsen fra Aalborgs Konf., til Brigham City, Utah.

" Søren J. Nielsen fra Aarhus Konf., til South Jordan, Utah.

" N. C. Christiansen fra Aarhus Konf., til Salt Lake City, Utah.

Ankomst og Beskikkelse. Følgende Missionærer ere ankomne fra Zion og beskikkes til at virke i de forskellige Konferencer som følger: Ole J. Larsen, ankom den 5te Juli fra Ogden og beskikkes til at virke i Bergens Konference. Niels C. Jensen fra Springcity ankom den 19de Juli og beskikkes til Aalborg Konf. Andrew Stephensen fra Holden ankom den 19de Juli og beskikkes til Københavns Konf. Stephen M. Petersen forflyttes fra Bergens til Aarhus Konf. Lauritz M. Christensen fra Kbhvns. til Aarhus Konf. Eldste Thor C. Nielsen, der har været i København med sin Hustru og 2 Børn et Åar, blev den 10de Juli af Apostle H. J. Grant kaldet til at virke som Missionær i Kristiania Konf.

Sandheden bestaaar.

(Fra Improvement Era.)

Det er ikke at undres over, at de yngre ærgres ved at høre og læse de Spotteglosser, der anvendes mod de Sidste-Dages Hellige og deres Lære, som ogsaa om de Forandringer, der indtræffer i Kirkens Bestyrelse; men de burde paa samme Tid lære at stole paa Gud og hans vise Styrelse af sit Værk, thi de ville senere hen, naar de vokse til og faa mere Erfarenhed, see, at vi for en stor Del leve ved Tro, og at Gud selv staar ved Roret og vil styre alt til hans Ære og Forherligelse, og til Gavn for dem, der tjene ham. Han vender endog undertiden Menne-skernes Fejltagelser til deres Bedste, naar deres Hjerter ere ærlige og oprigtige for ham, og lige meget hvad der bliver sagt eller gjort mod Sandheden, saa vil den bestaa, baade i Henseende til aandelige og tilmeliggende Anliggender.

Ingen Religion overgaar eller er bedre end Sandheden, og i Forhold til den Del af Sandheden, som et Religionssamfund er i Besiddelse af, vil det til sidst blive dømt. Denne Tanke har trøstet mig, naar jeg har undret mig over, hvorfor de Sidste-Dages Hellige møde saa megen Modstand. Naar vi se hen til dette Folks ringe Beghyndelse og dertil tage i Betragtning dets underordnede Stilling i Henseende til Antal, Formue og Verdenskundskab, og saa tænker over deres Mission, som gaar ud paa at stifte Fred og Kærighed, saa forunderer jeg mig end mere over, at vi møde saa megen Modstand. Lige fra Beghyndelsen har denne Kirke proklameret Fred og Velvillie for alle Mennesker, og indpodet i Medlemmernes daglige Liv Kærighed, Sagtmadighed og Ydmighed tilligemed enhver anden Dyd, som vil gøre dem til kraftige Mænd og ædle Kvinder; og som et Folk har vi bekendt os at tro paa Jesus Kristus og paa hans Mission og Oprorelse, saa vel som paa hans forunderlige Opstandelse og Vortgang i Herlighed til Faderen. Som en Kirke har vor Organisation altid haft det Formaal at fremme Sandhed, Retsfærd og Frihed, og dorfor have vi altid fremsat Frelserens Lærdommme og bestræbt os paa at efterleve dem, og ligeledes søgt at formaa andre til ogsaa at gøre det.

Hvorfor har da dette Værk opvakt saa megen Modstand hos Folk, der bekende sig til Kristendommen? Hvorfor har Folk ude i Verden forfulgt de Hellige? Der er intet andet Samfund oprettet i lignende Øjemed, som er saa berygtet, saa ilde omtal og beløjet, som vi ere. Vort Folks Navne ere blevne knyttede til de værste Rygter, og ingen anden Kirke, der tæller saa saa i Antal, har været saa hadet og affyret som de Sidste-Dages Hellige. Hvoraf kommer det?

Lad de Hellige selv besvare dette Spørgsmaa. Er det fordi de ere umoralske, lidelige, ugrundelige eller ulydige? — Lad enhver selv besvare dette Spørgsmaa. Hvad angaar deres ledende Mænd, saa have de virket længe og usfortrødent for at fremme dette Folks baade aandelige og timelige Velværd. Uden deres Selvoprelse og kærlige Bistand vilde hverken vore aandelige eller timelige Omstændigheder have været saa gode og misundelsesværdige, som de nu ere. If de tre Fjeredede af et Aarhundrede, som vor Kirke har eksisteret, har disse ledende Mænd aldrig berøvet noget Menneske hans Ejendom eller nægtet ham sin Frihed. Tvertimod have de befriet Tusinder fra baade timelig og aandelig Trældom. Aldrig søgte de at tyrannisere, men bestræbte sig hele Tiden paa at indprænte Medlemmerne ved uophørlig og indtrængende Formaning, Nødvendigheden af at forstaa Jesu Kristi Evangelium og at rette sig derefter ved at følge i hans Fodspor. De have lært dette Folk at gøre imod andre, hvad de vilde, at andre skulde gøre imod dem; at være venlige mod deres Nabover; at søge at saa deres Medmennesker til at tro paa Gud, og at Jesus er Kristus, og at han led Døden paa

Kørset for at frelse hele Menneskeslægten. Ingen kan med Rette paa-pege en eneste Handling fra deres Side, som gik ud paa at skade noget Menneske. Og hvad der siges om vore Ledere, kan ogsaa med Sandhed siges om de Hellige i Almindelighed — enten som Individer eller som et Samfund.

Har ikke de Sidste-Dages Hellige gjort og gøre de ikke fremdeles Opofrelser ved at gaa ud til alle Verdensdele for at forkynde Fredens Evangelium og Frelserens Kærligheds-Mission? Og dog ere de foragtede, misforstaaede, hadede og forfulgte; men husk paa at Frelseren maatte udstaa det samme. Han helbredte de Blinde, rensede de Spedalske, bragte de Døve til at høre og prædikede Evangeliet for de Fattige, og dog forfulgte Fødere ham, ja de optog endog Sten for at stene ham; men han sagde til dem: „Mange gode Gerninger har jeg vist eder fra min Fader, for hvilken af disse stene J mig?“

Saaledes er det med de Sidste-Dages Hellige, for hvilken af deres Opofrelser blive de forfulgte?

Formedelst Guds Inspiration til hans Tjenere og hans ledsgagende Velsignelse, ere de Fattige blevne udsamlede fra mange Lande og bragte hertil, hvor vi have vist dem og skaffet dem Anledning til at erhverve sig gode Hjem. Fra deres fattige Hjem i deres Fredrelande ere de lig-nellessvis blevne oversørte og nedsatte i Overflødighedens Land, omgivet af de evige Høje. Vi have gjort dem til det lykkeligste og frieste Folk i Verden — virkelige Frimænd, idet de her nyde uindførænket Handlefrihed; thi, vel at mærke, ingen er virkelig fri, medmindre Sandheden har frigjort ham. Af den Grund, siger jeg, ere de Hellige det frieste Folk paa Jordens. Sandheden har frigjort dem.

Vi have hørt megen Snak om at Folk ikke tør „apostasere“ eller træde ud af Kirken, af Frygt for at miste deres Liv, deres Formue og andre Ejendele! Hvem iblandt de Hellige har nogensinde gjort en Apostat Fortræd? — Tvertimod, han paafører sig selv Straffen; de Hellige gøre ham ingen Fortræd. Der er ingen, som med Sandhed kan sige, at de Hellige har gjort ham Fortræd, fordi han har vendt sig bort fra Evangeliet. J, Unge saa vel som Gamle, vide, at jeg siger Sandhed. Dersom nogen lider Forfølgelse blandt dette Folk, saa lad os saa det at vide, og da vil Bisroppen foreholde saadanne Forfølgere, at de maa opfylde deres Pligter, som bestaa i at tjene Herren og elste alle Mennesker. Jeg vil have Folket lært at forstaa, at dersom en Fjende iblandt os er syg, da at besøge ham; og hvor nogen er fremmed iblandt os og i Trang, da at pleje ham. Det har alle Tider været Kirkens Princip gennem dets Ledere saa vel som Folket, og de have udvist i Gerning, at de elste alle Mennesker, og at de overlade Dom til Herren; ved at gøre godt mod alle, at velsigne og ikke forbande nogen. Denne Regel og Lærdom gælder hver Dag og til alle Tider.

Hvad skal vi saa sige under saadaune Forhold? — Jeg veed og bevidner, at vi have Sandheden og forkynede Jesu Kristi Evangelium; vi ere i Besiddelse af Præstedømmet, der indbesatter Myndighed til at udføre de Ordinanser, som henhøre til evigt Liv. Dersor kunne vi, ligesom Frelseren, med Frimodighed erklære for Verden: „Dersom jeg ikke udfører min Faders Gerning, saa tro mig ikke, men naar jeg gør det, saa der som I ikke ville tro mig, saa tro dog de Gerninger, som I se, saa at I maa forstaa og tro, at Faderen er i mig, og jeg i ham.“ Ikke desto mindre vedblev de at forfølge ham; og uden Twivl er det af samme Grund, at de Sidste-Dages Hellige ere foragtede, latterliggjorte og forhadte.

Hvad mig selv angaar, saa agter jeg at indvie mit Liv til at sprede Evangeliets Sandhed; jeg agter at stadtæste dette Evangeliums guddommelige Oprindelse og at staa ved det, lige meget hvad Menneskene sige om det. Jeg tror af ganske Hjerte paa Profeten Joseph Smiths guddommelige Mission, og vil ikke fornægte det Lys, som Gud har stænket mig i saa Henseende.

Bore unge Folk have ingen Grund til at være øengstelige, endskønt de nok kunne have Aarsag til at bedrøves, naar de høre Jesu Kristi Lære og Evangeliets Principper blive ryggesløst bespottet, og Verdens Mennesker fremstille aandelige Emner paa en latterliggørende Maade; thi efter alt, hvad der bliver sagt eller gjort, saa vil Sandheden, som er blevne aabenbaret, og som de Hellige have annammet, alligevel bestaa og til sidst triumfere over al Modstand.

Joseph F. Smith.

Hvad der kan komme af Forfølgelse.

I et af de sidste Numre af »Chattanooga News«, en amerikansk Avis, findes en Beretning om en Samtale mellem en af Bladets Repræsentanter og Eldste Ben G. Rich, som er Sydstaternes Missionspræsident; følgeude ere Uddrag af deres Samtale.

Avisrepræsentanten, som vi for kort vil kalde Hr. Do, spurgte Hr. Rich, hvad Virkning Smoot-Undersøgelsen og de mangfoldige Angreb mod hans Kirke, havde paa Missionsarbejdet i Syden, hvortil Hr. Rich svarede:

„Vi have slet ingen Grund til at klage os. Hvad der staar os mest imod, er Folkets Vigegyldighed med Hensyn til Religion. Naar der intet bliver sagt om os, saa er det vanskeligt for vore Eldster at faa Samtaler med Folk om vor Lære. Evertimod, naar Aviserne omhandle os med blendende Overskrifter om „Mormonerne“, da er der ikke noget

i Vejen. Brigham Young sagde ved en vis Lejlighed, at hver Gang de slaa til Mormonismen, slaa de den opad (tilvejrs); og vor egen Erfaring er, at paa saadanne Tider som disse, er der flere betænksomme og upartiske Mennesker, der gøre sig Umage for at udfinde og forstaa, hvad dette forunderlige Folk tro og lære, end der er, naar intet bliver sagt og skrevet om os. De har vel hørt, at da Ben Butler engang blev interviewet af en Avisrepræsentant og blev spurgt om, hvad han skulde sige om ham, svarede Butler: Det gør lige meget, hvad de skriver om mig, naar bare de skriver noget og holder mig i Syne hos Publikum. Men hvad det saa gælder, lad mig bare gaa ud af Syne.

Vort Folks Historie viser, at vi altid have mest Tilvækst, naar vi blive mest omtalt, især naar vores Modstandere udsprede Løgne om os. Der kommer flere Breve til vort Kontor fra fremragende Mænd — blandt hvilke ogsaa Breve fra Præster af forskellige andre Samfund, med Spørgsmaal angaaende vor Tro, og med Udbedelse af vores Skrifter og Bøger — end nogensinde før under Missionens Tilværelse. Ja, vi ere lige saa fornøjede og tilsfredse med vor Stilling som en Blomst, der nikker og svinger sig i den kælige Sommerluft. Vi ere væknerede med Sandheden og frygte ikke nogensomhelst Modstand. Vi have flere Indbydelses til at holde evangeliske Samtaler med Folk, end vi ere i Stand til at svare. Medlemsantallet formeres stadig ved Daab, og de Hellige glæde sig.

De vil kanskje forundres, naar jeg fortæller dem, at det kostet mere end 150 Dollars (henimod 600 Kroner) om Maanedens for Postforsendelser af vor Literatur til dem, som forlange vores Bøger og Skrifter. Før seks Uger siden bestilte jeg 30,000 Flyveskrifter, og har nu igen maattet bestille 300,000 til."

"Hvad Virkning har disse Forsøgelse paa Ungdommen?" spurgte Hr. Do.

"Der er ingen Fare med vores Unge; de blive opslært til at ransage deres Forældres Tro og den hellige Skrift, og ere i Stand til at staa Prøven. Min Familie boede her i Syden for seks Aar siden, og alle mine Børn have overværet Gudstjeneste i de forskellige Kirker i Chatanooga med min Willie. De ere ikke i Uvidenhed angaaende disse Samfunds Trosbekendelser, ej heller ere de uvidende med Hensyn til deres egen antagne Religion. Dersom nogen af deres Prædikanter tænke saaledes om dem, vil jeg kun sige, at jeg har her en 17aarig Søn, som er villig til at akceptere en Indbydelse til hvilkenomhelst Præsts Hjem, og ved hjælp af Præstens egen Bibel forsvare sin Tro, og de have min Tilladelse til at diskutere med Præsten og vise ham hans Bildsætninger, ligesom og denne har samme Rettsighed. Han vil gaa alene, og jeg skal ikke nængstes over Udsaldet. Naar Præsterne ere færdige med

ham, tænker jeg, de vil beghynde at forstaa, hvorledes det forholder sig med vore unge Mænd og Kvinder.

Om nogle Dage rejser jeg bort, for at holde Konferencer i de forskellige Stater, og agter at blive borte i flere Uger; saa haaber jeg, at medens jeg er borte, en eller anden god Mand vil føle sig forpligtet til at beghynde et Missionsarbejde paa denne min Søn."

(*Mill. Star. Nr. 27 Vol. 67.)

Til Jylland. Med Missionær og Emigrant Selskabet, der forlod København den 25de med Tog til Esbjerg for derfra at fortsætte Rejsen til det fjerne Vesten i Amerika, fulgte ogsaa Missionspræsident J. M. Christensen, der igen havde Forretningsaffører at passe i Jylland. Han ventes hjem i Begyndelsen af August Maaned.

Dødsfald. I sit Hjem i Ephraim, Utah, afgik den 9de Juni 1905 ved Døden en af mange vel bekendt Missionær Jens Christian Frost, som var født i Hou i Vendsyssel, Jylland. Han var 65 Aar gammel og havde i sine yngre Aar udført meget Arbejde i den skandinaviske Mission, og forblev et trofast Medlem af Kirken indtil sin Død.

Bed Døden afgik den 25de Juli 1905 Søster Charlotte Amalie Jørgensen, som har ligget paa Hospitalet omrent et Aar. Hun havde opnaaet en ganske høj Alder og døde med en fuld Bevidsthed om Evangeliets Sandhed og i den Forventning at opnaa evigt Liv og Salighed. Den Aaland, der besjælede hende, vil let ses af det lille Rum, hun havde digtet, og som var optaget i Nr. 14 af Stjernen, d. Aarg. Hun var 76 Aar gammel og blev begravet paa Garnisons Kirkegaard den 30te Juli, ledsgaget af hendes Vennefreds, som en sidste Eresbevisning til den henvovede.

Lev saaledes, at hvis nogen taler ilde om dig, ingen vil tro det!

Før du lægger dig til Hvile, kast et Blik tilbage over Dagens Gerninger!

Indbold:

Tale af Apostel Rudger Clauson..	225	Afløsning	234
Herrnen straffer en Gudsornægter.	229	Ankomst og Beskiftelse	235
Redaktionelt:		Sandheden bestaar	235
Wisdomsord	232	Hvad der kommer af Forfolgesse	238
Før Værkets Fremme	233	Med Toget til Jylland	240
Apostel Heber J. Grant.....	234	Dødsfald	240

Udgivet og forlagt af J. M. Christensen, Korsgade 11, København C.

Redigeret af F. Christenson. Trykt hos F. E. Borbing (B. Petersen).