



SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

NUMMER 8

15. APRIL 1928

77. AARGANG

## MORMONS BOG OG OLDTIDENS RUINER.

Af Historieskriver *Andrew Jensen.*

Da Mormons Bog blev publiceret i 1830, kendte den anglosaksiske Verden meget lidt til Ruinerne og Levningerne af den Civilisation, der fandtes i Mexico, Central-Amerika og Syd-Amerika. Endskønt mange historiske Værker om Spaniens Erobring af Amerika med lejlighedsvis Hentydninger til Levninger af Templer og befæstede Byer i Peru og Bolivia (Syd-Amerika) saavel som i Mexico og Central-Amerika var publiceret i det spanske Skrog, saa var der dog ingen af disse, der var oversat paa det engelske Sprog, da Mormons Bog udkom; ejheller var Bøger af nogen Vigtighed udkommet paa Engelsk, der omhandlede Oldtidens Civilisation i Amerika, og som kunde gøre et dybere Indtryk paa Folket. Ikke indtil 1841, da John L. Stephens publicerede sit værdifulde Værk om Oplevelser og Rejser i Central-Amerika, Chiapas og Yucatan, vaagnede den anglosaksiske Verden til Bevidstheden om, at det amerikanske Fastland kunde muligvis prale af Antikviteter, der maaske kunde sætte Pyramiderne og

Tempelruinerne i Ægypten, Babylonien og Assyrien i Skygge. Op til dette Tidspunkt havde adskillige Kritikere af Mormons Bog gentagne Gange paastaet, at de historiske Begivenheder i Bogen var usande, fordi der intet var fundet i Amerika, der berettigede nogen til at tro, at et ældgammelt, højt kultiveret Folk havde nogensinde levet paa det amerikanske Fastland. De paastod, at hvis Historien om Jarediterne og Nephiterne, omtalt i Mormons Bog, var sand, maatte der findes Ruiner eller andet i den Retning, der kunde bevise dette.

Alt dette har dog siden forandret sig. Forskere og Historikere har gennemrejst den amerikanske Verdensdel fra det højeste Nord til det yderste Syd og har fundet saa at sige afgørende Beviser og Vidnesbyrd om, at Folk, som besad en høj Kultur og Civilisation, og som var godt inde i Videnskab og Kunst, en Gang florerede i Amerika, og at der er ufejlbarlige Spor af deres Kunstarbejder overalt i Landet, dog mest i Syden.

Da jeg har studeret Mormons Bog siden mine tidligste Drengenaar og altid haft det Ønske at se og høre for mig selv om de Ting, som ved saa mange Lejligheder andre har set og hort om for mig, var jeg meget glad ved Lejligheden, jeg havde i 1921 til at besøge de mere centrale Provinser i Gammel-Mexico, og at besøge Republikkerne Peru og Bolivia i Syd-Amerika i 1923. Efter at have set, hvad jeg saa paa mine Rejser i disse Lande, og ved at sammenligne mine Erfaringer med, hvad jeg har læst og endnu læser, er jeg kommer til den Slutning, at i Stedet for Mangel paa Beviser, at saadanne Folkefærd, som Mormons Bog beskriver, beboede den vestlige Verden i ældgamle Dage, er der næsten for mange Beviser, eller, med andre Ord, der er saa mange Ruiner af Templer, befæstede Byer, store Kanal-Systemer, gode Veje o. s. v., at Undersøgeren er overvældet, eller, med andre Ord, begynder at undres over, om Jarediterne og Nephiterne levede længe nok og var talrige nok i Amerika til at bygge saadanne Byer og monumentale Bygninger, som findes i de interessante Ru-

iner i forskellige Dele af Landet nu til Dags. Arkæologerne, der har studeret Aztec Civilisationen i Gammel-Mexico, er næsten alle enige om, at et Folkefærd, der besad en højere Kultur end Aztecerne, en Gang har levet i Mexico, og naar de kalder dette forhistoriske Folk Toltec, drager vi, som kender Mormons Bog, med det samme den Slutning, at Toltecerne er enten Jarediter, Nephiter eller maaske begge. Den samme Tilstand eksisterer i Peru og Bolivia, Syd-Amerika; thi medens Forskere i Arkæologi er enige om, at Incaerne besad stor Dygtighed i at bygge Templer, Byer, Kanaler, Veje o. s. v., saa er der noget kunstnerisk og overlegent over Ruinerne i Cusco, den gamle Hovedstad i Peru, der peger tilbage til en Civilisation af en højere Type og af en ældre Dato end Inca-Perioden, og saaledes bringes Tankerne af dem, der undersøger Mormons Bog, tilbage til det Folk, som i ældgammel Tid forsøgte at bygge Babelstaarnet i den store Eufrates Dal, og det er letfatteligt for dem, at en Del af disse store Bygmestre i Asien, efter at være ankommen til den vestlige Verdensdel — ledet af Jareds Broder og andre — kunde og naturligvis vilde bruge deres Bygningskundskaber til at bygge Templer og befæstede Byer i deres nye Hjem. Lad det være tilstrækkeligt, naar jeg siger, at ved mine Rejser i Syd-Amerika blev jeg mere overbevist om, at Mormons Bog er sand, end jeg nogensinde har været; thi medens jeg var skuffet ved ikke at blive bedre bekendt med Hensyn til det geografiske Grundlag for Jarediternes og Nephiternes Lande, saa var jeg fuldt ud overbevist om, at der paa Højsletterne i Peru, Bolivia og andre Steder har levet saadanne Folkefærd, som Mormons Bog omtaler, og at Civilisationen, der var overlegen den Kultur tilregnet Incaerne, da Spaniolerne først fandt dem, maa tilskrives, hvad Arkæologerne kalder en Før-Incarace.

En moderne Skribent (Mr. Raunsevell, Lima, Peru) omtaler Cusco- og Inca-Ruinerne og siger: Cusco, Scenen for de største af alle nationale Dramaer, Opkomsten og Ødelæggelsen af det

ældgamle Inca-Rige, har for næsten tre Hundrede Aar været Midtpunktet af Interessen for Forskere af Civilisationer, Historieskrivere, Arkæologer og dem, som søger efter Skatte og Eventyr — en Indlandsby i en meget afskaaret og utilgængelig Dal langt oppe i Andesbjergene, bygget Aarhundreder tilbage paa en saa solid Maade, at de skaanselsløse Angreb fra Erobrere, Revolutionister, Plyndreres og Skattesøgeres Side ikke har været i Stand til at ødelægge de storslaaede Kunstværker fra en Civilisation, der florerede mange Hundrede Aar, forend Kolumbus opdagede Amerika. — Fæstningsværkerne Sachsahuaman er beliggende umiddelbart bag ved Byen paa en Høj omtrent 700 Fod over selve Byen, og en Del af disse kan tydeligt ses fra hvilket som helst Punkt i Byen. En 40 Minutters Spadseretur bringer den interesserede til de første af disse gamle Fæstningsværker. At bestige dette Punkt en tidlig Morgenstund vilde være af uvurderlig Værdi, mest for den storslaaede Udsigt over Byen og Dalen, der udstrækker sig i billedlig Skønhed, saa langt som Øjet rækker. I Forgrunden ser man Byen selv med de rødtagede Huse, straalende i Solen, her og der med livlige, kolorerede Mure og kun nok Træer og Buske til at give Kuløren et fortryllende Udtryk. Paa den anden Side en Bjergkløft er Levningerne af en Vandledning af Sten, bygget som et Huldige, bueformet og tre Rækker høj. Denne Vandledning var for Aarhundreder tilbage en af Hovedkilderne til Byens Vandforraad. Som et Bevis for den Fremgang, der var gjort tilbage i Tiden, kan det nævnes, at i Incaernes Tid, da Cusco var en By paa over 200.000 Indbyggere, var Vandforraadet saa godt konserveret og inddelt i Stenvandledninger og Grøfter, at der var et rigeligt Forraad til al Brug i Byen, indbefattende Vanding ved Overrisling. — Fæstningsværkerne er passende regnet blandt Verdens Underværker. Dets Mure omringede hele Bjergtoppen med tre Murrækker, bygget af store Stenblokke, der ligner Flintesten, af hvilke nogle er 25 Fod høje og 12 Fod tykke — alle sikkert og fuldkomment afpasset og udhugget med den fineste Noj-

agtighed. Cusco har flere Katedraler, Kirker, Munke- og Nonneklostre og andre religiøse Bygningsværker end nogen anden By af samme Storrelse i Verden, og næsten alle disse er bygget i Koloni-Perioden af Materiale sikret ved at nedrive Incaernes Bygningsværker. Dygtigheden til Udførelsen af Stenarbejder i denne Periode er meget simpel, naar vi sammenligner den med, hvad der endnu staar af de nedrevne Bygningsværker. Der kan nemt skelnes mellem de forskellige Bygningsperioder ved Arkitekturens Karakter og Dygtighed — det ældste er absolut det bedste, og det forringes gradvis, saa at det nuværende Aarhundredes Kunst er det mest klodsede og usolide af alle Bygningsarbejder. »The Temple of the sun« (Solens Tempel) er beliggende næsten i Hjertet af den store Slette, og staar som et meget levende Monument for dets Bygmestre. Den mexikanske Fuldkommenhed i Arkitekturen af dette cirkelrunde Stenarbejde er sikkert uden Lige i hele Verden; der er ingen Beskrivelse eller noget Fotografi, der tilnærmelsesvis kan fremstille Nøjagtigheden i Udhugningen af hver af disse Sten. En øvet Mobelsnedker nu til Dags, som med det bedste Værktøj arbejder i haardt Træ, kunde ikke overgaa den delikate Finhed, hvormed disse fuldkomne udhugne Sten er sammenføjet, der ikke en Gang er blevet rokket et Haars Bredde af Jordskælv igennem Aarhundreder — med Undtagelse af en Revne, der er slaet i en af Granitblokkene og gaaende i diagonal Retning — uden dog at skade Sammenføjningerne stort. Saa fuldkomne er Sammenføjningerne udført og de forskellige Retninger sammenbundne. — Paa næsten hver Gade i Cusco er der Levninger af Inca- eller For-Inca-Mure, Hvalvinger og Porte. Byen i sig selv er omringet af en mægtig Mur, af hvilken der er Levninger nok tilbage, saa at den kan følges fra den ene Ende til den anden. Paa mange af Gaderne findes der Rækker af Mure af det mest fuldkomne Stenarbejde, der nu kun bruges som Grunden til tarvelige Lerhytter, hvor Efterkommerne af denne mægtige Nation lever i Fattigdom og Snavs.

Paa vor Rejse til Syd-Amerika fra Guaqui, beliggende paa Bredderne af den interessante Sø Titicaca, til La Paz, Hovedstaden i Bolivia, saa vi paa begge Sider af Vejen mange interessante Ruiner, indbefattende ældgamle Indianer-Landsbyer. Ved Tiahuanaco saa vi nær Jernbanesporene mange velbevarede Stenstotter, der, ifølge Autoriteter, tilhørte en For-Inca-Civilisation. Hele dette Højsletteland, der er omringet af de majestætiske Andesbjergene, er opfyldt af Ruiner og Levninger fra ældgamle Civilisationer, saa at Rejsende, interesseret i Antikviteter, kunde tilbringe Maaned efter Maaned og anstille Efterforskninger imellem dem. Læseren og Undersøgeren af Mormons Bog vilde ikke have nogen Besværlighed med at forbinde det hele med Optegnelserne fundne i den hellige Bog, som det 19. Aarhundredes store Profet, Josef Smith, modtog gennem Englen Moronis Betjening.

---

## MORMONS BOG KONKURRENCEN.

---

Fristen for Indsendelsen af Svar paa de 7 Spørgsmaal angaaende Mormons Bog udløb den 1. April, til hvilken Tid en Mængde Svar var indløbet. Det første Svar indkom fra den 12-aarige Diakon Sigfried Andersen, København, kun et Par Uger efter, at Konkurrencen aabnedes. Sigfrieds Svar var rigtige paa et nær. Odense Gren indtager Hæderspladsen med Hensyn til Antal af indsendte Svar, nemlig 10, hvilket er et meget smukt Resultat, der fortjener speciel Omtale og Paaskønnelse. Der har været en Del delte Meninger med Hensyn til, hvilket Vers der er det korteste, hvilket ogsaa fremgaar af de Svar, der er indkommet. Nogle har indsendt som Svar paa det korteste Vers II Nephi 13. Kap. 21. Vers, der har tre Ord, men 22 Bogstaver, medens andre har indsendt Alma 18. Kap. 27. Vers, der har

fire Ord, men kun 12 Bogstaver. Der findes to andre Vers med fire Ord, men de har 15 Bogstaver, nemlig Alma 11. Kap. 29. Vers og Alma 30. Kap. 38. Vers. Den delte Opfattelse har været mellem Alma 18:27 og II Nephi 13:21. Da der ingen Regel har været sat for, hvorledes dette skulde bedømmes, kan begge Svar betragtes som rigtige. Dog skal det oplyses, at Svaret, der paa Forhaand var udarbejdet paa Kontoret, havde Alma 18:27 som det korteste Vers. Den korrekte Besvarelse af Spørgsmaalene lyder saaledes:

1. Hvor mange Bøger findes der?

Svar: 15.

2. Hvor mange Kapitler?

Svar: 239.

3. Hvor findes det længste Kapitel?

Svar: Jakobs' 5. Kap.

4. Hvor findes det korteste Kapitel?

Svar: Moroni 5. Kap.

5. Hvor findes det længste Vers?

Svar: Alma 60. Kap. 16. Vers.

6. Hvor findes det korteste Vers?

Svar: Alma 18. Kap. 27. Vers.

7. Hvor findes det midterste Kapitel?

Svar: Alma 25. Kap.

Rigtige Svar med Alma 18:27 som det korteste Vers var indsendt af følgende: Missionær Clifton E. Henrichsen og Peter M. Andersen, Sønderborg; Jes Jessen, Vester Sottrup, Sønderborg; Jens P. Hansen, Dunhammervej 3, København; Anny Krebs, København; Stine Nielsen, Albanigade 23, Odense; Minnie Andersen, Borupsgade 12, Aarhus; Elisabeth Nielsen, Aalborg. Rigtige Svar med II Nephi 13:21 som korteste Vers var indsendt af følgende: Elsa Møller, Nedergade 3, Odense; Anna K. Jørgensen, Sigvalds-gade 4, Odense; Verner H. Andersen, Darum pr. Bramminge; Viggo Moroni Christensen, Fabersgade 21, Odense;

Missionær Holger Petersen og Douglas Thomsen, Jens Benzonsgade 25, Odense; Marie Larsen, Thorsgade 49, Odense; Hartvig Brolyng, København; Niels Andersen, Forholmsvej 10, Hjørring, samt Johanne Thomsen, Sanatorievej 18, Silkeborg. Svar med én Fejl var indsendt af følgende: Eli Vohlert Nielsen, Aarhus; Karla Vohlert Nielsen, Aarhus; Ida Rasmussen, København; N. Løvendahl, Fanøgade 6, Esbjerg; Søren Pedersen, Nyborg Landevej, Svendborg; Johanne Larsen og L. C. Larsen, Kræmmermarken 208, Odense; P. Chr. Petersen, Olufsvej 8, København; Sigfried Andersen, København; Valdemar Jensen, Skærumhede; Jenny Møller, Aarhus; S. P. Simonsen, De Mezavej 19, Aarhus; Margrethe Petersen, Blødekjær 141 B, Arendal, Norge.

Præmie vil blive uddelt til alle ovenfor nævnte Personer, og Præmien består i en af Kirkens Bøger, nemlig: Mormons Bog, Pagtens Bog, Den kostelige Perle, Josef Smiths Levnedsløb, Zions Sange, Salmebog, En Advarsels Røst, Evangeliets sande Grundsætninger, hvoraf alle ovenfor nævnte Personer vil modtage et Eksempplar efter eget Valg ved at indsende Navn og Adresse til Missionens Kontor med Oplysning om, hvilken Bog de ønsker tilsendt.

Vi retter hermed en Tak til alle dem, der har deltaget i Konkurrencen, og vi haaber, at det har haft og vil have den tilsigtede Hensigt, nemlig at oparbejde en større Interesse blandt Kirkens Medlemmer og Venner for at læse Mormons Bog og faa et mere indgaaende Kendskab til dens Indhold.

---

## FORAARSKONFERENCEN I AALBORG

den 8. og 9. April 1928.

---

Konferencen aabnedes Søndag Formiddag Kl. 10 med en Præsentation af Aalborg Søndagsskole. Der indlededes med at synge Sangen »Vær velkommen, Søndag Morgen«,



Bøn af Søndagsskoleelev Esther Jørgensen, hvorefter Sangen »Nu ringer alle Klokker mod Sky« blev afsunget.

Skolens Forstander, Holger Jørgensen, bød velkommen, hvorefter Skolens forskellige Klasser gav en udmærket og interessant Præsentation med et Resumé over, hvad der har været lært dem i det sidste Halvaar.

Holger Jørgensen takkede Børnene og Funktionærene for det vel udførte Program, hvorefter Ældste Anders P. Andersen, Brønderslev, Str. Minnie Andersen, Aarhus, Str. Ida Petersen, København, Præs. Ole Andersen, Aarhus, og Missionspræsident Jos. L. Petersen talte opmuntrende til Børnene og omtalte Søndagsskolearbejdets store Betydning samt takkede for vel udført Arbejde i det forløbne Halvaar.

Mødet sluttedes med Sangen »Gethsemane«, Taksigelse af Vitta Wagner. Tilstede 150.

## SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 2.

Mødet aabnedes med Salmen »Jerusalem«, Bøn af Ældste Alfred Sørensen, Esbjerg, hvorefter Sangkoret sang »Jesus, Elsker af min Sjæl«.

Præs. N. P. Rasmussen bød Forsamlingen velkommen samt gjorde nogle indledende Bemærkninger, hvorefter følgende Ældster aflagde Rapporter og bar deres Vidnesbyrd: Hjørring Gren, Christian Dausel; Brønderslev Gren, Anders P. Andersen; Nykøbing M. Gren, Niels J. Andersen; Aalborg Gren, N. P. Rasmussen, der ligeledes gav en statistisk Rapport over Arbejdet i Aalborg Distrikt, hvoraf følgende fremhæves: Der har været afholdt 202 Møder; Skrifter uddelt 35035; Hæfter uddelt 673; Mormons Bog uddelt 55; andre Bøger uddelt 10; Abonnenter for Skandinaviens Stjerne 89; Evangeliske Samtaler 1448; Fremmede besøgt 322; Børn velsignede 1; Døbte 16; Medlemmer af Præstedømmet 59; voksne Medlemmer 327; Børn 47; ialt 433. Udtalte sin Glæde over den Fremgang, der havde været i Distriktet siden sidste Konference.

Missionspræsident Jos. L. Petersen foreslog derefter til Opholdelse i de Helliges Tro og Bønner Kirkens Autoriteter, saaledes som disse var foreslaaet og opholdt ved den sidst afholdte Konference i Salt Lake City, Utah. Enstemmigt vedtaget. Foreslog endvidere at opholde i vor Tro og vore Bønner John A. Widtsoe som Præsident over den europæiske Mission og Søster Leah Widtsoe som Præsidentinde for de Kvindelige Hjælpeforeninger i den europæiske Mission. Enstemmigt vedtaget. Foreslog endvidere at opholde Joseph L. Petersen som Præsident over den danske Mission og Søster Ida A. Petersen som Præsidentinde over de Kvindelige Hjælpeforeninger i Missionen. Ligeledes G. Philip Jensen som Medarbejder ved »Skandinaviens Stjerne«. Enstemmigt vedtaget. Hvorefter det blev foreslaaet at løse Præs. N. P. Rasmussen som Præsident over Aalborg Distrikt med Tak for udført Arbejde og Tilladelse til at rejse hjem. Enstemmigt vedtaget. Det blev derefter foreslaaet at indsætte Christian Dausel som Præsident over Aalborg Distrikt. Enstemmigt vedtaget.

Præs. N. P. Rasmussen foreslog derefter, at Missionærerne beskikkes til at virke som følger:

Aalborg Gren: Christian Dausel, Forstander med L. Aldrid Christensen som hans Medhjælper.

Brønderslev Gren: LeRoy Larsen, Forstander, med Niels J. Andersen som hans Medhjælper.

Hjørring Gren: Anders P. Andersen, Forstander med Ira A. Christensen som hans Medhjælper.

Enstemmigt vedtaget.

Til Afveksling et Musiknummer af Str. Elisabeth Nielsen:

Følgende Missionærer talte i Korthed og bar deres Vidnesbyrd: Ældste L. Aldrid Christensen, Le Roy Larsen, Ira A. Christensen, Max R. Christensen, Achton Jensen, Randers, Clifton E. Henrichsen, Sønderborg, samt Str. Ida Petersen.

Mødet sluttedes med at Sangkoret sang »Vi takke dig, Gud«. Bøn af Ældste Jens P. Hansen, København. Tilstede 122.

### SØNDAG AFTEN KL. 7

Under Ledelse af Præs. N. P. Rasmussen aabnedes Mødet med Sang af Koret: »Paa Bjergets høje Top«. Bøn af Ældste Max R. Christensen. Dernæst sang Koret: »I himmelsk Fred«.

Ældste Jens P. Hansen, København, talte om Evangeliets Principer og sammenlignede dem med andre Kirker. Bar sit Vidnesbyrd.

Ældste N. Halvor Madsen, København, bar sit Vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds Søn, og om de store Ting han har gjort for os Mennesker.

Koret sang: »Himmelske Fader«.

Præs. Ole Andersen, Aarhus, talte om Evangeliets Gengivelse til Jorden ved Profeten Jos. Smith, hvorved de gamle Profetier i Biblen blev opfyldt. Bar sit Vidnesbyrd.

Missionspræsident Jos. L. Petersen talte derefter om, at mange maaske undrede sig over, at Jesu Kristi Kirke af sidste Dages Hellige udsender Missionærer til kristne Lande, der mener at have nok i Biblen. Henviste til, at det samme var Tilfældet i fordums Dage, da Kristus bragte Evangeliet til Jøderne, der mente, at de havde nok i de gamle Skrifter. Bar sit Vidnesbyrd om Sandheden af Evangeliet.

Præs. N. P. Rasmussen talte kort og bar sit Vidnesbyrd.

Til Slut sang Koret: »Naar al min Gerning er forbi«. Bøn af Præs. Christian Dausel. Tilstede 189.

### MANDAG 9. APRIL

afholdtes et Missionærmøde fra Kl. 10 Fm. indtil Kl. 5 Em., hvor de forskellige Missionærer aflagde Rapport og udtalte deres Følelser overfor Arbejdet, hvorefter Missionspræsident Joseph L. Petersen udtalte sin Glæde over Arbejdet, der var udført i Distriktet. Gav dernæst flere Raad og Instruk-

tioner til Nytte for Missionærerne i deres Arbejde. Gud, at Herren vilde velsigne Brødrene i deres Arbejde i Fremtiden.

### GRENSKONFERENCE

afholdtes Mandag Aften Kl. 8. Der aabnedes med Sang og Bøn, hvorefter Præsident N. P. Rasmussen bød alle hjertelig velkommen, og overlod derefter Tiden til de forskellige Organisationer at aflægge Rapporter over det udførte Arbejde gennem Halvaaret, som følger: Den kvindelige Hjelpeforening, St. Petrea Olsen; Søndagsskolen, Holger Jørgensen, Unge Mænds Forening, Jens Olsen; Unge Kvinders Forening Asta Wagner; Sangkoret og Vidomsordets Helte, Valdemar Gerlach. Rapporterne viste, at der var en god Tilstand indenfor de forskellige Organisationer.

Præs. N. P. Rasmussen foreslog derefter til Opholdelse følgende Funktionærer i Aalborg Gren: Grenssekretær: Holger Jørgensen. Kredslærere: Emil A. Sandberg, Valdemar Christensen, Holger Jørgensen, Elmer Mørch, Christian Tranholm, Anker Larsen, Jens P. Jensen og Lauritz Wagner. Kvindelige Hjelpeforening: Præsidentinde Petrea Olsen; Første Raadgiver Maren Jørgensen; anden Raadgiver Agnes Gerlach; Skriver Hedvig Larsen; Klasseleder Johanne Pedersen; Kredslærerinder Johanne Pedersen, Martha Sørensen, Ellen Hansen, Anna Christensen, Asta Wagner, Elisabeth Nielsen, Marie Gerlach og Margrethe Larsen. Søndagsskolen: Forstander Holger Jørgensen; Første Raadgiver Valdemar Christensen; anden Raadgiver Reginald E. Giessing; Skriver Andreas Fristrup; Organist Edith Olsen; Lærer og Lærerinder Valdemar Gerlach, Edith Olsen, Evelyn Gerlach, Elisabeth Nielsen og Elmer Mørch. Unge Mænds Forening: Præsident Jens C. Olsen; Første Raadgiver Emil A. Sandberg; anden Raadgiver Laurits Wagner; Skriver Elmer Mørch; Organist Elisabeth Nielsen. Unge Kvinders Forening: Præsidentinde Asta Wagner; første Raadgiver Engnia Larsen; anden Raadgiver Margrethe Larsen; Skriver Karen Jørgensen; Organist Elisabeth Nielsen.

Sangkoret: Sangleder Valdemar Gerlach; assisterende Sangleder Christen Tranholm; Organist Elisabeth Nielsen samt alle de forskellige Medlemmer af Koret som det nu er organiseret. Visdoms Ordets Helte: Præsident Valdemar Gerlach; første Raadgiver Andreas Fristrup; anden Raadgiver Mabel Larsen; Skriver og Kassererske Mary Pedersen. Fornøjelseskomiteen: Lauritz Wagner, Elmer Mørch, Christian Tranholm, Martha B. Sørensen og Sofie Rasmussen. Dørvogter P. C. Sørensen. Enstemmigt vedtaget.

Præs. N. P. Rasmussen og Præs. Jos. L. Petersen talte i Korthed og gav gode Raad og Formaninger til Søkende.

Mødet, der var godt besøgt, sluttedes med Sang og Bøn.

#### TIRSDAG AFTEN

var der Afskedsfest for Præs. N. P. Rasmussen og Ældste N. Halvor Madsen, der har virket i Aalborg Distrikt den største Del af deres Missionstid. Festen var under Ledelse af den kvindelige Hjælpeforening, der havde arrangeret et godt Program og anden Underholdning for Aftenen. Forfriskninger var serveret de Tilstedeværende.

## DEN DANSKE MISSION.

### STATISTIK

Statistisk Rapport for den danske Missions Virksomhed i de tre Maaneder sluttende den 25. Marts 1928, sammenlignet med den samme Periode 1927.

	1928	1927
Antal Missionær	32	33
» døbte	32	24
» Børn velsignet	3	7
» døde	3	3
» Skrifter uddelt	56790	38964
» Hæfter »	1945	2786
» Mormons Bøger omsat	88	83

Antal andre Bøger omsat	82	107
» evangeliske Samtaler	3386	3125
» Møder afholdt	500	454

### ANKOMST.

Ældste Anders Andersen fra Salt Lake City ankom til København den 4. April med Dampskibet Frederik VIII, efter en meget behagelig Rejse. Vi byder Ældste Andersen velkommen til den Danske Mission.

### BESKIKKELSE.

Ældste Anders Andersen er beskikket til at virke i Aarhus Distrikt.

---

### KORRESPONDANCE.

Aarhus, 25. Marts 1928.

Ida Petersen, Korsgade 11, København.

Kære St. Petersen.

Jeg modtog Deres kære Brev dateret 29. Februar. Den Kvindelige Hjelpeforening i Aarhus havde en god Tid den 17. Marts. Vi havde et godt Program med Sang og Musik. Jeg holdt et kort Foredrag om Mødet, der var afholdt i Nauvoo den 29. April 1842, hvor Profeten Josef Smith talte til Søkende og gav dem mange gode Raad og Formaninger. — Brødrene opførte et lille Skuespil, hvorefter vi havde nogle Lege, efter hvilket Forfriskninger blev serveret. Vi havde en behagelig Tid. Der var omtrent 40 tilstede.

Broder Anderson har været omkring i de forskellige Grene, og Dagen har været erindret, hvor der er organiseret en Søster Forening. Jeg haaber vi maa have den Glæde at se Dem til Konferencen i Aarhus. Kærlig Hilsen til Dem og Præsident Petersen, Præsident Jensen og alle Brødrene.

Deres Søster

Minnie Anderson.

---

## GENFØDELSE

Der stiger en tonende Sang  
af Stemmer saa rene og skære  
som Stjernernes evige Hære  
højt oppe paa Himmelens Fang;  
den løfter sig fri ud i Rummet,  
thi jeg har en Glæde fornummet.

Jeg ved, at det bærer mod Vaar,  
thi Solen er kommet tilbage,  
og endt er de vintergraa Dage  
med Mørke og fattige Kaar;  
snart synger en Fugl under Løvet,  
der atter genrejses af Støvet.

Og Luften bli'r svanger og blid,  
— den stryger fra fjærneste Zoner  
og vugger de vaartunge Kroner,  
den har gjort det fra evig Tid.  
Og Jorden frembærer sin Grøde  
skønt Marker og Enge laa øde.

Da Vaaren sin Guldharpe slaar,  
storladen af Rigdom og Lykke,  
mens Fuglen sin Rede vil bygge,  
og Engen har Blomster i Haar.  
Hvor sødt skal al Skabning sig kvæge,  
og Vinterens Vunder sig læge.

Naturen selv fryde sig vil  
og synger fra ringeste Tue  
sin Velkømt til Livskraftens Lue,  
som kommer paany med sit Smil;  
den rummer usynlige Magter,  
vi ærer, elsker og agter.

— Engang skal vi sove i Muld  
og blive til Muld i vor Kiste  
naar Hjærtet i Døden maa briste  
og Livsmaalet er løben fuld,  
af Muldet vi atter skal stande  
som Vaaren genfødes om Lande.

W. V. Møller-Nielsen.

---

SØNDAGSSKOLENS NADVERVERS OG KORLEKTIE  
for Maj 1928.

*Korlektie:*

6. Vi tror paa den samme Organisation, som fandtes i den oprindelige Kirke, nemlig Apostler, Profeter, Evangelister, Hyrder, Lærere o. s. v.

7. Vi tror paa Evangeliets Kræfter og Gaver, nemlig Tungemaalsgaven, Profeti, Aabenbaring, Syner, Helbredelse, Udlæggelse af Tungemaal o. s. v.

*Nadververs:*

O Herre, jeg med ydmygt Sind  
I Aanden kommer til dig ind.  
Ransag mit Hjerte, om du tror  
Mig værdig til dit Nadverbord.

---

Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som bliver bestandig indtil Enden, Han skal blive salig. (Matt. 10: 22, 23.)

---

INDHOLD:

Mormons Bog og Oldtidens Ruiner . . . . .	113	Den Danske Mission . . . . .	125
Mormons Bog Konkurrencen	118	Korrespondance . . . . .	126
Foraarskonferencen i Aalborg . . . . .	120	Digt . . . . .	127

---

SKANDINAVIENS STJERNE, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges Organ i Danmark og Norge, udkommer den 1. og 15. i hver Maaned og koster 6 Kroner pr. Aar eller 25 Øre pr. Nummer. Til Salg paa alle Missionens Kontorer.

Udgivet og forlagt af JOSEPH L. PETERSEN, Korsgade 11, Kbhvn. N.

Trykt hos F. E. Bording.