

SKANDINAVIENS STJERNE



— for 100 Aar siden:

7. Juni: Første og eneste Nummer af „The Expositor“ udkommer.
10. Juni: Nauvoos Byraad beordrer Trykkeriet fjernet.
18. Juni: Joseph Smith erklærer Nauvoo i Belejringsstilstand.
21. Juni: Guvernør Ford ankommer til Carthage.
22. Juni: Joseph og Hyrum Smith og W. Richards sætter over Floden mod Vest.
23. Juni: De vender tilbage paa indtrængende Opfordringer.
24. Juni: Joseph Smith og 18 Brødre tager til Carthage.
25. Juni: De fængles af Dommer Robert F. Smith.
26. Juni: Guvernør Ford gentager i Fængslet sit Løfte om Statens Garanti for Joseph Smiths Sikkerhed.
27. Juni: Pøblen trænger ind i Fængslet og dræber Joseph Smith og Hyrum Smith.

i Aar Generalkonference i København:
25. - 30. Juni.

INDHOLD

Præstedømmet og dets Medlemmer. <i>Orson B. West</i>	82	Landet rundt	89
„Sandhed skal vokse op af Jorden“ <i>Charles W. Penrose</i> 83		Brush up your English.....	91
Mester med den tunge Tornekroner, <i>Kaj Munk</i>	87	Generalkonferencen	92
Ungdomsforeningerne. <i>Stævnedage i Storbyen</i>	88	Hvordan ødelægger man en Forening?	94
		Søndagsskolen	95
		Missionærmærkatet.....	96

JUNI 1944

93. AARGANG

NUMMER 6

Præstedømmet og dets Medlemmer.

Vi ved, at Præstedømmet er Retten til at handle i Guds Navn. De fleste mandlige Medlemmer af Kirken har en eller anden Grad af Præstedømmet. Det er en vidunderlig Gave, som bør plejes med megen Omhu og Varsomhed, da man ellers staar i stor Fare for at miste den. Hvis vi vil ære det hellige Præstedømme i os selv, maa vi ære og respektere det hos dem, der præsiderer i de forskellige Kald overalt i Kirken. Lydighed, Loyalitet og Langmodighed kendetegner Bæreren af det hellige Præstedømme. Han er altid villig til at forsvare sin Broders Rygte, forstaar tilfulde, at Guds Kirke styres fra oven og ved Inspiration.

Præsident Joseph F. Smith sagde engang: »Ærer du Præstedømmet? Ærer du Præstedømmet og dets Nøgler? Vil du, som besidder Præstedømmet, profanere Guddommens Navn? Vil du være oprørsk og æde og drikke med Drukkenbolten, med den vantrø og med den profane? Vil du, som er i Besiddelse af dette Præstedømme, glemme dine Bønner og Giveren af alt godt? Vil du holde Sabbaten hellig? Vil du efterleve Tiendeloven og alle øvrige evangeliske Krav? Vil du altid have Bønnens Aand hos dig og nære Ønske om at gøre godt? Vil du belære dine Børn om Livets og Frelsens Principper, saa at de, naar de er otte Aar gamle, ønsker paa eget Initiativ at blive døbt?«

Nærer vi disse Ønsker og bruger vi vore Evner til at virkeliggøre alt dette? Hvert Medlem af Præstedømmet burde meget nøje studere Kapitel 107 i Pagtens Bog og leve derefter. Præstedømmet skulde være hver Grens Kilde til Inspiration og bære Kærlighedens og Lydighedens Fane højt. Thi uden disse to Begreber intet Præstedømme.

Orson B. West.

»Sandhed skal vokse op af Jorden«

af Charles W. Penrose.

»Sandheden skal vokse op af Jorden, og Retfærdighed skue ned fra Himlen.« Saaledes profeterede Salmisten (Salm. 85: 12). Dette kan betragtes som et billedligt Udtryk, men det er blevet bogstaveligt opfyldt i det 19. Aarhundrede. Midt under Diskussionen over Meningen af mange Dele af Bibelen, som har foraarsaget mange Sorger og bitre Følelser blandt Forkyndere og Professorer i Religion kommer der ud af Jorden en hellig Optegnelse, som indeholder guddommelig Sandhed i saadan Enkelthed og Tydelighed at de, som tror paa den, kan faa Klarhed i deres Sind med Hensyn til de Ting, som har skabt Uoverensstemmelser i den teologiske Verden. Da det amerikanske Kontinent blev opdaget af Kolumbus og andre, som drog over de store Vande for at søge ukendt Land, fandt de en mørkhudet Race sammensat af mange forskellige Stammer, men tilsyneladende af samme Oprindelse, i Besiddelse af det vestlige Kontinent. Den almindelige Tro var, at deres Forfædre i en fjern Fortid var emigreret fra en eller anden Del af den østlige Halvkugle, men naar, eller hvordan eller hvorfor denne Emigration havde fundet Sted, var et dybt Mysterium.

Men i Aaret 1829 blev der i Staten New York udgivet en Bog, som skulde være oversat fra Metalplader, som blev fundet i et Bakkedrag i samme Stat af en ung Mand, som blev ledet til deres Skjulested af en Guds Engel, og inspireret i Oversættelsesarbejdet at tyde Inskriptionerne paa Pladerne og hjulpet dermed ved et Instrument, som var opbevaret sammen med dem, og som kaldtes Urim og Thummin. Pladerne havde Udseende som Guld, var ikke helt saa tykke som almindeligt Blik, var seks Gange syv Tommer lange og indgraveret paa begge Sider og fæstet sammen som en Bog med tre Ringe i Ryggen. Denne unge Mand, Joseph Smith, som handlede under det himmelske Sendebuds Inspiration, begyndte saa stille som muligt at udføre det vanskelige Arbejde, som forlangtes af ham. Da han havde en mangelfuld Uddannelse, fik han en til at skrive for sig, eftersom han dikterede Ord for Ord.

Missionærmærkatet fortæller det.

En Farmer ved Navn Martin Harris, som var blevet interesseret i Arbejdet, modtog af Joseph Smith en Kopi af nogle af Skriftegnene med deres Oversættelse. Disse tog han med sig til New York og overlod dem til nogle lærde Sprogforskere, blandt andet en Professor Anthon, som efter at have studeret dem, udtalte, at Skriftegnene var ægte, og at Oversættelsen, saa vidt han kunde skønne, var rigtig. Han skrev en Erklæring herom og gav Martin Harris den. Men da han derpaa spurgte ham, hvordan denne unge Mand havde faaet fat i den Optegnelse, som indeholdt disse Skriftegn, og fik Oplysning om, at den var aabenbaret til ham af en Guds Engel, bad han Martin Harris om at maatte se den Erklæring, som han havde givet ham. Da han fik den, rev han den i Stykker, idet han erklærede, at der ikke var nogen, som modtog Englebesøg. »Men,« sagde han, hvis Bogen blev bragt til ham, saa vilde han forsøge at oversætte den, Martin Harris oplyste ham da om det Faktum, at en Del af Bogen var forseglet, hvortil Professoren udbrød: »Jeg kan ikke læse en forseglet Bog.«

Den Del af Bogen, som ikke var forseglet, blev oversat til det engelske Sprog af Joseph Smith og udgjorde da en Bog paa ca. 600 Sider og blev udgivet under Titlen »Mormons Bog«. Denne Titel fik Bogen, fordi en Profet ved Navn Mormon paa Guds Befaling, omtrent 400 Aar efter Kr. samlede og forkortede Optegnelserne, som var skrevet af Profeter, som virkede paa det amerikanske Kontinent tilbage til ca. 600 Aar før Kristus, da en Koloni Israelitter blev ført fra Palæstina over Vandene og der blev et talrigt Folk, den nuværende amerikanske Indianerraces Forfædre. Beretningen om deres Rejser, at de slog sig ned paa det vestlige Kontinent, Guds Aabenbaringer til dem, deres Splittelse paa Grund af Ugudelighed til adskilte Stammer, Maaden, hvorpaa deres Hudfarve blev forandret, deres Krige, deres Arbejde, deres Bygninger, deres Skikke, deres Sprog, deres Profeters Ord, — alt dette bliver fortalt klart og tydeligt i Mormons Bog. Der bliver ogsaa givet en Beretning i den om vor Herres Jesu Kristi Besøg hos dette Folk efter hans Opstandelse som Opfyldelse af hans egen Forudsigelse, som findes i Johs. 10: 16.: »Og jeg har andre Faar, som ikke er af

denne Fold, ogsaa dem bør jeg føre, og de skal høre min Røst, og der skal blive een Hjord og een Hyrde.« At disse »andre Faar« ikke var Hedningerne, som det almindeligvis antages, fremgaar klart af Kristi Paastand: »Jeg er kun sendt til de fortabte Faar af Israels Hus.« — Matt. 25: 24. Han oprettede sin Kirke iblandt dem, ordinerede tolv Apostle og gav dem det samme Evangelium, den samme Myndighed, de samme Gaver, Kræfter, Ordinancer og Velsignelser, som han gav sine »Faar« paa den østlige Halvkugle. Saaledes indeholder Mormons Bog Evangeliets Fylde og staar som et Vidne om Bibelens Sandhed. Disse to Optegnelser bekræfter hinanden og begge i Forening bærer Vidnesbyrd til en vantro Verden om, at Jesus fra Nazareth er Kristus, den evige Guds Søn og Verdens Frelser.

Denne Optegnelse indeholder ogsaa en Beretning om en Koloni, som blev ledet af Herren til det vestlige Kontinent paa den Tid, da Folkene blev adspredt, efter at deres Sprog var blevet forvirret, og Bygningen af Babelstaarnet blev standset. Ruinerne af deres Byer og Templer og Fæstninger, opdaget af Opdagelsesrejsende og Arkæologer efter at Mormons Bog blev udgivet, er tause, men kraftige Vidnesbyrd om Optegnelsens Sandhed. Hvert Aar, som gaar, bringer nye lignende Beviser og utallige Vidnesbyrd om Profeten, Seeren og Oversætteren Joseph Smiths guddommelige Mission. Mormons Bog er siden blevet oversat og udgivet paa mange Sprog og overladt til den religiøse og videnskabelige Verdens Granskning, og ingen har hidtil været i Stand til at udpege, hvori den ikke stemmer overens med de jødiske Skrifter eller med de Fakta, som Oldtidens Forskere og videnskabelige Undersøgelser har bragt frem. Dog blev den bragt frem i denne Tid af en ulærd Yngling, ukendt med Verden, opdraget i landlige Forhold, uden Adgang til Tidens Litteratur, endog uden saa megen Uddannelse som en almindelig Skoledreng har nu for Tiden.

I Følge Mormons Bog var de Folk, som rejste fra Jerusalem til det amerikanske Fastland og tog deres Fædres Genealogi og en Afskrift af Loven og Profeterne med sig, af Josefs Stamme gennem Efraim og Manasse og blev ledet ud af Palæstina, da Zedekias var Konge i Juda.

Mormons Bogs Fremkost er forudsagt af Profeten Esajas, 29: 4—19. Den er et faldent Folks Stemme, som hvisker frem »af Støvet«. Den er kommet frem til en Tid, da Verden er »drukken, men ikke af Vin,« vaklende under falske Lærdømmes Indflydelse, og uden Profeter og Seere. Den er det »vidunderlige Værk og et Under,« som Herren skulde bringe frem for at forvirre dem, som havde sat Tingene paa Hovedet, og som tjente ham med deres Læber, medens deres Hjerter var langt borte fra ham.

Esajas siger, at Bogens Ord skulde lægges frem for den lærde med disse Ord: »Læs dog dette,« og han skulde svare: »Jeg kan ikke, for den er forseglet.« Bogen selv skulde »leveres til den, som ikke var lærd«, og at den skulde læses fremgaar tydeligt af 18. Vers: »Og paa den Dag skal de døve høre Bogens Ord, og ud af Mulm og Mørke skal blindes Øjne se og de sagtmodige skal glæde sig endnu mere i Herren, og de fattige blandt Menneskene skal fryde sig i Israels Hellige.« Mormons Bogs Fremkomst som »Josefs Stav« er ogsaa forudsagt i Ezekiel 37: 15—22. Martin Harris' Samtale med Professor Anthon, som er gengivet ovenfor, opfyldte en Del af Esajas Profeti, de andre Dele er blevet opfyldt ved, at Bogen er blevet oversat af en ulærd ung Mand, ved at den er blevet læst af de sagtmodige og fattige blandt Menneskene og ved, at de blinde har faaet deres Syn, og de døve kan høre og har set og hørt Bogens Ord og bærer Vidnesbyrd om dens guddommelige Oprindelse. »Judas Stav«, — Bibelen — er nu føjet sammen med »Josephs Stav« — Mormons Bog — og som Esajas forudsagde, er de blevet til eet i Herrens Haand, som et Vidne for ham og hans Søn Jesus Kristus i de sidste Dage.

Tusinder af Mennesker af forskellige Nationaliteter har modtaget guddommelige Vidnesbyrd om, at Bogen er sand, og at Joseph Smith, som oversatte den ved Guds Gave, var en sand Profet, kaldet af Gud til at indlede Tidernes Fyldes Husholdning. Enhver, som vil læse Mormons Bog med fordomsfrit Sind, og som vil bede til Gud i Tro, i Jesu Kristi Navn, skal visselig modtage et Vidnesbyrd om dens Sandhed og blive ledet paa Vejen til evig Frelse.

Gør det bekendt over Land og i By, Herren har talet paany!

(Efter »Med Sol og megen Glæde«).

Mester med den tunge Tornekroner.

*Mester med den tunge Tornekroner,
jeg kan ikke følge efter dig,
naar en Præstegaard, en venlig Kone
og to raske Drengene lokker mig.*

*Mester med den tunge Tornekroner,
havde blot du været Jordens Gæst
for at læge, frelse og forsone,
var det ingen Sag at være Præst.*

*Men naar nu den tunge Tornekroner
og de mørke Blodspor til din Grav
og din Tales smertedybe Tone
vidner, at du ogsaa stiller Krav!*

*Mester med den tunge Tornekroner,
„følg mig, følg mig“, var dit Bud, din Bøn.
Jo, men se dog fra din Ærestroner,
hvor din Faders Jord er skon.*

*Mester med den tunge Tornekroner:
„Hvo sit Liv vil bjerge, naar det ej!“
Hjælp mig da trods Præstegaard og Kone,
ja, selv Drengene at følge dig.*

Kaj Munk (1921).

Ungdomsforeningerne.

Stævnedage i Storbyen.

Maaske er det med en lidt utryg Følelse, I forbereder Jer til Generalkonferencen i København i Ugen fra den 25-30 Juni. Selv om Sommeren med al sin straalende Farvepragt sætter sit Præg paa helé vort Følelsesliv, er det alligevel ikke nok til at tage den Tyngde bort, som Krigen har skabt. Vort Formaal og vor Tanke er dog ikke at gaa og blive triste og melan-kolske, men tværtimod forsøge en Opbyggelse og Styrkelse i hele vort Kirkearbejde. Vor Kirke skal og maa bestaa trods al Uro.

Derfor er den Uge, hvor vi skal fejre een af de største Be-givenheder i Verdenshistorien, Ungdomsforeningerne velkom-men, og vi rækker gladelig vor Haand hertil.

Naar Ungdomsforeningernes Hovedbestyrelse i de sidste Aar ikke har turdet paatage sig det Ansvar at arrangere Stævne, har det været med Missionens fulde Tilslutning, men den Lej-lighed, der her skal fejres, har en alt overskyggende Betydning for hele vor Kirkes Eksistens, og derfor er der Grund til at hylde Ideen. Da der ikke, som tidligere nævnt, har været afholdt Stævne de sidste Aar, vil jeg indtrængende anmode alle Ungdomsforeningernes Medlemmer om, saafremt det paa nogen Maade kan lade sig gøre at møde op i København til den 25. Juni.

Den 28. Juni er overladt Ungdomsforeningerne og det jeg her især vil hæfte mig ved, er et Instruktions- og Spørgemøde, som Hovedbestyrelsen vil arrangere. Vi forstaar tilfulde vore lokale Medarbejdere, naar de udtaler, at der mangler Kontakt os imellem, men hvorledes, mine Søkende tror I ikke, vi føler det i Hovedbestyrelserne. Lad os bare aldrig faa den Følelse, at vi kæmper forgæves. Derfor har vi tænkt, paa dette Møde at høre fra Jer, høre Jeres gode Ideer, modtage Belæring af hinandens Kamp og være hverandre til Trøst og Opbyggelse.

Vi i Hovedbestyrelsen ser op til Jer i de lokale Ungdoms-foreninger, vi ved hvor haardt, I maa kæmpe for at samle Ungdom om Kirkens Standarder. Lokket bort fra vort Vis-domsord og vore Trosartikler for at give sig Verdens Glimmer og Pragt i Vold, det er den Side, I oftest bliver Vidne til. Men der er stadig ingen af Jer, der vilde sælge en Tøddel af Jert Kendskab til Mormonismen for Mønt.

Jeg glæder mig til at trykke jeres Hænder og stifte nær-mere Bekendtskab med Jer allesammen og sætter mit Haab til, at Gud vil give dette Stævne en rig Fylde af sin gode Helligaand, saa det Samvær, der her for mange skal paabe-gyndes, maa fortsætte til Gavn og Glæde for os selv og sidst, men ikke mindst, til Fremme af Guds Sag.

Julius Andersen

Præsident for Hovedbestyrelsen.

Ønsker De udsendt flere Missionærer?

LANDET RUNDT.

Aalborg. Konferencen indledes med Underholdning af Sangkoret Fredag den 21. April. Koret blev ledet af Chr. Tranholm og udførte et udmærket Program. Bagefter havde Ungdomsforeningen en lettere Del paa Programmet, som udførtes i den lille Sal.

Søndag den 23. begyndte med Præstedømsmode Kl. 9 og Søndagsskole Kl. 10. Et fint Program blev udført af Børnene, der var Spørgsmaal og Svar af 3 Børneklasser med over 10 Børn i hver Klasse og Børnene fik megen Ros for deres Præstationer. Et Børnekor paa 25 Stemmer sang 2 nydelige Sange, som vakte stor Anerkendelse. Søndag Eftermiddag Kl. 15,30 afholdtes Gudstjeneste, hvor Ældste W. Ø. Pedersen, Distriktspræsident Th. Jensen og Missionspræsident Orson B. West talte godt og interessant til Forsamlingen.

Mandag Aften var der Afskedsfest for Str. Inger Bukke, som blev beskikket til at virke som Missionær i Esbjerg. Som Program blev Sangfarcen »Lille Nitouche« opført. Det vakte stor Begejstring.

Aalborg Dilletanter opfører „Lille Nitouche“ i Randers og Aarhus.

Store Bededag rejste Skuespillerne til Randers for at opføre det muntre Sangstykke der om Aftenen. Lordag rejste de videre til Aarhus og Stykket blev spillet samme Aften.

MHB.

Aarhus. Ungdommen i Aarhus arbejder, og af blot 2 Maa- neders Program kan fremhæves: Serien Danmark rundt, Randers. Kostume-Fest. Weise-Aften. Kirkens Komponister i Tekst og Toner. Skuespillet »Ruth«. Skuespillet »Sandheden«. Min Yndlingssang og dens Historie med samtlige Tilstedeværende som Deltagere. Naturhistor. Foredrag m. Film ved Kommunalærer Vigild. Vi her i Aarhus glæder os til vore Ungdomsmøder, vi har altid noget nyt hver Gang. R.N.

København. Foraarskonferencen begyndtes med en »Dansk Aften« den 5. Maj under Medvirken af Sangkoret under Edmund Kaiser og en Række fornemme Solister blandt Søskende. Det blev en smuk og stemningsfuld Aften med stort Besøg. Den 7. Maj fortsattes med Præstedømsmode og Søndagsskole, som desværre maatte afbrydes paa Grund af Luftalarm og fortsattes i Beskyttelsesrummet. Det gik en Del ud over Programmet, men, alligevel var der god Stemning.

Søndag Aften afholdtes saa Conference-Gudstjenesten med Taler af Ældste W. Ørum Pedersen, Ældste Niels Peder Olsen, Søster Dagny Nielsen og Sange af Koret.

Mandag Aften var Kvindelig Hjælpeforenings, som havde arrangeret et fint lille Program og Bazar med Salg af Forfriskninger og de flittige Søstres Vinterhusflid. J. S.

Odense. Foraarskonferencen d. 30. April indledes med Præstedømsmøde, der var besøgt af 12. Flere af Brødrene bar deres Vidnesbyrd angaaende Evangeliet, og Mødet sluttede med Diskussion af forskellige Spørgmaal under Ledelse af Missionspræsidenten.

Søndagsskolen havde 64 tilstede, hvoraf en meget stor Del var Slægtninge til Thomas Thomsen og Gudrun Hansen, der blev viet efter Mødet.

Kl. 19 afholdtes Aftengudstjenesten. Talere var Broder Chr. Dietz, Brønderslev, Distriktspræsident Axel Mathiesen og Missionspræsidenten. Tilstede ialt 29.

Mandag Aften holdt Kvindelig Hjælpeforening Bazar for Foreningens Velgørenhedsarbejde.

AM.

Aalborg. Henning Jørgensen Fanø ordineredes til Lærer af Missionspræsident Orson B. West den 23. April 1944.

Thorvald Helmer Pedersen ordineredes til Diakon af Distriktspræsident Henry Løjborg den 14. Maj 1944.

Aarhus Irma Hauberg Jensen døbt d. 16. April af Faderen, Distriktspræsident Thorvald Jensen. Haandspaalæggelse v. Ældste Frede Thomsen.

Hjørring. Signe Jensen Christensen døbt den 23. April af Ældste Chr. G. Christensen. Haandspaalæggelse ved Missionspræsidenten.

Silkeborg. Valborg Carlsen døbt den 16. April af Faderen, Ældste Jens Carl Morten

Carlsen. Haandspaalæggelse v. Ældste N. P. Thomassen.

Solveig Kirstine Carlsen døbt den 16. April af Faderen. Ældste Jens Carl Morten Carlsen. Haandspaalæggelse ved Ældste W. Ørum Pedersen.

Ovenstaaende Søskende ønskes hjertelig til Lykke og bydes velkommen i Kirken.

København. Hansine Marie Bodil Larsen fyldte 70 Aar d. 15. Maj. Medlem siden 1910.

Ældste Ole C. Petersen fylder 70 Aar den 8. Juni. Han har været Medlem af Kirken siden 1914.

Ingeborg Andersen fylder d. 13. Juni 65 Aar. Hun har været Medlem siden 1920.

Hjertelig Til Lykke!

Aarhus. Maren Jensen døde d. 16. April, 84 Aar gammel. Hun havde været Medlem af Kirken siden 1910.

Esbjerg. Ældste Hans Larsen, Ringkøbing, døde d. 10. Maj, 73 Aar gammel. Han havde været Missionær i 1931—32. Ære være deres Minde!

Aflosning. Søster Karen Margrethe Andersen er blevet afløst med Tak og Ære fra Stillingen som Præsidentinde for Primary-Organisationerne i Danmark.

Ny Præsidentinde. Til at afløse Str. Karen Margrethe Andersen er Søster Anne Jessen, Viborg, blevet beskikket. Søster Jessen møder velforberejdet til dette Hverv, og vi ønsker hende Held og Lykke dermed.



København. Søndag d. 7. Maj
viedes Karen Margrethe Jensen
og Ældste Peder Andersen af
Præsident Orson B. West.

Odense. Søndag d. 30. April
viedes Karen Gudrun Hansen
og Thomas Anton Thomsen af
Præsident Orson B. West.

Hjertelig Til Lykke!

»Det gaar nok!«

Der er ingenting, der gaar af
sig selv,
undtagen det, som gaar i
Forfald.



Brush up your English. *The Missionary's Recompense.*

(Fortsat fra forrige Nr.)

My name is Forbes, the man
began, I have a farm about
two miles from here and would
be glad to have you come
home with me. We are always
glad to see somebody from
the outside world. The elder
thanked God for his help and
¹³eagerly ¹⁴accepted the invi-
tation.

For a few moments the two
¹⁵rode in ¹⁶silence and then
Elder Morgan ¹⁷explained his
work and was happy to ¹⁸dis-
cover that Mr. Forbes was
very much interested in what
he said and was ¹⁹anxious to
learn more about this new
and ²⁰strange religion. My wife
and I have been hoping and

praying that we might find
a ²¹belief which really ²²satis-
fied our hungry souls, said Mr.
Forbes. Before the death of
our little son religion did not
matter much. We seemed ²³me-
rely to live without giving it
a thought.

It sometimes takes sorrow and
even death to open our souls,
replied the elder.

My wife and I have been told
by many, said Mr. Forbes, that
death ended ²⁴conscious exis-
tence, and that when we laid
our son to his last ²⁵rest, it
was the end. It did not seem
reasonable to us, and we have
been waiting and ²⁶praying for
light and intelligence on the
matter.

Sluttet Side 95

ved at benytte Missionærmærkatet!

GENERALKONFERENCEN.

Angaaende Indkvarteringen.

Der er ingen Tvivl om, at Københavnerne vil være glade for at yde Provinsens Søkende Husly i Konference-Ugen. Vi har derved en Lejlighed til at yde lidt Gengæld for den Gæstfrihed, vi altid møder, naar vi kommer ud i Landet. — Vi glæder os til at vise vore Søkende, at ogsaa vi kan vise lidt Imødekommenhed.

Men Indkvartering i en hel Uge for henved 100 Mennesker (som der regnes med) er jo ikke nogen helt let Opgave. Det har derfor været nødvendigt at fastsætte bestemte Regler for Værter og Gæster. Gennemsnitligt er de københavnske Søkende ikke velhavende, og vi har ikke turdet paalægge Søkende den fulde Udgift, som i mange Tilfælde en hel Families Bispisning og Ophold i en Uge, vil være, uden en vis Godtgørelse. Og det er jo ikke Meningen, at Glæden ved at kunne yde Provinsboerne sin Opvartning og Anerkendelse skal være forbeholdt de mest velstillede alene. Der er derfor fastsat følgende Regler, som bedes nøje overholdt:

Natlogi i Konference-Ugen gratis

Godtgørelse for Morgenmad i Konference-Ugen. . Kr. 3,00

Godtgørelse for fuld Kost i Konference-Ugen. . Kr. 15,00

Altsammen beregnet for 1 voksen Person.

Børn under 8 Aar beregnes til halv Pris.

Man er naturligvis frit stillet, om man ønsker at spise hos Værten eller hellere vil holde sig selv med Kost.

Vi beder Søkende i Provinsen være forvissede om, at vi i København gerne vilde huse Jer og bispise Jer ganske gratis, men af ovenfor nævnte Grunde og for at undgaa enhver Mislyd og efter nøje Overvejelse, er disse Regler blevet fastsat. Forholdene er ekstraordinære, og det er derfor ingen Skam, hverken at give eller modtage de ovenfor nævnte Beløb, der, det kan enhver nemt se, ikke giver nogen Mulighed for Fortjeneste paa de tilrejsendes Bekostning.

Rationeringsmærker maa naturligvis medbringes og ydes Værterne i det Omfang, som der nydes rationerede Varer for. Gæsterne bedes selv medbringe Lagen, Dyne- og Pudebetræk.

Ønsker nogen Hotelværelse, er vi gerne behjælpelige hermed.

Se Tilmeldelsesblank., som er vedlagt dette Nr. af »STJERNEN«.

25-Øres Indsamlingen.

Indsamlingen til Mindesmærket for Profeten Joseph Smith, som skal afsløres paa 100-Aarsdagen for hans Død den 27. Juni, nærmer sig nu sin Afslutning. Senest den 15. Juni skal alle Lister være indsendt til Missionskontoret, hvorefter Navnene vil blive overført til Pergamentruller, som indstøbes bag Mindetavlen.

Soskende, som bor udenfor de organiserede Grene er naturligvis ogsaa med i Indsamlingen. De betaler nemmest (25 Øre pr. Navn) ved Indsendelse af Beløbet i Frimærker, men husk at vedlægge Seddel med fulde Navn for hver enkelt Bidragyder. Send endnu i Dag, mens De husker det, Beløbet til: nærmeste Distrikts- eller Grenskontor.

Vi ved, at Grensforstanderne betragter det som en Æressag at kunne indsende Listerne 100% udfyldt, og Rapporterne om Deltagelsen i Indsamlingen har da ogsaa været yderst tilfredsstillende, men der mangler endnu en Del Navne, som gerne skulde med. — Altsaa i Dag!

Adgangskort til Mindegudstjenesten.

Af Hensyn til Roen og Ordenen under Mindehøjtideligheden den 27. Juni, vil der kun blive Adgang mod Forevisning af særligt Adgangskort.

Dette Kort udleveres til alle Kirkens Medlemmer og er gratis! Det er strengt personligt og forsynes med Navn, og det maa for Københavnernes Vedkommende afhentes paa Missionskontoret senest den 10. Juni. Provinsboerne faar deres Kort reserveret ved Indsendelse af den Tilmeldelsesblanket, som findes indlagt i dette Nr. af »STJERNEN«. (Indsendes til Missionskontoret senest den 15. Juni eller afleveres til Grensforstanderen senest den 12. Juni.

Der vil til Mindehøjtideligheden ikke være Adgang for Børn under 8 Aar. Derimod vil der blive stillet et Antal Billetter til Raadighed for Kirkens Venner til en Pris af 2 Kroner pr. Stk. Salget af disse Billetter paabegyndes den 18. Juni.

Kan et udleveret Adgangskort ikke benyttes, er det selvsagt vedkommendes ufravigelige Pligt at returnere det til Kontoret inden Gudstjenesten for dermed at give en anden Adgang til den ledige Plads.

Hvordan ødelægger man en Forening?

1. Bliv væk fra Moderne.
2. Kommer De, saa sørg for at komme for sent.
3. Hvis De er tilstede ved et Møde, forsøm da ikke at fremhæve Fejl, begaaet af andre.
4. Lad Dem aldrig vælge til noget Hverv. Det er altid lettest at kritisere.
5. Men vælger man Dem ikke, bliv saa fornærmet. Hvis De skulde blive valgt, bør De glimre ved Deres Fravær under Udvalgmøderne.
6. Spørger man om Deres Mening, saa sig, at De ikke har noget at bemærke. Efter Mødet kan De altid udbrede Dem om, hvorledes Sagerne burde ordnes.
7. Lad endelig være med at foretage Dem mere end højst nødvendigt. Er der andre Medlemmer, som ikke er bange for at spytte i Næverne for at tage et Tag for Foreningen, bør De straks starte Ramaskriget: »Kliker!«
8. Vent saa længe som muligt med at betale Kontingent — eller lad være med at betale i det hele taget.
9. Naar De deltager i et Møde, bør De stemme paa et — og gaa hjem og gøre noget andet.
10. Paa Møder bør De altid tiltræde de fremsatte Forslag — og først bagefter komme med Indvendinger.
11. Lad være med at give Oplysninger, hvis Foreningen anmoder derom.
12. Klag over Mangelfuldhed i Foreningens Oplysninger.
13. Sørg for at faa alt, hvad Foreningen kan yde, men giv selv Foreningen

(Glasgow Chamber of Commerce Journal,
her ved Helligaands Kirkens Blad)

SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer een Gang maanedl.
Aarsabonnement Kr. 3,50, pr. Nummer 35 Øre
Ansvarshavende Redaktør: Orson B. West, Priorvej 12, København F.

SØNDAGSSKOLEN

Juli 1944.



NADVERVERS.

Har Fred du i dit Hjerte
med hver en Sjæl paa Jord.
Da nyde kan med Glæde
du Herrens Nadverbord.

KORLEKTIER

1. Søndag.

For Børn under 10 Aar

2. Mosebog 20. Kap.: 15. Vers: Du skal ikke stjæle.

2. Søndag.

For Børn over 10 Aar

Markus 6. Kap.: 13. Vers: Og de drev de mange Djævle ud og salvede mange syge med Olie og helbredte dem.

3. Søndag.

Junior

Apostlenes Gerninger 20. Kap.: 29. og 30. Vers: Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden. Og af eders egen Midte skal der opstaa Mænd, som skulle tale forventede Ting for at drage Disciplene efter sig.

4. Søndag.

Senior

Judas's Brev, 17. og 18. Vers: I elskede! kommer de Ord i Hu, som forud ere talte af vor Herres Jesu Kristi Apostle; Thi de sagde eder: I den sidste Tid skal der være Spottere, som vandre efter deres Ugudeligheders Begæring. N.P.A.

Et Par Ord om Sladder.

Misundelsen skulde et Barn have døbt
og Ondskaben skulde staa Fadder,
i Løgnens Kjole blev Barnet svøbt,
og saa fik det Navnet Sladder.

(Fortsat fra Side 91).

13) ivrigt. 14) modtog. 15) kø- kelig. 21) Tro. 22) tilfredsstil-
te. 16) Tavshed. 17) forklarede. lede. 23) blot. 24) bevidst.
18) opdage. 19) ivrig. 20) mær- 25) Hvile. 26) bedt.

Missionærmærkatet.



Den sidste Tid har der været talt og skrevet meget om Kirken og Reklamen, og mens Meningerne her i Landets folkekirkelige Kredse har været forskellige, har det været interessant for lang Tid siden at se, at Kirken — særligt i Hovedkvarteret ved sine Udsendelser af Litteratur, Tryksager etc. har vist Forstaaelse af Reklamens rette Brug i Kirkens Tjeneste.

Med Tilladelse og Anbefaling fra Missionspræsidenten har Dansk Missionærforening ladet fremstille ovenstaaende Mærkat, og det er vel unødvendigt at fremhæve dets reklamemæssige Betydning for Kirken.

Mærkatets Fremstilling har iøvrigt følgende Fordele:

1. Alle har hermed Lejlighed til paa en diskret Maade at faa fortalt vore Venner en Sandhed til Overvejelse, at GUDS KIRKE, den eneste af ham anerkendte paa Jorden netop er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (ogsaa og maaske netop til dem, som vi umuligt kan faa Lejlighed til at tale med).
2. Ved Køb af Missionærmærkatet (pr. Stk. 5 Øre) støtter De Missionærfondet, der anvendes til Udsendelse af Missionærer, og hvem af Kirkens gode Medlemmer og Venner vil ikke gerne igen se Missionærer?

Mærkatet vil kunne købes hos Missionærforeningens Medlemmer eller Repræsentanter i de forskellige Grene og paa Missionskontoret, og af Hensyn til det begrænsede Oplag og Formaalets særlige Karakter, beder vi alle om *nu* at sikre sig denne Nyhed! Lad Mottoet blive:

Intet Brev uden Missionærmærkatet!

For Dansk Missionærforening

W. Ørum Pedersen Carlos Andersen

Ethvert Bidrag til Missionærfondet modtages gerne paa Kirkens Postkonto Nr. 33338 mærket Missionærfondet.