

# SKANDINAVIENS STJERNE



**JOSEPH SMITH**

**1844 · 27 JUNI · 1944**

PAA HUNDREDAARSDAGEN  
FOR PROFETENS MARTYRDØD  
SATTE KIRKENS MEDLEMMER  
I DANMARK DETTE MINDE

## Maanedens Begivenhed.

Den altoverskyggende Begivenhed, siden sidste Nummer af »Stjernen« udkom, blev Generalkonferencen til Minde om Profeten Joseph Smiths Martyrdød. Lad det blive sagt straks: Denne Konference vil leve i hver enkelt Deltagers Hjerter, saa længe han lever. Det er mange, mange Aar siden, vi har haft en saa enestaaende Samling af de Hellige og vore Venner. Jeg vil benytte Lejligheden til at takke de mange Søskende fra Provinsen, der til Trods for mange Vanskeligheder alligevel troppede op, da der blev kaldt, og jeg ved, at ikke en eneste har fortrudt sit Besøg i København. Vore Søskende i København skylder vi ogsaa Tak for den Beredvillighed, hvormed de tog imod vore Gæster.

Arrangementet af Konferencens mange forskellige Begivenheder gennemførtes paa glimrende Vis, og jeg vil gerne her udtrykke min Taknemmelighed til Ældsterne Richard Gregersen og Jørgen Schmidt for det store og uegennyttige Arbejde, de har udført i Konference-Udvalget. Mange Timer har de ofret paa den heldige Gennemførelse af Konferencen. Ingen ved egentlig, hvor stort et Arbejde det er at tilrettelægge en saa storstilet Sammenkomst. Det er ikke blot de store ydre Begivenheder, der skal arrangeres, men de mange Detailler skal ogsaa medregnes, og det er vel nok her det er sværest at faa det til at klappe.

Et karakteristisk Træk ved denne Konference var det glædelige Omslag hos Pressen, der gerne optog Artikler om os og paa mange Maader belyste Mormonismen og dens geniale Stifter. En saa indflydelsesrig Avis som »Berlingske Tidende« ofrede endog »Lederen« paa Mormonerne. Pressens Radioavis omtalte ogsaa vor Generalkonference i dens Udsendelser.

Lad da denne Konference være en Spore for hver enkelt af os, saa at vi i dens Kølvand maa forfølge Successen og bruge alle blanke Vaaben til at forkynde vort herlige Budskab til en Verden, der i allerhøjeste Grad trænger til Evangeliets forædlende Indflydelse.

*Orson B. West.*

## Tilbageblik paa Kirkens Virksomhed i 1943

af John Henry Smith.



Heber J. Grant.

Endnu et af Kirkens Virksomhedsaar med Tilvækst og Fremgang blev afsluttet den 31. December 1943. I mange Henseender var det et usædvanligt Aar, et Aar, hvor man maatte tilpasse sig forøgede Krigstidsrestriktioner, et Aar med Forandringer og et Aar med fornyet Paamindelse om hvor vigtigt det er at leve efter Jesu Kristi Evangelium.

I sin Helhed har det været et godt Aar med Fremskridt og Virksomhed under Kirkens Autoriteters sikre Ledelse, hvis Visdom og inspirerede Styre stadig er blevet lagt for Dagen. Præsident Grant har, trods sin fremskredne Alder og Helbredstilstand, som har forhindret ham i at arbejde i mange Timer i Træk som før, alligevel været i Stand til at haandhæve sit ansvarsfulde Hverv. Det har ikke været mange Dage i Løbet af Aaret, hvor han har været borte fra sit Kontor. Hans Helbred er stadig blevet bedre, og hans kloge og inspirerede Lederskab er i mange Tilfælde blevet stadfæstet.

Hans to Raadgivere, Præsidenterne J. Reuben Clark Jr. og David O. McKay, har i Aar som i de forløbne Aar været til udmærket Hjælp for ham, ligesom de tolv Apostle og alle de andre Generalautoriteter. Alle Lederne i Stave og Missioner har overalt virket trofast.

Meget er udrettet paa mange Omraader indenfor Kirken. Forandringer har fundet Sted indenfor Lederskabet saa vel som blandt Generalautoriteterne i Stave, Wards og Missioner. Nogle af de vigtige Hændelser i Aarets Løb er følgende:

Der blev tre ledige Pladser i Apostlenes Kvorum paa Grund af Rudger Clawsons og Sylvester Q. Cannons Død og Richard R. Lymans Udelukkelse. To Stavspræsidenter blev kaldet til at udfylde de to ledige Pladser i Apostlenes Kvorum, nemlig Spencer W. Kimball fra Mt. Graham Stav, Saf-

ford, Arizona, og Ezra T. Benson fra Washington, D. C. Stav. Begge disse blev valgt under Oktoberkonferencen og ordineret i den paafølgende Uge af Præsident Grant. Den tredje Plads i Apostelskabet var ikke udfyldt ved Aarskiftet.

Der blev ogsaa gjort en Forandring i Bestyrelserne for Søndagsskolen og Primaryforeningen. Søndagsskolens Tilsynsmand døde. Nogle faa Uger efter blev hans første Raadgiver, Milton Bennion, valgt til hans Efterfølger og anden Raadgiver, George R. Hill, blev første Raadgiver og A. Hamer Reisen, som i mange Aar har været Sekretær, blev anden Raadgiver.

Primaryforeningens Præsidentinde, May Green Hinkley, døde, og hendes Efterfølger som Leder for 100.000 Børn blev hendes første Raadgiver Adele Cannon Howells. Anden Raadgiver blev Dessie G. Boyle, som var Medlem af Hovedbestyrelsen.

Kirken har vist stor Vækst i Aarets Løb. Statistiken er endnu ikke færdig. Tyve nye Wards og Grene i Zions Stave er organiseret.

Tre nye Stave blev organiseret, det samlede Antal er nu 145.

En ny Mission blev ogsaa dannet, nemlig Navajo-Zuni Indianer-Missionen, omfattende Navajo- og Zuniindianerne i Ny Mexiko og Arizona. Ralph William Ewans, som bor i Shiprock og har været en aktiv Missionær blandt Indianerne, blev Missionens første Præsident.

Et Antal nye Missionspræsidenter er indsat i Aarets Løb.

Ved Aarets Slutning fik Præstedømmet en Opgave af det Første Præsidentskab og Apostlenes Kvorum, nemlig at udføre Ordinanser i Templerne for mindst 100.000 Navne (mandlige). Mange Stave har accepteret denne specielle Opgave og har kaldet et vist Antal Mænd fra forskellige Kvorum til dette. Stave, som ligger afsides fra Templerne, har givet Midler til at udføre deres Del af Opgaven.

Et af de nye Templer, nemlig i Idaho Falls, som det Første Præsidentskab gav Ordre til at bygge, er nu færdigt, og et andet skal bygges. Grunden er allerede indkøbt. Det første skal indvies i Foraaret 1944. Det andet Tempel skal



bygges i Los Angeles, Californien. Desuden skal et tredje nyt Tempel bygges i Oakland.

Kirkens Velgørenhedsprogram har i det forløbne Aar taget bestemte Skridt fremefter. Lige fra Begyndelsen er det gaaet ud paa at tage Vare paa alle de Medlemmer, som behøver Hjælp i Kirken. Dette Program har taget fastere Form i Aaret, som gik. Kirken skal tage sig af alle, som faar offentlig Understøttelse eller har Aldersrente.

Et andet Skridt fremad er at gøre en Del Projekter permanente. To Eksempler paa dette er Kirkens Landejendom, som er anlagt paa Mejeridrift i Nærheden af Heber City, Utah, og Citrondyrkingen i Nærheden af San Bernardino.

Mange andre Ting kunde nævnes, men det bliver for meget. Kirkens Hjelpeorganisationer kommer til at vise deres Fremgang, naar Statistikken bliver færdig.

Det er forsvarligt at sige, at Krigsaaret 1913 har været et fremgangsrigt Aar for Kirken. Dens Virksomhed er ikke blevet tilsidesat. Mændene og Kvinderne herhjemme har virket flittigt, og alle Rapporter, som er kommet ind fra de 45000 mandlige Kirkemedlemmer, som tjener deres Land i Uniform, viser, at de har Organisationer, som giver dem Anledning til at afholde Gudstjenester etc. Majoriteten af dem holder paa deres Kirkes Ideal, og gennem et rent Liv prædiker de om, hvor stor Værdi deres Religion har for dem. Deres Egenskaber som Ledere har tiltrukket sig stor Opmærksomhed, særlig blandt Præsterne indenfor Hæren og Flaaden, som lægger Mærke til deres Virksomhed og Ideal.

Da vi nu er begyndt paa et nyt Aar, er vi taknemlige og glade over den Fremgang, vi har haft, og møder Fremtiden haabefuldt. Vi haaber paa den Tid, da Retfærdighed og Fred skal raade, da Folkene hører op med at føre Krig, og Menneskene vender deres Opmærksomhed paa den store guddommelige Befaling: »Du skal elske din Næste som dig selv«.

Af det smukke „Mindehefte for Profeten Joseph Smith“ haves endnu enkelte Eksemplarer til Salg paa Grenskontorerne. Pris 1 Kr.

## General-Konferencen.

Skæbnen vilde, at Københavnerne, uden selv at vide det, kom til at fejre Mindet om Joseph Smiths Død paa en Maade, der var mange Gange mere storslaet, end vi selv nogen Sinde kunde have drømt om at fejre det. Og Dagene omkring Hundredaaret blev saa begivenhedsrige, at de vil gaa over i Historien og aldrig vil blive glemte af os, som oplevede dem.

Tirsdag, Onsdag og Torsdag Aften, den 27., 28. og 29. Juni flammede Hundreder af Baal paa Københavns Gader — ganske vist ikke for Profeten, men for at varsle om den kommende General-Strejke. Men uden at være overtroisk kan man alligevel gøre sig sine Tanker om det mærkelige i, at disse Begivenheder netop skulde ske i den selv samme Uge som vi fejrede Mindet om Profetens Martyrdød. Der har dog været mange Uger paa begge Sider af dette Tidspunkt, som kunde have været benyttede hertil. Men vor gode Skæbne vilde altsaa, at Minde-Ugen skulde kunne være sikker paa ikke at glemmes, den skulde af alle afmærkes med rødt i Kalenderen og staa fast i enhver Hukommelse.

Til Trods for alle Vanskeligheder lykkedes det at gennemføre alle Møder med Undtagelse af Missionærforeningens Mandagsmøde og Afslutningsfesten. Det kan passende tages — som det blev sagt ved Indledningen til Minde-Gudstjenssten — som et yderligere Bevis paa, at Gud ikke lader sit Værk standse. Det ruller fremad trods Krig, Spærretid og alle andre Restriktioner.

I det efterfølgende skal gives et Referat over Ugens Begivenheder. Det bliver noget mere udførligt end STJERNEN's sædvanlige Referater, men det er jo naturligt i Betragtning af den store Betydning, Minde-Ugen har, og af Hensyn til kommende Tidens Bedømmelse af Den danske Missions Indsats paa dette Omraade.

### STØRSTE DANSKE PRÆSTEDOMSMØDE

Konferencen indledtes Søndag den 25. Juni om Morgenen med et Præstedømmemøde, som blev historisk paa Grund af det meget store Antal Deltagere, det største Antal danske Medlemmer af Præstedømmet, som vides at have været samlet til Møde. Der var tilstede ialt 69, hvoraf 50 Ældster.

Efter Sangene »Kom alle I Guds Mænd« og »Pris Gud« blev Nadveren administreret og omdelt, hvorpaa Missionens Distriktspræsidenter fik Ordet, Villiam Pedersen, Esbjerg; Henry Løjborg, Aalborg; Enok Andersen, København. Det



Det danske Præstedømme

var i højeste Grad opløftende at høre disse Brøders stærke Vidnesbyrd, en Oplevelse, der sikkert langt frem i Tiden vil styrke Præstedømmets Myndighed og Sammenhold.

Herefter tog Missionspræsidenten Ordet. Først en Tak for den Iver og Interesse, Præstedømmet havde vist Konferencen ved at være samlet her fra hele Landet og en Velkomst til København. Derpaa fulgte en Række vigtige Instruktioner og endelig aflagde ogsaa Missionspræsidenten et brændende Vidnesbyrd.

#### OFFENTLIGT FORMIDDAGSMØDE

Dette Møde, der var besøgt af ca. 250, indledtes med Sangene »Hvilken smuk og yndig Morgen« og »Elskte Zion, stærkt du stande« og Velkomst af Missionspræsidenten, som derpaa overgav Tiden til Københavns Ungdomsforening, som udførte 20 Minutters Program: Indledning ved Præsidentinden, Gerda Zander Andersen, Tale af Alfred Hansen om Ungdomsforeningernes Berettigelse, en Sang af Ellinor Hanssen og endelig en Tale med Emnet »Lykkelige Timer i Ungdomsforeningen« af Edith Mathiesen fra Odense.

Derpaa talte Forstanderne fra Den danske Missions forskellige Grene, i enkelte Tilfælde repræsenteret af Raadgivere: Chr. Madsen, København. Verner Andersen, Hjørring. Erik Thomsen, Esbjerg. Alvin Olsen, Aalborg (for Arnold Bukke). Frede Thomsen, Aarhus. Og endelig Elmer Mørch, Brønderslev. Hver af disse Brødre blev præsenteret for Forsamlingen med nogle Ord af Missionspræsidenten.

Herefter sang Københavns kvindelige Hjelpeforenings Kor »Herligt lyser Fad'rens Naade,« hvorpaa Missionær Anny Breum fik Ordet. Gribende var hendes Bekendelse af egen Svaghed, men absolutte Tro paa Herrens Hjælp. At Slutningen af hendes Tale var versificeret, nedskrevet i et Øjeblikks Inspiration, bidrog kun til at gøre Virkningen saa meget større.

Forsamlingen sang derpaa den dejlige »Saa fast som de evige Bjerge,« impulsivt rejsende sig under sidste Vers Kor.

Saa blev Ordet givet til Missionær Inger Bukke som sidste Taler. Med en klædelig Beskedenhed talte hun om det Arbejde, hun og Str. Breum forsøgte at udføre, og man anede bag Ordene, der udtrykte en stærk Glæde for det betroede Arbejde, at der havde været store Skuffelser og meget tilsyneladende forgæves Arbejde.

De to Missionærers Taler blev det vægtigste Udbytte af Formiddagens Møde, gribende ved deres Oprigtighed og styrkende ved deres kraftige Vidnesbyrd.

Til Slut sang Forsamlingen »Brudte ere Mørkets Lænker.«

#### OFFENTLIG GUDSTJENESTE

Mødet Søndag Aften indledtes med Fællessangene »Kom Hellige« og »Hav Tak for Profeten,« hvorpaa Distriktspræsident Axel Mathiesen, Odense, talte over Emnet »Frafaldet og Evangeliets Gengivelse.« Det blev en helt igennem saglig og nøgtern Tale, letforstaaelig og dog interessant, saaledes at især de mange fremmede, som var mødt op, maa have faaet rigt Udbytte af den, og maa antages at have faaet et Indtryk af Mormonismens Berettigelse og Nødvendighed.

Koret, der var forstærket med Stemmer fra Provinsen, sang derpaa »Den hellige Stad« og »De som saar med Taa-  
rer.«

Missionspræsident Orson B. West talte derefter om »Joseph Smiths Budskab til Verden.« En ypperlig Tale, som man skulde synes, ingen kunde være ligegyldig over for. Den gjorde meget stærkt Indtryk paa Forsamlingen.

Herpaa sang Koret den smukke »Det spredes mer og mer.«

Det skal her siges, at Københavns Kor (med Forstærkning fra Provinsen) under Broder Edmund Kaisers Ledelse ydede det helt fremragende under Konferencens to store Aftenmøder. Vi mindes ikke at have hørt Koret synge saa fint og afstemt og med saa fin en Balance mellem Stemmerne nogen Sinde tidligere. Det var en Oplevelse at høre det synge.

Aftenen sluttedes med Fællessangen »Skal vi svigte vore vore Pagter?« (Tilstede ca. 250).





Joseph Smith som Dreng og hans Moder  
(Ørn Kinsky og Anna Kragh).

### SKUESPILLET OM JOSEPH SMITH

Søndag Aften modtog vi Meddelelse om, at der var indført Spærretid (Udgangsforbud) fra Kl. 20 fra Mandag Aften. Det var derfor kun muligt at gennemføre den ene af de paa-tænkte to Opførelser af Missionspræsidentens Skuespil Mandag Aften, og Missionærforeningens Program maatte desværre helt udgaa. Saa meget mere beklageligt var det, som Københavnerne havde glædet sig til at se to Skuespil fra Provinsen under dette Program.

Skuespillet selv var en Oplevelse, som alene maatte være Rejsen fra Provinsen værd. Rent ydre var der ofret meget for at gøre det hele saa levende som muligt. Maleriske Dragter var anskaffet og Richard Gregersens Dekorationer var enkle, men meget virkningsfulde. Et helt Opbud af Statister gav glimrende Indtryk af den ophidsede Pøbel, og da endelig Skuddene knaldede, var Virkningen fuldkommen.

Men trods den ydre Rammes Fuldkommenhed, blev det alligevel — som det selvfølgelig ogsaa skulde være — Stykkets indre Værdi, der kom til at gøre det største Indtryk. Og hertil medvirkede i højeste Grad først og fremmest den fremragende Instruktion ved Eva M. Gregersen. Hun havde formaaet at skabe den stilfærdige Tone, som mere end nogen anden er i Stand til at trænge ind til Sindets dybeste Gemmer, og som netop i den bevægede ydre Handling skabte en stærk Kontrast mellem de indre og de ydre Begivenheder.

Dernæst maa fremhæves Skuespillerne, alle uden Undta-



Hyrum og Joseph Smith (N. P. Arendtsen og Richard Gregersen)

gelse, som hver og en havde ladet sig bøje ind under Instruktørens Personlighed og netop derved kom til at yde det helt gode. De medvirkende var følgende: Ørn Kinsky, Anna Kragh, Julius Andersen, Paulus Christensen, Carlos Andersen, N. P. Arendtsen, og som Joseph Smith som voksen Richard Gregersen.

Og endelig var Skuespillets Tekst naturligvis af afgørende Betydning for dets Sukces. Med sin kendte Sans for at skære igennem alt uvæsentligt og trænge ind til det, der betyder noget, har Præsident West her skabt nogle meget smukke og meget sigende Billeder af Situationer i Profetens Liv.

Skuespillet opførtes paany Torsdag Aften.

#### AFSLØRINGEN AF MINDETAVLEN

Tirsdag Morgen samledes en stor andagtsfuld Skare i den smukt pyntede Kirke. udenfor hvilken Flagene vajede paa to Flagstænger — —

Ældste Jørgen Schmidt bød Velkommen og motiverede Afsyngelsen af de to Sange »Hvilken smuk og yndig Morgen« og »Da Du styrket fra Dit Leje.« Efter Sangene gik alle tavst forventningsfulde ud i Forhallen og tog Opstilling med Front imod den tildækkede Mindeplade.

Man sang første Vers af »Hav Tak for Profeten,« hvorpaa Missionspræsidenten ganske kort talte og derpaa drog Forhænget tilside og aabenbarede Marmorpladen med Profetens Relief og den myndige Inskription, som den ses paa Forsiden af dette Blad.



Der var meget stærk Bevægelse blandt de tilstedeværende Søkende i dette Øjeblik. Intet Øje var tørt, og det rørte en dybt at se store og stærke Mænd staa med Taarerne løbende ned over Kinderne.

Man sang nu »Priser Profeten«, hvorpaa Billedhuggeren, Broder Michael Giessing fra Aalborg, fik Ordet. Meget bevæget takkede han for den Tillid, der var vist ham ved Betroelsen af den store Opgave, som han var lykkelig og taknemmelig for at have modtaget.

Der var Jubel og Begejstring i Stemmerne, da man derpaa sang Mormonnernes gamle men evigunge Slagsang »Kom Hellige«.

Derpaa gik Forsamlingen igen ind i Salen, hvor Ordet blev givet til Grensførster Chr. Madsen, som takkede Søkende for hele Landet for den Gave, som Mindesmærket er til Københavns Grens Mødelokale.

Det historiske Møde afsluttedes med Sangen »Skal vi svigte vore Pagter?« (Tilstede ca. 150).

### MINDE-GUDSTJENESTEN

Den egentlige Mindehøjtidelighed fandt Sted allerede Kl. 17 af Hensyn til Spærretiden, men alligevel var Salen fyldt til sidste Plads til Trods for at ekstra Bænke og Stole var sat ind. (ialt tilstede ca. 300).

Ældste Jørgen Schmidt bød Velkommen og rettede en særlig Tak til Provinsens og den københavnske Presse for den Venlighed, hvormed den ved denne Lejlighed havde behandlet Mormonerne. Man sang derpaa »Hav Tak for Profeten Du sendte,« hvorpaa Ældste Alvin Olsen opsendte en særlig Bøn for Freden og for de Syge.

Efter Fællessangen »Priser Profeten« sang Koret »Den



Dr. Richards (Carlos Andersen)

hellige Stad« med Broder Kaiser som Solist, hvorpaa Mispræsidenten indledte Mindetalen.

Præsident West fortalte om Joseph Smiths Opvækst, om hans Syn og om Kirkens Oprettelse. Om Forfølgelserne og om den skæbnesvangre 27. Juni 1844. Da han kom til Beretningen om Joseph Smiths Anmodning til John Taylor i Fængslet om at synge Sangen »En stakkels sorgbetynget Mand« afbrød han sin Tale, og kgl. Kammersanger Einar Nørby sang denne Sang, akkompagneret af sin Frue, Guldborg Nørby, og ledsaget af Koret.

Det er vist tvivlsomt, om denne Sang nogensinde er blevet sunget smukkere. I hvert Fald følte de fleste af Tilhørerne sig sikkert hensat til en bedre Verden, og manges Øjne var slørede af Taarer.

Missionspræsidenten fortsatte Talen med Beretningen om Mordet paa Profeten og hans Begravelse i Hemmelighed paa et ukendt Sted. Her afbrødes Talen paany af Herr Nørby, som sang den skønne Sang, der er skrevet af en af Joseph Smiths Sønner om hans Faders Grav: »I en ukendt Grav.« Paa dette Tidspunkt var der vist ingen i Salen, som generede sig for at vise sine Bevægelse. Det var en Oplevelse af den Slags, som man aldrig glemmer.

Præsident West sluttede sin Tale med et Resumé af Mormonismens Lære og fastslog, at Mormonismen var en kristen Bevægelse.

Derpaa sang Einar Nørby sammen med Koret den glædesfyldte »Han lever, vor Forløser stor,« og endelig Koret: »De som saar med Taarer.« Efter denne oplevede vi et lille Mellemspil, som paany vakte stærk Bevægelse: Kordirigenten, Br. Kaiser vendte sig mod Korets tidligere Dirigent, Br. Valdemar Jacobsen, der næsten komplet lammet var kørt ind i Salen i Rullestol, med Ordene: »Broder Valdemar Jacobsen! Koret vil gerne have Lov at takke Dig, fordi Du har skænket det denne dejlige Sang.« En Buket blev derefter overrakt den Syge.

Det bevægede Møde sluttede derpaa med Fællessangen »Kom Hellige«, som Forsamlingen sang staaende.

## UNGDOMSFORENINGERNES DAG

Ungdomsforeningernes Hovedbestyrelser havde planlagt et Heldags-Program til om Onsdagen, og det lykkedes at gennemføre det, omend i noget forkortet Skikkelse, tiltrods for de skarpe Restriktioner.

Dagen indledtes med en særdeles vellykket Udflugt, fortsattes med Møde for Funktionærer og sluttedes med ordinært Ungdomsmøde under Ledelse af den lokale Ungdomsforening.



## FUNKTIONÆRMØDERNE

Hovedbestyrelserne for de forskellige Hjælpeorganisationer havde hver faaet tildelt et Tidspunkt til Afholdelse af Møde med deres Funktionærer. Det er vort Indtryk, at disse Møder har været godt besøgt, og at saavel Ledelse som Funktionærer i de forskellige Organisationer er glade for den Lejlighed, de har haft paa disse Møder til at tale ud med hinanden og give og modtage Instruktioner om den kommende Tids Arbejde.

### DEN AFSLUTENDE FREDAG

Til Fredag Formiddag var planlagt et Funktionærmøde for alle Kirkens Funktionærer. Man havde regnet med meget stor Tilslutning, men Forholdene umuliggjorde det for en stor Del Medlemmer at komme tilstede, idet Trafikmidlerne mange Steder ikke fungerede. Generalstrejken var paa dette Tidspunkt en Kendsgerning! Alligevel samledes ca. 30 Medlemmer og der var vist ingen, der fortrød, at de havde trodset Vanskelighederne og havde givet Møde. Mange var de Instruktioner, som Missionspræsidenten kunde give, og mange Spørgsmaal blev rejst, som alle blev besvarede til fuld Tilfredshed.

Det besluttedes helt at aflyse Afslutningsfesten om Aftenen. Dels fandt man det ikke rigtigt at feste under den alvorlige Situation, dels vilde der blive alt for store Vanskeligheder med at skaffe Spisevarer og Forfriskninger, rent bortset fra, at det var umuligt at sige, om man overhovedet kunde færdes ude om Aftenen.

I Stedet blev det foreslaet og accepteret at afholde en improviseret Gudstjeneste og Vidnesbyrdmøde om Eftermiddagen. Ogsaa dette Møde blev lykkeligt gennemført til stor Opmuntring for de fremmødte.

#### *Minde-Gudstjeneste i Aalborg*

I Aalborg afholdtes den 27. Juni en stemningsfuld Gudstjeneste. Desværre forsinkedes Mødet betydeligt af et usædvanligt stærkt Tordenvejr, men tiltrods herfor blev det en Oplevelse for de tilstedeværende, 26 Søkende, 34 fremmede og 2 Børn.

#### *Spændende Hjemrejse-Oplevelser*

Vi har erfaret, at adskillige af Mødedeltagerne i København havde usædvanlige og spændende Oplevelser paa Hjemrejsen til Provinserne. STJERNEN vil være glad for at modtage Beretninger herom til Offentliggørelse. Skriv, hvad De har oplevet, og send os det senest den 15. August.

# SØNDAGSSKOLEN

August 1944.



## NADVERVERS

Naadige Frelser, du Guds Lam,  
du, som har sonet for min Skam,  
leved' paa Jorden uden Synd,  
Døden paa Korset var din Løn.

## KORLEKTIER

1. Søndag.

*For Børn under 10 Aar*

2. Mosebog 20. Kap.: 16. Vers: Du maa ikke vidne falsk mod din Næste.

2. Søndag.

*For Børn over 10 Aar*

Lucas 13. Kap.: 35. Vers: Se, eders Hus overlades til eder selv. Men jeg siger eder: I skal ingenlunde se mig, førend den Tid kommer, da I siger: Velsignet være den, som kommer i Herrens Navn.

3. Søndag.

*Junior*

P. B. 112. Kap.: 32. Vers: Thi sandelig siger jeg eder, Husholdningens Nøgler, hvilke I har annammet, er kommet fra Fædrene og tilsidst sendt ned fra Himlene til eder.

4. Søndag.

*Senior*

Alma 34. Kap.: 32. Vers: Thi se, dette Liv er Tiden, hvori Menneskene skal berede sig til at møde Gud. Ja, dette Livs Dag er den Dag, da Menneskene skal udrette deres Arbejde.

K. J.

September 1944.

## NADVERVERS

Den herlige Natur, som Gud har skabt,  
den lokker saa friskt vort Øje,  
og Nadveren, som Jesus har fuldbragt,  
den glæder vort Liv og Møje.

1. Søndag.

*For Børn under 10 Aar*

2. Mosebog 20. Kap.: 17. Vers: Du skal ikke begære din Næstes Hus. Du skal ikke begære din Næstes Hustru eller hans Svend eller hans Pige eller hans Okse eller hans Asen eller noget, som hører din Næste til.

2. Søndag.

*For Børn over 10 Aar*

Efs. 6. Kap.: 16. Vers: Og løft i alle Forhold Troens Skjold, med hvilket I skulde kunne slukke alle den Ondes gloende Pile.

3. Søndag.

*Junior*

Esaias 60. Kap.: 2. Vers: Thi se, Mørket skjuler Jorden og

## LANDET RUNDT.

NB. Paa Grund af Udsendelsen af Særnummeret om Joseph Smith udkom der ingen sædvanlig STJERNE 1. Juli, hvorfor nogle af nedenstaaende Meddelelser ikke er af helt ny Dato.

*Esbjerg:* Søndag den 11. Juni blev Str. Oda Olsens lille Dreng velsignet og givet Navnet Ralph Olsen af sin Morbroder, Ældste Niels Peter Olsen.

*Aarhus:* Kirstine Rasmussen fyldte den 8. Juli 65 Aar. Har været Medlem i 42 Aar.

*Brønderslev: Anders Peter Torndahl Dietz* ordineredes den 14. Maj til Lærer af Ældste Chr. Dietz.

*København:* Sonja Birgith Eilertsen døbt den 27. Juni af Missionspræsident Orson B. West. Haandspaalæggelse ved Ældste Jens P. Hansen.

Marie Marthine Rasmussen fyldte 75 Aar den 22. Juni. Har været Medlem siden 1923. Frida Breum fyldte 70 Aar den 18. Juli. Har været Medlem siden 1926.

*Herning:* Jensine Marie Ockholm fyldte d. 12. Juni 75 Aar. Har været Medlem siden 1936.

*Silkeborg:* Under General-konferencen døbt i København Gerda Skovby Emmer den

27. Juni af Broder Svend Emmer. Haandspaalæggelse ved Ældste William Ørum Pedersen. Inger-Lise Emmer, født den 29. Juli 1943 som Datter af Svend Emmer og Gerda Skovby Emmer, velsignedes den 27. Juni i København af Ældste William Ørum Pedersen.

Orvill Hess Thomsen og Metha Kirstine Thomsens lille Datter, født den 19. Juni 1944, velsignedes den 2. Juli af Distriktspræsident Villiam Pedersen og fik Navnet Inge-Lise Hess Thomsen

Alle ovenstaaende Søkende ønskes hjertelig Tillykke!

*Aarhus.* Konference afholdtes d. 14. 15. og 16. April. Den indledtes med en Koncert om Fredagen under Medvirken af Koret og Mandolinorkestret Vista. Efter Koncerten serverede Grenen en lille Forfriskning for de tilstedeværende, ialt 75.

Lørdag opførte Ungdomsforeningen to Skuespil og havde desuden et lille Program. Tilstede 71.

---

Dunkelhed Folkene; men over dig skal Herren oprinde, og over dig skal Hans Herlighed ses.

4. Søndag.

Senior

Amos 8. Kap.: 11. og 12. Vers: Se, de Dage kommer, siger den Herre, Herre, da jeg vil sende Hunger i Landet, ikke Hunger efter Brød og ikke Tørst efter Vand, men efter at høre Herrens Ord. Og de skal vanke hid og did, fra Hav indtil Hav, og fra Norden og indtil Østen; de skal løbe omkring for at søge efter Herrens Ord, og de skal ikke finde det. N. P. A.

Søndag indledtes med Præstedomsmøde med 22 tilstede, og fortsattes med Søndagsskole, hvor flere af Børnene viste deres Evner. Tilstede 104. Om Eftermiddagen afholdtes Guds-tjeneste med Taler af Missions-præsidenten og flere andre til-rejsende. Tilstede 100. Konfe-rencen sluttede med Bazar, hvor der var 53 tilstede.

Ungdomsmøderne er fortsat med stadig Sukces. Af den til-sendte Liste over Møder i Maj skal nævnes: Lektieaften: Jo-seph Smiths Levnedsløb, Digter-aften: Steen Steensen Blicher i Ord og Toner. Skuespil: To Kredslærerbesøg, Der mangler et Led. Foredrag m. Lysb.: In-spektøren fra Falcks Rednings-korps.

Den 31. Maj afholdt Ungdomsforeningerne en vellykket Banket med Bal, hvor der var 65 tilstede.

R. N.

*Esbjerg.* Den nyoprettede Ju-niorklasse i Ungdomsforenin-

gen afholdt den 30. Maj en Fest, hvortil en hel Del af de ældre Søkende samt alle Enker var særlig indbudt. Et usædvanlig righoldigt og afvekslende Pro-gram blev udført til lige stor Begøjstring for unge som gamle.

Grenen har nu i nogen Tid hver Lørdag Aften vist Film Kl. 19 for Børn og Kl. 20,30 for voksne. Tilstømningen har været ganske overvældende, for Børnenes Vedkommende endda saa stor, at flere har maattet gaa igen uden at komme ind, fordi der simpelthen ikke var mere Plads. Søndagsskolen har nydt særlig godt af disse Films-aftener, hvor der naturligvis agiteres baade for denne og for den nyoprettede Spejderklasse indenfor Ungdomsforeningen.

Ogsaa de voksne er glade for Ideen. Lørdag Aften er nu blevet noget, man glæder sig til. Ideen har vakt stor Inte-resse i og udenfor Kirken.

DN.



Rølliken blomstrer igen paa alle Grøfte-kanter og Marker Landet over, lige til at afklippe, tørre og opbevare og senere be-nytte som Mormofolium. Berl. Tid. skrev fornylig i sin Serie »Lægeurter« om Røl-likens bl. a. »er fra gammel Tid blevet an-vendt til styrkende Te«. Og saa smager den tilmed godt, naar den er rigtig tilbe-redt. Allerbedst i en godt udkogt Kaffepose,

der anbringes i en Kande og overhældes med friskkogende Vand. Sødes med Sukker efter Behag. Herligt smager mild Ost hertil. Færdig Mormofolium kan ogsaa faas paa Grens-kontorerne.

SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer een Gang maanedl.

Aarsabonnement Kr. 3,50, pr. Nummer 35 Øre

Ansvarshavende Redaktør: *Orson B. West*, Priorvej 12, København F.