



*Den Danske Stjerne*

APRIL 1931

NR. 4

ARG.

# **DEN** *danske* **STJERNE**

Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

Nr. **4**

APRIL 1961

110. ÅRG.

## **INDHOLD**

Fra missionens præsidentskab ....	119
Sjælens udødelighed .....	121
Månedens spørgsmål .....	125
Forårskonferencerne 1961 .....	128
Det melkisedekske præstedømme .	129
G. U. F.-stævnet i Esbjerg .....	131
Når genealogiske skemaer kommer retur .....	133
Tempelrejsen 1961 .....	135
Kirkens litteratur .....	136
G. U. F. ....	137
Pædagogik .....	138
Tag en ven med til G.U.F. ....	139
Søndagsskolen .....	140
Primary .....	141
Kredslærernes budskab .....	141
Kredslærerindernes budskab .....	142
Fra missionsmarken .....	144

**Den danske Stjerne** udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl. porto) er kr. 10,00 i Danmark og \$ 2,50 i U.S.A. Betaling kan ske gennem postgiro 333.38 til **Church of Jesus Christ of Latter-day Saints**, Priorvej 12, København F.

Levi B. Thorup, missionspræsident, ansvarh. redaktør  
Mary W. Kaiser, redaktør

## *Fra missionens præsidentskab*

Et af de bud, som Herren gav Moses, og som alle folk i verden betragter som yderst vigtigt, er budet: »Du må ikke stjæle«.

Enhver ser med afsky på den person, som tager penge eller ejendele, som ikke tilhører ham. Love i ethvert land gør det muligt at straffe sådanne folk, og hvis det fortsætter, bliver disse folk sædvanligvis sat i fængsel, hvor de ikke kan stjæle andres ejendom. Enhver af os ville betragte det som en vanære at være en tyv eller være i familie med nogen, som er tyve.

Er vi nogensinde standset op for at tænke på, at vor fortolkning af at stjæle er meget begrænset? Er vi klare over, at der er mange ting af langt større værdi end penge og ejendom, som vi kan stjæle? Der er ikke mange love, der beskytter os mod disse andre tyverier, og vi er praktisk talt alle skyldige i tyveri af andre ting af meget større værdi end penge eller ejendom. Lad os diskutere nogle af disse ting:

1. Lad os først se på penge og ejendom. Profeten Malakias har sagt: »Skal et menneske bedrage Gud? ..... I spørger: Hvorved har vi bedraget dig? Med tienden og offerydelsen!«

Vi skulle spørge os selv: Har vi bedraget Gud eller har vi givet ham tiende?

Har vi betalt et ærligt fasteoffer, eller har vi stjålet fra de fattige, som trænger til hjælp? Det kan måske være interessant for Dem at vide, at sidste år betalte Kirkens medlemmer i Danmark gennemsnitlig 11 øre pr. måned eller 5½ øre pr. måltid! Hvorledes står Deres personlige status i denne retning?

Hvad med budget- og byggefond? Er vi klare over, at det koster penge at drive en kirke, lys, varme, rengøring, materialer o.s.v. må betales, og hvis vi ikke betaler vor del, må nogle andre betale for os. Hvad er forskellen mellem at stjæle fra en anden person eller tvinge en anden til at betale vore regninger?

2. Noget mere værdifuldt end penge — TID —. Tiden er værdifuld, for tiden er det, som livet består af.



Her er nogle af de måder, hvorpå vi stjæler tid fra andre:

- a. Hver gang ledere begynder et møde for sent, stjæler vi fra hvert af de medlemmer, som er der i rette tid.
- b. Hver gang vi kommer for sent eller går for tidligt, eller på andre måder forstyrrer et møde, stjæler vi tid fra alle, der er tilstede.
- c. Hvis vi har fået tildelt en bestemt tid til at tale eller udføre noget andet på et program, og vi overskrider den til-målte tid, stjæler vi fra dem, som følger efter os, den tid, som retmæssigt tilkommer dem, og mange gange får de ikke lejlighed til at anvende de tanker, som de har brugt mange timer til at forberede.

3. Måske det mest værdifulde et menneske ejer er hans navn. En filosof har engang sagt: »Den, som stjæler min pung, stjæler noget værdiløst. Men den, som stjæler mit gode navn fra mig, stjæler noget, som ikke kan berige ham selv, men i sandhed gør mig fattig.«

Sladder og bagvaskelse bør ikke have nogen plads i en sidste dages helligs liv. Hvis vi blot kunne lære denne lektie, hvilken fremgang kunne vi så ikke gøre? For at undgå at stjæle nogens gode navn, så lad os beslutte os til aldrig at sige andet end godt om nogen. Gud har aldrig givet os ret til at domme vore medmennesker.

Der er andre måder, hvorpå vi kan stjæle værdifulde ting fra andre, f. eks. chancer, kundskab og venskab.

Tænk på det guddommelige bud og husk, at vi må fortolke det i dets allervideste betydning, hvis vi vil fortjene Guds og vore medmenneskers kærlighed — alle disse dyder hører til den celestiale lov, og med mindre vi lærer at efterleve dem, kan vi ikke arve en celestial herlighed, men hvis vi lærer at efterleve dem, forbereder vi os til en celestial herlighed herefter, og i dette liv vil vi finde den fred, der overgår al forstand.

Deres hengivne

*Levi B. Thorup*, missionspræsident.

# Sjælens udødelighed

Af Præsident David O. McKay.

»Vi ved, at sjælen eksisterer efter døden.« En sådan udtalelse tillægges Thomas E. Edison, den verdensberømte opfinder, som, da han overværede præsident Warren G. Hardings begravelse i Marion, Ohio, udtrykte sit syn på emnet udødelighed.

Hovedindholdet af hans kommentarer om livet efter døden er følgende, således som Associated Press gengiver dem:

*»Sjælen efter døden flyver bort, men under hvilken form eller på hvilken måde er ukendt. Vi ved, at sjælen eksisterer efter døden. Jeg har ikke fundet det muligt at bevise eksistensen af livet ud over graven, og jeg kan ikke sige, at menneskene, indbefattet vor elskede præsident Harding, lever efter døden.*

*Der er et stort ledende overhoved over ting og mennesker — et ophøjet væsen, som ser efter verdens skæbner. Jeg har tro på et ophøjet væsen, og alle mine tanker betragter livet efter døden — hvor sjælen går hen, hvilken skikkelse den tager og dens tilknytning til dem, der nu lever.*

*Jeg er overbevist om, at legemet er opbygget af væsener, som er intelligente. Hvis man skærer sin finger, tror jeg, at det er disse væseners intelligens, som får såret til at hele. Når man er syg, er det disse væseners intelligens, som bringer sundhed igen.*

*Man ved, at der findes levende celler i legemet så lille små, at mikroskopet overhovedet ikke kan vise dem. Det væsen, som giver liv og bevægelse til det menneskelige legeme, er endnu finere og ligger uendelig langt ud over vore fineste videnskabelige instrumenters rækkevidde. Hvis dette væsen odelægger legemet, er legemet ligesom et skib uden ror — ode, ubevægeligt, dødt. Det er blot ler, således som alle ortodokse kristne tror.*

*Jeg tror alligevel på vor Herres og Mesters religion.»*

Der siges, at det er umuligt at finde Gud med et mikroskop. Og utvivlsomt modte Thomas Edison, elektricitetens heksemester, den samme vanskelighed i sine forsøg på at finde sjælen med videnskabelige instrumenter. I sin alvorlige søgen søgte han imidlertid et svar på de spørgsmål, som ethvert intelligent menneskeligt væsen stiller: »Er der liv efter døden? Hvor går ånden hen? Hvilken skikkelse tager den, og hvad er dens forbindelse med de nulevende?«

Det er måske umuligt at opdage svarene på disse spørgsmål ved hjælp af videnskabelige beviser, og i forsøget på at skaffe dem kan fornuften selv måske blive narret. Men deraf følger ikke, at svarene ikke kan findes.

*Svag som månens og stjernernes lånte stråler  
for de ensomme, trætte vaudrende rejsende,  
er fornuften for sjælen; og ligesom i det høje  
den rullende ild kun opdager himlen  
og ikke oplyser os her, således blev fornuftens stråler  
lånt os, ikke for at sikre vor tvivlende vej,  
men for at lede os opad mod en bedre dag.*

(John Dryden).

Som Dryden her antyder, må vi, for at kende Gud og livets eksistens efter døden, vende os mod en højere hjælpekilde end den, hvortil menneskets endelige anstrengelser endnu har båret ham. Der skal en Gud til at åbenbare Gud. Der kræves en udødelig til at åbenbare udødelighed. Denne åbenbaring finder vi imidlertid i Kristi evangelium, ved hjælp af troens vejledende lys, den »bedre dag« i vort liv, hvortil fornuften leder os.

Thomas Edison sagde, at han ».....alligevel troede på vor Herres og Mesters religion.« Denne Mesterens religion giver endeligt svar på de altid forvirrende spørgsmål, som synes at narre og forvirre storsteparten af menneskeheden.

»Er der et liv efter døden?« »Ja,« siger Mesteren, »..... Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dor.« (Johs. 11:25).

»Undres ikke herover! thi den time kommer, da alle, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå frem: de, som har gjort det gode, for at opstå til liv, men de, som har ovet det onde, for at opstå til dom.« (Joh. 5:28—29).

Hvor går ånden hen? Den går til den plads, hvortil den er bedst skikket. Det er derfor enhvers pligt at forberede sig til de reneste, helligste sfærer.

Et af Kirkens grundlæggende formål er at udvikle troen — tro på Gud og på sjælens udødelighed.

Er der noget indeni, som er større end dette gamle hus af ler, eller er vi blot mekanismer, som bliver livløse, når hjertet holder op med at slå? Selv min fornuft vil ikke lade mig tvivle på eksistensen af noget indeni, som er større, og som kontrollerer og som lever i dette legeme. Fysisk er vort syn, vor hørelse, vor smagssans, vor lugtesans begrænset til visse afstande. I regnbuen ser vi f. eks. kun det violette på den ene side og det røde på den anden. Men tvivler vi på, at der er vibrationer bagved det violette, at der er vibrationer langsommere end dem, vi fortolker som de røde, violette, indigo, blå, grønne, gule og orange, som vi ser? Det er den række, som vi kan se. Ikke een af os tvivler på, at der er endnu hurtigere vibrationer, som ikke påvirker vort øje. Er det vanskeligt for os at tro, at der kan være en åndelig forbindelse, der eksisterer derude og kan sætte sig i forbin-

delse med vor sjæl herinde? Ligesom vi ved, at der findes vibrationer udenfor den violette stråle, ved jeg, at der er forbindelser med det Uendelige.

Peter vidste det, da han skrev: »Og derved har han også skænket os sine dyrebareste og største forjættelser, for at I ved dem..... kan få del i guddommelig natur.....« (II. Peter 1:4). At erkende dette er lige så virkeligt som de vibrationer, som videnskaben har opdaget.

For mange, mange år siden legede jeg engang med nogle andre unge på en gade i Ogden, Utah. Det var den 4. juli. Desværre udgjorde fyrværkeri og andre eksplosive stoffer en del af festlighederne på denne nationale helligdag, og vi drenge deltog også i festlighederne. En af drengene brækkede en kineser over og lavede, hvad vi kaldte en »brænder«. Den ville blive ved med at brænde, så han kunne tænde den ene kineser efter den anden. I et øjeblik tankeløshed puttede han denne »brænder« i en lomme, hvor der lå noget krudt. Der lod en eksplosion — nogle få timers lidelser — og vor unge ven lå stille i døden!

Tre dage efter sad hans legekammerater om hans kiste ved begravelsen. Hans moder var naturligvis sonderknust. For begravelsen sagde en sand, kær ven, hvis synsevne selv i sorgen gennemtrængte det tilsyneladende uigennemtrængelige mørke, der hvilede over huset, trøstende:

»Græd ikke, Ann, græd ikke! Din dreng lever stadig, og du vil møde ham igen.« Så horte jeg et skrig fra en moders sjæl, som aldrig siden har forladt mig. »O, hvis jeg blot vidste det!« lod det længselsfulde udråb fra den sorgende moder. Jeg forstod ikke den fulde betydning af dette skrig den gang. Jeg var alt for ung. Men i de mellemliggende år har jeg forstået hele den betydning, som indeholdtes i denne moders sonderknuste skrig. Blandt andre ting stod sandheden frem — hvis hun blot vidste, at døden ikke er en evig afgrund, hvis hun blot vidste, at hendes son på den anden side graven ejede sin kærlige personlighed, sin strålende ungdom, sin intelligens og et evigt liv! *Hvis hun blot vidste dette*, hvilken trost ville så ikke erstatte hendes bitre sorg! Hun kunne udholde adskillelsen, fordi hun kunne se fremad mod den erkendelse, at hendes son levede, havde det godt og var lykkelig, og at hun kunne tage ham i sine arme engang i fremtiden og kalde ham sin.

At menneskets ånd i triumf går gennem dødens port ind til evigt liv er et af de strålende budskaber, som Kristus, vor Forløser, har givet os. For Ham er dette jordiske liv blot en dag, og dets afslutning kun solnedgang for livet, døden kun en søvn, fulgt af en strålende opvågning i et evigt riges morgen. Medens Maria og Martha kun så deres broder i den mørke og tavse grav, så Kristus ham stadig som et levende væsen. Denne kendsgerning udtrykte han med disse to ord: »Lazarus sover«.



Opvækkelsen af Lazarus fra graven, foreningen af ånden og legemet, var kun bebudelsen af Kristi opstandelse, en begivenhed, som mindes ved påsketid af kristne over hele verden. Hvis enhver, der deltager i påskedagstjenester, »blot vidste«, at den korsfæstede Kristus virkelig opstod på den tredje dag fra graven, at efter at have mødt andre og efter at have været sammen med andre i ånderverdenen, forenede hans ånd sig igen med det gennemborede legeme, og efter at have været blandt menneskene i et tidsrum af 40 dage, steg han som en herliggjort sjæl op til sin Fader, hvilken velsignet fred ville der da ikke komme til sjæle, som nu er plaget af tvivl og usikkerhed!

*David O. McKay*



*»Han er ikke her; han er opstanden!«*



# Månedens SPØRSMÅL

Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Råd

*Frelse for dem, som døde uden lov.*

## Spørgsmål:

I Lære og Pagter, afsnit 76, vers 72, findes den udtalelse, at de, som dør uden lov, får deres plads i det terrestriale rige. Hvis dette er sandt, hvorledes kan der så være håb i at udføre ordinancearbejde for dem, som døde uden nogen sinde at have hørt om kristendommen? Hvis dette kun hentyder til de hedenske nationer, som nogle forudsætter, hvorledes kan så folk fra Hawaii, japanere, kinesere og andre, som aldrig har haft nogen lighed med kristendommen, få arbejde udført for sig?

Alma sagde: »Ja, jeg ved, at godt og ondt rammer alle mennesker; og den, der ikke kender godt fra ondt, er uden skyld; men den, som kender godt og ondt, ham gives efter hans ønsker, enten han ønsker godt eller ondt, liv eller død, glæde eller samvittighedsnag.« (Alma 29:5).

Hvis Herrens ord er lov, hvem er det så, der tales om i Lære og Pagter?

## Svar:

Vi kan være sikre på, at Herren vil handle retfærdigt med alle sine børn, og at hver sjæl vil

modtage sin retfærdige belønning. Det store formål med dette dødelige liv er, at menneskenes ånder kan få tabernakler af kod og ben, for uden disse tabernakler kunne menneskenes ånder ikke hæve sig til ophøjelse, heller ikke kunne de blive fuldkomne uden foreningen af kod og ben med den evige ånd. Det var i denne hensigt, at Adam og Eva blev sat på jorden og fik befaling om at mangfoldiggøre sig. Efter at Adam var drevet ud af Edens Have, fik han befaling om at lære sine børn hele frelsesplanen. I tidens løb gjorde de oprør mod Gud og gik tilgrunde ved syndfloden. Derefter begyndte Herren igen med Noa og hans familie, og de samme befalinger blev fornyet. Ligesom folkene fra før syndfloden gjorde Noas efterkommere også oprør, og dyrkelsen af mange afguder tog overhånd. Til sidst blev menneskeheden spredt over hele jorden, og uden guddommelige befalinger gik kundskaben om evangeliet tabt, og fordærvelse og ondskab tog overhånd. Nogle af disse folk sank ned til en tilstand, der ikke var meget bedre end dyrenes. Efterhånden som

den ene generation fulgte efter den anden, blev de mere fordærvet, og mange mistede helt følelsen af godt og ondt, sandhed og retfærdighed.

Vi læser i Abrahams Bog, at Herren åbenbarede, at i ånderverdenen var nogle af fornuftvæsenerne større end andre, og dem gjorde han til sine fyrster. Til gengæld var der nogle, som var mindre intelligente og øjensynligt mindre skikket til den opøvelse, der blev tilbudt de trofaste, og dog var de berettiget til frelse fra døden og de fordømtes pinsel. Herren havde derfor en plads til dem og viste således sin store nåde mod alle.

Vi lærer af Herrens ord til Moses, at Herren udvalgte en plads til Israels børn, selv for de blev født og antydede således det antal ånder, der var beskikket til at blive Jakobs efterkommere. (5. Mos. 32:8-9). Vi kan godt tro, at Herren også delte jordens overflade ud til alle andre folk. Nogle af disse steder var øjensynligt bestemt for beboere, som havde mistet interessen for eller berøringen med frelsesplanen. Vi kan også godt tro, at Herren ikke tillod de mere fremskredne og mere værdige ånder at komme til familierne til de ugudelige og mindre fremskredne folk på jorden. Det var imidlertid et privilegium for denne mindre fremskredne klasse at komme til jorden, og det var vigtigt for dem at modtage dødelighedens velsignelser. Der er imidlertid åbenbart meget lidt om dette emne, men vi kan føle os sikre på, at det var vigtigt, at de mere fremskredne

og intelligente ånder ikke blev sendt til stammerne blandt de fornærede hedninger. Disse folk sank naturligvis under sådanne omstændigheder ned til en tilstand af uvidenhed og åndeligt mørke. Børn født under sådanne omstændigheder kunne ikke blive ophøjet, og dog havde Herren i sin nåde forordnet, at der skulle gores for dem det allerbedste, der kunne gores. Da de ikke havde kundskab om det, der angår Gud, skulle de dømmes uden lov og tildeles en plads efter opstandelsen, som ville være passende for dem uden den fylde, der er forjættet de trofaste.

Præsident Brigham Young modtog gennem åbenbaring et klart overblik over denne sandhed og har talt om dem, som er uden lov og forståelse, med følgende ord:

»Da Gud åbenbarede for Joseph Smith og Sidney Rigdon, at der var en plads beredt for alle i henhold til det lys, de havde modtaget, og deres forkastelse af det onde og udøven af det gode, var det en stor prøve for mange, og nogle faldt fra, fordi Gud ikke ville sende en evig straf til hedningerne og de uvidende, men havde en frelsesplan i rette tid for alle, og ville velsigne de ærlige og dydige og trofaste, enten de tilhørte nogen kirke eller ej. Det var en ny lære for denne generation, og mange studsede ved det.« (Journal of Discourses 16:42).

Videre sagde han:

»Disse ord fremsætter den kendsgerning, som Jesus hentydede til, da han sagde: »I min

Faders hus er der mange boliger.« Hvor mange er jeg ikke kompetent til at sige, men der tales om tre bestemte: den celestiale, den højeste, den terrestriale, den næste under den, og den telestiale, den tredie. Hvis vi ville gøre os den ulejlighed at læse, hvad Herren har sagt til folk i de sidste dage, vil vi finde, at han har sørget for alle jordens indbyggere: enhver skabning, som ønsker, og som i det mindste stræber efter at overvinde det onde og undertrykke ondskaben i sig og efter at leve værdigt til en herlighed, vil få et sted at være. Vi, som har modtaget fylden af Guds Sons evangelium, eller himmeriget, som er kommet til jorden, er i besiddelse af disse love, ordinancer, befalinger og åbenbaringer, som vil berede os, hvis vi er ubetinget lydige, til at arve det celestiale rige og til at komme i Faderens og Sønnens nærværelse.« (*Journal of Discourses 14:148*).

»Der er millioner og millioner af riger, som folk ikke har noget begreb om. De kristne i dag har ingen kundskab om Gud, eller gudfrygtighed, eller evigheden, om de verdener, som er, og som har været og som vil komme. Der er myriader af folk, der tilhører denne jord, som vil komme op og modtage en herlighed i overensstemmelse med deres kvalifikationer.« (*Journal of Discourses: 6:347*).

»Nogle er ikke kvalificerede til den samme ophøjelse som andre, hvad der kommer af forskellen i folks opførsel og evner. Der er også forskel i åndeverdenen. Det

er Herrens plan, ønske, vilje og sind, at jordens indbyggere skal ophøjes til troner, riger, fyrstedømmer og magter i henhold til deres evner. I deres ophøjelse kan een måske være egnet til at præsidere over mere end fem, en anden kun over to og en tredie kun over een. De må alle først underkaste sig synden og kodets skrobheligheder for at vise sig værdige; derefter er evangeliet rede til at tage vare på dem og løfte dem op, oplyse deres forstand og gøre dem til eet i vor Herre Jesus, idet deres tro, bønner, håb, lidenskaber og alle deres ønsker altid kan blive samlet i eet.« (*Journal of Discourses, 6:97*).

Præsident John Taylor har tilføjet denne oplysende tanke:

»Der er hedenske nationer, som er indhyllet i afgudsdyrkelse, og hvis millioner af folk kommer til verden på disse steder, omgivet af afgudsdyrkelse og overtro, ville det være uretfærdigt, hvis de skulle straffes for, hvad de ikke vidste, derfor vil de, hvis de ikke har nogen lov, blive domt uden lov, og Gud vil i sin egen visdom ordne deres sager, for det er deres uheld, ikke deres personlige forseelse, der har anbragt dem i deres nuværende stilling. Hvis vi imidlertid ville granske deres historie, ville vi finde, at det er således med dem som med israeliterne. Deres nuværende mørke og elendighed har sin oprindelse i et frafald fra Gud, og da deres fædre ikke ønskede at beholde Gud i deres kundskab, anbragte Han dem i det nuværende mørke, i forvirring og ulykke. Se Paulus' bemærkninger om det-

te emne i Romerbrevet 1:21-28. Thi naturligvis har fædrenes opførsel en stor indflydelse på børn såvelsom på familiesamfundet. Derfor vil jøderne blive velsignet som en nation som følge af de forjættelser, som blev forkyndt for Abraham, for som jeg har sagt før, dette er evige principper; mennesket er et evigt væsen, og alle hans handlinger har tilknytning til evigheden. Fædrenes handlinger har forbindelse med og indflydelse på deres børn, både som familier og nationer, for tid og evighed.» (*Government of God p. 52*).

Herrens store værk er at *frelse*, ikke at *tilintetgøre*. Derfor er det kun de forsættelig oprørske, de som har fornægtet sandheden, som til sidst vil blive kastet ud sammen med djævelen og hans engle. (*L. & P. 31-38*).

Alle de, som har levet på jorden, og som har været underkastet lov og orden og har haft kundskab om godt og ondt og nogen forståelse af den guddommelige sandhed, vil, selvom de har været nedsænket i menneskelige traditioner, blive domt i henhold til den kundskab, som de har. Blandt disse er der mange, som var og ikke er kristne, men de var underkastet lov og orden og havde nogen guddommelig forståelse af retfærdighed og retskaffenhed. Hvis de omvender sig, er de værdige til frelse i Guds rige. Det er for dem, vi udfører arbejde i vore templer, så de kan lære at leve i overensstemmelse med Guds love og modtage hans riges velsignelser.

*Joseph Fielding Smith.*



## *Forårskonferencerne 1961*

afholdes til følgende tider:

Aalborg distrikt .....	22. og 23. april
Randers distrikt .....	29. og 30. april
Aarhus distrikt .....	6. og 7. maj
Esbjerg distrikt .....	13. og 14. maj
Odense distrikt .....	27. og 28. maj
København distrikt .....	3. og 4. juni

*Bemærk:* På grund af pinsen den 21. maj er konferencerne i Odense og København flyttet en uge frem.



# Det Melkisedekske Præstedømme

Hvad er præstedømmets lære?

Joseph Smith gav, ved hjælp af åbenbaring, følgende forjættelse til de hellige, som efterkom visse retfærdighedsprincipper:

»..... præstedømmets lære skal falde på din sjæl som himlens dug.« (L. & P. 121:45. Kursiv tilføjet).

Hvad menes der med og hvad omfatter dette grafiske udtryk, »præstedømmets lære«?

Før Profeten lovede Kirkens trofaste medlemmer, at de ville opnå kundskab om præstedømmets lære ved inspirationens ånd, havde han opsummeret mange af de grundlæggende principper, i overensstemmelse med hvilke præstedømmet virker.

»Se, mange er kaldet, men kun få er udvalgt«, sagde han.

Kaldet til hvad? Udvalgt til hvad?

For Kirkens medlemmer i tidligere tid, som var kendt med præstedømmets virke og dets kaldelser, var svaret klart. De havde for sig den åbenbaring, hvori Herren havde sagt:

».....sandelig siger jeg jer, at jeg har kaldet mange af dem, som er blevet ordineret blandt jer, men kun få af dem er udvalgte.

De, der ikke er udvalgt, har begået en meget stor synd deri, at de vandrer i mørke ved højlys dag.....

Dersom I ikke holder mine befalinger, bliver Faderens kærlig-

hed ikke hos jer, og derfor skal I komme til at vandre i mørke.« (L. & P. 95:5-6, 12. Kursiv tilføjet).

Det vil sige: Mange brodre er kaldet til at modtage præstedømmet og holde dets hellige grader, men få af dem er udvalgt til at opnå fylden af de velsignelser, som præstedømmet tilbyder.

Med andre ord: Mange er kaldet til præstedømmet, men få er udvalgt til den evige ophøjelse, som er tilgængelig i og gennem og på grund af præstedømmet.

»Og hvorfor er de ikke udvalgt?« spørger Profeten.

Hans svar: »Fordi deres hjerter er de verdslige ting hengivne, og de tragter efter menneskelig ære, så de ikke kan lære denne ene lektie:

At præstedømmets rettigheder er uadskilleligt forbundet med himlens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan kontrolleres eller bruges uden ved retfærdighedens grundsætninger.« (L. & P. 123:35-36. Kursiv tilføjet).

Findes der bærere af præstedømmet i dag, hvis interesser samler sig om verdslige og time-lige ting hellere end om Kirken og åndelige ting? Findes der nogle, som søger menneskelig ære - politisk, social, økonomisk, videnskabelig ære - fremfor den ære, som kommer fra Gud gennem evangeliet?

At præstedømmets rettigheder »kan overdrages os, er sandt«, fortsætter Profeten derefter, »men om vi forsøger at skjule vore synder eller tilfredsstille vort hovmod og vor forfængelige ærgerrighed eller ove kontrol, herredømme eller tvang over menneskenes sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, da undrager himlen sig os, Herrens Ånd bedroves, og når den er vegt bort, da er den mands præstedømme og myndighed borte.« (L. & P. 121:37).

Synd (af enhver slags!), hovmod, forfængelighed, ærgerrighed, uretfærdig kontrol over andre mennesker - disse ting er i modstrid med de »retfærdighedens grundsætninger«, som bærere af præstedømmet kan blive påvirket af.

Kan nogen, der er kaldet til at holde det hellige præstedømme, vente at blive udvalgt af Guddommen til evig belønning, hvis han begår synd? Hvis han lader hovmod og verdslig ærgerrighed styre sit liv? Hvis han udøver uretfærdigt økonomisk, socialt, politisk eller nogen anden slags herredømme over andre mennesker?

»Ved sorgelig erfaring har vi lært«, fortsætter den inspirerede epistel, »at det ligger i næsten alle menneskers natur og tilbøjelighed, så snart de formoder, de har fået en smule myndighed, da straks at begynde at udøve uretfærdigt herredømme.«

»Derfor«, det vil sige i lyset af hele den foregående forklaring, at verdslige formål leder folk bort fra præstedømmets velsignelser, kommer Profeten til den slutning,

»er mange kaldede, men få udvalgt.«

Derefter følger den inspirerede vejledning: »Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtomdighed og uskromtet kærlighed;

gennem venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig vil udvikle sjælen meget.« (L. & P. 121:39-42).

Til slut giver Profeten virkelig forjættelsen om evigt liv og opvejelse til de bærere af præstedømmet, som følger en ret kurs, som holder befalingerne, og som udøver deres præstedømme i fuld overensstemmelse med »retfærdighedens grundsætninger.«

»Lad dit hjerte være fuldt af kærlighed til alle mennesker«, siger han, »og til troens egne, og pyd altid dine tanker med dyd, da skal du have større frimodighed for Guds åsyn, og *præstedømmets lære skal falde på din sjæl som himlens dug.*

Den Helligånd skal være din stadige ledsager, og dit scepter retfærdighedens og sandhedens uforanderlige scepter, og dit herredømme skal være et evigt herredømme, og det skal uden tvang tilflyde dig fra evighed til evighed.« (L. & P. 121:45-46. Kursiv tilføjet).

Hvad er altså præstedømmets lære?

Det er den lære, at de, som holder denne magt og myndighed, vil blive udvalgt til at arve evigt liv, hvis de udøver deres præstedømme efter retfærdighedens grundsætninger; hvis de vandrer

i lyset; hvis de holder befalingerne; hvis de sætter de ting, der henhører til Guds rige, først i deres liv og lader de verdslige ting få andenpladsen; hvis de tjener i riget med øjet fæstet mod Guds herlighed.

Det er den lære, at selv om menneskene får præstedømmets rettigheder, skal de ikke hoste dets evige velsignelser, hvis de

bruger det til uretfærdige formål; hvis de begår synd; hvis denne verdens ting tager forrang frem for Åndens ting i deres liv. Det er en frygtelig ting at tænke på denne præstedøms-sandhed: *Se, mange er kaldet til præstedømmet, men kun få er udvalgt til evigt liv.*

(Fra *Improvement Era*).

## **GUF-stævnet i Esbjerg**

*Kære brodre og søstre i GUF!*

Som I ved, skal GUF-stævnet i år afholdes her i Esbjerg i dagene 30. juni, 1. og 2. juli.

Vi ved, at GUF-stævnet altid har været årets store højdepunkt for Kirkens unge. Det, vi hele året ser hen til, er disse dejlige dage tilbragt sammen med gode venner og kammerater fra hele vort land. Nu er der kun kort tid tilbage til dette års stævne. De få måneder går så hurtigt. Vi her i Esbjerg glæder os i år særlig meget til stævnet, fordi det er blevet os betroet at være værtsfolk for jer alle. Vi vil gerne have lov at betro jer, at vi glæder os oprigtigt til at kunne byde jer velkommen til Esbjerg, og vi håber på rette måde at kunne hjælpe jer til rette her i vor by.

Vi er en virkelig stor flok af unge mennesker i vor dejlige gren. Vi har haft en vidunderlig fremgang det sidste års tid. En stor flok trofaste søskende møder op hver søndag til kirkens møder, og en fin flok af flinke og dygtige unge mænd og kvinder møder op til GUF om onsdagen. Vi glæder os alle meget til at møde brodre og søstre fra alle grene i Den danske Mission. Vi håber virkelig på at vinde mange nye venner ved stævnet i sommer, og vi ville gerne, om I alle måtte føle virkelig glæde ved at besøge os.

Esbjerg har Danmarks vestligste gren. I det hele taget er byen Danmarks port mod vest. Her findes både en stor fiskerihavn og en stor trafikhavn. Fiskere og deres fartøjer herfra driver fangst i Nordsoen og i hele det nordlige Atlanterhav. Der er altid liv og røre i fiskerihavnen, når kutterne lægger ind med deres fangst. Fra trafikhavnen er der forbindelser til hele verden. Særlig må vi nævne de store forbindelsesveje til Storbritannien. Vi har altså »Det friske



*Esbjerg Tøvværksfabrik omgivet af den moderne Graadby skole, friluftsbad og lejrplads. Det er på denne skole, STÆVNET holdes.*

Sus« fra Vesterhavet og et pust fra den store verden. Byens omgivelser er præget af den særegne vestjyske natur, som nok i storslåethed kan måle sig med det øvrige lands natur. Lad os ikke glemme, at her ud for ligger Fano med den dejlige badestrand og de mange internationale turister sommeren igennem.

Vi vil gerne hver især yde vort til, at stævnet i Esbjerg må blive det bedste af det allerbedste. Vi har fået lov at låne en af byens nyeste og fineste skoler til ramme om stævnet. Dette er en gestus fra Esbjerg kommunes side, som vi er meget taknemmelig for. På denne skole findes alt, hvad hjertet kan begære til stævnet. En stor og flot festsal til stævnets moder, til banket, til Guld og grønt bal o.s.v. Der er gymnastiksale til vore liggende gæster. Der er sportsplads og friluftsbad til de friske sportsfolk blandt stævnegæsterne. Vi har bestilt mad til jer på vort bedste hotel, fordi vi gerne ville byde jer alle noget fint og godt til spise. Vi har tilrettelagt en virkelig fin udflugt, hvor I vil få lejlighed til at stifte bekendtskab med den allerede omtalte vestjyske natur, sådan som vi kender den herovre og holder af den. På denne tur vil I også få god lejlighed til at bade i Vesterhavets salte bolger.

Vi er parate til at gøre alt for, at vi i fællesskab må få et fint stævne. Vi venter nu kun på jer og på jeres indsats. Jo mere I skynder jer med indmeldelsen, jo lettere bliver det for os at få alt klap-



pet og klart. Vi ønsker, at rigtig mange unge fra alle egne af vort land vil efterkomme vor indbydelse og komme og være vore meget kærkomne gæster i de nævnte dage. Vi venter så mange, som overhovedet har en mulighed og lyst til at komme. Vi vil gerne tage imod jer med åbne arme.

*Vel modt i Esbjerg til GUF-Stævnet 30. juni, 1. og 2. juli.*

Venlig hilsen *GUF i Esbjerg,*

*Karl Blohm.*

## Når *genealogiske skemaer* kommer retur

Vi fortsætter gennemgangen af de sedler, der kan være heftet ved skemaer, der kommer retur efter at være sendt til Amerika.

Hvis man på skemaet ikke har anført, hvorfra man har oplysningerne på skemaet, kan det komme tilbage med følgende seddel:

18.

### YOUR SOURCE OF REFERENCE

A source reference, (where the information was obtained), is required on each family group sheet. This information should be condensed, but detailed enough to permit ready reference when necessary.

I. A. If the record from which the information was obtained is a printed volume, the following should be included:

1. The full title and the name of the compiler.
2. The name of the Library where obtained.
3. If the volume was obtained from the Library of the Society, the call number and the page number where the information was obtained.

B. If the record from which the information was obtained was a film, the following should be included:

1. Full title of film; Library call number and serial number. (Found in red on top of catalogue card).
2. Page numbers if present. (These are almost always available on census films).

C. Examples of types of entries are:

1. Par. Reg. Rochdale, Lancs. Lancs R 3, pgs. 10 and 12.
2. Bp. Tr. (Bishop's Transcript), of Wigan, Lancs, Lancs W 7 c.
3. 1851 Census Sunderland F Eng. 13, pt. 17, p. 80, No. 13670.
4. Temple records in possession of David Jones, 444 Ea 44th St. Salt Lake City.
5. Bible of Thomas Jones, in possession of David Jones, Manhi, Utah.
6. Ada Curtis Martin: »Curtis Family Genealogy«, A3 C 12, p. 11.
7. Birth certificates from Somerset House, London, Eng.
8. Correspondance (name of the researcher, his address and the sources he used).
9. Correspondence through Research Dept. of the Gen. Soc. with the par. min. of Wigan, Lancs, Dec. 1956.
10. Vital records Boston, Mass., B2p. 10 and 12.
11. Family records in possession of the patron.

II. A. If the list of sources searched is too large for the space allotted, list only those containing the vital data on the front of the sheet and the other sources on the reverse side of the sheet. Also, any vital records, census records, lang records, or probate records which have been searched should be listed on the reverse side of the sheet if no additional information was found there in.

B. It is recommended that in no instance should such records as the »Compendium of American Genealogy« or »Savage's Genealogical Dictionary« or »Visitation pedigrees« be used exclusively in the compilation of records to be submitted for Temple work. As a rule, such sources list only one child in the direct line of descent, whereas, recourse to other books or manuscripts at hand may enable one to compile a more complete family group.

## Oversættelse:

18.

### DERES HENVISNINGSKILDER

En henvisningskilde (hvorfra oplysningerne haves) kræves på hvert familiegruppeskema. Denne oplysning skal være kort og knap, men specificeret nok til at tillade tilstrækkelig henvisning, om nødvendig.

- I. A. Hvis optegnelsen hvorfra oplysningerne haves, er en trykt bog, skal den omfatte følgende:
1. Fulde titel og navnet på den, der har samlet den.
  2. Navnet på det bibliotek, hvorfra den er skaffet.
  3. Hvis bogen var skaffet fra Genealogisk Selskabs bibliotek, registreringsnummer og det sidenummer, hvorfra oplysningen haves.
- B. Hvis optegnelsen, hvorfra oplysningerne haves, var en film, skal følgende anføres:
1. Fulde titel på filmen; bibliotekets (i Danmark Rigsarkivets) registrerings- og serienummer. (Findes i rodt på toppen af katalog-kortet).
  2. Sidenummer, hvis det findes (disse findes næsten altid på film over folketællinger).
- C. Eksempler på forskellige slags henvisninger:
1. Kirkebog Rochdale, Lancs. Lancs R 3, side 10 og 12.
  2. Bp. Tr. (Bishop's Transcript) over Wigan, Lancs, Lancs W 7 c.
  3. Folketælling 1851 Sunderland F. Engl. 13, pl. 17, side 80, nr. 13670.
  4. Tempeloptegnelse tilhørende David Jones, 444 Ea 44th St., Salt Lake City.
  5. Thomas Jones Bibel, tilhørende David Jones, Manti, Utah.
  6. Ada Curtis Martin: »Curtis familie-genealogi«, A 3 C 12, side 11.
  7. Fødselsattester fra Somerset House, London, England.
  8. Korrespondance (navn på undersøgeren, hans adresse og de hjælpekildder, han har brugt).
  9. Korrespondance gennem Genealogisk Selskabs undersøgelsesafdeling med sognepræsten i Wigan, Lancs, december 1956.
  10. Kirkebøger fra Boston, Mass. B 2, side 10 og 12.
  11. Familieoptegnelser i indsenderens eje.
- II. A. Hvis de undersøgte hjælpekildder fylder for meget i den dertil indrettede rubrik, så skriv kun dem, der indeholder de vigtigste data på forsiden af skemaet og de øvrige kildder på bagsiden af skemaet. De kirkebøger, folketællingslister, skrifteprotokoller og andre protokoller, der er blevet undersøgt uden at man har fundet yderligere oplysninger deri, bør også anføres på bagsiden af skemaet.
- B. Det anbefales, at man ikke udelukkende bruger sådanne optegnelser som f. eks. »Udtag af amerikansk genealogi« eller »Savage's genealogiske leksikon« eller »Visitation anetavler«, når man skal samle optegnelser til tempelarbejde. Som regel anføres sådanne kildder kun eet barn i den direkte nedstammingslinie, medens man ved hjælp af andre tilgængelige bøger eller manuskripter kan blive i stand til at samle en mere komplet familiegruppe.



# Tempelrejsen 1961

Vi opfordrer indtrængende alle de søskende, som påtænker at rejse til templet i år og som endnu ikke har indsendt den i februar-nummeret af Stjernen indlagte tilmeldelsesblanket, om *aldeles omgående* at indsende den i udfyldt stand, da vi ikke kan planlægge rejsen til Schweiz, for vi ved, hvor mange der ønsker at benytte de respektive befordringsmidler.

Vi vil arbejde i templet i dagene 26. juli til og med 1. august, og rejsen til Schweiz vil foregå pr. tog, bus eller flyvemaskine, hvis tilstrækkelig mange melder sig til de enkelte befordringsmidler.

*Busturen* kræver mindst 30 deltagere, og da dette tal endnu ikke er nået, beder vi specielt søskende, der kunne ønske at rejse pr. bus, om snarest at melde sig. Bussen vil formentlig starte fra Danmark mandag den 24. juli og hjemkomsten finde sted fredag den 4. august.

*Togrejsen* er allerede sikret med et tilstrækkeligt antal deltagere.

*Flyveturen* er lidt problematisk, idet det først kan afgøres ca. 1 måned før afrejsen, om det antal pladser, vi ønsker, kan skaffes. De, der har tilmeldt sig til flyveturen, må indstille sig på, at de eventuelt må rejse med tog i stedet for.

*Men altså:* Tilmeldelsesblanketten bedes venligst indsendt omgående. Vi gør opmærksom på, at denne tilmeldelse kun er forelobig og ikke bindende. Nærmere oplysninger om rejsen og bindende indmeldelsesblanket vil senere fremkomme.

## FØDELSSDAGE:

**Helsingør:** Den 1. april fylder broder *Svend Borgesen* 60 år. Hjertelig til lykke!

**Nykøbing F:** Den 7. april fylder broder *Axel Kählert Larsen* 70 år. Hjertelig til lykke!

**København Nordre Gren:** Den 8. april fylder broder *Carl Ludvig Harald Landsvig*, Tagensvej 257, 60 år. Hjertelig til lykke!

Den 10. april fylder søster *Ingeborg Marie Banke*, Solvgade 86, 65 år. Hjertelig til lykke!

Den 17. april fylder broder *Carl Martinus Sjøberg*, Gislingevej 65, 60 år. Hjertelig til lykke!

**Amager:** Den 27. april fylder broder *Frants Oscar Nielsen*, Canadavej 12, 80 år. Hjertelig til lykke!

*Sølvbryllup i København:*

Broder og søster *William og Esther Toft* fejrede den 13. marts deres sølvbryllup. Stjernen ønsker hjertelig til lykke!

*Farvel til Danmark:* Tidligere missionærer, *Orlando og Agnes Andersen*, forlader nu Danmark og vil gerne på denne måde sige farvel og tak for al den gæstfrihed og venlighed, som søskende og venner har vist dem, både under deres missionærtid og i tiden efter at de blev afløst.

# KIRKENS LITTERATUR

Søger Lærdom ved Læsning og ved Tro

## *Den bedste gave*

er en af Kirkens bøger eller et abonnement på **STJERNEN**

### PRISLISTE:

MORMONS BOG .....	kr. 5,00
MORMONS BOG, bibelpapir, guldsnit .....	» 17,00
LÆRE OG PAGTER .....	» 6,50
DEN KOSTELIGE PERLE .....	» 2,00
MORMONS BOG, LÆRE OG PAGTER og DEN KOSTELIGE PERLE i eet bind, lækkert, blødt, sort skind .....	» 42,00
BIBEL-CITATER .....	» 2,50
EN ADVARSELS RØST .....	» 3,50
TROSARTIKLERNE, stift bind .....	» 7,00
TROSARTIKLERNE, blødt bind .....	» 9,00
PROFETEN JOSEPH SMITHS LÆRDOMME, stift bind .....	» 7,00
PROFETEN JOSEPH SMITHS LÆRDOMME, blødt bind .....	» 7,50
HVEM ER MORMONERNE? (ny udgave) .....	» 3,00
NY SANGBOG .....	» 10,00
SØNDAGSSKOLE-SANGBOG .....	» 1,00
SLÆGTSBOG, heftet .....	» 7,00
SLÆGTSBOG, indbundet .....	» 14,50
STJERNEN, årsabonnement (i udlandet \$ 2,50) .....	» 10,00
(Gavekort kan fås uden ekstra betaling)	
Indbundne årgange af STJERNEN 1957, 1958 og 1959 (diverse farver) .....	» 16,50
ANETAFLER, halvcirkelformede, til 10 generationer .....	» 6,50
do. til arbejdsbrug .....	» 5,50
Mapper til genealogiske skemær .....	kr. 10,00 21,00 35,00

Ovenstående bøger og andet materiale kan bestilles på missionskontoret ved indsendelse af beløbet på postgirokonto 333.38, CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, Priorvej 12, København F.

Husk altid på talonen at anføre, hvad De ønsker, også selv om De har sendt brev med bestilling i forvejen.





# G. U. F.

Har De i grunden tænkt over, at det netop er gennem G.U.F., at De kan udføre et af Kirkens principper, **AKTIVITET**, og netop gennem G.U.F. kan De få lejlighed til at udfolde det muntre sind, der er kendetegnet for alle sidste dages hellige. Og det er gennem G.U.F., at De kan komme i kontakt med de unge, og det er netop det, der er G.U.F.s mål: »At hjælpe vore unge til at leve som sidste dages hellige ved at lære dem en ren og værdifuld fritidsbeskæftigelse og gennem vel planlagt lektiemateriale at opbygge et stærkt vidnesbyrd.«

Dette er Deres arbejde som lærer i G.U.F.

Har De i grunden tænkt på, hvilket ansvarsfuldt arbejde De har påtaget Dem ved at være lærer i G.U.F.? For det er igennem Dem, de unge skal lære det, som de kan føre videre frem i livet, og De skal påminde de unge om altid at erindre G.U.F.s motto: »Guds herlighed er intelligens«.

Lad os derfor lægge et arbejde i at hjælpe de unge og især i denne tid hjælpe dem med det program, de skal udføre ved Stævnet, det være sig Road-Show, talekonkurrence o.s.v.

Må Gud velsigne alle i G.U.F., der gør deres bedste til, at der virkelig kan blive en stor fremgang.

*Hans Jørgen Schmidt,  
G.U.F.s Hovedbestyrelse, Område I.*



## Pædagogik



Pædagogik lyder så højtideligt, men dækker dog det almindelige ord »undervisning«. Det har vi ikke set før blandt vore hovedbestyrelser, men nu har Kirken ment, at det er nødvendigt at se lidt nærmere på begrebet undervisning såvel som på musik, som nu også har fået sin hovedbestyrelse.

Med den store fremgang indenfor kirken, der så tydeligt viser sig overalt i vort land, er det nødvendigt, at al undervisning i de forskellige organisationer bliver så god som muligt, og selv om man ikke kan sætte ganske bestemte regler, som kan følges i alle tilfælde, er der dog visse retningslinier, som gerne skulle følges.

Hvad kræves af en god lærer:

- a) personlig forberedelse — det vil sige, at man lever så nær til evangeliets principper som muligt og selv prøver at dygtiggøre sig ved at læse så mange af kirkens bøger som muligt.
- b) forberedelse af lektien i så god tid, at der bliver stunder til rigtig at gennemtænke, hvad den indeholder. Derefter sortere og tilsidst kassere det mindst nødvendige stof, hvis lektierne er for lange.

I Johannes evangelium 17:3 står: »Men dette er det evige liv, at de kender Dig, den eneste sande Gud, og Ham, Du udsendte, Jesus Kristus«. Hvordan kan vi bedst lære vor himmelske Fader og Hans Son at kende? Det kan vi ved at læse og komme til vore moder, hvor de forskellige lektier diskuteres. Og for at vi kan have udbytte af

vore lektier, er det nødvendigt, at de gives på den bedste måde. Derfor, kære lærere og lærerinder, glem aldrig, at udvikling indenfor evangeliet er målet for al undervisning, og at det derfor er lærerens ansvar at gøre denne udvikling så stor som muligt.

*Pædagogik-Hovedbestyrelsen  
Område II.  
Irma Petersen.*

## **Tag en ven med til GUF**

### **HORSENS**

*Tag en ven med til G.U.F.*

For et stykke tid siden bad vore missionærer os om at lave en speciel aften i G.U.F., hvor vi alle skulle prøve på at invitere så mange af vore venner som muligt.

Vi plejer at være omkring 20 til vore ugentlige møder, men denne »Tag en ven med«-aften, som blev afholdt den 1. marts, var antallet af tilstedeværende fordoblet.

Vi prøvede gennem vort program med sang, musik, sketch, ta-



le og oplæsning at vise, hvad der sker i G.U.F.

Til sidst fortalte en missionær, hvad det er for et budskab, missionærerne hver dag prøver at bringe ud til folk.

Inden vi skulle hjem, blev der serveret forfriskninger, og der var også lejlighed til at se arbejder fra de forskellige klasser.

Det var en dejlig aften. Tilstede 42. - Prov selv!

*G.U.F. i Horsens.*

## SONDAGSSKOLEN



### Nadververs for april:

For Senior Søndagsskolen:

»Men nu er Kristus opstået fra de døde som en Førstegroede af de hensovede«. (1. Kor. 15:20).

For Junior Søndagsskolen:

»Jesus sagde: Du skal elske din næste som dig selv.« (Matt. 22.39).



### Søndagsskolesang for april 1961:

»Ved tanken på min Frelser kær«. (Nr. 3 i den nye sangbog).

### Søndagsskolesang for maj 1961:

»Se, vi sår«. (Nr. 95 i den nye sangbog).

Kære medarbejdere i Søndagsskolen!

Mange spørgsmål fremkommer i løbet af en måned. Vi vil gerne fra Hovedbestyrelsen pointere, at alle spørgsmål gerne besvares, hvis De skriver til os, men vi vil også gerne have, at den orden, som præger vor Kirke i alle ting, også præger vor søndagsskole. Alle ting, der sker i en gren, må komme til grenspræsidentens kundskab. Grenspræsidenten er den, der træffer de endelige afgørelser for en gren, også for søndagsskolens vedkommende, men det, der er det bedste ved en organisation, er og vil altid være sammenhold og samarbejde.

Husk, det ene lem kan ikke sige til det andet: »Jeg kan godt undvære dig«. Ingen kan undværes. Skal vi have en fylde af glæde, må vi mødes i harmoni og forståelse for hinandens arbejde. Husk, »den, der vil være den største blandt eder, skal være alles træl«.

Hilsen fra Søndagsskolens Hovedbestyrelse, Område II

Kai L. Nielsen. Vibekke Vest Nielsen.



# PRIMARY

»Han er opstanden!«

Således lod ordene til kvinderne, da de kom til graven påskemorgen, og hvor må det have været et glædens budskab for dem!

Påskehojtiden, når de kristne over hele verden fejrer vor Frelser, Jesu Kristi opstandelse, bør være en glædens tid, en tid med åndelig taknemmelighed. Jesu Kristi forsoningsoffer og hans opstandelse fra graven giver enhver af os den kostelige arv, det evige liv. Evangeliets plan, givet til menneskene, giver håb, mod og styrke hver eneste dag i livet.

I år fejrer vi påsken de første dage i april. April markerer også en anden vigtig dato, særlig for de sidste dages hellige. Det var den 6. april 1830, at Jesu Kristi Kirke blev organiseret i de sidste dage, og Guds præstedomme blev gengivet til jorden. Frelsesplanen, som Jesus lærte os, og for hvilken han ofrede sit liv, blev gjort tilgængelig for os i denne uddeling.

Når vi betragter betydningen af disse to begivenheder, den ene, som fandt sted for næsten 2000 år siden, og den anden for lidt mere end 100 år siden, er det da noget under, at vort hjerte »synger af glæde« over disse guddommelige gaver?

Må vi, som børnenes ledere, i denne måned give udtryk for denne glædens ånd i alle vore handlinger. Må vi give vore drenge og piger større forståelse af de store gaver, Gud har givet os, og må vi hjælpe dem til at føle glæden ved denne årets højtid.

*Martha Falden,*

*Primary Hovedbestyrelse — Område 1.*

## KREDSLÆRERNES budskab

*Sikkerhed er af Herren.*

Jesu Kristi evangelium er en praktisk religion. Den regner med, at mennesket når et højt mål af glæde, når både ånd og legeme er sunde og stærke. At studere evangeliet og hengive sig til dets principper er en af de vigtigste kilder til åndelig føde. Selv om studiet af evangeliet ikke skaffer føde til det fysiske legeme, lægger det dog kursen til at opnå større verdslige velsignelser. Visdomsordet er et blåtryk af denne ufejlbarlige forer. Når

det overholdes, styrkes legemet, intelligensens magt foroges, og livet forlænges.

Der er nogle, som ikke er klar over, at det at overholde reglerne for personlig sikkerhed, er at øve visdom. Det var Salomon, som sagde: »Sejren er Herrens sag« (*Ordsp. 21:31*, på engelsk »Safety is of the Lord«, »Sikkerhed er af Herren«). Publius fremsatte denne formaning: »Den er sikker for fare, som er på vagt, selv når han er sikker.« At leve i vor

moderne »trykknop«-alder har reduceret menneskets byrder, men samtidig har de mekaniske opfindelser forøget risikoen for fare. Prisen, der betales for ikke at være agtpågivende, er umådelig. Alt for mange dor ved ulykkestilfælde, for deres livs mission er fuldført. Skader kommer altfor ofte, fordi man undlader at overholde sikkerhedslovene. Når overtrædelse af disse regler resulterer i døden, er der i de fleste tilfælde nogen, som med eet slag bliver berøvet kærlighed, kammeratskab, sikkerhed, opdragelse og de lejligheder, livet tilbyder. Ulykker resulterer ofte i tunge økonomiske tab, og nogle ofre er mærket for livet. En lang periode som rekonvalescent enten på hospital eller udenfor dette er ikke alene dyrt, men er skyld i tab af produktivt arbejde.

Selv om tab af liv og smertefulde skader på vejen er alvorlige ulykker, er landevejene absolut ikke det eneste sted, hvor uheld og ulykker kræver deres bompeng. Der sker flere uheld i hjemmet end noget andet sted. Altfor

mange af disse uheld sker, fordi man ikke tænker sig om. Hvis vi er beskæftiget i industrien, minder sikkerhedsingeniørerne os om, at vi skal undgå faren. Hjemme, på gården eller i vor forretning er vi os selv, og vi må være mere omhyggelige og passe på, når vi udfører vort daglige arbejde. Den samme omtanke for vi handler er nødvendig under leg.

Vi må være mere farebevidste. Den rette overholdelse af færdselslovene vil reducere tragedier på landevejen. Når man bruger sin sunde fornuft, vil skaderne i hjemmet blive færre. Hvis man omhyggeligt tænker sig om, vil uheld og ulykker under arbejde og leg i stor udstrækning kunne undgås. Forældre har også pligt til at lære deres børn at være opmærksomme på faren. Vi lever længere og lykkeligere uden ulykker. Få af os lever længe nok til at udføre alt det, vi skulle. At forkorte livet eller svække det fysiske legeme er intet mindre end en tragedie, hvis det kunne have været undgået. Salomon havde ret: »Sikkerhed er af Herren«.

## KREDSLÆRERINDERNES *budskab*

»..... Styr dit hus i sagtomdighed og vær standhaftig.« (L. & P. 31:9).

*Fornål:*

Dyderne sagtomdighed og standhaftighed vil, når de anvendes i vort liv og vort hjem, resultere i en god indflydelse på andre.

Dette budskab gør os opmærksom på to dyder, som kan have bemærkelsesværdig indvirkning på udviklingen af vor egen karakter og på vor ledelse af andres aktiviteter. Disse to dyder er sagtomdighed og standhaftighed.

Sagtomdighed er en egenskab, som ofte omtales i skrifterne og

beskrives som et højt attråværdigt karaktertræk. Kort sagt, det er et af de få karaktertræk, som Jesus tillagde sig selv. Han sagde: »..... jeg er sagtomdighed og ydmyg af hjertet.....« (*Matt. 11:29*).

Sagtomdighed bliver sommetider forvekslet med fojelighed og manglende mod. Selv Moses, hvis historie beviser, at han var en mand med en stærk karakter og enestående mod, beskrives som »..... såre sagtomdighed, sagtomdigere end noget andet menneske på jorden.« (*4. Mos. 12:3*). Betydningen af »sagtomdighed« er i virkeligheden: mild af væsen, langmodig, venlig og god. Et åbent sind og kærvillighed er afskygninger af sagtomdighed. Med disse tillagte egenskaber er det let at forstå, hvorfor Frelseren sagde: »Salige er de sagtomdige, thi de skal arve jorden.« (*Matt. 5:5*).

Standhaftighed betegner fasthed, selvbeherskelse, udholdenhed og trofasthed. De standhaftige står urokkeligt fast overfor modstanderen.

Helen Adams Keller er i sandhed en af alle tiders store kvinder. En stor del af hendes beundringsværdige storhed opnåede hun netop gennem de to dyder: sagtomdighed og standhaftighed, både gennem sin egen udvikling og sin enestående lærer.

Som følge af en alvorlig sygdom mistede Miss Keller syn og horelse, inden hun endnu var fyldt to år. Hendes forældre, som søgte at lette hende denne tragiske byrde, fik en lærerinde, Mrs. Ann Sullivan Macy. Denne lærerinde viste den sande betydning

af sagtomdighed og standhaftighed i sin opdragelse og uddannelse af dette barn. Det var virkelig gennem disse to dyder, at et mirakel så levende blev udført. I løbet af ganske få år lærte Helen Keller at læse blindskrift, at skrive, og hun opnåede den vanskelige evne at kunne tale uden at kunne høre. Da hun var i ti-årsalderen var hun lige så veluddannet som andre normale børn på hendes alder. Da tiden var inde, tog hun eksamen med udmærkelse fra Radcliffe College og har siden den tid ofret sit liv på at arbejde for blinde og døde over hele verden. Den store ære, som nu vises Helen Keller og hendes lærerinde, Mrs. Macy, har til stidighed krævet sagtomdighed, standhaftighed, optimisme og tro. Gennem udøvelsen af disse dyder har Helen Keller inspireret, stimuleret og opmuntret millioner af mennesker over hele verden.

Hvis vi ønsker at virke i det godes tjeneste, at lede vore børn og venner på en kærlig, hjælpsom måde, må vi styre vore hjem i sagtomdighed. Vi må stræbe efter at være standhaftige og udholdende i at anvende de rigtige principper i alt, hvad vi skal udføre. I vor omgang med andre, i og udenfor hjemmet, burde vi følge Frelserens formaning:

»Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves..... uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtomdighed og uskromtet kærlighed.« (*L. & P. 121:41*).



<b>Døb:</b>	<b>Døbt af:</b>	<b>Håndspåbyggelse af:</b>
<b>Aalborg:</b> 10. febr.: Ejnar Kjeldsen Sørensen	Ældste Ernest P. Larsen	Ældste Vagn-Oluf Andersen
22. februar: Torkil Kristen Sørensen	Ældste Ernest P. Larsen	Ældste Vagn-Oluf Andersen
24. februar: Maren Irene Marie Andersen	Ældste Val G. Rohde	Ældste Bjarne P. Olsen
Birthe Elise Madsen	Ældste Val G. Rohde	Ældste Bjarne P. Olsen
<b>Horsens:</b> 21. januar: Albin Rodkjær Hansen	Ældste Bruce C. Watts	Ældste Gordon L. Hansen
<b>Aarhus:</b> 9. febr.: Harry Peter Jensen	Ældste Martin L. Palmer	Ældste Waldemar L. Jensen
11. februar: Harald Arndt	Ældste Walter Ekins	Ældste Stanley Hansen
Marie Catrine Elvira Hedevig Arndt	Ældste Stanley Hansen	Ældste Walter Ekins
14. februar: Carla Kirstine Normand	Ældste Alan Cazeau	Ældste Gary Petersen
18. februar: Jonna Jensen Olsen	Ældste Walter Ekins	Ældste Stanley Hansen
<b>Odense:</b> 25. februar: Gustav Grinderslev	Ældste Kenton K. Kemp Ældste Jens Kristoffersen	Ældste John Blake Ældste Ralph Hansen
Arne Hildebrand Agnete Marie Hildebrand	Ældste Thayne Jensen	Ældste Jens Kristoffersen
<b>Aabenraa:</b> 9. februar: Anna Christine Kroll	Ældste Paul Bingham	Ældste Robert Clark
10. februar: Randi Joan Bills	Ældste Gary R. Gibbons	Broder Aldon C. Bills
<b>Esbjerg:</b> 18. februar: Willy Hansen	Ældste James B. Lewis	Ældste Norman R. Crump
<b>Amager:</b> 16. februar: Hans Clausen Pilegaard	Ældste Hal Andersen	Ældste Hal Andersen
25. februar: Jonna Holst	Ældste Lloyd Thorsted	Ældste Carl C. Wilberg
Mogens Bach Nielsen	Ældste Hal Andersen	Ældste Dennis Brown
<b>Nykøbing F.:</b> 12. februar: Aksel Frederick Kählert Larsen	Ældste Brett Manwaring	Ældste Donald Fordham
19. februar: Oda Nielsen	Ældste Donald Fordham	Ældste Brett Manwaring
<b>København Søndre Gren:</b> 18. februar: Inge Margrethe Sørensen Creemer	Ældste Grant Taylor	Ældste Grant Taylor
23. februar: Lily Ingeborg Knudsen	Ældste Merrill H. Olsen	Ældste Dale T. Hougaard



Døb:	Døbt af:	Håndspåleggelse af:
<b>København Nordre Gren:</b>		
16. februar:		Ældste
Lindis Teglborg Gjørup	Ældste Wayne Jacobsen	Dennis Christensen
Ane Kirstine Lassen	Ældste Henrik Traden	Ældste Henrik Traden
18. februar:	Ældste	Ældste
Paula Amanda Bøgh	Charles Hermansen	Charles Hermansen
19. februar:		
Hanne Steen Larsen	Ældste Jack Morris	Ældste Don C. Jepson
23. februar:		
Alvida Dorthea Nordberg	Ældste Eldon Golightly	Ældste Monte Nelson
25. februar:		
Elly Petrea Andersen	Ældste Boyd Mordue	Ældste George Hoge

Ordinationer:	Til:	Ordineret af:
<b>København Søndre Gren:</b>		
20. november:		
Ole Mandrup Madsen	Præst	Broder Camillo Madsen
Mogens Rafn Mogensen	Præst	Broder Jørgen Ljungstrøm
15. januar:		
Kaj Kamper Jacobsen	Diakon	Broder Jørgen Ljungstrøm
Richard Nickelsen	Lærer	Broder Kaj A. Hætting
Henning Winther	Lærer	Broder Camillo Madsen
<b>Esbjerg:</b> 15. januar:		Broder
Jørgen Clausen Wrang	Diakon	Verner Buur Knudsen
John Howard Madsen	Diakon	Broder Karl Bløhm
		Broder
Richard Andersen	Diakon	Johannes A. Sørensen
22. januar:		Broder
Bent Madsen Gram	Diakon	Johannes A. Sørensen
		Broder
Poul Robert Pedersen	Lærer	Verner Buur Knudsen
<b>Odense:</b> 19. februar:		Missionspræsident
Frantz Orla Knudsen	Præst	Levi B. Thorup
		Missionspræsident
Istvan Balazs	Ældste	Levi B. Thorup

*Bemærk:* Meddelelser og billeder, der ønskes optaget i næste nummer af Stjernen, skal indsendes *inden den 5. ds.*, og bedes sendt *direkte* til Stjernens kontor, *ikke* sammen med rapporter el. lign. til missionskontoret eller organisationerne.

*NB.* Indsend *ikke* originalfilm, men kun *aftryk*.

## VELSIGNELSER

**København Søndre Gren:** 5. februar: Svend Aage Stokholm og Sorine Kathrine Oline Larsen Stokholms søn, Hans Peter Stokholm, velsignet af sin fader.

**Esbjerg:** 19. februar: Niels Chr. Andersen og Irma Jensen Buur Andersens søn, Jan Andersen, velsignet af broder Aage Hansen.

<b>Missionærflytninger:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Fra:</b>	<b>Til:</b>
Gary Hudson	17. februar	Missionskontoret	Holbæk
Arthur Dowdle	17. februar	Hellerup	Haderslev
Terry Lee	17. februar	Nyborg	Søborg
Lochiel Platter	17. februar	Frederiksberg	Nyborg
Fred Hunsaker	17. februar	Søborg	Færøerne
Finn Hansen	17. februar	Missionskontoret	Horsens
Don Carlos Jepson	17. februar	Kalundborg	Hellerup
Dennis Q. Taylor	19. februar	Haderslev	Missionskontoret
Gordon Hansen	19. februar	Horsens	Aarhus
Stanley Hansen	19. februar	Aarhus	København
Philip Andersen	26. februar	Grenaa	Valby
Roger Rasmussen	26. februar	Gladsaxe	Valby
Richard Pagett	26. februar	Aarhus	Amager
Dennis Smith	26. februar	Nyborg	Amager
Daniel Frandsen	26. februar	Amager	Randers
Don Muller	26. februar	Valby	Nyborg
Charles Lamb	26. februar	Frederiksberg	Gladsaxe
Boyd Mordue	26. februar	Bornholm	Hillerød
Jorgen Boyer	26. februar	Hillerød	Herlev
Merrell Hansen	26. februar	Valby	Grenaa
Martin Palmer	26. februar	Randers	Frederiksberg
Chas. Petersen	26. februar	Amager	Bispebjerg
Dennis Christensen	26. februar	Søborg	Bornholm
John Stutznegger	26. februar	København	Aarhus
Karl Kemp	3. marts	Odense	Hvidovre
Christian og Asta Johansen	3. marts	Randers	Skive
Marvin Jensen	3. marts	Skive	Skagen
Leo Ekins	3. marts	Aarhus	Randers
Terry Sorensen	3. marts	Skagen	Randers
Orlyn Lund	3. marts	Skive	Middelfart
Earl Meek	3. marts	Charlottenlund	Hvidovre
Dean Lybbert	11. marts	Færøerne	Gentofte
John R. Larsen	11. marts	Hjørring	Silkeborg
Merrill Gillette	11. marts	Valby	Bagsværd
Terry Lee	11. marts	Søborg	Hellerup
Ray Hardy	11. marts	Silkeborg	Svendborg
Michael Malan	11. marts	Klampenborg	Hvidovre
Carl C. Nielsen	11. marts	Hvidovre	Rødovre
Robert W. Nielsen	11. marts	Bagsværd	Hjørring

## MISSIONÆRANKOMSTER:

Med S.A.S. fra New York er følgende missionærer ankommet til den danske mission:

3. marts: *Ralph Paul Hoyal* fra El Monte, California, beskikket til at arbejde i Odense.

*Michael Boje Clausen* fra Twin Falls, Idaho, beskikket til at arbejde i Middelfart.

*Brent Dan Peterson* fra Lehi, Utah, beskikket til at arbejde i Aarhus.

15. marts: *Leola Theo Anderson* fra Olympia, Washington, beskikket til at arbejde på missionskontoret.

*Graydon K. Foulger* fra Salt Lake City, Utah, beskikket til at arbejde i Slagelse.

*Jens Traden* fra Ogden, Utah, beskikket til at arbejde i Gentofte.

*Milo M. Larsen* fra Provo, Utah, beskikket til at arbejde i Valby.

*Reed M. Christensen* fra Salt Lake City, Utah, beskikket til at arbejde i Sønderborg.

*Peter Cutler Nelson* fra Sandy, Utah, beskikket til at arbejde i Glostrup.



*Ralph P. Hoyal*



*Michael B. Clausen*



*Brent D. Peterson*



*Leola T. Anderson*



*Graydon K. Foulger*



*Jens Traden*



*Milo M. Larsen*



*Reed M. Christensen*



*Peter C. Nelson*

#### **MISSIONÆRAFLØSNINGER**

Følgende missionærer er blevet hæderlig afløst fra deres arbejde i den danske mission:

12. marts: *Jack B. Morris* fra Provo, Utah, efter sidst at have arbejdet i København.

*Charles Hermansen* fra Ephraim, Utah, efter sidst at have arbejdet i København.

17. marts: *Ellen Andersen* fra Bountiful, Utah, efter sidst at have arbejdet på missionskontoret.

*Hal Andersen* fra San Gabriel, California, efter sidst at have arbejdet i Amager gren.

23. marts: *Gary E. Dudley* fra Salt Lake City, Utah, efter sidst at have arbejdet i Svendborg.



*Jack B. Morris*



*Ellen Andersen*



*Charles Hermansen*



*Hal Andersen*



*Gary E. Dudley*